



Parochie

Heilige Franciscus

Vasten - Paastijd

Gratis mee te nemen

Colofon.

Parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben.

Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via de pastorie, tel. 691315. Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

De volgende editie verschijnt op 11 april, bij gelegenheid van de Paastijd.

Kopij aanleveren:

op het pastoraal centrum tot uiterlijk 4 april 2016,

of per E-mail: redactiehmp@hotmail.com

of redactie.angelus.pbl@gmail.com

Alleen kopij voorzien van afzender en telefoonnummer komt voor plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen. U kunt dan bellen naar de pastorie 691315.

Planning parochieblad 2016:

	Copydatum	Uitgave
Paastijd	4 april	11 april
Vakantie	4 juli	11 juli
Herfst	19 september	26 september
Advent-Kerst	14 november	30 november

Jaargang 10 – uitgave 22 februari 2016

VASTEN

Pastoor P. Scheepers

Het is weer zover.

Carnaval is voorbij. We hebben het leuk gehad. Nu is de kleur er weer voor zes weken uit. Geen feesten meer. Niks uiteten. Geen leuke dingen meer. Alleen maar afzien.

Zo was het zo'n 50 jaar geleden. Vasten betekende toen harde tijden. De kinderen kregen een vastentrommeltje. Daarin belandde alles wat een beetje lekker was en daar mocht je op zondag wat van opeten. Maar dan was het meestal al klef en de koekjes smaakten oud. Dus echt leuk was dat ook niet. Bovendien moest je de inhoud van je trommeltje nog eens delen met kinderen op school die geen snoep hadden.

De groten mochten zes weken niet naar de bioscoop. En degenen die rookten hadden het helemaal zwaar, want het was de bedoeling dat je jezelf een limiet per dag oplegde. Voor de omgeving vaak geen pretje, want de echte rokers werden van zoveel vasten behoorlijk chagrijnig.

Leuke tijden waren dat niet. Maar als we ons vergelijken met de Islam dan hebben wij het nog heel vriendelijk gehad. Want de Islamiet die vast, mag de hele dag van zonsopgang tot zonsondergang niets eten of drinken. Dan hadden de katholieken het vroeger nog goed.

Ik hoor vaak vertellen dat de ouderen die dit nog hebben meegemaakt de zin van het vasten als kinderen niet snaptten. Ze hadden op school geleerd dat Johannes ooit in de woestijn had rondgelopen, niets at dan sprinkhanen en zichzelf met een zweep aframmelde. De kinderen wisten ook dat Jezus veertig dagen in de woestijn had rondgewandeld en helemaal niets gegeten of gedronken had. Vaak dachten ze: voor Jezus was dat makkelijk. Hij kon wonderen doen, dus Hij had nergens last van. En Johannes was ook heilig, dus die lukte dat ook wel. Maar waarom Johannes en Jezus dat deden ontging de kinderen toen en velen nu nog.

Wat ik wel begrijp is dat vasten betekent dat je probeert niet altijd overmatig tekeer te gaan. Niet onbeperkt uit eten gaan. Niet nòg een weekendje weg, terwijl je net terug bent van de wintersport. Niet kopen om het kopen. Eigenlijk dus: niet alleen maar doen waar jij zelf zin in hebt.

Als dat de zin van het vasten is dan snap ik het wel. Want niet alleen maar doen waar je zelf zin in hebt, betekent weer: rekening houden met anderen. Iets laten waardoor een ander iets meer heeft. Of omgekeerd: iets extra's doen voor een ander wat jezelf iets meer moeite kost.

Dat ouderwetse vastentrommeltje was achteraf bekeken nog niet zo gek. Een beetje klef en muf misschien, maar de gedachte erachter was frisser dan je zo zou denken.

TIPS VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD

- * Wie vrienden wil hebben, moet zelf een vriend zijn.
- * Neem in de veertigdagentijd even de tijd, héél even maar, om in stilte Gods schepping te bewonderen op je weg.
- * Neem in de veertigdagentijd even de tijd, héél even maar, om te genieten, dankbaar te zijn op je weg.
- * Het enige verlies dat je niet goed kunt maken, is verloren tijd.
- * Neem in de veertigdagentijd even de tijd, héél even maar, om te kijken waar en wie je kunt helpen op je weg.
- * Neem in de veertigdagentijd even de tijd, om te overwegen dat elke dag, een nieuwe dag, een gave is; maar ook een opgave.
- * Laat een ander anders zijn en blijven.
- * Neem in de veertigdagentijd de tijd om gelukkig te zijn door uit je kleine kringetje te treden, ruimte te geven aan de ander op je weg.

- * Neem in deze tijd even de tijd om je naaste te zien en te ontmoeten op je weg.
- * Van vriendelijke woorden slijt je tong niet.
- * Als je de waarheid vertelt, hoef je niets te onthouden.
- * Geduld slaat een brug over de diepste wateren.
- * Wat je aanpakt valt mee, wat je uitstelt weegt zwaar.
- * Verbetering doet veel, aanmoediging doet meer.
- * Er is voor iedere mens een stukje hemel, als we er geen hel van maken.
- * Wat je weggeeft, verlies je niet.
- * Schuif de tekorten van jezelf niet door naar anderen.
- * Niemand wordt groter door anderen te kleineren.
- * Deel zonder voordeel, geef eerst de ander.
- * Onze geest is als een parachute, hij werkt alleen als hij open is.
- * Deel je geluk en het wordt groter.
- * Kruip niet weg als men je nodig heeft.
- * Een ons hulp is beter dan een pond goede raad.
- * U kunt... als u maar durft.

"Unteachable"

Un-watte ? Zeg maar: "untietsjubbul". Het is misschien gek dat dit stukje met een Engels woord begint. Maar er is geen Nederlands woord om het echt goed te vertalen. Hardleers ? Eigenwijs ? Eigenlijk is het meer "ononderrichtbaar". Het betekent in elk geval dat iemand iets gewoon niet wil leren. Een boos kind dat op school op de gang wordt gezet, zoiets dus. Gewoon niks mee te beginnen, hoe vaak je iets ook zegt. Dat moet Mozes gedacht hebben, en misschien God óók wel . . .

"Deze keer ga ik niet meer in discussie met de Farao, ik deel gewoon mede wat er gaat gebeuren en daarmee uit".

Dus sprak hij:

"Farao, als u ons volk nu nog steeds niet laat gaan, dan breekt er morgen een veeziekte uit onder alle dieren van de boeren en herders en werkmensen. Er zullen heel veel paarden, ezels, kamelen, koeien, ossen, schapen en geiten doodgaan !".

Einde discussie. Mozes en Aäron verlieten het paleis van de Farao. En die luisterde wéér niet, dus kwam de veeziekte in heel Egypte. Maar niet in de provincie Gosen, waar de Israëlieten woonden. De Farao stuurde een paar dienaren om in Gosen rond te kijken, en inderdaad, daar was geen enkel ziek dier. Hij had kunnen weten: de God van Israël is weer aan het werk ! Maar de Farao luisterde niet, en dus kwam er een nieuwe plaag, al voor de zesde keer.

Dit hoefden Mozes en Aäron niet eens aan de Farao uit te leggen. God droeg hen op alleen maar iets te doen: vóór hem gaan staan en handenvol roet uitstrooien in de lucht. Vanaf dat moment zaten alle Egyptenaren, en de dieren die nog niet dood waren, vol met vieze, zwerende puisten . . .

Je zou denken dat de Farao het toen wel begrepen had, maar hij WILDE gewoon niet begrijpen wat er gebeurde. Dat is nou "unteachable": ononderrichtbaar, ofwel super-hardleers. God vond het tegen die tijd ook wel best met die Farao. Wie niet horen wil moet maar voelen. De plagen zouden steeds dichterbij de Farao persoonlijk komen . . .



ALS MOZES HAD DOORGEVRAAGD

Moest ik mijn land verlaten: ik zou blijven.

Stond mijn stad in brand: ik draaide om.

Moest ik mijn kind offeren: ik weigerde.

Zolang jij je niet laat kennen houd ik

benen op de grond, armen om het kind.

Mij sloop je bij geen bramenstruik af

met 'ik ben die ik ben', een kleine vlam, een donderstem.

Mozes was iemand van zijn tijd: dankbaar voor het leven,

bang om door te vragen en ook: een man,

die vragen niet zoveel.

Ik was blijven staan bij die struik tot je verscheen.

Geen smoesjes van doeken voor ogen omdat je straling te fel.

Mozes was brandgloed gewend, ik tl.

Kom maar op, zou ik zeggen. Zeg ik nu: Kom maar op.

Als niet Mozes, maar ik bij Horeb had gestaan ging het zo:

ik: Wie ben je? jij: Ik ben die ik ben.

ik: Ik ook. jij: Ja, jij ook.

Dan had ik je aangeraakt en jij mij.

Was de Bijbel geen boek, maar een omhelzing.

Marjolijn van Heemstra 2010.

TER SPRAKE.....EKARPS RET
Patricia Willems

“Ze hebben geen wijn meer !” - Tja, die bruiloft te Kana . . . Het is het eerste wonder dat Jezus deed. Hij veranderde er water in wijn. Toch krijgt het verhaal weinig aandacht. Het geldt 'gewoon' als het begin van Jezus' openbare leven. Maar het bevat wel heel wat belangrijke geloofs-principes. Je kunt het lezen in Joh.2,1-11. De bruiloft was in Jezus' tijd een beeld voor de verbondenheid van God en mensen. Het volk Israël was God zo eigen als een bruid aan haar Bruidegom. Dat verbond van trouw werd ook vaak opnieuw bekrachtigd en gevierd. Daarom is het niet zo raar dat Jezus uitgerekend op een bruiloft zijn eerste wonder deed. Later zouden de mensen begrijpen dat God in Jezus op een nieuwe manier zijn volk nabij wilde zijn, en dat Hij in hem dat oude huwelijksverbond op een veel hoger niveau wilde tillen. De Bijbelse lijn over huwelijken loopt namelijk door tot in het boek Openbaringen. Daar is sprake van 'de Bruiloft van het Lam'. Alle door God geheiligde zielen komen op het einde der tijden thuis in het Vaderhuis. Daar heeft, naar de Joodse traditie, de Bruidegom een eigen appartement ingericht voor hemzelf en zijn Bruid. Die Bruid, dat is een theologische aanduiding voor de Kerk enerzijds en ieders eigen ziel anderzijds. Wat een prachtig perspectief !

Maar ja, de wijn was dus op en het feest dreigde vast te lopen. Het personeel had wijn kunnen gaan kopen, maar dat zou teveel tijd hebben gekost en het was natuurlijk avond. Gelukkig was Jezus als gast aanwezig. Maria wees hem op het probleem, en zei tegen de bedienden: doe maar wat hij je zeggen zal. “Schep die kruiken vol water !“. De bedienden hoorden wat hij zei en deden het in groot geloof. Ze hadden Jezus nog niet eerder wonderen zien doen. Overigens vroeg niemand in het verhaal aan Maria om iets aan Jezus te vragen ! En Jezus deed precies wat hij God hoorde zeggen. En toen gebeurde het wonder. Het waterscheppen was wel nodig, maar als Jezus er zelf niet bij was geweest hadden ze een zwembad vol water kunnen scheppen en nog geen wijn gehad. En nu dan ? Mag hij er bij zijn ? Staan we voor hem open ? In ons eigen leven ? In onze parochie ???



Beste medeparochianen,

Op een dag krijgen we er allemaal mee te maken, het overlijden van een dierbaar familielid, een vriend of vriendin, een collega. Bij al het verdriet, het in de war zijn en de ontreddeing moeten er dan toch allerlei zaken, op korte termijn, geregeld worden.

Onze familie heeft hier afgelopen weken ook weer mee te maken gekregen in verband met het overlijden van moeder (schoonmoeder). Dan is het toch fijn om te ervaren dat de saamhorigheid bijdraagt in het omgaan met de verwerking van het verlies.

Ons geloof en de rituelen in de kerk verbinden ons en de overledene in alle fijne herinneringen die we aan haar en elkaar hebben. In de kerk zijn genoeg mogelijkheden om ook een persoonlijk afscheid mogelijk te maken. Het is een combinatie van de rituelen en symbolen waarin we ons verbonden voelen met ons geloof dat het leven hier op aarde niet het laatste is. In onze eigen woorden, liederen, muziek kunnen we onze persoonlijke band met de overledene benadrukken. Onze pastoor en kerk bieden veel steun en mogelijkheden voor een waardevol en persoonlijk afscheid. Daar zijn we dankbaar voor en we hebben hier een goed gevoel aan overgehouden.

Veel mensen kiezen niet meer voor een afscheid in de kerk misschien omdat ze denken dat ze met een strak regime te maken krijgen. Het tegendeel is waar! Het afscheid in de kerk is warm, betrokken, waardig en waardevol. In deze Veertigdagentijd, op weg naar Pasen, bezinnen we ons ook op afscheid. Dit afscheid leidt naar hoop en nieuw leven. Hieruit putten we onze hoop en verwachtingen naar de toekomst toe.

Namens de Locatieraad van de H. Maria Presentatiekerk wil ik u een zinvolle Veertigdagentijd wensen en alvast een Zalig Pasen.

Jan Coolen, voorzitter Locatieraad H. Maria Presentatiekerk.

“Gewoon geloven”, een boek van hulpbisschop Mutsaerts

Gerard ten Thije

In de Angelus van enkele maanden geleden stond een recensie van het boek “Gewoon geloven” van hulpbisschop Rob Mutsaerts. Voor mij een aanleiding om het boek zelf te lezen, per slot van rekening is het toch onze eigen bisschop. En ook al omdat ik wat benieuwd was of het inderdaad de onverzoenlijke hardliner is, waarvoor sommige parochiebestuurders die hun kerk wel willen houden maar niet onderhouden, hem aanzien.

De omslag van het boek laat een klein bootje zien dat overvaren wordt door een groot schip. Het grote schip van de kerk dat zich het kleine bootje van de nieuwlichters opzij schuift. Maar je kunt het ook anders uitleggen en dat sluit eerder aan bij de opvatting van Mutsaerts. Het kleine scheepje van de ware (orthodoxe) kerk blijft varen ook al dreigt het overvaren te worden door de stromingen van de tijd. Maar de inhoud lijkt toch heel tegemoetkomend te zijn. In het voorwoord komen zelfs twee atheïsten aan het woord, de alom bekende Paul Cliteur, en zijn vroegere buurman in Tilburg Anton Zijderveld. Het boek mag van mij best de aandacht hebben van de Angelus, het is het woord van onze eigen bisschop. Ik wil er in dit nummer globaal op in gaan en hoop later op onderdelen terug te komen. Het boek is doorspekt met sportberichten, Mutsaerts is ook supporter van Heeze, en ook met anekdotes uit de jeugdcultuur. En prachtige parabels en citaten en ludieke afbeeldingen. Die de indruk wekken dat de katholieke standpunten wel met een knipoog opgediend zullen worden, maar dan komt men toch wel bedrogen uit. Je kunt van Mutaserts zeggen wat je wilt, en het al of niet met hem eens zijn, hij mag zich terecht orthodox noemen, en dat doet hij ook wel. **De kerk moet zich niet aanpassen aan de tijd, is zijn standpunt, de tijd moet zich aanpassen aan de kerk.** De kern van de kerkelijke leer verandert niet. Een uitspraak die in deze tijd weinig bijval zal oogsten, weet hij toch op een ontspannen manier geloofwaardigheid te geven. En hoe zullen gelovigen die oecumenisch denken de uitspraak “ze hebben van het huis van mijn vader een oosterhuis gemaakt”, ervaren? Opmerkingen van dit kaliber vragen om een weerwoord en drijven de twee richtingen in de kerk, ook in onze parochie verder uit elkaar, misschien wel bewust. Maar de populaire wijze waarop hij essentiële geloofszaken onder de mensen probeert te brengen verdient bewondering. Delen van de tekst

zijn uitermate geschikt om in een zondagspreek opgenomen te worden, maar daar oordelen anderen over.

Over katholieken wordt vaak raar gedacht vindt de bisschop. “Ze weten alles beter en geloven in de pot met gouden munten aan het eind van de regenboog. Ze hebben niet in de gaten dat hun geloof niet rationeel is. Seks vinden ze eng. Ze praten mensen graag angst aan. En als ze doodgaan gaan ze pas leven. Maar het ergste is nog dat katholieken volstrekt onbegrijpelijk zijn”. Naar mijn mening een enigszins overtrokken beschrijving van het katholieke volksdeel.

Er wordt in onze wereld heel wat afgekletst zegt hij . Over dingen die niet echt belangrijk zijn, voetbalkunde, politieke spelletjes waar we toch niets aan kunnen doen, dat praat gemakkelijk. Zo is het ook met kerk en religie, zegt hij, het gaat meestal over onbenullige onderwerpen waarmee je in de groep kunt scoren. Bijzaken die helaas worden aangezien voor kernzaken in de religie, Wikipediakennis. En veelal komt het neer op bekritisieren van het christendom met de pretentie modern en vooruitstrevend te zijn. De katholieke kerk wordt altijd aangevallen op bijzaken: het priesterschap voor vrouwen, het celibaat of het homohuwelijk. Veel goedkope praat, weinig echte kennis.

En een katholiek kan best gelukkig zijn en van het leven genieten. Je bent pas gelukkig als je je aan principes houdt, dat geldt zowel voor gelovigen als ongelovigen. “De kerk is geen club van alleen maar brave mensen”, zegt Paus Franciscus, “maar een bijeenkomst waarin je bereid moet zijn te veranderen, we moeten gericht zijn op het welzijn van anderen”.

Mutsaerts ondersteunt uiteraard deze uitspraak, maar merkt ook op dat God niet alleen een God van barmhartigheid is, van liefde, maar ook een God van gerechtigheid aan wie wij eerbied verschuldigd zijn

Veel van wat Mutsaerts zegt, is aanvechtbaar, maar daarover een volgende keer. Het boek is in elk geval het lezen waard.

VIER DE GOEDE WEEK MEE !

In liturgisch opzicht is de Goede Week binnen de katholieke kerk verreweg de mooiste week van het hele kerkelijke jaar. Bijna iedere dag is er een geheel verschillende liturgie met als hoogtepunt de viering van het Paasfeest. Het begint allemaal met het weekend van:

PALMZONDAG

We herdenken de intocht van Jezus in Jerusalem. De mensen juichen Hem toe en leggen palmtakken op de weg. Als een koning wordt Hij binnengehaald. Maar de koning rijdt wel op een ezel. Ook in onze kerken worden er palmtakken gewijd en uitgereikt. Maar laten we ons goed realiseren: juichen en honen liggen dicht bij elkaar. Het is niet alleen het weekend van de palm, maar ook van de passie. Daarom wordt die zondag ook het lijdensverhaal gelezen.

BOETEVIERINGEN

Wij willen deze week met Jezus meegaan. We willen Pasen weer met een schone lei beginnen. Daarom kent de kerk het sacrament van de vergeving. Voor ieder die dat wil is er altijd gelegenheid tot een persoonlijk biechtgesprek. Maak dan even een afspraak met de pastoor.

We kennen ook de zgn. boetevieringen. Samen willen we ons bezinnen op wat er de laatste tijd niet zo goed ging. We nemen ons voor om het de komende tijd beter te doen en vragen God om vergeving voor wat er mis ging.

WOENSDAG: OLIEWIJDING

In de kathedraal wordt door de bisschop de oliën gewijd voor ziekenzalving; vormsel; doop en priesterwijding. Iedereen is uitgenodigd om dit feest mee te vieren. De priesters leggen in deze viering opnieuw hun eed van trouw af.

WITTE DONDERDAG

Vandaag herdenken we het Laatste Avondmaal dat Jezus hield met Zijn vrienden. Binnen de katholieke traditie is dit ook de instelling van de Eucharistie én het priesterschap.

GOEDE VRIJDAG

De dag waarop we het sterven van Jezus gedenken. Deze dag is een dag van vasten, onthouding en gebed. We hebben deze dag dan ook geen Eucharistievieringen (ook niet bij eventuele uitvaarten!).

PASEN

Het grootste feest van de hele christelijke wereld. Jezus staat op uit de doden en maakt daarmee voor ons de toegang naar de hemel mogelijk. Dit feest hoort natuurlijk pas op zondag gevierd te worden. De paaswake begon vroeger dan ook veel later dan tegenwoordig. De Eucharistie zelf ving rond middernacht aan. Wij hebben alles wat vervroegd.

Ieder mensenleven is een verhaal over lief en leed. Sinds mensenheugenis roept lijden de vraag op naar het waarom. Voor wie in God gelooft is dat een vraag naar Hem. Wie is Hij voor mij? Wat betekent Hij voor mij als het kwaad mij treft? Wij bidden deze week om nabijheid, om het besef dat wij niemand aan het kruis mogen nagelen, niet met woorden en niet met daden. Wij bidden dat het kruis van onze schouders afgenomen mag worden, zonder dat wij een ander ermee belasten. En wij bidden om kracht om anderen hun kruis te helpen dragen. Goede Week, week van bezinning en inkeer.

Wij hopen dat veel mensen met ons op weg willen gaan naar Pasen en samen met ons het Paasfeest willen vieren. Ik wens u allen een goede Goede Week toe en alvast een zalig Pasen!



De viering van de heilige Eucharistie, deel I

Kapelaan Harold van Overbeek

Beste mensen,

Het belangrijkste van de zeven sacramenten is de heilige Eucharistie. In de andere sacramenten ontvangen wij de vruchten van de heilsdaden van Jezus Christus, maar in de heilige Eucharistie ontvangen we Hem zélf, de bron van ons heil.

De heilige Eucharistie wordt gevierd in de vorm van een maaltijd. De Joden kenden reeds het paasmaal. Om de uittocht uit Egypte te gedenken en te vieren, hielden ze elk jaar het paasmaal en aten ze het paaslam. Zo vierden ze hun bevrijding uit de slavernij van de Farao. Het bloed van het lam deed hen denken aan het bloed op deurposten van de Joden in Egypte waardoor ze gered werden; maar het verwijst ook naar het bloed waarmee Mozes het volk besprenkelde bij het sluiten van het Verbond tussen God en Joodse volk.

Heel vaak vermelden de evangelies dat Jezus maaltijd hield met zijn leerlingen of met andere mensen.

Zo'n maaltijd was dikwijls een teken van verzoening en van eenheid, vooral met tollenaars en zondaars.

b.v. Matteüs. 9, 9-12: *“Toen Jezus vandaar verder ging, zag Hij iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: “Volg mij.” De man stond op en volgde Hem. Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: “Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?” Hij hoorde dit en zei: “Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.”*

Als Jezus een beeld gebruikt om te spreken over de eindtijd, dan heeft Hij het over een bruiloftsmaaltijd (lees b.v. Matteüs 22, 1-14). Maaltijd houden is het teken van de aanbreekende heilstijd en van de nieuwe gemeenschap met God en de medemensen. Het laatste avondmaal op Witte Donderdag, - aan de vooravond van zijn lijden en dood op Goede Vrijdag, - had een bijzonder karakter. In het breken van het brood en de woorden die Jezus

daarbij sprak, greep Hij vooruit op zijn zelfgave in zijn dood “voor velen”. Tegelijk toonde Hij waar die zelfgave heen zou leiden: naar het Rijk Gods en de verrijzenis. Als Jezus na zijn verrijzenis aan de leerlingen verschijnt, houdt Hij opnieuw maaltijd. Juist bij het breken van het brood herkennen de leerlingen van Emmaüs Hem (lees: Lucas 24, 13-35).

Trouw aan de opdracht van de Heer: „*Blijft dit doen om Mij te gedenken*”, komen christenen nog steeds samen „*op de eerste dag van de week*” (Handelingen 20, 7) om maaltijd te houden tot gedachtenis van de Heer. Tot op de dag van vandaag komen gelovigen samen om de heilige Eucharistie te vieren: om dank te zeggen voor de wonderdaden van Jezus, de Heer. De deelname aan de heilige Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag is de belangrijkste uitdrukking van het geloofsleven in een christelijke gemeenschap. De heilige Eucharistie máákt de gelovige gemeenschap. Daarom vraagt de kerk dat alle gelovigen elke week eraan deelnemen. Ook de heilige Eucharistieviering op een weekdag is van groot belang voor de geloofsgemeenschap. Iedere heilige Eucharistieviering is immers de gedachtenis van Pasen, een teken van hoop, een voorsmaak van de hemelse liturgie, een deelname aan het eeuwig leven. In de heilige Eucharistieviering wordt openbaar wat de wereld zal zijn, als God “*alles in alles*” zal zijn. (Vgl. 1 Korintiërs 15, 28).



Mededelingen van de redactie

Beste medeparochianen,

Allereerst nog onze excuses voor de te klein uitgevallen lettertjes in de editie van januari. Met het vertrek van pastoor Hermans is het redactiewerk in andere handen gekomen. Er zijn meerdere manieren om op de computer een A5-boekje te maken, en wij hebben een andere werkwijze gekozen, maar zijn daarbij vergeten de lettergrootte méé aan te passen. Zoals u ziet is het probleem inmiddels verholpen.

Daarnaast zijn we bezig met de overstap naar een nieuw mailadres voor de aanlevering van kopij. Ook dit gebeurt om computertechnische en praktische redenen. Het heeft dus niets te maken met de parochiefusie of de komst van een nieuw parochieblad. Het nieuwe mailadres is redactie.angelus.pbl@gmail.com . Voorlopig blijft daarnaast ons oude adres, redactiehmp@hotmail.com , nog even in gebruik. Beschikt u niet over een computer, dan kunt u uw kopij ook op papier aanleveren op het pastoraal centrum in Asten of bij één van de contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor de aanlevering.

We wijzen u erop dat de Angelus momenteel slechts een lokaal parochieblad – deelparochieblad ? parochiewijkblad ? – is. De Angelusparochie is immers opgegaan in de grotere Franciscusparochie. Alle bestaande parochiebladen en lokale nieuwsbrieven blijven vooralsnog normaal verschijnen. Te zijner tijd zal het bestuur initiatief nemen om te komen tot een nieuw, gezamenlijk parochieblad. Momenteel geeft het bestuur naast de lokale parochiebladen regelmatig een eigen nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt niet aan huis bezorgd maar ligt achter in de kerken om mee te nemen. Let op en houd de nieuwsbrief in de gaten, want de berichten uit de nieuwsbrief staan meestal NIET in de Angelus ! Waar mogelijk kan de nieuwsbrief wel als bijlage bij de Angelus worden gevoegd. Tot slot nog even dit. Met ingang van januari 2016 is er een nieuwe privacywet in werking getreden, de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Wij willen daar rekening mee houden bij de publicatie van de parochiekroniek. Dit betekent dat wij met ingang van heden niet meer het volledige adres van overleden parochianen in de kroniek vermelden, maar alleen de straat en niet meer het huisnummer. Dit mede om ongewenst bezoek op het adres van de overledene te voorkomen. De overige gegevens blijven hetzelfde.

Vastenaktiemaaltijd 2016

Tijdens de Veertigdagentijd organiseren de gezamenlijke M.O.V.-groepen uit Asten, Heusden en Ommel, - binnen de nieuwe Franciscusparochie, - wederom een Vastenaktiemaaltijd. Deze maaltijd geeft kans om even stil te staan bij de betekenis van het woord “eten”. Hoe ervaren wij dat en welke betekenis heeft het woord “eten” in de Derde Wereld? Het gaat dus om meer dan alleen samen eten. Het is een moment om elkaar te ontmoeten, te praten, ervaringen te delen, te bezinnen en om samen te bidden. Het karakter van de maaltijd is eenvoudig en voedzaam. De Vastenaktiemaaltijd geeft een idee hoe een maaltijd er uitziet in de Derde Wereld en probeert mensen te betrekken bij het lot van anderen voor wie eten geen vanzelfsprekendheid is. Tijdens de maaltijd zal een toelichting worden gegeven over Vastenaktieproject voor Kenia en Roemenië.

De Vastenaktiemaaltijd zal worden gehouden op **WOENSDAG 16 MAART 2016** in het klooster van de Priesters van het Heilig Hart in de Wilhelminastraat te Asten. De aanvang is **18.00 UUR**. De kosten aan deze bijzondere maaltijd zijn **€ 8.50**, welke geheel ten goede komen aan het Vastenaktieproject.

Uiteraard mag natuurlijk ook meer worden betaald.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria van de Ven te Heusden, tel. 0493-560467 of per email: riaenalbert@hetnet.nl. U kunt zich opgeven tot en met 11 maart. Er kunnen 60 personen aan de maaltijd deelnemen. U kunt inschrijven zolang er plaats is.

Graag zien wij u tegemoet op **16 MAART 2016 !**

M.O.V.-groepen van Asten, Heusden en Ommel
binnen de heilige Franciscusparochie

KRONIEK VAN ONZE KERKEN

Gedoopt:

- 24 januari Dex Weren,
Zoon van Ramon Weren en Elske Weren-Lingg
- 24 januari Lieke van Tulden,
Dochter van Marcel van Tulden en Dorothe van Dellen
- 14 februari Senn Rutten,
Zoon van Kenny Rutten en Sandra Bukkems
- 14 februari Rosa Nooijen,
dochter van Evert Nooijen en Miranda Kuunders

Overleden:

- | | | | |
|-------------|----------------------|---------------------------|---------|
| 07 januari | Frans Timmermans | Kluisstraat Ommel | 76 jaar |
| 14 januari | Oscar Villanueva | Jozef Israëlsstr., Deurne | 67 jaar |
| 15 januari | Joke Leenders | Kerkstraat | 60 jaar |
| 26 januari | Piet Vlemmix | Voorste Heusden | 84 jaar |
| 26 januari | Zus Gutjens-Ghielen | Meijelseweg | 87 jaar |
| 31 januari | Gon Martens-Vestjens | "Hof van Bluysen" | 94 jaar |
| 01 januari | Leo Leenders | Beemdstraat | 74 jaar |
| 07 februari | Toon Swolfs | Past.v.Ervenstr., Ommel | 88 jaar |
| 11 februari | Jac Leijten | Hindert | 84 jaar |



WEEKEIND- EN SPECIALE VIERINGEN DE KOMENDE TIJD

Zaterdag 20 februari

O.L.V. Presentatie Ommel
H. Maria Presentatie Asten
H. Antonius v. Padua Heusden

18.15 u Eucharistie
18.30 u Eucharistie – Jozefkoor
19.00 u Woord & Communie
- Nota Feliz

Zondag 21 februari

H. Antonius v. Padua Heusden
O.L.V. Presentatie Ommel
H. Maria Presentatie Asten

2^e zondag 40 dagentijd

09.15 u Eucharistie
10.00 u Eucharistie - Ceciliakoar
10.30 u Eucharistie - Mariakoar

Zaterdag 27 februari

O.L.V. Presentatie Ommel
H. Maria Presentatie Asten

H. Antonius v. Padua Heusden

18.15 u Eucharistie
18.30 u Eucharistie - Communicanten
- Jozefkoor

Geen viering

Zondag 28 februari

H. Antonius v. Padua Heusden
O.L.V. Presentatie Ommel
H. Maria Presentatie Asten

3^e zondag 40 dagentijd

09.15 u Eucharistie - Kerkkoar
10.00 u Eucharistie - Ceciliakoar
10.30 u Eucharistie - Mariakoar

Zaterdag 5 maart

O.L.V. Presentatie Ommel
H. Maria Presentatie Asten
H. Antonius v. Padua Heusden

18.15 u Eucharistie
18.30 u Eucharistie - Jozefkoor
19.00 u Woord & Communie - Erato

Zondag 6 maart

H. Antonius v. Padua Heusden
O.L.V. Presentatie Ommel
H. Maria Presentatie Asten

4^e zondag 40 dagentijd

9.15 u Eucharistie
10.00 u Eucharistie - Ceciliakoar
10.30 u Eucharistie - Mariakoar

Zaterdag 12 maart

H. Maria Presentatie Asten
O.L.V. Presentatie Ommel
H. Antonius v. Padua Heusden

18.30 u Eucharistie - Mariakoar
18.15 u Eucharistie
Geen viering

Zondag 13 maart

H. Antonius v. Padua Heusden
O.L.V. Presentatie Ommel
H. Maria Presentatie Asten

5^e zondag 40 dagentijd

9.15 u Eucharistie - Kerkkoor
10.00 u Eucharistie - Ceciliakoor
10.30 u Eucharistie - Jozefkoor

Zaterdag 19 maart

O.L.V. Presentatie Ommel
H. Maria Presentatie Asten

18.15 u Eucharistie
18.30 u Gezinsviering/Communicanten
- Jozefkoor
19.00 u Woord & Communieviering
- Nota Feliz

H. Antonius v. Padua Heusden

Zondag 20 maart

H. Maria Presentatie Asten
O.L.V. Presentatie Ommel
H. Antonius v. Padua Heusden

Palmpasen

10.30u Eucharistie - Mariakoor
10.00 u Eucharistie - Ceciliakoor
09.15 u Eucharistie - Kerkkoor

Dinsdag 22 maart

H. Maria Presentatie Asten
O.L.V. Presentatie Ommel

19.00 u Boeteviering
19.00 u Boeteviering

Woensdag 23 maart

Sint Jan Den Bosch

19.00 u Chrismaviering

Donderdag 24 maart

H. Maria Presentatie Asten
O.L.V. Presentatie Ommel
H. Antonius v. Padua Heusden

Witte Donderdag

19.00 u Eucharistie - Mariakoor
19.00 u Eucharistie - Ceciliakoor
20.00 u Passion

Vrijdag 25 maart

H. Maria Presentatie Asten

O.L.V. Presentatie Ommel

H. Antonius v. Padua Heusden

Goede Vrijdag

15.00 u Kruisweg – Mariakoor
19.00 u Kruishulde – Jozefkoor
15.00 u Kruisweg
19.00 u Kruisverering – Ceciliakoor
20.00 u Passion

Zaterdag 26 maart

H. Maria Presentatie Asten
O.L.V. Presentatie Ommel
H. Antonius v. Padua Heusden

Zondag 27 maart

H. Maria Presentatie Asten
O.L.V. Presentatie Ommel
H. Antonius v. Padua Heusden

Maandag 28 maart

H. Maria Presentatie Asten
O.L.V. Presentatie Ommel
H. Antonius v. Padua Heusden

Zaterdag 2 april

H. Maria Presentatie Asten
O.L.V. Presentatie Ommel
H. Antonius v. Padua Heusden

Zondag 3 april

H. Maria Presentatie Asten
H. Antonius v. Padua Heusden
O.L.V. Presentatie Ommel

Zaterdag 9 april

H. Maria Presentatie Asten
O.L.V. Presentatie Ommel
H. Antonius v. Padua Heusden

Zondag 10 april

H. Maria Presentatie Asten

O.L.V. Presentatie Ommel
H. Antonius v. Padua Heusden

Paaswake

21.00 u Eucharistie - Mariakoor
21.00 u Eucharistie - Ceciliakoor
19.00 u Eucharistie - Kerkkoor

Hoogfeest van Pasen

10.30u Eucharistie - Jozefkoor
10.00 u Eucharistie - Ceciliakoor
09.15 u Eucharistie - Kerkkoor

2^e Paasdag

10.30 u Eucharistie
10.00 u Eucharistie - Ceciliakoor
Geen viering

18.30 u Eucharistie - Jozefkoor
18.15 u Eucharistie
19.00 u Presentatie Communicanten

Beloken Pasen/2^e Zondag van Pasen

10.30 u Eucharistie - Mariakoor
09.15 u Eucharistie - Kerkkoor
10.00 u Eucharistie - Ceciliakoor

18.30 u Eucharistie - Mariakoor
18.15 u Eucharistie
Geen viering

3^e Zondag van Pasen

10.30u Eucharistie – Jozefkoor
- Gast in eigen Kerk
10.00 u Eucharistie - Ceciliakoor
09.15 u Eucharistie - Kerkkoor

INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE

Openingstijden secretariaat:

Maandag 10.00 – 12.00 uur

Dinsdag 10.00 – 12.00 uur

Woensdag 10.00 – 12.00 uur

Donderdag 10.00 – 12.00 uur

19.00 – 20.00 uur

Vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Het secretariaat is gevestigd op Kerkstraat 4. Tel. 0493 – 691315.

De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van de leden van het pastoraal team via **telefoon 691315 (secretariaat)**, of rechtstreeks:

Pastoor P.Scheepers 0493 - 691315 Spoed: 06 - 12544325

Kapelaan v. Overbeek 0493 - 691415 Spoed: 06 - 12192197

Pater Xavier 0493 - 491215 Spoed: 06 - 85248780

Pater A.J. van Steen svd. 0493 - 691427

Pater Zwirs 0492 - 331215

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig.

Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving (zonder spoed):

Aanvragen via het secretariaat, tel. **691315**

Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):

Maandag tm. vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur,

op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur

en na telefonische afspraak.

Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail.

vooralsnog aan: r.k.angelusparochie@kpnmail.nl

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel.

Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 10 per intentie, toevoeging extra naam € 2,50.

Voor de **vermelding** van de misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

Financiën:

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans. Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op banknummer:

NL44RABO 0163 6400 09 Rabobank

t.n.v. Angelusparochie Asten.

H. Maria Presentatiekerk Wilhelminastraat 1-3 Asten
--

Spreekuur op de pastorie te Asten: zie openingstijden secretariaat.

Openingstijden van de kerk:

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag 9.00 – 18.00 uur

Donderdag, zaterdag 9.00 – 19.30 uur

Zondag 9.45 – 18.00 uur

H. Mis :

Zaterdag 18.30 uur

Donderdag 18.30 uur

Zondag 10.30 uur

H. Mis Zorgcentrum De Lisse:

Maandag 10.30 uur, op de 3e verdieping (Em. pastoor Bakker)

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m zaterdag 9.00 – 18.00 uur

Zondag 9.45 – 18.00 uur

H. Antonius van Padua kerk Vorstermansplein 14 Heusden

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur Woensdag 18.30 – 19.30 uur

Donderdag 11.00 – 12.00 uur

Vieringen:

Zaterdag 19.00 uur Woord & Communieviering,
enkel de 1^e en 3^e zaterdag van de maand

Zondag 9.15 uur elke zondag Eucharistieviering

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

O.L.V. Presentatie kerk Marialaan 16 (Mariabedevaart) Ommel

Spreekuur op de pastorie te Ommel:

in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)

Openingstijden van de kerk met processiepark:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:

Dinsdag 19.00 uur

H. Mis:

Zaterdag 18.15 uur

Zondag 10.00 uur

Maandag tm. vrijdag 8.00 uur mei tm. augustus ?????
8.30 uur september tm. april

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Betalingsvolmacht afgeven op Kerkstraat 2
Periodieke gift in geld i.v.m. actie kerkbalans
2016

Gegevens **schenker**
(parochiaan)

Naam

Voornamen

(voluit)

Geboortedatum

Straat

en

huisnummer

Postcode/Woonplaats

Gegevens betaling

Ik betaal per automatisch incasso. Ik machtig hierbij R.K.Angelusparochie

om (bedrag in cijfers) € ,

(bedrag in letters) _____
euro

met ingang van dd-mm-jj: _____

af te schrijven van mijn rekening (IBAN rekeningnummer)

In volgende termijnen { } per maand { } per
kwartaal { } per halfjaar { } per jaar
{ } eenmalig
{ } anders, nl. _____

Ondertekening door
schenker

Plaats _____ Handtekening
Datum _____