



Parochie

Heilige Franciscus

Advent – Kerstmis 2016

Gratis mee te nemen

Colofon.

Parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben.

Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via de pastorie, tel. 691315. Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

De volgende editie verschijnt op 13 januari 2017

Kopij aanleveren:

**op het pastoraal centrum tot uiterlijk 2 januari 2017,
of per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com**

Alleen kopij voorzien van afzender en telefoonnummer komt voor plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen. U kunt dan bellen naar de pastorie 691315.

Planning parochieblad 2017:

	Copydatum	Uitgave
Kerkbalans	2 januari	13 januari
Carnaval / Veertigdagentijd	6 februari	17 februari
Pasen / Meimaand	27 maart	7 april
Pinksteren	15 mei	26 mei
Vakantie	3 juli	14 juli

Jaargang 10 – uitgave 25 november

SINTERKLAAS

Tegen de tijd dat deze uitgave van ons parochieblad verschijnt, is er ook iemand anders verschenen: Sinterklaas. Rond deze tijd arriveert hij in ons land, waarna hij vervolgens, als een echte wonderman, binnen een week overal aankomt. Van de hoofdstad tot in het kleinste gat ergens achter in Nederland. En dat hij weer, als een echte wonderman, in allerlei gedaantes verschijnt. Met of zonder bril, met een lange steile of een korte krulbaard. Met een hoge piepstem of het krakerige geluid van een verstokte roker. Met een ring van de Hema of een juweel dat opvallend veel lijkt op de ring van oma.

Wat doet het er toe. De kinderen geloven. Daar gaat het om. En als ze twifelen, krijgen ze, net als wij dat vroeger te horen kregen van onze ouders, te verstaan dat Sinterklaas heilig is en dus alles kan.

Als hij er heel anders uitziet op school, of bij de burens aan de overkant, dan komt dat omdat Sinterklaas zo heilig is als maar kan en dat hij dus gewoon verandert. En als dat verhaal niet meer helpt, hebben we altijd nog de hulpsinterklazen om in het geweer te brengen. Als het geloof in Sinterklaas maar in stand blijft houden.

Het is altijd weer geweldig om de ogen van de kinderen te zien als ze voor Sinterklaas moeten verschijnen. Diep ontzag en een onomstotelijk geloof.

Ik weet nog dat mijn ouders mij uiteindelijk het Sinterklaasmysterie hadden verklapt. Aanvankelijk was ik diep teleurgesteld. Maar ik nam het uiteindelijk toch aan omdat ik me daarmee opgenomen wist in het gilde van niet-gelovigen, dus de grote mensen.

Totdat Sinterklaas bij de burens op bezoek kwam en ik ook was uitgenodigd. Toen het mijn beurt was om voor hem te verschijnen, knikten mijn knieën en had ik hevige spijt dat ik ook maar één seconde getwijfeld had aan het bestaan van de goedheiligman. Later bleek overigens dat het mijn vader was...

Waarmee ik maar wil zeggen: zo gij niet zijt als kinderen....

Het onvoorwaardelijke geloof van een kind in Sinterklaas. Zijn onvoorwaardelijke respect voor de goedheiligman. Als wij als volwassenen dat onvoorwaardelijke geloof zouden hebben voor de Grote Goedheiligman, voor de Sint aller Sinten. Als wij niet alsmaar zouden twifelen aan het bestaan van God, omdat Hij zich de ene keer anders manifesteert dan de andere. Omdat Hij er de ene keer anders uit lijkt te zien dan de andere keer. Omdat Hij de ene mens anders behandelt dan de andere.

Als we gewoon voor Hem zouden gaan staan in de heilige overtuiging dat Hij de enige echte is...

Goh, wat zou het leven dan voor iedereen een stuk prettiger zijn.

Pastoor Pieter Scheepers

NIEUWE TIJDEN

Alvorens we weer aan een nieuw jaar gaan beginnen krijgen we eerst nog met de gebeurtenissen in de maand december te maken. En dat zijn niet de minst belangrijke dingen. Er wordt namelijk ongeveer tweeduizend jaar geleden een kind geboren. En natuurlijk werden en worden er veel kinderen geboren maar de geboorte van dit kind is het begin van een nieuwe tijd. Een nieuwe tijd waar al lang naar werd uitgekeken. Dit kind kwam op de wereld omdat de tijd aangebroken was van nieuwe hoop en verwachting waar de mensheid al lang naar op zoek was. De verwachtingen en hoop vanaf die dag zijn nog steeds van toepassing in onze huidige tijd. Misschien op een andere manier als toen, tweeduizend jaar geleden, maar we hebben allemaal onze verwachtingen voor de toekomst. Veel zekerheden van vroeger zijn weggefallen en veel mensen zijn op zoek. Vroeger was het de kerk die zekerheid bood. Voor ons Christenen is dat natuurlijk nog zo maar dan wel met ons eigen verantwoordelijkheidsgevoel en onze eigen mening over allerlei zaken die met geloof en kerk te maken hebben. Wel met een saamhorigheidsgevoel

en als uitgangspunt waar het allemaal mee begonnen is namelijk het kind Jezus. Ondanks de al jarenlange gaande secularisatie hoop ik dat de mensen die de kerk verlaten hebben niet het kind Jezus uit hun hart verbannen hebben. Want de geboorte van een kind is een vreugdevolle gebeurtenis die blijvend van invloed is op eenieders leven. Zo blijft voor iedereen de hoop levend op nieuwe tijden vol optimisme in plaats van het huidige doemdenken. Door de geboorte van dit kind is er nog steeds genoeg reden om optimistisch te zijn met het oog op de toekomst. Dit geldt ook in onze parochie. Ook hier breken nieuwe tijden aan. We moeten reëel zijn en de noodzaak inzien van fusie en samenwerking ook al valt dat soms niet mee. Het valt ook niet mee om bepaalde zekerheden op te moeten geven. De wil tot samenwerking en een goede en open communicatie zijn hierbij het belangrijkste. Voel je vooral welkom als vrijwilliger en kerkbezoeker ook in een andere kerk als je misschien altijd gewend bent geweest. Vooral wat ons bindt is belangrijk, met respect voor ieders eigenheid, en leg niet de nadruk op zaken waarvan we onderling verschillen.

Sta open voor nieuwe dingen en weet dat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben en waar het allemaal mee begonnen is namelijk het kind Jezus.

Namens de Locatieraad van de H. Maria Presentatiekerk wil ik iedereen een goede Advent, een hoopvolle Kersttijd en een optimistisch nieuw jaar toewensen.

Jan Coolen, voorzitter Locatieraad H. Maria Presentatiekerk.

NIEUWJAARSDAG 2017

Op zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is **iedereen** van harte uitgenodigd om na de Viering van 11.00 uur in de H. Maria Presentatiekerk samen een kopje koffie te drinken en elkaar, in informele sfeer, een Zalig Nieuwjaar toe te wensen. Dit doen we in het zaaltje en de achteromgang van de kerk.

Wees welkom!

Locatieraad H. Maria Presentatiekerk, Asten

Duisternis

Zonder de zon zou er geen leven op aarde zijn.
Want het licht van de zon laat algen en planten groeien,
en die worden dan weer gegeten door dieren en mensen.
Zonder de zon zou de aarde koud en donker en zonder leven zijn.
Geen wonder dat veel oude volken de zon als een god zagen.
Dat is natuurlijk niet echt zo, want er is maar één echte God.

En die God had Mozes een belangrijke taak gegeven.
Dit keer hoefde hij de Farao niet meer te waarschuwen,
want God wist wel dat die toch niet zou luisteren.
"Strek je hand uit naar de hemel", zei God tegen Mozes,
en het zal in Egypte zo donker zijn dat je het haast kan voelen!".
En zo gebeurde het.

Drie dagen lang konden de Egyptenaren haast geen kant op,
zo donker was het, zelfs midden op de dag.
Er waren in die tijd natuurlijk nog geen lampen of straatlantaarns.
En fakkels, olielampen en vuurtjes geven veel minder licht.
Alleen waar de Israëlieten woonden schenen de zon en de maan.

Maar duisternis heeft in de Bijbel meerdere betekenissen.
Als er een ramp gebeurt of iemand gaat dood, dan is dat duisternis.
Als je het helemaal niet meer ziet zitten, dan is dat duisternis.
Als je dingen niet goed begrijpt, dan is dat duisternis.
Als je God niet kent of niet wilt erkennen, dan is dat duisternis.
En alles wat slecht en kwaad en gemeen is, dat is óók duisternis.
Bij de Farao was dus eigenlijk een heleboel duisternis . . .

En er zou nog méér duisternis bij komen.

Want deze duisternis betekende nog wat anders: die kwam van God. Die zei, ten eerste: “Vergeet nou niet dat IK de ware God ben”, en ten tweede zoets als: “En nu ben Ik het dus echt goed zat !!!”. Er zou binnen niet al te lange tijd iets nog veel ergers gebeuren.

Intussen liet de Farao Mozes maar weer bij zich roepen.

Toch wilde hij inderdaad de Israëlieten nog steeds niet laten gaan.

Maar van Mozes zelf had hij nu wel meer dan genoeg.

Woedend riep hij: “Hoepel nou verder op, of je bent er geweest !”.

OK dan . . . gráág zelfs !



GEEN HOND ??? -

Gelezen in het Eindhovens Dagblad:

“Bij een bezoek aan het kerkhof in Spankeren wandel ik de kerk binnen. Mijn vriendin, die haar hond bij zich heeft, blijft buiten wachten. In de kerk is juist een tentoonstelling ingericht van allerlei soorten en maten engelen. Tot mijn verrassing is ook de dominee aanwezig. We maken een praatje. Omdat mijn vriendin buiten staat te wachten, houd ik het kort. “Oh, ze kan gerust binnekomen hoor”, zegt de dominee. Als we willen vertrekken, vraagt de dominee of hij een foto van ons mag maken. Natuurlijk mag dat. En zo poseren wij voor de foto, met achter ons de engelen en naast ons de hond. Enkele dagen later ontvang ik de foto op mijn computer, met als onderschrift: “Hoezo, er komt geen hond in de kerk ?”

Janny Reimering.

Noot van de redactie: misschien aardig om te weten, maar Henk Verspeek sr., die een indrukwekkende staat van dienst had als koster van de H.Maria-Presentatiekerk in Asten, wandelde ook geregeld met zijn hondje door onze kerk . . .

JAAR VAN BARMHARTIGHEID

Eind deze maand sluit de Heilige Deur van de Sint-Pieter. Het Heilig Jaar rond barmhartigheid wordt afgesloten. Bisschop Joachim Wanke, van het Duitse bisdom Erfurt, schreef zeven moderne werken van barmhartigheid:

Je hoort erbij.

Wat ons samenleving vaak koud en onbarmhartig maakt is dat mensen naar de marge gedrukt worden: de werklozen, de psychisch zieken, vreemdelingen, enz. Het signaal: je bent geen buitenstaander, je hoort erbij is een heel actueel werk van barmhartigheid.

Ik behoer jou toe.

Vaak hoor je: “heb je wat tijd voor me, ik ben zo alleen”, “niemand ziet mij staan”. Juist in deze tijd van hoogst moderne communicatiemiddelen is tijd hebben, er zijn voor een ander, een werk van barmhartigheid.

Ik zie het goede in jou.

Natuurlijk is de vinger op de zere wonde leggen, net als kritiek, soms nodig. Maar waar het vaak aan ontbreekt is het goede en positieve in de ander zien. Juist dat benoemen werkt barmhartig.

Ik trek een stuk met je op.

Goede raad is prima, maar lang niet altijd genoeg. Wees barmhartig en zet met mensen de eerste stappen totdat ze zelf de moed en kracht hebben om alleen verder te gaan.

Ik deel met jou.

Ook in een samenleving waar de zorg goed geregeld is blijft het nodig dat mensen geld en goed, mogelijkheden en kansen met elkaar delen.

Ik zoek je op.

Nabijheid bevordert gemeenschap. Beter iemand opzoeken waar hij/zij zich zeker en sterk voelt dan te wachten tot hij/zij naar je toekomt. Gaan we dan ook op diegene af die nog niet bij ons horen? Dat ze God toebehoren is toch al reden genoeg?

Ik bid voor je.

Door voor iemand te bidden kijk je met andere ogen naar de ander en naar je zelf. Er komt ruimte waarbinnen Gods barmhartigheid kan werken.

Pastoor Pieter Scheepers

PAROCHIEBEDEVAART ASSISI



Op 30 september 2017 vertrekken we met een grote groep vanuit de gehele Franciscusparochie naar Assisi, de stad van onze patroonheilige Franciscus. Het plaatsje ligt in het dal van Spoleto, in het oeroude Umbrië in Midden-Italië.

Franciscus leefde in de 12^e eeuw en maakte een intense bekering door. Uiteindelijk leidde zijn bijzondere levenswandel tot het stichten van twee belangrijke kloosterordes, waarvan in onze tijd nog verschillende vertakkingen bestaan: de Franciscanen en de Clarissen. Zij hebben een heel eigen bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Europa en de Kerk, en Franciscus is

ook in onze dagen voor velen een inspiratiebron. Daarom gaan wij naar Assisi om zijn feestdag, 4 oktober, met de Franciscanen mee te vieren. Op 6 oktober keren we terug.

Het betreft hier een busreis, waarbij we zowel op de heenweg als op de terugweg overnachten in Oostenrijk. De basis-reissom bedraagt €695,- per persoon inclusief reisverzekering maar exclusief annuleringsverzekering, op basis van een tweepersoonskamer. Gebruik van éénpersoonskamers is mogelijk tegen bijbetaling van €150,- . Opstapplaats is het plein voor de H.Maria-Presentatiekerk in Asten.

Voor meer informatie kunt u de reisbrochure raadplegen die achter in de kerken ligt. Maar let op, om u aan te melden dient u het aanmeldformulier met een kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen naar de reisorganisatie in Maastricht – dus NIET in de parochie afgeven ! Aanmelden kan tot uiterlijk 16 april (1^e Paasdag) 2017.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Beste mensen,

Ook onze H. Maria Presentatiekerk is op zoek naar vrijwilligers als aanvulling van onze werkgroepen.

Er zijn al heel veel vrijwilligers bij onze kerk en ons kerkhof werkzaam waar we als parochiekerk heel erg blij mee zijn.

Zo nu en dan moeten vrijwilligers helaas stoppen met hun werkzaamheden vanwege hoge leeftijd en/of gezondheidsproblemen. Ook ontvallen ons dierbare vrijwilligers door overlijden. Als u denkt ik wil toch graag iets bij de kerk als vrijwilliger gaan doen dan willen wij graag met u in contact komen.

We zoeken, bijvoorbeeld, nog mensen die graag willen zingen in een van onze kerkkoren. Ook zoeken we nog mensen die als collectant of als (uitvaart)acoliet in een werkgroep plaats willen nemen.

Graag zouden wij met u in contact komen om, vrijblijvend, een gesprek te hebben en uitleg te geven wat een en ander inhoudt. Dan kunt u er eens rustig over nadenken en beslissen of het iets voor u is.

Graag uw reactie naar:

secretariaat@rkfranciscus.nl

Ter attentie van Jan Coolen.

U kunt natuurlijk ook bellen naar het secretariaat op telefoonnummer: 691315 of een briefje in de bus doen bij het Pastoraal Centrum op adres Kerkstraat 4, Asten.

Bedankt alvast,

Met vriendelijke groet,

Jan Coolen

OP NAAR DE 2000 !

Deze gedachte, ontstaan bij de recente doopviering van onze kleindochter, wil ik graag met U delen. Na een warme en persoonlijke ontvangst voor eenieder door pastoor Scheepers bij de ingang van de kerk werd door de pastoor de inhoud van deze viering, met een vleugje humor, steeds weer op eigentijdse wijze aan ons uitgelegd.

Verrassend voor ons was vooral het speciale, feestelijke gevoel van de pastoor dat onze kleindochter voor hem de duizendste dopeling was. Leuk dat hij dit feit met ons deelde.

Voor mijn gevoel kunnen we samen met pastoor Scheepers vooruit kijken naar zijn tweeduizendste dopeling en wie weet..... hier in onze parochie in Asten.

Rien van Pelt.

OVER ONS PASTORALE TEAM

Zoals u op de volgende bladzijde kunt lezen heeft pastoor Tonnie van Steen inmiddels afscheid genomen van onze parochie. Maar ook emeritus-pastoor Jan Bakker, die verantwoordelijk is voor de verzorging van de H.Mis in Zorgcentrum De Lisse, is na een valpartij voorlopig niet in staat om daar de viering te leiden. Hij verblijft voor revalidatie in Zorghotel Vitassist in Helmond. U kunt hem daar natuurlijk een kaartje sturen, dat zal hij leuk vinden. Het adres is: Scheepsboulevard 2, 5705 KZ Helmond, kamer 411. De diensten in de Lisse worden voorlopig waargenomen door pastoor Scheepers.

TER SPRAKE.....EKARPS RET

“Verborgen verleden” - Dat is een bekende TV-serie waarin BN-ers op zoek gaan naar hun voorouders en familiegeschiedenis.

Stamboomonderzoek is erg in de mode. Het is een speurtocht langs alle mogelijke archieven, op zoek naar de achtergrond van je familie. Daar kun je interessante dingen bij ontdekken: beroepen, woonplaatsen en -landen, heldendaden en problemen, rijkdom of armoede die je helemaal niet had verwacht. Sommigen blijken zelfs familie te zijn van beroemde of belangrijke personen. En hoe ging het met je voorouders tijdens die alweer vergeten oorlog, hongersnood of revolutie ? Leuk en spannend !

Wel grappig ook, want als we onze stamboom ver genoeg terug zouden kunnen nazoeken stammen we Bijbels gezien uiteindelijk allemaal af van Adam en Eva en zijn we dus allemaal familie van elkaar. De mensheid als één grote familie, zoals God het bedoeld heeft. Maar helaas, er kwam meteen in kink in de kabel, omdat al de eerste generatie daarna elkaar de kop in begon te slaan. Weg familiegevoel. Weg wereldvrede.

Helaas zijn er weinig archieven beschikbaar van vóór pakweg 1500. Maar stel dat je je stamboom na zou kunnen zoeken tot op Adam en Eva, dan kom je door het tijdperk van ± 0 tot ‘het jaar des Heren’ 33. Fascinerend, want in die periode kreeg onze gezamenlijke geschiedenis een nieuwe wending. Vóór die tijd was iedereen krampachtig bezig te voldoen aan religieuze en maatschappelijke regels om God tevreden te houden, zich goed te voelen en de samenleving te ordenen. Maar het was nooit genoeg.

Tot de nieuwe Adam in de wereld kwam, Jezus Christus, de mens zoals God ons allemaal bedoeld had. Hij nam al onze schuld van ons af en liet het hart zien van al die regels: leven uit liefde voor God en elkaar, om aan Hem de eer te geven voor wat we doen in plaats van aan onszelf. Zo bouwde Jezus een nieuwe brug tussen hemel en aarde.

Daarom wordt Christus zelf ook wel het oer-sacrament genoemd, waarop al het andere in ons geloof is gebaseerd. En de Kerk is het door hem aangewezen grond-sacrament, dat Gods liefdestekenen aan mensen doorgeeft en mensen dichterbij Hem brengt.



Je zal maar tijdens je stamboomonderzoek op zo'n periode stuiten ! We zullen er nooit achter komen wat onze eigen voorouders van die gebeurtenissen mee hebben gekregen. Maar met z'n allen hebben we hoe dan ook toch wel een interessant en belangrijk stuk verborgen verleden.

Patricia Willems

HIJ IS ER WEER . . . DE GERARDUSKALENDER

Ook dit jaar is hij weer te koop, de Gerarduskalender. Leuk voor een verjaardag, gezellig in iedere keuken, op kantoor of op het nachtkastje. De kalender past in iedere schoen en onder iedere Kerstboom, en u steunt er ook nog een goed doel mee: het missiewerk van de paters Redemptoristen van Wittem.

Hij kost € 6,75 : dat is inclusief een gratis, dubbelzijdig bedrukt, kartonnen ophangschild, met aan de ene kant een mooi natuurlandschap en aan de andere kant een kunstwerk. In Asten is de kalender verkrijgbaar bij:

Patricia Willems	Wolfsplein 6	Asten	tel. 696825
Marina Driessen	Den Akker 10	Heusden	tel. 695653
Toos van Bussel	Den Plak 9	Heusden	tel. 692082
Toon van de Ven	Kloosterstraat 4	Ommel	tel. 695419

Van harte aanbevolen !

Pastoor Tonnie van Steen gaat is verhuisd naar Teteringen

Beste mensen van Heusden,

Onze pastoor A.J. van Steen is door de dagelijkse leiding van zijn orde, paters SVD, geroepen om naar het verzorgingshuis van zijn orde te komen in Teteringen (bij Breda). Er staat daar een appartement voor hem klaar. Het wonen bij zijn medebroeders komt zijn huidige levenssituatie ten goede. Daarnaast is daar professionele zorg aanwezig die op elk moment van de dag beschikbaar is voor hem.

Het bericht heeft hem persoonlijk overvallen en hij was er in eerste instantie ook niet gelukkig mee. Nu het bij hem enkele dagen bekend is, zorgt zijn realiteitsgevoel ervoor dat hij ook wel begrijpt dat dit beter is voor zijn dagelijks wel en wee. Maar jammer, blijft hij het vinden. Hij is inmiddels verhuisd naar Teteringen.

Het ging allemaal erg snel. De locatieraad van Heusden heeft na de Eucharistieviering op zaterdag 12 november een afscheidsreceptie voor de oud-pastoor georganiseerd. Maar mocht u deze gemist hebben, stuurt u hem gerúst een kaartje of ga een keertje op bezoek in Teteringen (wel even eerst bellen).

Zijn adres in Teteringen is als volgt:

A.J. van Steen
Paters SVD Sint Franciscus Xavrus
Arnold Janssenlaan 9
4847 DK Teteringen

Met vriendelijke groet,

Locatieraad Heusden
van de Franciscus parochie



JUBILEUMCONCERT AGK “PUUR SANGH”

Zondag 11 december vindt het Jubileum Concert van Puur Sangh plaats in de Maria Presentatiekerk in Asten. De aanvang van dit concert is om 15.00 uur. Tijdens dit concert zal de “Misa a Buenos Aires” of ook wel “Misa Tango” genoemd van de Argentijnse componist Martin Palmeri (1965) worden uitgevoerd.

De componist maakte een arrangement voor symfonieorkest, bandoneon, piano, mezzo-sopraan en gemengd koor. Dit werk werd gecomponeerd van september 1995 tot april 1996 en de première vond plaats op 17 augustus 1996 in het Broadway Theater in Buenos Aires. De tekst van de mis is in het Latijn. Achtereenvolgens worden Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei uitgevoerd. De componist combineert zijn belangrijkste muzikale ervaringen als koordirigent en tango arrangeur met stilistische elementen uit verschillende culturen: melodisch en ritmisch.

Uitvoerenden:

- * Brabant Sinfonia
- * Mezzo-sopraan Karolina Hartman
- * Pianist Rob Nederlof
- * Bandoneon Simone van der Weerden
- * Agk Puur Sangh
- * Algehele leiding dirigent Ad Vergouwen

**Entreekaarten kun je kopen bij VVV Asten
of Primera vanaf medio november**

Voorverkoop € 7,50, of bij entree op 11 december € 9,-

Voor meer informatie over dit concert zie de website en facebookpagina:

www.puursangh.nl

www.facebook.com/agkpuursangh



DE VIERING VAN DE HEILIGE EUCHARISTIE, deel V

Beste mensen,

In dit vijfde deel over het sacrament van de heilige Eucharistie gaan wij verder ná het moment dat de consecratie (brood en wijn veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus) heeft plaatsgevonden.

Nadat de gemeenschap “het mysterie van het geloof” heeft beaamd en verkondigd, bidt de priester verder tot de God, de Vader. De Kerk biedt door Jezus Christus, in de heilige Geest, de offergave aan de Vader aan: “Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze verlossing (...) Wij brengen U het offer van Zijn Lichaam en Bloed, een gave die Gij gaarne aanvaardt, een gave van heil voor de wereld.” (Eucharistisch gebed IV)

Het kernstuk van het Eucharistisch Gebed dat bij de eerste epiclese begint, wordt nu afgerond in de tweede epiclese. Het is een wederom een aanroeping van de heilige Geest. Wij bidden dat de heilige Geest er voor mag zorgen dat de kerkgemeenschap door het offer van Jezus Christus één lichaam zal worden: een levende offerande tot eer van God: “Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, Uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.” (Eucharistisch gebed V)

Richting het einde van het Eucharistisch Gebed komen de gebeden voor de paus, de bisschoppen, voor de levenden en de overledenen. Ook wordt hierbij gebeden om de voorspraak van Maria en de heiligen. Immers, zij vormen tezamen met de Kerk hier op aarde één grote gemeenschap.

Het Eucharistisch Gebed wordt beëindigd met een dankzeggende lofprijzing aan de Drieëne God:

“Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.”

Het Onze Vader is in zekere zin toch nog een verlenging van het Eucharistisch Gebed. Want heel de gemeenschap rond het altaar herneemt, - met de woorden van Jezus zelf, - de voornaamste dimensies van dat Eucharistisch Gebed:

- de verheerlijking van de Vader: "Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede"

- de bede om dagelijks brood en onderlinge vergiffenis.

Aansluitend volgt het gebed om de vrede. De priester wenst de gelovigen de vrede van de Heer toe en nodigt hen uit die vrede aan elkaar door te geven.

Daarna volgt de broodbreking. Aan dit gebaar hebben de leerlingen van Emmaüs Jezus, de verrezen Heer, herkend. In de oudste kerk werd zelfs de hele Eucharistie "het breken van het Brood" genoemd (Handelingen 2, 42. 46; 20, 7). Paulus gaat dieper in op de betekenis van dit gebaar: "Omdat het brood één is, vormen wij allen tezamen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood."

(1 Korintiërs 10, 17) Elke gemeenschap (communio) met Jezus Christus betekent een communie aan elkaar. Allen die aan deze maaltijd deelnemen, worden onderling één, omdat zij één worden met Jezus Christus zelf. Tijdens de broodbreking wordt het Lam Gods gezongen of gezegd.

kapelaan Harold van Overbeek



SLUITING HEILIGE DEUREN

Het afgelopen jaar heeft voor velen in het teken gestaan van de sport. We beleefden het Europees Kampioenschap voetbal, deze keer eens zonder Nederlands elftal, de Tour de France en de Olympische Spelen. Alles bij elkaar een hele lange sportzomer. We zagen winnaars en ook verliezers. We zagen sporters die dolblij waren met een bronzen medaille en we zagen sporters die hevig waren teleurgesteld met een zilveren medaille. Hooggespannen verwachtingen werden niet waar gemaakt en soms was er verrassend een gouden medaille. Kortom: het gewone leven weerspiegelt zich ook in sporttoernooien.

Dat gewone leven gaat over de goede en de minder goede kanten van mensen. Om daar eens extra bij stil te staan heeft paus Franciscus het afgelopen jaar uitgeroepen tot een bijzonder heilig Jaar van de Barmhartigheid. We werden aan de hand van de werken van barmhartigheid, de verhalen van de barmhartige Samaritaan en van de barmhartige vader en zijn verloren zoon uitgenodigd stil te staan bij de vraag hoe we barmhartigheid in de praktijk kunnen brengen en ook barmhartigheid kunnen ervaren.

De bekende priester Marinus van den Berg schreef naar aanleiding van het openen van de heilige deuren in veel kerkgebouwen: 'Deuren van eerbiedwaardige kerkgebouwen die alsnog aan sluiting zijn ontkomen. Geen deuren van krotten, kraakpanden, asielzoekerscentra, vluchthuizen voor vrouwen of zorgboerderijen werden geselecteerd. Ook niet de onzichtbare deuren in doodlopende steegjes, gevangenisdeuren of de dubbelafgesloten deuren waarachter zoveel eenzaamheid kan schuilen. Niet de innerlijke deuren van onze harten die maar gesloten blijven. En al helemaal niet de deuren die toegang geven tot ontmoeting met andersgelovigen, of mensen van een andere levensbeschouwing of religie.'

Vervolgens schrijft hij:

Zouden niet alle deuren heilig moeten zijn.

Deuren die bescherming bieden aan de weerloze

Deuren die de vluchteling behoeden

Deuren die niet ingetrapt mogen worden

Deuren die de vreemde gastvrij ontvangen.

Zouden niet alle deuren heilig moeten zijn.

Deuren die weet hebben van barmhartigheid.

Deuren die opengaan voor de ontheemde

Deuren die brood aanreiken aan de hongerige

Deuren die niet kijken of je christen of moslim bent.

Zouden niet alle deuren heilig moeten zijn.

Deuren van huizen, scholen en gemeenschapshuizen

Deuren waar mensen aankloppen met hun vragen

Deuren waar mensen veilig hopen te zijn

Deuren die nieuwe ruimte aanbieden.

Deuren die in mijzelf zitten

Deuren die ik kan openen

Deuren die drempels naar de ander verlagen

Deuren van hoop die angst en wantrouwen ontgrendelen.

Is mijn deur heilig, heilzaam voor wie aanklopt?

Wellicht een mooie gedachte om na het sluiten van de heilige deuren in de St. Pieter en andere basilieken en kathedralen verder te gaan op onze weg als gelovige mensen, als mensen die barmhartigheid willen doen en ervaren. Dan blijft dit heilig Jaar van Barmhartigheid nog lange tijd vrucht dragen! De wereld heeft er behoefte aan. En nou maar hopen dat Gods open hart van barmhartigheid niet stukloopt op een gesloten hart van de mens.

SAMEN BOUWEN IN VERTROUWEN

Onlangs is er een nieuw beleidsplan van het Bisdom 's-Hertogenbosch verschenen. Dit is uiteraard nogal een lang document. Maar voor diegenen die geïnteresseerd zijn ligt er achter in de kerken een korte samenvatting. Wilt u de volledige versie lezen? Het gehele beleidsplan is te vinden op de website van het bisdom: www.bisdomdenbosch.nl



*Een goede Advent
Een zalig Kerstfeest
Een gezegend 2017!*

Mededelingen van de redactie

Angelus per mail ontvangen

Af en toe bereiken ons vragen van parochianen en uit de regio verhuisde ex-parochianen of het mogelijk is dat zij ons parochieblad per mail kunnen ontvangen. En jawel, dit is mogelijk. U kunt uzelf aanmelden via redactie.angelus.pbl@gmail.com . Dan ontvangt u voortaan Angelus als PDF-bijlage op het door u aangegeven mailadres. Verzending van een papieren Angelus per post is echter NIET mogelijk.

Angelus en de parochienieuwsbrief

We wijzen u erop dat de Angelus slechts een lokaal parochieblad – deelparochieblad ? parochiewijkblad ? – is. De Angelusparochie is immers opgegaan in de grotere Franciscusparochie. Alle bestaande parochiebladen en lokale nieuwsbrieven blijven echter vooralsnog normaal verschijnen. Te zijner tijd zal het bestuur initiatief nemen om te komen tot een nieuw, gezamenlijk parochieblad. Momenteel geeft het bestuur regelmatig een eigen nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt normaliter niet aan huis bezorgd, maar ligt achter in de kerken om mee te nemen. Waar mogelijk proberen we wel om de nieuwsbrief bij de Angelus in te laten steken of berichten uit de nieuwsbrief over te nemen. Houdt u in elk geval naast de Angelus ook de nieuwsbrief in de gaten, want veel berichten uit de nieuwsbrief staan niet in de Angelus !

NIEUWE PAROCHIEWEBSITE

Met ingang van 1 juli 2016 heeft de R.K. Franciscusparochie een mooie nieuwe website.

U kunt hem bekijken via www.rkfranciscus.nl !

KRONIEK VAN ONZE KERKEN

Gedoopt:

- 2 okt. Vonne Hoefnagels
Dochter van Rik Hoefnagels en Isrid van der Els
- 2 okt. Fleur Bruijstens
Dochter van Frank Bruijstens en Anke van der Aa
- 2 okt. Filippa van Kemenade
Dochter van Wout van Kemenade en Janneke van Bree
- 6 nov. Jidde Bruijstens
Zoon van Mark Bruijstens en Maria Verhees
- 6 nov. Evi Hammecher
Dochter van Mark Hammecher en Anouk van Lierop
- 6 nov. Floor Verdonschot
Dochter van Twan Verdonschot en Suzan Verlaak

Overleden:

22 juni	Piet Maas	Strohuls	79 jaar
21 juli	Martien Peters	Wolfsberg	63 jaar
22 aug.	Wiel Claessen	De Lisse	93 jaar
7 sept.	Frans Hoefnagels	Oliemolen	69 jaar
25 sept.	Broer Breedveld	Deken.Meijerstr.	80 jaar
3 okt.	Wim v.d. Eijnden	Deken.v. Pelthof	76 jaar
30 okt.	Martin van de Wiel	St.Jozefplein	62 jaar
1 nov.	Nel Strijbosch-Kerkers	Deken Meijerstr.	95 jaar
5 nov.	Doortje Joosten-Barten	Deken Meijerstr.	86 jaar
15 nov.	Sjef Meijs	Groene Woud	83 jaar

VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE

Zaterdag:

18.00 uur	Someren-Eind	pater Xavier
18.00 uur	Ommel	kapelaan van Overbeek
18.30 uur	Heusden	pater Zwirs of Wocogroep
18.30 uur	Asten	pastoor Scheepers

Zondag:

9.30 uur	Ommel	kapelaan van Overbeek
9.30 uur	Someren-Dorp	pater Xavier of pastoor Scheepers
10.00 uur	Lierop	pater Zwirs
11.00 uur	Asten	pastoor Scheepers
11.00 uur	Someren-Heide of Pauluskerk Someren	pater Xavier

Maandag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus	
8.30 uur	Ommel, september tm. april	
10.30 uur	Zorgcentrum De Lisse, 3 ^e verdieping, Em. pastoor Bakker	

Dinsdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus	
8.30 uur	Ommel, september tm. april	
9.30 uur	Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat	

Woensdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus	
8.30 uur	Ommel, september tm. april	

Donderdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus	
8.30 uur	Ommel, september tm. april	
17.00 uur	Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat	

Vrijdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus	
8.30 uur	Ommel, september tm. april	

In de meimaand zijn er vele extra vieringen in Ommel: zie dan de bijlage.

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:

Dinsdag 19.00 uur in Ommel (niet elke dinsdag: volg de kerkberichten in Het Peelbelang en de mededelingen in de kerk !)

DE INVULLING VAN DE WEEKEINDVIERINGEN

Let op de gewijzigde tijden !

Zaterdag 26 november

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering - Ceciliafeest Kerkkoor St. Cecilia
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor

Zondag 27 november

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor

Zaterdag 3 december

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
18.30 uur	Heusden	Woord- en communiedienst - Nota Feliz

Zondag 4 december

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 10 december

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
20.00 uur	Heusden	Winterconcert - Heusdens Gemengd Koor

Zondag 11 december

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
15.00 uur	Asten	Jubileumconcert - Puur Sangh

Zaterdag 17 december

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering - Zegening Kerstkindjes
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
18.30 uur	Heusden	Woord- en communiedienst

Zondag 18 december

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Gregoriaans koor Zegening Kerstkindjes
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor

Dinsdag 20 december

19.00 uur	Ommel	Boeteviering
-----------	-------	--------------

Woensdag 21 december

20.00 uur	Asten	Kerstconcert - Helmonds Slavisch Koor
-----------	-------	---------------------------------------

Donderdag 22 december

17.00 uur	Asten	Boeteviering - Kapel Missiezusters !!!
-----------	-------	---

Zaterdag 24 december**Kerstavond**

18.00 uur	Asten	Gezinsviering - Jong Nederland/gelegenheidskoor
18.30 uur	Heusden	Kerstverhaal voor kinderen
19.00 uur	Ommel	Gezinsviering
20.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Common Voice
20.00 uur	Heusden	Woord- en communieviering - Kerkkoor
21.30 uur	Ommel	Nachtmis - Kerkkoor St. Cecilia
22.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
22.00 uur	Heusden	Woord- en communieviering- Erato

Zondag 25 december**Hoogfeest van Kerstmis**

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
11.00 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor

Maandag 26 december**2^e Kerstdag**

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Fanfare Sancta Maria
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Astens Mannenkoor

Zaterdag 31 december**Oudjaarsavond**

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering – Volkszang

Zondag 1 januari

9.30 uur Ommel
11.00 uur Asten

Nieuwjaarsdag

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering - Jozefkoor
Aansluitend nieuwjaarsreceptie !

Zaterdag 7 januari

18.00 uur Ommel
18.30 uur Asten
18.30 uur Heusden

Openbaring des Heren / Driekoningen

Eucharistieviering
Eucharistieviering - 4-tune
Woord- en communieviering

Zondag 8 januari

9.30 uur Ommel
11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering - Jozefkoor

Zaterdag 14 januari

18.00 uur Ommel
18.30 uur Asten

18.30 uur Heusden

Eucharistieviering
Eucharistieviering - Presentatieviering
Communicanten, kinderkoor Dauwdruppeltjes
Eucharistieviering - Kerkkoor

Zondag 15 januari

9.30 uur Ommel
11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering - Mariakoor
Uitreiking Doopdruppels

Zaterdag 21 januari

18.00 uur Ommel
18.30 uur Asten
18.30 uur Heusden

Bidweek voor de eenheid

Eucharistieviering
Eucharistieviering - Jozefkoor
Woord- en communieviering -
Heusdens Gemengd Koor

Zondag 22 januari

9.30 uur Ommel
11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
Eucharistieviering - Mariakoor

INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE

Openingstijden secretariaat:

Maandag 10.00 – 12.00 uur

Dinsdag 10.00 – 12.00 uur

Woensdag 10.00 – 12.00 uur

Donderdag 10.00 – 12.00 uur

19.00 – 20.00 uur

Vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Het secretariaat is gevestigd op Kerkstraat 4. Tel. 0493 – 691315.

De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Website: www.rkfranciscus.nl

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van de leden van het pastoraal team via **telefoon 691315 (secretariaat)**, of rechtstreeks:

Pastoor P.Scheepers 0493 - 691315 Spoed: 06 - 12544325

Kapelaan v. Overbeek 0493 - 691415 Spoed: 06 - 12192197

Pater Xavier 0493 - 491215 Spoed: 06 - 85248780

Pater A.J. van Steen svd. 0493 - 691427

Pater Zwirs 0492 - 331215

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig.

Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving (zonder spoed):

Aanvragen via het secretariaat, tel. **691315**

Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):

Maandag tm. vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur,

op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur

en na telefonische afspraak.

Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail.

vooralsnog aan: r.k.angelusparochie@kpnmail.nl

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel. Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 10 per intentie, toevoeging extra naam € 2,50.

Voor de **vermelding** van de misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

Financiën:

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans. Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op banknummer:

NL44RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Angelusparochie Asten.

H. Maria Presentatiekerk - Wilhelminastraat 1-3, Asten

Spreekuur op de pastorie te Asten:

zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag	9.00 – 18.00 uur
Donderdag, zaterdag	9.00 – 19.30 uur
Zondag	10.15 – 18.00 uur

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m zaterdag	9.00 – 18.00 uur (wintertijd)
	9.00 – 19.00 uur (zomertijd)
Zondag	10.15 – 18.00 uur

H. Antonius van Paduakerk - Vorstermansplein 14, Heusden

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag	11.00 – 12.00 uur	Woensdag	18.30 – 19.30 uur
Donderdag	11.00 – 12.00 uur		

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

O.L.V. Presentatiekerk (Mariabedevaart) - Marialaan 16, Ommel

Spreekuur op de pastorie te Ommel:

in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)

Openingstijden van de kerk met processiepark:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Lambertuskerk - Kerkstraat 14, Someren

Spreekuur op de pastorie in Someren:

Woensdag 13.30 – 16.00 uur

Tel. 0493 – 491215

E-mail info@parochielambertussomeren.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Kerk H. Naam Jezus - Offermansstraat 3, Lierop

Spreekuur op de pastorie in Lierop:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Tel. 0492 – 331215

E-mail parochielierop@hetnet.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

KERKBIJDRAGE

Betalingsvolmacht afgeven op Kerkstraat 2
Periodieke gift in geld i.v.m. actie Kerkbalans 2016

Gegevens
(parochiaan)

schenker

Naam _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum

Straat en huisnummer _____

Postcode/Woonplaats _____

Gegevens betaling

Ik betaal per automatisch incasso. Ik machtig hierbij R.K. Angelusparochie

om (bedrag in cijfers) € ,

(bedrag in letters) _____ euro

met ingang van dd-mm-jj: _____

af te schrijven van mijn rekening (IBAN rekeningnummer)

In volgende termijnen { } per maand { } per kwartaal
{ } per halfjaar { } per jaar
{ } eenmalig
{ } anders, nl. _____

Ondertekening door schenker

Plaats _____ Handtekening _____
Datum _____

