

Pinksteren 2017



Gratis mee te nemen



Colofon.

Parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben.

Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via de pastorie, tel. 691315. Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

De volgende editie verschijnt op 14 juli 2017

Kopij aanleveren:

**op het pastoraal centrum tot uiterlijk 3 juli 2017,
of per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com**

Alleen kopij voorzien van afzender en telefoonnummer komt voor plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen. U kunt dan bellen naar de pastorie 691315.

Planning parochieblad 2017:

	Copydatum	Uitgave
Vakantie	3 juli	14 juli

Jaargang 11 – uitgave 26 mei

ZOEKEN OF NIET ZOEKEN; DAT IS DE VRAAG

“Ik zuuk 't nie!!!” Een uitspraak die ik regelmatig opvang, van jongeren en ook van ouderen. Een duidelijk geval van geen zin hebben en van niet naar mogelijkheden zoeken om zin te creëren. En wanneer we deze zoektocht stopzetten, dan sluiten we ons eigenlijk op in ons eigen wereldje; liefst zonder bemoeienis van anderen.

Een heel menselijke reactie die ook 2000 jaar geleden niet vreemd was. We hoeven alleen maar te kijken naar de vrienden van Jezus. Na diens dood zijn ze verlamd van verdriet. Maar wanneer ze Jezus weer ontmoet hebben, krijgen ze weer zin in hun leven en bezigheden. Als Jezus dan voorgoed naar zijn Vader gaat, verliezen ze weer houvast en zin. Ze sluiten zich op in hun eigen wereldje en zoeken niet naar mogelijkheden. Toch worden we juist op dit soort momenten wel ge- en bezocht. De vrienden van Jezus worden ‘onder vuur genomen’ door de Geest. Met kracht wordt hen nieuw leven ingeblazen en worden ze in vuur en vlam gezet. Aangestoken door de Geest van God en Jezus komen ze opnieuw tot leven en doen datgene waartoe Jezus al zijn volgelingen uitnodigt: heb elkaar lief, zorg voor elkaar en juist voor diegenen die het meest te lijden hebben. Laat ook niemand buiten staan, want iedereen is een kind van God.

Met andere woorden: ga ook zelf weer op (be-)zoek. Geef het vuur door en steek ook andere mensen aan. Breng elkaar tot leven. Net zoals in de natuur alles weer nieuwe levenskracht krijgt, zo kunnen ook wij mensen elkaar tot nieuw leven wekken. Wanneer we ons laten bezoeken en raken door dit vuur, deze nieuwe levenskracht, krijgen we ruimte te zoeken naar mogelijkheden om zin te creëren. Voor onszelf en voor de mensen om ons heen. We zijn ten slotte geloofsgemeenschap: een groep die elkaar blijft (op-)zoeken. Een groep die samen blijft zoeken naar zin en gemeenschapszin. Zodat we elk jaar opnieuw samen de ‘geboorte’ van deze geloofsgemeenschap kunnen vieren: met het vuur van Pinksteren!

Pastoor Scheepers

ALLEMAAL FAMILIE

Als de kerkklok van het Italiaanse dorp 's middags om twaalf uur een melodietje klingelt, zingen mijn moeder en ik als vanzelf mee.

*“ Te Lourdes op de berg
verscheen in een grot
vol glanzende luister
de Moeder van God.”*

Vol ganzen en luizen verstond ik als kind en daar vond ik niets gekks aan. Maria verscheen het liefst aan eenvoudige herderinnetjes. Hoewel ik er persoonlijk geen kende, woonden die ongetwijfeld in grotten vol ganzen en luizen. De Moeder van God zou aan al die ellende wel gauw een einde maken, wist ik zeker. “Het is mei”, zegt mijn moeder, “daarom spelen ze dit liedje natuurlijk.” “Mariamaand”, zeg ik.

Voor zoekgeraakte sieraden en sleutels wenden wij ons tot de Heilige Antonius. We roepen de Heilige Anna aan voor vriendinnen die maar niet aan de man willen geraken, en bidden tot de Heilige Rita voor ‘hopeloze zaken’ van uiteenlopende aard. Maar van het hele regiment heiligen dat ons ter beschikking staat, is Maria de onbetwiste aanvoerster.

Mijn oma liep nogal weg met de Heilige Maagd. Vandaar waarschijnlijk dat ook mijn vader een toegewijd aanhanger was. In de meimaand trommelde hij mijn moeder, mijn zussen en mij alle zondagen om zeven uur uit bed, zodat we in het nabijgelegen Handel naar de mis konden. Handel was dan wel geen Lourdes, maar Maria was ook daar ooit verschenen. Bovendien konden we op de fiets. De kans dat ik de verschijning zou krijgen waar ik als kind zo vurig om bad, leek me in Handel groter dan thuis. Tegelijkertijd vreesde ik dat ik, in tegenstelling tot mijn grote voorbeeld Bernadette van Lourdes, de zaak zou verpesten als het zover was. Zou je net zien dat ik de verkeerde kant op zat te kijken op het moment dat Maria, gezeten op een wolk, heilig naar mij zou zwaaien. “Ik word protestant”, meldde ik een paar jaar later tijdens het avondeten. Bij geschiedenis had ik gehoord over de misstanden in de katholieke kerk en hoe Luther en Calvijn de zaak bij de wortels hadden aangepakt. “En o ja, dat Maria de Moeder van God zou zijn, dat is ook niet helemaal waar.” Mijn vaders vork bleef hangen voor zijn open mond. “Protestant?”, bracht hij uit. “Dat denk ik toch niet!”

Mijn vader nam maatregelen. Hij betaalde de kerkbijdrage voor de rest van mijn leven in het vooruit, en ook die voor de kinderen die ik misschien ooit zou krijgen. “Zo”, zei hij tevreden toen hij terugkwam van de pastoor. Die meimaand fietste ik niet meer mee naar Handel. In elke kerk die we hier in Italië binnenlopen, rennen zoon en dochter af op het Mariabeeld. Mijn moeder heeft altijd wel ergens een paar euro voor kaarsen. “Voor opa”, zeggen we dan. Vroom vouwen we een paar tellen onze handen. Vanaf een wolk zie ik mijn vader glimlachen.

Anniek van den Brand

GEBED GEVRAAGD



Opnieuw vragen we uw aandacht voor één van de oud-pastores van onze parochie: Karel Bennenbroek PD. Karel was van 2000 tot 2004 diaken van de voormalige Pastorale Eenheid Asten-Heusden-Ommel (PEA), maar is inmiddels met emeritaat. Hij stond bekend om zijn hartelijkheid en warme betrokkenheid bij allen die hulp of een luisterend oor nodig hadden. Daarnaast zette hij zich consequent en met succes in voor het werkveld Diaconie, onder andere voor het (Vastenactie-)project “Othandweni” in Zuid-Afrika, waar hij ook persoonlijk bij betrokken was. Hij genoot met volle teugen van zijn pensioen, maar bleef tegelijk volop actief als assistent in meerdere parochies en als begeleider van bedevaarten.

Karel heeft echter met name sinds dit voorjaar ernstige gezondheidsproblemen. Hij lijdt aan drie verschillende soorten kanker, waarvan er twee stabiel zijn maar de derde (slokdarm/maagkanker) uiterst belastend blijkt te zijn. De artsen verklaren dat ook deze derde kanker-uitbraak goed behandelbaar is, maar de behandeling valt behoorlijk tegen.

Daarom vragen wij uw gebed voor hem, om de nabijheid van onze Heer en om genezing. Voor wie hem een kaartje wil sturen: zijn adres is Jan Steenlaan 55, 5591 AH in Heeze. Karel zal dit zeker waarderen !

Het hart

De Israëlieten moesten een Paaslam slachten, had God gezegd.
 "En jullie moeten dan wat bloed van dat Paaslam
 aan de deurposten smeren van het huis waarin jullie het eten . . .
 Want als Ik straks door Egypte ga om alle eerstgeborenen te doden
 en het bloed zie aan jullie deurposten,
 dan ga Ik aan jullie huis voorbij en zijn jullie veilig."

Een heftige boodschap - maar er is ook iets vreemds mee.
 Waarom moesten de Israëlieten bloed aan de deurposten smeren ?
 God is toch alwetend ? Waarom heeft Hij dit teken dan nodig ?
 Hij weet toch wel waar de mensen wonen die Hem toebehoren ?
 Hij kent de mensen toch, Hij ziet wat er in hun hart is ?
 Ja, ongetwijfeld.

Maar dat de Israëlieten bloed aan de deurposten moesten smeren,
 dat was ook een test om te kijken of ze wel echt naar God luisterden.
 Want God kan ons wel van alles beloven,
 maar Hij vraagt ook dat we meewerken met zijn bedoelingen.

God wilde voor zijn volk uit trekken naar het Beloofde land.
 Zij hoefden maar te volgen
 en te gaan waar Hij hen heen leidde.
 In geloof, in vertrouwen,
 in gehoorzaamheid.
 Ditmaal werden ze zelfs beschermd
 door hun gehoorzaamheid.
 Maar dat zouden ze nog heel vaak
 opnieuw moeten leren . . .



Juist daarom voegde God er nog aan toe:

“Zó zullen jullie het Paaslam eten:

met praktische kleren aan, met schoenen aan je voeten,
staande en met je staf in je hand . . .

Want het is Pasen voor de Heer.”

Niet echt wat je zou verwachten bij een feestmaaltijd, toch ?

Praktische kleren - om mee aan het werk of op reis te gaan ?

Staande ? Niet gezellig aan een mooi gedekte tafel ?

Met een reisstaf in je hand - om op te steunen op je wandeltocht ?

Nee, dit is geen feestje zoals wij dat zouden vieren.

Dit Pasen is een feest voor de Heer, eigenlijk een feest op voorhand,
om wat Hij nog niet gedaan heeft maar nu echt spoedig gaat doen.

Wie een gelovig en volgzaam hart heeft mag met Hem mee trekken.

Zorg dus maar dat je ervoor klaar staat !

PINKSTEREN – OOK VOOR GELOVIGEN VAN NU ?

Op 8 juni 2017 organiseert het Centrum voor Parochie-Spiritualiteit (CPS) een bezinningsbijeenkomst over het Pinksterfeest van de jonge Kerk.

De parochies in katholiek Nederland zijn heel druk bezig met overleven, bestuurlijk en pastoraal, geestelijk en financieel. Wie evenwel alle plannen en activiteiten analyseert, ontdekt dat het vooral draait om bundeling van krachten, herordering van besturen en teams en, helaas, vaak om sluiting en verkoop van kerkgebouwen.

Een herbezinning op het Evangelie van Jezus en op het Pinksterfeest van de jonge Kerk blijkt praktisch te ontbreken. En daar ligt nu juist de bron van nieuwe inspiratie en frisse levenskracht, volgens Koos Smits, de inleider van de bezinningsbijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 uur tot 16.30 uur in klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300 in Nijmegen.

Eenieder is van harte welkom ! Voor informatie en aanmelding, zie

www.parochiespiritualiteit.org .

Bron: nieuwsbrief bisdom 's-Hertogenbosch, eind april 2017.

KONINKLIJKE HULDE VOOR PAROCHIEVRIJWILLIGERS

Hans Eijsbouts

Hans Eijsbouts (77) uit Asten heeft op woensdag 26 april de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen ontvangen. Burgemeester Vos verraste Hans met het lintje in het Elkeliekziekenhuis in Helmond, waar Hans sinds zondag 23 april verblijft.



Hans is zich vanaf 1986 gaan inzetten voor Ommel en vanaf 2000 tevens voor Asten. Al dertig jaar is hij actief lid van Muziekvereniging Sancta Maria, een grote vereniging in de kleine dorpsgemeenschap van Ommel. Dit vrijwilligerswerk heeft hij vanaf 2005 weer opgepakt en doet dit nog steeds met veel inzet.

Een opsomming van zijn verdiensten:

Sinds 1986: Vrijwilliger bij Muziekvereniging Sancta Maria. Hans verleent verschillende hand- en spandiensten bij de diversen projecten, het hele jaar door. Van 1989 tot 2005 is hij zestien jaar voorzitter van de vereniging geweest waar hij bekend stond om zijn handelsgeest. Alles werd door Hans tot in de puntjes geregeld en dit zorgde mede voor een stabiele financiële situatie. Daarnaast haalt Hans al 28 jaar bijna wekelijks oud papier en oud ijzer op bij een aantal vaste adressen.

Sinds 1986: Trouwe vrijwilliger voor de parochie H. Franciscus Asten-Someren waar hij momenteel coördinator van het collectantencollege is. Verder is Hans verkeersregelaar in de meimaand, assisteert hij bij het uitreiken van de heilige communie, is coördinator van de uitvaartassistenten en assisteert bij uitvaartplechtigheden en bijzondere diensten als acoliet. Tevens is hij al dertig jaar beheerder van het

parochiekerkhof in Ommel en contactpersoon bij het uitzoeken van een graf door familieleden.

2000-2006 en 2015-heden: Vrijwilliger bij Bridgeclub ABC De Peel. Momenteel dupliceert hij spellen, valt in op clubavonden als vrijwilliger en kijkt hij op reguliere basis de kaartspellen na en vervangt deze daar waar nodig. Tevens schrijft hij het voorwoord in het clubblad. Ook hier stroomde hij na een aantal jaren door naar een bestuursfunctie. Van 2006 tot vorig jaar 2015 was hij voorzitter. Hans Eijsbouts maakte zich continu sterk voor het behoud en wel en wee van de vereniging. Zijn organisatorische talenten kon hij uitvoerig kwijt tijdens het zestigjarig bestaan in 2012. Hans heeft toen de handschoen opgepakt en samen met de secretaris een fantastisch jubileum geregeld in een zestal restaurants in Asten.

Rikie Kuijpers-Heesakkers

Rikie Kuijpers-Heesakkers (72) uit Asten heeft op woensdag 26 april de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen ontvangen.



Het lintje werd opgespeld door burgemeester Hubert Vos in het Patersklooster Heilig Hart in Asten.

Rikie is een vrijwilliger in hart en nieren. Zij zet zich al decennia lang in op meerdere fronten en wordt geroemd om haar inlevings- en doorzettingsvermogen alsmede de liefdevolle en betrokken manier van omgang met anderen.

Een opsomming van haar verdiensten:

Sinds 1988: Vrijwilligster bij parochie H. Franciscus Asten- Someren waar Rikie huishoudelijk werk heeft verricht, parochiebladbezorger was en nu fungeert als lector. Ook begeleidt ze mensen van- en naar de kerk en is ze initiatiefnemer van de Kerspakkettenactie in december. Verder is zij al vanaf 1982 tot heden een trouwe collectant voor diverse organisaties en sinds enkele jaren tijdens de gezamenlijke collecteweek.

Sinds 1989: Vrijwilligster bij woonzorgcentrum De Lisse waar zij bewoners bezoekt en begeleidt en waarmee zij activiteiten onderneemt. Ook bezoekt Rikie Sonnehove tweemaal per week en organiseert en begeleidt zij mensen naar de wekelijkse kerkviering. Vanaf 2008 heeft Rikie de verzorging en inventaris van de tuin van De Lisse op zich genomen.

Vanaf 2009: Vrijwilligster bij Huize Het Liender in Asten waar Rikie eenmaal per week cliëntenbegeleidster is en waar zij altijd meewerkt bij bijzondere activiteiten.

Vanaf 2009: Vrijwilligster bij Paters van het Heilig Hart. Hier geeft Rikie twee ochtenden per week ondersteuning aan de bewoners en gaat ze bijvoorbeeld mee wandelen of boodschappen doen. Ook hier organiseert en assisteert Rikie bij bijzondere activiteiten en tot 2003 bracht zij hier wekelijkse bezoeken. Van 2009 tot 2010 zorgde Rikie voor ondersteuning en ontspanning bij de bejaarde kloosterlingen.

Sinds 2010: Onderhouden en schoonmaken van het oorlogsmonument in het Moussaultpark voor de dodenherdenking en het onderhouden van een kunstwerk van Jan Vriends. Dit doet Rikie meermalen per jaar. Ook promoot zij de Landelijke Opschoondag.

Sinds 1982: Collectant voor diverse organisaties. Rikie is mede-organisator en collectant voor het Astmafonds maar ze zamelt ook geld in voor het Rode Kruis, Spierziekte/Reumafonds, de Hartstichting en het Diabetesfonds.



Proficiat !

EEN TEVREDEN KOORDIRIGENT

Het is inmiddels al weer ruim 12 jaar geleden dat ik werd benaderd door een bestuurslid van het Sint Jozefkoor, met de vraag of ik interesse had om dirigent te worden van dit koor, in de Sint Jozefkerk hier in Asten. Zij zaten dringend om een dirigent verlegen. Na een eerste kennismaking met het koor op 11 oktober 2005, en natuurlijk in overleg met mijn achterban, heb ik besloten om deze functie op me te nemen.

Op maandag 2 januari 2006 vond de eerste repetitie onder mijn leiding plaats. Ik moet eerlijk bekennen dat ik van deze beslissing tot op dit moment geen spijt heb gehad, integendeel.

Het was toen al bekend dat de Jozefkerk op de nominatie stond om te worden gesloten. Op 26 november 2006 vond in deze kerk de laatste viering plaats, en ging het Jozefkoor over naar de H.Maria-Presentatiekerk. Dit was voor mij als dirigent een geweldige vooruitgang. In de eerste plaats vanwege de uitstekende akoestiek in deze kerk, wat het zingen nu eenmaal ten goede komt, maar ook – en dit zeker niet in de laatste plaats – dat we hier beschikken over een prachtig pijporgel. Een ambiance waarvan iedere koordirigent alleen maar kan dromen.

Ik wil hier zeker niet onvermeld laten dat wij tot op heden nog steeds een beroep kunnen doen op maar liefst vier uitstekende organisten, die bereid zijn om ons tijdens de vieringen te begeleiden.

Gelukkig hebben we de laatste tijd een aantal dames mogen verwelkomen om ons koor te komen versterken, zodat de continuïteit gehandhaafd blijft.

Erg belangrijk is natuurlijk ook het sociale aspect. Wekelijks worden tijdens de pauze onder het genot van een kop thee of koffie, vaak ook nog met een flink stuk vlaai erbij, de gebeurtenissen die in de wereld en dus ook in Asten plaatsvinden uitgebreid besproken. Het is natuurlijk duidelijk dat iedereen na de repetitie voldaan huiswaarts keert !

Ik moet eerlijk bekennen dat ik wekelijks met veel enthousiasme van Beek en Donk naar Asten kom om ons samen voor te bereiden voor de viering die we met onze zang opluisteren. Ik hoop dan ook dat ik dit nog lang mag blijven doen.

Wim Smits

TER SPRAKE.....EKARPS RET

“Dóorroeren !” - Hoe moet je ook alweer vla koken, zoals in de tijd vóór de kant en klare zakjes, pakjes en potjes ? Warm wat melk in een steelpannetje, maar hou een beetje apart in een glaasje en schep daar een paar lepels maïzena bij. Roer dat tot een papje, bij voorkeur met zo'n mini-garde, een klutsje. Gaat de melk bijna koken, haal de pan dan van het vuur en giet het maïzenamengsel er onder goed roeren bij. Breng de melk aan de kook, maar blijf goed doorroeren met een grote garde, om klonten en aanbranden te voorkomen. Voeg suiker naar smaak toe, laat alles een paar minuten zachtjes koken, blijf goed roeren - en klaar. En gebruik je méér maïzena, dan wordt het pudding in plaats van vla.



Alleen die maïzena , dat is best raar spul. Je roert het tot een papje, maar als je dat even laat staan zakt de maïzena weer naar de bodem. Dan moet je opnieuw roeren met het klutsje, anders krijg je melk met klonten in plaats van vla of pudding. Eigenlijk moet dat spul nog in beweging zijn om goed te werken.

Zo was het altijd Gods geestelijke ‘roerwerk’ dat dingen in beweging heeft gezet en tot stand heeft gebracht. Geen apostel had zich ooit buiten de deur gewaagd zonder de uitstorting van de Heilige Geest op het allereerste Pinksteren. Geen missionaris had het Evangelie kunnen verkondigen zonder Gods vuur in zijn hart en Gods wijsheid in zijn doen en laten. Zouden wij dan nu verder kunnen zonder óók door God ‘geroerd’ te worden ?

Zijn wij niet allemaal als kloddertjes maïzena ? Het bouwen aan een betere wereld is een enorme klus, zelfs voor vele goedwillende mensen samen. En het bouwen aan een Kerkgemeenschap is in onze tijd behoorlijk zoeken en afzien. Wil je eraan meedoen ? Fijn, dat is al een teken dat God ergens in je hart en denken aan het ‘roeren’ is, dat Hij iets nieuws met je wil beginnen.

Alleen, je weet hoe snel die innerlijke beweging weer stil kan vallen . . . En dat 'roeren' van God is ook niet altijd fijn. Het kan je hele denken en leven op zijn kop zetten, zodat het je even duizelt. Maar heb vertrouwen, want Hij weet wat Hij doet en ook wat jij aankunt en wat jij in je hebt. En dat is meer dan jij zelf denkt.

Wat kan een kloddertje maïzena nou helemaal met die grote pan melk aanvangen ? Heerlijke vla of pudding koken - als we de kluts maar niet kwijtraken. Durf je je te laten dóórroeren ?

Patricia Willems

HERSTELPLAN PROCESSIONPARK MARIAOORD OMMEL



Het begon met een droom. Een laatste vurige wens van Wim Loverbosch, Ommelnaar. Als klein manneke wilde hij al graag in het processiepark spelen, maar mocht dat niet 'omdat het heilige grond was'. In zijn nadagen wenste hij dat 'de verborgen parel', die het park is, weer zou worden 'onthuld'.

Helaas kan Wim zelf de realisatie van zijn droom niet meer meemaken. Wel heeft hij zijn visie op papier gezet – met hulp van architect Peer van Ling en twee landschapsarchitecten. Een projectgroep van Ommelnaren, leden van de dorpsraad, kapelaan Harold van Overbeek en sympathisanten van binnen en buiten het dorp ijvert nu voor de verwezenlijking van die plannen.

Met de inzet van veel vrijwilligers en de financiële steun van fondsen en mensen die het procesiepark in Ommel een warm hart toedragen hopen wij de restauratie van het hele park te kunnen realiseren, dus: de Mariagrot, de monumentale bedevaartkapelletjes, de Calvarieberg, de beelden, de toegangspoort, de bomenlaan, de buitenkerk met bankjes, de Klokkentoren, het kerkplein, het weiland aan de achterzijde en de pastorietaan.

Het streven is het park nieuw leven in te blazen en de hele restauratie af te ronden voor het jubileumjaar 2020, als het precies honderd jaar geleden is dat de aanleg van het park werd voltooid.

Voor meer informatie en suggesties,
kijk op www.ommel-info.nl/processiepark .

IBAN banknummer: NL79 RABO 0318 0143 94

t.n.v. herinrichting Processiepark Ommel.

Visie:

In lijn met moeder Maria van Ommel, wier iconische beeldje een lange weg aflegde uiteindelijk in Ommel thuis te komen, wil het Processiepark Mariaoord ook in de toekomst thuis zijn voor alle mensen uit Ommel en van ver daarbuiten die op zoek zijn naar troost, rust, bezinning en ontspanning, maar bovenal naar de vreedzame ontmoeting met anderen en de Ander.



KLOKKENMIS

Op zondag 28 mei zal agk Puur Sangh de Klokkenmis opluisteren in de Maria Presentatiekerk. De Klokkendagen vinden dan plaats.

De aanvang van deze mis is om 11.00 uur.

Puur Sangh voert de "Kleine Orgelsolo-Messe" uit van Joseph Haydn: de Vaste gezangen (Kyrië, Gloria, Sanctus en Agnus Dei), met als wisselende gezangen:

het Openingslied "Herr, deine Güte",

de Tussenzang "O, bone Jesu",

als Offerandelied "Ave Verum" van Mozart,

als Onze Vader het "Pater Noster" van M. Durufle,

het Communiegezag "Gegrüsset seist du, Maria"

en als Slotlied "Rejoice".

U bent allemaal van harte welkom.

DE PAROCHIE BIJ U THUIS

De bezoekgroep van onze parochie in Asten

In onze parochie zetten verschillende vrijwilligers zich met toewijding in voor parochianen die door ziekte of ouderdom het contact met de parochie dreigen te verliezen. De zgn. bezoekgroep bezoekt hen graag, inclusief de mensen die graag bezoek wensen in onze zorgcentra, die zich binnen de parochiegrenzen bevinden.

Als u bezoek wenst namens de parochie moet u zelf of via een familielid de parochie op de hoogte brengen. De parochie krijgt géén berichten vanuit de instellingen! Veronderstel nooit dat wij weten dat iemand ziek is. In de zieken-en verpleeghuizen zijn pastores aanwezig op wie u een beroep kan doen. Vaak is er ook een stiltecentrum aanwezig en zijn er liturgische vieringen.

De pastorale zorg in zorgcentra en zieken-en verpleeghuizen buiten onze parochie valt onder verantwoordelijkheid van de pastorale dienst aldaar. Zij zijn de eerst aanspreekbare personen wanneer men om een pastor vraagt.

Ook wil onze bezoekgroep mensen die rouwen, tot steun zijn. Het zijn geen therapeuten maar 'gewone' mensen uit onze parochie met een open hart en een luisterend oor voor mensen in een rouwproces. Enige tijd na de uitvaart wordt er met u contact gezocht.

Het pastorale team kan niet altijd en overal aanwezig zijn en daarom willen wij als parochianen ons inzetten voor elkaar, ook in deze groep.

Stelt u er prijs op dat de pastor zelf na de uitvaart nog een keer op bezoek komt, dan kunt u die altijd bellen om een afspraak te maken.

Secretariaat parochie: 691315

Jacqueline van Lier: 696916

In Memoriam: Frans Verrijt (76 jaar)

Op woensdag 17 september hebben wij in de kerk van Ommel afscheid genomen van Frans Verrijt.

Frans heeft veel betekend voor de Ommelse kerkgemeenschap en daarbinnen ook veel vrijwilligerswerk verricht. Vanwege zijn grote verdiensten heeft hij vorig jaar het pauselijk erekruis "Pro Ecclesia en Pontifici" mogen ontvangen uit dank voor al zijn werkzaamheden. Bij de uitreiking van deze onderscheiding op het Sint Ceciliafeest in november 2016 heeft kapelaan van Overbeek een korte toespraak gehouden waarin zijn grote inzet duidelijk werd weergegeven. Hij sprak: "Frans is bijna elke dag wel te vinden in de pastorietaan: de bloemen water geven, schoffelen, blad opruimen, noem het maar op. Frans is een alleskunner: 15 jaar lang heeft hij met de hand de graven op het kerkhof gegraven; hij is coördinator en medewerker in het groenonderhoud van het kerkhof, de pastorietaan en het processiepark. In de meimaand plaatst en houdt hij de materialen mede bij, en ruimt ze op het einde ook weer op. Frans heeft gecollecteerd in de meimaand, is lid van de locatieraad Ommel en verzorgd mede de opbouw van de kerststal hier in de kerk. Maar bovenal is Frans 60 jaar koorlid van het Gemengd Koor Sint Cecilia, voorheen het mannenkoor en knapenkoor. Ook zijn vrouw Bertha zingt al 32 jaar in het Gemengd koor Sint Cecilia." Kapelaan van Overbeek eindigde zijn toespraak door te zeggen: "Frans, je bent goud waard!" Dat wás Frans en daarom zullen wij hem node missen. Voor de komende tijd wensen wij Bertha en haar gezin veel sterkte en troost toe!



DE GEEST VAN PINKSTEREN

Een paar jaar geleden ontving ik een brief van twee dominees uit Zeeland over een waar gebeurd verhaal over rode ballonnen. Met Pinksteren hadden de gelovigen die ballonnen opgelaten in de hoop dat ze ergens in Nederland terecht zouden komen als Pinkstergroet.

Met twee van de ballonnen gebeurde dat inderdaad. Ze kwamen terecht op een begraafplaats in Midden-Nederland

Daar was een vrouw net bezig bij het graf van haar man. Zij dacht: 'deze ballonnen horen niet bij het graf van mijn man maar bij dat van een kind dat nooit een ballon in zijn handen heeft gehad'. Dus bevestigde zij de ballonnen bij het graf van een kind van acht weken. De vader daarvan was een dominee die al lang uit het dorp was vertrokken, maar toevallig op die zondag voor één keer terug was om nog eens te preken in het dorp waar hij ooit begonnen was.

Voordat hij ging preken, zocht hij eerst de begraafplaats op. Bij het graf van zijn eerstgeborene wilde hij even stil zijn. Die stilte kwam er, maar van verbazing en ontroering want hij ontdekte twee ballonnen, met een groet uit Zeeland. Die rode ballonnen raakte zijn hart, alsof de Geest werkelijk over hem en zijn overleden zoon werd uitgestort. Die ontroering beschreef hij op het kaartje en stuurde dat terug naar Zeeland.

De volgende zondag werd deze groet met dankbaarheid van de vader voorgelezen vanaf de kansel. En iedereen begreep wat er was gebeurd. Wat Zeeuwse mensenhanden in gang hadden gezet, kon door de Geest van Pinksteren extra waarde krijgen. Die Geest kan het niet alleen, heeft mensenhanden nodig. Maar als mensen eenmaal in beweging komen, heeft de Geest wel meer kansen in onze tijd. Pinksteren betekent dan: in beweging komen om de Geest een handje te helpen.

Ik vertel dit verhaal altijd op lezingen over de toekomst van lokale geloofsgemeenschappen. Want dat perspectief hangt niet alleen maar van de heilige Geest af. Eerst moeten we zelf in beweging komen. Moeten we rode ballonnen oplaten met een boodschap voor de toekomst. En wat kunnen we zoal doen? De deuren van de kerk openen naar de samenleving, de sprakeloosheid doorbreken, er zijn voor mensen

wanneer die bij een uitvaart of een doop een beroep op ons doen, jongeren niet problematiseren maar concrete taken aanbieden in en om de kerk, niet te veel klagen over van alles en nog wat, vaker evenementen organiseren die de geloofsgemeenschap samenbinden en de band met het dorp of de buurt versterken, op het dorpsplein of marktplein aanwezig zijn met je geloof en je kerk. Dat kunnen we allemaal organiseren om de kerk nieuwe vitaliteit te geven. Dit is mensenwerk. Maar het Zeeuwse verhaal over de rode ballonnen leert ons dat mensen nooit aan hun lot worden overgelaten.

Wat mensen in gang zetten, krijgt meerwaarde door de kracht van de Geest. Maar die Geest kan het niet alleen. Hij heeft ons vertrouwen, onze moed, onze plannen en onze trots nodig om het verschil te maken in de kerk van deze tijd. Dus katholieken, kom in beweging en vertrouw voor de rest op de Geest.

Leo Fijen

GOEDE DOELEN-WEEK

Asten, Heusden en Ommel

Asten doet en Asten geeft.

Voor het vierde jaar worden in Asten de collecten van 13 goede doelen gezamenlijk uitgevoerd. Voor de inwoners van de gemeente Asten betekent dit, dat er ook in 2017 door deze fondsen niet apart gecollecteerd wordt. 12x minder zal de collectant aan de deuren aanbellen en u om een bijdrage vragen. Door de handen ineen te slaan is het voor deze fondsen mogelijk om de collecten op peil te houden en aan de fondsen een goede bijdrage af te dragen. Dankzij vrijwillige handen lukt het de Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel, hopelijk weer om elke inwoner te bereiken en er dit jaar ook weer een succes van te maken.



Hoe werkt het?

Huis aan huis worden enveloppen met invullijsten verspreid. Hierop kunt u bij elk deelnemend fonds invullen, welk bedrag u wilt geven aan het bewuste fonds. Het totaal bedrag, van alle fondsen, stopt u samen met de invullijst weer in de envelop. Een week later worden de enveloppen opgehaald. Bij de gezamenlijke telling worden de bedragen verdeeld zoals u dit op de invullijst heeft ingevuld.

Wanneer:

Week 22: 29 mei t/m 3 juni – rondbrengen van de enveloppen

Week 23: 6 t/m 10 juni – ophalen van de enveloppen

Deelnemende fondsen:

In de gezamenlijke collecten doen dit jaar de volgende fondsen mee: Fonds verstandelijk gehandicapten, Alzheimer Nederland, Prinses Beatrix Spierfonds, Diabetesfonds, Hartstichting, KWF kankerbestrijding, Longfonds, Nationaal MS fonds, Epilepsiefonds, Nederlandse Brandwondenstichting, Nederlandse Rode Kruis, Nierstichting en het Reumafonds.

Aan de gezamenlijke collecten doen, dit jaar voornamelijk medische fondsen mee. Fondsen die het doen zonder subsidie en voor hun onderzoek, kennisopbouw, gebruik maken van giften van particulieren.

Meer informatie kun u vinden op onze website:

www.goededoelenweekasten.nl en contact via mail:

info@goededoelenweekasten.nl. Ook kunt u ons tegenwoordig vinden op Twitter (@GdwAsten) of Facebook (@GoededoeleweekAsten)

Collecteleider:

Loet van Beers: Loetvanbeers@upcmail.com Tel. 0493-692119

De organisatie van de Goede Doelen Week, Asten, Heusden en Ommel heeft van af het begin een goede samenwerking met KBO Asten gehad, waardoor het organiseren van een dergelijke grote collecte, tegen zo laag mogelijke kosten, kan worden opgezet. Hiervoor zijn alle fondsen de KBO erg dankbaar. Dit kan niet genoeg gezegd worden!

Hoe zit de organisatie in elkaar?

De Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel bestaat uit de collecte-organisatoren van de betreffende fondsen. Zij komen in het najaar bij elkaar voor:

- Datumselectie voor de collecte in het jaar daarop
- Voorwaarden bepalen voor de deelname van fondsen
- Samenstellen van de koepelwerkgroep

De koepelwerkgroep zijn de afgevaardigden van de verschillende fondsen die op hun beurt de uitvoerende taken gaan invullen.

Zo zijn er de volgende taakgroepen/functies verdeeld:

- Collecteleider: een soort voorzittersrol en tevens verantwoordelijk voor de financiële afdrachten naar de diverse fondsen.
- Secretariaat: draagt zorg voor de vergunning, verslaglegging van bijeenkomsten en in/uitgaande post
- Route groep; verdeelt alle collectanten over wijken en voorziet de wijk-coördinatoren van de juiste aantal deelnemende collectanten voor de te lopen straten
- De materiaal-groep: verdeelt emmers/enveloppen/brieven/identificatiepassen en alle overige materialen over de wijk-coördinatoren.
- PR groep: stelt persberichten op, verstuurd deze en zorgt dat de website voorzien is van de juiste informatie.

De wijk-coördinatoren bestaan uit alle collecte-coördinatoren van de deelnemende fondsen. Zij hebben de taak in het najaar een lijst aan te leveren met voldoende collectanten voor haar/zijn eigen fonds. Tijdens de collecte hebben zij de coördinatie over een wijk of een deel van Asten. Zij onderhouden dan het contact met de collectanten uit deze wijk, zorgen dat het juiste materiaal bij de collectanten terecht komt en verstrekken de informatie over de manier van werken. Zo kan het dus gebeuren dat u in het najaar contact heeft met de coördinator van uw eigen fonds en voorafgaand aan de collecte met een geheel andere wijk-coördinator, omdat u in haar/zijn straat/wijk woont.

Momenteel zijn we nog op zoek naar collectanten voor enkele straten in Asten en ook onze materiaalgroep heeft versterking nodig.

Petra Van Hauwe

Mededelingen van de redactie

Angelus in de brievenbus

Wilt u ons parochieblad thuis in de brievenbus ontvangen ?

Dit is mogelijk voor mensen die woonachtig zijn binnen de gemeente Asten, inclusief Heusden en Ommel. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat via tel. 0493-691315.

Verzending van ons parochieblad Angelus per post is echter in principe NIET mogelijk.

Angelus per mail ontvangen

Af en toe bereiken ons vragen van parochianen en uit de regio verhuisde ex-parochianen of het mogelijk is dat zij ons parochieblad per mail kunnen ontvangen. En jawel, dit is mogelijk. U kunt uzelf aanmelden via redactie.angelus.pbl@gmail.com . Dan ontvangt u voortaan Angelus als PDF-bijlage op het door u aangegeven mailadres.

Angelus en de parochienieuwsbrief

We wijzen u erop dat de Angelus slechts een lokaal parochieblad – deelparochieblad ? parochiewijkblad ? – is. De Angelusparochie is immers opgegaan in de grotere Franciscusparochie. Alle bestaande parochiebladen en lokale nieuwsbrieven blijven echter vooralsnog normaal verschijnen. Te zijner tijd zal het bestuur initiatief nemen om te komen tot een nieuw, gezamenlijk parochieblad. Momenteel geeft het bestuur regelmatig een eigen nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt normaliter niet aan huis bezorgd, maar ligt achter in de kerken om mee te nemen. Waar mogelijk proberen we wel om de nieuwsbrief bij de Angelus in te laten steken of berichten uit de nieuwsbrief over te nemen. Houdt u in elk geval naast de Angelus ook de nieuwsbrief in de gaten, want veel berichten uit de nieuwsbrief staan niet in de Angelus !

KRONIEK VAN ONZE KERKEN

Gedoopt:

- 14 mei Anne van der Vlist,
dochter van Stefan van der Vlist en Ellen Heijligers
- 14 mei Livia Bisschops,
dochter van Harm Bisschops en Miranda Verbugt
- 14 mei Liz Jacobs,
dochter van Geert-Jan Jacobs en Sjellie Swinkels

Overleden:

- 23 maart Gerard Tromp, Den Bunder 68 jaar
- 7 april Eduard Leenders, Vegaplein 64 jaar
- 9 april Marinus Vervoordeldonk, Hof van Bluijssen 89 jaar
- 18 april Ida Aarts-Relou, Zaagbekweg 90 jaar
- 25 april Albert Berkvens, Margrietstraat 88 jaar
- 28 april Miet Kerkers-Vlemmix, Voordeldonk 86 jaar
- 1 mei Peter Aarts, Het Rijtven in Deurne 65 jaar
- 10 mei Wim Adriaans, Rinkveld 74 jaar
- 11 mei Frans Verrijt, Kluisstraat 76 jaar
- 13 mei Jan van Oosterhout, Hof van Bluijssen 86 jaar
- 15 mei Jan Welten, De Lisse 92 jaar

Huwelijkjubileum:

- 8 mei 65-jarig huwelijksjubileum:
Janus en Koos Loomans - Janssen

Mededeling van de redactie: ontbrekende gegevens zijn niet of te laat bij de redactie aangeleverd.

VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUS PAROCHIE

Zaterdag:

18.00 uur	Someren-Eind	pater Xavier
18.00 uur	Ommel	kapelaan van Overbeek
18.30 uur	Heusden	pater Zwirs of Wocogroep
18.30 uur	Asten	pastoor Scheepers

Zondag:

9.30 uur	Ommel	kapelaan van Overbeek
9.30 uur	Someren-Dorp	pater Xavier of pastoor Scheepers
10.00 uur	Lierop	pater Zwirs
11.00 uur	Asten	pastoor Scheepers
11.00 uur	Someren-Heide	pater Xavier

Maandag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april
10.30 uur	Zorgcentrum De Lisse, 3 ^e verdieping, Em. pastoor Bakker

Dinsdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april
9.30 uur	Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Woensdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april

Donderdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april
17.00 uur	Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Vrijdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april

In de meimaand zijn er vele extra vieringen in Ommel: zie dan de bijlage.

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:

Dinsdag 19.00 uur in Ommel (niet elke dinsdag: volg de kerkberichten in Het Peelbelang en de mededelingen in de kerk !)

DE INVULLING VAN DE VIERINGEN IN ASTEN, OMMEL EN HEUSDEN

Voor de doordeweekse vieringen: zie het overzicht hiervóór.

Donderdag 25 mei

11.00 uur Asten

15.00 uur Ommel

Let op ! ***Ommel***

Hemelvaart

Eucharistieviering - Mariakoor

Gildeprocessie

Zie de Meimaand-folder !

Zaterdag 27 mei

18.30 uur Asten

18.30 uur Heusden

Eucharistieviering - 4-Tune

Eucharistieviering - Kerkkoor

Zondag 28 mei

11.00 uur Asten

15.00 uur Ommel

Let op ! ***Ommel***

Klokkenmis -

Puur Sangh + Rosemarie Seuntiens

Plechtig Lof

Zie de Meimaand-folder !

Zaterdag 3 juni

18.00 uur Ommel

18.30 uur Asten

18.30 uur Heusden

Eucharistieviering

Eucharistieviering - Jozefkoor

Woord- en Communieviering -

Multiple Voice Veldhoven

Zondag 4 juni

9.30 uur Ommel

11.00 uur Asten

Hoogfeest van Pinksteren

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia

Eucharistieviering - Mariakoor

Maandag 5 juni

9.30 uur Ommel

2^e Pinksterdag

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia

Zaterdag 10 juni

18.00 uur Ommel

18.30 uur Asten

18.30 uur Heusden

Eucharistieviering

Dank-je-welviering 1^e H.Communie -

Common Voice

Antoniusviering, Eucharistieviering kerkkoor

Zondag 11 juni

9.30 uur Ommel
 11.00 uur Asten

H.Drievuldigheid

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
 Eucharistieviering - Jozefkoor
 Na afloop koffie en thee voor iedereen

Zaterdag 17 juni

18.00 uur Ommel
 18.30 uur Asten
 18.30 uur Heusden

Eucharistieviering
 Eucharistieviering - 4-Tune
 Woord- en Communieviering
 - Multiple Voice

Zondag 18 juni

9.30 uur Ommel
 11.00 uur Asten

Sacramentsdag

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
 Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 24 juni

18.00 uur Ommel
 18.30 uur Asten
 18.30 uur Heusden

Eucharistieviering
 Eucharistieviering - Jozefkoor
 Eucharistieviering - Amicitia

Zondag 25 juni

9.30 uur Ommel
 11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
 Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 1 juli

18.00 uur Ommel
 18.30 uur Asten
 18.30 uur Heusden

Eucharistieviering
 Eucharistieviering - Jozefkoor
 Woord- en Communieviering
 / Dankviering Vormelingen - Nota Feliz

Zondag 2 juli

9.30 uur Ommel
 11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
 Eucharistieviering - Cantimond uit Helmond

Zaterdag 8 juli

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering / Dank-je-wel-viering Vormelingen
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Volkszang
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor

Zondag 9 juli

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor

Zaterdag 15 juli

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering

Zondag 16 juli

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor

INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE

Openingstijden secretariaat:

Maandag	9.30 – 12.30 uur
Dinsdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur
Woensdag	9.30 – 12.30 uur
Donderdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2-4,
5721 GV Asten. Telefoon: 0493 - 691315

Website:

www.rkfranciscus.nl

E-mail secretariaat:

secretariaat@rkfranciscus.nl

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van pastores:

Pastoor P.Scheepers	0493 - 691315	Spoed: 06 - 12544325
Telefonisch spreekuur	donderdag	18.30 - 19.00 uur
Kapelaan v. Overbeek	0493 - 691415	Spoed: 06 - 12192197
Pater Xavier	0493 - 491215	Spoed: 06 - 85248780
Pater Zwirs	0492 - 331215	

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig.

Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving (zonder spoed):

Aanvragen via het secretariaat, tel. **691315**

Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):

Zie de openingstijden van het secretariaat.

Verder ook na telefonische afspraak.

Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail. vooralsnog aan: r.k.angelusparochie@kpnmail.nl

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel. Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 10 per intentie.

Voor de **vermelding** van de misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

Financiën:

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans. Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op banknummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Franciscusparochie Asten.

H. Maria Presentatiekerk - Wilhelminastraat 1-3, Asten

Spreekuur op de pastorie te Asten:

zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m vrijdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag	9.00 – 19.30 uur
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m vrijdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag	9.00 – 19.30 uur
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

H. Antonius van Paduakerk - Vorstermansplein 14, Heusden

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur Woensdag 18.30 – 19.30 uur
Donderdag 11.00 – 12.00 uur

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

O.L.V. Presentatiekerk (Mariabedevaart) - Marialaan 16, Ommel

Spreekuur op de pastorie te Ommel:

in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)

Openingstijden van de kerk met processiepark:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Lambertuskerk - Kerkstraat 14, Someren

Spreekuur op de pastorie in Someren:

Woensdag 13.30 – 16.00 uur

Tel. 0493 – 491215

E-mail info@parochielambertussomeren.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Kerk H. Naam Jezus - Offermansstraat 3, Lierop

Spreekuur op de pastorie in Lierop:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Tel. 0492 – 331215

E-mail parochielierop@hetnet.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.



De redactie wenst u
een inspirerend
Pinksterfeest !