

Zomer 2017



Gratis mee te nemen

Colofon.

Deel-parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben.

Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via de pastorie, tel. 691315. Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

De volgende editie verschijnt op 28 september 2017.

Kopij aanleveren:

**op het pastoraal centrum tot uiterlijk 17 september 2017,
of per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com**

Alleen kopij voorzien van afzender en telefoonnummer komt voor plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen.

U kunt dan bellen naar de pastorie 691315.

Planning parochieblad 2017:

	Copydatum	Uitgave
Herfst	17 september	28 september
Advent	12 november	23 november

Jaargang 11 – uitgave 14 juli

ZOMER 2017

De zomermaanden liggen voor ons: even geen werk. Tijd om de dagelijkse beslommeringen en werkzaamheden achter ons te laten. Het is een tijd van rusten en genieten. Wat heerlijk als je na de drukte van het jaar even alles mag én kan loslaten.

Het is vakantietijd. Een periode waarin we “afwezig” zijn. Waarin de “tijd” vrij voor ons ligt. Kinderen kunnen het zo raak zeggen: “We hebben vrij!” En de tijd mag even stil staan: geen gevulde agenda. Vrij zijn, niets moet, alles kan. We zoeken in de vakantie vaak het onbekende op; dat gevoel, dat stukje onzekerheid, een beetje avontuur. Het kan ons doen beseffen dat het leven een reis, een avontuur is. Wij zijn allemaal pelgrims op onze levensreis. Niemand weet hoe die reis precies zal gaan. Alleen wie het oude durft los te laten en met een open blik de wereld in kijkt, die komt tot verrassende ontdekkingen.

Wie er op uit trekt, heeft alle tijd om volop te genieten van de schoonheid van de schepping. Heel die rijkdom van Gods schepping maakt stil en dankbaar. Maar het doet ons tevens beseffen dat wij, waar we ook komen, er verantwoordelijk voor zijn om hier met zorg mee om te gaan. Hoe we onze vakantie gaan invullen, dat is aan ons. Voor de één betekent dat: er op uit trekken, op reis gaan. Voor de ander: meer thuis zijn en er een dagje op uit in de eigen omgeving. Of het nu dichtbij of ver weg is: er breekt een tijd aan om andere dingen op te pakken. Met wat meer tijd en ruimte voor het eigen gezin, de familie en de mensen om je heen.

In de parochie is het niet anders. Ook daar liggen veel activiteiten tijdens de zomermaanden stil. De meeste parochiële activiteiten vallen dan ook in de periode van september tot en met juni. Het pastorale werkjaar. En de maanden juli en augustus? Rust, ook voor onze vrijwilligers. De koren repeteren enkele weken niet, werkgroepen vergaderen niet, even geen projecten. Rust. Of misschien rustiger. Want het leven in een parochiegemeenschap gaat altijd door. Maar in deze periode op een lager pitje. Om na de “grote vakantie” met een nieuw pastoraal werkjaar te kunnen beginnen.

Ik wens u, mede namens het pastoraalteam, het kerkbestuur en de locatieraden, een mooie zomer toe waarin we mogen genieten van wat Gods schepping ons biedt. Mooie vergezichten, prachtige reizen, andere mensen ontmoeten, ons verbazen over de natuur, met prachtige dagen en mooie zonsondergangen. En voor wie dichterbij huis blijft, wens ik u een tijd toe van rust, ruimte en genieten zodat u straks voldoende energie heeft om de zaken weer op te pakken.

Pastoor Pieter Scheepers

DE VLAG UIT !

Een collega schreef in zijn parochieblad een prachtig stukje dat ik u allen niet wilde onthouden.

Pastoor Scheepers

Sinds afgelopen weken worden de straten opgevrolijkt door de vlaggen en tassen van hen die geslaagd zijn en een hele last van zich af voelen glijden. We mogen iedereen van harte feliciteren met het behaalde resultaat en veel succes wensen met het vervolg net als de mensen die nog een herkansing krijgen !

Het is altijd een hele spannende tijd om niet zeker te weten of iets gelukt is en of het worden zal wat je hoopt of verwacht en dan kan een week toch heel lang duren, terwijl die anders zo vlug voorbij lijkt te gaan. Maar als het bericht binnen is en de druk is eraf dan gaan mensen ook echt los en kan er gefeest worden en vakantie gevierd. Even alle remmen los om na de zomer weer serieus aan de slag te gaan en verder te bouwen aan de geplande of gedroomde toekomst.

Maar dat bouwen aan je leven houdt niet op als je school klaar is, want het hele leven is een leerschool en als we het helemaal begrepen hebben zijn we meestal ook aan het einde van de weg gekomen. Een mens mag leren zo lang als hij leeft en dat is een mooie gedachte, maar tegelijk ook een hele geruststellende gedachte, want wie heeft het allemaal in één keer goed ?

We zien dagelijks de fouten van anderen om ons heen of hebben er zelf hinder van en dat vraagt om relativiseringsvermogen van ons allemaal, want

anders wordt ons leven met elkaar onleefbaar. De fouten van een ander weten we ook vaak eerder te benoemen en te zien dan die van onszelf en daarom is de school van het leven ook vaak een spiegel om naar onszelf te leren kijken en ons oprecht de vraag te stellen; doe ik het zelf dan zoveel beter ? Krijg ik een dikke voldoende voor mijn leven en ben ik met vlag en wimpel geslaagd of krijg ik nog een broodnodige herkansing of kan ik het wel vergeten ?

Zo is een vlag symbool voor van alles tegelijk en dat zien we deze weken ook in de veelkleurige regenboogvlag, die ons wil wijzen op de enorme diversiteit die er in de wereld is en waardoor onze wereld juist extra boeiend en uitdagend is. Het is dan ook heel vreemd om te merken dat er voor die diversiteit in onze kerk geen ruimte blijkt te zijn door de stem van een minderheid en dat de meerderheid daar zeker onder lijdt.

Toch mogen we met elkaar geloven in een God die mensen heel divers heeft geschapen en zich in al die verschillende mensen niet vergist, maar aan ieder persoonlijk de opdracht meegeeft om in die school van het leven genoeg te leren om een mens van God te zijn op een eigen unieke manier en dat je als die mens plaats hebt in kerk en wereld en welkom bent met je eigen veelkleurigheid.

Een vlag staat symbool voor veel verschillende dingen en we drukken er echt iets mee uit. Laten we de mensen achter de vlag herkennen en zien hoe iedereen een oprechte Godzoeker kan zijn en geloven dat God Zichzelf door iedere mens van goede wil laat vinden, zoals Hij het ons zelf heeft beloofd !

We mogen leren zolang als we leven, laten we steeds weer en meer leren om een mens van God te zijn en een ander ook zo te willen zien.

pastoor Fr. Ouwens, pastoorspraakje parochie Nistelrode, juni 2017

DOOPDRUPPELS

Achter in de kerk van Asten, op de tafel bij de Gedachteniskapel, liggen nog enkele doopdruppels met namen van kinderen die in deze kerk gedoopt zijn. Deze hebben lange tijd in de kerk gehangen maar zijn daarna niet door de ouders opgehaald tijdens de doop-dankviering.

Bent u misschien de doopdruppel van uw kind vergeten ?

Dan vragen wij u deze zo spoedig mogelijk op te halen.

Droog brood



Bij een feest hoort een feestmaal.

Wat was er te vieren ?

Dat God de Israëlieten nu eindelijk uit Egypte weg zou leiden.

Hij had het nog niet eens gedaan. Hij zou het gaan doen.

Dat is op zich eigenlijk best bijzonder:

Wie viert er nou feest om iets dat nog niet eens gebeurd is ?

Nou, de Israëlieten dus, al moest het echte feest nog komen.

Dat zij dit deden was een uiting van groot geloof,

en daar kunnen wij, duizenden jaren later, nog veel van leren.

God gaf opdracht tot het bereiden van een speciale maaltijd.

"En zo zullen jullie het Paaslam eten: . . .

Met ongezuurde broden en bittere kruiden !".

Ongezuurde broden ? Bittere kruiden ? Is dat een feestmaal ?

Een symbolisch feestmaal, ja,

ofwel, een liturgisch feestmaal, zoals ook de vieringen in onze kerk.

Maar wat is nou ongezuurd brood ?

Het meeste brood dat wij eten is gistbrood,

maar vroeger kenden de mensen nog geen gist en geen gistbrood.

Toen maakten ze brood met zuurdesem. Dat kun je zelf ook maken.

Zuurdesembrood rijst wel wat, maar het smaakt een beetje zuur.

Brood zonder gist en zonder zuurdesem rijst niet.

In vergelijking met zuurdesembrood smaakt het zoet.

Daarom noemen ze het ongezuurde brood ook wel 'zoet brood'.

Je kent het misschien wel, dat zijn matzes, grote platte crackers.

Maar waarom moesten de Israëlieten die avond matzes eten ?
Joodse geleerden geven daar veel symbolische betekenissen aan.
Het is het simpelste brood, brood van slaven, in Egypte bijvoorbeeld.
Het is heel snel klaar, en dat is maar goed ook,
want diezelfde nacht nog zouden de Israëlieten vertrekken.
Het is ook snel klaar onderweg, en licht en compact om te dragen.
Het is niet gerezen, en daardoor lijkt het nooit meer dan het is.
Het is totaal anders dan een kadetje, dat vooral uit lucht bestaat !
Je weet precies wat je er aan hebt.
Mensen die zo echt en puur zijn, zonder trots en verkeerde dingen,
die mogen met God mee trekken naar het Beloofde Land.



SECRETARIAAT HEUSDEN GESLOTEN

Beste mensen, vanwege de vakantieperiode is in Heusden het secretariaat in de maand augustus gesloten.

Misintenties kunnen in een enveloppe met naam en datum plus het geld aangeleverd worden door de enveloppe in de brievenbus van de deur te deponeren.

KOFFIE DRINKEN IN DE KERK in Ommel

**Koffie (thee) drinken op de 1^{ste} zondag van de maand
in de “Fransenzaal” in Ommel**

Veel mensen komen op zondagsmorgen naar de kerk in Ommel om er de heilige Mis bij te wonen. Zo wordt er een geloofsgemeenschap gevormd die met elkaar viert en bidt. Maar het is goed om elkaar ook buiten de heilige Mis te ontmoeten. Het “kerk-zijn” is immers niet beperkt tot het kerkgebouw zelf, maar gebeurt ook daarbuiten.

Daarom willen wij vanaf september, - op de 1^{ste} zondag van de maand, - na de heilige Mis van 09.30 uur gezellig met elkaar koffie (thee) drinken in de “Fransenzaal” achter de kerk. Iedereen is van harte welkom om in een ontspannen en gezellige sfeer elkaar te ontmoeten en te buurten.

De data in 2017 zijn:

3 september – 1 oktober – 5 november – 3 december



KERKELIJKE UITVAART in HEUSDEN

Aan de parochianen van de Franciscus parochie Asten-Someren.

Wanneer u in uw naaste omgeving te maken krijgt met het overlijden van een dierbare, is er op de eerste plaats natuurlijk altijd veel verdriet voor diegene die achter blijven.

Bovendien komt er dan ook in enkele dagen veel geregeld op u af, en er moeten beslissingen genomen worden, vaak in overleg met de

begrafenisondernemer en met mensen van de parochie, indien u voor een kerkelijke uitvaart kiest.

Over dit laatste gaat dit schrijven.

De locatieraad van Heusden, en dan met name de werkgroep uitvaartbegeleiding, wil u middels dit bericht de mogelijkheden van een kerkelijk afscheid in Heusden onder de aandacht brengen.

Dit, zodat u wellicht voor u zelf al een bepaalde verbeelding kunt vormen, van hoe u uw afscheid vorm kunt geven.

De Antonius van Padua kerk in Heusden is een relatief kleine, overzichtelijke kerk met 320 zitplaatsen. Een plek voor een waardevolle, kerkelijke uitvaart.

In samenspraak met pastoor Scheepers en medewerkers van de werkgroep uitvaartbegeleiding Heusden, kunt u redelijk vrij kiezen hoe u uw dienst ingevuld wilt zien.

Enkele mogelijkheden op een rij:

- Een avondwake, voorgegaan door leden van de werkgroep uitvaartbegeleiding.
- Een traditionele uitvaart, voorgegaan door een priester.
- Een woord- en communieviering voorgegaan door leden van de werkgroep uitvaartbegeleiding.
- Een gebedsdienst, voorgegaan door een priester of leden van de werkgroep.
- **Een afscheidsviering**, voorgegaan door een priester of leden van de werkgroep.

Een traditionele uitvaart, woord- en communieviering en gebedsdienst, verlopen volgens een vast patroon met kerkelijke rituelen en gebeden.

In bovengenoemde vieringen is op meerdere plaatsen invulling voor eigen inbreng.

In een **afscheidsviering** is meer ruimte voor eigen inbreng, en een andersoortige invulling dan de traditionele gebedsdienst.

In alle vieringen staat voorop dat de dienst de waardigheid heeft, die in een kerk thuis hoort.

In Heusden heeft u dus de mogelijkheid om gebruik te maken van de jarenlange ervaring van de werkgroepleden, die hiervoor ook speciaal zijn opgeleid.

Zij begeleiden u op deskundige, discrete wijze om de voor u juiste beslissing te nemen van hoe u uw uitvaart, of die van uw naaste, op gepaste kerkelijke wijze in te vullen en vorm te geven.

De uitvaartondernemers zijn hiervan op de hoogte, maar wilt u nader uitleg neemt u gerust contact op met een van onze werkgroepleden.

Locatieraad Heusden.

Wim van Bussel,

tel: 0493-695 407 / 06 5711 4410

EEN WIJZE LES UIT INDIA



Pastor Martin van Ooij, SCJ

Pater Martin van Ooij SCJ is een missionaris die werkzaam is in Indonesië en India. Maar af en toe komt hij op vakantie naar Europa, waaronder ook enkele weken naar Nederland. Dan assisteert hij graag bij de vieringen in Ommel, vooral in de Meimaand. Omdat het een hartelijke en diepgelovige man is vroegen we hem om een stukje - in dit geval, de bewerking van een preek - voor ons blad aan te leveren.

Dat heeft hij gedaan, helemaal in zijn eigen stijl en hier en daar met de spelling volgens de tijdgeest waarin hij gevormd is. Bij deze dus.

De redactie

Beste mensen,

Allemaal de groeten van onze Paus Franciscus, die ik afgelopen woensdag in Rome gezien heb.

Vandaag herdenken we de dag van de Komunikasi. En Paus Franciscus zegt: liefde is Komunikasi en opent de deur voor openheid en trouw, die we met elkaar kunnen delen. Het kan heel positief zijn. Maar toch zijn er veel ouders, die ervaren hoe druk hun kinderen zijn met computer en 06-handphone, maar moeilijk samen tot een open gesprek kunnen komen !

Beste mensen, enkele jaren geleden vroeg een vrouw in India me: "Pastoor, denken de mensen in het westen dat wij bidden omdat wij ARM zijn ???". Ik zei: "Ja, die gedachte leeft er wel". Toen zei ze: "Wil je hen dan vertellen dat wij bidden, niet omdat we ARM zijn maar omdat we DANKBAAR zijn: we hebben te eten, onze kinderen zijn gezond en kunnen leren, en mijn man is eerlijk en werkt voor mij en de kinderen. Daarvoor zijn we dankbaar en bidden we met een dankbaar hart".

Beste mensen, deze maand mei is een hoogtepunt voor ons allemaal. Wij willen samen tonen, dat we alle vertrouwen hebben in Moeder Maria. Wij komen hier met onze intenties en bezorgdheden. Vooral wanneer er zieke familieleden zijn, dan komen we bij haar met ons gebed van hoop. En het is deze hoop die mij de overtuiging geeft dat de Kerk van Christus NIET verloren is, hier in het Westen. Moeder Maria, met de H. Geest, zal de Kerk van haar Zoon ook door deze moderne en onzekere tijd begeleiden en helpen. Misschien zal ook hier de korrel sterven om nieuwe vruchten voort te brengen . . . Daarom nodigt O.L. Heer ons uit om te blijven bidden, en Paus Franciscus maakt zich sterk en vraagt ons te leven in HOOP.

Geef nooit op, want Maria is er voor ons.

Beste mensen, zo blijven ook wij geroepen voor de opdracht om het werk van Christus voort te zetten als Gods Volk samen onderweg.

Nooit opgeven.

Pater Martien van Ooij SCJ,

Mei 2017

TER SPRAKE.....ЗКАЯ92 ЯЭТ

“ASTEN - Sloop Bartholomeus voltooid !” - Juni 2017 is een gedenkwaardige maand geworden voor Asten. Terwijl één vleugel van het leegstaande, voormalige Huize Bartholomeus gerenoveerd is, is die maand de andere vleugel, aan het Koningsplein, met de grond gelijk gemaakt. Een grote blauwe kraan met een knijptang knabbelde stukje bij beetje het hele pand tot gruis. Net een kruising tussen een dinosaurus en een robot. Het monster hapte muren, vloeren en daken weg alsof ze van biscuit waren gemaakt. Het gebeurt dagelijks over heel de wereld, en wie ver van Asten woont zegt deze sloop niets, maar toch - het was wel decennialang een beeldbepalend pand voor ons dorp. En als je dichterbij iets staat zegt het je nou eenmaal méér.

Als je nog wat verder inzoomt wordt het persoonlijk. Het is best interessant om de bouwconstructie van zo'n slooppand eens te bestuderen. Maar ook een beetje pijnlijk als je de tegels aan de wanden ziet, met de douchekraan er nog in, en je weet: dat was dus de badkamer. De kraan greep een stuk kozijn met de zonnewering er nog aan, en die vrolijke groen-wit gestreepte lap rolde zich nog één keer uit, als een laatste groet, vol onbegrip. Au !

Als het met gewone dagelijkse dingen zo werkt, zou het dan met geloofszaken anders gaan ? Neem nou onze Geloofsbelijdenis. We spreken die met z'n allen hardop uit, en dat heeft z'n waarde, maar het is



ook uit gewoonte. Je kunt heel gemakkelijk afdwalen met je gedachten zonder je te realiseren wat je eigenlijk zegt. Maar stel je nu eens voor dat je thuis even rustig gaat zitten en het stil maakt en de Geloofsbelijdenis anders bidt. Niet “Ik geloof in God, de almachtige Vader”, maar “Ik geloof in U, God, almachtige Vader” - enzovoort. Dan wordt het iets intiemers, dan komt het heel anders binnen.

Of neem een tekst uit de Bijbel, Psalm 23 bijvoorbeeld. “De Heer is mijn Herder . . .” Dat klinkt als de objectieve constatering van een feit. Maar je kunt het veel dichterbij halen door de tekst eens anders te bidden: “Heer, U bent mijn Herder”. Of zelfs door je voor te stellen dat God het tegen jou zegt: “Patricia, Ik ben jouw Herder”, in mijn geval. Gegarandeerd dat de tekst dan veel meer tot leven komt, dat hij je hart raakt en dat je hier méér van wilt. Het is soms gewoon een kwestie van even inzoomen . . .

Patricia Willems

KRONIEK VAN HET EEUWFEEST van de kerk van de H.Maria-Presentatie te Asten in het najaar van 1998 (deel 1)

Opmaat voor het 120-jarig bestaan in 2018 !!!

In 1998 was het 100 jaar geleden dat de H.Maria-Presentatiekerk werd ingewijd. Ter gelegenheid daarvan werd een reeks speciale vieringen, parochiebladen en andere activiteiten georganiseerd. Onderstaand stukje en de stukjes die nog zullen volgen helpen u uw geheugen weer even op te frissen. Maar het kijkt ook vooruit naar het volgende feestjaar: 2018 !

De redactie.

In de aanloop naar het Eeuwfeest werd er door het toenmalige Parochiebestuur uitvoerig nagedacht over vorm en inhoud; zo'n feest maak je maar één keer mee, dus dan mag het bijzonder zijn.

Er werd een Raamplan gemaakt waarin een aantal bruikbare ideeën werden benoemd.

Het zou een feest worden van de parochie en voor heel Asten.

Bij de bestudering van de mogelijkheden kwam meteen het Bijbelse getal 7 in beeld. Terugkijkend vanaf het kerkelijke feest van H. Maria

Presentatie (21 november) waren er 7 Mariafeesten te vinden vanaf 8 september; daarmee stond de feestperiode vast.

8 september:	Maria Geboorte
12 september:	Naamfeest van Maria
15 september:	O.L.Vrouw van 7 Smarten
19 september:	Consecratie van de kerk in 1898
24 september:	O.L Vr. tot vrijkoping van slaven
11 oktober:	H. Maria, Moeder en Maagd
21 november:	H. Maria Presentatie.



Die data resulteerden als vanzelf in 7 feestelijke vieringen, waarbij alle werkgroepen in de parochie actief konden worden, alsmede de Astense koren en muziekgezelschappen. Op basis van de tenaamstellingen kon dan per gelegenheid een thema worden gekoppeld. Ook werden daarbij 2 bisschoppen uit het bisdom uitgenodigd.

Het Raamplan voorzag eveneens in enkele belangrijke veranderingen in de kerk. De herinrichting van het priesterkoor; de restauratie van de preekstoel; de inrichting van het koorkwartier; het opnieuw inrichten van de Mariakapel inclusief een nieuw beeld. Een ambitieus plan dat met inspanning van velen is gerealiseerd !

Volgende keer meer over de vieringen en de 7 feest-activiteiten.

Ben Spronk
Secretaris van de Stichting Eeuwfeest

DE GESCHIEDENIS VAN DE KERK VAN DE H.MARIA-PRESENTATIE in Astén

Voor mij ligt de nieuwe brochure die zojuist is gereedgekomen. Het monumentale orgel heeft daarin nu wel een plaats gekregen, en dat is terecht.

Maar het onderdeel over de Mariakapel bevat een feitelijke onjuistheid.

De afbeelding op de foto is niet het beeld dat in 1998 werd ingezegend door Mgr. Jan Bluysen, maar het nieuwe beeld, geschonken door de zusters van het Witven, in het kader van het Eeuwfeest van de kerk. Een beeld met een geschiedenis, ook 100 jaar oud. Het beeld op de foto vertoefde voorheen in de absis, de staak-Madonna stond in de Mariakapel.



Middels een echte processie door het dorp kon Asten kennis maken met het nieuwe beeld, en nadien werd het beeld dus ingewijd tijdens een feestelijk Lof in de kerk. Zie hiervoor pagina's 116 en volgende in het Eeuwfeest-Gedenkboek.

Enige tijd later verwierf onze kerk het Maria altaar dat nu in de zijbeuk staat; het centrale Mariabeeld ontbrak; dat bleek in Dussen in de Betuwe te staan. Het Eeuwfeest-beeld werd zo een ruilobject, en het beeld op de foto staat nu in de Mariakapel.

Een apart stuk geschiedenis, dat niet is vermeld, vormt de aansprekende viering van het Eeuwfeest van de kerk in het najaar van 1998. Over een periode van 3 maanden en 7 Mariavieringen met veel belendende activiteiten is het Eeuwfeest op grootse wijze gevierd.

Een belangrijk onderdeel van het Eeuwfeest was de ingrijpende verbouwing van het Priesterkoor. Het zware marmeren altaar werd naar achteren verplaatst, en van een houten bij-altaar werd een groter en mooier geheel gemaakt. Niet onbelangrijk: de preekstoel moest worden gerestaureerd: een forse schadepost.

Dus werd een restaurateur in Heusden a/d Maas benaderd om dat te doen; in onderdelen ging de preekstoel op reis. Bij terugkomst werd de preekstoel aan de overzijde van het priesterkoor geplaatst, en daar staat dit pronkstuk nog steeds. Inmiddels is de preekstoel al 3 keer verplaatst ! Ondergetekende heeft een uitgebreid dossier over deze zaken.

Ben Spronk, secretaris van de Stichting Eeuwfeest

ALPHA – Ontdek het Christelijk geloof



Wat is Alpha? Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens circa twaalf interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. 'Is er meer?', 'Wie is Jezus?' en 'Wat is bidden en hoe doe je dat?' zijn drie van de vijftien onderwerpen.

Alpha is gratis en omvat 12 maandagavonden die om 19.00 uur starten met een warme maaltijd op het adres Nieuwstraat 10 in Asten. De eerste avond op 25 september is een informatieavond om verder kennis te maken met de inhoud, het materiaal, de leiding, en de manier van aanpak.

Een reactie van een deelnemer *'Ik heb meer vertrouwen gekregen in God, ben rustiger en slaap beter'*.

Voor meer informatie zie www.AlphaDAS.nl of 0493-695873 (Peter en Irene Swinkels).



bel

“Groot feest op de pastorie in Ommel !”

"Vandaag is het groot feest op de pastorie", aldus kapelaan van Overbeek kort voor het verschijnen van dit parochieblad, "Want het dak gaat er af . . .".

De afgelopen maanden is er hard gewerkt op de pastorie van Ommel. Inmiddels was dus ook het dak aan de beurt, en daarmee zal het einde van de klus wel zo langzaamaan in zicht zijn. Het was ongetwijfeld flink improviseren, maar het resultaat mag er zijn !

EEN KERK DIE IN DE WEG STAAT

In Asten gaat het dak er óók al een paar maanden vanaf, maar dan bij de kerk. Stukje bij beetje worden de leien dakpannen van de kerk, waarvan er veel gesneuveld waren bij de 'hagelstorm' van vorig jaar, vervangen. Voor het laatste deel, de kerktoren, is een extra hoge kraanwagen nodig. Deze zal midden op de Wilhelminastraat komen te staan. Daarom staat de kerk van Asten in de week van 21 tot 28 juli een paar dagen letterlijk flink in de weg.

BEN JIJ HET ONTBREKENDE STUKJE ???

Op onze locatie in Asten hebben we de laatste tijd wat mutaties gehad in onze Bliemsiergroep en bij Onderhoud Kerkhof.

Dit betekent dat wij behoefte hebben aan enkele nieuwe vrijwilligers.

De Bloemsiergroep zorgt voor de prachtige versiering van onze kerk bij diverse gelegenheden. Dit betekent dat er eens in de paar weken samen bloemstukken worden samengesteld.

De onderhoudsploeg van het kerkhof zorgt ervoor dat de paden en perken rondom de graven er het hele jaar netjes bij liggen. Wanneer dit is wordt onderling afgesproken.

Hebt u belangstelling voor één van deze activiteiten ?

Dan kunt u zich aanmelden bij Jan Coolen, tel. 695383.

EEN PLEK ONDER DE ZON



De afgelopen maand zal ik niet snel vergeten. Bij gelegenheid van de roze zaterdag in 's-Hertogenbosch had ik, onder strikte condities, toestemming gegeven om de kathedraal te gebruiken voor een oecumenische gebedsdienst aan het begin van de dag.

Toen dat nieuws naar buiten kwam, was er veel bijval maar ook groeiende verontrusting. Om de bezorgde priesters en andere gelovigen gerust te stellen, schreef ik tijdens het Pinksterweekend een brief. Maar deze brief over mijn beweegredenen heeft helaas niet de gewenste rust gebracht. Omwille van de eenheid binnen mijn bisdom, met name ook de eenheid tussen de bisschop en zijn priesters, voelde ik mij gedwongen om de toestemming in te trekken. Een viering in de Sint Jan met een zegen door de bisschop bleek een brug te ver. Homoseksualiteit blijkt binnen de rooms-katholieke gemeenschap nog steeds een open zenuw.

Het is te vroeg voor een evaluatie van de afgelopen maand. Dat is iets voor later dit jaar. Ik zal dan tevens wegen zoeken om de dialoog aan te gaan met de homoseksuele gemeenschap in het algemeen en katholieke homoseksuelen in het bijzonder. Vandaag alleen nog een woord over mijn motivatie om de kathedraal ter beschikking te stellen. Natuurlijk was dat niet om te buigen voor een libertijnse cultuur. Veeleer dacht ik aan de homoseksuele parochianen die ik door de jaren heen heb ontmoet. Mannen en vrouwen die vaak worstelen met hun geaardheid maar ook snakken naar een beetje geluk en een plek onder de zon. Juist voor hen moet de Kerk een liefdevolle moeder zijn. Een trouwe moeder ook al kan zij het gedrag van haar kinderen niet altijd begrijpen of goedkeuren.

Zomer

Als wij het hebben over een plek onder de zon, denkt menigeen aan de hittegolf van vorige week. Sommigen genieten van tropische temperaturen maar voor anderen, vooral zieken en ouderen, is het al gauw te warm. In ons gematigde land zijn ook extreme temperaturen gelukkig nooit van lange duur. Binnenkort begint de zomerperiode. Nog enkele weken en de scholen sluiten voor een aantal weken de deuren. Na een jaar hard studeren gaan de leerlingen genieten van een welverdiende vakantie. Dat geldt ook voor veel andere Nederlanders. In de maanden juli en augustus wordt ook het kerkelijk werk gelukkig wat minder hectisch. Geen lezingen en bijna geen vergaderingen. Ikzelf verheug mij op meer tijd om te lezen en te schrijven. Maar ook om nieuwe mensen te ontmoeten en zo het bisdom 's-Hertogenbosch nog beter te leren kennen.

De komende zomerperiode biedt ook gelegenheid om meer tijd vrij te maken voor gebed en meditatie. Vakantie kan zo ook verbonden worden met het aloude deo vacare, vrij zijn voor God. Voor een bisschop, maar het geldt voor alle bekleders van een kerkelijk ambt, is het belangrijk om een biddend mens te blijven. Zo blijf ik mij bewust allereerst een geestelijke ambt te bekleden en probeer ik te voorkomen in technocratisch en bureaucratisch vaarwater te komen. Al nadenkend over de zomer schoot mij ook een prachtige titel voor Jezus te binnen. In onze christelijke traditie heet Christus de zon der gerechtigheid. In de afgelopen maand, die niet de gemakkelijkste maand van mijn leven is geweest, heb ik mij aan Hem vastgehouden. Beter is te zeggen dat Hij mij heeft vastgehouden.

Mgr. Dr. Gerard De Korte

HERSTELPLAN PROCESSIONEPARK MARIAOORD OMMEL

De inspanningen om ons processiepark Mariaoord op te knappen en klaar voor de toekomst te maken zijn misschien niet voor iedereen waarneembaar, maar ze worden wel degelijk gedaan. En niet zo'n klein beetje ook. In deze nieuwsbrief lezen jullie wat er zo allemaal loopt.

Ongetwijfeld hebben passanten van het park gemerkt dat bij de kerk een grote affiche is verschenen waarop de plannen nader worden uitgelegd voor iedereen die het interesseert.

Die informatie hangt er sinds het begin van de meimaand. Bewust, omdat de projectgroep achter het herstelplan ook de vaste bedevaartgangers op de hoogte wilde brengen en alvast hun sympathie wil opwekken voor de hele operatie. Die zal niet goedkoop zijn en voor een deel ook afhankelijk van giften; daarom zijn kaarten uitgedeeld met daarop in het kort onze plannen en een rekeningnummer voor eventuele bijdragen. Giften zijn natuurlijk te allen tijde van harte welkom op: **NL79 RABO 0318 0143 94** t.n.v. Herinrichting Processiepark Ommel.



Ook is sinds enige tijd een website www.ommel-info.nl/processiepark in de lucht die helemaal gewijd is aan het herstel van Mariaoord. De site is aangehaakt bij die van de dorpsraad en prachtig ingericht en vormgegeven door Piet van Herk. Alle nieuwtjes over het processiepark landen voortaan daar, bijvoorbeeld over de inschrijving voor de Brabantse Erfgoedprijs waar ons plan helaas niet doordrong tot de laatste selectie. Je vindt er ook allerlei foto's en achtergrondinformatie, zoals een prachtig flora- en faunaoverzicht of het lezenswaardige, historische verhaal van Frans Martens. Neus er maar eens rond.



Het hele plan is een kwestie van de lange adem maar wat goed is of goed wordt, heeft tijd nodig. Dat weten we in Ommel al heel lang.

Voor meer informatie en suggesties, kijk op www.ommel-info.nl/processiepark of www.rkfranciscus.nl .

IBAN banknummer: NL79 RABO 0318 0143 94

t.n.v. herinrichting Processiepark Ommel.



Mededelingen van de redactie

Angelus in de brievenbus

Wilt u ons parochieblad thuis in de brievenbus ontvangen ?

Dit is mogelijk voor mensen die woonachtig zijn binnen de gemeente Asten, inclusief Heusden en Ommel. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat via tel. 0493-691315.

Verzending van ons parochieblad Angelus per post is echter in principe NIET mogelijk.

Angelus per mail ontvangen

Af en toe bereiken ons vragen van parochianen en uit de regio verhuisde ex-parochianen of het mogelijk is dat zij ons parochieblad per mail kunnen ontvangen. En jawel, dit is mogelijk. U kunt uzelf aanmelden via redactie.angelus.pbl@gmail.com . Dan ontvangt u voortaan Angelus als PDF-bijlage op het door u aangegeven mailadres.

Angelus en de parochienieuwsbrief

We wijzen u erop dat de Angelus slechts een lokaal parochieblad – deelparochieblad ? parochiewijkblad ? – is. De Angelusparochie is immers opgegaan in de grotere Franciscusparochie. Alle bestaande parochiebladen en lokale nieuwsbrieven blijven echter vooralsnog normaal verschijnen. Te zijner tijd zal het bestuur initiatief nemen om te komen tot een nieuw, gezamenlijk parochieblad. Momenteel geeft het bestuur regelmatig een eigen nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt normaliter niet aan huis bezorgd, maar ligt achter in de kerken om mee te nemen. Waar mogelijk proberen we wel om de nieuwsbrief bij de Angelus in te laten steken of berichten uit de nieuwsbrief over te nemen. Houdt u in elk geval naast de Angelus ook de nieuwsbrief in de gaten, want veel berichten uit de nieuwsbrief staan niet in de Angelus !

KRONIEK VAN ONZE KERKEN

Gedoopt:

- 4 juni 2017 Bas Leenders,
zoon van Sebastiaan Leenders en Rianne Lemmens
- 4 juni 2017 Thijs van bussel,
zoon van Wilbert van Bussel en Kamilla Mittman
- 4 juni 2017 Jurre Driessen,
zoon van Martin Driessen en Irene Thijs
- 11 juni 2017 Jur van Oosterhout
zoon van Rick van Oosterhout en Maudy Gorissen
- 18 juni 2017 Guus Hendrikx
zoon van Gerard Hendrix en Ellen Hendrikx-Nooijen,
- 25 juni 2017 Liva Brouwers
dochter van Twan brouwers en Kim Raaijmakers
- 2 juli 2017 Alan Zablocki,
Zoon van Mateusz Zablocki en Magdalena Poznanski
- 2 juli 2017 Fedde Swinkels,
Zoon van Stefan Swinkels en Loes van en Bosch
- 9 juli 2017 Elin en Enna Janssen
dochters van Patrick Janssen en Nicky Dieters

Overleden:

- 21 mei 2017 Gerrit Aarts, Deken Meijerstraat 85 jaar
- 18 juni 2017 Huub van Lierop, Hindert 95 jaar
- 21 juni 2017 Albert Aarts, Zaagbekweg 92 jaar
- 21 juni 2017 Riet Waals-Jacobs, Deken Meijerstraat 92 jaar
- 10 juli 2017 Chris van Houts, Pastoor Elsenstraat, Helmond, 87 jaar

Huwelijk:

- 3 juni 2017 Sanne Hoefnagels en Davy Martens
- 14 juni 2017 Wietske van den Oever en Jeroen van Bussel

Mededeling van de redactie: ontbrekende gegevens zijn niet of te laat bij de redactie aangeleverd.

VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUS PAROCHIE

Zaterdag:

18.00 uur	Someren-Eind	pater Xavier
18.00 uur	Ommel	kapelaan van Overbeek
18.30 uur	Heusden	pater Zwirs of Wocogroep
18.30 uur	Asten	pastoor Scheepers

Zondag:

9.30 uur	Ommel	kapelaan van Overbeek
9.30 uur	Someren-Dorp	pater Xavier of pastoor Scheepers
10.00 uur	Lierop	pater Zwirs
11.00 uur	Asten	pastoor Scheepers
11.00 uur	Someren-Heide	pater Xavier

Maandag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april
10.30 uur	Zorgcentrum De Lisse, 3 ^e verdieping, Em. pastoor Bakker

Dinsdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april
9.30 uur	Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Woensdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april

Donderdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april
17.00 uur	Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Vrijdag:

8.00 uur	Ommel, mei tm. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april

In de meimaand zijn er vele extra vieringen in Ommel: zie dan de bijlage.

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:

Dinsdag 19.00 uur in Ommel (niet elke dinsdag: volg de kerkberichten in Het Peelbelang en de mededelingen in de kerk !)

DE INVULLING VAN DE VIERINGEN IN ASTEN, OMMEL EN HEUSDEN

Voor de doordeweekse vieringen: zie het overzicht hiervóór.

Zaterdag 15 juli

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering

Zondag 16 juli

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 22 juli

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering met volkszang
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering met volkszang

Zondag 23 juli

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering Jozef-Pauluskoor Someren

Zaterdag 29 juli

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Genootschap Herzelen
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering met volkszang

Zondag 30 juli

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering met volkszang
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 5 augustus

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering met volkszang
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering

Zondag 6 augustus

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering met volkszang

Zaterdag 12 augustus

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering met volkszang
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor

Zondag 13 augustus

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering met volkszang

Dinsdag 15 augustus**Maria-Tenhemelopneming**

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
9.30 uur	Kapel Missiezusters	Eucharistieviering
14.30 uur	Ommel	Bedevaart KBO Deurne-Asten-Someren

Zaterdag 19 augustus

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering

Zondag 20 augustus

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 26 augustus

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor

Zondag 27 augustus

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor

Zaterdag 2 september

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering

Zondag 3 september

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia Na de H.Mis koffie en thee voor iedereen
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 9 september

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering met volkszang
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor (Ziekendag)

Zondag 10 september

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor

Dinsdag 12 september

14.00 uur	Ommel	Regionale ziekenmiddag: Eucharistie en Pl.Lof - Kerkkoor St.Cecilia
-----------	-------	--

Zaterdag 16 september

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering met volkszang - 4Tune
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering - Nota Feliz

Zondag 17 september

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 23 september

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Amicitia

Zondag 24 september

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 30 september

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering Kindermissiedag - Kerkkoor

Zondag 1 oktober

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia Na de H.Mis koffie en thee voor iedereen
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor

INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE

Openingstijden secretariaat:

Maandag	9.30 – 12.30 uur
Dinsdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur
Woensdag	9.30 – 12.30 uur
Donderdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2-4,
5721 GV Asten. Telefoon: 0493 - 691315

Website:

www.rkfranciscus.nl

E-mail secretariaat:

secretariaat@rkfranciscus.nl

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van pastores:

Pastoor P.Scheepers	0493 - 691315	Spoed: 06 - 12544325
Telefonisch spreekuur	donderdag	18.30 - 19.00 uur
Kapelaan v. Overbeek	0493 - 691415	Spoed: 06 - 12192197
Pater Xavier	0493 - 491215	Spoed: 06 - 85248780
Pater Zwirs	0492 - 331215	

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig.

Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving (zonder spoed):

Aanvragen via het secretariaat, tel. **691315**

Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):

Zie de openingstijden van het secretariaat.

Verder ook na telefonische afspraak.

Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail.

vooralsnog aan: r.k.angelusparochie@kpnmail.nl

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel.

Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 10 per intentie.

Voor de **vermelding** van de misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

Financiën:

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans. Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op banknummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Franciscusparochie Asten.

H. Maria Presentatiekerk - Wilhelminastraat 1-3, Asten

Spreekuur op de pastorie te Asten:

zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m vrijdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag	9.00 – 19.30 uur
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m vrijdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag	9.00 – 19.30 uur
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

H. Antonius van Paduakerk - Vorstermansplein 14, Heusden

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur Woensdag 18.30 – 19.30 uur

Donderdag 11.00 – 12.00 uur

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

O.L.V. Presentatiekerk (Mariabedevaart) - Marialaan 16, Ommel

Spreekuur op de pastorie te Ommel:

in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)

Openingstijden van de kerk met processiepark:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Lambertuskerk - Kerkstraat 14, Someren

Spreekuur op de pastorie in Someren:

Woensdag 13.30 – 16.00 uur

Tel. 0493 – 491215

E-mail info@parochielambertussomeren.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Kerk H. Naam Jezus - Offermansstraat 3, Lierop

Spreekuur op de pastorie in Lierop:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Tel. 0492 – 331215

E-mail parochielierop@hetnet.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

KERKBIJDRAGE

Betalingsvolmacht afgeven op Kerkstraat 4
Periodieke gift in geld i.v.m. Aktie Kerkbalans / Gezinsbijdrage 2017

Gegevens schenker

(parochiaan)

Naam _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum

Straat en huisnummer _____

Postcode/Woonplaats _____

Gegevens betaling

Ik betaal per automatisch incasso. Ik machtig hierbij R.K.Franciscusparochie

om (bedrag in cijfers) €

(bedrag in letters) _____ euro

met ingang van dd-mm-jj: _____

af te schrijven van mijn rekening (IBAN rekeningnummer)

In volgende termijnen { } per maand { } per kwartaal
{ } per halfjaar { } per jaar
{ } eenmalig
{ } anders, nl. _____

Ondertekening door schenker

Plaats _____

Datum _____

Handtekening

*Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.*

*We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.*

*Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.*

*Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.*

*Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."*

*De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."*



**We wensen
u allen
een mooie zomer
en een
ontspannende,
opbouwende
vakantietijd toe !**

De Redactie