

Veertigdagentijd 2018



Gratis mee te nemen

Colofon

Deel-parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten. Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, of per E-mail. Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via het mailadres van de redactie (zie hieronder). Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

De volgende editie verschijnt op 23 maart 2018.

Kopij aanleveren:
op het pastoraal centrum tot uiterlijk 12 maart 2018,
of per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com

Alleen kopij voorzien van afzender en telefoonnummer komt voor plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen.

Redactie-voorbehoud

Iedereen die berichten of andere gegevens (kroniekgegevens, liturgische planning) aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus, indien nodig, zelf zorg te dragen voor afstemming met andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen en eventuele taal- of spelfouten te corrigeren. Voor alle berichten en gegevens geldt: wijzigingen voorbehouden. Van berichten en gegevens die na de in het blad vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Planning eerstvolgende edities: Copydatum Uitgave

Goede Week / Pasen	12 maart	23 maart
Pinksteren / Meimaand	7 mei	18 mei

Jaargang 12 – uitgave 9 februari

BUITENKANT EN BINNENKANT

De "sterke tijden" als Advent en Veertigdagentijd bieden een raamwerk om stil te staan - ons wat bewuster te worden - van de buitenkant en binnenkant van ons bestaan.

Een hele volzin. Laat me concreter worden, die veertigdagentijd - waar we nu midden in zitten - wordt ook de vastentijd genoemd, onze christelijke ramadan.

Anders eten, minder eten, alcohol laten staan, niet snoepen of roken, waarom, waarvoor zou je dat doen of laten? Vanwege je gezondheid; training in wilskracht; solidariteit met medemensen die niet of nauwelijks te eten hebben; het besparen van een geldbedrag om in te zetten voor de vastenactie of een ander goed doel; een bijdrage tot bewuster eten, vormt een bijdrage tot bewuster leven, met meer aandacht.

Aan vasten zit duidelijk een buitenkant (minder anders eten, drinken, snoepen etc.) en een binnenkant, het effect en affect dat dit gewijzigde gedrag op je leven heeft.

Diezelfde veertigdagentijd nodigt ons ook uit tot meer bezinning en gebed.

Je kunt een of meerdere boeken kiezen die je speciaal in deze 40 dagen wil lezen; een oud gebruik uit de kloosterwereld! Je kunt je voornemen elke dag een stukje uit de Schrift tot je te nemen en daarover na te denken, te laten neerdalen in je hart. Of elke morgen een kwartier stil niets doen, voor je aan je gewone dagritme begint.

Verder zijn er mogelijkheden om eens wat regelmatigier naar de weekendvieringen te gaan, een passieconcert: samen luisteren, samen je bezinnen.

Deze ervaring van gebed en bezinning, van stilte, van binnenkant zal als het goed is ook zijn doorwerking hebben op je gedrag, je leven van elke dag, je omgaan met mensen, noem maar op.

Als je bijvoorbeeld je dag rustig begint met ochtendmeditatie kan dat een goede uitwerking hebben op je concentratievermogen bij je werk of voor je ontbijtgenoten!

Een Schriftlezing kan je ermee confronteren dat er nog wat te verzoenen valt voor Pasen.

Zo werken buitenkant en binnenkant op elkaar in, zoals woord en daad bij elkaar horen en we met de psalmist zingen:

"Ik wil met heel mijn wezen naar U toe".

Zo kunnen we "in eenheid" toegroeien, toeleven naar Pasen, als hele mensen die er weet van hebben dat alles en iedereen op elkaar betrokken is.

Pastoor Pieter Scheepers

100 Kerstpakketten voor de Minima

Om 13.20 uur klonk er een lichte kreet in de PLUS supermarkt in Asten: we zijn los !

De medewerkers van de H. Franciscus Parochie en het Sint Joris Gilde hadden zojuist de laatste artikelen van de DOE MEE actie verkocht. Het record van 2016 was weer gebroken met een tijd van 1 uur en 10 minuten.

Daarmee kunnen a.s. maandag 100 Kerstpakketten voor de Astense Minima worden gerealiseerd.

De georganiseerde pakketvorm heeft daarbij geweldig geholpen.

Met dank aan alle mensen die hebben meegedaan; de reacties in die anderhalve dag waren

hartverwarmend en echt gemeend; we werden er vrolijk van.

De samenwerking met de supermarkt was buitengewoon.

Volgend jaar gaat de 15e editie van start: Mensen voor Mensen !

Namens de gecombineerde Werkgroep

Ad van Lierop

Harry Verspay

Ben Spronk

TIEN REGELS

1. Bid. Elke morgen het Onze Vader en elke avond het Weesgegroet.
2. Zoek in het evangelie van de zondag één zinnetje om mee te nemen heel de week door.
3. Als je iets koopt wat je niet nodig hebt om te leven - een luxeartikel - besteed ook altijd iets aan de armen of een goed werk. Geef hun een procentje, overvloed vraagt om gedeeld te worden.
4. Doe elke dag iets goed voor een ander. Maar dan wel nog voor hij of zij erom vraagt.
5. Als iemand je iets onaangenaams zegt, denk dan niet dat je dat best ook meteen moet terugdoen. Het evenwicht is daarmee niet hersteld. Je krijgt het vast nog eens terug en het rad gaat weer draaien. Zwijg liever een minuut: het gaat over en het rad valt stil.
6. Als je al een kwartier tevergeefs aan het zappen bent, schakel dan de tv uit en lees een boek. Of praat met je huisgenoten: zappen met mensen is beter en het gaat zonder afstandsbediening.
7. Ga in de vasten altijd met een klein beetje honger van tafel. Diëtisten zijn nog strenger: doe dat heel het jaar. Een op drie heeft toch al overgewicht.
8. Ver-geven is superlatief van geven.
9. Je hebt al zo vaak beloofd iemand te bellen of een bezoek te brengen. Doe het nu eindelijk eens.
10. Laat je niet altijd vangen aan het prijskaartje van de gereduceerde prijs. Het kost inderdaad 30 procent minder. Maar je kleerkast bulkt vast met evenveel procent uit.

EEN PERIODE VAN BEZINNING

In principe kun je het hele jaar door een paar uur of een paar dagen van stilte en bezinning inlassen, maar de Veertigdagentijd is er wel de periode bij uitstek voor. De Veertigdagentijd nodigt echt uit voor een persoonlijke retraite. Nu loopt het aantal kloosters in Nederland momenteel hard terug, maar toch: hieronder enkele suggesties van plaatsen waar mensen ook in deze tijd terecht kunnen voor een paar dagen bezinning in een passende en inspirerende omgeving. En wat ook belangrijk is: het is niet al te ver weg.

Emmausdagen in Helvoirt

Dit is een retraite waarop iedereen welkom is. De retraite is in stilte en draait geheel om Gods Woord (de Bijbel) en om de Sacramenten. Na de uitleg over de opzet van de retraite ontvangt iedereen enkele Bijbelteksten waar hij de eerste dag over na kan denken en mee kan bidden. Daarbij gaat het vooral om wat jou persoonlijk raakt. Het is dus géén Bijbelstudie of theologiecursus !

De leiding is in handen van een zeer ervaren team van hartelijke, betrokken, gelovige mensen. Tijdens de begeleidingsgesprekken deel je met je begeleiders wat je in de teksten geraakt heeft en kun je onder woorden brengen waarom dat zo is of waar je nood, vraag of verlangen ligt. Dan krijg je weer nieuwe teksten, die op jouw persoonlijke situatie zijn afgestemd. Er is altijd minstens één priester aanwezig, en elke dag een Eucharistieviering. In diverse kapellen is alle gelegenheid voor Eucharistische Aanbedding in een persoonlijke sfeer en voor stil gebed, maar dat laatste mag ook op de eigen kamer of buiten, in de prachtige omgeving. Het retraitegezelschap bestaat vaak uit mensen van veel verschillende kerken en kerkelijke stromingen, waarbij iedereen de vrijheid krijgt om wel of niet aan dingen mee te doen.

Iedere retraitsant heeft een eigen kamer, en deze is eenvoudig maar sfeervol ingericht en voorzien van douche en toilet. De retraites vinden plaats op “Bezinningscentrum Emmaus” (voormalig klooster van de SVD) in Helvoirt, en worden verspreid door het jaar minstens zes keer gegeven. Voor meer informatie en voor aanmelding, zie www.emmaus-retraite.nl en www.emmausbezinningscentrum.nl .

Priorij “De Oude Munt” in Tegelen

In Tegelen bevindt zich een slotklooster van de zusters Benedictinessen. Dit is een imposant gebouw waarin de bewoners (en de gasten die dat willen) nog echt in het oude kloosterritme leven. Vijf maal daags worden de Getijden gebeden – het aloude kloostergebed, dat opgebouwd is rondom de Psalmen. Elke dag is er een Eucharistieviering, en afhankelijk van de tijd van het jaar wordt bijvoorbeeld het Stabat Mater of het Rozenhoedje gebeden. Verder is er dag en nacht gelegenheid tot Eucharistische Aanbidding.

Gasten mogen zich bij alle liturgische bijeenkomsten en bij de stille aanbidding aansluiten. Zij beschikken over een eigen dwarsbeuk in de kloosterkapel, die ook toegankelijk is voor mensen uit de parochie. De gasten slapen en eten in de gastenvleugel van het klooster. Ook in de gastenvleugel gebeurt alles in stilte. De kamers zijn eenvoudig maar zeer authentiek ingericht, wat de inspiratie voor gebed en bezinning ten goede komt: bijzonder rustgevend.

Op “De Oude Munt” kun je vrijwel het hele jaar terecht, alleen in de zomervakantie is er een gastenvrije periode. Soms worden er begeleide retraites met een ingevuld programma gegeven. Maar voor wie eens een aantal dagen naar keuze alleen in de stilte wil verblijven met de Heer is deze priorij een perfecte plaats.

Voor meer informatie, tel. 077-3731572, [mail priorij.nazareth@oudemunt.nl](mailto:priorij.nazareth@oudemunt.nl) of zie www.oudemunt.nl .

Nog andere suggesties ?

Ongetwijfeld zijn er in Nederland of in Vlaanderen nog méér plaatsen waar mensen terecht kunnen voor een (Katholieke dan wel Christelijke) retraite. Bent u recentelijk ergens op retraite geweest en denkt u dat het de moeite waard is om die tip met anderen te delen ? Mail het even naar de redactie via redactie.angelus.pbl@gmail.com .

Welkomstwoord inzegening Hoogaltaar 28 januari 2018

Graag publiceren wij hierbij het welkomstwoord van onze pastoor Pieter Scheepers, dat hij tot de aanwezigen uit Asten en omgeving maar ook uit Boxtel richtte – met grote gevoeligheid voor wat er in ieders hart omging.

*“Met vreugde begroet ik u,
Mgr. De Korte.*

Wat fijn dat u vandaag in ons midden bent !



*Welkom in onze prachtige kerk die al 120 jaar beeldbepalend is,
hier in Asten!*

Welkom pastoor Grubben, samen met de parochianen uit Boxtel.

Welkom aan onze weldoeners, bouwers en sjouwers.

Het Jozefkoor en Jorisingilde.

*Welkom beste parochianen; welkom lieve mensen van onze Goede God.
Vandaag hangt aan onze kerk de vlag uit. Want het is feest!*

*Vol trots sturen we in onze parochie foto's rond met het nieuwe hoog-
altaar. Ook facebook en internet staan er al vol mee.*

*“Staat hij niet prachtig, alsof hij er altijd gestaan heeft” is een kreet die je
vaak hoort. En daar doe ik natuurlijk ook aan mee. Maar.. tegelijkertijd
beseffen wij hier in Asten ook heel goed dat in Boxtel de heilig Hartkerk
heeft moeten sluiten. Dat heeft het nodige verdriet en tranen gekost.*

*Het verstand zegt dat het niet anders kon om de kerk te sluiten;
maar het hart is bij velen nog niet zover.*

*Toch ervaren veel mensen, zo heb ik gehoord, het als een grote troost
om te weten dat het prachtige hoogaltaar hier in onze kerk een nieuwe
bestemming heeft gevonden en dat het ook in de toekomst voor de
eredienst, de dienst aan God en mensen bij vreugde en verdriet,
bij lief en leed, bestemd zal blijven.*

In al die eeuwen zijn mensen zo –in allerlei omstandigheden- rond het altaar samengekomen om de eucharistie te vieren en zo Jezus te gedenken en er kracht en troost uit te putten voor alle momenten van hun leven: bij vreugde en verdriet, bij geluk en tegenslag.

Iedere tijd in de afgelopen eeuwen heeft zo zijn eigen accenten gehad, zijn eigen gebruiken en ideeën. En in iedere periode groeiden er ook weer nieuwe inzichten.

Het oude hoogaltaar werd in de zestiger jaren afgebroken en onze kerk onderging de nodige verbouwingen. Steeds meer beseffen we dat de Heer weer het centrum van ons biddend samenzijn moet worden. Dat de Heer niet in een hoekje weggestopt moet worden; maar dat Hij het fundament is van ons gelovig leven.

Wat in de Heilig Hartkerk van Boxtel rond dit hoogaltaar begon wordt bij ons nu voortgezet. Ik hoop dat we bij allerlei omstandigheden, bij vreugde en verdriet, bij geluk en tegenslag, van zondag tot zondag, in het breken van het brood de gekruisigde en Verrezen Heer mogen herkennen in ons midden. Dat dit altaar, als bewaarplaats van De Allerheiligste, mag aanzetten tot verzoening en vrede en tot daden van barmhartigheid en gerechtigheid.

Dan is het verdriet in Boxtel niet zonder zin geweest en geeft de vreugde in Asten ons goede moed!

We bidden in dit uur voor de parochie Boxtel; voor de Franciscusparochie – bijzonder hier in Asten – en ik nodig onze bisschop uit om ons voor te gaan in deze Eucharistie.”





Met dank aan iedereen die aan dit project heeft meegewerkt:

De vrijwilligers uit de voormalige H. Hartkerk, Boxtel.

Harrie van Heugten en Jos Gielissen:

demontage en opbouw hoogaltaar en verplaatsen Calvariegroep.

Henk Renders: vrijwilliger Boxtel, demontage hoogaltaar.

Een Aarde (Antoon van Heugten en Linus Verberne): vervoer.

Bert Lemmens:

verplaatsen calvariegroep, schoonmaak/behandeling hoogaltaar.

Henny van de Mortel, Harrie van Bussel, Ricky Thomassen en

Helma van den Heuvel: schoonmaak hoogaltaar

Anton Aarts, Albert van Dijk

Aannemersbedrijf Firma Hans Geven en medewerkers.

Meubelmakerij Rob Slegers

TERUGBLIK OP MIJN 60-JARIG PRIESTERJUBILEUM

Wat een feest was in onze kerk op 17 december!

Ik kreeg veel blije reacties op de feestelijke viering.

Het Sint Joriskorps kwam roffelend en vendelend naar binnen; het Mariakoor zong zijn hoogste lied; de koster had al zijn acolieten opgeroepen en de kerk was prachtig versierd.



De dienst was samengesteld rond het gedicht van Huub Oosterhuis:

*Gij die ons in Uw dienstwerk hebt gewild,
Die het gewaagd hebt onze hand te vragen;
Die ons uit angst en roem hebt weg getild
en ons tot hier op handen hebt gedragen.*

God was het die mij 60 jaar geleden de zending gaf om Zijn Woord te verkondigen en Zijn genade naar de mensen te brengen. Dat was een behoorlijk waagstuk van God om de voortzetting van Jezus' werk aan een mens toe te vertrouwen. Want mensen hebben hun gebreken en zijn soms dom en zondig. Nu ik 60 jaren lang deel heb mogen uitmaken van dit waagstuk van God kan ik met een dankbaar hart zeggen, dat Hij mij steeds op handen heeft gedragen en dat zijn genade mij overeind hield in dit ambt. Maar niet alleen God deed dat; ik heb ook steeds een breed draagvlak gevonden bij mijn vrienden en parochianen.

De bedoeling was, dat in de dankdienst iets zou doorklinken van de Roomse blijheid, maar er was ook een link naar de oecumene. Dat vond o.a. zijn uitdrukking door de actieve deelname van de dominee. En ik wilde, als promotor van de Nederlandstalige liturgie, eigentijdse gezangen van Oosterhuis.

Als verrassing zong Vocal Surprise op originele wijze mijn favoriete lied over de profeet Elia. Zoals tien jaar geleden wilden 'mijn vrouwen' act de présence geven. (Toen iemand eens een kwalijke opmerking maakte over dit koor, moet ik gezegd hebben: "Ho,ho, blijf van mijn vrouwen af!". Vandaar . . .)

Van die 60 jaren heb ik tussen 1994 en 2008 pastoraal werk mogen verrichten in de Astense parochie. Ik begon als assistent en werd later pastoor. Het waren mooie jaren.

Ik dank pastoor Pieter, koster Jan, de acolieten, de koren en het Gilde voor de medewerking aan de waardige viering van mijn Jubileum. En ik dank allen die aanwezig waren in onze alsmaar mooier wordende kerk. Het is bemoedigend als zo velen je bevestigen in je priester-zijn. U hebt mij, mijn familie en vrienden daarmee een groot plezier gedaan.

Want tegenwoordig is de berichtgeving over de Kerk in de kranten en op



de TV vaak negatief en grimmig; en dan is het zalig om met elkaar zo'n positieve ervaring te beleven als op dit feest. Als voorganger geniet ik altijd, als ik de mensen blij en lachend de kerk zie uitgaan. Zo kan het dus ook!

Piet Schellens

(Leuk om hierbij te vermelden: de feestelijke Eucharistieviering rondom het jubileum van pater Schellens getuigde van een wonderlijke veelkleurigheid in de liturgie. Het was Advent, dus hing er een paarse banier over de lessenaar. Maar er was een concert geweest en het was al bijna Kerstmis, dus hingen de grote witte en rode baldakijnlinten boven het altaar. Terwijl de pater zelf gekleed was in feestelijk goudgeel, en het geheel zich te midden van groene kerstbomen afspeelde . . . ☺ - de redactie)

Afscheid Sjef Seuntiens

Op 31 december 2017 nam organist Sjef Seuntiens afscheid als organist van het Mariakoor.

Bij die gelegenheid sprak pastoor Pieter Scheepers hem toe:

Sjef, bedankt!

Na bijna 52 jaar stopt 'onze organist' Sjef Seuntiens vandaag als vaste begeleider van ons Mariakoor en als kerkorganist in het



algemeen. Na vele jaren trouwe inzet vindt Sjef het nu tijd worden om te genieten van een welverdiende oude dag.

Beste Sjef, 52 jaar! Hoe komt het toch dat het zo snel is gegaan? Dat je als het ware zonder er erg in te hebben al zo lang achter het orgel zit? Zit hem dat in je nooit aflatende zorg voor de vieringen? Je bent er immers altijd en het lijkt zo gewoon maar is dat eigenlijk wel zo? Of zit het hem in je enorme bescheidenheid? Hoogmoed is iets waar jij niet van weet, je blijft bescheiden en past je aan waar nodig. En dat na zoveel jaar!

Een organist in hart en nieren. Een muzikale en gouden mens. Een begeleider van hoog niveau. Eentje die weet waar hij voor staat en die taak met grote inzet vervult. Een organist waar we in Asten trots op mogen zijn... trots vanwege je muzikaliteit, vanwege je betrokkenheid maar vooral vanwege de wijze waarop je al die jaren bij ons bent.

Begonnen in 1966 in het houten noodgebouw aan de Dahliastraat en later in de nieuw gebouwde Jozefkerk. Tot 1990 want toen maakte je voor zes jaar de overstap naar Liessel. Asten bleef toch trekken dus kwam je in 1996 naar de Maria Presentatiekerk. Tot vandaag.

Maar liefst 52 jaar trouw aan de kerkmuziek. Weinig mensen kunnen je dat nazeggen. Je werk als organist in onze parochie, Sjef, is dus van grote waarde geweest. Door jouw inzet breng je mensen naar de plaats waar Christus op hen wacht. Het orgelspel is daarom een groot goed, want door het contact met Christus krijgt het leven van ieder mens nieuwe glans en wordt het de moeite waard.

Beste Sjef, namens onze parochiegemeenschap: heel, heel hartelijk dank voor al je inzet voor onze liturgie. Mogen de mensen nog lang zeggen: In die Kerk van God te Asten, is altijd wat bijzonders. Jouw orgelspel in het verleden heeft daar zeker aan bijgedragen.

Nogmaals dank. Veel zegen voor jou persoonlijk in het nieuwe jaar. Blijf gezond en blijf nog lang zoals je bent! Dank je wel!



De prijs van vrijheid



Eindelijk.

Eindelijk, na 430 jaar in Egypte,
mochten de Israëlieten daar weg.

Sterker nog, nu de Faraó overstag was gegaan
en de Egyptenaren bang waren voor nog méér plagen,
nu MOESTEN ze er weg - en wel zo snel mogelijk !
Ze hadden amper tijd om hun spullen bij elkaar te pakken.

Wel konden ze nog even bij hun burens langs gaan,
om sieraden en kleren en goud en zilver van hen te vragen.
Dat was een belofte die God hun al eerder gedaan had:
een schadevergoeding en achterstallig loon voor jaren van slavernij.
En God zorgde dat de Egyptenaren het hun nog gaven ook !

Alleen was er geen tijd meer om eten klaar te maken voor onderweg.
Gelukkig hadden ze juist die avond het Pesach gevierd.
Toen hadden ze ongezuurd brood gegeten:
brood dat niet gerezen was, eigenlijk eerder koeken, matzes dus.
Makkelijk klaar te maken, ook onderweg, en nog snel gaar ook.
Wie nog deeg had staan nam dat mee, met deegtrog en al,
maar iedereen kon in elk geval onderweg gauw wat nieuw maken.
En zo vertrokken ze uit Egypte: de meeste mensen gewoon lopend !

Let wel, het was nog altijd midden in de nacht.
Midden in die ene, beruchte nacht, toen de doodsengel
alle eerstgeboren kinderen van de Egyptenaren had gedood,
van de eerstgeboren slaaf tot de kroonprins, en ook van al het vee.
Er was geen huis in Egypte waar geen dode was.
Geen huis waar de inwoners niet om iemand huilden.

Niet leuk, ook niet voor de Israëlieten, al mochten ze nu weg . . .

Egypte had een hoge prijs betaald voor de koppigheid van de Farao.

Dat was niet nodig geweest als hij eerder naar Mozes geluisterd had, of liever gezegd, naar God.

En wat was de prijs die de Israëlieten voor hun vrijheid betaalden ?

Per familie één enkel lammetje.

Dat hadden ze vier dagen bij zich in huis gehad en goed verzorgd.

In die tijd gingen mensen veel minder gevoelig met hun dieren om.

Maar het moet toch moeilijk zijn geweest

om juist dat lammetje dat in hun huis had gewoond te slachten . . .

Méér was er echter niet nodig,

want het bloed van dat lammetje aan de deur beschermde de familie.

De Israëlieten geloofden in God.

Ze hadden precies gedaan wat Hij zei, en ze werden gered.

Maar wie, wie ter wereld kon in die tijd vermoeden

dat ook God Zelf ooit nog eens één enkel Lam zou offeren

om alle mensen, eerstgeboren of niet, vrij te kopen en te redden ?



KOFFIE / THEE DRINKEN IN OMMEL

Op de 1^{ste} zondag van de maand in de “Fransenzaal”
na de heilige Mis van 09.30 uur.

4 februari - 4 maart - 1 april (1^{ste} Paasdag)

In de meimaand niet !

3 juni - 1 juli - 5 augustus

2 september - 7 oktober - 4 november - 2 december



Iedereen is welkom!

OVERLIJDEN OUD-PASTOOR JAN VAN RAS

'Ik ben aan mijn laatste reis begonnen'

Jan

Verdrietig hebben wij afscheid genomen van onze
broer, zwager, oom en vriend

Jan van Ras

Voorheen Pastor in Nijmegen, Nuenen en Asten

* Zeeland,
18 februari 1943

† Eindhoven,
22 november 2017

Familie van Ras
Nanny Ruleyns

Correspondentieadres:
Puttelaar 20b
5411 AB Zeeland

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag
27 november om 11.00 uur in de kerk H. Jacobus de
Meerdere aan de Kerkstraat te Zeeland.
Naar de wens van Jan zullen wij hem aansluitend te
rusten leggen bij zijn ouders op de begraafplaats
aldaar.

Jan is overgebracht naar uitvaartcentrum van Lokven,
Molenstraat 32a te Zeeland, waar u zondag van
11.00 uur tot 12.00 uur en maandag vóór de uitvaart-
dienst van 10.00 uur tot 10.30 uur welkom bent om
afcheid van Jan te nemen.



Op 22 november 2017 is Jan van Ras, oud-pastoor van de H.Maria-
Presentatiekerk, overleden.

Zo bleek uit een rouwadvertentie in het
Eindhovens Dagblad.

Jan van Ras was pastoor in Asten van
5 april 1987 tot 1 september 1999.

Onder zijn leiding bloeide de liturgie volop en beschikte de parochie behalve over het Kerkkoor (nu Mariakoor genoemd) ook over een kinderkoor (De Klokjes), een cantorij op hoog niveau (De Cantorije) en een jongerenkoor (Voglio Cantare en enkele voorlopers daarvan).

Na zijn vertrek uit Asten startten de onderhandelingen om te komen tot een Pastorale Eenheid Asten (de zgn. PEA) van de parochies H.Maria-Presentatie en H.Jozef in Asten en H.Antonius van Padua in Heusden.

De pastoor is inmiddels begraven. Moge hij rusten in vrede.

TER SPRAKE TER SPRAKE

“O ja, die is óók al dood . . .” - Je merkt het als je bijvoorbeeld je Kerstkaarten schrijft. Hoeveel namen staan er al op de lijst met een kruisje erachter? Dat is behoorlijk confronterend, want hoe ouder je wordt, hoe meer kruisjes er komen te staan. Er vallen steeds mensen weg in je omgeving. Soms lang verwacht, soms volkomen onverwacht. Meestal wat verder van je vandaan, maar soms vlakbij. BAM ! Weg.

Hoe ouder je wordt, hoe erger het wordt. En dat merk je dus als je kaarten zit te schrijven, je adressenboek naloopt of op je verjaardagskalender kijkt. Of natuurlijk gewoon als je weer eens op een ‘gat’ in je dagelijkse leven stuit. En . . . wanneer ga jij zelf?

Alle godsdiensten van de mensheid houden zich bezig met vraagstukken van dood en leven. Daarbij is het leven meestal beter te verklaren dan de dood, omdat je in het leven makkelijker iets moois of zinvol kunt zien dan in de dood. En als je nadenkt over het leven leef je zelf nog . . .

Hoe het is om dood te gaan weten we niet, en wat er gebeurt als je dood bent, daarover kennen we alleen geloofsverhalen, en getuigenissen van mensen die bijna dood waren maar nog in leven zijn.

Hoewel . . . er is er wel eentje teruggekomen die echt dood was. Hij had zijn dood ruim van tevoren tot in detail aan zien komen en voorspeld dat deze niet zijn einde zou zijn. Zelfs hij geeft geen antwoord op de vraag naar het waaróm van de dood of van het voortijdige moment daarvan. Maar hij garandeert ons dat er, als voor ons de tijd daar is, een doortocht ligt naar een nieuw en mooier bestaan. Hij heeft zelf geregeld dat we daar welkom zijn en onderdak vinden in ‘het huis van zijn Vader’. Hij zei ook over ene Lazarus dat deze daar door de engelen heen gedragen is - waaruit wij mogen opmaken dat ook voor ons het vervoer daarheen geregeld is. Als dat geen geruststelling is !

Intussen mogen we nog even op deze mooie planeet rondlopen en proberen die nog mooier te maken. Waarom het allemaal loopt zoals het loopt kunnen we van hier uit toch nooit echt bevatten, maar straks, vanuit de hemel, wel. In dat vertrouwen mogen we leven.

Maar met het oog op de kruisjes op de kaartenlijst en de lege plekken in ons eigen huis: als er iets is wat de dood ons in elk geval laat zien is het wel hoe kostbaar het leven is. Ons eigen leven, dat van onze naasten en dat van mensen verder weg.

Ieder moment dat je leeft is bijzonder. Ieder moment dat je samen bent is een wonder. Het is niet vanzelfsprekend dat je gezond geboren wordt en opgroeit en een eerbiedwaardige leeftijd bereikt. Het is niet vanzelfsprekend dat je ouders hebt, kinderen hebt, vrienden, medegelovigen en andere lieve of minder lieve mensen om je heen. Ons bestaan is broos als een zeepbel - "Memento mori !"-, maar juist daarom van eindeloze waarde.

Voor God is het zelfs van zo'n waarde dat Hij Zijn eigen Zoon gegeven heeft om ons hierna een eeuwig leven te kunnen geven. En dat zou Hij ook gedaan hebben als jij de enige mens op aarde was die dit nodig had. Aan Hem hebben je de grootste geruststelling van je hele bestaan te danken. "Ik ben er, al snap je het niet. Jij bent kostbaar in Mijn ogen. Wees niet bang. Het komt goed". Dat zet je leven net even in een ander perspectief. Jij bent kostbaar in Gods ogen. En al die anderen zijn dat ook.



Patricia Willems

BLOG: KERK ZONDER PRIESTERS

In de Braziliaanse stad San Sebastopol, met de gelijknamige parochie, heerst een zeer bedrukte stemming. Ze hadden daar een brief van de bisschop ontvangen waarin deze hen meedeelde dat de twee Franse priesters die al jaren zorg droegen voor de parochie verplaatst werden naar een andere parochie in het bisdom en tot zijn spijt moest de bisschop de parochianen van San Sebastopol vertellen dat hij voorlopig geen andere priesters voor hen had. Ze zouden een tijd lang zonder moeten doen.

Heel de parochie was in rep en roer, ook degenen die zich anders nooit met de kerk inlieten. Sommigen stelden voor om de twee Franse priesters op te sluiten in de pastorie, dan konden ze niet weg. Anderen wilden een grote mars naar de bisschopsstad. De meesten zaten in ongeloof bij elkaar en wisten niet wat ze hier nu mee aan moesten.

Toen kwam er een handelsreiziger in de stad en die merkte meteen dat er iets mis was. Toen hij ernaar vroeg, kreeg hij prompt het hele verhaal te horen. Hoe moest het nu toch verder, zonder priesters? Dat ging toch helemaal niet.

Toen vroeg de handelsreiziger: "Als die twee Franse priesters weggaan, nemen ze dan de kerk mee?" "Neen," zeiden ze, "het kerkgebouw blijft natuurlijk gewoon staan, dat is van de parochie."

"Nemen ze soms God mee, dat jullie geen God meer hebben?" "Neen, God bleef natuurlijk, Die was geen bezit van de priesters." "Nemen ze dan alle geld mee, dat nodig is om de parochie draaiende te houden?"

"Nee, ook dat niet, het geld in de parochie was van de parochianen en niet van de priesters." "Nemen ze dan alle boeken mee, het misboek, het evangelieboek en de doopboeken?" "Nee, natuurlijk niet, die blijven gewoon hier." "Als de priesters weg zijn, kunnen jullie dan helemaal niet meer bidden?" "Jawel, dat kunnen we dan ook."

"Dan begrijp ik er niets van," zei de handelsreiziger. "Die priesters nemen niets mee wat van jullie is, ze laten alles achter in en voor de parochie. Dan moeten jullie toch verder kunnen."

Tot zover dit Braziliaanse verhaaltje.

Bij het afscheid van Pater Xavier verzuchtte een parochiaan: nu hebben we na 1600 jaar geen eigen priester meer wonend in Someren.

En in veel gemeenschappen (denk maar aan Someren-Eind; Someren-Heide en Heusden) is dat reeds het geval. Met veel kunst en vliegwerk komt er in de meeste parochies nog heel regelmatig een priester. Het is een hele organisatie en met het vertrek van de Paters SCJ die ons altijd uit de brand hielpen, wordt dat een groter probleem.

Maar ik denk dat het goed is dat elke parochie zichzelf de vraag stelt: als we geen priester meer hebben, hoe dan verder? Als een parochie zou ophouden te bestaan als ze geen eigen priester meer zouden hebben, dan mankeert er iets aan die parochie. Of de parochie een levende geloofsgemeenschap is, dan mag niet van de pastoor afhangen: dat is de verantwoordelijkheid van alle parochianen.

Vroeger had je de parochie en ergens erboven de pastoor, vaak nog met kapelaans. En die deden al het werk, of althans met grootste deel, ze hadden niemand anders nodig, ze konden het alleen wel af. Toen kwamen wel veel mensen naar de kerk op zondag, maar er waren niet veel parochianen die echt actief waren in de geloofsgemeenschap. Tegenwoordig komen maar weinig mensen meer naar de kerk in het weekend, maar er zijn veel en veel meer mensen actief in de parochie, op allerlei terrein. En dat laatste is heel belangrijk. En ik durf te zeggen dat al die vrijwilligers veel belangrijker zijn dan de pastoor. Niet iedereen zal het daar mee eens zijn, en natuurlijk, een eigen priester met rondom hem vele vrijwilligers is natuurlijk altijd beter.

Maar nogmaals: niet een pastoor bepaalt of een parochie een levende geloofsgemeenschap is, maar de parochianen zelf, en met name de vrijwilligers.

Gelukkig zijn er vele vrijwilligers op allerlei gebied, toch blijven er altijd knelpunten. Heel veel mensen zeggen: we hebben er geen tijd voor. Heel veel mensen denken te gemakkelijk: hier ligt geen taak voor mij, daar moeten anderen maar wat aan doen; of ze zeggen veel te vlug: dat kan ik toch niet. Velen zien het nut er niet van in en blijven het liefst een beetje aan de zijlijn staan. Velen schrikken af omdat ze denken dat ze te weinig bagage ervoor hebben. Maar, feit is: als te weinig mensen zich laten uitdagen en actief worden in onze parochies, dan ziet de toekomst er slecht uit.

Pastoor Pieter Scheepers

TAAKVERDELING VAN DE PASTORES

Onlangs hebben de pastores van Asten-Someren nieuwe afspraken gemaakt over de taakverdeling rondom een aantal pastorale activiteiten. Deze zijn ook op de website te vinden, maar wij vinden het belangrijk ze ook minstens een keer in dit parochieblad te vermelden. Bent u niet handig op internet, bewaart u dit overzicht dan goed ! - De redactie.

ZIEKENZALVING:

Voor het maken van een afspraak (liefst tijdig omdat een priester niet altijd meteen beschikbaar is) voor een ziekenzalving neemt men contact op met:

Voor Asten, Heusden en Someren:

pastoor Pieter Scheepers 06-12544325

Voor Ommel, Someren-Eind en -Heide:

kapelaan van Overbeek 06- 12192197

Voor Lierop:

pater Jan Zwirs 0492-331215

Ziekenhuis: pastorale dienst

DOPEN:

Voor het afspreken van een doopdatum neemt men contact op met:

Asten 0493-691315 secretariaat@rkfranciscus.nl

pastoor Scheepers

Someren 0493-691315 secretariaat@rkfranciscus.nl

pastoor Scheepers

Ommel 0493-691315 harold.van.overbeek@hetnet.nl

kapelaan van Overbeek

Lierop 0492-331215 parochielierop@hetnet.nl

pater Zwirs

Someren-Eind 0493-691315 harold.van.overbeek@hetnet.nl

kapelaan van Overbeek

Someren-Heide 0493-691315 harold.van.overbeek@hetnet.nl

kapelaan van Overbeek

Heusden 0493-691315 harold.van.overbeek@hetnet.nl

kapelaan van Overbeek

In Asten zijn de doopzondagen in 2018 op: 14 januari; 04 februari; 04 maart; 15 april; 06 mei; 03 juni; 01 juli; 02 september; 07 oktober; 04 november; 09 december.

In Someren zijn de doopzondagen in 2018 op: 21 januari; 18 februari; 11 maart; 29 april; 20 mei; 17 juni; 15 juli; 09 september; 14 oktober; 11 november; 16 december.

Voor de andere kernen maakt men persoonlijk met de doopheer een afspraak.

UITVAARTEN:

Voor het melden van een uitvaart en het afspreken van een datum neemt men contact op met:

Asten	Jan Coolen	0493-695383	06-29033640
Someren	pastoor Scheepers	0493-691315	06-12544325
Heusden	pastoor Scheepers	0493-691315	06-12544325
Ommel	kapelaan van Overbeek	0493-691315	06- 12192197
Someren-Eind	kapelaan van Overbeek	0493-691315	06- 12192197
Someren-Heide	kapelaan van Overbeek	0493-691315	06- 12192197
Lierop	pater Zwirs	0492-331215	

HUWELIJKEN:

Voor het afspreken van een huwelijksdatum neemt men contact op met:

Asten	0493-691315	pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
	pastoor Scheepers	
Someren	0493-691315	pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
	pastoor Scheepers	
Ommel	0493-691315	harold.van.overbeek@hetnet.nl
	kapelaan van Overbeek	
Lierop	0492-331215	parochielierop@hetnet.nl
	pater Zwirs	
Someren-E.	0493-691315	harold.van.overbeek@hetnet.nl
	kapelaan van Overbeek	
Someren-H.	0493-691315	harold.van.overbeek@hetnet.nl
	kapelaan van Overbeek	
Heusden	0493-691315	pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
	pastoor Scheepers	

OP NAAR ROME !

Van 5 tot en met 9 november 2018 organiseert de parochie een korte bedevaart naar Rome. Daarover kunt u lezen in de folder die achter in de kerk ligt. Vrij uniek is dat het gezelschap ditmaal zelfs een fietstocht langs de belangrijkste kerken en andere monumenten van de stad maakt !

Deze bedevaart is een vliegreis, dus u hoeft geen lange busrit te maken. Maar het is wel een actieve reis, waarbij u veel moet lopen, fietsen en met het openbaar vervoer moet reizen. Dus een goede gezondheid en conditie is een vereiste en de maximumleeftijd is 60 jaar. De bedevaart kost € 910,- euro per persoon, op basis van een tweepersoonskamer en exclusief verzekeringen.

Het inschrijfformulier zit in de folder. Let op, u dient dit zelf naar de organisatie (Huis voor de Pelgrim) op te sturen; dus NIET bij de parochie inleveren.

Doopwerkgroep Heusden is gestopt

Via deze weg willen wij alle ouders bedanken voor hun mooie gesprekken die ze met ons hebben gedeeld. Het was bijzonder om deze werkgroep te zijn, waarbij je steeds met nieuwe gelukkige mensen samen bent die een nieuw leven in hun midden hebben. Echter door een terugloop van dopelingen stoppen wij met onze werkgroep. Kapelaan van Overbeek zal voortaan de dopen gaan verzorgen.



Doopwerkgroep Heusden.

KERKBALANS EN VASTENACTIE 2018

Bij het ter perse gaan van dit blad beschikten wij nog niet over actuele gegevens over de Actie Kerkbalans en de Vastenactie van dit jaar. Behalve dan dat deze voortaan parochie-breed georganiseerd worden – zodat er voor beide acties ongetwijfeld binnenkort een full-color folder zal verschijnen. Maar we kunnen iedere bijdrage, groot of klein, gebruiken. Dus als u alvast een bijdrage voor de parochie wilt overmaken: u vindt de gegevens en evt. de machtigingskaart achterin dit blad.

DANK VOOR UW GEBED !

Enige tijd geleden vroegen we u om mee te bidden voor de gezondheid van onze oud-diaken Karel Bennenbroek. Welnu, uw gebed heeft geholpen. Karel is tweemaal geopereerd aan zijn maag en slokdarm, en hij heeft absoluut een moeilijke tijd doorgemaakt, maar hij is inmiddels kankervrij verklaard en weer wat conditie aan het opbouwen. Hartelijk dank dus !

KRONIEK VAN ASTEN, OMMEL EN HEUSDEN

Doopsel:

- 10 december Huub van Bussel,
zoon van Peter van Bussel en Carin Crommentuijn
- 14 januari Davina Slegers,
dochter van Erik Raijmakers en Sharon Visser
- 14 januari Lize Jansen,
dochter van Peter Jansen en Kristel van den Heuvel

Overleden:

- | | | | |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|---------|
| 13 november | Cor van der Pol | Wilhelminastraat | 82 jaar |
| 17 november | Kee Verberne-Mutsers | Deken Meijerstraat | 89 jaar |
| 24 november | Gerard Philipssen | Wilhelminastraat | 86 jaar |
| 1 december | Iet Swinkels-Sleegers | Deken Meijerstraat | 85 jaar |
| 5 december | José Bevers-Hoefnagels | Vlierden | 66 jaar |
| 5 december | Marietje Snoeijen-Rijnders, | Wilhelminastraat | 94 jaar |
| 6 december | Ria Ploum-Vogels | Deurne | 79 jaar |
| 11 december | Mien van Ruijven- Kanters | Deken van Pelthof | 80 jaar |
| 21 december | Jo van den Eijnden-Swinkels, | Deurne | 83 jaar |
| 25 december | Martien Arts | Deken Meijerstraat | 90 jaar |
| 26 december | Frans Mennen | Prins Bernardstraat | 58 jaar |
| 31 december | Paul Hoedervangers | Someren | 57 jaar |
| 5 januari | Anna van Heugten-van den Eijnden, | Molenplein | 93 jaar |
| 5 januari | An Hesius-van Rixtel | Deken Meijerstraat | 85 jaar |
| 10 januari | Jan Boerekamps | Wilhelminastraat | 78 jaar |
| 21 januari | Fien Berkers- Geboers | Kosmosplein | 89 jaar |
| 28 januari | Mia Beeker-Aarts | St.George | 84 jaar |

Huwelijk:

- 29 december Koen Jacobs en Joumana Aouad

VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE

Zaterdag:

18.00 uur	Someren-Eind	pater Xavier
18.00 uur	Ommel	kapelaan van Overbeek
18.30 uur	Heusden	pater Zwirs of Wocogroep
18.30 uur	Asten	pastoor Scheepers

Zondag:

9.30 uur	Ommel	kapelaan van Overbeek
9.30 uur	Someren-Dorp	pater Xavier of pastoor Scheepers
10.00 uur	Lierop	pater Zwirs
11.00 uur	Asten	pastoor Scheepers
11.00 uur	Someren-Heide	pater Xavier

Maandag:

8.00 uur	Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Ommel, september t/m. april
10.30 uur	Zorgcentrum De Lisse, 3 ^e verdieping, Em. pastoor Bakker

Dinsdag:

8.00 uur	Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Ommel, september t/m. april
9.30 uur	Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Woensdag:

8.00 uur	Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april

Donderdag:

8.00 uur	Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Ommel, september t/m. april
17.00 uur	Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Vrijdag:

8.00 uur	Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Ommel, september t/m. april

In de meimaand zijn er vele extra vieringen in Ommel: zie dan de bijlage.

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:

Dinsdag 19.00 uur in Ommel (niet elke dinsdag: volg de kerkberichten in Het Peelbelang en de mededelingen in de kerk !)

DE INVULLING VAN DE VIERINGEN

IN ASTEN, OMMEL EN HEUSDEN

Voor de doordeweekse vieringen: zie het overzicht hiervóór.

Zaterdag 10 februari

18.00 uur Ommel

18.30 uur Asten

18.30 uur Heusden

Zondag 11 februari

9.30 uur Ommel

11.00 uur Asten

Carnaval

Eucharistieviering

Eucharistieviering - Vocal Surprise/Ast.Bloaskapel

Woorddienst met de Caranavalsvereniging

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia

Eucharistieviering - Jozefkoor

Na de H.Mis koffie en thee voor iedereen

Woensdag 14 februari

18.30 uur Asten

19.00 uur Ommel

18.30 uur Heusden

Zaterdag 17 februari

18.00 uur Ommel

18.30 uur Asten

18.30 uur Heusden

Zondag 18 februari

9.30 uur Ommel

11.00 uur Asten

Aswoensdag

Eucharistieviering - Jozefkoor

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia

Woord- en Communieviering - Kerkkoor

Eucharistieviering

Eucharistieviering - 4-Tune

Woord- en Communieviering

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia

Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 24 februari

18.00 uur Ommel

18.30 uur Asten

18.30 uur Heusden

Zondag 25 februari

9.30 uur Ommel

11.00 uur Asten

Eucharistieviering

Eucharistieviering - Mariakoor

Eucharistieviering - Amicitia

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia

Eucharistieviering – Jozefkoor

Zaterdag 3 maart

18.00 uur Ommel

18.30 uur Asten

18.30 uur Heusden

Zondag 4 maart

9.30 uur Ommel

11.00 uur Asten

Eucharistieviering

Eucharistieviering - Jozefkoor

Woord- en Communiedienst - In Between

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia

Na de H.Mis koffie en thee voor iedereen

Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 10 maart

18.00 uur Ommel
 18.30 uur Asten
 18.30 uur Heusden

Eucharistieviering
 Eucharistieviering - Volkszang
 Eucharistieviering - Kerkkoor

Zondag 11 maart

9.30 uur Ommel
 11.00 uur Asten
 9.30 uur Ommel

Eucharistieviering
 Eucharistieviering - Jozefkoor
 Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia

Zaterdag 17 maart

18.30 uur Asten
 18.00 uur Ommel
 18.30 uur Heusden

Eucharistieviering - Volkszang
 Eucharistieviering
 Woord- en Communiedienst - Nota Feliz

Zondag 18 maart

18.30 uur Asten
 15.00 uur Asten
 9.30 uur Ommel

Eucharistieviering - Mariakoor
 Jubileumconcert Astens Mannenkoor
 Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia

Zaterdag 24 maart

18.00 uur Ommel
 18.30 uur Asten
 18.30 uur Heusden

Palmzondag / Palmwijding
 Eucharistieviering
 Eucharistieviering - Gezinsviering - Kinderkoor
 Eucharistieviering - Presentatie Communicanten

Zondag 25 maart

11.00 uur Asten
 9.30 uur Ommel

Palmzondag / Palmwijding
 Eucharistieviering - Jozefkoor
 Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia

Woensdag 28 maart

19.00 uur Ommel
 19.00 uur Den Bosch

Boeteviering - Kerkkoor St. Cecilia
 Chrismaviering

Donderdag 29 maart

18.30 uur Asten

Witte Donderdag
 Eucharistieviering - Vocal Surprise
 Presentatie Eerste Communicanten

19.00 uur Ommel

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia

Vrijdag 30 maart

15.00 uur Ommel
 15.00 uur Asten
 19.00 uur Ommel

Goede Vrijdag
 Kruisweg
 Kruisweg / Kruishulde - Mariakoor
 Kruisverering - Kerkkoor St. Cecilia

Zaterdag 31 maart

18.30 uur Asten
 21.00 uur Ommel

Stille Zaterdag
 Paaswake - Mariakoor
 Paaswake - Kerkkoor St. Cecilia

INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE

Openingstijden secretariaat:

Maandag	9.30 – 12.30 uur
Dinsdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur
Woensdag	9.30 – 12.30 uur
Donderdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2-4,
5721 GV Asten. Telefoon: 0493 - 691315

Website: www.rkfranciscus.nl
E-mail secretariaat: secretariaat@rkfranciscus.nl

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van pastores:

Pastoor P.Scheepers	0493 - 691315	Spoed: 06 - 12544325
Telefonisch spreekuur	donderdag	18.30 - 19.00 uur
Kapelaan v. Overbeek	0493 - 691415	Spoed: 06 - 12192197
Pater Xavier	0493 - 491215	Spoed: 06 - 85248780
Pater Zwirs	0492 - 331215	

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig.

Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving (zonder spoed):

Aanvragen via het secretariaat, tel. **691315**

Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):

Zie de openingstijden van het secretariaat.

Verder ook na telefonische afspraak.

Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail.

vooralsnog aan: secretariaat@rkfranciscus.nl

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel. Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 10 per intentie.

Voor de **vermelding** van de misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

Financiën:

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans. Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op banknummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Franciscusparochie Asten.

H. Maria Presentatiekerk - Wilhelminastraat 1-3, Asten

Spreekuur op de pastorie te Asten:

zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m vrijdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag	9.00 – 19.30 uur
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m vrijdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag	9.00 – 19.30 uur
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

H. Antonius van Paduakerk - Vorstermansplein 14, Heusden

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur Woensdag 18.30 – 19.30 uur
Donderdag 11.00 – 12.00 uur

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

O.L.V. Presentatiekerk (Mariabedevaart) - Marialaan 16, Ommel

Spreekuur op de pastorie te Ommel:

in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)

Openingstijden van de kerk met processiepark:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Lambertuskerk - Kerkstraat 14, Someren

Spreekuur op de pastorie in Someren:

Woensdag 13.30 – 16.00 uur

Tel. 0493 – 491215

E-mail info@parochielambertussomeren.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Kerk H. Naam Jezus - Offermansstraat 3, Lierop

Spreekuur op de pastorie in Lierop:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Tel. 0492 – 331215

E-mail parochielierop@hetnet.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Huis voor de Pelgrim

Onze reizen brengen je verder

Op naar Rome!



KERKBIJDRAGE

Betalingsvolmacht afgeven op Kerkstraat 4
Periodieke gift in geld i.v.m. Aktie Kerkbalans / Gezinsbijdrage 2017

Gegevens schenker

(parochiaan)

Naam _____

Voornamen (voluit) _____

Geboortedatum

Straat en huisnummer _____

Postcode/Woonplaats _____

Gegevens betaling

Ik betaal per automatisch incasso. Ik machtig hierbij R.K.Franciscusparochie

om (bedrag in cijfers) € ,

(bedrag in letters) _____ euro

met ingang van dd-mm-jj: _____

af te schrijven van mijn rekening (IBAN rekeningnummer)

In volgende termijnen { } per maand { } per kwartaal
{ } per halfjaar { } per jaar
{ } eenmalig
{ } anders, nl. _____

Ondertekening door schenker

Plaats _____

Handtekening

Datum _____