

# Zomer 2018



**Gratis mee te nemen**

## Colofon

Deel-parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten. Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, of per E-mail. Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via het mailadres van de redactie (zie hieronder). Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

***De volgende editie verschijnt rond 28 september 2018.***

**Kopij aanleveren:**  
**op het pastoraal centrum tot uiterlijk 7 september 2018,**  
**of per E-mail: [redactie.angelus.pbl@gmail.com](mailto:redactie.angelus.pbl@gmail.com)**

Alleen kopij voorzien van afzender en telefoonnummer komt voor plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen.

### **Redactie-voorbehoud**

Iedereen die berichten of andere gegevens (kroniekgegevens, liturgische planning) aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus, indien nodig, zelf zorg te dragen voor afstemming met andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen en eventuele taal- of spelfouten te corrigeren. Voor alle berichten en gegevens geldt: wijzigingen voorbehouden. Van berichten en gegevens die na de in het blad vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

<b>Planning eerstvolgende edities:</b>	<b>Copydatum</b>	<b>Uitgave</b>
Nieuwe start	17 september	28 september
Allerzielen	26 november	7 december

***Jaargang 12 – uitgave 22 juni 2018***

# 'OPLADEN'

Tegenwoordig zien we steeds meer oplaadpunten voor zowel auto's als fietsen verschijnen. Dit komt omdat steeds meer mensen bewust kiezen voor het milieu. Elektrische auto's zijn schoner en beter en wat de fiets betreft: een e-bike geeft een prettige ondersteuning waardoor je eerder de auto laat staan. En als blijkt dat de stroom voor de fiets en de auto ook nog eens groen is, wat wil je dan nog meer?

Maar hoe zit het eigenlijk met het opladen van onszelf? Wat hebben wij nodig om onze accu's zowel lichamelijk als geestelijk weer op te laden? De één doet bijvoorbeeld aan yoga, de ander aan mindfulness en meditatie, een derde gaat een weekend naar een klooster en weer een ander zoekt de rust van de natuur op, of leest een boek. Of men geniet van een avondje sport of gaat naar een concert, festival of musical. Maar steeds vaker hoor je ook dat mensen zeggen: 'Wat is het prettig om even een uurtje naar de kerk te gaan.' Ook jonge mensen.' Die rust, die stilte, het samen vieren, dat voelt goed. En als ik na een uurtje weer naar huis ga dan ben ik weer helemaal opgeladen.'

Of ze zeggen: 'Dit zou ik eigenlijk vaker moeten doen, maar het komt er zo weinig van want ik word opgeslokt door alles wat nog gedaan moet worden, door afspraken die zijn gemaakt en nog zoveel meer.'

Veel kerken in onze parochie zijn overdag geopend. Er kan een kaarsje worden opgestoken, er is ruimte om even te bidden, om even stil te zijn, om te luisteren wat God jou misschien wel te vertellen heeft. Mocht het dan niet altijd lukken om tijdens het weekend die tijd te vinden: ook door de week mogen we de tijd nemen om ons op te laden en even bij God op adem te komen. Dat oplaadmoment mét en bij God wens ik u allen toe.

Pastoor Pieter Scheepers

## ZATERDAGAVONDVIERING ASTEN

Sinds het vertrek van Pater Xavier is het pastoraal team aanzienlijk kleiner geworden. Dankzij de hulp van de Paters SCJ kunnen we veel opvangen, maar we weten allemaal dat de Paters gaan verhuizen en dat we geen beroep meer kunnen doen op hun jarenlange trouwe assistentie. Op dit moment zijn we volop met het bisdom in gesprek voor de invulling van een pastoraal-werker maar hij/zij kan niet voorgaan in de Eucharistieviering.

Op dit moment zijn er zowel in Asten als in Ommel twee Eucharistievieringen in het weekend en kan Someren-Eind vanaf juli niet meer rekenen op een wekelijkse Eucharistieviering, terwijl men daar wel behoefte aan heeft.

Ommel heeft, als bedevaartsplaats, een status-aparte. Veel mensen, ook van buiten onze parochie, komen graag naar Onze Lieve Vrouw. Daarom willen we daar een zaterdagavondmis garanderen.

Wij hebben in overleg met de locatieraad van Asten en van Someren-Eind, mede omdat we merken, dat steeds meer kerkgangers in Asten op zondag i.p.v. op zaterdag naar de Eucharistieviering komen, ervoor gekozen om de zaterdagavondmis in Asten per 1 juli 2018 te laten vervallen. Pastoor Scheepers kan dan op zaterdagavond om 18.00 uur de Eucharistie vieren in De Einder in Someren-Eind.

Op deze manier streeft de Franciscusparochie ernaar om minstens in iedere parochiekern ieder weekend Eucharistie te vieren.

Dit geldt voor de gewone weekendvieringen door het jaar. Voor bijzondere feesten en vieringen die op zaterdag gevierd worden (carnaval, Paaswake e.d.) zal er gekozen worden voor de Maria Presentatiekerk in Asten of voor de Lambertuskerk in Someren.

Reeds opgegeven misintenties voor zaterdagavond in Asten gaan automatisch naar de zondagsviering om 11 uur tenzij men zelf aangeeft om het anders te willen (bijvoorbeeld in een weekdagsviering).

De Eucharistievieringen zullen dan in de weekenden als volgt plaats vinden , te weten:

- **Op zaterdag:**
  - 18.00 uur Ommel
  - 18.00 uur Someren-Eind
  - 18.30 uur Heusden[Eucharistieviering of Woord- en Communieviering]
  
- **Op zondag:**
  - 09.30 uur Ommel
  - 09.30 uur Someren
  - 10.00 uur Lierop
  - 11.00 uur Asten
  - 11.00 uur Someren-Heide (tot 23 september)

Graag willen de pastores de doordeweekse Eucharistieviering onder de aandacht brengen.

De parochiepriesters vinden het een fijn moment om parochianen rondom het altaar te blijven ontmoeten.

In de periodes dat priesters afwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens vakantie, wil de parochie de inzet van vrijwillige voorgangers vergroten.

Pastoor Pieter Scheepers

## **VRIJWILLIGERSDAG LOCATIE ASTEN**

Op zondag 23 september vindt in Asten de jaarlijkse vrijwilligersdag plaats. Alle vrijwilligers ontvangen binnenkort nog een persoonlijke uitnodiging met meer details over de invulling van het programma.

Dit vindt in ieder geval plaats aansluitend aan de Eucharistieviering in de H.Maria-Presentatiekerk.

Let op: u dient zich tijdig voor deze bijeenkomst aan te melden !

Met vriendelijke groet, Jan Coolen

# GROTE SCHOONMAAK KERK VAN OMMEL

*Helpt u mee?*



Na de drukke meimaand is het weer tijd voor de grote schoonmaak van de kerk van Onze Lieve Vrouw van Ommel. Zoals het een moeder betaamt, wil ik óók Maria dat haar "huis" er weer netjes uitziet. Daarom zal op dinsdag 26 juni en woensdag 27 juni de grote schoonmaak worden gehouden in de kerk van Ommel. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwillige handen die (een dagdeel) willen meehelpen. Met hoe meer mensen wij zijn, hoe makkelijker het werk wordt, en hoe eerder wij klaar zijn. Wanneer u tijd en zin heeft, kunt u zich hiervoor aanmelden bij kapelaan Harold van Overbeek,

tel. 0493-691415 of: [harold.van.overbeek@hetnet.nl](mailto:harold.van.overbeek@hetnet.nl)

Hartelijk dank alvast voor uw medewerking!

# DANK – DANK – DANK !



Graag wil ik mijn hartelijke en oprechte dank uitspreken aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de meimaand in Ommel. Vele vrijwilligers, - óók van buiten Ommel, - hebben er voor gezorgd dat alles mooi, waardig en goed is verlopen. Dankzij het vele werk dat door vrijwilligers is verricht, is de Mariamaand in Ommel een geslaagde maand geworden waar vele pelgrims zich “thuis” hebben kunnen voelen bij Maria. Dank voor al dit goede werk!

Kapelaan Harold van Overbeek, Ommel

## PRACHTIG RESULTAAT MEIMAANDACTIE PROCESSIEPARK OMMEL !

De mei-actie voor het herstel van het Processiepark Ommel is een groot succes geworden. Niet alleen lieten 313 pelgrims hun naam en adresgegevens achter omdat ze sympathie hebben voor en op de hoogte willen blijven van de plannen om het park weer helemaal bij de tijd te brengen, ook werd er maar liefst € 3504,05 via enveloppen in de bussen achter in de kerk gestopt.

De Projectgroep is erg blij met deze support. Het is bovendien een goed teken dat, aan de vooravond van de periode waarin de fondsenwerving wordt opgestart, Ommel & omgeving zelf ook inzet en geld over heeft voor dit doel. De Projectgroep dankt dan ook iedereen heel hartelijk.

## Een flinke opdracht

Het was een drukte van belang, in de Egyptische provincie Gosen, het gebied bij de kleiputten, waar de meeste Israëlieten woonden.



Iedereen was bezig zijn spullen bij elkaar te zoeken en in te pakken in balen en zakken.

Ze waren arm, maar alles wat ze konden dragen pakten ze in.

Ze bonden het op ezels en kamelen, als ze die tenminste hadden, ze stouwden het op handkarren en hingen het aan draagstokken, en het overige sjorden ze in slordige pakken op hun eigen rug.

Eten, kleren, gereedschap, kookspullen, kinderen, tenten . . .

Hun schapen en geiten dreven ze bij elkaar en voor zich uit.

Weg uit Egypte ! Eindelijk !

De enige die het niet zo druk had met inpakken was Mozes zelf.

Hij was immers nog maar kort geleden, met weinig spullen, terug gekeerd naar Egypte.

Maar voor hem moet het toch een rare omschakeling zijn geweest.

Een overwinning?

Ja, maar dan wel een overwinning van God, niet van hemzelf.

Wat had hij ontzettend veel meegemaakt met God !

Eerst die poging om de Israëlieten te bevrijden op zijn eigen kracht.

Toen zijn vlucht naar Midjan, die voelde als zijn totale mislukking.

Alsof de vervulling van Gods beloften nooit meer zou komen . . .

Maar toen die heftige ontmoeting met God zelf, op de berg Horeb, waar hij alsnog de opdracht kreeg om zijn volk te bevrijden, ditmaal op Gods tijd en manier en door Gods kracht.

God had hem tot in detail gewezen wat hij moest doen en zeggen, en al zijn woorden bekrachtigd met wonderen en plagen.



Maar nu dan? Nu begon het pas ècht !!!  
Fijn, ze mochten eindelijk weg uit Egypte.  
Tot op dat punt had God hem steeds uitgelegd wat hij moest doen.  
Maar hoe moest hij dit volk nu verder leiden ?  
Dáár had God nog weinig over gezegd !  
Wàt een opdracht had hij van God gekregen !  
En dan had hij zich waarschijnlijk nog niet eens gerealiseerd  
dat ook de Israëlieten zelf vaak een probleem op zichzelf zouden zijn !  
Mozes wist: ze moesten naar de Horeb, de berg in de Sinaïwoestijn.  
God zou wel voor het volk zorgen, maar hoe dan?  
Nee, niet bij nadenken. God zou in alles voorzien, want Hij is God.  
En zou de Farao zich aan zijn woord houden en hen laten gaan ?  
Wat nou als . . .  
Nee, niet bezorgd zijn, God weet wel wat Hij doet.  
Hij heeft het zelf gezegd: “ IK BEN MET JE ! IK BEN ERBIJ ! ”.  
En dat niet alleen als toeschouwer, maar als actieve hulp en steun.  
Dat heeft Hij keer op keer laten zien, waar Mozes zelf bij stond.  
Daar kon hij zijn geloof op bouwen - en het volk met hem.

Zo ging Mozes het volk voor, in radicaal geloof en blind vertrouwen.



En daarom moeten ook wij aan het verleden terug blijven denken als we op weg willen gaan naar onze toekomst.  
Alleen geeft God je meestal hooguit licht voor de eerstvolgende stap.  
De weg die kilometerslang vóór je ligt komt later wel.

# ALPHA - Ontdek christelijk geloof



Wat is Alpha? Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven.

Dat is Alpha. Tijdens circa twaalf interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. 'Is er meer?', 'Wie is Jezus?' en 'Wat is bidden en hoe doe je dat?' zijn drie van de vijftien onderwerpen.

Alpha is gratis en omvat 12 woensdagavonden die om 19.00 uur starten met een warme maaltijd op het adres Nieuwstraat 10 in Asten. De eerste avond op 26 september is een informatieavond om verder kennis te maken met de inhoud, het materiaal, de leiding, en de manier van aanpak.

Een reactie van een deelnemer *'Ik heb meer vertrouwen gekregen in God, ben rustiger en slaap beter'*.

Voor meer informatie zie [www.AlphaDAS.nl](http://www.AlphaDAS.nl) of bel 0493-695873 (Peter en Irene Swinkels).

Wat is de zin van mijn leven

Is er meer

Start in Asten  
26 sept.  
19.00 uur

Ontdek het zelf!  
AlphaDAS.nl

Alpha

Dit gaat over <sup>\*</sup>JOU !!!

*Jongerenrubriek*



## **Lef – laf – lief**

Heb het lef eens! Wat ben je toch een lafbek! Ik heb je lief!  
Woorden die bijna allemaal hetzelfde klinken maar waar een wereld van verschil achter zit: of toch niet?

Als je het lef hebt om iemand in elkaar te slaan ben je voor een bepaalde groep best wel een lefgozer maar voor een andere groep ben je een grote lafbek. Als je laf bent en je loopt bij een hoogoplopende ruzie weg heb je misschien wel het lef en de zelfbeheersing om de ruzie niet uit de hand te laten lopen en zo een vechtpartij te voorkomen!

Je kunt ook het lef hebben om voor een meisje te kiezen en niet voor je vrienden. Je vrienden vinden je misschien dan wel laf maar je krijgt er liefde voor terug. Soms moet je het lef hebben om laf te zijn en voor liefde te kiezen. Het is telkens jou eigen keuze.

Jouw eigen keuze: het lijkt zo makkelijk, maar eigenlijk is het best wel moeilijk. Kies je voor je vrienden of kies je voor je vriendin? Kies je voor lef en stoer zijn ten koste van anderen, of kies je voor laf zijn ten gunste van die ander?

Het lef hebben om ergens voor te kiezen, of te laf zijn om te kiezen? Het lef hebben om voor je mening uit te komen of laf zijn en achter de meute aan te lopen? Het lef hebben om te zeggen wat je vindt of laf zijn en je mond te houden. Het lef hebben om je mond te houden wanneer het nodig is of laf zijn en de mening van een ander niet respecteren.

Het lijkt erop dat lef, laf, en lief tegenstellingen zijn, maar toch zie je dat deze drie woorden samen kunnen komen. Een hulpverlener kan het lef hebben om een patiënt te helpen die door niemand geholpen wil worden. Hij heeft het lef om laf te zijn als hij niets terug zegt als de patiënt hem verrot scheldt. Misschien krijgt hij uiteindelijk van de patiënt een hoop liefde terug als hij zijn leven weer op de rit heeft.

Onze geschiedenis ken er vele voorbeelden van: Martin Luther King, Gandhi, Moeder Theresa. Gaan we 2000 jaar terug dan komen we die man uit Nazareth tegen: Hij had het lef om op te komen voor de zwakkeren en zijn stem te verheffen tegen de machthebbers. Hij werd gekruisigd als een laffe misdadiger, maar uiteindelijk geloven miljarden mensen in zijn boodschap van (naasten)liefde.

Hij had geen keus, waar kies jij voor?

*Jack Swaanen*

*pastoraal werker*



Jack is bereikbaar via  
[j.swaanen@rkfranciscus.nl](mailto:j.swaanen@rkfranciscus.nl) .

## **TER SPRAKE . . . . . TER SPRAKE . . . . .**

“Maar één letter verschil . . .” - Op de volkstuin kun je soms leuke dingen zien en mooie dingen meemaken. Maar deze keer was het heftiger dan anders. Ik was een berg afval aan het opruimen met de spitvork, toen ik ineens iets rozigs zag kruipen. Huh?!? Het bleek een baby-muisje te zijn. Vlakbij lag een balletje van grassprietten dat het nest was geweest, met daarin iets dat, nog net hoorbaar, héél zacht piepte . . . Toen ik van mijn onthutsing bekomen was heb ik het nestje in een beschut hoekje gelegd, met het muisje dat rondkroop en een broertje of zusje erbij.

Dit alles speelde zich grotendeels af aan mijn voeten. Mijn blik zweefde daarboven, gefocust op mijn werk, als een afstandelijke godheid ver boven de aarde. Ik had niet gezien en realiseerde me pas even later dat er waarschijnlijk een paar muisjes tussen het afval waren beland toen ik, nog onwetend, het nest oppakte. Om vervolgens op hardhandige wijze via mijn spitvork op de composthoop te belanden, waar ik - o gruwel ! - daarnet nog bovenop had staan stampen . . . Maar of ze nou meteen vermorzeld waren of na een tijdje van de kou gestorven: verloren waren ze allemaal toch wel, want heel de omgeving van het nest was verdwenen en onherkenbaar voor Moeder Muis . . .

Gelukkig heeft God geen last van menselijke beperkingen. Hij is verheven maar niet afstandelijk, en wat Hij ook doet, Hij ziet wat er met ons gebeurt. Niets ontgaat Hem. Ook niet diegenen die vermorzeld worden door politieke of economische belangen of wettelijke constructies met oneerlijke consequenties. Ook niet die bejaarde die geen mens meer ziet behalve tien minuten per dag van de thuiszorg. En ook niet dat kleine jongetje dat op het strand aanspoelde. Dat jongetje van die foto.

Onze blik is beperkt en gekleurd door ons eigen belang. Maar als je je om welke reden dan ook niet gezien voelt door mensen, weet dan dat God je wèl ziet. Zoek zijn nabijheid, zijn wijsheid, zijn troost in jouw situatie. Zelfs als je nu weinig steun van Hem ervaart mag je weten dat er ook nog

troost in het hiernamaals is - en dat geeft je dan weer kracht voor nu. Want wij zijn in Gods ogen veel meer waard dan muizen, hoewel Hij ongetwijfeld aan al zijn schepselen plezier beleeft.

De aarde is geen paradijs. Maar het is triest dat, waar bij mensen als het ware een spitvork dwars door een muizennest raast, het ook nog vaak andere mensen zijn die daar op de één of andere manier verantwoordelijk voor zijn: door wat ze doen of door het ontbreken van hulp en het sociaal besef. Wij hebben we de opdracht om juist dáár iets aan te doen in Jezus' naam. Wij zijn Gods ambassadeurs op aarde, Gods vertegenwoordigers, de doorgeefluikjes van zijn zorg voor mensen zoals Jezus ons heeft voorgeleefd (èn goed zorgen voor de aarde, inclusief tuintjes en muisjes!). Ondanks onze beperkingen mogen we kijken hoe we anderen beschutting kunnen bieden. Heel concreet, of meer geestelijk, door hen te helpen God beter te leren kennen en steun bij Hem te vinden.

Het scheelt maar één letter, maar God ziet zelfs het musje vallen. Zo'n klein diertje is voor Hem van waarde, en wij des te meer, omdat Hij met ons een levende relatie kan onderhouden. Of je dat nou ervaart of niet. Wij kunnen bewust steun en richting zoeken bij God. Ik weet niet of ook muizen en mussen bewust iets van Hem ervaren. Onbewust waarschijnlijk wel. En het lijkt me stug dat God nooit eerder een muisje heeft zien vliegen vanaf een spitvork . . . Maar ik hoop wel dat er ergens ook zoiets als een muizenhemel of muizenparadijs bestaat.



Patricia Willems



# HEMELVAART

De tijd na Pasen is in de liturgie van de kerk komkommertijd. Na de indrukwekkende plechtigheden rond het lijden en de dood van Jezus is er een radiostilte ingetreden. En eerlijk gezegd ben ik sinds Pasen ook niet meer naar de kerk geweest. Deels omdat ik niet zo mobiel ben met mijn ene been maar ook omdat ik de betrokkenheid bij de kerk stilaan wegebt. En in het gewone leven zijn er de momenten van bezinning, voor en na het eten en de gezamenlijke rozenkrans weggevallen. De kerkelijke feestdagen, behalve dan Pasen en Kerstmis, spreken niet meer aan, hooguit zijn ze aanleiding om er een vrije dag van te maken. En donderdag is het al zo ver, ik zou eigenlijk met een Siris-microfoon door Asten moesten kuieren om aan jongeren of zelfs aan ouderen te vragen wat ze van Hemelvaart weten. “O ja het is deze week Hemelvaart,” dat weten ze wel, “dan heb ik een vrij weekend. En wat Hemelvaart is dat is toch duidelijk, dan is Jezus naar de hemel gevaren.” “Hoe dan?“, zal ik vragen, “, hij is toch met Goede Vrijdag gestorven en met Pasen verrezen.” Ja, verder weet hij het ook niet, hij weet wel dat veel mensen dan gaan dauwtrappen, dat is Hemelvaart. En stiekem ben ik blij dat hij niet doordramt, want ik weet het ook niet zo precies.

Je moet niet te lang denken over wat wel en wat niet kan, de mystiek moet zijn kans hebben. En ik weet het eigenlijk helemaal niet, en geef anderen graag de ruimte om het begrijpelijk uit te leggen, ik kan alleen vragen stellen. Is er wel een hemel waar je naar toe kunt varen? De moderne opvatting is toch dat je de hemel op aarde moet verdienen en daar ook moet vieren.

Ik raak na een leven lang vertrouwen in de leer van de kerk enigszins verward door het feit dat zoveel mensen het antwoord op wat kan en niet kan schuldig blijven en zich daar niet of nauwelijks druk om maken.

Er wordt zelfs vreemd opgekeken als iemand over hierover begint. Het is dezelfde ongemakkelijkheid die optreedt als een kind blijft vragen hoe je kunt weten of er een God is. "Hou toch eens op met zeuren," zeggen we dan.

Ik wil het geloof dat ik van mijn ouders heb meegekregen nog steeds niet verliezen. Maar wat ze hebben voort gedragen is niet in woorden te vatten: er is een Almachtige die ons in Zijn hand houdt. Het is goed zo.

Gerard ten Thije

## **JAN GORISSEN OVERLEDEN**

Onlangs is Jan Gorissen overleden. Jan was jarenlang hulpkoster, een trouw acoliet en daarnaast ook enige tijd lid van het parochiebestuur van de toenmalige H.Maria-Presentatieparochie. De parochie is dankbaar dat we zo lang van zijn diensten gebruik hebben kunnen maken. We wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Jan, rust in vrede !

## **VAKANTIESLUITING SECRETARIAAT HEUSDEN**

Het secretariaat van de kerk in Heusden is de hele maand augustus wegens vakantie gesloten. Misintenties kunnen aangeleverd worden via de brievenbus in de deur.



## **KERK IN VERANDERING: zorgen mogen ons niet gijzelen**

Wij zijn een kwetsbare Kerk geworden, zowel qua mensen als middelen. In alle parochies komt een massale crisis in de geloofsoverdracht in beeld. Onze huidige generatie gelovigen wordt in onze parochies niet zomaar opgevolgd. Feitelijk is onze geloofsgemeenschap een omgekeerde piramide geworden met veel senioren aan de bovenkant en weinig junioren aan de onderkant. Met dat al is de voortgang van het evangelie in gevaar.

Uit de parochies hoor ik zorgen over de beschikbare middelen want minder betrokken mensen betekent ook minder inkomsten. Kwetsbaar is de Kerk ook qua identiteit en geloofskracht. Veel katholieken lopen nog steeds het vuur uit de sloffen voor de parochie. Maar tegelijkertijd is er bij velen sprake van een aangevochten geloof en leeft er op moreel terrein veel verwarring.

Ikzelf, en velen met mij, heb daarom zorgen over de toekomst van onze katholieke geloofsgemeenschap. Die zorgen mogen ons echter niet apathisch en passief maken. Dat lijkt mij een zeer ongelovige reactie! Het zal duidelijk zijn dat de huidige kerkorganisatie te omvangrijk is. De Kerk zal niet alle kerkgebouwen in stand kunnen houden.

Het is realistisch om dat te willen zien. Een bisschop moet daarom de noodzakelijke krimp van de organisatie goed begeleiden.

Maar alleen krimp begeleiden en bezuinigen is voor onze Kerk een doodlopende weg. Krimp kan een raster worden; een paradigma waardoor alles somber wordt. Krimp wordt dan een fuik. De zorgen mogen ons echter niet gaan gijzelen. Door alleen te denken in termen van teruggang en krimp bouwen wij niet op maar breken wij af. Demotiveren wij onze mensen in plaats van hen te motiveren en stimuleren.

Denken in termen van louter krimp dreigt ieder enthousiasme te doven. Daarom moet naar mijn diepste overtuiging het parool zijn: **niet alleen krimpen en saneren maar juist nu mensen en middelen mobiliseren.**

## **Pastorale nabijheid handhaven**

Ook zonder eigen kerkgebouw kan een vitale katholieke gemeenschap functioneren. Bijvoorbeeld door samenwerking met een plaatselijke protestantse gemeente of gebruik te maken van een aula van een school. Om dat te realiseren wordt de komende jaren nieuw missionair beleid cruciaal. Minstens twee zaken zijn dan van immens belang: het versterken van onze katholieke identiteit én het werven van nieuwe mensen en middelen. In de nabije toekomst wordt versterking van de geloofskracht van onze mensen cruciaal. In dat kader denk ik aan het belang van goede verkondiging tijdens de liturgie maar ook aan geloofscommunicatie en catechese. Dat kan via groepsbijeenkomsten maar ook via de parochiebladen en de nieuwe sociale media. Alleen zo immers blijven vitale katholieke gemeenschappen functioneren.

Paus Franciscus roept ons op om naar buiten te gaan, naar waar de mensen wonen en werken. Zo kunnen wij gestalte geven aan onderling dienstbetoon en werken van barmhartigheid. De dienst aan God vormt immers in ons geloof geen concurrentie met de dienst aan mensen maar roept die juist op. Door het werven van nieuwe mensen en middelen kunnen wij proberen onderlinge verbondenheid vanuit het evangelie te garanderen.

## **Katholieken, neem uw verantwoordelijkheid!**

Ik wil de katholieken opnieuw oproepen om de verantwoordelijkheid van hun doopsel te erkennen. Graag stel ik onze besturen en pastorale teams daarom enkele dringende vragen:

- Hoe kunnen we doopouders en ouders met eerste communicanten en vormelingen meer bij onze katholieke geloofsgemeenschappen betrekken?
- Hoe kunnen we aantrekkelijke maar ook inhoudelijk rijke catechese-programma's ontwikkelen voor alle generaties in onze geloofsgemeenschappen?
- Hoe kunnen wij, in kleine groepen, elkaars geloof verrijken door het uitwisselen van verhalen over onze omgang met God?
- Hoe kunnen wij onze mensen uitdagen meer tijd en geld beschikbaar te stellen voor het gezond houden van onze geloofsgemeenschappen?

- Hoe kunnen wij een vrijwilligersbeleid van de grond tillen dat toekomstbestendig is?

Juist nu wordt van katholieken gevraagd om het geloof van hun doopsel serieus te nemen want alleen zo lukt het ons om zoveel mogelijk katholieke centra en goede pastorale teams te behouden. In deze jaren van de waarheid doe ik daarom een beroep op alle katholieken om een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van hun plaatselijk geloofs-gemeenschap.

De bestaande pastorale praktijk heeft een grote zuigkracht op pastorale teams en besturen maar vasthouden aan het bestaande betekent langzaam afsterven. Klein en knus maar steeds meer irrelevant.

Begrijpt u mij goed: de nu betrokken parochianen vragen terecht om aandacht. De huidige verouderende gemeenschappen moeten wij bemoedigen, maar ook aansporen om noodzakelijke vernieuwingen toe te laten. Zo kunnen wij komen tot een tweesporen-aanpak.

Als bisschop, als bisdombestuur, als pastorale teams, als parochiebestuurders, als locatieraden staan wij voor een immense uitdaging.

Gaat het ons lukken om ook het tweede spoor van nieuwe vormen van katholiek leven te bewandelen? Wat mij betreft gaan wij het zeker proberen, al is succes nooit bij voorbaat verzekerd. Voor zover ik kan zien, hebben onze pastorale teams en bestuurders goed zicht op de nood van de tijd en is de probleemgevoeligheid bij bestuurders en teams groot. Wij staan voor de uitdaging om veel energie te stoppen in een nieuwe geloofspraxis. Dat wordt, wat mij betreft, onze gezamenlijke opdracht voor de komende jaren. Wij moeten niet alleen investeren in de huidige kerkvormen maar ook in nieuwe gestalten van kerk-zijn.

### **Belang van vertrouwen**

Om zo Kerk te zijn, vraagt om vertrouwen. Vertrouwen vormt een centraal begrip in ons rooms-katholiek geloof. Toen ik in 2001 bisschop werd gewijd, koos ik als wapenspreuk: "In vertrouwen op Christus" en bij mijn koperen bisschopsfeest, in 2013, bundelde ik een aantal teksten onder de titel: "Bouwen in vertrouwen".

Voor de nabije toekomst is dat fundamentele geloofsvertrouwen van cruciaal belang. De Kerk is van Christus. Vanuit dat geloof kunnen wij ons ontspannen inspannen. Van ons wordt gevraagd dat wij onze plicht doen als pretentieloze broeders en zusters van elkaar; als vrienden van Christus. Met de woorden van de apostel Paulus: wij mogen planten en begieten maar God zelf geeft de groei.

Wij weten van krimp, wij weten van de kwetsbaarheid van onze gemeenschappen. Maar wij laten ons door die krimp niet gijzelen.

Wij denken niet in alleen termen van problemen maar ook van uitdagingen, niet alleen in termen van zorgen maar ook van aspiraties.

Wij gaan niet somberen. Er zijn binnen en buiten de Kerk al genoeg sombermannen en sombervrouwen.

Wij leven in kracht van Gods Geest. Die Geest daagt ons uit om wegen te vinden om nieuwe mensen en middelen te mobiliseren.

Om te werken aan vitale katholieke geloofsgemeenschappen die veel energie besteden aan een verzorgd vieren van de Eucharistie en andere vormen van liturgie, aan geloofscommunicatie en catechese. maar ook aan onderling dienstbetoon en werken van barmhartigheid. De Geest van God geeft ons nieuwe ogen. Wij zien daardoor Christus als de Emmanuel, God-met-ons. Wij zien gelovige christenen die vieren, leren en dienen. Wij zien mensen die, binnen en buiten de muren van de Kerk, goedheid, schoonheid en waarheid gestalte geven.

De komende jaren moeten wij het gevoel van urgentie versterken. Dit is de tijd waarin wij de hand aan de ploeg moeten slaan. Dat geldt voor de pastorale teams, besturen, kadermensen en zoveel mogelijk andere katholieken in onze geloofsgemeenschappen maar ook voor het bisdom die de plaatselijke gemeenschappen met raad en daad van dienst wil zijn. Wat mij betreft doen wij dat in hartelijke samenwerking met andere christenen en in verbondenheid met alle mensen van goede wil.

Nogmaals: succes is niet verzekerd. Wij weten niet of de oogst groot of klein zal zijn. Maar verbonden met de levende Heer is er hoe dan ook toekomst voor de Kerk van ons bisdom. De trouwe God staat daarvoor garant.

*Mgr. Dr. Gerard de Korte*

# AKTIE KERKBALANS VAN START

In het Afrikaanse land Tanzania begroeten mensen elkaar met de woorden: “Het wordt licht wanneer jij komt”. Deze prachtige groet verwoordt wat kan gebeuren wanneer mensen elkaar ontmoeten: het wordt licht !

Onze Franciscusparochie probeert zo'n plaats van ontmoeting te zijn. Het wordt licht wanneer kinderen gedoopt worden of hun Communie doen.

Het wordt licht wanneer bruidsparen elkaar stralend het jawoord geven. Maar ook wordt het een beetje lichter, wanneer zieken bezocht worden. Het verzacht de pijn en geeft houvast als op een goede manier afscheid genomen kan worden van een overledene.

Zo wordt het licht, wanneer mensen elkaar ontmoeten, om hun levensverhaal te leggen in het Grote Verhaal dat ons met elkaar verbindt.

Wij willen graag zo'n plaats van ontmoeting blijven, maar daarvoor hebben wij uw ondersteuning nodig. De parochie krijgt geen subsidie en de vaste kerkgangers alleen kunnen de kerk niet in stand houden. Daarom wil ik u, als lid van de parochie, om hulp vragen. Alleen wanneer vele schouders de parochie willen dragen, hebben we een toekomst.

U kunt laten zien dat u hart heeft voor onze geloofsgemeenschap met een bijdrage aan de actie Kerkbalans !

Kerkbalans is een jaarlijkse inzamelingsactie, uitsluitend bestemd voor de plaatselijke kerk. Uw gift wordt onder andere gebruikt voor het pastorale werk, waardoor de parochie aandacht en zorg kan besteden aan het lief en leed van mensen. Uw gift wordt met name ook gebruikt voor onderhoud van de kerkgebouwen.

Het wordt licht waar mensen iets met elkaar willen delen.



2018

Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook voldoen via een machtiging bij uw bank en zo onze parochie jaarlijks financieel blijven ondersteunen.

Lierop		NL32 RABO 0128 8011 23
Someren- Dorp		NL72 RABO 0148 0059 18
Someren- Noord		NL14 RABO 0148 0093 87
Someren- Heide		NL46 RABO 0148 1008 64
Someren- Eind		NL14 RABO 0148 0094 84
Asten		NL44 RABO 0163 6400 09
Heusden		NL62 RABO 0103 6041 54
Ommel		NL23 RABO 0103 6064 08

Met vriendelijke groeten,

Pastoor Pieter Scheepers, Franciscusparochie Astens-Someren

## **KRONIEKGEGEVENS VAN DE PAROCHIE**

Beste lezers van het parochieblad,

Sinds 25 mei is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

In het kader hiervan is het niet langer toegestaan persoonsgegevens te vermelden in openbaar toegankelijke media.

Voortaan zult u dus de namen van dopelingen, pas gehuwden en overledenen niet meer in dit parochieblad terug kunnen vinden.

Hetzelfde geldt voor de parochiële website.

Wij vragen uw begrip voor deze noodzakelijke wijzigingen.

Het Kerkbestuur

# VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE

## Zaterdag:

18.00 uur Someren-Eind  
18.00 uur Ommel  
18.30 uur Heusden  
18.30 uur Asten **TOT 1 JULI !**

## Zondag:

9.30 uur Ommel  
9.30 uur Someren-Dorp  
10.00 uur Lierop  
11.00 uur Asten  
11.00 uur Someren-Heide **TOT 23 SEPTEMBER !**

## Maandag:

8.00 uur Ommel, mei t/m. augustus  
8.30 uur Ommel, september t/m. april  
10.30 uur Zorgcentrum De Lisse, 3<sup>e</sup> verdieping, Em. pastoor Bakker

## Dinsdag:

8.00 uur Ommel, mei t/m. augustus  
8.30 uur Ommel, september t/m. april  
9.30 uur Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

## Woensdag:

8.00 uur Ommel, mei t/m. augustus  
8.30 uur Ommel, september tm. april

## Donderdag:

8.00 uur Ommel, mei t/m. augustus  
8.30 uur Ommel, september t/m. april  
17.00 uur Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

## Vrijdag:

8.00 uur Ommel, mei t/m. augustus  
8.30 uur Ommel, september t/m. april

In de meimaand zijn er vele extra vieringen in Ommel: zie dan de bijlage.

## Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:

Dinsdag 19.00 uur in Ommel (niet elke dinsdag: volg de kerkberichten in Het Peelbelang en de mededelingen in de kerk !)

# DE INVULLING VAN DE VIERINGEN

IN ASTEN, OMMEL EN HEUSDEN

*Voor de doordeweekse vieringen: zie het overzicht hiervóór.*

***NB: voor Ommel was het bij het samenstellen van dit blad nog niet bekend welke koren in welke weekeindviering zouden zingen.***

## **Zaterdag 23 juni**

18.30 uur Asten

18.00 uur Ommel

18.30 uur Heusden

## **Hoogfeest geboorte Johannes De Doper**

Eucharistieviering - Mariakoor

Eucharistieviering

Eucharistieviering - Dankviering Communicanten

## **Zondag 24 juni**

11.00 uur Asten

9.30 uur Ommel

## **Hoogfeest geboorte Johannes De Doper**

Eucharistieviering - Jozefkoor

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia

## **Zaterdag 30 juni**

18.30 uur Asten

18.00 uur Ommel

18.30 uur Heusden

## **LAATSTE ZATERDAGAVONDVIERING IN ASTEN !**

Eucharistieviering - Jozefkoor

Eucharistieviering

Woord- en Communiedienst - Kerkkoor

## **Zondag 1 juli**

11.00 uur Asten

9.30 uur Ommel

Eucharistieviering - Gem. Koor Budelschoot

Eucharistieviering - Koffie en Thee voor iedereen

## **Zaterdag 7 juli**

18.00 uur Ommel

18.30 uur Heusden

Eucharistieviering

Eucharistieviering

## **Zondag 8 juli**

11.00 uur Asten

9.30 uur Ommel

Eucharistieviering - Jozefkoor

Eucharistieviering

## **Zaterdag 14 juli**

18.00 uur Ommel

18.30 uur Heusden

Eucharistieviering

Woord- en Communiedienst – Heusdens gem. Koor

## **Zondag 15 juli**

11.00 uur Asten

9.30 uur Ommel

Eucharistieviering - Volkszang

Eucharistieviering - Gregoriaans Ensemble Asten

## **Zaterdag 21 juli**

18.00 uur Ommel

18.30 uur Heusden

## **Hoogfeest v.d. wijding van de Kerk van Ommel**

Eucharistieviering

Eucharistieviering

## **Zondag 22 juli**

11.00 uur Asten

9.30 uur Ommel

Eucharistieviering - Volkszang

Eucharistieviering

## **Zaterdag 28 juli**



18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communiedienst
<b>Zondag 29 juli</b>		
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Volkszang
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
<b>Zaterdag 4 augustus</b>		
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering
<b>Zondag 5 augustus</b>		
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Volkszang
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Koffie en thee voor iedereen
<b>Zaterdag 11 augustus</b>		
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor (Maria-ten-hemelopneming)
<b>Zondag 12 augustus</b>		
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Volkszang
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
<b>Zaterdag 18 augustus</b>		
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering
<b>Zondag 19 augustus</b>		
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
<b>Zaterdag 25 augustus</b>		
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
<b>Zondag 26 augustus</b>		
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
<b>Zaterdag 1 september</b>		
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering - Erato
<b>Zondag 2 september</b>		
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Koffie en thee voor iedereen
<b>Zaterdag 8 september</b>		
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
<b>Zondag 9 september</b>		
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering

**Zaterdag 15 september**

18.00 uur Ommel

Eucharistieviering

18.30 uur Heusden

Woord- en Communieviering

**Zondag 16 september**

11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Mariakoor

9.30 uur Ommel

Eucharistieviering

**Zaterdag 22 september**

18.00 uur Ommel

Eucharistieviering

18.30 uur Heusden

Eucharistieviering - Kerkkoor

**Zondag 23 september**

11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Jozefkoor

9.30 uur Ommel

Eucharistieviering

**Zaterdag 29 september**

18.00 uur Ommel

Eucharistieviering

18.30 uur Heusden

Woord- en Communieviering - Amicitia

**Zondag 30 september**

11.00 uur Asten

Eucharistieviering - 4-Tune

9.30 uur Ommel

Eucharistieviering

## INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE

### Openingstijden secretariaat:

Maandag	9.30 – 12.30 uur
Dinsdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur
Woensdag	9.30 – 12.30 uur
Donderdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

**De H.Franciscusparochie** is gevestigd op Kerkstraat 2-4,  
5721 GV Asten.                      Telefoon:                      0493 - 691315

**Website:**                                      [www.rkfranciscus.nl](http://www.rkfranciscus.nl)  
**E-mail secretariaat:**                      [secretariaat@rkfranciscus.nl](mailto:secretariaat@rkfranciscus.nl)

### Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van pastores:

Pastoor P.Scheepers	0493 - 691315	Spoed: 06 - 12544325
Telefonisch spreekuur	donderdag	18.30 - 19.00 uur
Kapelaan v. Overbeek	0493 - 691415	Spoed: 06 - 12192197
Pater Zwirs	0492 - 331215	

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig.

### **Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving (zonder spoed):**

Aanvragen via het secretariaat, tel. **691315**

### **Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):**

Zie de openingstijden van het secretariaat.

Verder ook na telefonische afspraak.

### **Misintenties:**

**Opgeven** van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail. vooralsnog aan: [secretariaat@rkfranciscus.nl](mailto:secretariaat@rkfranciscus.nl)

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel. Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 10 per intentie.

Voor de **vermelding** van de misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

### **Financiën:**

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans. Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op banknummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Franciscusparochie Asten.

## **H. Maria Presentatiekerk - Wilhelminastraat 1-3, Asten**

### **Spreekuur op de pastorie te Asten:**

zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

### **Openingstijden van de kerk:**

Maandag t/m vrijdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag	9.00 – 19.30 uur
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

### **Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:**

Maandag t/m vrijdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag	9.00 – 19.30 uur
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

## **H. Antonius van Paduakerk - Vorstermansplein 14, Heusden**

**Spreekuur op de pastorie te Heusden:** tel. 0493 - 699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur                      Woensdag 18.30 – 19.30 uur  
Donderdag 11.00 – 12.00 uur

**Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:**

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

## **O.L.V. Presentatiekerk (Mariabedevaart) - Marialaan 16, Ommel**

**Spreekuur op de pastorie te Ommel:**

in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)

**Openingstijden van de kerk met processiepark:**

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

**Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:**

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

## **Lambertuskerk - Kerkstraat 14, Someren**

**Spreekuur op de pastorie in Someren:**

Woensdag 13.30 – 16.00 uur

Tel. 0493 – 491215

E-mail [info@parochielambertussomeren.nl](mailto:info@parochielambertussomeren.nl)

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

## **Kerk H. Naam Jezus - Offermansstraat 3, Lierop**

**Spreekuur op de pastorie in Lierop:**

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Tel. 0492 – 331215

E-mail [parochielierop@hetnet.nl](mailto:parochielierop@hetnet.nl)

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.



***Prettige vakantie !***

*Actie*   
**Kerkbalans**

# KERKBIJDRAGE

**Betalingsvolmacht** afgeven op Kerkstraat 4  
Periodieke gift in geld i.v.m. Actie Kerkbalans / Gezinsbijdrage 2017

**Gegevens schenker** (parochiaan)

Naam \_\_\_\_\_

Voornamen (voluit) \_\_\_\_\_

Geboortedatum

Straat en huisnummer \_\_\_\_\_

Postcode/Woonplaats \_\_\_\_\_

## Gegevens betaling

Ik betaal per automatisch incasso. Ik machtig hierbij R.K.Franciscusparochie

om (bedrag in cijfers) € . . . . .

(bedrag in letters) \_\_\_\_\_ euro

met ingang van dd-mm-jj: \_\_\_\_\_

af te schrijven van mijn rekening (IBAN rekeningnummer)

-----

In volgende termijnen { } per maand { } per kwartaal  
{ } per halfjaar { } per jaar  
{ } eenmalig  
{ } anders, nl. \_\_\_\_\_

## Ondertekening door schenker

Plaats \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening