

Herfst 2018



Gratis mee te nemen

Colofon

Deel-parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, of per E-mail.

Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via het mailadres van de redactie (zie hieronder).

Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

De volgende editie verschijnt rond 7 december 2018.

Kopij aanleveren:

op het pastoraal centrum tot uiterlijk 26 november 2018,

of per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com

Alleen kopij voorzien van afzender en telefoonnummer komt voor plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen.

Redactie-voorbehoud

Iedereen die berichten of andere gegevens (kroniekgegevens, liturgische planning) aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus, indien nodig, zelf zorg te dragen voor afstemming met andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen en eventuele taal- of spelfouten te corrigeren.

Voor alle berichten en gegevens geldt: wijzigingen voorbehouden.

Van berichten en gegevens die na de in het blad vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Planning (wijzigingen voorbehouden): Copydatum Uitgave

Advent	26 november	7 december
Carnaval/Veertigdagentijd	4 februari	15 februari
Pasen	1 april	12 april
Zomer	17 juni	28 juni

Jaargang 12 – uitgave 28 september 2018

1000 DAGEN PASTOOR

In de eerste duizend dagen van het leven, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, worden we gevormd tot wie we zijn. Invloeden in deze periode zijn bepalend voor de rest van het leven.

Er zijn van die apps op je telefoon waarmee je kunt berekenen hoe lang het nog duurt tot een bepaalde gelegenheid of hoe lang iets al geleden is. Zo kwam ik er achter dat ik op 27 augustus, 1000 dagen pastoor ben in de Franciscusparochie.

Wat vliegt de tijd en wat is er veel gebeurd.

Op de eerste plaats valt het mij op hoeveel mensen ik al heb mogen ontmoeten en hoeveel mensen ik al bij hun naam ken.

Ik mocht in deze ruim 2 ½ jaar al 109 kinderen dopen; 22 huwelijken kerkelijk inzegenen en 147 mensen kerkelijk uitgeleide doen.

Ik mocht met mensen op weg gaan in verdriet, overlijden en rouw. In persoonlijke gesprekken en hulpvragen. In een luisterend oor en bemoedigende schouderklop. Maar ook in een hoop gezelligheid en plezier. Heel fijn is het dat je bij een paar mensen ook écht thuis mag zijn. Dat je hun leuke gezinnen leert kennen en er gezelligheid beleeft. Wat fijn om zulke mensen al zo vlug om je heen te hebben.

Trots ben ik op die prachtige kerkgebouwen die onze parochie rijk is.

Asten noem ik altijd “mon petite cathedrale” vanwege haar grootsheid en schoonheid. Het is echt de “Kathedraal van de Brabantse Peel”.

Maar wat te denken van de Koepelkerk van Lierop. Beeldbepalend van buiten, maar van binnen nog prachtiger door haar gaaf bewaarde originele interieur.

De bedevaartskerk van Ommel, waar ik als kind al kwam, en die nog steeds veel mensen, óók van buiten onze parochie, mag begroeten.

Het sfeervolle en bijna 100-jaar oude kerkje van Heusden wat zoveel warmte en geborgenheid geeft en de grote Lambertuskerk met haar eeuwenoude interieur. We zijn als parochie gezegend met zo'n mooie plekken van Gods aanwezigheid.

En dan heb ik het nog niet eens over het prachtige klockgelui wat ieder weekend onze vieringen in alle dorpen aankondigt.

Er is veel gebeurd sinds 19 december 2015, mijn 44^e verjaardag, toen ik werd geïnstalleerd tot eerste pastoor van de Franciscusparochie Asten-Someren. Zo onbezorgd en in alle opzichten het jaar 2016 voor mij een heel gelukkig jaar is geweest; zo kwamen er nadien toch ook parochiële zorgen op mijn pad.

Het verlies van Pater Xavier als fulltime-kracht binnen onze parochie, wat de priesterlijke bediening moeilijker maakt. Ik kan niet overal zijn waar ik zou willen zijn.

De vele uitvaarten; ziekenbezoeken; catechesebijeenkomsten; bestuurlijke aspecten en noem maar op, zorgen ervoor dat ik bij bepaalde mensen nog niet ben geweest, terwijl ik daar wel al had moeten zijn. Het geeft me een vervelend en falend gevoel; terwijl ik verstandelijk weet dat ook ik maar 24 uur in een dag heb. Gelukkig hebben we pater Jan Zwirs voor Lierop en is Jack Swaanen gekomen om ons team te versterken en daar ben ik blij mee. Ook pastor van Overbeek wordt fulltime benoemd, zodat we nu de taken meer kunnen verdelen. Ik hoop dat dit ook wat innerlijke rust gaat geven en ruimte voor mensen.

Maar de zorgen over andere vacatures die ingevuld moeten worden (o.a. in het kerkbestuur) en de financiële situatie geven toch zorgen.

We hebben kerken gerestaureerd en helaas ook twee kerken moeten sluiten en twee pastorieën moeten verkopen. Dit doet pijn omdat het afscheid nemen is van wat mensen zelf hebben opgebouwd en wat nooit meer terugkomt. Het zoeken naar alternatieven die toekomstbestendig zijn is moeilijk en vraagt om creativiteit binnen het kader van waar wij voor staan.

Het organiseren van 9 voormalige geloofsgemeenschappen tot één grote parochie valt me vaak zwaar. Ik ben trots op al die gemeenschappen die met hun eigen vrijwilligers er alles aan doen om het kerkelijke leven in hun plaatselijke geloofsgemeenschap bloeiend en boeiend te houden; maar we moeten wel steeds reëel naar de toekomst blijven kijken en dat vraagt soms om anders te denken en anders met dingen om te gaan.

Van mij wordt steeds meer een managersrol verwacht. Dat is iets waar ik 21 jaar geleden niet voor gekozen heb en daar moet ik mijn weg in zoeken; hoe moeilijk ik dit ook vind.

Maar toch: naast die zorgen ben ik ook heel dankbaar om het stijgende kerkbezoek; de vele vrijwilligers en ook voor onze nieuwe vrijwilligers die hun handen uit de mouwen willen steken om onze Franciscusparochie op te bouwen. Dankbaar ben ik voor alle vriendschappen en hartelijkheid die ik van veel mensen mag ontvangen en ook dank voor alle vertrouwen, geduld én begrip voor het feit dat ik niet overal kan zijn, waar ik zo graag zou willen of moeten zijn.

We blijven bouwen aan een open, hartelijke, gastvrije en heldere geloofsgemeenschap!

Pastoor Pieter Scheepers

TROUW BLIJVEN IN MOEILIJKE TIJDEN

September 2018

Broeders en zusters,

De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest. Er was het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten. En op het hoogste niveau van onze Kerk wordt onze goede paus ervan beschuldigd niet adequaat te hebben gereageerd op signalen van misbruik. Alles bijeen veroorzaakt het recente nieuws bij velen pijn en verdriet.

Meerdere slachtoffers van seksueel misbruik die ik in het verleden heb gesproken, hebben met mij contact opgenomen en verteld dat hun pijn door het nieuws opnieuw wordt opgerakeld. Niet weinig gelovigen in de parochie voelen verdriet om zoveel negatieve berichten.

Religieuzen, priesters en bisschoppen zijn in het recente verleden ontrouw geweest aan hun roeping. Ze hebben misdrijven gepleegd en levens van mensen ernstig beschadigd. Door hun gedrag hebben zij mensen niet bij God gebracht maar in veel gevallen het geloof in het hart van mensen op de proef gesteld of zelfs gedooft. Dat vormt een reden tot diepe schaamte.

In Nederland kwam in 2010 het misbruik van minderjarigen aan het licht. De Nederlandse bisschoppen zijn vanaf dat moment intensief bezig om recht te doen aan de slachtoffers van het misbruik. Zij hebben zich tot het uiterste ingespannen, en zullen dat blijven doen, om de Kerk te zuiveren en te vernieuwen. Alle aanbevelingen van de commissie Deetman, die onderzoek deed naar het seksueel misbruik van minderjarigen binnen onze Kerk, zijn opgevolgd. Een groot aantal maatregelen is genomen om slachtoffers erkenning te geven en tegelijk om te voorkomen dat nieuwe slachtoffers worden gemaakt. Natuurlijk is blijvende alertheid geboden, maar ik heb de vaste overtuiging dat onze Kerk in Nederland een veiliger plek is dan in het verleden, met name ook voor kinderen en jongeren.

In deze dagen van crisis wordt onze verbondenheid met de Kerk op de proef gesteld.

Mag ik u vragen om juist nu het lastig is, trouw te blijven? Nu wij voor de Kerk een uitermate moeilijke tijd beleven, kan niemand worden gemist. Binnen de geloofsgemeenschappen van onze parochies vinden ontzettend veel goede dingen plaats. Zaken die ons moed en hoop kunnen geven.

Ik denk aan het samen vieren van Gods liefde zoals zichtbaar geworden in Jezus Christus. Ik noem ook allerlei activiteiten op het terrein van geloofscommunicatie en catechese. Niet in de laatste plaats wijs ik graag op allerlei vormen van diaconie en ander dienstbetoon, binnen en buiten de parochies. Ik denk dan niet alleen aan de zorg voor ouderen en eenzamen maar ook de inzet voor vrede, gerechtigheid en het behoud van Gods schepping.

De Kerk van ons land en heel bijzonder van ons eigen bisdom van 's-Hertogenbosch heeft alleen toekomst als velen het geloof van hun doopsel serieus nemen. Laten wij in deze duistere dagen dicht bij Christus en zijn Evangelie blijven, ook door allen die het moeilijk hebben, nabij te zijn. Wij hebben in deze tijd behoefte aan katholieken die, ondanks alles, hun geloof blijmoedig beleven.

Dank voor alle gelovigen, priesters, diakens, pastoraal werkers en alle andere gedoopten, die in trouwe volharding aan hun geloof gestalte geven. Laten wij, onder de inspiratie van de Heilige Geest, onze vriendschap met Christus zichtbaar maken in de wereld van vandaag.

Mgr. Dr. Gerard de Korte

OKTOBERMAAND, EEN BIJZONDERE MAAND

In het verleden werd gedurende de dagen van oktober heel bijzonder aandacht geschonken aan het bidden van de **rozenkrans** of het rozenhoedje. Door voortdurend het "Wees gegroet" samen te herhalen kwamen velen tot rust. De aandacht werd telkens opnieuw gericht op Maria, die zeker een luisterend oor had voor hen die vol vertrouwen hun vragen aan haar voorlegden, of uit dankbaarheid haar steun vroegen voor anderen.

De oktobermaand, **de herfstmaand** bij uitstek, laat mensen de vruchten van de aarde zien. Het zijn de laatste weken van de oogst die wordt binnengehaald. Dit geldt nu nog. Je ziet de mais verdwijnen en de bergen suikerbieten groeien. De herfst blijkt de laatste jaren ook een tijd te zijn met bijzondere acties. Het lijkt erop, dat bij het binnenhalen van de oogst ook de vraag komt van delen, het samen delen van wat de aarde voortbrengt. Dan horen we spreken over vrede. Vrede in de kleine en grote wereld, die niet enkel een droom hoeft te zijn. We horen spreken over een **missiemaand**. Een maand met een bijzondere oproep om je geroepen te weten, te denken aan andere mensen voor wie het leven vaak moeilijk is omdat er geen voedsel, of niet voldoende voedsel is, omdat er te weinig middelen zijn voor een goede gezondheid. Hiervoor wordt dan ook in onze parochiekerk een collecte gehouden. Deze oproep klinkt ook naar de kinderen. We spreken van een **missiedag voor kinderen**, aandacht van kinderen voor kinderen. Het gaat om werken aan een stukje solidariteit van kinderen hier met de kinderen in de derde wereld. Kinderen kunnen een eigen bijdrage leveren voor ontwikkeling in de derde wereld.

De herfst waarin we mogen zien, hoe wij ruimschoots kunnen genieten van de vruchten van de aarde, is een tijd bij uitstek, om eens zelf stil te staan bij de mogelijkheden om tijd, aandacht en geld of goederen te schenken aan anderen, in het bijzonder aan hen die bijna geen leven hebben. Wereldmissiemaand mag oktober ook genoemd worden. De oproep klinkt, je bent er om te delen, je bent er om naar de ander toe te gaan met jouw mogelijkheden. En mogen we hiervoor blijven bidden tot Maria, die onze voorspreekster wil zijn bij haar Zoon en onze Heer Jezus Christus, speciaal in deze rozenkransmaand.

Pastoor Pieter Scheepers

VERLOREN GEBED

Tijdens onze vakantie raakten we in gesprek met een paar gasten die in ook in ons hotel verbleven. Op een warme avond raakten we onder het genot van een drankje aan de praat over van alles en nog wat. We leerden elkaar steeds beter kennen en wat later in de avond hadden we het over "bidden". "Ik bid nooit meer, want het helpt toch niks", "een Weesgegroeitje en een Onze Vader opzeggen is toch geen bidden?", "Onze Lieve Heer zegt toch niks terug! Wat voor zin heeft het dan om te bidden?" Je hoort wel vaker deze opmerkingen als het over bidden gaat.

Toevallig (bestaat dat?) kreeg ik een gedicht onder ogen van Ronald Lammers. Ronald is een collega van me en schrijft op facebook wel eens gedichten waar je over gaat nadenken.

Ik wil u zijn gedicht over bidden dan ook niet onthouden.

*Vader, ik kan niet meer bidden,
want de weg die ik moet gaan
die is te zwaar voor mij.
Ik kan de woorden niet meer vinden
en kan ook niet meer verstaan
wat U ooit tegen mij zei.*

*Vader, ik ga de moed te verliezen.
Hoe houd ik vol op deze weg?
Hoe moet ik verder gaan?
Ik weet niet meer wat ik moet kiezen.
Heb ik U fout verstaan?
Hoort U wat ik U zeg?*

*Vader, mag ik zo met U praten?
Is dit wel heilig genoeg?
U bent toch zo'n almachtig God?
Maar waar moet ik mijn lasten laten?
Hoe vind ik rust in mijn gezwoeg?
Is dit dan nu mijn lot?*

*Mijn kind, Ik hoor naar al je woorden.
Ik zie je bidden in de nacht.
Je kunt het blijkbaar toch wel.
Wees gerust, Ik zal je altijd horen.
en waar jij het niet verwacht
antwoord Ik je heel snel
met vrede in je hart en in gedachten.
Met rust in je onrustig gemoed.
en als je leert dat Mijn plan
verder gaat dan je kunt verwachten
dan geloof je: alles komt goed
Meer dan je nu hopen kan.*

Jack Swaanen, pastoraal werker

VRIJWILLIGERS BEZOEKGROEP PAROCHIE

In Asten is er een parochiële werkgroep die zieken; alleengaanden en nabestaanden wil bezoeken namens het pastoraal team.

Als u bezoek van deze werkgroep wilt, meld het de parochie van maandag t/m donderdag tussen 10-12 uur: 691315.

Wilt u lid van deze werkgroep worden en zo een steentje bijdragen aan het welzijn van onze medeparochianen, meld u dan aan bij pastoor Scheepers:

pastorscheepers@rkfranciscus.nl

ZIEKENZALVING EN ZIEKENZEGENING

Het Sacrament van het Oliesel kan een bijzonder moment zijn om bij ziekte of ouderdom ons leven toe te vertrouwen aan God en Hem te bidden om Zijn nabijheid en kracht. Dit sacrament wordt meestal individueel en in de privésfeer toegediend. Het is jammer, dat mensen, zoals vroeger veelal de praktijk was, hiermee wachten tot de stervensfase aanbreekt of wanneer het niet meer kan.

Daarom wordt in de parochie soms de gelegenheid geboden om samen met anderen al in een eerder stadium, in de Eucharistie, te midden van de geloofsgemeenschap, dit Sacrament te ontvangen.

Toch kan het ook zinvol en bijzonder zijn, om wanneer de stervensfase zich aandient eventueel samen met dierbaren de verbondenheid met elkaar en met God te vieren.

Mede door verminderde priesterlijke beschikbaarheid kan dit vaak niet middels de Ziekenzalving, maar ook middels de Ziekenzegen. De Ziekenzegen is geen sacrament maar een ritueel dat bij de ziekenzalving aansluit. Het is voor mensen in bovengenoemde situatie en voor hun familieleden een weg om met de pijn, het verdriet en de zorgen om te gaan en ruimte te maken voor de dankbaarheid en vreugde die er ook is.

Diakens en pastoraal werk(st)ers mogen voorgaan in de ziekenzegening. Iedereen die daar behoefte aan heeft kan de ziekenzalving of ziekenzegening ontvangen.

Indien u behoefte heeft aan de Ziekenzalving of Ziekenzegen kunt u hier altijd om vragen bij één van de pastores. Het heeft de voorkeur als u de zalving of zegening bewust kunt meemaken. Wacht dus niet te lang, mede gezien de beschikbaarheid van priesters !

Voor meer informatie kunt u terecht bij de pastores.

ZATERDAGS KLOKGELUI

Sinds 1 juli zijn er op zaterdagavond geen reguliere vieringen meer in de parochiekerk van Asten. Toch luiden de klokken nog altijd voluit rond 18.00 uur. Dit klinkt prachtig, maar kan bij sommigen nog tot verwarring leiden. Nogmaals, er zijn normaal gesproken géén vieringen meer op zaterdagavond. Maar de reden van al dat gebeier op zaterdag is: we luiden daarmee de zondag in !

NOG MEER KLOKGELUI

Inmiddels is ongeveer de helft van de bewoners van het Patersklooster verhuisd naar Teteringen. Maar er zijn nog voldoende vitale paters in Asten om de dagelijkse Eucharistievieringen in de kloosterkapel te laten doorgaan. **Deze zijn op zaterdag, zondag en eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur en op overige doordeweekse dagen om 17.00 uur.** Dit laatste is nieuw, want de doordeweekse vieringen waren tot voor kort om 17.30 uur. Houdt u hier rekening mee !

De verandering van tijdstip brengt ook een verandering van klokgelui met zich mee. De klokken van de parochiekerk luiden op donderdag om 16.30 uur voor de H.Mis bij de zusters, en de klok van de paterskapel luidt zo'n 10 minuten voor aanvang van de viering bij de paters, rond 16.50 uur. Op donderdag is dit ongeveer tegelijk met het klokje van de zusters Franciscanessen

Maar die combinatie past prima bij klokkendorp Asten !



EEN OUDE BEKENDE

Uit de overweging op de 16^e zondag door het jaar (B).

De leerlingen komen terug van hun eerste missiereis. Ze hadden veel mensen op de been geholpen. In Jezus' naam hadden ze zieken genezen met zalving en gebed. Die mensen hadden nieuwe geestkracht gekregen. Mensen die bezeten waren door verkeerde ideeën hadden ze bevrijd. Bevrijding tot leven.

Vandaag in het evangelie horen we dat veel mensen bij Jezus bevrijding en houvast zoeken. Jezus laat de rust met zijn leerlingen verstoren om er te zijn voor de mensen. "Ze zijn als schapen zonder herder", zegt Jezus tegen zijn leerlingen.

De oudste afbeelding van Jezus vinden we in Rome, in de catacombe van de heilige Agnes (Sant' Agnese). Het is de jonge stoere herder met een lam op zijn schouder. In de catacombe, de begraafplaats van de eerste christenen, draagt Jezus de overledenen naar blijvend leven. Ik heb deze afbeelding op mijn kelk laten graveren; uiting van mijn vertrouwen in Jezus.

In het mortuarium van ons klooster staat ook een beeld van Jezus als De Goede Herder en tegelijk ook als beeld van het Heilig Hart. Zijn rechterhand legt Jezus op een schaapje dat tegen Hem opspringt. Zijn linkerhand houdt Hij tegen een heel groot uitgebeeld hart. Het is een uitnodiging om te komen tot vertrouwen in Jezus. Hij wil ons brengen naar leven. Naar

blijvend leven. Zoals wij dat ook telkens beleven in de viering van de Eucharistie.

Het beeld is gesigneerd met: JB '57.

Deken John van de Laar heeft het ons geschonken.



*Pater Rein van Langen
van de Priesters van het Heilig Hart.*

(Toevoeging van de redactie: misschien herkent u dit beeldje wel. Het heeft enkele jaren naast het oude Sacramentsaltaar, dat wil zeggen, het Maria-hoogaltaar, gestaan !)

ODE AAN DE VRIJWILLIGER

Dank-je-wel-middag voor vrijwilligers in Asten

Beste mensen, goedemiddag allemaal.

Als voorzitter van de Locatieraad H. Maria Presentatiekerk wil ik u graag, namens onze locatieraad en pastoor Pieter Scheepers, van harte welkom heten op onze jaarlijkse vrijwilligersmiddag. Vanmorgen zijn in de kerk de jubilarissen al in het zonnetje gezet en nu is het ook de beurt aan alle vrijwilligers die, op wat voor manier dan ook, betrokken zijn als vrijwilliger rond onze H. Maria Presentatiekerk. Het is alweer een jaar geleden dat we hier samen op onze vrijwilligersdag bij elkaar waren. In dit afgelopen jaar is er natuurlijk weer veel gebeurd, hier in en rond onze kerk, en natuurlijk ook in ons privéleven. Het is daarom fijn om te zien dat jullie hier toch nog steeds met zoveel vrijwilligers bij elkaar zijn. Want of je nu het kerkhof of de kerk schoon houdt, de post rondbrengt, de zieken bezoekt, acoliet bent, om maar een paar dingen te noemen, iedereen die zijn steentje bijdraagt in een werkgroep bij onze parochie is belangrijk. Soms moeten mensen helaas stoppen als vrijwilliger vanwege leeftijd of gezondheid maar als ik hier rondkijk zie ik ook enkele nieuwe gezichten die er dit jaar voor de eerste keer bij zijn en dat is goed om te zien. Van harte welkom! Er zijn gelukkig nog steeds mensen die zich als vrijwilliger bij de kerk aanmelden om bij een werkgroep een handje te komen helpen.

Vorige maand stond er in het Eindhovens Dagblad een groot artikel, een onderzoek, dat ging erover dat veel mensen, die een betaalde baan hebben, vinden dat ze eigenlijk een onzinbaan hebben, werk dat niets toevoegt aan de maatschappij. Veel werknemers vinden dat hun werk nutteloos, volkomen zinloos en overbodig is maar waar ze wel voor betaald worden. In datzelfde artikel stond ook dat er een hele grote groep mensen is die juist wél heel nuttig en zinvol werk doet en dat ook zo ervaart maar daar niet voor betaald krijgt namelijk: De vrijwilligers! De vrijwilligers in het onderwijs, het welzijn, de kerk, de sportvereniging, enzovoort. Het is eigenlijk een beetje de wereld op z'n kop. En jullie zijn die mensen die altijd klaar staan als vrijwilliger en dat doen met volle overgave.

Daarom bent u heel belangrijk als vrijwilliger bij onze kerk. Zonder jullie zou onze parochie ook niet meer draaiend gehouden kunnen worden.

Het is misschien in deze tijd met alle negatieve berichtgeving ook niet meer zo vanzelfsprekend om vrijwilliger bij een kerk te zijn, maar u doet dat met volle overtuiging. Om de continuïteit te waarborgen zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken en zou ik u willen vragen of u niet iemand in uw familie, vrienden of kennissenkring heeft die misschien ook wel vrijwilligerswerk bij de kerk zou willen doen. Misschien dat deze persoon wel even over de streep getrokken moet worden, maar als u vertelt dat het veel voldoening geeft en u het zelf belangrijk vindt om vrijwilliger bij de kerk te zijn kan dat wel helpen.

Hoe dan ook, de parochie is in ieder geval trots op u dat u nog steeds als vrijwilliger bij de H. Maria Presentatiekerk uw steentje bijdraagt. En ik denk dat wij, leden van de geloofsgemeenschap hier in Asten, er trots op mogen zijn dat we hiervan deel uitmaken en dit ook gerust met volle overtuiging uit mogen dragen. En we mogen er ook trots op zijn om ons vrijwilligerswerk te kunnen en mogen doen in en rond zo'n prachtige kerk als de onze. En dat jullie dat willen doen daar zijn we, als parochie, erg blij mee.

De parochie wil jullie graag bedanken d.m.v. deze "Dankjeweldag" en we hopen dat u nog lang, als vrijwilliger, deel zult uitmaken van een van de werkgroepen bij onze kerk.

Hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid!

Jan Coolen, namens de locatieraad H. Maria Presentatiekerk, Asten

JUBILERENDE VRIJWILLIGERS

Dank-je-wel-viering voor vrijwilligers in Asten

Op zondag 23 september vond de jaarlijkse vrijwilligersmiddag plaats in Asten. Na een feestelijke Eucharistieviering in de Maria Presentatiekerk was er een uitgebreide en gezellige maaltijd verzorgd door Angela in Gemeenschapshuis "De Klepel".

Tijdens de Heilige Mis werden door pastoor Pieter Scheepers diverse vrijwilligers gehuldigd voor jarenlange inzet voor de geloofsgemeenschap:



12½ jaar: Toon Martens (Mariakoor); Nol van der Loop (Mariakoor, niet op de foto); Marian Kerkers-Berkers (Administratie Boekhouding) en Wim Smits (Dirigent Jozefkoor, niet op de foto).

25 jaar: Mea van Oosterhout (Jozefkoor, niet op de foto); Rieky Thomassen-van Berlo (Bezorging parochieblad) en Harrie Muijsenberg (Repro/drukkerij).

40 jaar: Mia Hurkmans-Smits (Bezorging parochieblad en gastvrouw secretariaat) en Tiny van de Burgt-Koppens (Voorzitter Jozefkoor en lid Locatieraad).

50 jaar: Leo van Bussel. (Lector)



Een vreemd verzoek

Eindelijk, eindelijk, de Israëlieten waren op weg,
in vrijheid, weg uit Egypte, onderweg naar het Beloofde Land.

Hoe zullen zij zich gevoeld hebben?

Blij, opgelucht en vol verwachting van wat zou komen?

Onzeker, bang voor de boosheid van de Egyptenaren,
die elk moment weer kon oplaaien?

Dankbaar voor wat God voor hen had gedaan?

Ze trokken door Egypte, in de richting van de Rode Zee.

Egypte was verwoest, kaalgevreten, in rouw en verdriet gehuld.

Dat moet bepaald geen leuk gezicht zijn geweest.

En Mozes, hoe zal die zich gevoeld hebben?

Vol vertrouwen, maar toch ook wel een beetje geschrokken?

Hij moest vast wel vaak aan de Egyptenaren denken.

Wat hadden die een hoge prijs betaald

voor hun wreedheid, voor hun afgoderij en voor hun koppigheid.

Sterker nog, vooral voor de koppigheid van één man, de Farao !

Terwijl de Israëlieten hun dorpjes verlieten

hoorde Mozes nog steeds de stem van de Farao in zijn oren.

"Bid voor mij, dat het weer goed komt !".

Dat had de Farao hem namelijk een paar keer gevraagd,

toen hij Mozes had laten roepen om de plagen te laten ophouden.

"Dat was wel lekker makkelijk", moet Mozes gedacht hebben.

"Of ik even tot mijn God wil bidden of Hij de plaag wil stoppen,

terwijl hij denkt dat God gewoon één of andere afgod van mij is
die toevallig sterker blijkt te zijn dan die van hem !".

Niks geen geloof in God als enige god, niks geen eerbied voor Hem.

Anders zou die Farao al veel eerder naar Hem geluisterd hebben . . .



De meeste Israëlieten zullen wel anders gedacht hebben:

“Net goed, die gemeneriken hebben een flinke straf verdiend.

God heeft ze alles betaald gezet wat ze ons hebben aangedaan !”.

Maar toch . . . er waren er veel dood die daar niets aan konden doen !

En Mozes hoorde nog steeds die ene stem: “Bid voor mij” . . .

En hij vergat dat niet, ook niet in de jaren die zouden komen.

Het was een raar verzoek, heel tegenstrijdig eigenlijk.

Kwam het soms niet alleen van de Farao, maar ook van God ???

Hoe dan ook, juist dit is de reden dat tijdens het Sedermaal, de Joodse Paasviering, ook teruggedacht wordt aan de Egyptische slachtoffers die bij de Uittocht vielen.

En het is ook één van de redenen dat zowel Joden als Christenen, zelfs als ze verschrikkelijke dingen meegemaakt hebben, blijven bidden,

ook voor diegenen die hun dat aangedaan hebben.

Dat zij God leren kennen,

dat ze anders gaan leven,

dat ze in elk geval zo gaan leven

dat God hen kan zegenen.

Het werkt genezend voor henzelf en genezend

voor de hele wereld.

Patricia Willems

ALPHA - Ontdek christelijk geloof



Wat is Alpha? Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven.

Dat is Alpha. Tijdens circa twaalf interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. 'Is er meer?', 'Wie is Jezus?' en 'Wat is bidden en hoe doe je dat?' zijn drie van de vijftien onderwerpen.

Alpha is gratis en omvat 12 woensdagavonden die om 19.00 uur starten met een warme maaltijd op het adres Nieuwstraat 10 in Asten. De eerste avond op 26 september is een informatieavond om verder kennis te maken met de inhoud, het materiaal, de leiding, en de manier van aanpak.

Een reactie van een deelnemer *'Ik heb meer vertrouwen gekregen in God, ben rustiger en slaap beter'*.

Voor meer informatie zie www.AlphaDAS.nl of bel 0493-695873 (Peter en Irene Swinkels).

Wat is de zin van mijn leven

Is er meer

Start in Asten
26 sept.
19.00 uur

Ontdek het zelf!
AlphaDAS.nl

Alpha

Dit gaat over ^{*}JOU !!!

Jongerenrubriek



Rituelen: onbekend maakt onbemind

Je kent het wel: sommige dingen gaan altijd op precies dezelfde manier. De manier van Sinterklaas of Kerst vieren met de familie bijvoorbeeld, vuurwerk met Oud & Nieuw, of de kaarsjes uitblazen op de verjaardagstaart. Het geeft ons zowel een gevoel van veiligheid als van rust om deze tradities in ere te houden.

Niet alleen in onze cultuur heb je rituelen maar je vindt ze overal. Om maar eens een gek voorbeeld te noemen: Als iemand gaat trouwen moet hij of zij daar klaar voor zijn. Daarom worden vrouwen in Schotland voor het huwelijk meegenomen door vriendinnen. Er wordt dan een emmer met eieren, melk, veren en andere rommel over de aanstaande bruid gegooid. Het doel hiervan is het laten inzien dat een huwelijk problemen met zich meebrengt, maar dat je die moet zien als kleine tegenvaller in vergelijking met de vieze douche.

Wanneer je niet opgegroeid bent met dit soort rituelen dan vind je dat maar raar en onbegrijpelijk. Rituelen van moslims zijn vaak onbegrijpelijk en er wordt minachtend over gedaan. Eigenlijk jammer: die rituelen zijn voor hen net zo belangrijk als voor jou het uitblazen van de kaarsjes op een verjaardagstaart.

Kijk eens naar onze christelijke rituelen: wierook, zegenen met wijwater, een hostie optillen, telkens dezelfde teksten gebruiken, water over het hoofd van een kindje gieten.

Voor een buitenstaander lijkt het vaak onbegrijpelijk maar voor een christen is de betekenis ervan erg belangrijk: een ritueel uitvoeren raakt je van binnen en doet meer met je dan een verhaal van duizend woorden. Het geeft betekenis aan belangrijke momenten in je leven.

Kennis van elkaars rituelen: bekend maakt bemind



Jack Swaanen, pastoraal werker

Jack is bereikbaar via j.swaanen@rkfranciscus.nl

WAT TE ETEN OVER ?

In de herfst houdt onze parochielocatie in Asten altijd een Kerstpakkettenactie voor de minima. Maar er zijn genoeg minima die het hele jaar door wat extra's kunnen gebruiken. Om deze doelgroep te ondersteunen bestaat de Voedselbank. In Ommel staat het hele jaar een gele krat van de Voedselbank in de kerk. Daarin kunt u bruikbare levensmiddelen deponeren die u zelf om welke reden dan ook niet (meer) nodig hebt.

Dus: bent u op dieet, hebt u een allergie ontwikkeld, hebt u een pakket gekregen waarvan u enkele artikelen niet gebruikt, of hebt u een gul hart en zin om iets extra's te doen voor de noodlijdende medemens, dan kunt u deze levensmiddelen in de krat in de kerk van Ommel deponeren.

Let wel, het gaat hier alleen om redelijk houdbare levensmiddelen, want er is géén koeling.

Vele minderbedeelde regiobewoners zijn er u dankbaar voor !

TER SPRAKE.....ЗУАЯ92 ЯЭТ

“Het was eigenlijk toch best mooi . . .” - Deze maand was er een bomenwandeling van het IVN door het centrum van Asten. Heel verrassend, want bomen waar je duizend keer langsrijdt blijken allemaal hun eigen karakter te hebben. Met bescheiden of uitbundige takken, enorme of pietepeuterige bladeren, een gladde stam of logge bonken van schors, als opgestapelde grove keien. Als natuurliefhebber wéét je die dingen wel, maar bomen in je nabije omgeving zie je niet zo bewust. Je gaat er letterlijk aan voorbij. Zonder te beseffen dat dat grote blad een fluweelzachte onderkant heeft, of dat de Gingko een levend fossiel is - als enige nog in het stadium tussen varenachtigen en hoger ontwikkelde naaldbomen. Geweldig toch?

De laatste eeuwen zijn we ons steeds meer bewust geworden van de waarde van natuur en historie. Oude voorwerpen worden gerestaureerd en gekoesterd. De natuur wordt steeds vaker tot in detail gevolgd en geregistreerd, om er zeker van dat er geen, en zeker geen nog niet eens ontdekte soorten verloren gaan door onze onzorgvuldigheid. Alles wordt vastgelegd voor de wetenschap en tentoongesteld in musea.

Als de overheid tenminste geld over heeft voor die musea . . . Daar weten ze in Rio de Janeiro alles van. Liever de korte-termijn-impuls en de vluchtige eer van een WK-voetbal met alle nieuwbouw die daarvoor nodig was dan een investering in de eigen culturele achtergrond en het zelfbesef van de hele mensheid . . . Hoezo, als vanzelfsprekend aan iets voorbij gaan?! Ironisch genoeg wil iedereen na de brand wel bijdragen aan het museum dat zijn collectie kwijt is. Hoewel, investeren in erfgoed geeft óók geen garanties. Daar weten ze in Amstelveen alles van. Maar niets doen leidt hoe dan ook tot verlies.

Wij hebben zojuist de vierde kerksluiting in 15 jaar in de parochie meegemaakt. Tel maar na: de Jozefkerk in Asten, de Pauluskerk in Someren, de O.L.V.Tenhemelopneming in Someren-Eind en nu de Jozefkerk in Someren-Heide.

Kerksluitingen leiden vaak tot emotionele reacties en/of protesten. Ineens komt iedereen weer even in juist die ene kerk naar de viering, ook de mensen die normaliter niet zo vaak kwamen. Want in het dagelijkse leven loop je aan dingen voorbij zonder te beseffen hoe waardevol ze zijn. En wat dreigt te verdwijnen is ineens extra kostbaar.

Laten we hopen dat er van onze collectie kerkgebouwen niet nog méér verloren gaan in de ondermijnende stroom van de ontkerkelijking. En dat bijvoorbeeld de verantwoordelijken voor het terrein van de paters SCJ en voor de gemeenschapshuizen van Asten hun verstand erbij houden en dat prachtige kloosterpark niet zomaar opofferen voor de aanleg van zoiets als een parkeerterrein - alsof daar geen andere opties voor zijn. Wat weg is, is weg en komt nooit meer, of met heel veel werk en moeite, terug.

Laten we hopen dat de mensen onze kerken weer zullen weten te vinden. Dat wij ons niet laten verstikken in de vluchtige materiële impulsen van Nederlandse welvaartsleven. Dat we onze diepere levensvragen niet wegdrücken maar samen op zoek gaan naar antwoorden uit het Evangelie, en die samen beleven. Dat we niet aan Jezus, aan elkaar en aan de kerk voorbij gaan, maar binnentreden in een bewuster leven. Daarin hebben wij allemaal verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we elkaar helpen opnieuw te ontdekken dat de Kerk toch wel mooi is?

Patricia Willems



IN MEMORIAM

PATER TONY VAN STEEN SVD

Antoon Josef van Steen wordt geboren op 12 februari 1917 en overlijdt op 20 augustus 2018; op 25 augustus wordt hij begraven op het kerkhof van de kerk Antonius van Padua in Heusen (gem. Asten).

Tony is op 12.02.2017 geboren te Rotterdam als zoon van Wilhelmus van Steen en Catharina Vischer en komt als jongen bij de zusters in Den Briel in een schippersinternaat. Daar ontstaat het verlangen om priester-missionaris te worden. Via pater Jan Bot SVD komt hij naar het Missiehuis St Willibrord te Uden. In september 1940 begint hij zijn noviciaat in Helvoirt en doet twee jaar later zijn eerste gelofte en sluit er zijn filosofiestudie af. September 1943 zou hij in Teteringen zijn theologiestudie beginnen, maar wegens de bezetting van het missiehuis wijkt de gemeenschap uit naar Steyl, waar de lessen doorgaan tot men beschutting moet zoeken in de kelders van Steyl en daar 100 dagen moet zien door te komen tot aan de bevrijding in maart 1945. Die 100 dagen hebben zijn gezondheid aangetast; hij blijkt TB te hebben en gaat tot kerstmis van dat jaar kuren in een sanatorium in Horn.

Tony wordt op 18 augustus 1946 priester gewijd. Op 20 december 1948 vertrekt hij naar Indonesië met het vrachtschip 'Madoera', geladen met militairmateriaal. Met 24 missionarissen, waarvan 10 SVD-ers gaan ze aan boord. Op 31 januari 1949 (ze moeten langs Kaap de Goede Hoop) arriveren ze in de haven van Priok. Na een driemaandencursus onder leiding van regionaal Antoon Tijssen krijgt hij een benoeming voor Adonare een eiland bij Flores). Pater Harrie van der Hulst is de enige priester voor heel Oost-Adonare. Pater Frans Kluiters verzorgt het westelijke



deel. Na enige dagen met pater Harrie van der Hulst rondgereisd te hebben gaat hij met hem naar Tanahboleng. Na de zondagsviering vertrekt Harrie en laat hem aan zijn lot over..... Hij schrijft erover: "Met een gebrekkige kennis van het Maleis en enige woorden in de Solortaal. Bovendien was er grote onrust onder de mensen wegens politieke strijd". Drie jaar lang bezoekt hij dat gebied te voet of te paard. Maar de ontberingen en inspanningen zijn op den duur te zwaar voor zijn gestel. Februari 1953 krijgt hij last van zware hoestbuien en gaat dan in juni naar Nederland om er te kuren (Klokkenberg) en aan zijn longen geopereerd te worden. In augustus 1955 gaat hij weer terug en is dan respectievelijk werkzaam in de parochie en het kleinseminarie van Hokeng, Lewolaga, Lewotala (op Lembata) , Waibalun en KiwangOna (Adonare). In 1972 volgt hij in Nemi nog de vernieuwingscursus, waar hij volop van geniet. Met veel enthousiasme schrijft hij er over. Boeiende thema's die hem persoonlijk verder vormen en straks helpen in zijn pastoraat.

Eind 1981 komt hij voorgoed naar Nederland terug, 'omdat - zo schijft hij - ik overtuigd ben dat wij beter plaats kunnen maken voor de vele eigen priesters van Flores'.

Om zich pastoraal te kunnen inzetten volgt hij in KdK Soesterberg een cursus 'Nederlands pastoraat' om zich te oriënteren op de Nederlandse situatie. De eerste tijd gaat hij her en der op assistentie. Een vaste aanstelling krijgt hij voorlopig niet, want hij is te oud.... Hij wordt in 1983 assistent in de Lambertusparochie van Someren-Dorp. 'Maar ik kon niet goed overweg met de pastoor. Ik moest precies doen wat hij zei'. Dan komt er een vacature voor de positie van pastoor in Heusden en in 1986 wordt hij, 70 jaar oud, door Mgr. J. ter Schure benoemd tot pastoor van de parochie H. Antonius van Padua te Heusden (gem. Asten) voor een parttime weektaak. Daar zal hij 30 jaar lang pastor zijn.

Wat bijzonder opvalt is, dat hij steeds meer verantwoordelijkheid overdraagt aan de leken, want zo zegt hij; 'Ook in de toekomst moet alles gewoon doorgaan. Want ze kunnen het!' Zijn opvatting is: 'De Kerk is van het volk en als je mensen de ruimte en verantwoordelijkheid geeft, dragen

zijn de kerk naar een nieuwe toekomst'. En hij verwijst dan naar zijn ervaring van Flores.

En zo wordt hij de oudste pastoor in Nederland. Aan emeritaat moet hij niet denken. 'Ik heb nooit overwogen om te stoppen. Ze hebben me ooit voorgesteld om naar het rusthuis van de paters in Teteringen te verhuizen, maar daar wil ik niet naar toe'. Maar dan komt toch de tijd, dat het bezwaarlijk is om in de pastorie te blijven wonen. Daarmee kan 'Teteringen' een eenmaal gedane belofte niet waar maken (namelijk dat hij tot zijn 100ste verjaardag daar zou mogen blijven). Dat valt hem erg zwaar. Niet iedereen heeft daar begrip voor, maar toch wordt er vanuit Teteringen gevraagd, of hij wil komen. Zijn antwoord is: 'Ik gehoorzaam, maar onder protest.' Wie alles weet zal begrijpen dat dit toch de juiste oplossing is geweest. Na zes weken voorbereiding verlaat hij de pastorie en daarmee het kostersechtpaar Jo en Martien en verhuist Tony op 8 november 2016 naar het Missiehuis in Teteringen. Een grote overgang.

Toch gaat hij zijn 100ste verjaardag nog groots vieren in zijn parochie op 12 februari 2018. Bij die gelegenheid blijkt hoezeer zijn parochianen hem waarderen. Iedereen is er, zelfs de Carnavalsvereniging, waar hij dan erelid van wordt. De burgemeester, enkele koren en heel veel mensen. Bij die gelegenheid zegt hij met krachtige stem: 'Ik kom nog één keer terug, om hier begraven te worden.' En zo geschiedt.

De ruim anderhalf jaar dat hij in Teteringen verblijft krijgt hij een goede verzorging, in zoverre hij dat toelaat. Dat is niet altijd even gemakkelijk voor de mensen van de verzorging. Er is heel wat tact voor nodig om hem de juiste hulp te geven. Hij doet met alles mee; eerst gewoon te voet, dan wordt het met een rollator en tenslotte met een rolstoel, die hij ook vaak als rollator gebruikt. Hij zegt niet veel, maar is er toch graag bij. Zijn eentonig leven wordt regelmatig onderbroken door parochianen uit Heusden die komen kijken hoe hun pastoor het maakt. Dat wordt door hem zeer gewaardeerd.

Dan komt de fase van het vallen. Zonder te overdrijven heeft hij het laatste half jaar zeker 13 keer een val gemaakt. En het wonderlijke is, dat hij nooit iets heeft gebroken. Wel ziet hij vaak bont en blauw, maar dat deert hem niet. Hij heeft ons telkens weer verrast, dat hij na een valpartij enkele uren later weer gewoon in de eetzaal is. Om hem voor het vallen te bewaren wordt er gezorgd voor 24-uurzorg. Maar ook die kan dat niet altijd voorkomen. Er moet zelfs een keer de politie aan te pas komen om hem te bevrijden van zijn slaapkamer, waar hij net achter de deur komt te liggen. Wonderwel is hij de drie laatste dagen van vorige week weer helemaal bij de les is. Bergafwaarts gaat het zondag en is hij erg onrustig. Hij komt niet meer van zijn bed af. Zijn ademhaling wordt steeds zwakker en tenslotte is het leven op. Om 10.45 uur, maandagmorgen 20 augustus, sluit hij voorgoed zijn ogen.

Een markante figuur gaat van ons heen. Zijn leven wordt vooral bepaald door telkens 2 periodes van 30 jaar: de eerste als priester-missionaris op Flores in Indonesië, de tweede als pastoor van Heusden. Wonderlijk ,dat de eerste periode zo van invloed is geweest op de tweede periode. Zijn ervaringen van Flores helpen hem bij de opbouw van de geloofsgemeenschap in Heusden.

Tony houdt zijn belofte en krijgt op zaterdag 25 augustus een feestelijk afscheid in zijn oude parochie, waar hij ook op het kerkhof wordt begraven. Hij kan met een gerust hart zijn mensen achterlaten. Daar heeft hij in zijn leven voor gezorgd.

Tony, terima kasih, bedankt.

Teteringen, 25 augustus 2018.

Kees Maas SVD

HIJ IS ER WEER . . . DE GERARDUSKALENDER !

Ook dit jaar is hij weer te koop, de Gerarduskalender. Leuk voor een verjaardag, gezellig in iedere keuken, op kantoor of op het nachtkastje. De kalender past in iedere schoen en onder iedere Kerstboom, en u steunt er ook nog een goed doel mee: het missiewerk van de paters Redemptoristen van Wittem.

De kalender kost € 7,25 . Dat is inclusief een gratis, dubbelzijdig bedrukt, kartonnen ophangschild, met aan de ene kant een mooi natuurlandschap en aan de andere kant een kunstwerk. Lokaal kopen is voordeliger dan bestellen in Wittem !

De kalender is verkrijgbaar bij:

Patricia Willems	Wolfsplein 6	Asten	tel. 0493 – 696825
Marina Driessen	Den Akker 10	Heusden	tel. 0493 – 695653
Toos van Bussel	Den Plak 9	Heusden	tel. 0493 – 692082
Toon van de Ven	Kloosterstraat 4	Ommel	tel. 0493 – 695419
Maria van der Ven – Neervens	Offermansstraat 32	Lierop	tel. 0492 – 331418

Van harte aanbevolen !



! ? !



WAT

IS

“ONS” KERKGEBOUW

U

WAARD ?

Tijdens een bijeenkomst van gemeente Asten over de toekomstplannen van het Patersklooster en het nieuwe gemeenschapshuis opperde één van de aanwezigen dat ons kerkgebouw misschien ook wel een goed alternatief was voor het nieuwe gemeenschapshuis.

“Er komen toch steeds minder mensen in de kerk (deze mevrouw is waarschijnlijk niet vaak in de kerk geweest; want het wordt juist steeds drukker...) en niemand heeft de kerk meer nodig; dus het gebouw dat er staat is overbodig in de toekomst”.

Dit soort opmerkingen heb ik al vaker gehoord. De kerk zou een goede herbestemming kunnen zijn voor het nieuwe gemeenschapshuis van Asten. Centraal gelegen en zo wordt het mooie gebouw bewaard voor de toekomst.

Asten is trots op “z’ne grôte tôle” . Van verre zie je de toren al staan en hij is al in veel liederen bezongen. Voor ons het teken van de plaats waar we zijn geboren.

Als je van Deurne komt, van Someren, Helmond of Sluis tien;
je bent weer blij als je zonne ranke spits kan zien!

De Maria Presentatiekerk is al vele, vele jaren gezichtsbepalend is in ons dorp. Daar wordt het leven gevierd van de wieg tot het graf. Daar worden woorden van geloof, hoop en liefde gesproken. Daar vinden mensen rust om na te denken over alles wat ons beweegt.

Maar is dat over tien jaar ook nog zo?

Binnen onze Franciscusparochie hebben we al twee kerken moeten sluiten met alle pijn en verdriet die daar bij horen. Binnen de priesterraad worden er per vergadering gemiddeld 5 verzoeken tot sluiting van kerken gehonoreerd.

Minder mensen en minder middelen, dus... steeds grotere parochies met vermoeide pastores omdat ze niet kunnen doen waarvoor ze gewijd zijn.

Kortom, het is zorgelijk voor onze parochie. Of zoals men wel eens zegt: **het is vijf voor twaalf.**

Daarom concreet de vraag: wat is ons kerkgebouw voor u waard? En dan niet alleen van de buitenkant (die blijft zoals het is, omdat het een rijksmonument is), maar meer de binnenkant: een plek waar God onder de mensen woont. Een plek om te bidden en te vieren; om stil te zijn en te danken. Een plek voor een traan en een lach en een plek om kracht en bemoediging op te doen voor het leven van alle dag.

Wat is ons kerkgebouw u waard?

Pastoor Pieter Scheepers

Actie 
Kerkbalans

2018

VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE

Zaterdag:

18.00 uur	Someren-Eind (D'n Einder)
18.00 uur	Ommel
18.30 uur	Heusden, Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
19.00 uur	Eegelshoeve (Someren)

Zondag:

9.30 uur	Ommel
9.30 uur	Someren-Dorp
10.00 uur	Lierop
10.15 uur	Kapel Sluis XIII: Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten

Maandag:

8.00 uur	Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Ommel, september t/m. april
10.30 uur	Zorgcentrum De Lisse, 3 ^e verdieping, Em. pastoor Bakker

Dinsdag:

8.00 uur	Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Ommel, september t/m. april
9.30 uur	Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Woensdag:

8.00 uur	Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april

Donderdag:

8.00 uur	Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Ommel, september t/m. april
17.00 uur	Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Vrijdag:

8.00 uur	Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Ommel, september t/m. april

In de **meimaand** zijn er vele extra vieringen in **Ommel**: zie dan de bijlage.
Ook bij de **Paters SCJ** zijn nog altijd vieringen, waarbij u van harte welkom bent.
Zaterdag, zondag, 1^e vrijdag van de maand en op hoogfeesten
/ apostelfeesten e.d.: Eucharistieviering om 10.00 uur.
Maandag tm. vrijdag (m.u.v. 1^e vrijdag en hoogfeesten / apostelfeesten:
Eucharistievering om **17.00 uur** (let op, dit was voorheen 17.30 uur !).

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:

Dinsdag 19.00 uur in Ommel (niet elke dinsdag: volg de kerkberichten in Het Peelbelang en de mededelingen in de kerk !)

DE INVULLING VAN DE VIERINGEN

IN ASTEN, OMMEL EN HEUSDEN

Voor de doordeweekse vieringen: zie het overzicht hiervóór.

Zaterdag 29 september

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering - Amicitia
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering

Zondag 30 september

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Mariakoor Asten
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering - Dameskerkkoor
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - 4-Tune

Zaterdag 6 oktober

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering - In Between
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering

Zondag 7 oktober

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Gemengd koor St.Cecilia Na de viering koffie en thee voor iedereen.
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering - Combocantorij
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering – Mariakoor

Zaterdag 13 oktober

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering

Zondag 14 oktober

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Gemengd koor St.Cecilia
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor Na de viering koffie en thee voor iedereen.

Zaterdag 20 oktober

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering - Nota Feliz
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering

Zondag 21 oktober

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Gemengd koor St.Cecilia
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering - Dameskerkkoor

10.15 uur Kapel Sluis XIII Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur Asten Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 27 oktober

18.00 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Heusden Allerheiligen, Eucharistieviering – Kerkkoor
19.00 uur Eegelshoeve Eucharistieviering

Zondag 28 oktober

9.30 uur Ommel Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor Someren-Heide
9.30 uur Someren Eucharistieviering - Dameskerkkoor (Allerzielen)
10.15 uur Kapel Sluis XIII Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur Asten Eucharistieviering - Jozefkoor

Donderdag 1 november Allerheiligen

8.30 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Asten Eucharistieviering - Jozefkoor
19.00 uur Ommel Eucharistieviering

Vrijdag 2 november Allerzielen

8.30 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Asten Eucharistieviering - Mariakoor
18.30 uur Heusden Woorddienst - Kerkkoor & Werkgr. Uitvaartbegeleiding
19.00 uur Ommel Eucharistieviering - Gemengd koor St.Cecilia
Aansluitend bezoek kerkhof

Zaterdag 3 november

18.00 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Heusden Woord- en Communieviering – Harmonie
19.00 uur Eegelshoeve Eucharistieviering

Zondag 4 november

9.30 uur Ommel Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
Na de viering koffie en thee voor iedereen.
9.30 uur Someren Eucharistieviering - Combocantorij
10.15 uur Kapel Sluis XIII Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur Asten Eucharistieviering - Vocal Surprise

Zaterdag 10 november

18.00 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Heusden Eucharistieviering - Kerkkoor
19.00 uur Eegelshoeve Eucharistieviering

Zondag 11 november

9.30 uur Ommel Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor Someren-Heide
9.30 uur Someren Eucharistieviering - Dameskerkkoor
10.15 uur Kapel Sluis XIII Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur Asten Eucharistieviering - Common Voice
Na de viering koffie en thee voor iedereen.

Zaterdag 17 november

18.00 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Heusden Woord- en Communieviering - Nota Feliz
19.00 uur Eegelshoeve Eucharistieviering

Zondag 18 november

9.30 uur Ommel Eucharistieviering - Gemengd koor St.Cecilia
9.30 uur Someren Eucharistieviering - Bonum Tenete (Ceciliafeest)
10.15 uur Kapel Sluis XIII Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur Asten Eucharistieviering - Mariakoor, Ceciliafeest

Zaterdag 24 november

18.00 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Heusden Eucharistieviering - Kerkkoor
19.00 uur Eegelshoeve Eucharistieviering

Zondag 25 november

9.30 uur Ommel Eucharistieviering - Gregoriaans Ensemble Asten
9.30 uur Someren Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
10.15 uur Kapel Sluis XIII Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur Asten Eucharistieviering - Jozefkoor, Ceciliafeest

Zaterdag 1 december

18.00 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Heusden Woord- en Communieviering
19.00 uur Eegelshoeve Eucharistieviering

Zondag 2 december

9.30 uur Ommel Eucharistieviering - Gemengd koor St.Cecilia
Na de viering koffie en thee voor iedereen.
9.30 uur Someren Eucharistieviering - Combocantorij
10.15 uur Kapel Sluis XIII Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur Asten Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 8 december

18.00 uur Ommel Eucharistieviering
18.30 uur Heusden Eucharistieviering - Kerkkoor
19.00 uur Eegelshoeve Eucharistieviering

Zondag 9 december

9.30 uur Ommel Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor Someren-Heide
9.30 uur Someren Eucharistieviering - Dameskerkkoor
10.15 uur Kapel Sluis XIII Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur Asten Eucharistieviering - Jozefkoor

INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE

Openingstijden secretariaat:

Maandag	9.30 – 12.30 uur
Dinsdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur
Woensdag	9.30 – 12.30 uur
Donderdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2-4,
5721 GV Asten. Telefoon: 0493 - 691315

Website: www.rkfranciscus.nl
E-mail secretariaat: secretariaat@rkfranciscus.nl

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van pastores:

Pastoor P.Scheepers	0493 - 691315	Spoed: 06 - 12544325
Telefonisch spreekuur	donderdag	18.30 - 19.00 uur
Kapelaan v. Overbeek	0493 - 691415	Spoed: 06 - 12192197
Pater Zwirs	0492 - 331215	

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig.

Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving (zonder spoed):

Aanvragen via het secretariaat, tel. **691315**

Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):

Zie de openingstijden van het secretariaat.

Verder ook na telefonische afspraak.

Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail. vooralsnog aan: secretariaat@rkfranciscus.nl

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel. Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 10 per intentie.

Voor de **vermelding** van de misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

Financiën:

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans. Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op banknummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Franciscusparochie Asten.

H. Maria Presentatiekerk - Wilhelminastraat 1-3, Asten

Spreekuur op de pastorie te Asten:

zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m vrijdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag	9.00 – 19.30 uur
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m vrijdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag	9.00 – 19.30 uur
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

H. Antonius van Paduakerk - Vorstermansplein 14, Heusden

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur Woensdag 18.30 – 19.30 uur
Donderdag 11.00 – 12.00 uur

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

O.L.V. Presentatiekerk (Mariabedevaart) - Marialaan 16, Ommel

Spreekuur op de pastorie te Ommel:

in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)

Openingstijden van de kerk met processiepark:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Lambertuskerk - Kerkstraat 14, Someren

Spreekuur op de pastorie in Someren:

Woensdag 13.30 – 16.00 uur

Tel. 0493 – 491215

E-mail info@parochielambertussomeren.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Kerk H. Naam Jezus - Offermansstraat 3, Lierop

Spreekuur op de pastorie in Lierop:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Tel. 0492 – 331215

E-mail parochielierop@hetnet.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.