

Advent 2018



Gratis mee te nemen

Colofon

Deel-parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, of per E-mail.

Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via het mailadres van de redactie (zie hieronder).

Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

De volgende editie verschijnt rond 15 februari 2019.

Kopij aanleveren: uiterlijk 4 februari 2019,

per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com ,

graag als Word-bijlage bij de mail voegen, schema's evt. in Excel.

Alleen kopij voorzien van afzender en telefoonnummer komt voor plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen.

Redactie-voorbehoud

Iedereen die berichten of andere gegevens (kroniekgegevens, liturgische planning) aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus, indien nodig, zelf zorg te dragen voor afstemming met andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen en eventuele taal- of spelfouten te corrigeren.

Voor alle berichten en gegevens geldt: wijzigingen voorbehouden.

Van berichten en gegevens die na de in het blad vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Planning (wijzigingen voorbehouden): Copydatum Uitgave

Carnaval/Veertigdagentijd	4 februari	15 februari
Pasen	1 april	12 april
Zomer	17 juni	28 juni
Herfst	23 september	4 oktober

Jaargang 13 – uitgave 7 december 2018

KERSTMIS

Nog even.....

dan stromen de kerken wereldwijd weer vol
terwijl de schappen in de winkels leeg zijn.

We hebben ons weer voorbereid om Kerstmis te vieren.

Nog even.....

dan is het weer de nacht
dat het warm is in vele huizen en vele kerken,
terwijl het tegelijkertijd koud is in vele harten.

Nog even.....

dan grijpt de gezelligheid weer om zich heen
worden kaarsen ontstoken, zijn huizen en kerken versierd.
En kan daar iets op tegen zijn?

Tegelijk slaat eenzaamheid genadeloos toe,
want nog altijd is er niet voor iedereen plaats.

Is dat nu niet wonderlijk?

Want wat vieren we nu toch eigenlijk met Kerstmis?

Wat viert u, jij en ik eigenlijk met Kerstmis?

Tweeduizend jaar geleden alweer
een klein Goddelijk Kind, kwetsbaar en klein
wil onder de mensen geboren worden,
maar er is geen plek voor Hem en zijn ouders.

Nu, tweeduizend jaar later,
wil dat Kind weer geboren worden
en lijkt het alsof wij wel plek voor Hem willen reserveren.

Maar is dat echt zo?

Jezus reikte ons, toen Hij een volwassen man was geworden,
belangrijke richtingwijzers ten leven aan
en zei van Zichzelf,
dat we Hem (nog altijd) mogen ontmoeten en ontvangen in:
de verschopte mens,
de naakte en kleine mens,

de hongerige mens,
de vluchteling onder ons.
Bieden wij echter plek aan genoemden?
Die Baby van toen, komt weer tot leven
en wordt werkelijk opnieuw geboren onder ons
wanneer we samen komen en Zijn geboorte van toen
actueel maken in het hier en nu.
En laten we het maar gewoon toegeven:
Dat Goddelijke Kind heeft nog altijd
en werkelijk prachtige en actuele Boodschap.

Van harte een Zalig Kerstmis gewenst.
pastoor Pieter Scheepers

Pastoor Pieter Scheepers

BANKJES ABSOUTEPLAATS

Op ons parochiekerkhof zijn op de absouteplaats twee mooie bankjes geplaatst. Deze bankjes zijn gemaakt van grafmonumenten, geschonken, bewerkt en geplaatst door de familie van der Loo.

We willen hierbij de familie voor hun ruime geste hartelijk bedanken.



MUURSCHILDINGEN

H.MARIA-PRESENTATIEKERK



Zoals u misschien al gezien heeft staat er weer een steiger op het priesterkoor. We zijn weer verder gegaan met het blootleggen en weer zichtbaar maken van de muurschilderingen die in de zestiger jaren onder een laag verf zijn verdwenen. Al een jaar of vijftien of langer had ik de hoop en de gedachte aan een mogelijkheid om deze schilderingen op een of andere manier weer terug te laten komen. Nu was er uiteindelijk genoeg draagvlak voor in de persoon van pastoor Pieter Scheepers die mij hierin van harte ondersteuning bood. Met pastoor René Aarden (Grave) die de expertise in huis heeft en de ervaring om muurschilderingen op een deskundige manier tevoorschijn te halen zijn we van start gegaan. In het voorjaar hebben we een proef gedaan aan de rechterzijde en dat leverde boven verwachting een mooi resultaat op. We willen nu heel graag doorgaan met het tevoorschijn halen van alle verdwenen muurschilderingen uit het verleden. We hebben ook enkele vrijwilligers bereid gevonden om hieraan mee te helpen. Omdat het een secuur werk is waar veel geduld en aandacht wordt gevraagd kan het nog wel even duren voordat dit project afgerond is. Graag uw begrip voor de eventuele overlast die dit met zich mee kan brengen. U zult begrijpen dat we de steiger namelijk niet voor elke viering in de kerk kunnen laten verwijderen. We denken dat een en ander wel een periode van een week of vier zal gaan duren.

Als het project klaar is betekent dit wel weer een verfraaiing van onze prachtige kerk waar we met ons allen trots op mogen zijn.

We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet, Jan Coolen

GENIET VAN HET LEVEN

"Of de pastoor nog wel eens huizen inzegende". Ja zeker.

Dus belde ik enkele dagen later aan. Een veertiger deed mij open. "Stefan" stelde hij zich aan mij voor. De gordijnen in de kamer waren allemaal gesloten. "Ja ziet u, mijn vrouw is overspannen. Ze voelt zich veiliger met de gordijnen dicht." Er volgde een lang verhaal. Met hun tienerdochters hadden ze allerlei problemen, en nu was de hond ook nog gestorven! Ze hadden het gevoel dat ze van God verlaten waren. Het huis moest maar eens grondig gewijd worden. Heb je het al eens meegemaakt dat er iets gewijd wordt, vroeg ik hem. "Ja", zei Stefan, Hij begon te lachen, "onze oude pastoor heeft eens na Sinterklaas mijn voetbalschoenen ingezegend!" Ik dacht: wat sterk. Dat hebben we vast te weinig gedaan. De voetbalschoenen ingezegend krijgen is voor een elfjarige jongen kennelijk een ervaring die je nooit meer vergeet. En nou, dertig jaar later nodigt hij mij uit over zijn huis te komen bidden.

Stefan was ten einde raad. Hij had geen greep meer op zijn dochters. Eén had het huis verlaten. Hij vreesde dat zij misschien met drugs experimenteerden. Zijn vrouw werd geplaagd door angstaanvallen. En nou was hun hondje ook nog dood. Ineens is het hele leven onveilig en verraderlijk. Tien, twintig jaar gaat alles zijn gewone gangetje, en dan ineens gebeuren er een paar dingen tegelijk die een mens diep aantasten en confronteren met de broosheid van zijn geluk.

In de Heilige Schrift lezen we: "De machten van de hemel beven, de zon verduistert, sterren verliezen hun vaste plaats. Een mens wordt overvallen door een gevoel van ondergang."

Waarom bewaren gelovigen die akelige verhalen? Ik denk dat ze voor ons twee lessen bevatten.

Die ondergangsdroom heeft deze boodschap: doe de dingen ook waarvan je weet dat je ze te doen hebt. Het besef van het einde van alle dingen is een appèl om je plannen niet eeuwig uit te stellen? Goede voornemens kun je niet eindeloos voor je uit schuiven. Dus als je het met die of die nog eens in orde wilt maken; als je deze of gene organisatie nog eens met een flink offer begiftigen wilt; als je die ene ander nog eens wilt zeggen hoezeer je haar of hem waardeert; als je je ouders of je kind nog eens je trots wilt laten voelen, maak er nu werk van. Er kan telkens een moment aanbreken waarop dat niet meer mogelijk is.

De tweede boodschap is deze. De enge verhalen van ondergang doen je beseffen hoe gelukkig je bent en hoe onvanzelfsprekend dat geluk is. Waardeer het als je veilig in een huis woont met de gordijnen open. Geniet van het feit dat je niet dag en nacht door angst gekweld wordt. Wees dankbaar om de lieve aandacht en zorgen van anderen. Het is immers niet vanzelfsprekend!

De confrontatie met onze vergankelijkheid is een uitnodiging om de rijkdom van het leven met volle teugen te genieten. Dat motief kom je heel vaak in feestliederen tegenkomt. "niet kniezen, niet zeuren dat is hartstikke fout. Vergeet niet te leven, want straks ben je oud."

"Geniet van het leven zolang het nog kan" zegt het simpel en duidelijk. Het is jammer dat we pijn in de gewrichten moeten krijgen om te waarderen wat voor genade het is om te kunnen dansen.

Het is jammer dat de ogen achteruit moeten gaan om te beseffen wat licht en kleur betekenen.

Het is spijtig dat je de ander pas ten volle waardeert als hij of zij komt te sterven.

Stefan had het gevoel dat zijn leven wankelde en ineens stortte. In het licht van die ondergang realiseerde hij zich al zijn zegeningen én zijn nieuwe voetbalschoenen waarmee hij als geen ander gesprint en geschitterd had.

Pastoor Pieter Scheepers

GEWIJZIGD SPREEKUUR PASTOOR SCHEEPERS IN ASTEN

Met ingang van november 2018 zijn de vieringen bij de zusters op donderdag niet meer om 17.00 uur maar om 18.30 uur.

Daarom is ook het spreekuur van de pastoor gewijzigd.

Dit is voortaan op dinsdag van 10.15 tot 10.30 uur !

BELEVINGSKERK IN ASTEN-HEUSDEN

Het parochiebestuur van de Franciscusparochie en de locatieraad van Asten-Heusden hebben vergevorderde plannen om de Antonius van Padua-kerk in Heusden om te vormen tot een belevingskerk. Aanleiding daarvoor is het teruglopende kerkbezoek en de gedachte dat er juist in de huidige jachtige tijd behoefte is aan rust en bezinning. De geloofsbeleving kan bij een juiste aanpak daarvoor een bijdrage geven.

Door het aanbieden van andersoortige diensten met thema's waar we in de huidige samenleving mee te maken hebben wordt er naar gestreefd om aan die behoefte te voldoen. Er wordt op deze manier een plek gecreëerd waar men na kan denken en inspiratie kan opdoen over onderwerpen die ons bezighouden. De organisatie zal zich niet enkel richten op de voormalige Antoniusparochie Heusden maar parochie breed, dit wil zeggen dat de Heusdense kerk voor de gehele Franciscusparochie de locatie zal zijn voor speciale vieringen. De doelstelling is dat de Antoniuskerk een identiteit krijgt voor speciale vieringen met een uitstraling die verder gaat dan alleen de Franciscusparochie.

De speciale vieringen zullen een gevarieerd aanbod van activiteiten omvatten geplaatst in een christelijk perspectief. Voorbeelden van mogelijke activiteiten zijn: Thematische vieringen al dan niet opgeluisterd door een koor, ensemble, orkest of korps - Cursussen - filmavonden - oecumenische vieringen - gastsprekers- Passion-uitvoering - patroonsfeesten etc..

Vooralsnog is het de bedoeling om 1x keer maand een activiteit te organiseren. Na hiermee de nodige ervaring opgedaan te hebben kan dit aantal, afhankelijk van de respons uit de samenleving, verder worden uitgebreid.

Er zal gezocht worden naar vrijwilligers die nieuwe activiteiten opzetten die aansluiten bij de huidige samenleving. Op een aansprekende wijze zullen onderwerpen behandeld worden met het doel om inspiratie, rust en vertrouwen te geven en aandacht voor de medemens.

Hierbij kan gedacht worden aan gebeds - en woorddiensten maar ook aan films, sprekers, cursussen, muziekuitvoeringen of andere vernieuwende en

aansprekende manieren om bepaalde thema's onder de aandacht te brengen.

De locatieraad in Heusden neemt het voortouw bij de verdere uitwerking van deze plannen en hoopt met steun van vrijwilligers en sympathisanten de ambitieuze plannen te realiseren.

De Heusdense kerk is bij uitstek geschikt voor het organiseren van allerlei activiteiten. Toch zullen er een aantal zaken in de inrichting aangepakt worden ter bevordering van de sfeer en comfortabel gebruik.

Eén van de doelstellingen is dat het totaal aan activiteiten kostenneutraal geregeld zal worden. De inkomsten zullen bestaan uit vergoedingen, schaalcollectes maar ook zal gezocht worden naar sponsors of mensen die zich tegen een vergoeding bij de belevingskerk willen aansluiten als "Vriend van de Belevingskerk Heusden". Binnenkort zal een aparte bankrekening geopend worden voor de belevingskerk zodat inkomsten en uitgaven uitsluitend voor de activiteiten van de Belevingskerk gebruikt zullen worden.

De komende 3 maanden zullen gebruikt worden om de organisatie verder op te zetten. Het streven is om in juni 2019 de organisatie dusdanig op orde te hebben dat de bestuurssamenstelling en het opzetten van de nodige werkgroepen geregeld is. De voorgenomen aanpassingen van de inrichting in de kerk moeten dan afgerond zijn.

Voor nadere informatie of aanmelding als vrijwilliger of ondersteuner kunt u contact opnemen met Ton Wijnen.

tel: 06-13192346

Wijnen.ton@gmail.com.

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Arnold Spijker.

Kun je anders naar je situatie leren kijken? En levert dat wat op dan? Ik denk van wel, maar soms is anders leren kijken veel lastiger dan je denkt. Wat doet anders kijken dan met je?



Ik zie een sterke overeenkomst tussen anders leren kijken en pelgrimeren.

Pelgrimeren: geluk, afstand nemen, inzicht. Ikzelf heb veel geleerd van pelgrimswandelingen. Naast mooie dingen die je ziet, doet het ook een persoonlijk appel op je. Daarover kun je meer van me gaan lezen.

Maar oké, wie ben ik dan?

Wij (Dymph en ik) komen net uit België, waar we 15 jaar gewoond hebben. En nu dus hier bij jullie in Asten. Een klein stukje voorgeschiedenis:

Ik heb onder meer een gesprekspraktijk gehad, een uitgeverij en ik gaf les in verschillende vakgebieden. Mijn interesse betreft de mens en zijn bestaan. Ik ben geïnteresseerd in welke keuzes iemand maakt. Samen te kijken hoe iemand zichzelf kan helpen en genezen door zijn blik te veranderen. Na een cursus Blogschrijven bij Kumulus in Maastricht schrijf ik onder meer voor Omnes, het ledenblad van de vereniging van Pelgrimswegen naar Rome.

Ikzelf ben een wandelaar.

Waar ik geen zin in heb: file lopen. Aanvankelijk wilden we vanuit België naar Santiago lopen. De files die we verwachtten schrokken ons af. We kozen een alternatief. Dat is dus Rome geworden,.



We hebben eveneens een wandeling van 800 km gemaakt door Duitsland. Richting de Rijn. In Trier langs het graf van de apostel Matthias en verder langs Hildegard von Bingen. Enkele jaren later liepen wij samen een groot deel van de Sint Franciscus route in Italië richting Rome. Met een pelgrimsgroep deden we later dan toch ook de wandeling naar Santiago, maar dan anders. We liepen samen met vrienden via Portugal de Camino Portugese naar Santiago.

Ook vandaag nog maken we wandelingen. Soms hele simpele. Soms ook een (kleinere) pelgrimswandeling, denk aan iets als Maria Laach. Over die ervaringen zullen jullie nader van me horen.

Ik denk dat pelgrimswandelingen ons iets kunnen leren.

Graag zou ik daar in dit blad wat meer over willen vertellen.

Arnold

WEER ANDER KLOKGELUI

Sinds november zijn de vieringen bij de zusters op dinsdag om 9.30 uur en op donderdag om 18.30 uur. Die laatste tijd is gewijzigd, omdat de pastoor dan 's middags meer tijd heeft om huisbezoeken te doen. Dit betekent dat ook de klokken van de zusters voortaan op een ander tijdstip luiden.

LET OP: het spreekuur van de pastoor is vanwege deze wijziging verzet naar dinsdagochtend van 10.15 tot 10.30 uur.

NB: Als u nog zin hebt om een viering bij de paters mee te maken: wacht er niet meer mee, want erg lang zal het niet meer duren !





De volgende **STAP** **STAP** **STAP** **STAP** **STAP** **STAP**

Pleisterplaats voor de ziel doet pijn in mijn portemonnee

Het is koud buiten, maar de zon schijnt heerlijk. Een prachtig moment om vandaag de Vierkloosterswandeling van 12 km te maken. Deze rondwandeling start bij het Klooster van Wittem in Zuid-Limburg en gaat verder via Hilleslagen, Vijlen, Mamelis, Nijswiller en Wahlwiller.

Klooster Wittem is een redemptoristenklooster en pelgrimsoord. Het barokke interieur van de kerk is een bezoek waard. Jaarlijks bezoeken zo'n 150.000 mensen dit bedevaartsoord.

Deze kloosterwandeling vind je in het boekje: *Wittemse Wandelingen* (14 rondwandelingen vanaf Klooster Wittem en Kasteel Wittem). Het boekje heeft een pelgrimskarakter. Je komt langs verschillende pelgrimsoorden en je kunt zelfs pelgrimsstempels laten zetten.

Klooster Wittem vind ik een prachtige plek om te beginnen. Je moet trouwens snel zijn als je dit klooster nog in zijn huidige glorie wilt zien. Financiële problemen leiden mogelijk tot (gedeeltelijke) verkoop. Ik vrees dat het karakter daardoor minder kloosterachtig wordt.

Voor we onze wandeling starten bezoeken we eerst de boekwinkel bij het klooster. Ze noemen zichzelf: "Pleisterplaats van de ziel". Er liggen onder meer een grote hoeveelheid pelgrimsboeken en spirituele boeken.

Ik vind dat altijd een bezoek waard. Het heeft voor mij een serene sfeer. Je hebt het gevoel al een beetje in pelgrimsstemming te komen.

Wat een boeken. Wat een mooie titels. Wat een mooie kaarten. We kunnen de verleiding niet weerstaan en nemen verschillende boeken en kaarten mee. Veel meer dan we van plan waren. En ja dat voel je wel in je portemonnee. Want ondanks alle heiligheid en sereniteit kost het geld. Ik vraag me af hoe die relatie tussen geld en heiligheid eigenlijk precies ligt.

We verlaten de winkel en passeren een klooster. We gaan richting Partij en door het dal van de Sinselbeek. We wandelen nu over een prachtige panoramaweg. Doordat het heel helder weer is hebben we magnifieke vergezichten.

Het is de moeite waard regelmatig achterom te kijken. Alhoewel sommigen vinden dat je in je leven vooral vooruit moet kijken, ervaar ik het toch wel zo dat het ook de moeite waard is om zo nu en dan achterom te kijken.

We passeren in het dorp Partij het klooster van Mariendaal van de zusters Redemptoristinnen. In dit klooster is een kapel die je kunt bezoeken. Verder richt dit klooster zich ook op retraites.

We kijken op de kaart, want we willen in Vijlen een kopje koffie gaan drinken. We kennen daar een cafeetje (“À gen Kirk”) waar ze regelmatig heerlijke verse appeltaart aanbieden. Dit cafeetje ligt recht tegenover de kerk. Iets dat je regelmatig tegenkomt in het katholieke zuiden. Na de mis is een bezoek aan zo’n café als het ware een traditie. Daar kunnen andere streng gelovige zuurpruimen nog wat van leren, vind ik.

Op onze wandeling komen we drie aparte varkens tegen. Samen met een gezin dat ook aan het wandelen is, verwonderen we ons over het vreemde uiterlijk van deze beesten.

Dat vind ik het mooie aan wandelen. De onverwachte dingen die je tegenkomt. Het gemak waarmee je ook met anderen in gesprek komt. Als wandelaar kom je niet bedreigend over, zo voel ik dat althans.

Na de koffie met taart in Vijlen gaan we verder op pad en komen we even later langs het klooster van Mamelis. Een prachtig klooster. De kerk is heel sober, maar sfeervol ingericht.

We vervolgen onze weg door een mooi loofbos richting het kerkje van Nijswiller. In het dorp is het café “À gen Bang” te koop. Het is, denk ik, in de kleinere dorpjes erg moeilijk om de horeca overeind te houden.

We gaan verder en bereiken even later de kerk van Wahlwiller. De buitendeur is open. We besluiten even naar binnen te gaan. Daar staan we voor een hek. We kijken of we er in kunnen, maar het hek blijkt afgesloten. Echter, achter in de kerk heeft de koster, die toevallig aanwezig is, door dat er mensen staan. Hij biedt ons aan om even binnen te komen kijken. Dat vind ik ook weer zo'n mooie 'toevallige' ervaring. Het overkomt ons vaak: iets mogen bezoeken en een mooie uitleg krijgen.

In deze kerk hangen prachtige schilderijen, die samen een kruiswegstatie vormen. Ze zijn de moeite van het bezoeken waard. Ze zijn in het verleden op last van het Vaticaan verwijderd, omdat ze destijds als te abstract golden, maar nu hangen ze er gelukkig weer. De redemptorist-kunstenaar Gerard Mathot zei er onder meer over: Het is in elk geval 'echt' een galm uit het hart, persoonlijk, raak, een meditatie zelf. De eerste zondag van de maand wordt er daar in de mis Gregoriaans gezongen. We zijn vast van plan eens een keer te gaan luisteren !

Via Partij bereiken we een stukje verder weer ons uitgangspunt in Wittem.

Hoe kun je een mooie dag beter besteden dan zo?

Arnold



Het meest logische moment

Soms krijg je ineens een goed idee ergens over, terwijl je juist met iets heel anders bezig bent.

Mozes en Aäron en het hele Joodse volk hadden hun handen vol. Ze waren vertrokken uit Egypte, en hadden letterlijk hun handen vol met alles wat ze dragen konden.

Zelfs het gemeente van hun verre voorvader Jozef sleepten ze mee. Want Jozef was hun lang geleden voorgegaan naar Egypte, en nu ze eindelijk naar huis gingen moesten zijn botten mee . . . Vóór hen lag een lange weg, met een volk dat problemen had, door landen vol vijanden, met achter hen een boze Farao. Maar God was bij zijn volk en trok met hen mee.

Mozes en Aäron hadden al meer dan genoeg aan hun hoofd, maar toch . . . ze hadden het gevoel dat God hun iets wilde zeggen. Juist nu, midden in de drukte, in de zorgen, in het gesjouw. Nou, vooruit - het is altijd verstandig om tijd voor Hem te nemen. Mozes luisterde goed, en begreep wat God hem wilde vertellen. En hij vertelde dat ook meteen aan het volk terwijl dat voorbij trok.

“De maaltijd die we daarnet hebben gehouden, dat is het Pascha, het Paasfeest van onze vrijheid, maar ook het feest van onze eenheid als volk. We zijn nu geen familie meer, zoals toen we in Egypte kwamen, We zijn met veel meer mensen, en vandaag wordt ons volk geboren. Dit Paasfeest moeten we altijd blijven vieren. Nu al, terwijl we onderweg zijn naar ons eigen land, maar vooral straks, als we er zijn, te midden van andere volkeren.

Niet zomaar iedereen mag het straks met ons mee vieren,
niet zomaar alle mensen van andere volken of met een ander geloof.
Alleen diegenen die in onze God geloven en zich laten besnijden !
Want het Pascha is het centrale feest van ons volk !”

De mensen zullen misschien wel vreemd opgekeken hebben
toen ze Mozes en Aäron dit soort dingen hoorden zeggen.
Ergens was het wel mooi en plechtig om te horen op dat moment.
En ergens zullen ze gedacht hebben:
“Leuk, maar we moeten wel eerst uit Egypte weg zien te komen !”.

Mozes ging verder:

“Later, in de jaren en eeuwen die komen,
moet iedere vader dit aan zijn kinderen uitleggen.
We vieren het Paasfeest omwille van wat God voor ons heeft gedaan.
Maar het is niet makkelijk gegaan, vooral niet voor de Egyptenaren.
Die zijn nu al hun eerstgeboren kinderen en dieren kwijt.
Daarom behoort ieder eerstgeboren kind bij ons aan God toe,
en moet er een dierenoffer gebracht worden na zijn geboorte.
Dat is allemaal bedoeld om onze kinderen te kunnen laten zien
hoe wonderlijk en hoe erg onze redding uit Egypte eigenlijk was”.
Stel je maar eens voor wie er bij ons allemaal niet meer zouden zijn !

Het lijkt een beetje op onze Dodenherdenking
en Bevrijdingsdag.

Je hoort die oude verhalen,
en merkt dat ze nog steeds iets zeggen.
De eerstgeborenen stierven voor de zonden van
de Egyptenaren, maar tegelijkertijd voor de
vrijheid van het Joodse volk.

Zoals er heel veel later ook een Eerstgeborene
zou sterven voor de zonden en de vrijheid van ons allemaal.
Dat is niet niets.

En het is goed om het te vertellen op een speciaal moment.
Ook als dat niet het meest logische moment lijkt te zijn.



Dit gaat over ^{*}JOU !!!



Jongerenrubriek

Twijfel

Ik twijfel, jij twijfelt, wij twijfelen. Iedereen twijfelt. Je kunt aan je opleiding twijfelen, aan je vriend of vriendin. Soms twijfel je wel eens aan jezelf. Je kunt er aan twijfelen of iemand wel de waarheid spreekt of dat iemand echt zo aardig is als hij lijkt.

Wat doe jij als je twijfelt? Blijven zitten en afwachten of actie ondernemen? Vragen of je mond houden? Weglopen of doorpakken? Blijven twijfelen of weten hoe het zit?

Het is niet altijd makkelijk om op de juiste manier met twijfel om te gaan. Je wordt er onzeker van, je gaat twijfelen of je wel het juiste doet en je zult er ongetwijfeld van in vertwijfeling raken.

Je kunt je afvragen: zijn er dan geen vaste waarheden? Is er dan niets wat zeker is?

René Descartes was misschien wel de grootste twijfelaar. Hij kwam al denkende tot de conclusie dat het enige wat je echt zeker kan weten is: dat je bestaat, want je denkt, denkt te voelen, dat je twijfelt.

Bestaat God? Een vraag waar iedereen een ander antwoord op heeft. Het is een bron van twijfel omdat niemand jou een overtuigend “ja” of “nee” kan geven. Voor elk argument van “ja” is er ongetwijfeld een argument dat “nee” zegt. Luisteren naar elkaars argumenten is een basis om met elkaar in gesprek te gaan en op zoek te gaan naar wat jouw “ja” of jouw “nee” is. Of er voor jou wel een God van Liefde bestaat, of dat je ernstige twijfels hebt bij die God van Liefde.



Wie zonder twijfel wèl heeft bestaan is die zoon van een joodse timmerman. Hij twijfelde niet en ging graag met anderen de discussie aan over zijn opvattingen over zijn God van Liefde. Blijkbaar had hij overtuigende argumenten want ruim 2 miljard mensen voelen zich zonder twijfel nog steeds aangesproken door de opvattingen van die joodse jongeman.

Jack Swaanen, pastoraal werker

Jack is bereikbaar via j.swaanen@rkfranciscus.nl .



POOLSE VIERINGEN TERUG IN HEUSDEN

Er was in Heusden een traditie van Poolse vieringen. Vanaf 2006 tot en met 2016 vonden er wekelijks drukbezochte vieringen plaats in de Antoniuskerk. In januari 2016 kwam daar een einde aan. De priester die vanaf 2008 wekelijks vanuit Brussel naar Heusden kwam kreeg een andere functie en moest daarom het voorgaan in de vieringen beëindigen. De behoefte aan deze vieringen bij de Poolse arbeidsmigranten was en bleef echter groot. Daarom bleef de Heusdense locatieraad zich inspannen om de vieringen weer terug te krijgen Tot voor kort hadden deze pogingen geen succes. Dit veranderde nadat het Bisdome Den Bosch besloot om binnen het Bisdome een Poolse Parochie op te richten. Als pastoor van deze parochie werd benoemd Krzysztof Obiedzinski. Een priester die bekend is in Heusden want in de beginjaren was hij de voorganger van de Poolse vieringen in Heusden. De hernieuwde kennismaking met deze priester heeft er toe geleid dat hij met enthousiasme bereid bleek om weer vieringen te doen in Heusden. Vooralsnog zal dat iedere 2 weken zijn te beginnen vanaf zaterdag 1 december om 17.00 uur. Als blijkt dat de vieringen aanslaan en er behoefte aan is zullen de vieringen wekelijks worden gedaan in de Belevingskerk van Heusden.

DE KERSTPAKKETTEN KOMEN ER WEER AAN !

Sinds 2002 , met 2 onderbrekingen, vindt in Asten de jaarlijkse actie plaats met aandacht voor de minima in ons dorp. Wederom wordt de actie georganiseerd door de diaconale werkgroep van de H. Franciscusparochie en de leden van het Sint Joris Gilde, in goede samenwerking met de diverse maatschappelijke instanties; deze dragen zorg voor een goede verspreiding van de pakketten.

De formule van de actie is inmiddels goed bekend: **op vrijdag 7 en zaterdag 8 december** is de PLUS supermarkt gastheer met een keuze uit 20 praktische producten, met accent op het feestelijke karakter van de decembermaand. Er wordt wederom gestreefd naar 100 pakketten.

Daarbij ook een kant-en-klare pakketvorm van € 5,= en/of € 10,=. De artikelen worden aan de kassa afgerekend en overhandigd aan de mensen van de actie, achter de kassagroep.

In de week daarna worden de pakketten samengesteld en gedistribueerd volgens een vastgesteld werkplan, zodat de ontvangers ruim voor de feestdagen zijn voorzien.

De tijden: **op vrijdag 7 december van 9.00 uur tot 17.00 uur.**
 op zaterdag 8 december van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Met de hulp van velen zijn wij in staat om iets te delen met onze medemensen, hoe beperkt ook. Daarom: **DOE MEE !**

Diaconale Werkgroep

H. Franciscusparochie

Sint Joris Gilde Asten

WAT TE ETEN OVER ?

In de Advent houdt onze parochielocatie in Asten altijd een Kerstpakkettenactie voor de minima. Maar er zijn genoeg minima die het hele jaar door wat extra's kunnen gebruiken. Om deze doelgroep te ondersteunen bestaat de Voedselbank. In Ommel staat het hele jaar een gele krat van de Voedselbank in de kerk. Daarin kunt u bruikbare levensmiddelen deponeren die u zelf om welke reden dan ook niet (meer) nodig hebt.

Dus: bent u op dieet, hebt u een allergie ontwikkeld, hebt u een pakket gekregen waarvan u enkele artikelen niet gebruikt, of hebt u een gul hart en zin om iets extra's te doen voor de noodlijdende medemens, dan kunt u deze levensmiddelen in de krat in de kerk van Ommel deponeren.

Let wel, het gaat hier alleen om redelijk houdbare levensmiddelen, want er is géén koeling. NB: ook toiletartikelen zijn meer dan welkom.

Vele minderbedeelde regiobewoners zijn er u dankbaar voor !

KERSTCONCERT ASTENS MANNENKOOR

Het Astens Mannenkoor sluit haar gouden jubileumjaar af met het opluisteren van de H.Mis op Tweede Kerstdag. Het koor zal voorafgaand en aansluitend aan de H.Mis een aantal kerstnummers zingen. Naast het koor zal de sopraan Mignon Primus haar opwachting maken. Het geheel wordt begeleid door Oksana Bos-Baljva en staat onder leiding van Poul van Rooij. Als je niets wilt missen moet je 26 december zorgen dat je om **10.30 uur** in de H.Maria-Presentatiekerk van Asten bent !

TER SPRAKE.....ЭКАЯ92ЯЭТ

“Het zal mijn tijd wel duren . . .” - De Bijbelse koning Hizkia van Juda is een boeiende persoonlijkheid. Even ter informatie: het rijk van David en Salomo was uiteen gevallen in een noordrijk Israël + Samaria en een zuidrijk Juda. Maar vooral in het noordrijk was er van de Joodse geloofsbeleving weinig over. Die was vermengd met, en verdrongen door, de afgodendienst van de omliggende volkeren. De koning van Assur had het noordrijk veroverd en voerde de bevolking in ballingschap weg. Nu dreigde datzelfde ook met Juda en haar hoofdstad Jeruzalem te gebeuren.

Hizkia had zijn geloof zuiver gehouden, en was gealarmeerd door het lot dat het noordrijk getroffen had. Zou God een volk willen beschermen dat Hem links laat liggen? Dus riep hij een groep geestverwanten bijeen en begon met een hervorming. Heidense offerplaatsen en afgodsbeelden werden gesloopt. De Tempel werd gereinigd, de binnenvertrekken, die nota bene afgesloten waren, werden heropend en de zuivere Joodse offerdienst hervat. Hizkia bracht het volk weer bij zijn Joodse identiteit terug, voor zover dat in één generatie kan. Want later kon een andere koning, Josia, weer opnieuw beginnen . . . Toen bleek dat zelfs de oude boeken van Mozes, de kernverhalen van het Oude Verbond, een tijd kwijt, vergeten of in elk geval niet in beeld waren geweest !

Maar nu verscheen het leger van Assur voor Jeruzalem.

Hizkia kon de koning van Assur niet verslaan. Daarom had hij al eerder onderhandeld, en betaalde schatting aan Assur om verder met rust gelaten te worden. Maar er dreigde een opstand in de regio, en dus nam Assur daar geen genoegen meer mee. De veldheer stond te dreigen en wilde het vertrouwen in God en in Hizkia ondermijnen: “Wat is er met andere steden gebeurd die door ons onderworpen zijn - en met hun koningen, en met hun goden? Als jullie je overgeven worden jullie ‘alleen maar’ gedeporteerd !”.

Wat nu?

Hizkia was menselijk gezien ten einde raad, maar bleef op God vertrouwen. Hij legde de dreigbrief van Assur letterlijk open voor de Heer in de Tempel en bad met hart en ziel. "Heer, help ons toch - omwille van Uw Naam en Uw eer!". En God verjoeg het leger van Assur.

Wat een wonder! De rust keerde terug. Maar Hizkia werd ziek. Het had misschien toch teveel van hem gevraagd. Hoewel hij ook nog door een wonder werd genezen had hij nog een extra wonder nodig om dat echt te geloven. Even later werd hij juist trots. God stond aan zijn kant, maar hij voelde zich machtig en gedroeg zich als een beroemd man, terwijl alle eer aan God toekwam . . .

Daarna sloot hij veiligheidshalve vriendschap met de koning van Babel, die net als hijzelf niet meer door Assur overheerst wilde worden en zijn rijk uitbreidde. Toen kreeg echter hij op zijn kop van de profeet Jesaja, die hem erop wees dat het niet slim is om je kostbaarheden aan de koning van een groeiend rijk te laten zien. Dat zou later wel eens verkeerd kunnen aflopen! Maar Hizkia reageerde met iets als:

"Goed, jammer dan. Maar MIJN tijd zal het nog wel duren".

Wat een afgang! Was hij moegestreden? Zag hij alleen nog maar zijn eigen belang? Later zou koning Josia de strijd weer oppakken, nog radicaler dan Hizkia. Maar helaas kreeg Jesaja gelijk.

Het zijn oude verhalen, en voor katholieken vooral vergeten verhalen. Maar ze laten zien hoe je in geloof overeind kunt blijven terwijl het tegenzit en hoe je een Kerk overeind kunt houden die voor je ogen afbrokkelt. Hoe kunnen wij het hart van de mensen weer voor de Heer winnen, in onze tijd van gesloten kerken en vergeten geloofsverhalen? De aller-oudsten onder ons kunnen nog net zeggen dat het hun tijd wel zal duren. Maar MIJN tijd zal het NIET meer duren!

Aan de Heer zal het niet liggen. We mogen de 'dreigbrief' die weinig goeds voor de kerken voorspelt open voor God neerleggen. Maar wie, afgezien van Hemzelf, geeft ons weer hoop???



MASTERPLAN “HERSTELPROJECT PROCESSIEPARK OMMEL”

HET MASTERPLAN “HERSTELPROJECT PROCESSIEPARK OMMEL” IS KLAAR *(door Mario Bouwmans)*

Wat gaat de tijd snel. Die tijd heeft ook voor de “Projectgroep Herstel Processiepark” niet stil gestaan. Er is het afgelopen jaar achter de schermen keihard gewerkt en veel belangrijk voorwerk verricht, al is dat voor de buitenwacht allemaal wat moeilijk in te schatten. In en rondom het park zien mensen nog niet veel gebeuren en dan komt natuurlijk de vraag opborrelen: gaat het nog door?

Nou, zeker wel als het aan de Projectgroep ligt en aan de andere vrijwilligers die hun diensten hebben aangeboden. Het is ook wel zo fair te stellen dat de Projectgroep zich een beetje verkeken heeft op de complexiteit van de herstelplannen en de vele afzonderlijke zaken waarmee rekening gehouden moet worden (denk aan regels en voorschriften, voorwaarden voor subsidiëring, inroepen specifieke expertise, overleg met allerlei betrokkenen, etc.) Maar het gaat vooruit en er worden vorderingen gemaakt, die we hier kort nader toelichten.

Maar eerst nog even terug naar mei van dit jaar. Toen werd er een maandlang in en rond de kerk volop aandacht gevraagd voor het Herstelproject. Voor en na diensten draaide permanent een videofilm over het Processiepark Ommel – gemaakt door Paul Stapel samen met de projectgroep – en werden pelgrims gevraagd hun naam en adresgegevens achter te laten, zodat we een club van sympathisanten kunnen opbouwen. Ruim 300 mensen deden dat en een prettige bijkomstigheid was dat bedevaartgangers maar liefst € 3504,05 in enveloppen achterlieten in de kerk bedoeld om aan het herstel te besteden. Een bijeenkomst in de Kluis waar Frans Martens en Ad Verhoeven belangstellenden meer achtergronden over het park en de plannen gaven, viel ook in goede aarde. Daarna keerden de Projectgroep leden weer terug naar de vergadertafel. In vele en intensieve contacten is met erfgoedadviseur Korneel Aschman een masterplan voor het herstel van het Processiepark en de omgeving van de kerk opgesteld.

Het masterplan dient dus als uitgangspunt. Wat staat er allemaal in? Een zeer gedetailleerd inrichtingsplan met padenstructuren, verbindingen tussen de parkdelen, wijze van toegang maar ook gebruikte materialen en wijzen van aanpak, etc. Er staan beknopte beschrijvingen in van de historie, gebruik, flora en fauna, de ontwikkeling van het kerkplein, de actuele situatie, loop der paden, positie beelden, hagen, een uitgebreidere fotoserie van plekken in het park en een analyse van de knelpunten en conclusies over het Processiepark, kerkplein, historische waarde, kerkelijk en recreatief gebruik en de ecologische waarde. De toekomstvisie en kostenramingen maken het compleet.

Het masterplan is reeds met de opdrachtgever, - het Kerkbestuur van de Franciscusparochie, - besproken en ook zij zijn enthousiast over de plannen. Nu gaan we met het masterplan en overige documenten richting belangrijke 'beslissers' zoals gemeente, provincie, Rijksmonumenten én richting subsidieverstrekkingen. Ook vormt het masterplan het vertrekpunt voor de verschillende werkgroepen die inmiddels in het leven geroepen zijn om de details per onderdeel - van processiepark tot buitenkerk, van het kerkplein met entree tot het nieuwe vredespark – uit te werken, onder supervisie van de projectgroep. Dat werk is nu onderweg. Het streven is om in februari/maart zo ver te zijn dat we daadwerkelijk "de boer op kunnen" met onze plannen en fondsen gaan werven. In het voorjaar staat ook een presentatie gepland van het masterplan en de vervolgacties voor alle belangstellenden in en buiten Ommel.

Het Masterplan dat er nu ligt, mag er zijn. Er zit veel ambitie in; het wordt een hele uitdaging om die waar te maken, maar de Projectgroep denkt dat dat moet lukken met de niet aflatende steun van de mensen van Ommel en omgeving.

TROUW TOT IN DE DOOD ?

Trouw beloven doen we vaak: Denk maar eens aan een voetbalwedstrijd. We zingen dan: Wilhelmus van Nassau ben ik van Duytschen bloed. Den vaderland getrouwe..... Je ziet mensen ook wel eens een eed afleggen: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. Het is een sterke uitspraak waarin je belooft, ten overstaan van God, dat jij je aan een afspraak zult houden. Ik heb thuis een hond. Het is unne goeie lobbies en een heel trouw beestje. Ik ken ook mensen die erg principieel zijn. Ze zijn trouw aan hun principes en wijken daar niet van af.

Ook als je gaat trouwen doe je aan elkaar een belofte. Je belooft trouw aan elkaar te zijn in goede tijden en slechte tijden.

Goede tijden: Het gaat je voor de wind, je zit lekker in je vel, mooi huis, lieve kiendjes, werk naar je zin, samen gelukkig. Kortom: het geluk lacht je toe en je leven is in het echt net zo leuk als het op facebook lijkt.

Slechte tijden: allebei een drukke baan, druk met de kinderen, je rent van hot naar haar, problemen met je kinderen, weinig sociale contacten, 's avonds doodmoe op de bank ploffen, er is nog maar weinig seks en intimiteit. Je begint langzaam uit elkaar te groeien. Mensen veranderen. Je blijft niet altijd dezelfde. Na verloop van tijd ben je misschien zover uit elkaar gegroeid dat er een moment komt dat je zegt: Dit wil ik niet meer, ik kan niet meer met je samenleven. Ik wil van je scheiden.

Op het moment dat je besluit te gaan scheiden komt die belofte van trouw naar voren.

Trouw zijn betekent niet dat je voor eeuwig bij elkaar zult blijven of dat je niet vreemd zult gaan, maar trouw zijn betekent dat je jouw verantwoordelijk neemt voor alle verplichtingen die je samen bent aangegaan.

Je hebt elkaar een hele sterke belofte gedaan, voor het aangezicht van God: ook trouw zijn in slechte tijden als je besluit uit elkaar te gaan. Een paar voorbeelden:

- Trouw zijn aan elkaar door de kinderen die je samen hebt gekregen en uit liefde zijn verwekt. Je bent en blijft vader of moeder van je kinderen en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
- Trouw zijn aan elkaar in omgangsregelingen: meewerken aan een regeling die voor iedereen rechtvaardig voelt
- Trouw zijn aan elkaar betekent ook dat je elkaar het geluk gunt in een nieuwe relatie.
- Trouw zijn aan elkaar betekent dat je de financiële kant netjes en eerlijk afhandelt zonder eigen persoonlijk gewin
- Trouw zijn betekent dat je je schoonfamilie in ere houdt. Ze waren er voor jou ook in goede tijden.

Trouw zijn betekent dus niet tot in eeuwigheid bij elkaar blijven, of niet vreemd gaan. Trouw zijn gaat veel verder: Het raakt alle aspecten van het menselijk leven met alle ups en downs. Trouw zijn vereist moed en karakter.

- Moed en karakter om ook het belang van de ander belangrijk te vinden.
- Moed en karakter om er geen vechtscheiding van te maken.
- Moed en karakter om aan het welzijn van je kinderen te denken.
- Moed en karakter om niet alleen naar je eigen “ik” te kijken maar ook naar de “ik” van een ander.

In het evangelie lezen we: “laat de kinderen tot mij komen, hou ze niet tegen”. Misschien is dit wel de belangrijkste zin uit het hele verhaal. Laat je kinderen niet de dupe worden; zorg er samen voor, door trouw te zijn aan elkaar, dat ze gelukkig opgroeien. *Jack Swaanen*

HIJ IS ER WEER . . . DE GERARDUSKALENDER !

Ook dit jaar is hij weer te koop, de Gerarduskalender. Leuk voor een verjaardag, gezellig in iedere keuken, op kantoor of op het nachtkastje. De kalender past in iedere schoen en onder iedere Kerstboom, en u steunt er ook nog een goed doel mee: het missiewerk van de paters Redemptoristen van Wittem.

De kalender kost € 7,25 . Dat is inclusief een gratis, dubbelzijdig bedrukt, kartonnen ophangschild, met aan de ene kant een mooi natuurlandschap en aan de andere kant een kunstwerk. Lokaal kopen is voordeliger dan bestellen in Wittem !

De kalender is verkrijgbaar bij:

Patricia Willems	Wolfsplein 6	Asten	tel. 0493 – 696825
Marina Driessen	Den Akker 10	Heusden	tel. 0493 – 695653
Toos van Bussel	Den Plak 9	Heusden	tel. 0493 – 692082
Toon van de Ven	Kloosterstraat 4	Ommel	tel. 0493 – 695419
Maria van der Ven – Neervens	Offermansstraat 32	Lierop	tel. 0492 – 331418

Van harte aanbevolen !

Gerarduskalender 2019
uit Wittem

elke dag een beetje spirit!

Nu één kalenderschild met twee keuzes!

op de voorkant:
elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen

op de achterkant:
moppen
gedichten
bezinningsteksten
puzzels
informatie

€ 7,25

BACH IN ASTEN . . .

Op 23 december voert agk Puur Sangh in samenwerking met Brabant Sinfonia, de solisten Mami Kamezaki sopraan, Boukje van Gelder alt, Gert-Jan Verbueken tenor, Wim Ritzerfeld bas en Rob Nederlof organist het Weihnachtsoratorium uit van J. S. Bach.

Het Weihnachtsoratorium (Kerstoratorium; Oratorium Tempore Nativitatis Christi) is een oratorium bestaande uit zes afzonderlijke, maar inhoudelijk verbonden werken, soms aangeduid als cantates geschreven door Johan Sebastian Bach voor de periode van Kerst 1734 tot en met Driekoningen 1735. De teksten zijn ontleend aan het evangelie volgens Lucas het evangelie volgens Matheus en waarschijnlijk geschreven door librettist Picander (pseudoniem van Christian Friedrich Henrici).

De cantates 1,2,5 en 6 zullen worden uitgevoerd.

De aanvang van het concert is 14.30 uur.

De kerkdeuren zijn vanaf 14.00 uur geopend.

De toegang bedraagt € 12,50 ;

in de voorverkoop € 10,- bij VVV en Primera.

Het concert duurt circa 1,5 uur.

Puur Sangh heet u van harte welkom bij dit bijzondere BachConcert.

Voor nadere informatie: Anne-Mie Hoefnagels (PR Puur Sangh)

hoefnagelsannemie@gmail.com / 06-39858252

Puur  **Sangh**
ASTENS GEMENGD KOOR

VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE

Zaterdag:

18.00 uur	Someren-Eind (D'n Einder)
18.00 uur	Ommel
18.30 uur	Heusden, Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
19.00 uur	Eegelshoeve (Someren)

Zondag:

9.30 uur	Ommel
9.30 uur	Someren-Dorp
10.00 uur	Lierop
10.15 uur	Kapel Sluis XIII: Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten

Maandag:

8.00 uur	Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Ommel, september t/m. april
10.30 uur	Zorgcentrum De Lisse, 3 ^e verdieping, Em. pastoor Bakker

Dinsdag:

8.00 uur	Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Ommel, september t/m. april
9.30 uur	Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Woensdag:

8.00 uur	Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Ommel, september tm. april

Donderdag:

8.00 uur	Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Ommel, september t/m. april
18.30 uur	Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat (let op: ander tijdstip !)

Vrijdag:

8.00 uur	Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Ommel, september t/m. april

In de **meimaand** zijn er vele extra vieringen in **Ommel**: zie dan de bijlage.
Ook bij de **Paters SCJ** zijn nog altijd vieringen, waarbij u van harte welkom bent.
Zaterdag, zondag, 1^e vrijdag van de maand en op hoogfeesten
/ apostelfeesten e.d.: Eucharistieviering om **10.00 uur**.

Maandag tm. vrijdag (m.u.v. 1^e vrijdag en hoogfeesten / apostelfeesten:
Eucharistievering om **17.00 uur** (let op, dit was voorheen 17.30 uur !).

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:

Dinsdag 19.00 uur in Ommel (niet elke dinsdag: volg de kerkberichten in
Het Peelbelang en de mededelingen in de kerk !)

**Eens in de 2 weken is er een POOLSE Eucharistieviering in Heusden op
zaterdag om 17.00 uur.**

DE INVULLING VAN DE VIERINGEN

IN ASTEN, OMMEL EN HEUSDEN

***Voor de doordeweekse vieringen: zie het overzicht hiervóór.
De planning van de koren was niet helemaal gereed bij verschijning.***

Zaterdag 8 december

18.00 uur Ommel
18.30 uur Heusden
19.00 uur Eegelshoeve

Tweede zondag van de Advent

Eucharistieviering
Eucharistieviering - Kerkkoor
Eucharistieviering

Zondag 9 december

9.30 uur Ommel
9.30 uur Someren
10.15 uur Kapel Sluis XIII
11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
Eucharistieviering - Dameskerkkoor
Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
Eucharistieviering - Jozefkoor

Zaterdag 15 december

18.00 uur Ommel
18.30 uur Heusden
19.00 uur Eegelshoeve

Derde zondag van de Advent

Eucharistieviering - Zegening Kerstkindjes !
Woord- en Communieviering - Kerkkoor
Eucharistieviering

Zondag 16 december

9.30 uur Ommel

9.30 uur Someren
10.00 uur Heusden
10.15 uur Kapel Sluis XIII
11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
Zegening Kerstkindjes !
Eucharistieviering - Dameskerkkoor
Oecumenische viering - Incantare
Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 22 december

18.00 uur Ommel
18.30 uur Heusden
19.00 uur Eegelshoeve

Vierde zondag van de Advent

Eucharistieviering
Eucharistieviering - Kerkkoor
Eucharistieviering

Zondag 23 december

9.30 uur Ommel
9.30 uur Someren
10.15 uur Kapel Sluis XIII
11.00 uur Asten
14.30 uur Asten

Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
Eucharistieviering - 4-Tune
Concert - Pur Sangh

Maandag 24 december

8.30 uur Ommel
17.00 uur Someren
18.30 uur Asten

Kerstavond

Eucharistieviering
Gezinsviering - Quintesses
Kindergebedsdienst - Jong Nederland

18.30 uur	Heusden	Herdertjesviering
19.00 uur	Someren	Nachtmis - Dameskerkkoor
19.00 uur	Ommel	Gezinsviering - Muziekvereniging Sancta Maria
21.00 uur	Asten	Eucharistie - Mariakoor
21.00 uur	Ommel	Nachtmis - Kerkkoor St.Cecilia
21.00 uur	Heusden	Woord- en Communieviering - Erato en Nota Feliz
Dinsdag 25 december		Kerstmis
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering - Combocantorij
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
11.00 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
Woensdag 26 december		Tweede Kerstdag / H. Stefanus
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Mariakoor
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering - De Nachtegaal
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Astens Mannenkoor
		(vanaf 10.30 uur èn na de H.Mis is er een kort concert)
11.00 uur	Heusden	Kerstconcert
Zaterdag 29 december		
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 30 december		Heilige Familie - Jezus, Maria en Jozef
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
Maandag 31 december		Oudejaarsdag
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
19.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Sonnehove	Eucharistieviering - Dameskerkkoor
Dinsdag 1 januari		Nieuwjaarsdag / Maria, Moeder van God
9.30 uur	Ommel	Kerkkoor St.Cecilia
11.00 uur	Someren	Eucharistieviering
Zaterdag 5 januari		Openbaring des Heren (Driekoningen)
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 6 januari		
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
		Na afloop koffie en thee voor iedereen
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering - Lambertus Dameskoor

10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 12 januari		Doop des Heren / 1^e zondag door het jaar C
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
19.00 uur	Eegelschoeve	Eucharistieviering
Zondag 13 januari		
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Harmonie St.Cecilia 125 jaar !
Zaterdag 19 januari		2^e zondag door het jaar C
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering - Incantare
19.00 uur	Eegelschoeve	Eucharistieviering
Zondag 20 januari		
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Gregoriaans Ensemble
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
Zaterdag 26 januari		3^e zondag door het jaar C
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Amicitia
19.00 uur	Eegelschoeve	Eucharistieviering
Zondag 27 januari		
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 2 februari		4^e zondag door het jaar C
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering
19.00 uur	Eegelschoeve	Eucharistieviering
Zondag 3 februari		
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering Na afloop koffie en thee voor iedereen.
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 9 februari		5^e zondag door het jaar C
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering

18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 10 februari		
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor Na afloop koffie/thee voor iedereen
Zaterdag 16 februari		
18.00 uur	Ommel	6^e zondag door het jaar C Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering - Erato
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 17 februari		
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 23 februari		
18.00 uur	Ommel	7^e zondag door het jaar C Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 24 februari		
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
9.30 uur	Someren	Woord- en Communieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Common Voice
Vrijdag 1 maart		
18.30 uur	Someren	Carnavalsmis
Zaterdag 2 maart		
18.00 uur	Ommel	8^e zondag door het jaar C / Carnaval Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering - Carnavalsvereniging
18.30 uur	Asten	Carnavalsmis - Vocal Surprise + Asteiner Blaoskapel
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 3 maart		
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering - Lambertus Dameskoor
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
Woensdag 6 maart		
18.30 uur	Heusden	Aswoensdag Woord- en Communieviering - met medewerking van de Uitvaartbegeleidingsgroep
19.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor

INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE

Openingstijden secretariaat:

Maandag 9.30 – 12.30 uur
Dinsdag 9.30 – 12.30 uur
 19.00 – 20.00 uur
Woensdag 9.30 – 12.30 uur
Donderdag 9.30 – 12.30 uur
 19.00 – 20.00 uur

De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2-4,
5721 GV Asten. Telefoon: 0493 - 691315

Website:

www.rkfranciscus.nl

E-mail secretariaat:

secretariaat@rkfranciscus.nl

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van pastores:

Pastoor P.Scheepers	0493 - 691315	Spoed: 06 - 12544325
Telefonisch spreekuur	dinsdag	10.15 - 10.30 uur
Kapelaan v. Overbeek	0493 - 691415	Spoed: 06 - 12192197
Pater Zwirs	0492 - 331215	

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig.

Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving (zonder spoed):

Aanvragen via het secretariaat, tel. **691315**

Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):

Zie de openingstijden van het secretariaat.

Verder ook na telefonische afspraak.

Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail. vooralsnog aan: secretariaat@rkfranciscus.nl

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel. Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 10 per intentie.

Voor de **vermelding** van de misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

Financiën:

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans. Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op banknummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Franciscusparochie Asten.

H. Maria Presentatiekerk - Wilhelminastraat 1-3, Asten

Spreekuur op de pastorie te Asten:

zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m vrijdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag	9.00 – 19.30 uur
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m vrijdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zaterdag	9.00 – 19.30 uur
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

H. Antonius van Paduakerk - Vorstermansplein 14, Heusden

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur Woensdag 18.30 – 19.30 uur
Donderdag 11.00 – 12.00 uur

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

O.L.V. Presentatiekerk (Mariabedevaart) - Marialaan 16, Ommel

Spreekuur op de pastorie te Ommel:
in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)

Openingstijden van de kerk met processiepark:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Lambertuskerk - Kerkstraat 14, Someren

Spreekuur op de pastorie in Someren:

Woensdag 13.30 – 16.00 uur
Tel. 0493 – 491215
E-mail info@parochielambertussomeren.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Kerk H. Naam Jezus - Offermansstraat 3, Lierop

Spreekuur op de pastorie in Lierop:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur
Tel. 0492 – 331215
E-mail parochielierop@hetnet.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.