

Februari 2019

Speciale editie !



Bedankt !

Gratis mee te nemen

Colofon

Deel-parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, of per E-mail.

Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via het mailadres van de redactie (zie hieronder).

Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

De volgende editie verschijnt rond 12 april 2019.

Kopij aanleveren: uiterlijk 1 april 2019,

per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com ,

graag als Word-bijlage bij de mail voegen, schema's evt. in Excel.

Alleen kopij voorzien van afzender en telefoonnummer komt voor plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen.

Redactie-voorbehoud

Iedereen die berichten of andere gegevens (kroniekgegevens, liturgische planning) aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus, indien nodig, zelf zorg te dragen voor afstemming met andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen en eventuele taal- of spelfouten te corrigeren.

Voor alle berichten en gegevens geldt: wijzigingen voorbehouden.

Van berichten en gegevens die na de in het blad vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Planning (wijzigingen voorbehouden): Copydatum Uitgave

Pasen	1 april	12 april
Zomer	17 juni	28 juni
Herfst	23 september	4 oktober
Kerstmis	28 november	8 december

Jaargang 14 – uitgave 12 februari 2019

PATERS, BEDANKT !

Migratie is in ons land aan de orde van de dag., en de aanleiding om te gaan is niet altijd even plezierig. Zo was het ook bij “onze” paters, ze waren nog graag gebleven, en we hadden ze graag gehouden. Ondanks hun gevorderde leeftijd waren ze altijd dienstbaar geweest voor de omliggende parochies en waren ze gesetteld in de Astense gemeenschap. Er was dan ook aanleiding genoeg om er in de eigen parochiekerk een gedenkwaardig afscheidsfeest van te maken.

Ik heb er van genoten: een hartelijke ontmoeting van de paters met de parochie Asten in haar volle breedte en dan mag je daar ook de Astenaren rekenen die alleen in de kerk komen “als er iets te doen is”: sinterklaas, kerstnacht, carnavalsmis en nu dus ook het afscheid van de paters. Zij maken de viering tot een feest van de gemeenschap, tolerant naar de religieuze viering en betrokken bij het culturele gebeuren. Op zo’n dag hebben we echt een brede parochie en genieten we van de aanleiding voor het samenzijn.

Met respect voor het pastoraal team en de vele vrijwilligers die met grote creativiteit handvaten zoeken om de vieringen zowel een religieuze als een culturele uitstraling te geven. Op de speciale dagen bereiken ze daar steeds meer mensen mee, die zich dan in elk geval koesteren in de sfeer van het samenzijn in de christelijke traditie, Het aanvaarden van het katholieke geloof is niet voor iedereen weggelegd, het ervaren van een liefhebbend Wezen wel, maar nu zit ik buiten mijn bevoegdheid te praten. Nogmaals een compliment met name aan de voorganger pater van Langen. En aan het koor en de Guld natuurlijk. Wat is religieus, wat is cultureel, het onderscheid is vaag. Zeker nu de overigens zeer gewaardeerde Astense Bond voor Ouderen afscheid heeft genomen van de activiteiten die de katholieke K in hun vaandel voeren. Religie en cultuur hoeven elkaar niet te bijten, maar daarover een andere keer.

Paters, bedankt voor jullie aanwezigheid in Asten.

Jullie waren fijne dorpsgenoten.

Gerard ten Thije.

DE EERSTE DAG VAN HET HEILIG HARTKLOOSTER

Nu er een eind is gekomen aan het patersklooster in Asten wil ik u vertellen hoe het begonnen is. Dat was op 21 december 1908, een dag die als historisch, maar ook als komisch in ons archief vermeld staat. De dag begon erg vroeg om half 5 op de vochtige en tochtige zolder van het kasteeltje te Manage (België), waar vijf Nederlandse novicen welgemoed uit hun bed sprongen, want er stond heel wat te gebeuren. In plaats van de gebeden en meditaties, waar de dag altijd mee begon, had de novicenmeester himself een feestelijk ontbijt klaar gemaakt.

Daarna liepen ze zingend door het slaperige dorp naar het stationnetje voor de trein naar Brussel. Daar werden ze opgewacht door enkele theologiestudenten; het was een blij weerzien en ze hadden elkaar zoveel te vertellen, dat ze niet merkten, dat hun trein naar Leuven vertrok. Slechts één van hen kon nog net in de trein springen en dat was de penningmeester van het gezelschap, die de beurs had. De anderen stonden op het perron zonder geld en zonder kaartjes; maar een confrater diepte uit zijn toogzak een zilveren rijksdaalder tevoorschijn en zo arriveerden ze toch nog met een boemeltreintje in Leuven.



Daar was het groot feest in ons klooster. Er was een copieus diner, er werd gelachen en gezongen en de rector hield een daverende speech op deze historische dag, dat Nederland zijn eigen noviciaat zou beginnen in het voormalige burgemeestershuis van Asten. Totdat iemand riep: "Het is hoog tijd; straks missen we onze trein weer!"

In allerijl werd een koets opgetrommeld; en het verhaal gaat, dat er nooit meer sinds die dag paarden met meer vaart door de straten van Leuven werden gedreven dan toen. Ze haalden de trein op het nippertje en toen ze in Eindhoven aankwamen was het al donker. Ze hadden trek in een kop koffie en gingen een café binnen op het Stationsplein. Maar daar zat zo'n onguur volk, dat niks van die zwartrokken moest hebben; dus ze stonden al gauw weer buiten. Zodoende waren ze ruim op tijd voor de trein naar Helmond.

Daar zochten ze naar de tram op het plein, dat onverhard en onverlicht was. Wadend door plassen vonden ze een tram, maar die bleek naar Gemert te gaan. Ook dit probleem werd opgelost en tenslotte belandden ze opgelucht in Asten. In hun nieuwe tehuis werden ze opgewacht met een grote taart: Welkom in Asten.

Pater en oud-waarnemend-pastoor Piet Schellens SCJ

ONLINE KLOKGELUI

Sinds 21 januari 2019 is het weer wat stiller geworden in klokkendorp Asten. We zullen het voortaan zonder het klokje van de paters SCJ moeten doen. Dat kenmerkende, onregelmatige, kort-langng, kort-langng, kort-langng klokjesgeklep...

Maar wie wil kan er toch nog even naar luisteren, dankzij onze pastoor. Het klokje is te vinden op Youtube via <https://youtu.be/cL22lYqhBsY>. Dus, opzoeken, luisteren, opslaan, delen en liken maar !

Kijk trouwens maar eens op de parochiewebsite hoe de zusters de allerlaatste, vertrekkende paters uitzwaaiden !

<https://www.rkfranciscus.nl/?p=news&id=1599&t=Laatste+pater+SCJ+uitgezwaaid+en+uitgeluid>

ELKAAR KANSEN TOT LEVEN GEVEN . . .

Asten – door Arnold Spijker - Na 110 jaar verlaten de paters en broeders van het SCJ Asten. Pater van Langen, die ik interview, is sinds 2000 als pater vanuit Asten werkzaam.



In 1911 werd een Nederlandse provincie van de Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus opgericht. Pater van Langen is een van de raadsleden van de confederatie van de Vlaamse en Nederlandse provincie.

Tijdens ons gesprek benadrukt hij telkens het belang van allen en dat het niet om hem gaat. De laatste jaren is zijn grootste zorg het verzekeren van de opvang van de overgebleven paters en broeders.

Hoe kwam u ertoe zich aan te sluiten?

Na de lager school, in die tijd had je nog de 7^e klas, maakte je je keuze.

De eerste motivatie om zich bij het SCJ aan te sluiten ontstond via de heerroom van de pater. Zijn eerste idee was hem achterna te gaan als missionaris naar Congo. Ook had hij twee ooms, die broeder waren. Een bij de congregatie van de heilige familie en de andere bij de SCJ in het missiehuis Christus Koning in Helmond. Met deze laatste is hij meegegaan naar Helmond om daar zijn priesterstudie te beginnen.

Maar zoals met vele plannen, liep het allemaal niet zo.

Als je je aansluit krijg je je benoemingen, natuurlijk in overleg.

Bij je keuze je aan te sluiten hoort ook je dienstbaarheid aan de congregatie,

Je stelt je beschikbaar.

Dienstbaar te mogen zijn. De pater benadrukt dit meermaals.

Hij zelf is op veertienjarige leeftijd met de trein naar Helmond gegaan. Z'n oom ging de eerste keer mee. In 1948 is hij met z'n studie begonnen. Vier jaar Helmond en daarna drie jaar Bergen op Zoom.

Daarna een jaar Asten om ingewijd te worden tot het religieus leven.

Hij kreeg een benoeming om naar Rome te gaan, waar hij theologie studeerde. Hij haalde daar ook zijn Licentiaat, die de bevoegdheid gaf om op het groot-seminarium les te geven. De provincie wilde op het groot seminarie meer aandacht geven aan de wijsbegeerte van de natuurwetenschappen. Via de studie biologie heeft hij zich daarop voorbereid. Maar toen hij daarmee klaar was, waren de groot seminaries intussen gesloten. Geen kandidaten meer. Op het Sint Nicolaaslyceum in Amsterdam had men een biologieleraar nodig. Tien jaar heeft hij daar les gegeven. Daarna heeft hij zich vrijgemaakt voor de catechese met volwassenen en toerusting van medewerkers in de parochies. Na zes jaar als provinciaal overste in Breda, zit hij vanaf het jaar 2000 opnieuw in Asten.

In de beginjaren van het Klooster kwamen er zo'n duizend novicen. De laatste tientallen jaren was dat er geen een meer.

In de zestiger jaren zien ze al aankomen dat er een probleem voor de ouderen kan optreden. Voor die tijd was de verzorging ervan in feite voorzien door de nieuwe aanwas.



In de eerste jaren was er heel weinig contact van het klooster en haar bewoners naar buiten toe. Het klooster was zelfvoorzienend en zorgde voor eigen groenten, fruit en vlees. De grote tuin werd beheerd door de broeders. De latere jaren is er veel meer contact naar buiten toe, onder meer door inzet in de parochies.

De terugloop van novicen plaatst het klooster dus voor een probleem.

Hoe zorgen wij op een goede manier voor de oudere paters en broeders? Een element van zorg is ook het gebouw. Ze willen dit monumentale pand niet ten prooi laten vallen aan speculatie. Het liefst zou het een gemeenschapshuis worden. Dit ten dienste van de bevolking van Asten.

Pater van Langen noemt verschillende malen Sluis 13 waar hij elf jaar voorging in de kerkdiensten. Ook vandaag is hij nog volop dienstbaar. Het begrip pensioen kent hij niet. Net aan het eind van het interview moet hij snel naar het ziekenhuis, omdat er iemand op sterven ligt !

Dienstbaarheid staat centraal.

Eerder gaf hij tien jaar biologielessen. Punten en komma's vindt hij belangrijk. Hopelijk maak ik dus niet teveel fouten....

Pater van Langen is op vele plekken in Nederland actief geweest. Een fijn punt van herinnering is ook zijn studie in Rome. De ontmoeting met talloze broeders van over de hele wereld herinnert hij zich nog heel goed.

Ik vraag de pater hoe hij tegen de nieuwe stap aankijkt.

Hij ervaart dit als voltooiing. Een voltooiing van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de priesters van het Heilig Hart van Jezus. Een nieuwe stap met nieuwe uitdagingen. Een stap waarbij hij altijd het belang van de mede-paters en -broeders centraal probeert te stellen.

In de congregatie hebben ze geprobeerd om met elkaar het communiteitsleven zo goed mogelijk voort te zetten.

Eigenlijk heel mooi uitgedrukt in de tegel voor het klooster:

***Klokken uit dit dorp
en stemmen uit dit klooster
zijn wereldwijd gehoord.***

Na 1969 brachten teruggekeerde missionarissen stemmen en talen uit heel de wereld naar Asten.

Een belangrijk punt voor hem is dat de mens niet uitsluitend met individuele zaken bezig is. Om als mens ook open te staan voor anderen. Voor de paters speelt hierbij de boodschap van de verrijzenis een cruciale rol.

De pater spreekt ook nog over de secularisering (van het Latijn: “saeculum”= het aardse leven, de wereld). Hierdoor ging de mens steeds meer nadruk leggen op de aardse werkelijkheid, het hier en nu - parallel lopend met een leegloop van de kerken. Een reductie van de religie. Dit schept nieuwe uitdagingen en bezorgdheid – wat zoek je nu voor heil. Bij dit alles toch proberen te zoeken naar Lichtpunten om je Bijbelse toekomstvisie van blijvend leven overeind te houden, ziet de pater als essentieel voor de gemeenschap.



Met het vertrek van de paters is er een afsluiting van een periode gekomen. De kloosterkerk zat ieder weekend nog aardig vol. Al deze mensen moeten ook een andere invulling zoeken.

Pater van Langen hoopt dat de paters herinnerd zullen worden als inspiratiebron.

Hij hoopt dat de mensen elkaar kansen tot leven blijven geven. Een gemeenschap van mensen waarin niet alleen het ik en het individualisme centraal staan.

EEN LAATSTE VIERING

ASTEN – *Van onze verslaggever.*

Zondag 13 januari 2019 was de laatste zondagsviering bij de paters SCJ. Niet helemaal de laatste viering, want de vieringen gingen door tot maandag de 21^e, maar wel de laatste viering op zondag. Aanvankelijk was het klooster een noviciaat van de SCJ. In die jaren was het een gesloten bolwerk. De bewoners kwamen nauwelijks in contact met de plaatselijke bevolking, en de plaatselijke bevolking kwam niet in het klooster. Daarvan getuigen nog de scharnieren van de oude kloosterpoort bij de oprijlaan. Maar na de jaren '60 werden ook leken uitgenodigd om de H.Mis bij te wonen en bovendien om daarna koffie te drinken met de paters en broeders. Inmiddels was het gebouw al geen noviciaat meer. Het was herbestemd als klooster-bejaardenhuis, voor de opvang en zorg van de missionarissen die er van hun oude dag mochten genieten. Totdat die groep kleiner en kleiner werd, zodat de noodzaak tot sluiting en verkoop van het gebouw zich opdrong. En helaas was de optie om naar een vleugel van het klooster van de Antoniuszusters aan de overkant te verhuizen niet haalbaar.

Intussen had zich rondom de paters en broeders een grote groep vaste kerkgangers en koffiedrinkers gevormd, waarvan het grootste gedeelte vrijwel elke zondag in het klooster te vinden was. Een levende gemeenschap, want als iemand meer dan één week afwezig was werd er meteen navraag gedaan, of zelfs al eerder dan dat. In vergelijking met deze groep is de parochie toch wat meer los zand, veel minder persoonlijk.

Maar op 13 januari was de laatste zondagsmis en dus ook de laatste keer koffie drinken met deze groep. In de kapel waren bijna geen zitplaatsen meer beschikbaar. De 4 overgebleven paters + 1 broeder hadden er een eenvoudige maar indringende viering van gemaakt, met name door de keuze van de liederen. Vooral het slotlied, "Wonen, overal, nergens thuis" ging door merg en been. Wonen in Asten, en op je ouwe dag voor de zoveelste keer moeten verhuizen naar een plaats ver weg, waarbij de

groep ook nog eens uit elkaar wordt gehaald. Wonen in Asten, helemaal thuis bij de SCJ - en wat komt er hiervoor in de plaats? Komt er nog wel ooit iets voor in de plaats? Zijn wij in dit leven wel ooit ergens helemaal en voor altijd thuis???

Met de voor rector van Langen zo kenmerkende rust schetste hij nog maar eens een stuk geschiedenis van het klooster. Maar ook iets van de spiritualiteit van de SCJ, die toch vooral uit missionarissen bestaat. Dat 110 jaar lang vrijwel elke dag de Eucharistie is gevierd in deze kapel. Dat er dag in, dag uit het Evangelie is gelezen. Hoe alle bewoners (paters, broeders en een enkele zuster) steeds hebben geprobeerd om naar Gods Woord te luisteren, om zich door de Heilige Geest te laten bezielen, om zo in het pastoraat, in de liturgie en in heel hun manier van doen iets van Gods liefde te laten zien, om mensen te helpen tot bloei te komen in Gods Naam.

Pater van Langen verwees nog even naar één van de mooie ramen in de kapel. Daarin is de Heilige Geest te zien, afgebeeld als een duif, maar ook als een vlam, daarboven, waar een harpachtig muziekinstrument is afgebeeld. De Heilige Geest bezielt mensen die God willen dienen en Hij is het die zorgt dat er uit die 'harp' echt mooie muziek komt. Daarnaast staat een zeven-armige kandelaar, een menora, zoals die ook in de Joodse Tempel in Jeruzalem stond, pal voor de Ark van het Verbond, die



het centrum was van Gods Aanwezigheid in die dagen. Zo hebben de paters en broeders van de SCJ jarenlang op hun manier Gods Aanwezigheid in ons midden laten zien en ervaren, en zij hebben er velen door geïnspireerd.

Muziek zat er trouwens ook altijd wel in deze gemeenschap. Na het vertrek van enkele paters zaten de resterende bewoners zonder organist, maar de liederen klonken als volkszang evenzogoed prachtig.

Het is jammer dat deze tijd nu voorbij is. We kunnen alleen nog maar bidden dat er iets nieuws ontstaat en hopen dat iets van deze gemeenschap op de één of andere manier bij elkaar gehouden wordt. Misschien bij het koffiedrinken in Asten of in Ommel, of bij de zusters, als daar de mogelijkheid voor ontstaat?

Na afloop van de viering nam pater van Langen, bescheiden als altijd, namens alle kloosterlingen, ingetogen en stil een daverend applaus in ontvangst.

EEN OMGEKEERD PAAS-TRIDUÛM

Zaterdag 19 januari. De laatste zaterdagsviering bij de paters SCJ. Normaal gesproken was het aantal gasten op zaterdag op de vingers van één hand te tellen. Maar deze zaterdag was anders. Er waren meer gasten, mensen die de zondagsviering hadden gemist en/of die er tot het laatst bij wilden blijven. Wat schaars is, is immers kostbaar . . .

Ook bij de koffie was het druk, waarbij ook zorgpersoneel van het klooster in Aarle-Rixtel en een sjouwploeg aanschoven. Overal stonden spullen opgestapeld. Een deel daarvan is gericht herbestemd. Er is Kerstversiering naar ORO gegaan, en onder andere enkele beelden en een collectie aandenkens uit de missie naar de Zusters van het Kostbaar Bloed. Zo is het ook leuk om te weten dat de Kerststal van de paters – een enorm bouwwerk, dat gemaakt is door een creatieve broeder – naar Ommel is verhuisd. En de oeroude bel van het noviciaat, die op de binnenplaats hing om de bewoners bijeen te roepen voor de maaltijden en dergelijke, is op de valreep aan het museum overgedragen. Fijn dat er zo toch nog iets van de paters in onze omgeving blijft.



Maar nog even terug naar de koffie.

Het was die dag één grote maar merkwaardige kring, heel ongewoon maar toch één. De kloostergemeenschap was en bleef de kloostergemeenschap, inclusief deze gastvrijheid. Wel gaf iemand van het zorgteam aan dat de serene sfeer uit het klooster verdwenen was. Je zag niet meer hoe paters in alle rust uit een gang binnen kwamen en naderhand weer stil in die gangen leken te worden opgenomen. Je zag vooral een bejaardenhuis dat midden in een verhuizing zat. En toch was er nog steeds dat gevoel van die ongewone gemeenschap.

Zondag 20 januari. Die dag zal de meeste parochianen niet ontgaan zijn en lang bij blijven. Alle paters en broeders die mentaal en lichamelijk ook maar enigszins in staat waren te komen waren in de kerk aanwezig. Ook diegenen die al verhuisd waren. De kerk zag zwart van de mensen, maar het priesterkoor zag wit van de geestelijkheid, exclusief de religieuzen die vooraan in de banken bleven zitten. Natuurlijk was rector van Langen de hoofdcelebrant, en wat was het mooi om dat nog eens mee te maken ! Het St.Jorisgilde bracht de SCJ-ers een laatste vendelgroet.



Het College van B&W was aanwezig, en de burgemeester sprak na afloop van de viering de paters en de gehele gemeenschap toe.

Dat ontlokte aan de rector toch nog even de vraag of het klooster nu gemeenschapshuis zou worden . . . Maar de burgemeester antwoordde politiek correct dat hij niet op de zaken vooruit kon lopen. Wel beloofde hij ervoor te zorgen dat het monumentale pand bewaard zou blijven.

Nou, we zullen zien ! Inmiddels is het

gebouw voorlopig verkocht aan de Stichting Gemeenschapshuis Asten, maar er is nog niets besloten. En lang niet iedereen is het met de rector eens ! De gemeente gaat het nog druk krijgen ... Na afloop van de viering was er een drukbezochte receptie. Al was het haast niet te doen om in die drukte alle paters een laatste hand te geven !

Maandag 21 januari. Nu echt de laatste viering in de kapel van de paters SCJ.

De dagen daarna zouden de laatste bewoners verhuizen. Maar ook bij deze allerlaatste viering waren enkele trouwe gasten aanwezig. Waardig, eenvoudig, subtiel, ontroerend en tot op het allerlaatst inspirerend, zo zou je deze viering het best kunnen omschrijven.

Nog éénmaal de lezingen die altijd werden gelezen op “Eerste vrijdag van de maand”, de dag die gewijd is aan het Heilig Hart van Jezus, een maandelijks hoogfeest voor de SCJ. Uit het Johannesevangelie: “Als gij mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt, blijf Ik in u en u in Mij”.

Toe maar ! – maar het was wel toepasselijk en bemoedigend. Nog één keer hebben we dat mogen doen. Bij de Communie werden de laatste hosties uitgereikt en opgemaakt. Daarom kreeg iedereen er wel drie !



En toen werd de kapel aan de eredienst onttrokken door een ritueel als op Witte Donderdag. Kaarsen uit, de kleden van het altaar af, het Tabernakel was leeg.

De rector blies de Godslamp uit. Wat zou er door hem heen gegaan zijn op dat moment? Hij geeft zelden iets prijs van zijn gevoelens, maar wel van grote dankbaarheid voor alles wat er in het verleden was geweest, en voor wat hij de 'voltooiing' van zijn community noemt: dat woord heeft een andere lading dan 'het einde'.

We hebben gedronken uit de Bron van het Leven, zoals de pelikanen in de vensters van de kapel.

Maar het is voorbij. Pater van Langen zei nadrukkelijk dat het hem niet uitmaakte wat er met al die spullen gebeurt (behalve het gebouw zelf dan), omdat het nu vooral belangrijk is dat er goed voor zijn mensen gezorgd wordt. Zodat zij (en ook hijzelf ! - *redactie*) eindelijk van een rustige oude dag mogen genieten.

Zoals gezegd, inspirerend tot het allerlaatst.



Op reis naar het H.HART van JEZUS ?

Ga dan eens mee met de 50+-bedevaart van de Emmanuelgemeenschap !

Paray-le-Monial is een klein stadje een eindje ten zuidwesten van Dijon in Frankrijk. In de 17^e eeuw is Jezus daar verschenen aan de heilige zuster Margaretha-Maria Alacoque. Daarbij toonde Hij zijn liefde, samengevat in zijn doorboorde Heilige Hart. Dit is prachtig weergegeven in de kapel van het klooster waar deze zuster verbleef. Margaretha-Maria ontving daarbij de woorden: “Zie hier het Hart dat de mensen zozeer heeft liefgehad”.

Paray-le-Monial is één van de zeldzame bedevaartplaatsen die aan het Heilig Hart gewijd zijn. Het is een belangrijke plaats voor onze paters en broeders van de SCJ – dat betekent immers “priesters van het Heilig Hart”. Ook op het nieuwe hoogaltaar van de kerk van Asten staat een Heilig Hartbeeld. In het prachtig bijgehouden stadje vindt u een grote Romaanse basiliek en meerdere mooie kapellen, maar ook gezellige, typisch Franse straatjes en pleintjes en vele hotels. Een rondleiding door het klooster behoort tot de mogelijkheden.

De RK Emmanuelgemeenschap organiseert dit jaar een busreis voor 50+-ers naar Paray-le-Monial van 10 tot 15 juni. Het is een geheel verzorgde midweek waarin ruimte is voor vieringen en onderricht, voor bezoek aan het stadje en onderling contact. Het gehele programma is Nederlandstalig.

Voor informatie en aanmelding, zie de website www.emmanuelnederland.nl of mail vijftigplus@emmanuelnederland.nl .

Geen tijd in juni, maar in de zomervakantie in de buurt? Neem gerust een kijkje. Er zijn de hele zomer conferenties voor alle mogelijke doelgroepen, ook voor jongeren en gezinnen. Kijk op de website of breng op eigen gelegenheid een bezoek !



Het is weer zover.

Carnaval is voorbij. We hebben het leuk gehad. Nu is de kleur er weer voor zes weken uit. Geen feesten meer. Niks uit eten. Geen leuke dingen meer. Alleen maar afzien.

Zo was het zo'n 60 jaar geleden. Vasten betekende toen harde tijden. De kinderen kregen een vastentrommeltje. Daarin belandde alles wat een beetje lekker was en daar mocht je op zondag wat van opeten. Maar dan was het meestal al klef en de koekjes smaakten oud. Dus echt leuk was dat ook niet. Bovendien moest je de inhoud van je trommeltje nog eens delen met kinderen op school die geen snoep hadden.

De groten mochten zes weken niet naar de bioscoop. En degenen die rookten hadden het helemaal zwaar, want het was de bedoeling dat je jezelf een limiet per dag oplegde. Voor de omgeving vaak geen pretje, want de echte rokers werden van zoveel vasten behoorlijk chagrijnig.

Leuke tijden waren dat niet. Maar als we ons vergelijken met de Islam dan hebben wij het nog heel vriendelijk gehad. Want de Islamiet die vast, mag de hele dag van zonsopgang tot zonsondergang niets eten of drinken. Dan hadden de katholieken het vroeger nog goed.

Ik hoor vaak vertellen dat de ouderen die dit nog hebben meegemaakt de zin van het vasten als kinderen niet snapten. Ze hadden op school geleerd dat Johannes ooit in de woestijn had rondgelopen, niets at dan sprinkhanen en zichzelf met een zweep aframmelde. De kinderen wisten ook dat Jezus veertig dagen in de woestijn had rondgewandeld en helemaal niets gegeten of gedronken had. Vaak dachten ze: voor Jezus was dat makkelijk. Hij kon wonderen doen, dus Hij had nergens last van. En Johannes was ook heilig, dus die lukte dat ook wel. Maar waarom Johannes en Jezus dat deden ontging de kinderen toen en velen nu nog.

Wat ik wel begrijp is dat vasten betekent dat je probeert niet altijd overmatig tekeer te gaan. Niet onbepaald uit eten gaan. Niet nog een weekendje weg, terwijl je net terug bent van de wintersport. Niet kopen om het kopen. Eigenlijk dus: niet alleen maar doen waar jij zelf zin in hebt.

Als dat de zin van het vasten is dan snap ik het wel. Want niet alleen maar doen waar je zelf zin in hebt, betekent weer: rekening houden met anderen. Iets laten waardoor een ander iets meer heeft. Of omgekeerd: iets extra's doen voor een ander wat jezelf iets meer moeite kost.

Dat ouderwetse vastentrommeltje was achteraf bekeken nog niet zo gek. Een beetje klef en muf misschien, maar de gedachte erachter was frisser dan je zo zou denken.

EEN GEESTELIJKE BOOTCAMP

De Veertigdagentijd is een soort trainingstijd om als mens verder te komen en straks met nog meer vreugde Pasen te kunnen vieren.

Van oudsher: bidden, vasten en aalmoezen geven. Maar elke tijd vul je dat weer iets anders in.

Tien tips om je dichter bij God en bij de mensen te brengen:

1. Bid elke morgen het Onze Vader en elke avond het Wees Gegroet;
2. Zoek in het Evangelie van de zondag één zinnetje om de rest van de week mee bezig te zijn;
3. Als je een luxeartikel koopt – iets wat je niet echt nodig hebt -, geef dan ook altijd iets aan de armen of aan een goed werk. Geef een procentje, overvloed vraagt om te delen met anderen;
4. Doe elke dag iets goeds voor een ander. Maar dan wel nog vóór hij/zij erom vraagt;
5. Als iemand iets onaangenaams tegen je zegt, doe dat dan niet meteen ook terug, want zo herstel je geen evenwicht. Zwijg liever een minuut: het gaat meestal over en je stopt daarmee de spiraal van het onaangename;
6. Als je al een kwartier tevergeefs aan het zappen bent, schakel dan de TV uit en lees een boek. Of praat met je huisgenoten: zappen met mensen is beter en je hebt er geen afstandsbediening voor nodig;
7. Ga in deze periode steeds met een klein beetje honger van tafel. Veel mensen volgen vanwege overgewicht een dieet en horen diëtisten zeggen dat ze het hele jaar met een beetje honger van tafel moeten.
8. Ver – geven is nog mooier dan geven;
9. Je hebt iemand al zo vaak beloofd te bellen of te bezoeken. Doe het nu eindelijk eens;
10. Laat je niet elke keer vangen door het prijskaartje met de sterk gereduceerde prijs. Het kost inderdaad 30 procent minder, maar jouw kledingkast zit al behoorlijk vol.

VASTENACTIE 2019

Graag willen wij als M.O.V.-groep u hartelijk dank zeggen voor uw financiële bijdragen voor de Vastenactie 2018 waarmee wij projecten konden ondersteunen in India, Kenia, Uganda, Malawi, Brazilië en Roemenië. Ook dit jaar ondersteunen wij weer verschillende projecten. Doet u (weer) mee?

1. In Zambia ondersteunen wij een project van de stichting JACANA, welke waterpompen aanlegt om families te voorzien van schoon drinkwater.
2. Pastoor André Heijligers in Brazilië willen wij ondersteunen in de aanschaf van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken voor zijn zaaltjes naast de kerk, welke dienen als ontmoetings- en catecheseruimtes.
3. Eveneens steunen wij in Brazilië een project van de fraters van Tilburg die een bijdrage vragen om studiebeurzen te bekostigen voor gezinnen die het niet kunnen betalen.
4. Ook in Kenia willen wij een bijdrage geven aan het project van de zusters Puteri Reinha Rosario om kinderen een kans te geven om met een studiebeurs verder te studeren.
5. In Roemenië worden dit jaar twee projecten ondersteund. Voor de gaarkeuken in de stad Oradea wordt een nieuwe elektrische kookplaat gevraagd, zodat er weer 160 maaltijden kunnen worden bereid. Het andere project bestaat uit de aanschaf van hulpmiddelen, - zoals muurbeugels en antislipmatten, - om het bejaardenhuis Sint Antonius in Marghita veilig(er) te maken.

Voor meer informatie: www.rkfranciscus.nl

Uw financiële bijdrage voor de Vastenactie 2019 kunt u storten op rekeningnummer: **NL.13.RABO.0327.494.131** t.n.v. **Franciscus-parochie Asten-Someren** inzake **MOV, Vastenactie 2019**. Ook kunt u voor uw bijdrage het bekende **vastenzakje** gebruiken en deponeren in de brievenbus van de pastorieën in Asten, Ommel en Heusden.

OPROEP VOOR ENTHOUSIASTE KOORZANGERS IN OMMEL !

“Zingen is twee keer bidden!” De heilige Augustinus schijnt het ooit gezegd te hebben. Hij heeft ermee bedoeld dat zingen een bijzonder krachtig middel is, waarmee de mens in allerlei omstandigheden van het leven de vreugde, de vrees en de vragen van het hart tot uitdrukking mag brengen.

Zoals u weet heeft de kerk van Ommel, met haar rijke bedevaarthistorie, een bijzondere plek in onze Franciscanische parochie.

Vele vieringen worden er verzorgd die vaak ook met gezangen worden opgeluisterd. Al vele jaren verzorgt mede het Gemengd Koor Sint Cecilia de zondagsvieringen, uitvaarten en andere bijzondere plechtigheden.

Omdat het koor zó belangrijk is voor Ommel zouden wij, - leden van het koor en kapelaan van Overbeek, - het fijn vinden als ons koor versterkt wordt met zangers en zangeressen.

Graag willen wij de traditie van ons koor levendig houden en elke extra stem is daarbij van harte welkom, ook als u buiten Ommel woont !

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jan Meijer: 0493-843251.

UITNODIGING

Graag nodigen wij u uit voor een presentatie van de stand van zaken en de voorgenomen inrichting van het “Maria-oord Ommel, Park van Vrede”.

Wanneer: Dinsdagavond 26 februari 2019, om 20.00 uur

Locatie: Gemeenschapshuis: “de Kluis”, Kluisstraat Ommel

De avond bestaat uit:

- Een toelichting omtrent de stand van zaken tot heden toe.
- Een presentatie van de herinrichtingsplannen.
- Het beantwoorden van vragen en een toelichting op de jaaragenda i.v.m. 75 jaar bevrijding Ommel.

Iedereen is van harte welkom!



MariaoordOmmel
PARK VAN VREDE

DE KERSTPAKKETTEN ZIJN BEZORGD !

Daar hebben we flink voor gewerkt op 7, 8, 10, 11 en 12 december ! De diaconale werkgroep van de H. Franciscus Parochie en leden van het Sint Joris Gilde hebben wederom de klus geklaard: 100 pakketten met ieder 20 artikelen voor de minima.

Het mag gezegd: de werkzaamheden zijn in een positieve sfeer verlopen; het was de 15e keer. De mensen in Asten en omstreken hebben ook dit jaar weer van harte mee gedaan, zodanig dat de inhoud van de 100 pakketten nog voor de geplande tijd was verkocht en verzameld. De PLUS supermarkt was opnieuw een goede gastheer voor de actie en werkte volop mee.

Inmiddels is het gros van de pakketten opgehaald en verdeeld: blijde reacties alom. Voor allen die deelnamen: **DANK uit den Herte !**

Diaconale Werkgroep - H. Franciscusparochie - Sint Joris Gilde Asten

WAT TE ETEN OVER ?

In de Advent houdt onze parochielocatie in Asten altijd een Kerstpakketten-actie voor de minima. Maar er zijn genoeg minima die het hele jaar door wat extra's kunnen gebruiken. Om deze doelgroep te ondersteunen bestaat de Voedselbank. In Ommel staat het hele jaar een gele krat van de Voedselbank in de kerk. Daarin kunt u bruikbare levensmiddelen deponeren die u zelf om welke reden dan ook niet (meer) nodig hebt.

Dus: bent u op dieet, hebt u een allergie ontwikkeld, hebt u een pakket gekregen waarvan u enkele artikelen niet gebruikt, of hebt u een gul hart en zin om iets extra's te doen voor de noodlijdende medemens, dan kunt u deze levensmiddelen in de krat in de kerk van Ommel deponeren.

Let wel, het gaat hier alleen om redelijk houdbare levensmiddelen, want er is géén koeling. NB: ook toiletartikelen zijn meer dan welkom.

Vele minderbedeelde regiobewoners zijn er u dankbaar voor !

Dit gaat over ^{*}JOU !!!



Jongerenrubriek

Vooroordelen

Je kent waarschijnlijk de uitdrukking wel: “*Wie als een dubbeltje wordt geboren zal nooit een kwartje worden*”. Uit welk nest je komt is vaak bepalend voor het verdere verloop van je ontwikkeling.

Zo gauw iemand zijn kop dan toch een beetje boven het maaiveld uitsteekt dan hoor je nogal gauw: “*den dieje???? dè er toch inne van gewitwel, van die familie die..... enz*”. Er wordt dan eigenlijk niet meer geluisterd naar wat de betreffende persoon te zeggen heeft, er wordt in feite alleen maar naar zijn afkomst gekeken en niet naar zijn kwaliteiten of wat de betreffende persoon te zeggen heeft.

Het zijn: Vooroordelen !

Het valt niet mee om je los te maken van vooroordelen.

Als je iemand voor het eerst ziet dan ga je meteen denken: *Wor kumt ie vandoan en van wie is ut er inne?* Het bepaalt ook hoe je naar iemand luistert: als-ie van goede komaf is wordt er beter geluisterd en wordt hij of zij anders benaderd. Stel je maar eens voor: Hoe zou je luisteren naar de Kerstboodschap van koning Willem-Alexander als diezelfde tekst uitgesproken zou worden door een dakloze zwerver.

Zou diezelfde tekst dan serieus genomen worden?

Vooroordelen: Wie heeft ze niet? Ik kan er nog een paar noemen:

- Oei! dè is er inne van ut kamp.....
- Mi den dieje kunde bitter niks te maken hebben want hil zun familie.....
- Al die asielzoekers zijn allemaal.....
- Getver, dè is unnen homo.....

In een verhaal uit het evangelie wordt Jezus ook geconfronteerd met deze onbewuste vooroordelen. Ook van hem wordt gezegd dat hij maar een timmermanszootje was en dat hij dus nooit..... Vandaar het spreekwoord “*een profeet wordt in zijn eigen dorp niet geëerd*”. Later in het verhaal willen de Schriftgeleerden Jezus aanvallen voor wat hij gezegd heeft maar dan loopt Jezus tussen hen heen en gaat weg.

De vraag is nu: Hoe moeten wij omgaan met vooroordelen?

Leven zonder vooroordelen is denk ik niet mogelijk. Het geeft volgens allerlei psychologen structuur en houvast in een gecompliceerde samenleving.

Het belangrijkste is dat je, door je vooroordelen, nooit iemand kwetst, want vooroordelen zijn in veel gevallen hartstikke fout:

- Frans Bauer is er eentje van het kamp.
- In elke familie zitten goeie mensen, ook in de meest beruchte.
- Ik ken asielzoekers die vreselijke dingen mee hebben gemaakt en hier nog niet veilig zijn.
- In mijn vriendengroep zitten enkele homo's en daar is niks mis mee.

Ik denk dat het erg belangrijk is dat je je er bewust van bent dat je vooroordelen hebt. Dat je je er bewust van bent dat je niet alle mensen over één kam moet scheren. Dat je pas moet oordelen wanneer je goed geluisterd hebt.

Misschien dat het luisteren naar de boodschap van Jezus wel de eerste stap zou kunnen zijn.

Jack Swaanen, pastoraal werker

Jack is bereikbaar via j.swaanen@rkfranciscus.nl .



Een rubriek over pelgrimeren



De volgende STAP STAP STAP STAP STAP STAP

Misleidende tekens

Dat had ik eerder moeten doen: de èchte planning van onze pelgrimsreis. Iedere keer is er wel iets, dat mijn voornemen om te plannen doorkruist. Ons doel is Maria Laach. We gebruiken een klein boekje van de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (een pelgrimstocht in 8 etappes).

Ik start graag relaxed met een pelgrimage. Ik probeer de eerste twee dagen ergens een onderkomen te regelen. Doordat ik daar nu zo laat mee ben, lijkt heel Zuid-Limburg zo'n beetje vol te zitten. Na meer dan een uur bellen heb ik dan eindelijk beet in Lemiers. Direct vol gas weg stuiven zo'n eerste wandeldag brengt je later vaak in de problemen. We kiezen liever voor een inloopdag.

Het eerste traject van Maastricht naar Wittem sjoemelen we door bus 50 naar Gulpen te nemen. Bus 50 is een geweldige busverbinding tussen Maastricht en Aken. Hij vertrekt ieder kwartier. Als we opstaan is het mistig. De bus is elf minuten te laat en stampvol. We moeten staan. M'n oog valt op een vreemd stel. Een graatmagere jongen in zwart leren kleren. Hij is al wat kalend en heeft wat vet in zijn haar zitten. Je ziet duidelijk een tongpiercing en een soort schelpjes in z'n oren. Samen met z'n vriendin, die ik alleen op de rug zie, zitten ze duidelijk onder de drugs. Hun pelgrimsfeest ziet er een beetje anders uit dan dat van ons. Na een heerlijke douche in ons hotel, lijkt alles van me af te vallen. Een gevoel dat ik vaker bij een pelgrimage heb. Het lijkt alsof je lichter wordt. Je wordt ontvankelijker en stelt je meer open.

Naar Schmidt 25 km. Dat vinden we te veel. Al pelgrimerend veroorloven wij het ons af te wijken van voorgeschreven paden en methoden.

Opnieuw een stukje bus. Ik download een gratis app: DB navigator. Een aanrader. Een soepel en snel werkende app. Het geeft je alle actuele



trein- en busverbindingen in Duitsland. We gaan tot Rurberg. Het is druk in de bus. In Simmerath stapt een groep drukke kinderen in. Misschien teveel gekleurde snoepjes gegeten? Als ze boven in Rurberg uitstappen valt er een plotselinge, bijna doodse stilte, in de bus. De bus slingert verder door en brengt ons naar de halte beneden. Met de app Mytracks stevenen we weer op ons pelgrimspad af, via de smokkelaarsroute naar Schmidt. Vandaar gaan we naar Hasenfeld en Gemünd. We bezoeken klooster Mariawald. Een streng katholiek klooster. De mis gaat in het Latijn en

de ouwel hostie moet in je mond. We eten de beroemde erwtensoep. Verrukkelijk, een aanrader. Bij het smerige kopje koffie draait onze maag om. **En een aangegeven route kan ook misleidend zijn !**

Verderop. Ons traject naar Antweiler belooft wat minder goede accommodaties. We willen gokken op Aremberg, dat er dicht bij ligt. **Maar . . . Fout.** Volg je de tekens, en dan blijkt het plotseling niet te kloppen ! De informatie in het boekje is niet meer correct. Daar komen we helaas te laat achter. Zo kan het dus óók lopen. Hoe goed de tekens van het pad ook zijn, in dit geval zijn ze misleidend. Om weer terug te komen op het oude pad moeten we over een stuk asfalt dat nogal druk is met veel motorrijders...

Nog wat verderop. Dat wordt een pittige etappe. Ik heb het gevoel: ik verzet geen stap meer, ze komen me maar halen. Toch ploeteren we verder. De laatste kilometers vallen plotseling mee. Ze zijn dalend. We komen bij ons gasthof. Niet zo modern. Achter de bar staat een jonge dikke vrouw, die later de dochter van de eigenaar blijkt te zijn. Ze kijkt niet écht geïnteresseerd. Het eten is echter goed en de douche perfect.

Misschien moeten we ons vooroordeel bijstellen???

Vandaag bereiken we gemakkelijk, door een hoofdzakelijk dalend traject, Maria Laach. Als we wat gaan drinken klettert de regen naar beneden. Bij het weggaan is het bijna droog. In de kerk steken we een kaarsje op. We schrijven op een briefje onze wens waar de monniken voor gaan bidden.



Momenteel wonen in Maria Laach zo'n vijftig monniken. Ze volgen de regel van de H. Benedictus van Nursia. Een leven in het teken van 'ora et labora'. Je kunt er als pelgrim overnachten. Regel dit dan wel vroegtijdig, want het is er vaak vol. En je weet hoe het kan lopen...

Arnold

POOLSE VIERINGEN TERUG IN HEUSDEN

Er was in Heusden een traditie van Poolse vieringen. Vanaf 2006 tot en met 2016 vonden er wekelijks drukbezochte vieringen plaats in de Antoniuskerk. In januari 2016 kwam daar een einde aan. De priester die vanaf 2008 wekelijks vanuit Brussel naar Heusden kwam kreeg een andere functie en moest daarom het voorgaan in de vieringen beëindigen. De behoefte aan deze vieringen bij de Poolse arbeidsmigranten was en bleef echter groot. Daarom bleef de Heusdense locatieraad zich inspannen om de vieringen weer terug te krijgen. Tot voor kort hadden deze pogingen geen succes. Dit veranderde nadat het Bisdome Den Bosch besloot om binnen het Bisdome een Poolse Parochie op te richten. Als pastoor van deze parochie werd benoemd Krzysztof Obiedzinski. Een priester die bekend is in Heusden want in de beginjaren was hij de voorganger van de Poolse vieringen in Heusden. De hernieuwde kennismaking met deze priester heeft er toe geleid dat hij met enthousiasme bereid bleek om weer vieringen te doen in Heusden. Vooralsnog zal dat iedere 2 weken zijn te beginnen vanaf zaterdag 1 december om 17.00 uur. Als blijkt dat de vieringen aanslaan en er behoefte aan is zullen de vieringen wekelijks worden gedaan in de Belevingskerk van Heusden.

VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE

Zaterdag:

18.00 uur	Someren-Eind (D'n Einder)
18.00 uur	Ommel
18.30 uur	Heusden, Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
19.00 uur	Eegelshoeve (Someren)

Zondag:

9.30 uur	Ommel
9.30 uur	Someren-Dorp
10.00 uur	Lierop
10.15 uur	Kapel Sluis XIII: Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten

Maandag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
10.30 uur	Eucharistieviering Zorgcentrum De Lisse, 3 ^e verdieping
18.30 uur	Eucharistieviering Sonnehove

Dinsdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
9.30 uur	Eucharistieviering Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Woensdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september tm. april

Donderdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
18.30 uur	Eucharistieviering Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Vrijdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april

In de **meimaand** zijn er vele extra vieringen in **Ommel**: zie dan de bijlage.

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:

Dinsdag 19.00 uur in Ommel (niet elke dinsdag: volg de kerkberichten in Het Peelbelang en de mededelingen in de kerk !)

Eens in de 2 weken is er een POOLSE Eucharistieviering in Heusden op zaterdag om 17.00 uur.

DE INVULLING VAN DE VIERINGEN

***Voor de doordeweekse vieringen: zie het overzicht hiervóór.
Koren zijn vermeld voor zover bekend.***

Zaterdag 23 februari

18.00 uur Ommel
18.30 uur Heusden
19.00 uur Eegelshoeve

7^e zondag door het jaar C

Eucharistieviering
Eucharistieviering - Kerkkoor
Eucharistieviering

Zondag 24 februari

9.30 uur Ommel
9.30 uur Someren
10.15 uur Kapel Sluis XIII
11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Mariakoor
Woord- en Communieviering
Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
Eucharistieviering - Common Voice

Vrijdag 1 maart

18.30 uur Someren

Carnavalsmis

Zaterdag 2 maart

14.11 uur Ommel
17.00 uur Heusden
18.00 uur Ommel
18.30 uur Heusden
18.30 uur Asten
19.00 uur Eegelshoeve

8^e zondag door het jaar C / Carnaval

Carnavalsmis - d'Ommelaers
Poolse viering
Eucharistieviering
Woord- en Communieviering - Carnavalsvereniging,
Carnavalsmis - Vocal Surprise + Asteiner Blaaskapel
Eucharistieviering

Zondag 3 maart

9.30 uur Ommel

9.30 uur Someren
10.15 uur Kapel Sluis XIII
11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
Na afloop koffie en thee voor iedereen !
Eucharistieviering - Lambertus Dameskoor
Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
Eucharistieviering - Mariakoor

Woensdag 6 maart

18.30 uur Heusden

19.00 uur Ommel
19.30 uur Asten

Aswoensdag

Woord- en Communieviering -
Uitvaartbegeleidingsgroep en Kerkkoor
Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
Eucharistieviering - Jozefkoor

Zaterdag 9 maart

18.00 uur Ommel
18.30 uur Heusden
19.00 uur Eegelshoeve

1^e zondag van de Veertigdagentijd jaar C

Eucharistieviering
Eucharistieviering - Kerkkoor
Eucharistieviering

Zondag 10 maart

9.30 uur Ommel
9.30 uur Someren

Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
Eucharistieviering

10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Presentatie Communicanten, 4-Tune, Na afloop koffie en thee voor iedereen
Zaterdag 16 maart		2^e zondag van de Veertigdagentijd jaar C
17.00 uur	Heusden	Poolse viering
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering - In Between
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 17 maart		
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 23 maart		3^e zondag van de Veertigdagentijd jaar C
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 24 maart		
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
Zaterdag 30 maart		4^e zondag van de Veertigdagentijd jaar C
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering - Gregoriaans Ensemble Astén
20.00 uur	Heusden	Woord- en Communieviering - Nota Feliz
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 31 maart		
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Mariakoor
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Gastkoor
Zaterdag 6 april		5^e zondag van de Veertigdagentijd jaar C
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
17.00 uur	Heusden	Poolse viering
18.30 uur	Heusden	Woord- en Communieviering - Amicitia
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 7 april		
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia Na afloop koffie en thee voor iedereen
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering, Presentatie vormelingen - Lambertus dameskoor
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 13 april	6^e zondag van de Veertigdagentijd / Palmzondag
18.00 uur Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur Heusden	Eucharistievering - Kerkkoor
19.00 uur Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 14 april	
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
9.30 uur Someren	Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
Dinsdag 16 april	
19.00 uur Ommel	Boeteviering Kerkkoor St.Cecilia
Donderdag 18 april	Witte Donderdag
Ommel	Géén viering
18.30 uur Asten	Eucharistievering - Jozefkoor
18.30 uur Someren	Eucharistieviering
20.00 uur Heusden	The Passion
Vrijdag 19 april	Goede Vrijdag
15.00 uur Ommel	Kruisweg
15.00 uur Asten	Kruisweg - Mariakoor
15.00 uur Someren	Kruisweg
18.30 uur Someren	Kruisverering
20.00 uur Heusden	The Passion
Zaterdag 20 april	Stille Zaterdag
18.30 uur Asten	Paaswake - Jozefkoor
20.00 uur Heusden	The Passion
21.00 uur Ommel	Paaswake - Kerkkoor St.Cecilia
21.00 uur Someren	Eucharistieviering
Zondag 21 april	Pasen
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
9.30 uur Someren	Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
11.00 uur Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
11.00 uur Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
Maandag 22 april	Tweede Paasdag
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
Asten	Géén viering
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
18.30 uur Sonnehove	Eucharistieviering

INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE

Openingstijden secretariaat:

Maandag	9.30 – 12.30 uur
Dinsdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur
Woensdag	9.30 – 12.30 uur
Donderdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2-4,
5721 GV Asten. Telefoon: 0493 - 691315

Website:

www.rkfranciscus.nl

E-mail secretariaat:

secretariaat@rkfranciscus.nl

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van pastores:

Pastoor P.Scheepers	0493 - 691315	Spoed: 06 - 12544325
Telefonisch spreekuur	dinsdag	10.15 - 10.30 uur
Kapelaan v. Overbeek	0493 - 691415	Spoed: 06 - 12192197
Pater Zwirs	0492 - 331215	

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig.

Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving (zonder spoed):

Aanvragen via het secretariaat, tel. **691315**

Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):

Zie de openingstijden van het secretariaat.

Verder ook na telefonische afspraak.

Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail. vooralsnog aan: secretariaat@rkfranciscus.nl

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel. Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 12,50 per intentie. Toevoeging van maximaal 4 namen bij een intentie is mogelijk voor een meerprijs van € 2,50 per naam.

Voor de **vermelding** van de misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

Financiën:

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans.

Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op banknummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Franciscusparochie Asten.

H. Maria Presentatiekerk - Wilhelminastraat 1-3, Asten

Spreekuur op de pastorie te Asten:

zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m zaterdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m zaterdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

H. Antonius van Paduakerk - Vorstermansplein 14, Heusden

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur

Woensdag 18.30 – 19.30 uur

Donderdag 11.00 – 12.00 uur

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

O.L.V. Presentatiekerk (Mariabedevaart) - Marialaan 16, Ommel

Spreekuur op de pastorie te Ommel:

in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)

Openingstijden van de kerk met processiepark:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Lambertuskerk - Kerkstraat 16, Someren

Op de pastorie in Someren is géén spreekuur meer.

Dit loopt voortaan via Asten.

E-mail lambertus@rkfranciscus.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Kerk H. Naam Jezus - Offermansstraat 3, Lierop

Spreekuur op de pastorie in Lierop:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Tel. 0492 – 331215

E-mail parochielierop@hetnet.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.



Alaaaaaaf!!!

Reisadvies voor de Vastentijd

Check in op Lijn 1: Beide zijden van de kaart uitknippen en deze tegen elkaar lijmen.

Overstappen op Lijn 2: Deze Strippenkaart 40 dagen lang in het zicht laten liggen.

Op ieder station naar keuze: Overleggen met God, uw naasten en uzelf.

Let op: werkzaamheden ! De lege vakjes invullen en overstappen op Lijn 3.

Deze route blijven volgen tot u uw bestemming hebt bereikt.

Vergeet niet uit te checken !

Wij wensen u een inspirerende reis naar Pasen !

Strippenkaart	
Onze	Onze
OVader	OVader
<input type="radio"/> Ik eet 1 dag per week geen vlees	OV OV
<input type="radio"/> Ik matig mijn alcoholconsumptie.	
<input type="radio"/> Ik eet 1 dag per week geen snoep of chocola.	
<input type="radio"/> Ik kan vaker met een ander carpoolen.	
<input type="radio"/> Ik kijk minder televisie.	
<input type="radio"/> Ik onthaast en leef met méér aandacht.	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/> Ik neem elke dag 10 minuten om stil te zijn of te bidden.	
<input type="radio"/> Ik overweeg elke dag een passage uit de (kinder-) bijbel.	
<input type="radio"/> Ik betrek hen die het moeilijk hebben in mijn gebed voor het eten.	
<input type="radio"/> Ik dank, breek en deel een eenvoudige maaltijd.	
<input type="radio"/> Ik bezoek vaker vieringen of samenkomsten in de kerk.	
<input type="radio"/> Ik overweeg 1 dag per week wat het voor mij betekent: gedoopt zijn.	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/> Ik maak tijd voor mensen die aandacht vragen.	
<input type="radio"/> Ik help een handje bij mensen die met weinig rond moeten komen.	
<input type="radio"/> Ik lever een bijdrage aan de Vastenactie.	
<input type="radio"/> Ik meld mij aan voor een taak in de kerk.	
<input type="radio"/> Ik lees een boek om een andere religie of cultuur beter te begrijpen.	
<input type="radio"/> Ik oefen mij in eerbied voor het andere van de ander.	
<input type="radio"/>	

OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV

Onze
OV
Vader

Geldig vervoersbewijs
voor alle trajecten die leiden
naar het Koninkrijk van God.
Overstappen gratis.

Nadruk wordt op prijs gesteld.
Niet inwisselbaar voor contanten.