

Pasen 2019



Gratis mee te nemen

Colofon

Deel-parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, of per E-mail.

Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via het mailadres van de redactie (zie hieronder).

Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

De volgende editie verschijnt eind juni 2019.

Kopij aanleveren: uiterlijk 17 juni 2019,

per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com ,

graag als Word-bijlage bij de mail voegen, schema's evt. in Excel.

Alleen kopij voorzien van afzender komt voor plaatsing in aanmerking.

Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen.

Redactie-voorbehoud

Iedereen die berichten of andere gegevens (kroniekgegevens, liturgische planning) aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus, indien nodig, zelf zorg te dragen voor afstemming met andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen en eventuele taal- of spelfouten te corrigeren.

Voor alle berichten en gegevens geldt: wijzigingen voorbehouden.

Van berichten en gegevens die na de in het blad vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Planning (wijzigingen voorbehouden):

Kopijdatum	Uitgave
-------------------	----------------

Zomer / Vakantie	17 juni	28 juni
Herfst / Allerzielen	23 september	4 oktober
Advent / Kerstmis	25 november	6 december
Carnaval / Veertigdagentijd	10 februari	21 februari

Jaargang 14 – uitgave 15 april 2019

PASEN 2019

Het wordt het weer helemaal dit jaar. Met een beetje geluk is het voorjaarsachtig op Eerste Paasdag. Lekker zonnetje. Veel paaseieren. De hele familie bij elkaar. Jus d'orange, verse broodjes. Eieren rapen voor de kleintjes en voor de groten lekker natafelen, nog een eitje tikken en nog een kop koffie met een chocolade eitje erbij. Wat wil een mens nog meer. En voor de meesten nog twee dagen vrij ook.

Pasen. Het jaarlijkse lentefeest bij uitstek. Pasgeboren lammetjes, kuikentjes, jonge blaadjes aan de bomen, narcissen, krokussen en hier en daar een lekker felgekleurde tulp in het groenende gras. Je kunt al zonder jas naar buiten. Kortom, zo'n feest waarbij iedereen zich jong voelt.

Ook in de kerk vieren we Pasen. De dagen waarin de Kerk het lijden en sterven van Jezus herdenkt. Sombere dagen met sombere herinneringen. Een man die het goed met iedereen meende, nooit iemand kwaad deed, alleen wat priesters tegen zich in het harnas joeg vanwege zijn nogal vooruitstrevende theorieën, werd opgepakt, afgeranseld en op een walgelijke manier geëxecuteerd. Een manier waarbij de slachtoffers niet meteen dood zijn, maar uren, soms dagen moeten lijden voor ze sterven. Zijn moeder die onderaan het kruis stond toe te kijken en haar verdriet nauwelijks nog de baas kon. Samen met een vriendin en een paar vrienden. De rest was weg. Ondergedoken, uit angst dat ze zelf zouden worden opgepakt.

Niet een verhaal om vrolijk de Pasen mee in te gaan en eitjes te tikken. Hoewel, het is al wel heel erg lang geleden en er zijn nog vele andere ergere dingen gebeurd in die eeuwen. Daar hoeven we toch ook geen hele week om te rouwen en missen voor op te dragen? Denken we alleen maar aan de moord op zes miljoen Joden in de tweede wereldoorlog. En zo zijn er nog wel wat gruwelen te bedenken die op zich net zo erg zijn als het kruisdrama op Golgotha.

En toch gedenken we dat verhaal een hele week. Omdat het een heel bijzonder verhaal is. Het verhaal van een man die de zonden van de hele wereld op Zijn nek nam. Van iedereen die voor Hem had geleefd en die na Hem zouden leven. Inclusief wij dus! En dat niet alleen. Hij maakte het verhaal dat Hij koning was, waar. Geen sjeik van de een of andere stam. Nee, koning van de hemel.

Hij deed dat door de dood te trotseren. Door er uit op te staan. Was Hij tot en met Zijn dood een mens met angst, pijn, blijheid, een lach en een traan; na Zijn dood veranderde Hij in de ideale mens. De gelukkige mens die geen pijn kent, geen verdriet en geen zorgen. Zoals wij denken dat het in de hemel moet zijn. Hij wist met Zijn dood te bereiken dat wij straks als we sterven, ook zulke ideale mensen worden. Zonder pijn, zonder verdriet en zonder zorgen.

Daarom is het goed om Pasen te vieren. Maar vooral om blij te zijn met het nieuwe leven hierna dat wij krijgen dankzij die kruisdood. Zo is Pasen een echt feest van jong leven.

En daar wil ik nog wel een eitje op tikken.

Zalig Pasen en hele vreugdevolle en gezellige dagen!

Pastoor Pieter Scheepers

BEZOEK GROEP

Je partner verliezen door de dood.

Ziekte of eenzaamheid

Behoeftte aan een gesprekje....

In onze parochie zetten verschillende vrijwilligers zich met toewijding in voor parochianen die hier behoefte aan hebben namens de pastoor en de parochiegemeenschap.

We weten allemaal dat de pastoor vroeger regelmatig op huisbezoek ging; maar dit is in onze huidige tijd niet meer mogelijk. De Franciscusparochie die alle kernen binnen de gemeente Asten en de gemeente Someren omvat, is zo groot geworden, dat de pastoor dit alleen niet meer kan.

Om toch de band met u te behouden, is er een bezoekgroep opgericht. Als u graag een bezoekje wenst van iemand uit onze bezoekgroep, of als u mensen kent die graag het contact met de parochie willen behouden, neemt dan gerust contact op met:

Asten: Jacqueline van Lier

Someren: Jo Slegers

Telefoon: 06-23845025

Telefoon: 0493-479677

KERKSCHILDERINGEN

Het is al weer enkele maanden geleden dat we u op de hoogte brachten van het weer tevoorschijn halen van de muurschilderingen in onze kerk die in de zestiger jaren onder een laag verf zijn verdwenen.

Omdat het een secuur werk is, op grote hoogte, heeft het tijd nodig maar ondertussen is het priesterkoor klaar en zijn ook de schilderingen boven de biechtstoelen tevoorschijn gekomen.

Op dit moment worden de schilderingen in de zijbeuken zichtbaar gemaakt. Boven de biechtstoelen zijn, heel toepasselijk, de zeven hoofdzonden tevoorschijn gekomen:

- 1^E Hovaardigheid (ijdelheid, hoogmoed)
- 2^E Gierigheid (hebzucht)
- 3^E Onkuischheid (oude spelling)
- 4^E Nijdigheid (afgunst, jaloezie)
- 5^E Gulzigheid (vraatzucht)
- 6^E Gramschap (wraak, woede)
- 7^E Traagheid (gemakzucht, luiheid)

We zijn heel erg blij met de vrijwilligers van de werkgroep kerkschilderingen die hun werk dikwijls op grote hoogte op de steiger willen en kunnen uitvoeren.



Zijn er mensen onder u die ook wel mee zouden willen helpen en met een gerust hart op een steiger durven te klimmen en te staan, dan zou dat erg fijn zijn. Het kan eventueel ook op een avond of op een zaterdag. Misschien kent u wel iemand die dat zou willen doen? Ook dat zou fijn zijn, dan kunnen we de bestaande werkgroep wat ontlasten. Laat het alstublieft even weten.

U zult begrijpen dat we, ondanks de zeer gewaardeerde inzet van de vrijwilligers, toch te maken hebben met een behoorlijke kostenpost in verband met, onder andere, de benodigde materialen en de huur van de steigers en het verplaatsen daarvan.

Alle extra bijdragen van u zijn hierbij van harte welkom. Onze kerk komt er hierdoor ook weer fraaier uit te zien! Bedankt alvast!

Met vriendelijke groet, Jan Coolen

WAT TE ETEN OVER ?

In de Advent houdt onze parochielocatie in Asten altijd een Kerstpakkettenactie voor de minima. Maar er zijn genoeg minima die het hele jaar door wat extra's kunnen gebruiken. Om deze doelgroep te ondersteunen bestaat de Voedselbank. In Ommel staat het hele jaar een gele krat van de Voedselbank in de kerk. Daarin kunt u bruikbare levensmiddelen deponeren die u zelf om welke reden dan ook niet (meer) nodig hebt. Dus: bent u op dieet, hebt u een allergie ontwikkeld, hebt u een pakket gekregen waarvan u enkele artikelen niet gebruikt, of hebt u een gul hart en zin om iets extra's te doen voor de noodlijdende medemens, dan kunt u deze levensmiddelen in de krat in de kerk van Ommel deponeren. Let wel, het gaat hier alleen om redelijk houdbare levensmiddelen, want er is géén koeling. NB: ook toiletartikelen zijn meer dan welkom. Vele minderbedeelde regiobewoners zijn er u dankbaar voor !

TER SPRAKE.....ЗУАЯ92 ЯЭТ

“Vidi aquam, egredientem de templo . . .” - In de Bijbel heeft water een bijzondere betekenis. Het wordt genoemd in het Scheppingsverhaal: er ontsprongen vier rivieren in de hof van Eden, die over de wereld uitvloeiden. Er is het water van de Rode Zee, waar de Israëlieten doorheen trokken. Er is het water dat opwelde aan de rechterkant van de Tempel in Jeruzalem, het water uit het visioen van Ezechiël, dat overall genezing en nieuw leven gaf. Je hebt het water van de doop, en het levende water waar Jezus over sprak, dat water dat zelf tot bron wordt in het hart van degenen die het ontvangen. En dat water loopt door tot in het boek Openbaringen, waar opnieuw een rivier stroomt. De rivier van God stroomt van het begin tot het eind van de Bijbel en door heel ons geloof heen. Vandaar dat we in de Paaswake die mooie hymne zingen: “Vidi aquam, egredientem de templo, a latere dextro” - “Ik heb water zien opwellen uit de Tempel, aan de rechterzijde - aldus Ezechiël. Wat weer rijmt op de doorstoken zijde van de gekruisigde Jezus.

We gebruiken water voor van alles en nog wat. Maar het is ook een klimaatprobleem geworden. In de kerk hebben we de doopvont, besprenkelingen en wijwaterbakjes. Maar wist je dat we in Asten sinds kort ook een bron in de kerk hebben? Geschilderd weliswaar, maar toch: een echte bron. Zo'n bron waar 'het hert dat smacht naar water' komt drinken, en waar de Goede Herder zijn schaapjes aan grazige weiden voert.

We zijn al een tijd bezig met de restauratie van de muurschilderingen, die na de oorlogsschade of na het concilie grotendeels zijn weggekalkt. Dat was een tijd waarin we de kerk wat soberder wilden maken. Nu heeft elke stijl zijn charme. Een eenvoudige, duidelijk Christocentrische kloosterkapel zonder tierelantijnen spreekt boekdelen. Maar een neogotische kerk als die van Asten is ontworpen om een stenen verhalenboek te zijn. Beelden, houtsnijwerk, glas-in-lood-ramen, schilderlingen, alles vertelt een verhaal. En dat is óók prima. Als je dan toch neogotisch bent, doe het dan maar goed en helemaal. Dus leve de muurschilderingen !

Zo werd er de afgelopen decennia al ontzettend veel verbouwd aan die kerk. Banken werden verbreed, het priesterkoor meerdere malen heringericht, het orgel en de preekstoel verplaatst, de Mariakapel opgeknapt, een koorkwartier ingericht, en maar liefst twee hoogaltaren geplaatst. En nu de restauratie van een deel van de muurschilderingen. Prachtig hoor ! Ze lijken wel van fluweel en geven de kerk een warme, meer intieme uitstraling. Het is de moeite waard om ze goed te bekijken. In de inrichting van de kerk wordt in elk geval al jaren volop geïnvesteerd. Er zijn veel mensen bij betrokken, en heel veel mensen enthousiast over. Maar waar het eigenlijk om gaat: we hebben een bron in de kerk. Je zou het bijna vergeten.

Die bron bevindt zich boven het centraal gelegen hoogaltaar: het Heilig-Hart-Sacramentsaltaar op het priesterkoor. Nou ja, de geschilderde versie dan. Die schildering verwijst naar al de hierboven genoemde Bijbelse voorstellingen, en nog heel wat andere. De werkelijke Bron met een grote B bevindt zich echter onder die schildering. Die Bron is de levende Heer zelf. Hij die voor ons aan dat kruis heeft gehangen - waarom eigenlijk?! Hij uit wiens Hart de stroom van levend water ten diepste voortkomt. Hij, de Gever van alle leven, de Gever van de Heilige Geest, het Woord van God in eigen Persoon dat tot ons spreekt. De Gever ook van alle gaven en talenten die we nodig hebben om een veelzijdige Kerkgemeenschap op te bouwen en overeind te houden.



De echte Bron bevindt zich pal onder de geschilderde bron, en dat is mooi. Over die schilderingen hoor en lees je heel vaak wat - en terecht. Ik vraag me alleen af wanneer we eens wat meer gaan horen over de geestelijke Bron waar die schildering naar verwijst. Daar wordt momenteel niet zo veel in geïnvesteerd. Maar waar hebben we anders die kerk voor?

EEN GEESTELIJKE BOOTCAMP

De Veertigdagentijd is een soort trainingstijd om als mens verder te komen en straks met nog meer vreugde Pasen te kunnen vieren. Van oudsher: bidden, vasten en aalmoezen geven. Maar elke tijd vul je dat weer iets anders in.

Tien tips om je dichter bij God en bij de mensen te brengen:

1. Bid elke morgen het Onze Vader en elke avond het Wees Gegroet;
2. Zoek in het Evangelie van de zondag één zinnetje om de rest van de week mee bezig te zijn;
3. Als je een luxeartikel koopt – iets wat je niet echt nodig hebt -, geef dan ook altijd iets aan de armen of aan een goed werk. Geef een procentje, overvloed vraagt om te delen met anderen;
4. Doe elke dag iets goeds voor een ander. Maar dan wel nog vóór hij/zij erom vraagt;
5. Als iemand iets onaangenaams tegen je zegt, doe dat dan niet meteen ook terug, want zo herstel je geen evenwicht. Zwijg liever een minuut: het gaat meestal over en je stopt daarmee de spiraal van het onaangename;
6. Als je al een kwartier tevergeefs aan het zappen bent, schakel dan de TV uit en lees een boek. Of praat met je huisgenoten: zappen met mensen is beter en je hebt er geen afstandsbediening voor nodig;
7. Ga in deze periode steeds met een klein beetje honger van tafel. Veel mensen volgen vanwege overgewicht een dieet en horen diëtisten zeggen dat ze het hele jaar met een beetje honger van tafel moeten.
8. Ver – geven is nog mooier dan geven;
9. Je hebt iemand al zo vaak beloofd te bellen of te bezoeken. Doe het nu eindelijk eens;
10. Laat je niet elke keer vangen door het prijskaartje met de sterk gereduceerde prijs. Het kost inderdaad 30 procent minder, maar jouw kledingkast zit al behoorlijk vol.

VASTENACTIE 2019

Graag willen wij als M.O.V.-groep u hartelijk dank zeggen voor uw financiële bijdragen voor de Vastenactie 2018 waarmee wij projecten konden ondersteunen in India, Kenia, Uganda, Malawi, Brazilië en Roemenië. Ook dit jaar ondersteunen wij weer verschillende projecten. Doet u (weer) mee?

1. In Zambia ondersteunen wij een project van de stichting JACANA, welke waterpompen aanlegt om families te voorzien van schoon drinkwater.
2. Pastoor André Heijligers in Brazilië willen wij ondersteunen in de aanschaf van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken voor zijn zaaltjes naast de kerk, welke dienen als ontmoetings- en catecheseruimtes.
3. Eveneens steunen wij in Brazilië een project van de fraters van Tilburg die een bijdrage vragen om studiebeurzen te bekostigen voor gezinnen die het niet kunnen betalen.
4. Ook in Kenia willen wij een bijdrage geven aan het project van de zusters Puteri Reinha Rosario om kinderen een kans te geven om met een studiebeurs verder te studeren.
5. In Roemenië worden dit jaar twee projecten ondersteund. Voor de gaarkeuken in de stad Oradea wordt een nieuwe elektrische kookplaat gevraagd, zodat er weer 160 maaltijden kunnen worden bereid. Het andere project bestaat uit de aanschaf van hulpmiddelen, - zoals muurbeugels en antislipmatten, - om het bejaardenhuis Sint Antonius in Marghita veilig(er) te maken.

Voor meer informatie: www.rkfranciscus.nl

Uw financiële bijdrage voor de Vastenactie 2019 kunt u storten op rekeningnummer: **NL.13.RABO.0327.494.131** t.n.v. **Franciscus-parochie Asten-Someren** inzake **MOV, Vastenactie 2019**. Ook kunt u voor uw bijdrage het bekende **vastenzakje** gebruiken en deponeren in de brievenbus van de pastorieën in Asten, Ommel en Heusden.

MAAKT GELD GELUKKIG ?

Eén van de meest gigantische problemen van onze tijd is de geweldige kloof tussen rijk en arm in de wereld. In arme gebieden sterven per dag meer dan 10.000 mensen ten gevolge van honger en ondervoeding.

Jezus zei eens: *“Zalig de armen, en wee de rijken.”* Dat klinkt niet plezierig voor ons. En wat moet je er mee in onze samenleving, in onze tijd, als je statistisch gezien bij de rijken der wereld hoort, terwijl jij, jezelf ècht helemaal niet rijk vindt. Op het einde van de maand heb je een heleboel dagen over, zeggen ze dan wel eens.

In het evangelie lijkt het wel dat je slecht af bent als je bij de rijken hoort en goed af bent als je bij de armen hoort. Dat is zeker niet Jezus' bedoeling. Hij wil zeker niet zeggen: het is verkeerd om rijk te zijn, of: wees maar arm dan ben je beter af.

Het is fijn dat we in een welvarend land leven, maar er kleven aan onze welvaart ook enkele problemen.

- Hoe meer je hebt, hoe meer je ook nodig meent te hebben, onze behoeften liggen veel en veel hoger dan vroeger. Mijn vader zei vroeger altijd al: *“Unnen boer en un zog hebben nooit genoeg”*.
- Het najagen van rijkdom gaat soms ten koste van relaties: Altijd bezig om geld te verdienen gaat ten koste van de aandacht die je kunt geven aan diegenen die dicht bij je staan.
- Rijkdom creëert de angst om het kwijt te raken. Als je een ton op de bank hebt staan en je durft het niet uit te geven ben je net zo rijk of arm als iemand die niets op de bank heeft staan.

“Zalig de armen, want aan hen behoort het rijk van God.” Schrale troost, zeker als de rijke landen de derde wereld aan hun lot overlaten.

Hoe oneerlijk is het als het welvarende Westen zich verrijkt over hun rug van de Derde Wereld. Zeker als er dan gezegd wordt: in de hemel krijgen jullie het beter.

Maar ook dichter bij huis: Als je ziet hoe je buurman met zijn dikke auto keer op keer uitgebreid op vakantie gaat terwijl jijzelf nauwelijks weet hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen.

Zalig de armen..... Het zal wel..... hoor ik u dan denken.....

Wat bedoelde Jezus dan wèl met die uitspraken van “*zalig de armen en wee de rijken*”? Jezus sprak veel in parabels en vergelijkingen. Zo kun je ook dit verhaal bekijken. De rijken en de armen: bedoeld als tegenstellingen in materieel en spiritueel opzicht.

- Arm in materiële zin en rijk in spirituele zin.
- Rijk in materiële zin maar arm in spirituele zin.

Aan de ene kant: weinig “te makken hebben” maar het besef hebben dat jouw gezin, jouw vrienden veel belangrijker zijn dan al het geld van de wereld.

En de andere kant: het geld najagen en je gezin en vrienden verwaarlozen.

Welk leven is dan uiteindelijk het rijkste en gelukkigste leven?

Dat we mogen leven in een land vol welvaart is fijn, maar laten we onze welvaart ook goed beleven, en laten we onze verbondenheid met de mensen die het minder hebben nooit vergeten.

Als we allemaal met elkaar om zouden gaan zoals Jezus het voor ogen had, dan zou er misschien eens gezegd kunnen worden: zalig de armen, want ook jullie horen bij het rijk van God waarin alle mensen bereid zijn tot delen, zowel spiritueel als materieel.

Jack Swaanen

BRUIDJES EN DEELNEMERS GEVRAAGD

VOOR DE GROTE / GILDENPROCESSIE OP ZONDAG 19 MEI 2019

Op zondagmiddag 19 mei trekt weer om 15.00 uur de Grote / Gildenprocessie door de straten van Ommel. Deze middag is het hoogtepunt van de Meimaand in Ommel ! Voor deze bijzondere processie hebben wij veel deelnemers nodig. Naast de vele gildebroeders- en zusters die meelopen in de processie, zijn er ook misdienaars (jong en oud) en kleine bruidjes nodig om de processie compleet te maken. Voor de misdienaars is er passende kleding en de kleine bruidjes dragen daarbij de authentieke bruidsjurkjes van de processie. Zij mogen bloemblaadjes op de weg strooien. Na de processie is er ook een gezellig samenzijn in de tuin van de pastorie. Alle deelnemers zijn daar welkom en er wordt voor een hapje (friteswagen) en een drankje gezorgd.

Wil je meelopen in de Grote / Gildenprocessie?

Neem dan z.s.m. contact op met:

Petra Berkers, 0493-695466 / 06-18694761

of petrabertusberkers@kpnmail.nl

Christa Aarts: 06-57278346 of christa.a@kpnmail.nl

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

VOOR DE MEIMAAND IN OMMEL

De Meimaand is een bijzondere maand voor Ommel en voor de gehele Franciscusparochie! Het is een drukke maand waarin velen weer de weg vinden naar Maria in Ommel. Omdat het een hele organisatie is voor een klein dorp willen wij óók uw medewerking vragen. De werkzaamheden die verricht worden, zijn o.a. het bijhouden van de kaarsenbakken, het verkeer regelen, het schoonmaken van de bankjes in de buitenkerk wanneer de heilige Mis buiten wordt opgedragen, collecteren en de verkoop van devotionalia.

Omdat wij veel vrijwilligers nodig hebben voor het goed laten verlopen van de Meimaand doen wij een beroep op alle mensen die Maria in Ommel een warm hart toedragen. Iedere hulp vanuit de Franciscus-parochie is welkom !

Wilt u meehelpen? Neem dan z.s.m. contact op met:
Kapelaan Harold van Overbeek:

0493-691415 of harold.van.overbeek@hetnet.nl

Christa Aarts: 06-57278346 of christa.a@kpnmail.nl

Ria Meijer: 0493-843251 of meij5262@upcmail.nl

Vele handen maken licht werk!

INZEGENING NIEUW ORGEL OMMEL: ZONDAG 5 MEI 2019 OM 15.00 UUR



Eind maart is het orgel uit de Jozefkerk van Someren-Heide overgeplaatst naar de kerk in Ommel. Vanwege de sluiting van de kerk 23 september 2018 kwam dit orgel vrij en heeft het een goede herbestemming gekregen in de bedevaartkerk van Ommel.

Het was in 1964 dat het kerkbestuur van de Jozefparochie in Someren-Heide aan de orgelbouwer Bernard Pels & zoon te Alkmaar de opdracht gaf om een passend orgel te vervaardigen. Het werd een mechanisch pijporgel met 5 stemmen en

het aanschafbedrag bedroeg 13.600 gulden.

Vele jaren heeft dit Pelsorgel zijn diensten bewezen in de kerk van Someren-Heide. Vanwege de vele koren die Ommel in de Meimaand bezoeken, was de kerk aldaar op zoek naar een koororgel, naast het

grote orgel dat op het oksaal staat en nog steeds wordt gebruikt. Omdat het orgel uit Someren-Heide perfect past in de kerk van Ommel, is dit mooie muziekinstrument behouden gebleven voor de Franciscusparochie en kunnen nog vele generaties in de toekomst ervan genieten.

Als teken van dankbaarheid richting de kerkgemeenschap van Someren-Heide willen wij op **zondag 5 mei** om **15.00 uur** officieel het orgel in gebruik nemen aan het begin van het Plechtig Lof. Het orgel zal worden ingezegend door de bisschop van Groningen-Leeuwarden, monseigneur dr. R. van den Hout. Het Plechtig Lof zal muzikaal worden opgeluisterd door het Jozef-Pauluskoor uit Someren-Heide die jarenlang van dit orgel gebruik heeft gemaakt. Iedereen is van harte welkom !

OPROEP VOOR ENTHOUSIASTE KOORZANGERS IN OMMEL !

“Zingen is twee keer bidden!” De heilige Augustinus schijnt het ooit gezegd te hebben. Hij heeft ermee bedoeld dat zingen een bijzonder krachtig middel is, waarmee de mens in allerlei omstandigheden van het leven de vreugde, de vrees en de vragen van het hart tot uitdrukking mag brengen.

Zoals u weet heeft de kerk van Ommel, met haar rijke bedevaarthistorie, een bijzondere plek in onze Franciscusparochie.

Vele vieringen worden er verzorgd die vaak ook met gezangen worden opgeluisterd. Al vele jaren verzorgt mede het Gemengd Koor Sint Cecilia de zondagsvieringen, uitvaarten en andere bijzondere plechtigheden.

Omdat het koor zó belangrijk is voor Ommel zouden wij, - leden van het koor en kapelaan van Overbeek, - het fijn vinden als ons koor versterkt wordt met zangers en zangeressen.

Graag willen wij de traditie van ons koor levendig houden en elke extra stem is daarbij van harte welkom, ook als u buiten Ommel woont !

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jan Meijer: 0493-843251.



De meest logische weg

Wat is het fijn om onderweg te zijn, nadat je lang stil hebt gestaan.
Wat is het fijn om nieuwe dingen te zien ontstaan en te beleven,
nadat je jarenlang aan iets vast hebt gezeten.
Wat is het fijn als er hoop is, als er schot in de zaak zit,
als je verlangen vervuld gaat worden, als je eindelijk iets kunt doen !

De Israëlieten waren onderweg van Egypte naar het Beloofde Land.
Mozes en Aäron waren hun leiders, zoveel was duidelijk.
Maar iedereen wist dat hun werkelijke leider God Zelf was.
Ze hadden daarvan voldoende gezien en meegemaakt,
al gold dat voor Mozes en Aäron net iets méér dan voor het volk.
Die twee leidersfiguren lieten zich echt leiden door God.
Ze deden alles vanuit gebed, vanuit een luisterende houding,
steeds goed kijkend waar ze een aanwijzing van God zagen.
Dat kun je soms hebben: dat je zit te bidden of stil zit te luisteren,
en ineens voelt, begrijpt, gewoon zeker weet wat God met iets wil.
Dat kan best moeilijk zijn, je moet er een beetje op oefenen.

Maar ditmaal was God wel héél erg duidelijk met zijn aanwijzingen.
Er verscheen overdag telkens weer een wolkkolom in de verte,
en in de nacht veranderde die in een lichtgevende vuurzuil.
Die kant moesten ze dan uit trekken.
Handig, maar toch . . .
God koos wel een vreemde route.
De kortste weg van het ene punt naar het andere is een rechte lijn.
Als je er een landkaart bij pakt zie je dat de Israëlieten dus
gewoon naar het oosten en dan naar het noorden moesten.
Over land, langs de Middellandse Zee,
ten noorden van de twee diepe uitlopers van de Rode Zee.
Maar de wolkkolom en de vuurzuil van God gingen naar het zuiden !



Daar worden twee zee-armen alleen maar breder, en het loopt dood.
Bovendien was er daar bijna alleen maar woestijn.

Wat had dit voor zin? Hoe kon God dit nou zo doen?

Daar staat wel wat over in de Bijbel.

Ik denk dat Mozes dat ook wel aan de mensen verteld heeft.

Die kortste weg leek wel het meest logisch,
maar hij was tegelijkertijd niet de makkelijkste.

Zo zouden ze door het land van de Filistijnen moeten trekken,
en dat was in die tijd een sterk volk met veel soldaten.

De Israëlieten hadden ook wel wapens meegenomen,
maar ze hadden nog geen ervaring met oorlog voeren.

En als ze dan zo'n leger tegen zouden komen,

dan zouden ze de moed hebben kunnen verliezen

en misschien zelfs uit angst terug naar Egypte zijn gegaan...

Daar had niemand bij stilgestaan, maar God overziet alles.

Hij weet wat wij allemaal tegenkomen op onze levensweg,
en ook wat we nog moeten leren en hoe dat het beste kan.

Daarom leidt Hij je soms op vreemde wegen,

en daarom vraag je je vaak af waarom dit of dat nou weer gebeurt.

Waarom laat God dingen toe???

Niemand van ons heeft nu al alle antwoorden.

Maar als je oefent in het luisteren naar Gods aanwijzingen,
dan zul je achteraf wel antwoorden krijgen.

Zelfs als Gods weg op dit moment niet de meest logische lijkt.

Dit gaat over ^{*}JOU !!!

Jongerenrubriek

Kwetsbaar



Je bent vast wel eens op bezoek geweest bij iemand die pas een baby heeft gekregen. Een klein lief roze kindje dat nog helemaal afhankelijk is van zijn moeder en nog heel kwetsbaar. Ik heb thuis een oude vaas. Die heb ik achter glas gezet zodat niemand er per ongeluk tegenaan kan lopen. Die vaas is heel erg kwetsbaar. Pas geleden kwam ik op straat een kwetsbaar oud vrouwtje tegen.

Komt het bij jou ook wel eens voor dat je kwetsbaar bent, of ben je altijd stoer en laat je niet gauw je emoties zien? Het is best wel moeilijk om je emoties te laten zien. Je kent het misschien wel:

- Huilen bij een film
- Verdriet als je relatie is verbroken
- Misschien blijf ik wel zitten.....

Altijd stoer zijn en nooit je zwakke kanten laten zien werkt ook niet altijd. Je komt dan als een kouwe kikker over en mensen prikken gauw door zo'n houding heen. Je altijd kwetsbaar opstellen is ook geen optie. Je wordt dan bekeken als iemand met slappe knieën die nooit eens voor zichzelf op durft te komen.

Maar wat dan? Het ene is niet goed en het andere is ook niet alles.



Je kwetsbaar opstellen doe je bij mensen die je vertrouwt: je vrienden, je eigen vriend of vriendin, je ouders, je mentor op school. Wanneer je je kwetsbaar opstelt dan ben je ontvankelijk voor hulp. Gedeelde smart is nou eenmaal halve smart. Wanneer je je kwetsbaarheid met iemand deelt geeft dat ook een wederzijds vertrouwen, het is een band die je dan met iemand krijgt waar een ander vaak geen weet van heeft.

Durf jij je ook kwetsbaar op te stellen tegenover jezelf?

Durf je in gedachten je eigen kwetsbaarheid onder ogen te komen?

Durf je jouw eigen kwetsbaarheid te delen met “iets”?

Durf je dat “iets” God te noemen?

Jack Swaanen, pastoraal werker

Jack is bereikbaar via j.swaanen@rkfranciscus.nl .



GREGORIAANS LEREN ZINGEN ?

Houdt u van Gregoriaanse zang?

Zou u het wel eens zelf willen proberen?

Medio september start op vrijdagavond een “Instapcursus” voor beginnelingen in Asten.

Ga zingen ! Dat is goed voor de ademhaling en de spijsvertering.

Zingen is gezond en maakt je fit !

Aanmelden: stuur een mailtje naar gregokoor.asten@gmail.com .

Meer informatie: Wim Boererkamp in Deurne. Tel. 0493- 313796

Emailadres: w.boerenkamp2@upcmail.nl



De volgende STAP STAP STAP STAP STAP STAP

Stappen naar Stille

Wat lijkt dat al lang geleden. Maastricht; heerlijk zittend in het zonnetje onder de gele parasolletjes buiten op straat. Maastricht, als tussenstop op weg naar het vliegveld. We vliegen naar Porto. In Porto blijven we een aantal dagen. Porto; een geweldig mooie stad. Eindelijk komt het ervan. Deze keer gaan we met een kleine groep op pelgrimstocht naar Santiago. Er zijn altijd meerdere pelgrimswegen. Deze Caminho Português naar Santiago start vanuit Portugal.

Op de eerste dag van onze pelgrimage is er een plaatselijke, kerkelijke zegening gepland. Ik vind het een mooi symbool. Zoiets hoort toch een beetje bij pelgrimeren. Ik verwachtte een oude man die langs zou komen. Wat een verrassing: een jonge pastoor. Dat valt ons wel vaker op in Portugal, Italië en Spanje. De katholieke kerk leeft daar nog.



Ik erger me “blauw”. Onder de mis een hele tijd het geklets van vrouwen. Moet dat nou echt, al dat kletsen? Kan dat niet even wachten tot na de mis. Ik vind dit weinig respectvol. Het irritante geklik van de camera's overstemde het sacrale moment in de kerk. Het maken van de foto's leek belangrijker dan het moment zelf. Dat toestel, als een blok beton tussen fotografen en beleving. In feite stoort het ook een stuk van mijn eigen beleving.

Pelgrimeren staat voor mijzelf voor beleven.

Ik krijg het gevoel dat zoiets lastiger is als je in een groep gaat. Ieder met z'n eigen rugzak, letterlijk en figuurlijk. Ieder met z'n eigen reden en z'n eigen verhaal. Na de mis krijgen we onze eerste stempel van de pastoor. Tijd om te vertrekken.

Onderweg passeren we regelmatig pelgrimsplekken. Trappen die naar boven leiden. Dit omhoog gaan is als symbool om je dichterbij de Heer te brengen. Regelmatig kijk ik eens even daarboven. De Heer zag ik er niet, wel veel devotie.

Op de Caminho komen we veel mooie kerken tegen. Uiteraard bezoeken we die zoveel mogelijk. Vaak is er ook een pelgrimsstempel te krijgen. Ik zorg er voor regelmatig even alleen te zijn. Want, dat babbelen van onze groep, er lijkt geen eind aan te komen. Welke bordjes er ook staan, het maakt niets uit. Uitdrukkelijke verzoeken om stilte. Ze blijven maar babbelen.

Je vraagt je af: Waarom ga je eigenlijk? Je bent niet verplicht naar binnen te gaan. Is het dan als je gaat zo moeilijk even stil te zijn? Mensen lijken bang te zijn voor stilte. Bang voor heel even niets. Even bij jezelf. Bidden. Mediteren. Kennelijk worden mensen er nerveus van, terwijl pelgrimeren voor een deel ook oefenen is om een stap naar stilte te maken. Gelegenheid voor introspectie. Soms tijd voor juist helemaal niets.

Al deze kakelende kippen overspoelen de stilte. Horen zij het murmelen van de rivier, daar beneden? Horen zij het luiden van een klok? Horen zij op de achtergrond de dieselmotor van een tractor. Ik wacht maar even tot het groepje babbelaars een stukje verder gaat. [L] [SEP] Als het stil wordt, hoor ik plotseling ook de vogeltjes. [L] [SEP] Wat een verademing. Rust.

Ik krijg wel het gevoel, dat als je je pelgrimage echt als een meditatie wil lopen, je het best alleen of met z'n tweeën gaat. Ondanks de leuke aspecten die een groep heeft wordt je aandacht soms agressief weggezogen naar een gesprek en weggetrokken uit de stilte van het moment. Om te stappen naar stilte moet je volgens mij in je eigen maat en tempo lopen. Laat die babbelaars af en toe maar passeren en maak je eigen stappen in stilte.



Arnold

SCHOUDERKLOPJE

Een open kerkdeur als een gastvrij gebaar, het past bijna niet meer in deze achterdochtige tijd. Het zal bedoeld zijn voor belangstellende vakantiegangers, maar evengoed voor het eigen volk dat even bevrijd wil zijn van getallen of andere zorgen. Ik ga even naar binnen, zondags komt het er vaak niet van, ik kan vanwege mijn been niet zo goed zitten op die banken.

Dan zit je zo maar ineens achter in een lege kerk. Hele rijen banken die nog maar zelden allemaal gevuld worden. Langs de muur kunstige beelden en panelen die op je neerkijken, wat kom je hier doen? Dit is nu het huis van God zoals we dat vroeger leerden. Maar Hij woont hier alleen nog maar als er mensen zijn die met elkaar praten. Elkaar iets te zeggen hebben. In je eentje kun je alleen maar wat rondkijken, want er is genoeg te zien. Alleen is het jammer dat Harry er niet meer is om de erfenis van het Rijke Roomse Leven uit te leggen, hij kon dat als geen ander. Maar het herinnert je wel aan de tijd dat we door onze ouders vertrouwd werden gemaakt met de katholieke kerk. Die heel ons doen en laten bepaalde. Verplichtingen die we als vanzelfsprekend beschouwden, al lag je er vaak wakker van. Toch voelden we ons veilig omdat onze ouders ons garandeerden dat we aan de goede kant stonden, we waren in staat van genade, als we tenminste ons best deden. Heel anders dan die heidenen die bij hun dood nog heel wat uit te leggen hadden.

Triomfalisme heette dat, met grote woorden. We are the champions. Een wereldorganisatie met een onfeilbaar hoofd, prachtige gebouwen met hoge torens, biechtstoelen waar je met een schone lei uitkomt, een luisterrijke kerkgeschiedenis. Maar er is ook een andere geschiedenis. Het warme verhaal dat we in ons leven hebben meegenomen, ondanks de hardheid van sommige maatregelen. Het vertrouwen in de hogere wereld dat ons in het verdere leven misschien wat kwetsbaar heeft gemaakt, maar ik ben er dankbaar voor. Dankbaar voor de sfeer van de parochie waarin je je leven kunt vieren met zijn hoogte- en dieptepunten, maar meer nog voor de boodschap die Christus ons in het Evangelie

heeft nagelaten. Een boek des levens dat ons niet alleen door de hiërarchie is nagelaten maar ook door de vele generaties heen: heb je naaste lief en behandel anderen zo zoals je zelf ook behandeld wilt worden.

Ik had willen weten of ik toch in de goede kerk zou zitten en ben wat gerustgesteld. Maar ik zit nog wel in een lege zaal en voel nog steeds die heiligen en die brandschilderingen op me neerkijken, ik ga naar buiten. Waar mensen lopen die misschien best een evangelisch schouderklopje nodig hebben. Maar het mag ook gerust een ander klopje zijn. Er zijn zoveel manieren om een goed mens te zijn. Het idee van de ene ware Kerk is een illusie, al kunnen we blij zijn met onze Evangelische boodschap: behandel anderen net zoals je zelf behandeld wilt worden.

De deur heeft vandaag niet voor niks open gestaan. Koster, bedankt !

Gerard ten Thije



EEN SPIRITUELE ONTMOETING

Voor gelovigen, kerkverlaters en agnosten

H. Antoniuskerk Asten-Heusden - zondag 5 mei 10.30 uur

Gregoriaans, poëzie, orgel, harp, zangkunst en natuuroptnames

Organisatie: Gregoriaans Ensemble regio Asten

Thema: "Nieuw leven en verwondering"

Entree vrij – collecte na afloop.

Met medewerking van:

Wim Boerekamp uit Deurne, Cantor vernieuwd **Gregoriaans**.

Hij zingt vier semiologische gezangen uit het repertoire van de Paastijd uit de 10^e e en 11^e eeuw.

Gregoriaans heeft bijbelse teksten, waarvan 95% **Psalmen** zijn met een boodschap van spiritueel leven. Deze werden reeds vanaf 3000 jaar geleden gezongen als poëzie in de tempel van Jeruzalem met harp, citer, cymbalen en bazuinen bij plechtige gelegenheden van vreugde, droefenis, rouw en boete.

Rennie van Windt uit Deurne, Neerlandica.

Zij declameert onder andere Psalm 23 - "Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken?" van Huub Oosterhuis.

Dit is een moderne vertaling annex hervertelling van de oude Psalmteksten.

Sandra Donkers-Maas uit Asten-Heusden, organiste.

Zij speelt op dit concert 6 Paasliederen.

Mia van Zogel uit Heythuysen, fotografe.

Zij toont tijdens het concert prachtige foto's van de ontluikende natuur in rondom het Leudal.

Cilke Boerenkamps uit Deurne, een jonge harpiste.

Zij verzorgt enkele instrumentale intermezzo's.

Maria Wiegers uit Tilburg, specialist in Middeleeuwse zangtechniek.

Zij zingt twee liederen van **Hildegard von Bingen**, een mystica uit de 12^e eeuw.

Hildegard was een mystica, en de katholieke Kerk heeft haar een paar jaar geleden nog tot kerklerares verheven !

VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE

Zaterdag:

18.00 uur	Someren-Eind (D'n Einder)
18.00 uur	Ommel
18.30 uur	Heusden: Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
19.00 uur	Eegelshoeve (Someren)

Zondag:

9.30 uur	Ommel
9.30 uur	Someren-Dorp
10.00 uur	Lierop
10.15 uur	Kapel Sluis XIII: Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten

Maandag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
10.30 uur	Eucharistieviering Zorgcentrum De Lisse, 3 ^e verdieping
18.30 uur	Eucharistieviering Sonnehove

Dinsdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
9.30 uur	Eucharistieviering Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Woensdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september tm. april

Donderdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
18.30 uur	Eucharistieviering Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Vrijdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april

In de **meimaand** zijn er vele extra vieringen in **Ommel**: zie dan de bijlage.

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:

Dinsdag 19.00 uur in Ommel (niet elke dinsdag: volg de kerkberichten in Het Peelbelang en de mededelingen in de kerk !)

Eens in de 2 weken is er een POOLSE Eucharistieviering in Heusden op zaterdag om 17.00 uur.

DE INVULLING VAN DE VIERINGEN

***Voor de doordeweekse vieringen: zie het overzicht hiervóór.
Voor de meimaand in Ommel: zie de speciale Meimaandfolder.
Koren zijn vermeld voor zover bekend.***

Zaterdag 13 april	6^e zondag van de Veertigdagentijd / Palmzondag
18.00 uur Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur Heusden	Eucharistievering - Palmwijding - Kerkkoor
19.00 uur Eegelschoeve	Eucharistieviering
Zondag 14 april	
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
9.30 uur Someren	Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Woord- en Communieviering
11.00 uur Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
Dinsdag 16 april	
19.00 uur Ommel	Boeteviering - Kerkkoor St.Cecilia
Donderdag 18 april	Witte Donderdag
Ommel	Géén viering
18.30 uur Asten	Eucharistievering - Jozefkoor
18.30 uur Someren	Eucharistieviering
20.00 uur Heusden	The Passion
Vrijdag 19 april	Goede Vrijdag
15.00 uur Ommel	Kruisweg
15.00 uur Asten	Kruisweg - Mariakoor
15.00 uur Someren	Kruisweg
18.30 uur Someren	Kruisverering
20.00 uur Heusden	The Passion
Zaterdag 20 april	Stille Zaterdag
18.30 uur Asten	Paaswake - Jozefkoor
20.00 uur Heusden	The Passion
21.00 uur Ommel	Paaswake - Kerkkoor St.Cecilia
21.00 uur Someren	Eucharistieviering
Zondag 21 april	Pasen
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St.Cecilia
9.30 uur Someren	Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Woord- en Communieviering
11.00 uur Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
11.00 uur Heusden	Eucharistieviering – Kerkkoor

Maandag 22 april	
9.30 uur	Ommel Asten
10.15 uur	Kapel Sluis XIII
11.00 uur	Someren-Eind
18.30 uur	Sonnehove
Zaterdag 27 april	
18.00 uur	Ommel
18.00 uur	Someren-Eind
18.30 uur	Heusden
19.00 uur	Eegelshoeve
Zondag 28 april	
9.30 uur	Ommel
9.30 uur	Someren
10.15 uur	Kapel Sluis XIII
11.00 uur	Asten
Zaterdag 4 mei	
	Ommel
17.00 uur	Heusden
18.00 uur	Someren-Eind
18.30 uur	Heusden
19.00 uur	Eegelshoeve
Zondag 5 mei	
	Ommel
9.30 uur	Someren
10.15 uur	Kapel Sluis XIII
10.30 uur	Heusden
11.00 uur	Asten
Zaterdag 11 mei	
	Ommel
18.00 uur	Someren-Eind
18.30 uur	Heusden
19.00 uur	Eegelshoeve
Zondag 12 mei	
	Ommel
9.30 uur	Someren
10.15 uur	Kapel Sluis XIII
11.00 uur	Asten
Vrijdag 17 mei	
18.30 uur	Heusden
Tweede Paasdag	
	Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
	<i>Géén viering</i>
	???
	Eucharistieviering
	Eucharistieviering
	2^e zondag van de Pasen / Beloken Pasen
	Eucharistieviering
	Eucharistieviering
	Eucharistieviering - Kerkkoor
	Eucharistieviering
	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
	Eucharistieviering
	Woord- en Communieviering
	Eucharistieviering - Jozefkoor - Gildemis
	3^e zondag van de Pasen
	Zie meimaandfolder
	Poolse viering
	Eucharistieviering
	Woord en Communieviering
	Eucharistieviering
	Zie meimaandfolder
	Eucharistieviering - Lambertus Dameskoor
	Woord- en Communieviering
	Concert met als thema: "Nieuw leven en verwondering"
	Eucharistieviering - Eerste H.Communie - Kinderkoor
	4^e zondag van de Pasen
	Zie meimaandfolder
	Eucharistieviering
	Eucharistieviering - Kerkkoor
	Eucharistieviering
	Zie meimaandfolder
	Eucharistieviering - Eerste H.Communie
	Woord- en Communieviering
	Eucharistieviering - Jozefkoor, na afloop koffie en thee voor iedereen
	Vormselviering - Nota Feliz

Zaterdag 18 mei		5^e zondag van de Pasen
	Ommel	Zie meimaandfolder
17.00 uur	Heusden	Poolse viering
18.00 uur	Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en communieviering - Erato
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 19 mei		
	Ommel	Zie meimaandfolder
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 25 mei		6^e zondag van de Pasen
	Ommel	Zie meimaandfolder
18.00 uur	Someren-Eind	Woord- en communieviering
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Gregoriaans Ensemble Asten
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 26 mei		
	Ommel	Zie meimaandfolder
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering - Eerste H.Communie
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Gastkoor
Donderdag 30 mei		Hemelvaart
	Ommel	Zie Meimaandfolder
11.00 uur	Someren-Eind Asten, Heusden, Someren	Eucharistieviering - Eerste H.Communie
		<i>Géén viering</i>
Zaterdag 1 juni		7^e zondag van de Pasen
17.00 uur	Heusden	Poolse viering
18.00 uur	Someren-Eind	Eucharistieviering
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering (de Meimaand is afgelopen !)
18.30 uur	Heusden	Woord- en communieviering
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 2 juni		
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia, na de viering koffie en thee voor iedereen
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering - Lambertus Dameskoor
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 8 juni		Pinksteren
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur	Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor (Antoniusviering)
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering

Zondag 9 juni

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
9.30 uur	Someren	Woord- en Communieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor

Maandag 10 juni

18.30 uur Sonnehove

Tweede Pinksterdag

Eucharistievering

Vrijdag 14 juni

18.30 uur Asten

Eucharistieviering - H.Vormsel

Zaterdag 15 juni

17.00 uur Heusden

Drievuldigheidszondag

Poolse viering

18.00 uur Someren-Eind

Eucharistieviering

18.00 uur Ommel

Eucharistieviering - Gregoriaans Ensemble Asten

18.30 uur Heusden

Woord- en communieviering

19.00 uur Eegelshoeve

Eucharistieviering

Zondag 16 juni

9.30 uur Ommel

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia

9.30 uur Someren

Eucharistieviering

10.15 uur Kapel Sluis XIII

Woord- en Communieviering

11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 22 juni

18.00 uur Ommel

Sacramentsdag

Eucharistieviering

18.00 uur Someren-Eind

Eucharistieviering

18.30 uur Heusden

Eucharistievering - Amicitia

19.00 uur Eegelshoeve

Eucharistieviering

Zondag 23 juni

9.30 uur Ommel

Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia

9.30 uur Someren

Eucharistieviering

10.15 uur Kapel Sluis XIII

Woord- en Communieviering

11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Jozefkoor

Zaterdag 29 juni

9.00 uur Someren

13e zondag dhj

Eucharistieviering

18.00 uur Ommel

Eucharistieviering

18.00 uur Someren-Eind

Eucharistieviering

18.30 uur Heusden

Woord- en communieviering - Nota Feliz

19.00 uur Eegelshoeve

Dankviering vormelingen

Eucharistieviering

Zondag 30 juni

9.30 uur Ommel

Eucharistieviering - Mariakoor

9.30 uur Someren

Eucharistieviering

10.15 uur Kapel Sluis XIII

Viering

11.00 uur Asten

Eucharistieviering - 4Tune - Dankviering

Communicanten / Autozegening

Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail. vooralsnog aan: secretariaat@rkfranciscus.nl

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel. Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 12,50 per intentie. Toevoeging van maximaal 4 namen bij een intentie is mogelijk voor een meerprijs van € 2,50 per naam.

Voor de **vermelding** van de misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

Financiën:

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans.

Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op banknummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Franciscusparochie Asten.

H. Maria Presentatiekerk - Wilhelminastraat 1-3, Asten

Spreekuur op de pastorie te Asten:

zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m zaterdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m zaterdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

H. Antonius van Paduakerk - Vorstermansplein 14, Heusden

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur Woensdag 18.30 – 19.30 uur
Donderdag 11.00 – 12.00 uur

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

O.L.V. Presentatiekerk (Mariabedevaart) - Marialaan 16, Ommel

Spreekuur op de pastorie te Ommel:

in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)

Openingstijden van de kerk met processiepark:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Lambertuskerk - Kerkstraat 16, Someren

Op de pastorie in Someren is géén spreekuur meer.

Dit loopt voortaan via Asten.

E-mail lambertus@rkfranciscus.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Kerk H. Naam Jezus - Offermansstraat 3, Lierop

Spreekuur op de pastorie in Lierop:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Tel. 0492 – 331215

E-mail parochielierop@hetnet.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.



***De redactie wenst u allen
een Zelig Pasen !***

