

Zomer 2019



Gratis mee te nemen

Colofon

Deel-parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, of per E-mail.

Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via het mailadres van de redactie (zie hieronder).

Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

De volgende editie verschijnt begin oktober 2019.

Kopij aanleveren: uiterlijk 23 september 2019,

per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com ,

graag als Word-bijlage bij de mail voegen, schema's evt. in Excel.

Alleen kopij voorzien van afzender komt voor plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen.

Redactie-voorbehoud

Iedereen die berichten of andere gegevens (kroniekgegevens, liturgische planning) aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus, indien nodig, zelf zorg te dragen voor afstemming met andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen en eventuele taal- of spelfouten te corrigeren.

Voor alle berichten en gegevens geldt: wijzigingen voorbehouden.

Van berichten en gegevens die na de in het blad vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Planning (wijzigingen voorbehouden):	Kopijdatum	Uitgave
Herfst / Allerzielen	23 september	4 oktober
Advent / Kerstmis	25 november	6 december
Carnaval / Veertigdagentijd	27 januari	7 februari
Goede Week / Pasen	23 maart	3 april

Jaargang 14 – uitgave 28 juni 2019

VAKANTIE

In deze dagen vertrekken heel wat mensen op vakantie. Als ik sommigen zie vertrekken met al hun valiezen en volgepakte auto's dan denk ik wel eens dat ze nooit meer terugkomen. Maar dan gaan ze toch maar een weekje weg... Deze week zei een parochiaan mij dat hij er echt aan toe was, de laatste werkweken waren zo druk geweest voor hem dat hij aan rust toe was.

Elk jaar, zo rond de vakantie, vraagt toch wel altijd iemand of Jezus in het evangelie iets over het houden van vakantie vertelde. Helaas, het woordje vakantie staat niet in het evangelie. Ik denk dat tweeduizend jaar geleden het woordje vakantie nog niet eens bestond. Ze zullen in die tijd momenten gehad hebben waar het minder druk was met het werk op het land maar wellicht bleef het daarbij. Een catalogus met vakantiebestemmingen en vakantiegeld bestond nog niet. Je moet maar eens aan mensen die ouder dan 80 zijn vragen naar welke exotische oorden zij op vakantie gingen: ze zullen je vol onbegrip aankijken...

Jezus heeft dan wel niet letterlijk over vakantie gesproken maar we mogen zeker zeggen dat Hij er niet tegen was en dat Hij elk van ons zeker aanspoort op één of andere manier wat vakantie te houden, het wat rustiger aan te doen, even te kijken naar de grote lijnen van je leven. Soms kunnen we in de drukte van ons leven onszelf verliezen. Dan is het goed om de rust en de stilte en de andere kant van het leven op te zoeken om onszelf terug te vinden en te zien waar het werkelijk om gaat in het leven.

In Marcus 6, 30-32 kunnen we lezen dat Jezus op een bepaald moment naar een afgelegen plaats gaat om Zijn leerlingen even tot rust te laten komen. De leerlingen hadden het druk gehad met het onderwijzen van mensen en Jezus zegt dan: "Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten". Jezus trekt zijn leerlingen even weg uit de drukte "want het was een voortdurend komen en gaan van mensen zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten".



In dat stukje evangelie kunnen we duidelijk lezen dat Jezus vindt dat een mens zich af en toe wat rust moet gunnen, tijd voor zichzelf moet nemen en zeker tijd moet maken om te eten. Zonder voldoende rust en eten houdt geen mens het uit.

Een vorm van vakantie, iedereen is het aan zichzelf op een of andere manier verplicht. Kom eens tot stilstand en kijk eens waar je mee bezig bent in je leven. Ga eens weg uit de dagelijkse sleur. Voor de ene zal het een reis van duizenden kilometers zijn, voor een andere uren aan een strand liggen en voor nog een andere gewoon wat rustig thuis in de tuin zitten. Ik hoorde ooit eens een pastoor zeggen tegen iemand die zichzelf nooit rust gunde: "Als God zelfs op de zevende dag ging rusten, wie ben jij dan dat jij je nooit rust gunt?". Jezus doet het ons in elk geval ook voor.

Het hele evangelie is één getuigenis hoe Jezus een druk leven heeft gehad, van 's morgens tot 's avonds prediken, zieken genezen, wonderen doen, mensen nabij zijn maar regelmatig maakte Hij het stil, gunde Hij zich rust en zorgde Hij voor contact met de Hemelse Vader. In die stilte en rust en die gesprekken met de Hemelse Vader heeft Hij altijd ontdekt wat Hij moest doen, wat het vervolg van Zijn Weg was. Ook dat mag vakantie voor ons zijn. Zorg dat na de vakantie mensen aan jou kunnen zien dat je vakantie hebt gehouden, niet alleen aan je bruine kleur maar vooral aan je enthousiasme en je inzet.

Pastoor Pieter Scheepers

OPBRENGST MEIMAANDAKTIE 2019

De Meimaandactie 2019 voor de restauratie van het Processiepark Mariaoord in Ommel en het herinrichtingsplan tot een Park van Vrede is weer een groot succes geworden. Maar liefst **€ 3528,11 !** hebben de vele pelgrims gedoneerd om onze plannen verder uit te werken en te laten slagen.

Dit jaar hadden wij als slogan gekozen: *“Een euro voor Maria, een euro voor het Park van Vrede”*. Vele bezoekers van de kerk van Ommel hebben in de Meimaand een euro, - maar ook méér, - gedoneerd voor het project.

Daar zijn wij als projectgroep hen dan ook ontzettend dankbaar voor !



MariaoordOmmel

PARK VAN VREDE

Op dit moment is de stichting voor het herstel van het Processiepark bezig om zoveel mogelijk subsidies binnen te halen. Maar om dat goed te kunnen doen, zijn er vaak wel verschillende voorwaarden aan verbonden. Een van deze voorwaarden is dat wij zelf ook actief gelden moeten verwerven, want eigen financiële inbreng wordt vereist. Over het algemeen is het zo dat: hoe meer financiën wijzelf bij elkaar krijgen, hoe meer subsidies wij kunnen ontvangen van instanties. En hiermee zijn wij dus volop bezig !

Achterop de tafel in de kerk van Ommel ligt een kaart met een overzicht van de voorgenomen plannen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de parochie:

www.rkfranciscus.nl of www.ommel-info.nl/processiepark

DANK – DANK – DANK – DANK – DANK !

HÉÉL VÉÉL DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS VOOR EEN PRACHTIGE MEIMAAND IN OMMEL!

Graag wil ik mijn hartelijke en oprechte dank uitspreken aan alle vrijwilligers die zich in de afgelopen Meimaand in Ommel weer hebben ingezet voor de bedevaart ! Vele vrijwilligers, - óók van buiten Ommel, - hebben ervoor gezorgd dat alles mooi, waardig en goed is verlopen. Dankzij het vele werk dat door vrijwilligers is verricht, is de Mariamaand in Ommel een geslaagde maand geworden, waardoor vele pelgrims zich “welkom” voelden in Ommel. Dank voor al dit goede en mooie werk !



Kapelaan Harold van Overbeek, Ommel

EERSTE COMMUNIE NIEUWE STIJL in ASTEN

De voorbereiding op de Eerste Communie in Asten gaat er in 2020 totaal anders uitzien! Op maandag 7 oktober 2019 om 19.30 uur is de ouderavond in De Klepel te Asten.

Alle communicanten dienen gedoopt te zijn voordat ze aan de voorbereiding meedoen. Voor kinderen die nog niet gedoopt zijn, zal er op zondag 2 februari om 12.30 uur een gezamenlijke doopviering zijn. De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie zal op één dag plaatsvinden! Op zaterdag 14 maart 2020 van 09.30 uur tot aan de presentatieviering om 18.30 uur in de Maria Presentatiekerk. De kinderen dienen de hele dag aanwezig te zijn. Mocht dit een probleem zijn, dan kan men zich aansluiten bij een van de andere locaties of het jaar erop deelnemen. Op zondag 17 mei 2020 om 11 uur is de viering van de Eerste Heilige Communie in de Maria Presentatiekerk.

TER SPRAKE.....ЗУАЯԳԶ ЯԷТ

“Nou, gewóón...” - Er zijn dingen in je leven zo vanzelfsprekend dat je er niet bij stil staat. Dat je kunt ademen, lopen, horen, zien, dingen onthouden - je doet het de hele dag en dat lijkt allemaal heel gewoon. Maar er zijn mensen genoeg voor wie dat niet zo gewoon is. Eigenlijk mogen we wel wat meer verwonderd zijn, en dankbaar, dat we onszelf kunnen verplaatsen, kracht halen uit ons voedsel, normaal uit onze ogen kunnen kijken en ons dingen herinneren. Pas als er iets aan je gaat mankeren merk je dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is.

Er zijn dingen in de wereld die heel vanzelfsprekend zijn. Dingen die er altijd al waren, waar we klakkeloos vanuit gaan zonder er aan te denken dat het ineens zou kunnen veranderen. Ja, de zon zal wel blijven opgaan in het oosten en ondergaan in het westen. Maar die arme ijsberen op de Noordpool, die dobberen straks waarschijnlijk niet meer rond op ijsschotsen, zoals wij allemaal als kind uit de prentenboeken hebben geleerd. En er zou zomaar een flinke meteoriet in kunnen slaan op aarde, die de hele mensheid in één klap van de kaart veegt, tenzij we tegen die tijd ook op Mars kunnen wonen. Waarom niet? De dinosaurussen zijn óók vrijwel uitgeroeid door één zo'n noodlottig ongeval.

Er zijn dingen in ons dorp die zo vanzelfsprekend zijn dat je ze niet eens meer ziet. Een landelijk dorp, gelegen tussen velden en boerderijen, met het kanaal als vreemde grenslijn tussen ons en de burenen. Een dorp met mooie oude panden - maar verhip, daar is bijna niets meer van over, het meeste is gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Een dorp met een bedevaartskerk op loopafstand. Vroeger liep je erheen tussen velden en boerderijen. Van die boerderijen resteert nu nog precies één schattig huisje en een bouwval. De rest is industrieterrein geworden.

Er zijn ook dingen in de kerk die zo vanzelfsprekend leken dat je nu bijna niet meer snapt dat ze er ooit waren. Niet zo lang geleden waren er in Asten twéé Eucharistievieringen op zondag, en eentje op zaterdag. Wat langer geleden was er ook op doordeweekse dagen elke ochtend en avond een viering. Er was een pastoor met een kapelaan, en een



bouwpastoor op de koop toe. Maar wat destijds is gebouwd, is allang weer afgestoten en gesloopt of herbestemd.

Want veel dingen in de kerk zijn zo vanzelfsprekend dat je er zelfs nu nog zelden bij stil staat. Wat er bijvoorbeeld in zo'n Eucharistieviering gebeurt: dat is toch niet niets? En toch, als je er honderden of zelfs duizenden hebt bijgewoond wordt het een sleur. Maar wat mooi is het eigenlijk om zo bij elkaar te komen. Wat fijn dat we aan het begin onze stommititeiten en onmacht in Gods hand mogen leggen, en in vrede dit uurtje met Hem mogen beleven. Wat bijzonder is het dat er soms wel drie, vier keer wordt gelezen uit boeken met verhalen van bijna 2000, 3000 jaar oud, of ouder! Verhalen bovendien die laten zien hoe God trouw blijft en met ons mee gaat, ook en juist op momenten waarop dingen ineens niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Wat vervolgens opnieuw bezegeld wordt in het samen met Jezus vieren van het Paasmaal, de belofte van Gods trouw bij uitstek. Wie beseft nog dat dit allemaal helemaal niet zo vanzelfsprekend, zo gewoon is?

Wie hier geboren is weet niet beter dan dat hij zich in het landschap kan oriënteren op de kerktoren, en in de tijd op het klokgelui. Het geluid waait soms kilometers mee op de wind: zo mooi, 's zomers, over de zonnige velden. Er zijn landen zat waar zoiets volkomen ondenkbaar is. Hier in ons dorp lijkt het heel vanzelfsprekend, maar dat is het in onze tijd niet meer. Toch maar weer eens meedoen met Kerkbalans dus? Of nog beter: toch maar weer eens die kerk binnengaan, en kijken, luisteren, ruiken, voelen, ervaren - en je verwonderen over zoiets bijzonders.

ACTIE KERKBALANS

Beste Parochianen,

Wie de krant leest, de televisie volgt en de radio beluistert, zal waarschijnlijk zeggen dat het verwarrende tijden zijn. Internationale onrust, bombardementen, een blijvende vluchtelingenstroom en politieke verschuivingen zijn dagelijkse kost. Voeg daarbij de klimaatontwikkelingen en een onbestendige economie, dan is het plaatje nog duidelijker. De Kerk is al eeuwen een baken in deze woelige zee, er is zelfs een Marialied met dit thema: O, Sterre der zee. Paus Franciscus spant zich in om de Kerk voor te bereiden op de komende eeuwen door een vernieuwde aandacht voor de armen en door alle gelovigen op te roepen hun geloof te verdiepen en de handen uit de mouwen te steken in daden van barmhartigheid.

Ook als parochie kijken we naar de toekomst. Zo willen we antwoord geven aan de oproep van Paus Franciscus: Kerk zijn en blijven, midden in de wereld, een baken in een woelige zee, ook hier, in Asten-Someren. Om dat te kunnen, hebben we naast gemotiveerde en gelovige vrijwilligers ook middelen nodig om alles te bekostigen. De Actie Kerkbalans is een belangrijk moment in het jaar, omdat daarmee het grootste bedrag wordt ingezameld, nodig om onze begroting sluitend te krijgen.

Allereerst wil ik u bedanken voor uw jaarlijkse bijdrage aan onze Kerk. Mede dankzij uw steun konden we afgelopen jaar veel mooie activiteiten organiseren. Met uw jaarlijkse bijdrage kan het onderhoud van de gebouwen worden bekostigd; de salarissen van o.a. de pastores, de verzekeringspremies en verwarming voor de gebouwen betaald; de catechese verzorgd; kunnen we aandacht geven aan zieken en ouderen, hen die eenzaam zijn. etc. etc.

Ook voor het komend jaar willen we van betekenis zijn. Als we met elkaar voldoende opbrengen, kunnen we dit jaar de kerk openhouden voor jong en oud en voor gezinnen uit de buurt. Dat zou toch prachtig zijn! Helpt u mee om opnieuw van betekenis te zijn?



Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doordgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar die belangrijke momenten moeten wel onderhouden worden. Het pastoraal team, het kerkbestuur, de verschillende locatieraden en de vele vrijwilligers doen er alles aan om er voor ieder een herkenbare en leefbare geloofsgemeenschap van te maken waar je jezelf thuis voelt.

We willen samen bouwen aan een gemeenschap waarbinnen iedereen welkom is en waarin ieder zich thuis kan voelen. Een gemeenschap waarbinnen we oog en oor en aandacht hebben voor elkaar en waarin ieder op zijn of haar eigen manier een steentje mag bijdragen om er samen iets moois en iets fijns van te maken. Een gemeenschap die hartverwarmend is en waar je graag bij wil horen. Een gemeenschap waarbinnen we voor elkaar het leven proberen mogelijk te maken en waarin we elkaar echt zien staan.

Het is bemoedigend in onze parochie te mogen ervaren dat al geweldig veel mensen bereid zijn om zich voor de gemeenschap op één of andere manier in te zetten. Mensen die steeds weer opnieuw de beslotenheid van huis en haard verlaten om de handen uit de mouwen te steken en om mee aan te pakken. Mensen die het hart hebben om zich in te zetten voor het welzijn en het welbevinden van al onze medeparochianen; niemand uitgezonderd.

Ik denk aan al degenen die zich via de koren en de verschillende werkgroepen inzetten voor een zo goed mogelijke verzorging van de vieringen in onze kerk. Tijd noch moeite worden er gespaard om ervoor te zorgen dat alles in de kerk zo mooi en sfeervol mogelijk verloopt zodat het je hart goed doet en je er steeds weer graag terugkomt.

Ik denk aan de mensen die zorgen voor het financiële en materiële beheer van de kerk, de pastorie en aan hen die ervoor zorgen dat alles steeds weer op rolletjes loopt omdat men de taak die men op zich heeft genomen zo trouw en nauwgezet ten uitvoer brengt; iedere week weer opnieuw.

Ik denk aan de mensen die met onze jeugd optrekken; ook in de voorbereiding op Eerste Communie en Vormsel. Ik denk aan de leden van de bezoekersgroep die proberen om medeparochianen ook in ziekte, eenzaamheid en verdriet nabij te zijn.

Ik denk aan die mensen die hun best doen om de voorbereiding op de verschillende sacramenten zo goed mogelijk te verzorgen of die op een andere manier werk maken van catechese.

Dank aan al die mensen die hart hebben voor de zaak van onze parochie en die het Schriftwoord van vandaag letterlijk in vervulling brengen. Laten we er samen mee doorgaan: hart hebben voor alle mensen; het is de moeite waard.

Dit alles gaat niet vanzelf en brengt kosten met zich mee. Daarvoor vragen wij uw bijdrage. We zien helaas dat het steeds moeilijker wordt om alle kosten gedekt te krijgen, ondanks de vele pogingen van ons parochiebestuur om zuinig met de middelen om te gaan. Ook de hulp van het bisdom en de hulp van de beheer-commissies waren de afgelopen periode onontbeerlijk. Op een gegeven moment zijn we genoodzaakt onze broek zelf op te houden! Een bekende uitdrukking bij de kaaswinkel of slager is: Mag het iets meer zijn? Dit zouden wij graag zien bij deze oproep. Dus geef om je kerk. En geef voor je kerk. Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage.

Hartelijk bedankt.

WIM AARTS ONTVANGT HET MARIASCHILDJE VAN OMMEL

Op zondag 19 mei mocht Wim Aarts uit Ommel op het einde van de Grote/Gildeprocessie het Mariaschildje van Onze Lieve Vrouw van Ommel in ontvangst nemen. Wim is op dit moment de oudste, actieve vrijwilliger die op 30 mei jongstleden zijn 89^{ste} verjaardag mocht vieren.

Wim is altijd bezig geweest rond de kerk van Ommel, het processiepark en in de pastorietuin. Vele korven met blad heeft hij in de afgelopen jaren bijeengeharkt. Ook zet hij iedere week netjes de kliko en het plastic aan de weg, veegt de stoepen rond de kerk en de pastorie en is daarbij nog steeds op zaterdagavond en in de Meimaand collectant in onze kerk. Deze bijzondere man doet heel véél werk achter de schermen, - werk dat niet altijd wordt gezien, - maar wat wij wel ontzettend waarderen. Daarom, beste Wim, van harte proficiat !



ALPHA - Ontdek hoe christelijk geloof jouw leven kan verrijken



Wat is Alpha? Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Tijdens circa twaalf interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.

'Is er meer?', 'Wie is Jezus?' en 'Wat is bidden en hoe doe je dat?' zijn drie van de vijftien onderwerpen.

Alpha is gratis en omvat 12 maandagavonden die om 19.00 uur starten met een warme maaltijd op het adres Nieuwstraat 10 in Asten. De eerste avond op 23 september is een informatieavond om verder kennis te maken met de inhoud, het materiaal, de leiding, en de manier van aanpak.

Een reactie van een deelnemer *'Ik heb meer vertrouwen gekregen in God, ben rustiger en slaap beter'*.

Voor meer informatie zie www.AlphaDAS.nl of bel 0493-695873 (Peter en Irene Swinkels).



VAKANTIE SECRETARIAAT HEUSDEN

Het secretariaat van onze locatie Heusden is de gehele maand augustus gesloten. U kunt eventueel wel gebruik maken van de diensten van het secretariaat in Asten.

PINKSTEREN

Het tijdvak Hemelvaart – Pinksteren is ongeveer het hoogtepunt in het seizoen: wat in de lente gegroeid is laat zich nu in haar volle glorie zien. In de liturgie van de Kerk is dat wat bescheidener, Pinksteren haalt het niet bij Pasen. Toch was het dit jaar in de mooie kerk van Asten weer een fijne viering. Met passende gezangen die je in een kleurig tekstboekje kon volgen in een sfeervolle kerk. Even leken we onze vaste pastor te missen, hij was kennelijk ergens anders in zijn grote parochie. Maar we hebben bij deze viering mogen ervaren dat de opbloei in onze parochie niet alleen afhangt van de persoonlijke begaafdheid en de werfkracht van de voorganger, Harold was een waardige vervanger.

De inhoud van het Pinksterfeest is moeilijk over te brengen, dat is ook mijn werk niet, maar ik mag er misschien toch iets van zeggen. De Geest is liefde, aldus Harold, maar dat is natuurlijk een waarheid die vanzelfsprekend is. Of misschien ook wel niet. Onze geest (Geest) wordt steeds slimmer, maar we komen steeds verder van elkaar te staan. Ondanks communicatietechnieken die alle afstanden zeggen te overbruggen. Maar dat is natuurlijk globale taal waar je niks mee kunt.

Het mooie verhaal van Pinksteren vind ik nog steeds dat mensen op een plein ineens met elkaar kunnen praten, ook al spreekt ieder zijn eigen taal. Dat kan alleen als mensen bereid zijn de ander de kans te geven zichzelf te zijn en zichzelf te laten zien. Daar heb je niet per se taal voor nodig.

Het is tegenwoordig niet moeilijk om iemand van buiten je eigen cultuur of godsdienst te ontmoeten, waarbij de taal een barrière is. De keuze is dan: doorlopen of op zijn minst even knikken, desnoods zonder taal. De ander weet dan genoeg.

Wij, gewone mensen, verstaan de helft niet meer van wat er gezegd en geschreven wordt. Progressieve groepen menen hun vaardigheden en kennis over te moeten brengen met woorden die niet onze moedertaal zijn of die te vlug worden gesproken. Ook overheden sturen ons vaak

brieven en plaatsen boodschappen die we met de hulp van anderen moeten lezen. Terwijl het zo gemakkelijk is om mensen een beetje tegemoet te komen. Met eenvoudige uitleg zonder geletterd te willen zijn.

Heeft dit iets te maken met Pinksteren? Misschien toch wel. Je kunt je gedachten met je houding duidelijk maken. Geest is liefde, zoals Harold zei.

Gerard ten Thije

GEESTIG ???

Het was eerlijk maar tegelijk onthutsend wat een onkerkelijk geworden collega-docent natuurkunde pas geleden tegen me zei toen we het over het kerkelijke feestdagen hadden: *“Met Kerst kan ik uit de voeten. Het is een feest van een hulpeloos kindje in de stal. Dat roept warme gevoelens op. Met Pasen kom ik ook nog wel een eind: Iemand offert zich voor een ander op – hoe absurd de kruisgeschiedenis ook is. Maar met Pinksteren en de H. Geest weet ik totaal geen raad. Ik kan me er niets, maar dan ook niets bij voorstellen. Nou goed, het levert een paar vrije dagen op. Dat is mooi meegenomen.”*

Wie vandaag zijn onkerkelijke buurman moet uitleggen wat de H. Geest betekent, zal vaak ervaren dat dit knap lastig is. Alleen al *“de uitstorting van de Heilige Geest”*. Een geest? Wat is dat? zal niet zelden de vraag zijn. Het feit dat dit onzichtbare wezens zijn die tegelijk werkelijk bestaan, roept verbazing, onbegrip op. Hoezo, niet te zien en toch aanwezig? En dan vertellen dat je gelooft in de komst van een Heilige Geest, Die troost biedt en leiding geeft; waar een gelovige houvast aan heeft. Dat is voor een onkerkelijk, onchristelijk iemand niet te vatten.

Om dat wat te vertalen naar deze tijd zou je een vergelijking kunnen maken met een laptop. Dan kun je de buitenkant van jou, je haren, je oren, je ogen, je voeten en handen als persoon vergelijken met de buitenkant van een laptop. Kortom, dat wat je ziet. In de binnenkant van

de laptop zitten programma's, zoals bijvoorbeeld Word of Excel. Jij hebt ook bepaalde programma's, maar wij noemen ze talenten. Zo kan de één goed muziek maken of zingen en een ander is weer erg goed in het omgaan met kinderen of ouderen. Allemaal programma's die je in je genenpakketje hebt zitten. De Processor die dit alles aanstuurt kun je dan vergelijken met de H. Geest.

Voor die Geest moet je wel openstaan. Het is de kracht van God die je helpt om in deze wereld te worden wie je werkelijk wilt zijn.

Je moet er wel voor open staan om die boodschap te kunnen en willen horen. Je moet als het ware toch een zekere mate van spiritualiteit in je leven hebben.

Spiritualiteit..... Een vreemd woord in onze zakelijke en rationele wereld. Veel mensen zijn het besef kwijt dat er iets meer is dan alleen de materialistische aardse dingen.

Ik zei daarom tegen mijn collega: *“Misschien is het ervaren van wat spiritualiteit, en het besef hebben dat er iets of iemand is die het goed met je voor heeft, wel de 1^e boodschap van de H. Geest.”*

Toen slurpte hij aan zijn koffie en moest even nadenken.....





God als bedrieger ?

Zo waren de Israëlieten dus onderweg naar hun Beloofde Land.
Ze hadden Egypte achter zich gelaten en trokken door de woestijn.
Maar . . . ze liepen wel met z'n allen de verkeerde kant op !
Langs deze weg zouden ze nooit in Kanaän komen.
Ze zouden vastlopen tussen de woestijn en een grote zee-arm.
Raar - want toch was dit de weg die God aan Mozes had gegeven.
Mozes moet daar toch ook wel raar van opgekeken hebben.

Gelukkig gaf God hem er nog wat uitleg bij:

"Trek gewoon verder in de richting die Ik je wijs.

Sla even verderop je kamp op, in de woestijn langs de zee-arm.

Want de Farao zal spijt krijgen dat hij jullie heeft laten weggaan.

Dan komt hij jullie achterna,

maar dan zal hij Mijn macht ervaren zoals nooit eerder !".

Dus trokken de Israëlieten nog een stukje verder.

Als teken dat God echt met hen mee trok

was er overdag een enorme wolkkolom te zien, voor hen uit.

En in de nacht was er een vuurzuil.

Hoe dat eruit heeft gezien? Best spannend allemaal !

Maar het was een duidelijk teken dat God met zijn volk mee trok.

Die geruststelling hadden ze wel nodig.

"Als de Farao weet dat jullie je kamp hier hebben opgeslagen",
ging God verder,

"dan zal hij denken dat jullie verdwaald zijn in de woestijn.

Hij zal denken dat jullie geen kant op kunnen.

Hij zal denken dat hij jullie makkelijk terug kan halen.

Maar daar zal hij behoorlijk spijt van krijgen !".

Die hele rare omweg die ze nu maakten had dus een reden.
Meerdere redenen zelfs.
Ze zouden zo om het land van een gevaarlijk volk heen trekken.
Ze zouden juist op die plaats een wonder meemaken
dat nog groter was dan alle wonderen die in Egypte waren gebeurd.
Maar ze zouden er ook de Farao mee in een val lokken.
En dat was nota bene GODS idee !
Blijkbaar kan God soms ook een bedrieger zijn -
maar gelukkig alleen maar tegenover zijn vijanden . . .
Zijn vrienden trokken verder,
'geleid door een verheven, machtige hand', 'onder Gods bescherming',
zo staat het in verschillende Bijbelvertalingen.
Geleid en beschermd door Gods machtige hand.
Geleid door de hand van de Allerhoogste, de enige ware God.
Geleid door de opgeheven hand van God als generaal van een leger.
Een opgeheven hand die ieder moment een bevel kon geven.

Merkwaardig genoeg zit het idee van God als bedrieger
ook in de oorspronkelijke, Hebreeuwse tekst van dit verhaal verstopt.
Want het Hebreeuwse woord voor 'verheven'
kan ook 'bedrog' betekenen !
Bedrog tegenover de Farao in dit geval. Dat klopt dus !
God liet de Farao totaal de verkeerde kant uit denken en verdwalen.
Maar één ding weet ik zeker:
wij mogen allemaal onze handen opheffen naar God,
als een gebaar van gebed, als een roep om hulp, om leiding,
als kinderen die soms verdwalen in de woestijnen van het leven,
kinderen die richting zoeken bij een sterke Vader die de weg weet.



Dit gaat over ^{*}JOU !!!

Jongerenrubriek



Spirituele ervaring

Glaasje draaien, Tarotkaarten lezen, handlezen, paranormale avonden, aura-readings, healing-sessies. Misschien heb je wel eens van dit soort activiteiten gehoord, of heb je er zelfs wel eens aan meegedaan. Uit onderzoek blijkt dat een toenemend aantal jongeren interesse heeft voor allerlei buiten-aardse zaken. Blijkbaar heeft men het gevoel dat er méér is dan alleen het aardse. “Glaasje draaien” heeft alleen maar zin als je gelooft in geesten, wat dat dan ook mag zijn. Bij paranormale avonden, waarbij je boodschappen krijgt van overledenen, geloof je in een leven na de dood. Iedereen die deelneemt aan dit soort activiteiten heeft een bepaald gevoel voor spiritualiteit. Door de buitenwereld wordt een beetje vreemd tegen dit soort praktijken aangekeken. Maar is het eigenlijk wel zo vreemd?

Pas geleden was het Pinksteren. Het feest van de H. Geest. Deze H. Geest is natuurlijk heel iets anders dan de “geesten” bij het glaasje draaien. Toch is er bij allebei sprake van een bepaald soort spiritualiteit, een geloof dat er meer is tussen hemel en aarde.

Bij een paranormale avond krijg je wel eens boodschappen van iemand die overleden is. Dit betekent eigenlijk dat je gelooft in een leven na de dood. Je gelooft dat de dood niet het einde is maar dat de “geest” van een dierbare voorleeft in een of ander hiernamaals.

Twee zaken komen hierbij naar voren: geloof en spiritualiteit.

**WIE
MET BEIDE BENEN
OP DE GROND
BLIJFT STAAN**

KOMT NIET VER

Loesje

Er is niemand die je met wetenschappelijke zekerheid kan vertellen hoe het allemaal in elkaar steekt. Het is en blijft een zoektocht, voor, jou, voor mij, voor iedereen. Die zoektocht naar spiritualiteit, naar het buitenaardse, wordt gedragen door een geloof.

Die zoektocht naar geloof is en blijft een fascinerende bezigheid, zeker als je jouw ervaringen kunt delen met een ander !

Jack Swaanen, pastoraal werker



Jack is bereikbaar via j.swaanen@rkfranciscus.nl .

ZIEKENCOMMUNIE

Als iemand langdurig ziek is, niet in staat is om naar de kerk te komen en graag de H. Communie wil ontvangen, dan wordt deze op de eerste vrijdag van de maand of volgens afspraak aan huis gebracht door een lid van het pastorale team.

Neem in Asten of in Someren contact op met:
Corrie van der Peet
Beukelaar 17, 5711 BK Someren
Tel. 0493 - 49 32 07.



De volgende STAP STAP STAP STAP STAP STAP



Pelgrimsweg van Franciscus

Met een harde knal slaan de deurtjes van het vreemde treintje dicht. We kijken eens door de raampjes als we rijden.

Af en toe passeren we stationnetjes. Ik zie nergens namen van de stationnetjes staan. Ik vind het heel bevreemdend, hier zo ergens te rijden, zonder te weten waar je zit. Bij weer een stop loop ik naar de deuren om te kijken of ik buiten iets van een stations-aanduiding zie. Helemaal niets. Een kaal stationnetje. Ik voel me wel opgejaagd, per slot moeten we er straks wel in Citta di Castello uit. Stel je voor dat er daar ook niets staat. Gaat dat wel goed?

Als het treintje weer rijdt komt de conducteur waarschuwend naar ons toe. Hij maakt een gebaar van dat het je je kop kan kosten tussen die deuren. Veel te gevaarlijk, zegt hij. Ze vermorzelen alles wat er tussen zit. Nou, ik was niet van plan daar tussen te komen. Hij gebaart: ik zorg wel dat jullie weten waar jullie er uit moeten. Gelukkig, dat geeft rust.

We zijn al vanaf vanmorgen vroeg op stap. Het is onze start van de pelgrimsweg van Franciscus naar Rome. Vanaf huis nemen we het openbaar vervoer naar Charleroi. Vandaar vliegen we naar Perugia.

Zon. Warm. Het lijkt of we al in Italië zijn.

We hebben enorm lopen puzzelen op deze verbinding.

Uiteindelijk doen we vijf uur over een reis met het openbaar vervoer van huis naar Charleroi, waar je met de auto een uur over doet. Hier vandaan vliegen we naar Perugia.



Perugia is een klein vliegveld. Het lossen van de bagage stelt niets voor. De bedoeling is buiten een bus te nemen richting Ponte San Giovanni. Hier moeten we de lokale trein richting Citta di Castello zien te vinden.

Hoe komen we hier aan kaartjes? Op het onaantrekkelijke stationnetje kijk ik wat hulpeloos om me heen. Kennelijk, helemaal uit het niets, komt er een Italiaanse vrouw op ons af, die ons in het Engels aanspreekt. Ze vertelt ons dat je ook in de trein de kaartjes kan kopen. Dat kost niets extra's. Ze begint alvast gehaast voor ons uit te lopen. Wij lopen er met onze koffertjes achter aan. Op het station wijst ze en zegt ze: "Kijk, die trein moet je hebben". We vragen dat nog eens na. Klopt dat wel, die? Ja. Het is een onooglijk grijs treintje vol met graffiti.

We moeten over verschillende sporen lopen. Er is geen andere mogelijkheid bij het treintje te komen. We stappen in. We zitten amper, of de trein vertrekt. We hebben echter verder geen enkele indicatie dat we ook goed zitten. Onze spanning valt weg als de conducteur wat later vertelt dat we goed zitten. Op naar Citta di Castello, waar we een dag blijven.



Van daaruit wandelen we in ongeveer 7 dagen naar Assisi, waar alles in het teken van Franciscus staat. Onze route volgt het traject dat Franciscus acht eeuwen geleden liep. Het is wel de vraag of dat echt waar is.

Vandaag begint onze Pelgrimstocht naar Rome. We volgen de weg van Franciscus.

Onze start van deze pelgrimage is eigenlijk een les in slow reizen. Voor pelgrimeren moet je de tijd en rust nemen. In het moment van rust en stilte vindt de verdieping plaats van het pelgrimeren.

Arnold

VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE

Zaterdag:

18.00 uur	Someren-Eind (D'n Einder)
18.00 uur	Ommel
18.30 uur	Heusden: Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
19.00 uur	Eegelshoeve (Someren)

Zondag:

9.30 uur	Ommel
9.30 uur	Someren-Dorp
10.00 uur	Lierop
10.15 uur	Kapel Sluis XIII: Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten

Maandag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
10.30 uur	Eucharistieviering Zorgcentrum De Lisse, 3 ^e verdieping
18.30 uur	Eucharistieviering Sonnehove

Dinsdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
9.30 uur	Eucharistieviering Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Woensdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september tm. april

Donderdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
18.30 uur	Eucharistieviering Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Vrijdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april

In de **meimaand** zijn er vele extra vieringen in **Ommel**: zie dan de bijlage.

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:

Dinsdag 19.00 uur in Ommel (niet elke dinsdag: volg de kerkberichten in Het Peelbelang en de mededelingen in de kerk !)

Eens in de 2 weken is er een POOLSE Eucharistieviering in Heusden op zaterdag om 17.00 uur.

DE INVULLING VAN DE VIERINGEN

***Voor de doordeweekse vieringen: zie het overzicht hiervóór.
Koren zijn vermeld voor zover bekend.***

Zaterdag 29 juni

18.00 uur Ommel
18.00 uur Someren-Eind
18.30 uur Heusden

19.00 uur Eegelschoeve

13e zondag dhj

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord- en communieviering - Nota Feliz
Dankviering vormelingen
Eucharistieviering

Zondag 30 juni

9.30 uur Ommel
9.30 uur Someren
10.15 uur Kapel Sluis XIII
11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Mariakoor
Eucharistieviering
Viering
Eucharistieviering - Vocal Surprise -
Dankviering Communicanten / Autozegening

Zaterdag 6 juli

17.00 uur Heusden
18.00 uur Ommel
18.00 uur Someren-Eind
18.30 uur Heusden
19.00 uur Eegelschoeve

14e zondag dhj

Poolse viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord- en communieviering
Eucharistieviering

Zondag 7 juli

9.30 uur Ommel

9.30 uur Someren
10.15 uur Kapel Sluis XIII
11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Volkszang,
Na afloop koffie en thee voor iedereen
Eucharistieviering - Lambertus-Dameskoor
Viering
Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 13 juli

18.00 uur Ommel
18.00 uur Someren-Eind
18.30 uur Heusden
19.00 uur Eegelschoeve

15e zondag dhj

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Zondag 14 juli

9.30 uur Ommel
9.30 uur Someren
10.15 uur Kapel Sluis XIII
11.00 uur Asten

Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
Eucharistieviering
Viering
Eucharistieviering - Jozefkoor,
Na afloop koffie en thee voor iedereen

Zaterdag 20 juli

18.00 uur Ommel

18.00 uur Someren-Eind

18.30 uur Heusden

19.00 uur Eegelshoeve

Zondag 21 juli

9.30 uur Ommel

9.30 uur Someren

10.15 uur Kapel Sluis XIII

11.00 uur Asten

Zaterdag 27 juli

18.00 uur Ommel

18.00 uur Someren-Eind

18.30 uur Heusden

19.00 uur Eegelshoeve

Zondag 28 juli

9.30 uur Ommel

9.30 uur Someren

10.15 uur Kapel Sluis XIII

11.00 uur Asten

Zaterdag 3 augustus

18.00 uur Ommel

18.00 uur Someren-Eind

18.30 uur Heusden

19.00 uur Eegelshoeve

Zondag 4 augustus

9.30 uur Ommel

9.30 uur Someren

10.15 uur Kapel Sluis XIII

11.00 uur Asten

Zaterdag 10 augustus

18.00 uur Ommel

18.00 uur Someren-Eind

18.30 uur Heusden

19.00 uur Eegelshoeve

Zondag 11 augustus

9.30 uur Ommel

9.30 uur Someren

10.15 uur Kapel Sluis XIII

11.00 uur Asten

16e zondag dhj

Eucharistieviering

- Hoogfeest van de wijding van de kerk van Ommel

Eucharistieviering

Woord- en communieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering - Volkszang - Wijding van de kerk

Eucharistieviering

Viering

Eucharistieviering - Volkszang

17e zondag dhj

Eucharistieviering

Woord- en Communieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering - Volkszang

Woord- en Communieviering

Viering

Eucharistieviering - Volkszang

18e zondag dhj

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Woord- en communieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering - Mariakoor,

Na afloop koffie en thee voor iedereen

Eucharistieviering - Lambertus-Dameskoor

Viering

Eucharistieviering - Volkszang

19e zondag dhj

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering Maria Tenhemelopneming

- Kerkkoor

Eucharistieviering

Eucharistieviering - Gemengd koor St.Cecilia

Eucharistieviering

Viering

Eucharistieviering - Volkszang

Zaterdag 17 augustus	20e zondag dhj
18.00 uur Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur Heusden	Woord- en communieviering
19.00 uur Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 18 augustus	
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering - Gemengd koor St.Cecilia
9.30 uur Someren	Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 24 augustus	21e zondag dhj
18.00 uur Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
19.00 uur Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 25 augustus	
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
9.30 uur Someren	Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
Zaterdag 31 augustus	22e zondag dhj
18.00 uur Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur Heusden	Woord- en communieviering
19.00 uur Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 1 september	
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering - Gemengd koor St.Cecilia na afloop koffie en thee voor iedereen
9.30 uur Someren	Eucharistieviering - Lambertus-Dameskoor
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 7 september	23e zondag dhj
18.00 uur Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur Heusden	Woord- en communieviering - Amicitia
19.00 uur Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 8 september	
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
9.30 uur Someren	Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor, Na afloop koffie en thee voor iedereen

Zaterdag 14 september	24e zondag dhj
18.00 uur Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur Heusden	Eucharistieviering
19.00 uur Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 15 september	
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering - Gemengd koor St.Cecilia
9.30 uur Someren	Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 21 september	25e zondag dhj / Vredeszondag / 75 jaar Bevrijding
18.00 uur Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur Heusden	Woord- en communieviering - Nota Feliz
19.00 uur Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 22 september	
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering - Gemengd koor St.Cecilia
9.30 uur Someren	Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor,
Zaterdag 28 september	26e zondag dhj
18.00 uur Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
	Dankviering vormelingen
19.00 uur Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 29 september	
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering - Mariakoor
9.30 uur Someren	Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur Asten	Eucharistieviering - Cantimond Helmond
Zaterdag 5 oktober	27e zondag dhj
18.00 uur Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur Heusden	Woord- en communieviering - In Between
19.00 uur Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 6 oktober	
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering
9.30 uur Someren	Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur Asten	Eucharistieviering - Mariakoor

INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE

Openingstijden secretariaat:

Maandag	9.30 – 12.30 uur
Dinsdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur
Woensdag	9.30 – 12.30 uur
Donderdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2-4,
5721 GV Asten. Telefoon: 0493 - 691315

Website:

www.rkfranciscus.nl

E-mail secretariaat:

secretariaat@rkfranciscus.nl

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van pastores:

Pastoor P.Scheepers	0493 - 691315	Spoed: 06 - 12544325
Telefonisch spreekuur	dinsdag	10.15 - 10.30 uur
Kapelaan v. Overbeek	0493 - 691415	Spoed: 06 - 12192197
Pater Zwirs	0492 - 331215	

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig.

Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving (zonder spoed):

Aanvragen via het secretariaat, tel. **691315**

Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):

Zie de openingstijden van het secretariaat.

Verder ook na telefonische afspraak.

Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail. vooralsnog aan: secretariaat@rkfranciscus.nl

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel. Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 12,50 per intentie. Toevoeging van maximaal 4 namen bij een intentie is mogelijk voor een meerprijs van € 2,50 per naam.

Voor de **vermelding** van de misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

Financiën:

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans.

Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op banknummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Franciscusparochie Asten.

H. Maria Presentatiekerk - Wilhelminastraat 1-3, Asten

Spreekuur op de pastorie te Asten:

zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m zaterdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m zaterdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

H. Antonius van Paduakerk - Vorstermansplein 14, Heusden

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur Woensdag 18.30 – 19.30 uur
Donderdag 11.00 – 12.00 uur

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

O.L.V. Presentatiekerk (Mariabedevaart) - Marialaan 16, Ommel

Spreekuur op de pastorie te Ommel:
in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)

Openingstijden van de kerk met processiepark:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Lambertuskerk - Kerkstraat 16, Someren

Op de pastorie in Someren is géén spreekuur meer.
Dit loopt voortaan via Asten.

E-mail lambertus@rkfranciscus.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Kerk H. Naam Jezus - Offermansstraat 3, Lierop

Spreekuur op de pastorie in Lierop:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Tel. 0492 – 331215

E-mail parochielierop@hetnet.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Zomer

De zon schijnt.

De hemel bloeit.

*Mensen kijken omhoog,
gaan op hun tenen staan,
klimmen op elkaars schouders
en plukken God.*

*“God is mooi”, zeggen ze,
“mooier dan ooit.”*

*Ze zetten hem in vazen
op hun tafels en voor de ramen,
en God bloeit en geurt
een middag en een avond –
dan leggen ze hem
tussen de bladzijden van een schrift,
onder een ijzeren gewicht:
voor later, in de winter,
als er niemand is.*





***De redactie wenst u allen
een fijne zomer !***