

Herfst 2019



Gratis mee te nemen

Colofon

Deel-parochieblad van de H. Franciscusparochie voor Asten, Heusden en Ommel, gevestigd op Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.

Het blad wordt 6 of 7 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, of per E-mail.

Wilt u zich hiervoor nog aanmelden, dan kan dat via het mailadres van de redactie (zie hieronder).

Verder kunt u het parochieblad vinden achter in de kerken en bij verschillende verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

De volgende editie verschijnt begin december 2019.

Kopij aanleveren: uiterlijk 25 november 2019

per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com ,

graag als Word-bijlage bij de mail voegen, schema's evt. in Excel.

Alleen kopij voorzien van afzender komt voor plaatsing in aanmerking. Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen.

Redactie-voorbehoud

Iedereen die berichten of andere gegevens (kroniekgegevens, liturgische planning) aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus, indien nodig, zelf zorg te dragen voor afstemming met andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen en eventuele taal- of spelfouten te corrigeren.

Voor alle berichten en gegevens geldt: wijzigingen voorbehouden.

Van berichten en gegevens die na de in het blad vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Planning (wijzigingen voorbehouden):	Kopijdatum	Uitgave
Advent / Kerstmis	25 november	6 december
Carnaval / Veertigdagentijd	27 januari	7 februari
Goede Week / Pasen	23 maart	3 april
Pinksteren / Zomer	25 mei	5 juni

Jaargang 14 – uitgave 4 oktober 2019

FRANCISCUS VAN ASSISI, DIERENVRIEND

Op een dag in 1182 werd Francesco Bernardone in Assisi geboren, een stadje in het Italiaanse Umbrië. Als zoon van een rijke lakenkoopman had hij alles wat zijn hartje begeerde. Maar als krijgsgevangene in de oorlog van Assisi met een naburige stad, kwam hij tot het inzicht dat zijn leven zo weinig zinvol was. Hij verliet zijn ouders om in navolging van Christus niets te bezitten en alles te delen. Als il Poverello, de kleine arme, leefde hij voortaan een godsvruchtig leven. Zo is hij ook de geschiedenis ingegaan. Maar ook als dierenvriend. Volgens de overlevering praatte Franciscus met vogels en sloot hij in Gubbio vrede met een boosaardige wolf. Op 3 oktober 1226 stierf hij op 44-jarige leeftijd, een dag later werd hij begraven: 4 oktober, Werelddierendag, zo is het gekomen.

Deze verhalen over Franciscus en de dieren verspreidden zich na zijn dood als een lopend vuurtje door heel Europa. Ze vertelden het ongeletterde volk van de goedheid van deze heilige in wie het paradijs leek aangebroken. Toch hebben deze verhalen een kern van waarheid. In de geschriften die Franciscus zelf heeft nagelaten, staat niets over zijn wonderlijke omgang met dieren. Maar al in de oudste levensbeschrijving van Franciscus, door een tijdgenoot rond 1228 geschreven, lezen we dat vogels naar zijn preek kwamen luisteren en hoe hij lammetjes vrijkocht. Dat hij in staat was vogels en dieren tot vriend te maken, wordt algemeen erkend. Maar hoe, dat blijft altijd een raadsel. Wellicht speelde zijn grote liefde voor de Schepper en voor alles wat Hij heeft geschapen een rol. In zijn lofzang van de schepselen, beter bekend als Het Zonnelied, gaf Franciscus daarvan blijk. Hij voelde zich verwant met broeder zon en zuster maan, moeder aarde, broeder wind etc. Als mens stond hij niet boven, maar te midden van de natuur, en ging vanuit die overtuiging er ook uiterst zorgvuldig mee om.

De vele dierenverhalen rond de heilige waren begin deze eeuw in Amerika aanleiding om zijn sterfdag tot dierendag uit te roepen. En zo geven wij op 4 oktober elk jaar weer de kat een extra aai en de hond een grote kluif. Maar dat zal Franciscus ons niet kwalijk nemen, zolang we naast het liefhebben van onze kat en hond ook de rest van de schepping een warm hart toedragen.

Pastoor Pieter Scheepers

EEN WERELD VAN VREDE EN GERECHTIGHEID

Afgelopen maand is de redactie te gast geweest bij de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius. We hebben daar een bijzonder verrassend gesprek met twee van de zusters gehad. Er zijn heel veel mooie dingen gezegd, die we helaas niet allemaal kunnen publiceren. Hieronder een kort verslag.

We hebben een gesprek met zuster Tonny en zuster Toos.

Wat is er mooier en zuiverder dan het je belangeloos inzetten voor de medemens? Het Franciscaanse leven. Armoede, soberheid en milieu zijn hierbij belangrijke thema's.

4 oktober is de sterfdag van Franciscus van Assisi: zijn geboortedag in de hemel. Maar het is ook dierendag.

4 oktober is eveneens de dag waarop zuster Tonny haar gelofte deed. Dit maakt deze dag voor haar extra speciaal. Aanvankelijk heette ze zuster Francisca !

Als we binnenkomen is zuster Tonny een beetje zenuwachtig. Ze verwacht bezoek uit Brazilië. Een Franciscaanse priester, Hermano José, waar ze in Brazilië mee heeft samengewerkt. Ze leefde tussen de armen en werkte daar op pastoraal, sociaal, opvoedkundig of verzorgend vlak. Dat is meer dan 30 jaar geleden en vandaag komen ze plotseling, onverwacht, bij elkaar. Hoe wonderlijk kunnen dingen lopen ! Dit interview werd mede hierdoor heel speciaal.

Hoe kwamen deze zusters ertoe in te treden bij de Franciscanessen? Beiden noemen het Antoniusblaadje en het missiewerk dat hierin belicht werd. Beiden noemen een innerlijk antwoord. Niet zomaar, niet vanzelf. Eigenlijk ging er in beide gevallen een soort gesteggel aan vooraf. Zuster Tonny trad al toe toen ze 19 jaar was. Zoveel haast had dit achteraf nu ook weer niet, zegt ze nu. Er was echter geen ontkomen aan. Toen ze ervoor koos werd ze heel blij.

Ook zuster Toos heeft het over een innerlijk antwoord op een zoeken naar God. Ook zij noemt de Antoniusbode. Ze is ingetreden in 1966. Toen was er al heel veel in beweging in de kerken. Een klooster was toen niet direct een voor de hand liggende keuze. Maar zij ervaaarde een 'Samen kun je meer dan alleen'. De missiegedachte hield haar bezig. Ze hield ook van de verhalen van Franciscus, zijn inzet en zijn contact met de melaatsen. Ze leefde al jong met de grote vragen over bezit en armoede, over geluk en verdriet.

Bezit en armoede . . . dat speelt ook in de missie.

Zuster Tonny:



Grootgrondbezitters hadden het land van 99 arme samenwerkende boeren vernietigd. De boeren beplantten daarna tegen de zin van die grootgrondbezitters opnieuw het land. Een aantal van hen werd daarop gevangen genomen. Toen zeiden de overige boeren: "Nee, nee dat doen we hier niet zo. Als jullie er een paar gevangen nemen gaan we allemaal mee". Toevallig was er tegelijkertijd een bijeenkomst van de bisschop met de priesters. De gevangenen die vrijgelaten werden mochten daar hun verhaal vertellen. Joachim, een van de gevangenen vertelde hun: "In de gevangenis rammelde ik aan de tralies en zei: geef me eens iets te eten. Ik heb honger". Uiteindelijk haalde een bewaker een bak water en wat brood. Die werden door de tralies geschoven. "Ik werd zo blij", zegt hij. "Het was net of 't het brood van Jezus was". "Zulke ervaringen raken je", zegt zuster Tonny, "Zo heb ik véél van die ervaringen".

Zuster Toos:

Zuster Toos is bewogen door het besef dat het niet alleen maar om geld gaat. Voor de missiegedachte hoef je niet ver weg te gaan. Overal om je heen is vreugde en verdriet. "Waar je ook bent daar is missie", zegt ze. Ze heeft in Amsterdam haar theologiestudie gedaan, en werkte daarna in een Parochie in Haarlem, waar ze nog steeds woont. Ze maakte in Haarlem deel uit van een actieve groep van pastoraal werkenden.

“De jaren 70 was een rijke tijd. Toen gebeurde er veel in het pastoraat”, zegt ze. Na haar pensioen werd ze tijdens een kapittel gekozen als overste in Asten. Een hele zware verantwoordelijkheid. De gemiddelde leeftijd van de zusters hier is hoog, wat de nodige zorg geeft. Twee dagen per week werkt ze hier in Asten als algemeen overste. Ze pendelt dan met de trein tussen Asten en Haarlem. Ze wil het eenvoudige leven uitdragen. Iets van Franciscus overdragen. Daarbij moet je ook om jezelf kunnen lachen.



Midden in het interview komt de priester aan. Een Franciscaan. Hij was de weg kwijtgeraakt en heeft zo'n beetje heel Nederland gezien. We nodigen hem uit bij ons gesprek. Hij verzorgt als 79-jarige priester nog drie keer in de week een Heilige Mis bij de Clarissen in Brazilië.

Hoe ziet deze priester de Franciscaanse beweging vandaag?

Hij spreekt over zijn droom. Hij hoopt dat jonge mensen actief willen zijn, zich willen engageren. Samen bezig zijn voor een nieuwe wereld. Dat de jongeren zich bezighouden met de vraag: Hoe doen we dat? Hij zegt: “Dat kunnen ze nog, omdat ze nog vrijer zijn. Dromen . . . ik hoop en bid dat ze uitkomen.”

Zijn mooiste herinnering begon ook als een droom. Hij heeft de arme landarbeiders in Brazilië ondersteund, en droomde dat ze zouden samenwerken. Hij spreekt over dezelfde plaats en situatie als zuster Tonny hierboven! Die droom is uitgekomen, ook al heeft hij daar zelf voor gevangen gezeten. Dat deze droom uitkwam heeft hem veel vreugde opgeleverd.

Is er nog iets dat jullie zouden willen zeggen?

Vandaag is deze plek in Asten een plek van rust en stilte. Een plek waar een kapel is. Een plek waarin we proberen te leven zonder onderling onderscheid. Waarin we samen mens zijn. Ook als geloven vandaag misschien niet meer zo vanzelfsprekend is. We proberen Hem toch te

ontdekken, in dankbaarheid en/of actieve weerbaarheid, in een lied of in de natuur. En niet weg te lopen als mensen vragen stellen.

Wij hopen dat de mensen bij alle verworvenheden die er nu zijn, de binnenkant niet vergeten. We zijn bestemd om als medemens te leven. Ik wil kunnen terugkijken naar wat ik als beste vermogen heb gegeven van wat ik heb ontvangen. Niet alleen maar voor jezelf leven. Een zinvol leven, met kracht van het geloof.

We zeggen tegen de mensen: “Zoek de levende Levende (Jezus, God) in de mensen”. We hopen dat de mensen niet met de Kerk ook hun eigen hart aan de kant zetten. Dat de mensen zich realiseren dat de kerk maar een hulpmiddel is. Een plek van ontmoeting. Elk mens is op zoek. We hopen dat de mensen niet teleurgesteld raken door de Kerk als instituut, maar toch ook naar hun eigen hart blijven kijken. Samenwerking is, waarom het gaat.

Ook dit jaar wordt er door de Franciscaanse beweging rond de 4e oktober van alles georganiseerd. Alle klokken worden (internationaal !) geluid voor Vrede en Gerechtigheid, een belangrijk element voor de Franciscaanse beweging. De ecologie – het milieu – was voor Franciscus enorm van belang. “Wij mensen zijn schepselen en verbonden met alles om ons heen. Wij moeten beheren wat ons gegeven wordt”, zei Franciscus al.

Franciscus noemt alles broer en zus. Ook de bloemen, de zon en de maan. Hij leefde er ook naar. “Je bent mijn broer, mijn zus”, allen onderdeel van de schepping. Vriend van alles. Vriend van het leven. Wij als Franciscanen hopen dat iedereen hierbij stil wil staan en dat onze beweging daartoe een aanzet mag zijn. Een aanzet ook naar een wereld van vrede en gerechtigheid.



Met hartelijke dank aan Arnold Spijker voor het afnemen en uitwerken van dit bijzondere interview ! Aardig detail: toen Pater Hermano José zich bij het interview had aangesloten werd dit drietalig. Want hij is in Duitsland geboren maar spreekt verder alleen maar Portugees, en de zusters sloten zich daar vaak bij aan. Zodat het zomaar kon gebeuren dat zuster Tonny iets in het Portugees aan Arnold zat te vertellen . . .

VRIJWILLIGERSDAG IN ASTEN

Op zondag 8 september jl. had de H. Maria-Presentatiekerk in Asten haar jaarlijkse Dankjewel-dag voor de vrijwilligers. In de kerk werden aan het eind van de plechtige Eucharistieviering, gezongen door het Jozefkoor en het Mariakoor samen, de jubilarissen door pastoor Pieter Scheepers gehuldigd.

Dit jaar zijn er drie jubilarissen die zich 12 ½ jaar inzetten als vrijwilliger bij onze kerk. De jubilarissen, te weten Jaan van Bussel-van Velthoven (secretariaat H. Maria Presentatiekerk en lid van de Locatieraad) en Fons Tinnemans (lector) werden in het zonnetje gezet. Jubilaris Peter van den Einden was helaas verhinderd.

Ook zijn er dit jaar drie jubilarissen die al 25 jaar en langer bij onze kerk actief zijn. Patricia Willems (voorheen, onder andere, coördinator Kindernevendienst, nu ook al weer heel erg lang redactie Angelus), Marriët Hoefnagels – van Eijk en Marlies van den Boomen – Heijligers. Allebei in de tachtiger jaren begonnen bij de Doopwerkgroep en daarna al weer jaren betrokken bij de MOV werkgroep. Patricia en Marriët werden in het zonnetje gezet. Marlies was helaas verhinderd en kon niet aanwezig zijn.

Na de Eucharistieviering was er een gezellig samenzijn in het naastgelegen Gemeenschapshuis De Klepel. We hebben weer genoten van de gastvrijheid van de familie Donkers die ook al weer 25 jaar de beheerders van het Gemeenschapshuis zijn. Met een drankje en heel erg lekker eten, verzorgd door Angela, werd het een heel gezellige middag. De achtergrondmuziek werd dit jaar verzorgd door Max Vogels.

Bedankt, iedereen, voor zijn of haar inzet en betrokkenheid !

Jan Coolen, namens Locatieraad H. Maria Presentatiekerk, Asten

Er staan enkele foto's op de website van de parochie:
www.rkfranciscus.nl



TOESPRAAK IN DE KLEPEL – Jan Coolen

Beste mensen, goedemiddag allemaal.

Als voorzitter van de Locatieraad H. Maria-Presentatiekerk wil ik u graag, namens onze locatieraad en pastoor Pieter Scheepers, van harte welkom heten op onze jaarlijkse vrijwilligersmiddag. Het is alweer een jaar geleden dat we hier samen, op onze vrijwilligersdag, bij elkaar waren. Het lijkt zo kort, een jaar is ook zo voorbij. Daarom lijkt het ook of er in deze tussentijd niet veel gebeurd is en alles lijkt maar vanzelfsprekend. Toch is er in dit afgelopen jaar natuurlijk weer veel gebeurd hier, in en rond onze kerk. Om dit aan te geven hierbij een paar voorbeelden.

In het afgelopen najaar is begonnen met het project om de weggekalkte muurschilderingen van vroeger weer tevoorschijn te halen. Het project is nog niet afgerond, maar de bereikte resultaten zijn verbluffend mooi en een verrijking van het interieur van de kerk. In het voorjaar is begonnen met de voorbereiding voor de vervanging van de kerkverwarming. De oude verwarming, bijna 60 jaar oud, was echt aan vervanging toe. Heel erg storingsgevoelig, energie slurpend en niet meer veilig. Eerst heeft er asbestsanering plaatsgevonden daarna is de oude ketel verwijderd en het dak vernieuwd. In augustus, na de vakantie, is begonnen met de opbouw van de nieuwe verwarming die, als alles volgens plan verloopt, het komende stookseizoen in gebruik kan worden genomen. Als alles klaar is zullen we op de website van de parochie foto's van de werkzaamheden plaatsen zodat u een indruk krijgt van wat er veranderd is.

U zult begrijpen dat dit enorme kosten met zich meebrengt, maar die wel noodzakelijk zijn om de continuïteit te waarborgen. Mede daarom is de jaarlijkse actie Kerkbalans en zijn de kerkbijdragen van levensbelang om alles te kunnen bekostigen en dat te blijven doen. Want er moeten nog veel verschillende restauratiewerkzaamheden in de nabije toekomst plaats vinden !

Gelukkig hebben we ook de inzet van de vrijwilligers uit de verschillende werkgroepen. Op dit moment hebben we rond 145 vrijwilligers. Met het

risico dat ik iets vergeet, wil ik hier eens een keer in vogelvlucht door heen gaan, om te laten zien, hoeveel verschillende werkgroepen we eigenlijk hebben.

Er hebben, om te beginnen, weer veel Eucharistievieringen, dopen en uitvaartdiensten plaatsgevonden. Hier hebben ook weer veel mensen uit de verschillende werkgroepen aan meegewerkt, de pastoor natuurlijk, de koster, de acolieten, de lectors, de collectanten, de koren en ook de mensen die voor de koffie en thee na afloop zorgen. De diaconie in de vorm van, H. onder andere, het bezoeken van de zieken in onze parochie. De MOV-groep (onder andere de Vastenactie). Het kerkhof, de kerk, het secretariaat, de pastorie en de pastorietuin worden elke week onderhouden, schoongemaakt en netjes verzorgd. De bloemsiergroep zorgt elke week, en op de hoogfeestdagen, dat de kerk er feestelijk uitziet. Er wordt voor gezorgd dat de kerk en het kerkhof elke dag geopend worden en 's avonds weer worden gesloten. Op de drukkerij worden heel veel boekjes en andere materialen voor de hele parochie gedrukt. De redactie van de Angelus. De kinderen worden voorbereid op hun 1e H. Communie en het H. Vormsel door de Communie- en Vormselwerkgroepen. De parochieblaadjes en de post worden door vrijwilligers bezorgd. Het secretariaat, de administratie en de gastvrouwen zorgen dat iedereen netjes ontvangen wordt en dat de boekhouding in orde is.

Onze locatieraad, voor de dagelijkse gang van zaken en het maken van plannen voor de toekomst. De kerkhofcommissie, waaronder beheer en administratie, de werkgroep muurschilderingen, de Kerststalwerkgroep. Het bestuur van de H. Franciscusparochie.

Zoals u ziet zijn er dus heel veel mensen in onze parochie en in het bijzonder bij onze kerk actief. En dat zijn jullie zoals we hier nu bij elkaar zijn. Hoe dan ook, de parochie is in ieder geval erg blij dat u nog steeds als vrijwilliger, ieder op zijn eigen manier, bij de H. Maria-Presentatiekerk uw steentje bijdraagt. Onze kerk, ook wel de kathedraal van de Peel genoemd, die elke dag gewoon geopend is voor iedereen.

De parochie wil jullie graag bedanken d.m.v. deze "dankjeweldag" en we hopen dat u nog lang, als vrijwilliger, deel zult uitmaken van een van de werkgroepen bij onze kerk.

Hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid !

DE ROEP VAN EEN JUBILARIS

Afgelopen maand was het moment daar: ik ben inmiddels 25 jaar vrijwilliger in de parochie ! Weliswaar was de viering van zondag 8 september geen verrassing, omdat ik die al jaren aan zag komen, maar toch. Het was een mooie viering, en hoewel ik alles alleen tot Gods eer en tot opbouw van de Kerk en de gelovigen deed en doe, was het fijn om eens expliciet gewaardeerd te worden - al stond ik te trillen op mijn benen. En nu is mij ook nog gevraagd om een stukje te schrijven over hoe ik de afgelopen 25 jaar ervaren heb. Nou, goed dan, hoewel ik echt niet mijn eigen eer zoek. Op verzoek van de voorzitter van de locatieraad.

Ik ga hier niet opnoemen wat ik allemaal ooit gedaan heb. Maar ik mag getuigen dat God achter de schermen van alles op mijn weg heeft gebracht, ook dingen die ik in eerste instantie niet zag. Iedereen heeft immers zijn talenten - lees: zijn gaven, dat wil zeggen, de gaven die de Heilige Geest in hem of haar heeft gelegd. En of je het nou gelooft of ervaart of niet, God probeert vervolgens altijd om de juiste mens bij de juiste taken te krijgen, opdat die zijn of haar talenten kan inzetten. Zo word je stap voor stap geleid, zelfs als je het niet beseft. En al doende leer je er van alles van. Ik heb er meestal ook veel plezier in gehad, en ben dankbaar dat ik al jaren samen met zovelen op weg mag zijn.

Niet dat het altijd even makkelijk was - o nee. We hebben elkaar moeten leren kennen, inschatten en begrijpen, wederzijds. Ik ben niet in Brabant geboren, niet katholiek opgevoed, jong begonnen in een toen al vergrijsde Kerk, al kerkelijk actief geworden vóór mijn doop, hoog opgeleid en te gast (geweest) bij de meest uiteenlopende kerkelijke groeperingen. Ik heb buiten de parochie veel vorming ontvangen, via het Bisdome en de Pastorale School en in charismatische kringen binnen zowel de katholieke als de vrije evangelische Kerk. Geen wonder dat het tijd kostte om aansluiting te vinden bij de doorsnee parochianen, en andersom. Maar ik moest mijn gelovige vorming ook wel buiten de parochie halen. Binnen de parochie was er namelijk niets.

En dat laatste baart me zorgen. Ik heb me, net als velen, jarenlang ingezet voor de parochie, en samen met die parochie meerdere fusies

overleefd. Maar wanneer komt de volgende? Het doet me pijn om te zien hoeveel er de laatste decennia al verloren is gegaan. Des te meer omdat ik overal, behalve in de parochie, heb gezien dat er zoveel méér mogelijk is. Nee, ik kan niet in jullie harten kijken en weet niet hoe jullie je geloof beleven. Maar ik leef zelf vanuit een persoonlijke, rechtstreekse relatie met God en Jezus. Dat is mij voldoende. Ik probeer gevoelig te blijven voor de leiding van de Heilige Geest. En ik ervaar een diepe vreugde als ik merk dat God me iets aanreikt dat precies aansluit bij wat Hij blijkbaar ook door anderen uitwerkt. Ik heb hier al heel vaak over geschreven omdat ik ieder van jullie die ervaring, dit geluk zo gun. Dus bij deze doe ik het nog maar eens opnieuw.

Ik kan jullie alleen maar blijven aanmoedigen: neem tijd voor persoonlijk gebed tot God en Jezus, zonder voorgedrukte woorden. Zoek een boekje of groep of voor mijn part een website waarmee je je geloof kunt verdiepen en beter kunt leren begrijpen. Lees de Bijbel: probeer het maar gewoon. Durf God om aanwijzingen te vragen voordat je naar eigen inzicht iets gaat doen. Je zult zien dat er dan mooie dingen gebeuren, waar je zelf niet op had kunnen komen. Het verrijkt je eigen leven, maar het helpt je ook om de parochie mee op te bouwen - en dat is zo hard nodig ! Omgekeerd mag de parochie leren, om mensen meer ruimte te geven en uit te nodigen, om de dingen te doen die ze op hun hart hebben. Dit is de roep van het mijne, voor jullie allemaal en voor de Kerk. En ik hoop dat ik nog lang mag blijven roepen. In elk geval tot mijn volgende jubileum. Al zou het mooi zijn als het dan niet meer nodig is.



Dit gaat over ^{*}JOU !!!



Jongerenrubriek

Teleurstelling

Misschien hebben ze wel eens tegen je gezegd: “Je stelt me erg teleur” of “Wat ben ik teleurgesteld in jou!”. Meestal hoor je dit soort opmerkingen als iemand iets van je verwacht maar jij een andere keuze maakt. Je voldoet dan niet aan iemands verwachtingen. Je hebt dan een keuze gemaakt die niet van je werd verwacht. Een veel voorkomende teleurstelling wordt veroorzaakt door het niet nakomen van afspraken. De teleurstelling bij de ander is het gevolg van een keuze die je maakt. Voor wie kies je: voor jezelf, voor de ander? Wanneer je voor jezelf kiest laat je de ander in de steek. Jouw eigen voordeel vind je dan belangrijker dan dat van een ander. Wanneer je kiest voor de ander dan ben je zelf teleurgesteld omdat er niet gebeurt wat jij graag zou willen. Hoe moet je dan kiezen om niemand teleur te stellen?

Die zoon van een timmerman uit Nazareth had daar best wel goede ideeën over. Hij zei: “Verplaats je eens in de ander. Doe eens net alsof jij die ander bent. Hoe zou je dan behandeld willen worden? Welke keuze zou jij dan willen die er gemaakt wordt?”.

Dit is soms best wel moeilijk, want alleen aan jezelf denken is niet goed, maar alleen aan de ander denken is ook niet goed. Om teleurstellingen te voorkomen moet je zowel aan jezelf als aan de ander denken.

“Praten helpt”, zeggen ze weleens. Ik denk dat door “praten met elkaar” teleurstellingen voorkomen kunnen worden. Wanneer je allebei in elkaars situatie kunt en wilt verplaatsen dan kom je meestal wel tot een oplossing die voor allebei acceptabel is. Eigenlijk best wel simpel: even met elkaar praten om teleurstellingen te voorkomen.

Jack Swaanen, pastoraal werker

Jack is bereikbaar via j.swaanen@rkfranciscus.nl .



TER SPRAKE.....3KAR929ET

“Wie het weet mag het zeggen !” - Binnenkort is het Dierendag. Voor kinderen is 4 oktober een schoolthema: er wordt getekend en geknutseld, en soms mogen er zelfs dieren mee naar school. En de commercie vaart er wel bij. Dit is de dag om viervoeters en vogeltjes te verwennen met wat lekkers, een speeltje of zelfs een jasje. Leuk hoor. En in ons rijke land kan dat. Maar er zijn landen waar mensen het slechter hebben dan onze huisdieren.

Dat 4 oktober de feestdag is van Franciscus van Assisi weten de volwassenen. Vooral diegenen die zich bewust zijn van zaken als milieuproblematiek en armoede, thema's waar Franciscus, direct of indirect, over sprak. Met het aantreden van paus Franciscus - die zijn naam eer aan doet - kreeg de boodschap van Franciscus van Assisi meer aandacht. Terecht, in een wereld vol vluchtelingenstromen, milieurampen en tegenstellingen tussen arm en rijk. Hoewel het misschien nog veel duidelijker zou moeten zijn om echt dingen in beweging te zetten . . .

Er is wereldwijd veel te doen over klimaatverandering en milieu. De machtige wouden van de Amazone staan in brand of worden systematisch omgezaagd. Afrika wordt één grote woestijn. Van de pracht van het Great Barrier Reef is al bijna niets meer over. In de ontdooide permafrost van Siberië - met turflagen waar De Peel niets bij is - breken veenbranden uit. Hoezo CO2-uitstoot ! Het poolijs smelt. Paradijselijke eilanden verdrinken. Ik schaam me als mens vaak kapot over hoe wij met z'n allen onze prachtige planeet vernielen. Gods schepping, het mooie land dat Hij ons geeft om te beheren. De mensheid gedraagt zich vaak eerder als een overheersende parasitaire diersoort !

Toegegeven, niet alle klimaatveranderingen worden door mensen veroorzaakt, maar een flink stuk van de huidige vernietiging wel. Intussen zijn er wel veel initiatieven om de natuur te beschermen, vooral lokaal. Maar je kunt niet alles doen, en veel machthebbers doen niet mee. Dus straks zal de wereldwijde ontregeling ook ons land treffen, door stijging van het zeewaterpeil, verdroging van het binnenland, ontwrichte landbouw en nog meer vluchtelingenstromen. We kunnen er weinig aan

doen, en toch moet er iets veranderen. Maar hoe dan? Wie het weet mag het zeggen.

Intussen is de Kerk er niet veel beter aan toe dan de wereld. In West-Europa dan. Er zijn landen genoeg waar de mensen nog weten dat ze God echt nodig hebben, omdat zij niet in welvaart leven en niet zo veel dingen 'gewoon' naar hun hand kunnen zetten. Wij zijn dat stukje een beetje vergeten. De Kerk lijkt hier veel minder nodig. En in die Kerk zelf heerst een verborgen hongersnood door jarenlange geestelijke droogte. Veel dingen zijn opener en menselijker geworden, dat wel. Andere dingen zijn op veel plaatsen compleet uit het gedachtegoed verdwenen. Toch zei Karl Rahner - nota bene een concilie-theoloog: "De Kerk (of de christen) van de toekomst zal mystiek zijn - of zij zal niet meer zijn".



Inzet voor onze naaste en het behoud van deze wereld is noodzakelijk, maar als dat het enige is verschraalt de Kerk als een akker zonder mest. Waar hebben we God verstopt? En Jezus is veel méér dan een profeet die oproept tot eerlijkheid en naastenliefde ! En waar is de creativiteit gebleven? Die is een uiting van de nog veel dieper verstopte Heilige Geest - waar je nooit iets over hoort ! Waarom is er al 50 jaar nauwelijks catechese? Waar vinden jongeren aansluiting als ze zoeken naar geloofsbeleving, naar zingeving - in een kerk vol ouderen maar zonder thuisplekken?

Ja, ik weet het. Iedereen heeft het druk - ik zelf ook - en je kunt niet alles doen. En wat kun je doen als er verder niemand meedoet? Als er al anderen zijn, denken die waarschijnlijk hetzelfde. En toch moet er iets veranderen, en snel ook, als we in Nederland een Kerk willen houden. Maar hoe dan? Wie het weet mag het zeggen.

HOUDT BEDEVAART DE VAART IN DE KERK?

Met veel belangtelling las ik de artikelen van Arnold over bedevaart. In de laatste editie de wandeling van Perugia naar Rome in de voetsporen van de beide Franciscussen. Jammer trouwens dat het meer over de onvriendelijke treinreis ging dan over de wandeling ging, maar dat komt misschien nog. Met goedvinden van Arnold neem ik het estafettestokje even over, al heb ik niet meer de conditie om een bedevaart te lopen. Wel heb ik er ervaring mee. En rond de eeuwwisseling heb ik 15 parochiebladen lang over de wondere wereld van bedevaarten geschreven. Over de vroomheid rondom, maar ook over romantiek, bedrog en de nieuwe spiritualiteit, het was leuk om te doen. Je hoeft geen trouwe kerkganger te zijn om van bedevaarten te houden, het is volksvroomheid maar ook volkscultuur. Die in onze tijd nog niet is verwaterd, ik ga nog graag naar Ommel.

Ik weet niet of het zin heeft enkele van die 15 artikelen na 20 jaar nog eens met nieuwe ogen te lezen. Ik wil ze wel aanpassen. De Franciscusparochie is groter dan de oude Maria-Presentatie, er zijn dus nieuwe lezers, maar de redactie moet er maar eens over denken. Ik zal de inhoud even ophalen. De eerste artikelen gaan over de geschiedenis van de bedevaarten in onze eigen regio, sommige met een verlopen historie, maar misschien toch interessant. Maria van Ommel gaat natuurlijk voorop en is algemeen bekend en actueel. In Brouwhuis werd Gerardus het boegbeeld van de Orde van de H.Harten, in Helenaveen was Donatus de donderheilige in beeld, in Heeze Nicasius van de Martelaren van Gorcum. Esdonk vereerde Maria Magdalena en trok speciaal zigeuners aan. In Handel bepaalde een stel halsstarrige ossen de plaats waar de nieuwe kerk moest komen. En in Aarle-Rixtel vond een boer in een boom een stukje speelgoed dat Maria bleek te zijn. En Boxmeer heeft natuurlijk de traditie van het Kostbaar Bloed dat heel bekend is. En dit bijna allemaal binnen een grens van 25 kilometer: de Peel kan er trots op zijn ! Ook de verder liggende bedevaartplaatsen hebben hun eigen wonderlijke geschiedenis met vaak dezelfde oorsprong: een beeld in een boom



gevonden of een bijzondere genezing. Ik heb geprobeerd het ontstaan van Kevelaer in Duitsland en Scherpenheuvel in België te achterhalen, maar heb ook verder gezocht: uiteraard Lourdes en Fatima, maar ook Cloagh Patrick in Ierland, waar de pelgrims een onmogelijke berg moeten beklimmen, en Les Trois Saintes Maries in de Camargue. Met eenmaal per jaar een feestdag die een dag later wordt overgedaan voor de zigeuners (!): goedkoper. De meest imposante bedevaartsplaats is echter

Medjugorje in Bosnië, waar men nog maandelijks wacht op de verschijning van Maria.

Ook heb ik in 1996 Santiago bezocht. Per fiets, want de weg erheen is het belangrijkste. Zes weken lang want je moet niet zo hard rijden, dan staat je verstand stil, en staat je ziel op de tocht. De laatste artikelen gaan over deze reis. Waarin de zo bejubelde communicatie nog geen storende factor was, je was er met jezelf.

Je kunt wel mooi over bedevaarten praten, maar je moet ze ook meegemaakt hebben om de sfeer te proeven. De vieringen in Ommel, die wat traditioneel zijn, maar nog steeds goed bezocht worden. Achteraf denk ik, zou het “gewone” kerkbezoek niet evengoed een bedevaart zijn? Een besteding van de vrije zondagmorgen, waarin je zoveel leuke dingen kunt doen. En je bank thuis zit toch veel fijner... En het uiteindelijke doel is bij beiden toch, dat je een speciale plaats zoekt waar je met andere gelijkgezinden over de zin van het leven na kunt denken. Ik hoor het antwoord graag.

Gerard ten Thije

Reactie van de redactie: *We waarderen het bijzonder dat Gerard ondanks zijn hoge leeftijd en gezondheidstoestand nog altijd mooie bijdragen levert aan ons blad. Misschien is het mogelijk om zijn eerder verschenen serie over bedevaarten een plaatsje te geven op de parochiewebsite?*

EEN WORKSHOP BIJBELKUNDE

(Marcus 6,30-44)

Op de cursus Moderne Exegese kregen we de opdracht om een evangelieverhaal te lezen door de bril van een Jood. Die Jood las vaak in zijn Bijbel en zong dagelijks psalmen. Wat moet die man gedacht hebben bij het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging waar Jezus een menigte van 5000 voedde met 5 broden en 2 vissen? Hij denkt meteen: die getallen ken ik: 5 en 2; de 5 staat voor Mozes, wiens vijf boeken het hart zijn van de Thora, de Wet Gods: hoe je goed en waardig moet leven en samenleven.” En ook de woorden “Zij zijn als schapen zonder herder” zijn een citaat van Mozes. Zoals ook de indeling van het volk in groepen van honderd en vijftig naar Mozes verwijst. Het is duidelijk: hier wordt Jezus gepresenteerd als de nieuwe Mozes, de nieuwe leider van het Godsvolk. En de 2 staat voor de 2 stenen plakaten met de tien geboden, die Mozes op de Sinaï van God kreeg: tien wegwijzers naar een gelukkig leven. 5 plus 2: dat is de weg naar de Messiaanse toekomst, waar brood en liefde is voor iedereen. Want als je het brood maar blijft delen, is er genoeg voor alle mensen.

Wat denk je nog meer als Jood? Natuurlijk denk je aan het manna in de woestijn. Psalm 78 bezingt wat er gebeurde toen het volk honger kreeg: ‘God ontsloot de poorten van de hemel, Hij regende manna als spijs op hen neer en schonk hun het hemelse koren; de mensen aten het brood van de engelen, Hij zond hun voedsel tot verzadiging toe.’ Conclusie: wat God eens deed voor Israël, dat doet Christus nu voor ons: Hij geeft ons overvloedig het brood uit de hemel.

Hij zegt: Ik ben het brood des levens. Hij wil heel persoonlijk maaltijd met ons houden. Hij wil met ons verbonden blijven in het teken van het brood. Hij zegt zelf uitdrukkelijk: Het brood dat Ik u geef is nog veel mysterieuzer en nog veel kostbaarder dan het manna dat de



Joden aten in de woestijn; dit brood is nog meer vervuld van goddelijke aanwezigheid. Wie mijn brood eet zal leven in eeuwigheid. Wat een geweldige belofte; wat een aansporing om deze gave eerbiedig te ontvangen.

Maar als Jood zijn we nog niet uitgekeken op dit verhaal. Hij denkt: “Ik ken dit verhaal; het is al eerder gebeurd: de profeet Elisa heeft ooit 100 mannen gevoed met een paar gerstebroodjes. “Zo spreekt God de Heer: ze zullen eten en overhouden” (2 Kon. 4). Dat was een knap staaltje en Elisa was een kanjer van een profeet. Maar het is kinderspel vergeleken met wat Jezus deed voor 5000 mensen met 5 broden en 2 vissen. Dus wil hier gezegd worden, dat Jezus een veel machtiger Godsmen is dan de grote profeet Elisa: Jezus is de Messias en dit verhaal is een aansporing om vast op Hem te vertrouwen.

Er is nog iets wat de Jood meteen opvalt. Hij bad vaak psalm 23: “Mijn herder is de Heer, het zal mij nooit aan iets ontbreken; Hij leidt mij naar een oase van groen”. En wat staat er in het evangelie van Marcus? Jezus liet hen zitten in het groene gras! Nota bene: in de woestijn, waar geen sprietje gras groeit, ligt ineens een kamerbreed grastapijt voor 5000 man. Wat betekent dat? De mensen gaan bij elkaar zitten, ze delen met elkaar, ze eten en praten: het goede leven licht op, daar, op dat groene gras. De woestijn is een tuin geworden. Dit is de picknick van de Messiaanse tijd. Als je luistert naar het woord van de Messias en eet van zijn brood, ben je op de goede weg naar een betere wereld vol vrede en vreugde. Wie wil dat nou niet?



Piet Schellens SCJ



Bij nader inzien

De Israëlieten hadden hun kamp opgeslagen vlak bij de zee.
Ze waren met vreugde en vol vertrouwen vertrokken uit Egypte.
Nu wachtten ze af hoe God en Mozes hen verder zouden leiden.
Maar het bleef vreemd: waarom hadden ze deze weg genomen?
Hoe zouden ze van hieruit ooit het Beloofde Land bereiken?
Gelukkig was hun vertrouwen groter dan hun twijfels.
Ze hadden al zo veel met God meegemaakt.
Hij zou wel iets verzinnen, een nieuwe weg aanwijzen voor zijn volk.

De Farao had óók al heel wat met God meegemaakt.
Een heleboel wonderen achter elkaar,
Maar, voor Egypte brachten die een heleboel ellende.
En dat terwijl God alleen maar wilde dat de Farao méé werkte !
Ja, hij had uiteindelijk de Israëlieten laten gaan.
Maar zijn twijfel was groter dan zijn geloof - voor wat dat waard was.
En nu realiseerde hij zich ineens dat hij een probleem had.
Wie moest er nu in Egypte al dat zware werk doen,
dat hij jarenlang door de Israëlieten had laten doen?!
Waar moest hij zo gauw duizenden nieuwe slaven vandaan halen?
Het was veel makkelijker om deze weggelopen slaven terug te halen.
Wat kon hem die God van Mozes eigenlijk ook schelen?
Dus riep de Farao zijn leger bij elkaar,
Voor al de ruiters en de wagenmenners, want die waren lekker snel.
Zo zouden ze dat weggelopen slavenvolk snel in kunnen halen.
De Israëlieten reisden immers langzaam, te voet, en met al hun vee.

En inderdaad, de Egyptenaren haalden de Israëlieten al snel in,
toen die net in hun kamp aan de zee uitrustten.
Toen de Israëlieten de Egyptenaren zagen werden ze bang.
Ze waren vol vertrouwen vertrokken uit Egypte.
Maar bij nader inzien . . .

Die strijdwagens zagen er nogal eng uit!
Eerst riepen de Israëlieten wanhopig tot God - in gebed dus.
Als iemand hen zou kunnen redden, wie anders dan Hij?
Maar ze begonnen al gauw te twifelen.
En als ze nu vermoord zouden worden door de Egyptenaren,
Wiens schuld zou dat dan zijn?
Ze begonnen tegen Mozes te klagen en hem alles te verwijten.
“Waren er in Egypte geen graven voor ons,
Omdat, jullie ons hebben meegenomen naar deze woestijn?
Had ons toch met rust gelaten!
Wat is nou beter: in Egypte leven en daar werken voor de Farao,
of hier in de woestijn sterven?!”.
Bij nader inzien hadden ze toch wel een heel groot risico genomen,
door op God te vertrouwen, door Mozes en Aäron te geloven,
door te kiezen voor een vrij en onafhankelijk leven . . .



Waarschijnlijk had Mozes deze boze opmerkingen wel verwacht.
Hij had lang geleden zelf ook veel twijfels geuit tegenover God,
toen God hem naar Egypte stuurde om zijn volk te bevrijden.
Maar bij nader inzien was God veel groter dan hij had durven dromen.
Daarom zei Mozes tegen de Israëlieten:
“Wees niet bang! Blijf geloven!
Juist dan zullen jullie zien hoe machtig God is,
en zien hoe Hij jullie redt.
En die Egyptenaren daar, die zullen jullie nooit meer zien!”.
Want geloof wordt op de proef gesteld, juist als je er iets mee doet.
Maar jouw vertrouwen is een uitnodiging aan God om iets te doen.
En bij nader inzien stelt het je nooit teleur.

(VOOR)OORDELEN – Jack Swaanen

Onlangs was ik met SAKKERDJU, de band waarin ik speel, bij een optreden in Coevorden. Het was voor ons een mooie gelegenheid om ook eens ergens te spelen waar ze ons niet kennen. Wanneer je dan aan het spelen bent en je bekijkt het publiek dan zie je allerlei soorten mensen. Onwillekeurig plak je dan een etiketje op deze of gene. Een eerste indruk, een eigen oordeel, en meestal ook een eigen vooroordeel.

Niets menselijks is mij vreemd, dus terwijl ik zo rondkeek was ik ook volop bezig met het plaatsen van etikettes. Er was ook een opvallend iemand die telkens mijn aandacht trok. Het was een beetje een opvallende verschijning. Geen doorsnee lichaam en ook geen doorsnee gezicht, Ook zijn manier van lopen was anders. Ik heb dan weleens de onhebbelijke gewoonte om zo iemand vaker aan te kijken dan dat ik beleefdheidshalve zou moeten doen. Die man had dat blijkbaar door en keek mij dan ook af en toe op een typische manier aan. De eerste indruk die ik van die man kreeg was niet bijster positief. Onwillekeurig ga je allerlei eigenschappen aan hem toedichten. Eigenschappen waar je geen enkel bewijs voor hebt maar meer klinken als: “Hij zal wel” of “Het is zo iemand die”

Na afloop van ons optreden zaten we nog wat te drinken en op een gegeven moment kwam die man naast me zitten. Het voelde helemaal niet plezierig, want mijn eerste indruk was zeker niet positief. Hij begon tegen me te praten over het optreden, en over de muziek die hij maakte. Na verloop van tijd dronken we samen nog wat en alle (voor)oordelen die ik had bleken volkomen verkeerd te zijn. Het was een aardige man die in zijn leven best wel heftige dingen had meegemaakt. Het rare was dat die man hetzelfde over mij had gedacht. Hij had mij ook totaal anders ingeschat dan ik in werkelijkheid was.

Jezus heeft eens gezegd: “Stop met oordelen, zodat je zelf niet wordt geoordeeld”. Een inzicht van meer dan 2000 jaar geleden, maar tot op de dag van vandaag nog steeds waar. Misschien eens vaker luisteren naar wat hij te zeggen had?

NIEUWE BROCHURE MARIA-OORD

Als u naar

www.ommel-info.nl/processiepark/downloads/herinrichting2019.pdf

gaat, vindt u daar de 'Brochure Restauratie en Herinrichting Mariaoord Ommel'. Die is speciaal gemaakt voor de werving van fondsen en sponsors. Maar die geeft ook voor u een handig en vrij compleet overzicht van de wensen en plannen omtrent het processiepark in Ommel.



Wie ons volgt, weet dat we al een lijvig masterplan klaar hebben. Daar hoort ook een aanbiedingsbrochure bij. Een document waarin kort de aanleiding, de noodzaak, de doelstelling, de wensen, de oplossingen en de manier van aanpak bondig staan beschreven en natuurlijk ook met beelden worden geïllustreerd. Daarvoor is deze brochure, die door Van Bree Reclame.nl is vervaardigd, bedoeld.

Met het werven zijn we al een tijdje bezig. We zetten niet alleen zelf acties op, zoals in de Meimaand en met de permanente collectekokers achter in de kerk. We praten ook met potentiële geldschieters en met partijen die hun expertise op specifieke terreinen belangeloos willen inzetten. Dat is natuurlijk geweldig, maar ook hoogstnoodzakelijk om uiteindelijk bij de grootste subsidieverstrekkers een kans van slagen te maken op de cruciale bijdragen, zonder welke de plannen onmogelijk te verwezenlijken zijn. Zie ook: www.ommel-info.nl/processiepark .

Eén van de foto's uit de nieuwe brochure, van een rondleiding die Frans Martens eerder gaf in het Processiepark.



MariaoordOmmel

PARK VAN VREDE

ALLERZIELEN

Op Allerzielen - 2 november - herdenken we onze overledenen.

In Allerzielenvieringen worden de namen genoemd van de overledenen van wie onze parochie afgelopen jaar de uitvaart heeft verzorgd.

We branden kaarsjes en noemen hun namen.

We herdenken wie zij waren en welke sporen zij hebben nagelaten.

Niet alleen nabestaanden van de overledenen van afgelopen jaar zijn welkom, maar iederéén die iemand verloren heeft is welkom. Ook als een dierbare langer dan een jaar geleden uit uw of jouw midden wegviel.

Want het verdriet en het gemis blijft. Je hoort weleens zeggen, dat het gemis in de loop der tijd zelfs sterker wordt, omdat je alles wat je meemaakt niet meer kunt delen.

In onze parochie willen we oog en oor hebben voor mensen die rouwen om een overledene. Keer op keer mag u, mag jij, je verhaal vertellen.

Nooit zullen we vragen: 'Heb je het verwerkt? Ben je er al overheen?'

Zoals pastor Marinus van den Berg schrijft in een gedicht:

Wie mij vraagt:

'Hoe lang is het al geleden?'

verwart mij,

verhindert mij om te zeggen:

'ik mis je.'



KERSTCONCERT PUUR SANGH

Op 22 december 2019 zal het gemengd koor Puur Sangh om 15.00 een kerstconcert verzorgen in de Heilige Maria-Presentatiekerk te Asten, onder leiding van dirigent Ad Vergouwen.

Het programma staat geheel in het teken van Kerstmis en begint met een aantal Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse kerstliederen, gecomponeerd door Louis Toebosch en Paul Chatrou.

Vervolgens zal Rob Nederlof een orgelsolo voor zijn rekening nemen, waarna het koor zijn internationale programma weer voortzet met werken van onder andere John Rutter en nog enkele andere, bekende componisten.

Daarna zal het blazersensemble van Symfonieorkest Helmond-Venray een aantal nummers spelen en sluit Puur Sangh af met enkele delen uit The Messiah van Händel, te weten: And the Glory of the Lord, Glory to God, Since by Man Came Death en Worthy is the Lamb.

Het concert wordt afgesloten met het zingen van:

Stille nacht, heilige nacht !

Kaarten voor dit kerstconcert zijn te koop bij de VVV Asten en Primera vanaf medio november, in de voorverkoop of op de dag zelf bij de kerk. Wij heten u van harte welkom bij dit Jubileumconcert !

AGK Puur Sangh

www.puursangh.nl



EERSTE H.COMMUNIE IN HEUSDEN

Op Hemelvaartsdag, 21 mei 2020, om 12.00 uur vindt de Eerste Heilige Communieviering plaats in de H. Antoniuskerk in Heusden. Doordat de communieviering om de 2 jaar is in Heusden, worden de kinderen van groep 3 ook uitgenodigd om mee te doen. De Presentatieviering zal plaats vinden op zaterdag 28 maart 2020 om 18.30 uur.

Wilt u uw kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie, stuur dan vóór 24 oktober 2019 een mail met naam en adresgegevens naar tolokleinzieverink@hetnet.nl. U ontvangt dan verdere informatie over de ouderavonden en de voorbereidingsbijeenkomsten, en kunt u zich opgeven als hulp bij verschillende activiteiten.

Hij is er weer: **DE GERARDUSKALENDER !**

Ook dit jaar is hij weer te koop, de Gerarduskalender. Leuk voor een verjaardag, gezellig in iedere keuken, op kantoor of op het nachtkastje. De kalender past in iedere schoen en onder iedere Kerstboom, en u steunt er ook nog een goed doel mee: het missiewerk van de paters Redemptoristen van Wittem. De kalender kost € 7,40. Dat is inclusief een gratis, dubbelzijdig bedrukt, kartonnen ophangschild, met aan de ene kant een mooi natuurlandschap en aan de andere kant een kunstwerk. Hier kopen is voordeliger dan bestellen in Wittem !

De kalender is verkrijgbaar bij:

Patricia Willems	Wolfsplein 6	Asten	tel. 0493 – 696825
Marina Driessen	Den Akker 10	Heusden	tel. 0493 – 695653
Toos van Bussel	Den Plak 9	Heusden	tel. 0493 – 692082
Toon van de Ven	Kloosterstraat 4	Ommel	tel. 0493 – 695419
Maria v.d. Ven - Neervens	Offermansstraat 32	Lierop	tel. 0492 – 331418



Van harte aanbevolen !

22 september 2019: **75^e GEDENKDAG VAN DE BEVRIJDING VAN OMMEL**

Op zondag 22 september werd in Ommel een plechtige eucharistieviering opgedragen bij gelegenheid van de 75e gedenkdag van de bevrijding van Ommel. Deze bijzondere plechtigheid werd verzorgd door kapelaan van Overbeek in concelebratie met rector Lingg, priesterzoon van Ommel en reeds 88 jaar oud; hij die nog de bevrijding van Ommel van nabij heeft meegemaakt. De bevrijding van Ommel was 75 jaar geleden een bevrijding met een zwarte rand. Naast het feit dat 75 procent van het dorp, - inclusief de kerk, - in puin werd geschoten, werd Ommel zwaar getroffen door groot menselijk leed.

Op het Ommels Eindje (achterin de Jan van Havenstraat) kwamen bij een granaatinslag 4 kinderen van de familie Klaus om het leven en bij de familie Michiels sneuvelden 6 kinderen met hun moeder. Vanwege dit droeve feit heeft de bevrijding van Ommel altijd veel impact gehad op het dorp. Dat bleek ook wel door de grote belangstelling die er was voor deze 75e bevrijdingsdag.



Tijdens de heilige Mis hield kapelaan van Overbeek een preek met als titel: **‘De dag dat Maria niet keek’**.

Deze bijzondere titel werd door Piet Sniijders gegeven aan het indrukwekkende verhaal dat hij optekende omtrent het drama op het Ommels Eindje.

Zie ook: www.youtube.com/watch?v=UV43na_XUZg

“In de afgelopen maanden heb ik vaak aan deze zin gedacht. Was het écht zó dat Maria niet keek? In de dagen rondom de bevrijding van Ommel heeft de toenmalige pastoor Vogels het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Ommel in veiligheid gebracht en meegenomen naar Vlierden. Het beeldje van Maria was daardoor niet aanwezig in Ommel op het moment dat het dorp onder vuur kwam te liggen. Zou het dorp gespaard zijn gebleven als het beeldje op die bewuste 22e september wél in Ommel was gebleven? Had het drama op het Ommels Eindje zich niet voltrokken? Of had pastoor Vogels ervoor gezorgd, - doordat hij het beeldje in veiligheid bracht, - dat daardoor het beeldje van Onze Lieve Vrouw werd behouden?

Het was trouwens niet de eerste keer dat het beeldje Ommel had verlaten. In de 18e en begin 19e eeuw was Onze Lieve Vrouw afwezig omdat de zusters van Mariaschoot het beeldje meenamen naar Nunhem omwille van de reformatie. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het beeldje gestolen en, na een periode van intensieve gebedswakes, kreeg de dief berouw, waardoor het beeldje enkele dagen later weer teruggebracht werd naar Ommel. Iedere keer weer opnieuw keerde Maria terug. Maar toch..., heeft Maria op die 22e september 1944 Ommel in de steek gelaten?

Vandaag durf ik volmondig te zeggen: “nee”. Maria heeft ons nooit in de steek gelaten! Vanuit Vlierden keek Maria hulpeloos toe hoe Ommel in brand werd geschoten, maar juist met haar Moederhart was zij aanwezig in Ommel zoals zij dat altijd is geweest. Met haar Moederhart was Maria op het Ommels Eindje; was zij bij al die inwoners van Ommel die huis en haard verloren bij het oorlogsgeweld. Maria was met haar Moederhart aanwezig in Ommel zoals zij ook aanwezig was, staande onder het kruis van haar Zoon Jezus. Maria zag..., voelde alles wat er gebeurde in Ommel, zag en voelde alles wat mensen tijdens een oorlog elkaar kunnen aandoen.

Dierbare zusters en broeders, wat er ook gebeurt in de toekomst: Maria is en blijft altijd met haar Moederhart aanwezig in ons midden, hier in Ommel. Zij blijft ons troosten en zij schenkt ons haar vrede. Een teken van dat vertrouwen is het feit dat wij bij het altaar het bevrijdingsvuur laten branden. Dit Bevrijdingsvuur roept ons op tot vrede en in de toekomst zullen wij dit vuur van vrede in dit heiligdom van Ommel brandend houden, zodat dit oord daadwerkelijk een Park van Vrede mag worden. Vanuit haar hart blijft Onze Lieve Vrouw van Ommel altijd naar ons kijken, wat er ook gebeurt.

Vertrouw..., geloof... dat Maria er altijd voor ons wil zijn! Amen.”



Na de plechtigheid in de kerk van Ommel is op de plek van het drama in het Ommels Eindje (bij Kennisstraat 1) een nieuw monument onthuld ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers van Ommel.

Het is de moeite waard om aan dit monument een bezoek te brengen.

VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE

Zaterdag:

18.00 uur	Someren-Eind (D'n Einder)
18.00 uur	Ommel
18.30 uur	Heusden: Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
19.00 uur	Eegelshoeve (Someren)

Zondag:

9.30 uur	Ommel
9.30 uur	Someren-Dorp
10.00 uur	Lierop
10.15 uur	Kapel Sluis XIII: Woord- en Communieviering
11.00 uur	Asten

Maandag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
10.30 uur	Eucharistieviering Zorgcentrum De Lisse, 3 ^e verdieping
18.30 uur	Eucharistieviering Sonnehove

Dinsdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
9.30 uur	Eucharistieviering Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Woensdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september tm. april

Donderdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
18.30 uur	Eucharistieviering Kapel Missiezusters, Wilhelminastraat

Vrijdag:

8.00 uur	Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur	Eucharistieviering Ommel, september t/m. april

In de **meimaand** zijn er vele extra vieringen in **Ommel**: zie dan de bijlage.

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, daarna Rozenhoedje:

Dinsdag 19.00 uur in Ommel (niet elke dinsdag: volg de kerkberichten in Het Peelbelang en de mededelingen in de kerk !)

Eens in de 2 weken is er een POOLSE Eucharistieviering in Heusden op zaterdag om 17.00 uur.

DE INVULLING VAN DE VIERINGEN

***Voor de doordeweekse vieringen: zie het overzicht hiervóór.
Koren zijn vermeld voor zover bekend.***

Zaterdag 5 oktober	27e zondag door het jaar
18.00 uur Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur Heusden	Woord- en communieviering - In Between
19.00 uur Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 6 oktober	
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia Na afloop koffie en thee voor iedereen
9.30 uur Someren	Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 12 oktober	28e zondag door het jaar
18.00 uur Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
19.00 uur Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 13 oktober	
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
9.30 uur Someren	Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor Na afloop koffie en thee voor iedereen.
Zaterdag 19 oktober	29e zondag door het jaar / Wereldmissiedag
18.00 uur Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur Heusden	Woord- en communieviering
19.00 uur Eegelshoeve	Eucharistieviering
Zondag 20 oktober	
9.30 uur Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
9.30 uur Someren	Eucharistieviering
10.15 uur Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
Zaterdag 26 oktober	30e zondag door het jaar
18.00 uur Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
19.00 uur Eegelshoeve	Eucharistieviering

Zondag 27 oktober

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering- Kerkkoor St. Cecilia
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor

Vrijdag 1 november

8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor
19.00 uur	Ommel	Eucharistieviering

Zaterdag 2 november

17.00 uur	Heusden	31e zondag door het jaar - Allerzielen POOLSE Eucharistieviering / Eucharystia jezyk Polski
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia Na afloop bezoek aan het kerkhof.
18.00 uur	Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor
18.30 uur	Heusden	Woord- en communieviering - Kerkkoor / Wgr. Uitvaart
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering

Zondag 3 november

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering / Hubertusmis, met zegening Hubertusbrood - Kerkkoor St. Cecilia Na afloop koffie en thee voor iedereen
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Vocal Surprise

Zaterdag 9 november

18.00 uur	Ommel	32e zondag door het jaar Eucharistieviering
18.00 uur	Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering

Zondag 10 november

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Common Voice

Zaterdag 16 november

17.00 uur	Heusden	33e zondag door het jaar POOLSE Eucharistieviering / Eucharystia jezyk Polski
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur	Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en communieviering - Harmonie
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering

Zondag 17 november

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor (Ceciliafeest)

Zaterdag 23 november

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering - Gregoriaans Ensemble
18.00 uur	Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Eucharistieviering - Kerkkoor
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering

Zondag 24 november

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor (Ceciliafeest)

Zaterdag 30 november

18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur	Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur	Asten	Eucharistieviering / Sinterklaasviering - Pietenkoor
18.30 uur	Heusden	Woord- en communieviering - In Between
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering

Zondag 1 december

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Kerkkoor St. Cecilia Na afloop koffie en thee voor iedereen.
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Mariakoor

Zaterdag 7 december

17.00 uur	Heusden	POOLSE Eucharistieviering / Eucharystia jezyk Polski
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
18.00 uur	Someren-Eind	Eucharistieviering
18.30 uur	Heusden	Woord- en communieviering - In Between
19.00 uur	Eegelshoeve	Eucharistieviering

Zondag 8 december

9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering - Jozef-Pauluskoor
9.30 uur	Someren	Eucharistieviering
10.15 uur	Kapel Sluis XIII	Viering
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering - Jozefkoor Na afloop koffie en thee voor iedereen.

INFORMATIE H. FRANCISCUS PAROCHIE

Openingstijden secretariaat:

Maandag	9.30 – 12.30 uur
Dinsdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur
Woensdag	9.30 – 12.30 uur
Donderdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2-4,
5721 GV Asten. Telefoon: 0493 - 691315

Website:

www.rkfranciscus.nl

E-mail secretariaat:

secretariaat@rkfranciscus.nl

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van pastores:

Pastoor P.Scheepers	0493 - 691315	Spoed: 06 - 12544325
Telefonisch spreekuur	dinsdag	10.15 - 10.30 uur
Kapelaan v. Overbeek	0493 - 691415	Spoed: 06 - 12192197
Pater Zwirs	0492 - 331215	

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig.

Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving (zonder spoed):

Aanvragen via het secretariaat, tel. **691315**

Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):

Zie de openingstijden van het secretariaat.

Verder ook na telefonische afspraak.

Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail. vooralsnog aan: secretariaat@rkfranciscus.nl

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel. Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 12,50 per intentie. Toevoeging van maximaal 4 namen bij een intentie is mogelijk voor een meerprijs van € 2,50 per naam.

Voor de **vermelding** van de misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

Financiën:

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans.

Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op banknummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Franciscusparochie Asten.

H. Maria Presentatiekerk - Wilhelminastraat 1-3, Asten

Spreekuur op de pastorie te Asten:

zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m zaterdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m zaterdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

H. Antonius van Paduakerk - Vorstermansplein 14, Heusden

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur

Woensdag 18.30 – 19.30 uur

Donderdag 11.00 – 12.00 uur

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

O.L.V. Presentatiekerk (Mariabedevaart) - Marialaan 16, Ommel

Spreekuur op de pastorie te Ommel:

in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)

Openingstijden van de kerk met processiepark:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Lambertuskerk - Kerkstraat 16, Someren

Op de pastorie in Someren is géén spreekuur meer.

Dit loopt voortaan via Asten.

E-mail lambertus@rkfranciscus.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Kerk H. Naam Jezus - Offermansstraat 3, Lierop

Spreekuur op de pastorie in Lierop:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Tel. 0492 – 331215

E-mail parochielierop@hetnet.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.