

ANGELUS



Herfst 2020



SAMEN

GRATIS MEE TE NEMEN

COLOFON

Parochieblad Angelus is een parochieblad van de H. Franciscusparochie Asten-Someren.

Het blad wordt 5 of 6 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, maar ook per E-mail verzonden.

Wilt u zich aan- of afmelden voor bezorging aan huis en/of verzending per E-mail, dan kan dat via het mailadres van de redactie.

U kunt het parochieblad ook vinden op de parochiewebsite, achter in de kerk en bij enkele verspreidingspunten in Asten, Heusden en Ommel.

De volgende editie verschijnt half december 2020.

Kopij aanleveren kan uiterlijk 30 november 2020

per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com .

Aanlevering vóór de kopijdatum wordt op prijs gesteld.

De redactie kan dan alvast met het blad aan de slag.

Van berichten en gegevens die na de in het blad vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Alleen kopij voorzien van afzender komt voor plaatsing in aanmerking.

Kopij graag als Word-bijlage bij uw mail aan de redactie voegen.

Foto's zijn welkom, als losse bijlage of ingevoegd in een Word-document.

Schema's mogen in Excel worden aangeleverd.

Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren, kan ook om een gesprek vragen.

Iedereen die berichten of andere gegevens (b.v. de liturgische planning) aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus ook zelf zorg te dragen voor afstemming met eventuele andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen en eventuele taal- of spelfouten te corrigeren.

Planning (wijzigingen voorbehouden):	Kopijdatum	Uitgave
Advent	30 november	11 december
Veertigdagentijd	8 februari	19 februari
Paastijd	12 april	23 april
Zomer	14 juni	25 juni

Jaargang 15 – uitgave 5 oktober 2020

BLIJF ELKAAR OMARMEN

Een oud-missionaris vertelde ooit over de manier waarop in Afrika kinderen worden voorbereid op hun volwassenheid. In het gebied waar hij gewerkt had, werd een groep jonge mensen de wildernis ingestuurd. Schijnbaar aan hun lot overgelaten, ontdekten zij, dat zij alleen konden overleven, door goed op elkaar te letten en voor elkaar te zorgen. In je eentje lukt dat niet, je hebt daarvoor elkaar nodig. Een geest van verbondenheid, van leven voor elkaar en met elkaar.

Sinds maart j.l. hebben we allemaal wel het gevoel, dat we in de wildernis terecht zijn gekomen. De wereld om ons heen lijkt bedreigend. We moeten afstand houden, want u of ik kunnen elkaar besmetten met het coronavirus. We moeten daar verstandig mee omgaan: afstand bewaren, uit liefde voor elkaar.

Maar in de bedreigende wildernis waarin we terechtgekomen zijn hebben we elkaar tegelijkertijd nodig om te leven en te overleven.



Juist door de afstand die we moeten bewaren, beseffen we hoe belangrijk het is om elkaar te hebben. We groeten elkaar nu wellicht intenser dat ooit. We bidden voor elkaar en juist voor degenen die het meest kwetsbaar zijn. We bemoedigen elkaar met een telefoontje, met een mail. Mensen delen hun verhaal en voelen dat het kan. Het grote en het kleine leed mogen er zijn.

Wij leven in een tijd van uitersten, waarin zorgvuldigheid en onverschilligheid naast elkaar bestaan. Mensen die vooral oog hebben voor zichzelf, hun schouders ophalen en doen alsof er nauwelijks iets aan de hand is.

Eén dezer dagen ontving iemand het sacrament van de zieken. Het zorgcentrum is nog steeds een wereld van uiterste zorgvuldigheid, daarvan getuigen de mondkapjes, handschoenen en desinfecterende middelen. Niet alleen verzorgenden, maar ook familieleden aan het bed en de pastoor dragen beschermende middelen.

Hoe vreemd is het dan om buiten te komen en haast omver gelopen te worden door iemand die zijn hond uitlaat en alleen oog heeft voor het scherm van zijn smartphone.

Hoe bizar is het om ingehaald te worden door een wielrenner, die ... jawel ... zijn duim tegen de neus zet en ongegeneerd snot de wereld instuurt.

Deze tijd brengt aan het licht, wat in mensen leeft en de vraag is dan: ben je bewust dat jouw leven dat van anderen raakt; in deze tijd meer dan ooit?

Wie voorbij leeft aan zijn naaste, wie zijn schouders ophaalt over de zorg om elkaars veiligheid, die maken het samenleven stuk. Ze roven het geluk van een ander, omdat ze alleen aan zichzelf denken.

Deze tijd nodigt ons uit om bewust te leven: afstand houden waar dat nodig is, handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven; zo klinkt de mantra van ons samenleven.

Het heeft ten diepste te maken met de bewustwording dat jouw leven mijn leven raakt.

Het selfie-tijdperk is ineens iets uit de oude doos, want verstandige mensen plaatsen niet zichzelf in het middelpunt, maar houden voortdurend de ander in het oog en in het hart. Wil je van deze tijd zijn, dan is de zorg om de ander ook deel van jouw welzijn.

Er is gelukkig heel veel zorg en aandacht. Mensen die bewust omzien naar hun naaste en rekening houden met een ander.



Een verpleegkundige vertelde hoe moeilijk hij het vindt om ouderen te verzorgen met handschoenen, masker, mondkapje en beschermingsbril op. Hij is ooit gevlucht uit Iran en intussen met hart en ziel verpleegkundige in Nederland. Hij doet niets liever dan mensen nabij te zijn. Wie in zijn goede ogen kijkt, ziet oprecht medelijden.

Dat zullen vast en zeker ook de mensen voelen die door hem verzorgd worden. Net als vele verpleegkundigen en artsen is hij mensen nabij, ondanks de beschermende materialen.

In de wildernis die Corona heet, kunnen we niet overleven zonder voor elkaar te zorgen. Dat geldt ook voor de grote wereld om ons heen.



Wij komen middelen tekort om te testen, te verzorgen en te helpen, dat is dramatisch. Maar laten we in Godsnaam ook niet vergeten dat in andere landen helemaal niets is.

Wanneer we Corona willen overwinnen, dan kan dat alleen door ook al die problemen aan te pakken. En wanneer je dat beseft, hoe beschamend is het dan dat hele groepen mensen in ons land niet eens de eenvoudige regel volgen om afstand te houden.

De ervaring die de Afrikaanse jongeren opdoen, is een levensles. Zij worden met lege handen de wildernis ingestuurd en ervaren dat ze kúnnen overleven, door goed voor elkaar te zorgen.

Zó is het ook in ons land, in onze wereld. We worden aan elkaar gegeven, meer dan ooit.

“Straks ga ik je héél lang omarmen” ... die woorden sprak een jonge vrouw tegen haar oma die in het verzorgingshuis keek naar het beeldscherm. Wat verlangen we daarnaar: om elkaar weer vast te kunnen houden, een hand, een kus, een knuffel te geven.

Nabijheid is kostbaar, dat ervaren wij nu meer dan ooit. Toch blijft het advies: houd afstand, maar blijf elkaar “omarmen”. Schenk elkaar aandacht met een groet, een bemoedigend woord, een telefoontje, een kindertekening, of een bemoedigende mail.

Laat tijdens het wandelen de smartphone eens in je jaszak en sta even stil wanneer je een oudere achter het raam ziet zitten...

Je ontvangt dan menige groet en glimlach retour. Dat is de mooiste like die je kunt krijgen.

Misschien is het ook hoog tijd om elkaar te omarmen met vergeving, eindelijk een ruzie beëindigen. Jezus leert dat je in tijden van lijden heel goed vergeving kunt schenken.

En bid voor elkaar, in verbondenheid met elkaar.



Mogen ook wij met een gezond boerenverstand en een hart vol geloof en liefde elkaar door deze tijd dragen. Met onze aandacht en zorg, met vriendelijkheid en mededogen, maar ook met gebed. Hou vol !

Pastoor Pieter Scheepers

MEDEDELINGEN SECRETARIAAT ASTEN + HEUSDEN

Per 1 september is het parochiesecretariaat in Heusden alleen nog op dinsdag geopend van 10.30 uur t/m 11.30 uur.

In Asten vervalt de dinsdagavond-openstelling van het secretariaat.

SPREEKuur PASTOOR SCHEEPERS

Het telefonisch spreekuur van pastoor Scheepers is verplaatst: dit was op dinsdag van 10.15 tot 10.30 uur, maar is voortaan **op donderdag van 18.30 tot 19.00 uur,**

Dan is de pastoor telefonisch bereikbaar voor korte vragen (691315).

GERARD TEN THIJE OVERLEDEN

Op woensdag 19 augustus j.l. hebben we met een Eucharistieviering in de Astense kerk afscheid genomen van Gerard ten Thije. Hij overleed op donderdag 13 augustus en werd 85 jaar.

Een krachtige, sterke mens die hield van het leven en er, ondanks de vele beperkingen van de laatste jaren, ruit haalde wat mogelijk was.

Een warme en betrokken man kennen. Belezen en duidelijk wetend wat er in kerk en maatschappij gebeurt. Kritisch, maar wel opbouwend. Gelovig, maar niet kwezelig.

Gerard was een man met een warm hart en iedereen was voor hem even waardig. Vanuit zijn geloof was hij overtuigd, dat je samen met anderen de wereld een beetje mooier en menselijker kunt maken. Door zijn manier van leven heeft Gerard laten zien dat het goddelijke en menselijke elkaar raken.

Gerard kwam uit een katholiek nest en daarvan was hij zich zijn hele leven op een positieve manier van bewust. Want alhoewel niemand God ooit gezien heeft, wist Gerard heel goed wie God voor hem was.

Tot ons verdriet is overleden
onze lieve man, vader, opa,
inspiratie en voorbeeld

Gerard ten Thije
ook genoemd Boonkkamp

echtgenoot van

Ria van den Broek

☆ Rietmolen, 21 december 1934

† Bakel, 13 augustus 2020

Asten: Ria
Doorwerth: Meyke en Bôke
Amber, Thomas en Tesse
Nijmegen: Geert † en Ellen
Simon, Midas en Meve
Asten: Bas en Ingeborg
Lies en Mees
Asten: Joris en Monique
Jesper, Marijn, Jurje en Morris
Lieshout: Hilde en Peter
Hannah, Krijn en Roos
Tilburg: Stan en Eva
Sam, Bor, Lieve, Raf en Nele

13 augustus 2020

Dijkstraat 31, 5721 AM Astén

De afscheidsdienst zal gehouden worden op woensdag 19 augustus in de H. Maria presentatiekerk te Astén, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof.

Tot onze spijt wordt de uitvaart in verband met de corona maatregelen in besloten kring gehouden.

In zijn vele artikelen die Gerard voor ons parochieblad schreef, kwam dit sterk tot uiting. Zijn onderbouwde gedachten en meningen werden niet altijd door iedereen gewaardeerd; maar het was een oprechte en eerlijke manier van christen-zijn in deze wereld.

In één van zijn vele, vele artikelen schreef hij over de geloofsgemeenschap:

“De kerk is geen huis van God waar Hij in het tabernakel of de monstrans woont, maar een huis van mensen die samen willen komen.

Een kerk van gewone mensen die – zoals alle andere mensen – iets van hun leven willen maken en zich daarbij laten leiden door de goede gedachten die in het Evangelie staan.

God is alomtegenwoordig, niet als de man met de baard, maar als de onzichtbare goedheid die ons aanspoort om in de behoeftige ander, onze medemens te zien.

Probeer je in andermans nood te verplaatsen. Probeer even geen kwaad te spreken. Veeg je stoep schoon en ook die van je buurman.

We moeten elkaar bij de les houden. Het preken van naastenliefde kun je niet alleen aan de geestelijkheid overlaten...”

We kijken terug op het leven van een goeie mens met een warme liefde voor zijn medemens. Nu is het tijd voor Gerard om die warmte te ontvangen.

Wij weten: als Gerard aankomt, wordt hij verwacht.

Gerard is bij de zijnen en hij is werkelijk thuis.

Laten wij de Evangelische levenswijze van Gerard als voorbeeld nemen in onze omgang met elkaar. De wereld en onze omgeving zal er warmer door worden!

Een veelkleurige mens is gestorven. Wij als parochie zijn dankbaar voor zijn inzet voor ons parochieblad !

Pastoor Pieter Scheepers



Foto: Heemkundekring De Vonder

DANK AAN EEN VOORBEELD

Vorige maand is Gerard ten Thije overleden. Gerard was een bekende vrijwilliger. Hij was actief in de MOV-groep, maar heeft vooral veel tijd en aandacht besteed aan het parochieblad van (toen nog) de H.Maria- Presentatieparochie in Asten. Het was een hartelijk maar vurig man, vol van de geest van het conciliair proces: het 'bij de tijd brengen' van de Kerk na het Concilie. Zijn vertrouwen in de inzet van vrijwilligers was groot, maar daardoor was het ook nooit goed genoeg. Altijd zag hij het ideaal voor zich van een Kerk waarin de geestelijkheid inspireert en coördineert, maar de leken een groot deel van de verantwoordelijkheid dragen. Een ideaal dat nog maar zeer ten dele bereikt is.

Gerard heeft ontzettend veel stukjes geschreven voor het parochieblad, ook nadat hij gestopt was als redactielid en na de parochiefusies. Enkele van zijn reeksen zijn zelfs gebundeld in een boekje. Hij had een scherpe pen, maar wist tegelijkertijd een warm portret van de Brabantse gelovigen te schetsen, die niet moeilijk doen over kerkelijke regels maar wel het hart op de juiste plaats hebben. Soms kon hij anderen - ook mij - iets meegeven van de ervaring die hij als auteur en redacteur had opgedaan. Dat je met het gebruik van ". . ." aan het eind van een zin van alles kunt zeggen zonder woorden. En dat je de plaatjes in de doos regelmatig zomaar even door moet kijken en vooral niet te strikt moet sorteren. Want er kan je dan later tijdens de opmaak van het blad ineens een plaatje te binnen schieten dat perfect bij een bepaald stuk past.

Gerard wilde ook dat ik mijn stukjes met een "?" afsloot. 'Want', zei hij, 'we zijn allemaal op zoek naar antwoorden, we weten het niet meer zo zeker'. Daarin verschilden we van elkaar, want ik ben van mening dat er voldoende geloofselementen zo duidelijk in de Bijbel staan dat we ze gerust als zeker te mogen beschouwen. Zonder dat fundament blijven we trouwens nergens meer . . . Beide visies mogen bestaan en vullen elkaar aan. Het is jammer dat we elkaar de laatste jaren weinig meer gesproken hebben. Dat liet de gezondheid van Gerard niet meer toe, hij kwam ook nog maar zelden in de kerk. Maar al met al heb ik veel van hem geleerd, ben ik blij dat ik hem heb gekend en dankbaar dat ik, jaren later, zijn werk zo'n beetje voort mag zetten. Beste Gerard, rust in vrede !

Patricia Willems

WE MOGEN NOG EEN BEETJE VIERN

We leven nog steeds in zeer onzekere tijden.

Vanaf juni was het normale kerkelijke leven weer enigszins opgestart, hoewel veel dingen nog lang niet normaal zijn.

Maar vanwege de tweede Coronagolf is het nu weer helemaal mis.

De situatie is momenteel als volgt: **(status 13 oktober)**

De openbare vieringen, zowel doordeweeks als in het weekend, **waren** toegankelijk tot de kerk vol is met inachtneming van de 1,5-meter afstand, tot een maximum van 100 personen. Met ingang van 10 oktober werd dit maximum verlaagd naar 30 personen. **Omdat het moeilijk is om bij zo'n klein aantal te bepalen wie er mag komen heeft de parochie besloten om alle weekeindvieringen tot nader order geheel te laten vervallen.**

Verbetert de situatie weer, dan dient u zich voor de weekeindvieringen in veel gevallen aan te melden of is aanmelden wel aan te raden als u verzekerd wilt zijn van een plaats.

In de meeste gevallen wordt ook uw naam en telefoonnummer genoteerd in verband met eventueel bron- en contactonderzoek.

We gaan ervan uit dat de afspraken bij de parochianen van iedere locatie bekend zijn. Maar omdat de situatie zo onzeker is kunnen de afspraken elk moment weer veranderen.

Ook de vieringen van Allerzielen zijn in heel de parochie afgelast.

De doordeweekse vieringen in Ommel gaan door, zolang alle aanwezigen zich strikt aan de bekende coronaregels houden.

Treden in de parochie besmettingen op die via **bron- en contactonderzoek** herleidbaar zijn tot een bepaalde kerk, dan kan deze tijdelijk gesloten worden. Maar mocht u positief getest worden, neem dan wel uw verantwoordelijkheid en meld de kerk bij het bron- en contactonderzoek, in het belang van ons allen.

In de verzorgingshuizen gaan de parochievieringen (Amalia en Sonnehove) en de maandagsmis (De Lisse) niet door. Bovendien gaat Jan Bakker stoppen met de maandagse Eucharistievieringen in De Lisse. Deze vieringen zullen op zijn vroegst begin 2021 worden hervat.

De kerken zijn inmiddels 'coronaproof' ingericht.

Dit betekent onder andere dat de kerkbanken om en om zijn afgesloten, om de 1,5 meter afstand te garanderen. Vaak zijn 'dwingende looproutes' ingesteld en wordt de bezoekersstroom het verlaten van de kerk over meerdere uitgangen verspreid. **De collecte** vindt plaats bij de uitgang.

De **Meimaand** van 2020 is in zijn geheel komen te vervallen.

Hopelijk kan deze in 2021 wel redelijk normaal doorgaan.

De H.Communie wordt uitgereikt, maar wel met de nodige preventie-maatregelen zoals het gebruik van een scherm, een spatmasker, mondkapje en/of hostietang.

Er zijn ook overal **zeppompen** geïnstalleerd, waarbij iedereen die binnenkomt zijn handen kan ontsmetten. Ook bij het naar voren komen om de H.Communie te ontvangen wordt u gevraagd uw handen te reinigen. Maar als u bij de Communie geen blauwe zeep wilt nuttigen 😊, neem dan een schoon doekje mee om de restanten van die zeep van uw handen te vegen voordat u de hostie ontvangt.

Wijwater is voorlopig nog niet in de kerken te vinden vanwege besmettingsgevaar. Maar u kunt contact opnemen met de priester van de betreffende locatie als u een flesje wijwater nodig hebt.

Er is **geen volkszang** tijdens vieringen. Wel zingen er soms cantores en treden op sommige plaatsen 'koorgroepen' op in de vieringen. Het Credo of het Onze Vader worden door alle aanwezigen samen uitgesproken, niet gezongen. Verder is er orgelspel en de mogelijkheid tot het draaien van CD's bij gelegenhedsvieringen. Mee-neuriën is wel toegestaan !

Zangbundels en Misboekjes mogen beperkt worden gebruikt, voor het volgen van de gebeden. Deze moeten na ieder gebruik in quarantaine... Dit geldt uiteraard niet voor de boekjes voor gelegenhedsvieringen die maar één keer worden gebruikt.

Het secretariaat is weer open !

Maar wie niet langs durft of mag komen kan het bereiken per telefoon, mail of brievenbus. Ook voor intenties.

Ziekenzalving kan in overleg plaatsvinden, maar indien nodig wel met de uitgebreide beschermingsmaatregelen.

Het dopen is weer van start gegaan, met inachtneming van de Coronamaatregelen. Houd bij een doop of andere gelegenheidsviering zelf in de gaten hoe er met aanwezige personen in de risicogroep (zieken, ouderen) wordt omgegaan.

De voorbereiding en viering van **de Eerste H.Communie en het Vormsel** van 2020 zijn afgelast en verplaatst naar 2021.

De **kerken** van Asten en Ommel zijn normaal open voor gebed of het aansteken van een kaarsje. De openstelling van de kerk van Someren is weer beperkt tot enkele uren per dag (zie achterin dit parochieblad).

Uitvaarten en huwelijken kunnen in wat kleinere kring (**30 personen** – onder voorbehoud), met aanhouden van de 1,5 meter afstand en de hygiëne, in beperkte tijd en vorm doorgaan.

U kunt ook het afscheid op dit moment eenvoudig houden en later alsnog een 'normale' uitvaart- en herdenkingsviering houden.

Verder blijft van toepassing:

Wie last heeft van verkoudheidsachtige **klachten** kan beter thuis blijven.

Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.

Handen schudden bij de vredeswens doen we niet. Maar een knikje, een zwaai of iets dergelijks mag uiteraard wel. Daarmee kunt u zelfs nog méér mensen de vrede wensen dan door handen te schudden ! 😊

De parochie beschikt zelf NIET over technologie om vieringen te **filmen en online** uit te zenden. Maar wie weet hoe je een uitvaart, huwelijk of doop in beperkt gezelschap kunt filmen en daarbij anderen elders live mee kunt laten kijken en daar wel over beschikt krijgt daarvoor de ruimte.

Let op, dit zijn de afspraken zoals ze gelden op 13 oktober.

Volg de parochiewebsite en Het Peelbelang en 't Contact voor de actuele stand van zaken op het gebied van Corona, voor de liturgische planning en voor aanwijzingen over het evt. aanmelden voor de vieringen.

10 GEBODEN VOOR EEN VIERING IN CORONATIJD

Uw gezondheid is onze gezondheid, en daarom zij er 10 geboden waaraan wij ons proberen te houden, ook als we naar de kerk gaan.

1. Wij volgen de aanwijzingen op die ons worden gegeven.
2. Wij gaan niet de kerk binnen als we erg verkouden zijn of verhoging hebben. Wij hoesten en niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes.
3. Wij houden anderhalve meter afstand van elkaar.
4. Wij ontsmetten onze handen bij binnenkomst, en ook net voordat wij de heilige Communie mogen ontvangen.
5. Wij volgen de looprichting binnen de kerk.
6. Wij zitten alleen als huisgenoten bij elkaar en anders op anderhalve meter afstand. Wij gaan niet zitten op plaatsen die afgesloten zijn.
7. Wij bidden samen, maar zingen niet samen. Daarom gebruiken wij geen zangbundels tijdens de heilige Mis, behalve om de gebeden te volgen.
8. Wij wensen elkaar alle vrede toe, maar geven elkaar geen hand. Een vriendelijk knikje naar de ander kan ook !
9. Wij offeren ons geld aan het einde van de viering in de daarvoor bestemde mandjes, zonder deze verder aan te raken.
10. Wij zijn niet boos of chagrijnig door de spelregels die er zijn, maar zijn blij dat wij samen het geloof mogen vieren.

***Wij wensen u een mooie viering toe
en zeggen dank voor uw begrip en medewerking !***

GEBED TEGEN CORONAVIRUS

*God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden:*

*Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen
ondervinden van het uitgebroken corona-virus.*

*Wees een Beschermmer voor hen die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.*

*Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.*

*Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun
werk ten dienste van heel de samenleving.*

*Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.*

*Versterk ons geloof en onze hoop,
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.*

Door Christus onze Heer.

Amen.



WOORDJE VAN LOCATIERAAD ASTEN

Eén van de kerkvaders, de Heilige Augustinus, die leefde van 354 tot 430 n.C., zei het al in een van zijn vele preken die bewaard zijn gebleven.

Twee dingen zijn er noodzakelijk in deze wereld: gezondheid en een vriend.

De gezondheid en de vriend horen bij onze natuur. God heeft de mens gemaakt om te zijn en om te leven: dat is de gezondheid.

Maar een mens mag niet alleen zijn: daarvoor is de vriendschap gezocht. Bovenstaande citaten zijn natuurlijk nog steeds van toepassing, zeker in deze moeilijke tijd waarin we op de proef gesteld worden. Juist in deze tijd van de viruspandemie die gaande is wordt het heel belangrijk om steun en vriendschap bij elkaar te vinden.



Ook in onze parochie, in onze kerk en de verzorgingshuizen hebben we moeten ervaren wat het betekent om mensen te verliezen en om geen afscheidsdiensten in de kerk te kunnen houden, juist in de tijd dat het zo hard nodig was. Juist op die momenten was er persoonlijke steun en vriendschap nodig, welke door de omstandigheden niet voldoende geboden konden worden. Dat ervaren we natuurlijk als een gemis en als een onnatuurlijk iets.

Ook onze jaarlijkse vrijwilligersdag kan dit jaar helaas geen doorgang vinden. Hopelijk vinden we elkaar op een andere manier waarop we elkaar kunnen bemoedigen en tot steun kunnen zijn, zodat we uiteindelijk sterker uit deze crisis kunnen komen.

Mede namens de locatieraad van de H. Maria Presentatiekerk wens ik u veel gezondheid toe, en mensen om u heen om elkaar tot steun te kunnen zijn !

Met vriendelijke groet,

Jan Coolen, locatieraad Asten.

KERKMUSEUM

In de toren van de H.Maria-Presentatiekerk is een begin gemaakt met het inrichten van een museum !

Hier worden spullen tentoongesteld uit de archieven van de parochie; vaatwerk, kerkelijke souvenirs en attributen uit het Rijke Roomsche Leven.

Els Haasen schikt en ordent alles, en de VVV doet bij haar rondleidingen door de kerk ook het museum aan.

Op gezette tijden zal het museum toegankelijk zijn !



Quarantaine

*Veertig dagen
alleen in de woestijn
alleen met de sterren, het stof en . . .
m'n venijn,
mijn angsten, twijfel, woede, verdriet.*

*Ik hou me vast,
want houvast is er niet.*

*Niets om in te vluchten
en
niets om te bevechten -
rest mij slechts het slechten
van mijn muur,
en ik worstel uur na uur
tot er geen steen meer
op de andere staat.*

*Dan krijg ik het te kwaad,
voel hoe mijn hart opengaat.*

*Ik huil tranen met tuiten
huil mijn binnen buiten . . .*

Arnold de Boer, 14-09-2020.

Dit is het derde deel van een drieluik.



AKTIE KERKBALANS

In de maand juni is in onze Franciscusparochie de Actie Kerkbalans weer van start gegaan, onder het motto “Geef voor je kerk”. Tijdens deze actie vragen we om financiële steun voor onze geloofsgemeenschap.

Onze kerken kosten geld: de erediensten, het pastorale werk, het onderhoud van onze gebouwen en begraafplaatsen, de salariskosten. Het zijn kosten die gemaakt moeten worden om onze kerken open te houden voor iedereen die daar behoefte aan heeft, voor degene die een moment van rust of bezinning zoekt of een kaarsje aansteekt. Iedereen is welkom.

Dank voor uw jaarlijkse bijdrage aan onze kerk. De inkomsten binnen onze parochie bestaan voor een groot deel uit deze kerkbijdragen, uit collecten, kaarsenverkoop en misintenties. Jammer genoeg zien we dat deze inkomsten elk jaar minder worden. De laatste jaren hebben we een flink tekort gehad op onze begroting. De parochie krijgt geen subsidie, we zullen er zelf voor moeten zorgen dat we een sluitende begroting krijgen.

In verband met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus zijn er de afgelopen maanden maar beperkt kerkdiensten mogelijk geweest, en met een beperkt aantal personen.

Door het vervallen van de kerkdiensten missen we natuurlijk ook uw bijdrage in de collecte, en er zijn minder misintenties. Sommige parochianen hebben via een bankoverschrijving een bijdrage in de collecte overgemaakt: een heel mooi gebaar !

Mede door de huidige situatie is de Actie Kerkbalans dit jaar van extra groot belang. Voor nu en voor de toekomst is het belangrijk dat onze financiële begroting op orde komt.

Ik wil dan ook een dringend beroep op u doen om mee te doen met de actie. Geef voor je kerk !

Ria Timmermans

Penningmeester R.K. Franciscusparochie

Iedere locatie van onze parochie heeft een eigen rekeningnummer:

<i>Asten</i>	NL44 RABO 0163 6400 09
<i>Heusden</i>	NL62 RABO 0103 6041 54
<i>Ommel</i>	NL23 RABO 0103 6064 08
<i>Lierop</i>	NL32 RABO 0128 8011 23
<i>Someren-Dorp</i>	NL72 RABO 0148 0059 18
<i>Someren-Heide</i>	NL46 RABO 0148 1008 64
<i>Someren-Eind</i>	NL14 RABO 0148 0094 84

Geef voor je kerk

Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen

... daarom geef ik voor mijn kerk

“MIDDAG VAN BEMOEDIGING” IN OMMEL: DIT JAAR DIGITAAL

Reeds 33 jaar is er in de bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van Ommel op de tweede dinsdag in oktober een speciale viering voor allen die op zoek zijn naar bemoediging in hun leven: de “Middag van bemoediging” (voorheen “Regionale Ziekenmiddag” in september).

Echter, dit jaar zal, in verband met het coronavirus, de 34^e viering op dinsdag 13 oktober anders dan anders zijn, namelijk alleen digitaal.

Deze digitale viering, met als thema “Maria, help ons om te gaan met beperkingen”, wordt uitgezonden op **TV-Siris** en www.siris.nl op **dinsdag 13 oktober 2020 om 14.00 uur**.

Ook daarna is deze viering nog te bekijken via dit webadres.

Het speciale Mariaprentje wordt ook dit jaar weer samengesteld. Dit prentje ligt vanaf 13 oktober achter in de kerk in Ommel, en voor belangstellenden wordt het toegestuurd na aanvraag bij p.vanhorssen@outlook.com

Als werkgroep denken wij u op deze manier een goed alternatief te bieden voor deze steeds zeer goed bezochte jaarlijkse viering.

Tevens hopen we van ganser harte dat we op dinsdag 12 oktober 2021 weer een 35^e “Middag van bemoediging” voor u allen mogen organiseren op de “gewone” manier !



SOMEREN, WELKOM !

Van oorsprong is Angelus het parochieblad van Asten, Ommel en Heusden. Het is eigenlijk een blad voor de hele Franciscusparochie. Dit jaar zetten we nadrukkelijk stappen om ook Someren-Dorp, - Eind en -Heide meer bij het blad te betrekken. Ook over een nieuwe naam wordt nagedacht.

Parochianen uit Someren kunnen sowieso, net als iedereen, kopij aanleveren per mail via redactie.angelus.pbl@gmail.com.

Van elk van de drie locatieraden van Someren is reeds een mail-adres toegevoegd toegevoegd aan de "Kopijgroep", die elke keer wordt uitgenodigd voor de aanlevering van stukken.

Maar we willen er ook anderen bij betrekken. Misschien is er wel een koster, liturgie-coördinator of andere 'centrale' vrijwilliger die ons kopij over nieuwtjes uit de eigen parochiekern kan aanleveren.

Of misschien is er wel iemand die dit een leuke nieuwe taak vindt en vrijwilliger van onze parochie wil worden !

Kortom: wie graag contactpersoon of correspondent wil zijn van zijn parochielocatie kan een mailtje sturen naar de redactie.

LITURGISCHE KALENDER, DAG !

Er heeft decennia lang, jaar in, jaar uit een uitgebreide liturgische kalender in dit parochieblad gestaan. Die werd korter naarmate er kerken en vieringen verdwenen, maar langer naarmate er meer gefuseerd werd. Door Corona is de kalender dit jaar komen te vervallen. We hebben, in overleg met de pastoor, besloten dat zo te houden. Er komen altijd nog wijzigingen, en er zijn momenteel ook teveel onzekerheden.

Daarom verwijzen we u voortaan naar Het Peelbelang, 't Contact, de parochie-website en de mededelingen in de kerken voor de meest actuele gegevens. Met een dringend verzoek aan alle locaties om te zorgen dat de gegevens daar altijd correct vermeld staan, ook eventuele nagekomen wijzigingen.

Voor hoogtijdagen wordt wel een lijstje in ons blad opgenomen.



VASTENACTIE 2.0 !

Franciscusparochie

oktober 2020



Vastenactie 2.0? U zult zich misschien afvragen: “Oktober? We zitten toch niet in de Vastentijd?” U heeft volkomen gelijk ! Begin dit jaar hebben wij in maart en april de jaarlijkse Vastenactie gehouden. Echter, het coronavirus gooide voor ons allen roet in het eten. Activiteiten, zoals de Vastenmaaltijd en de M.O.V.-viering met het Afrika-Engakoor, konden geen doorgang vinden.

Wat wij als pastores en leden van de M(issie) O(ntwikkeling) en (V)redewerkgroep van de Franciscusparochie heel jammer vinden, is dat wij minder geld konden ophalen voor onze goede doelen. (Zie de folder en het Vastenzakje in dit boekje.)

Natuurlijk, allemaal héél begrijpelijk in deze moeilijke tijd. En wij zijn er óók nog niet. Nog steeds waart het coronavirus rond en worden mensen slachtoffer van deze gevaarlijke ziekte. Wij leven met hen allen mee ! Maar ondanks dat willen wij de mensen in Kenia, Malawi en Roemenië niet in de steek laten. Wij weten reeds jaren hoe belangrijk onze ondersteuning is en wat voor goed werk ermee gedaan wordt.

Omdat wij weten dat onze financiële steun goed terecht komt, willen wij wederom uw aandacht vragen voor de projecten die wij met de Vastenactie 2.0. zullen ondersteunen.

Dank voor uw bijdrage !

De folder en het Vastenzakje zitten in dit boekje en liggen in de kerken.

Werkgroep M.O.V. Franciscusparochie.

IN MEMORIAM JAN SWINKELS



Na ruim 20 jaar actief te zijn geweest voor onze parochiegemeenschap in het parochiebestuur van de St. Jozefparochie, en sinds de fusie als locatieraadslid voor Someren-Heide, hebben we op 1 mei jl. helaas afscheid moeten nemen van ons geliefde medebestuurslid Jan Swinkels.

Sinds zijn aanstelling in juni 1999 tot zijn overlijden heeft Jan in ons bestuur materiële zaken en gebouwbeheer onder zijn hoede gehad. Hij was praktisch ingesteld en liet zich in zijn afwegingen ook leiden door de vooruitzichten op de lange termijn. Tevens is Jan een tiental jaren namens onze parochie afgevaardigd geweest in het Caritas-overleg.

Toen Jan in 1999 in het bestuur kwam werd hij geconfronteerd met de verkoop van de pastorie, waarmee financiële middelen vrij kwamen om de parochie draaiende te houden. En toch speelde snel hierna al de vraag: “Wat willen en kunnen wij met het kerkgebouw naar de toekomst toe?”.

Meerdere malen was Jan intensief betrokken bij het zoeken naar een goede oplossing, in overleg met bisdom, de gemeente en het lokale dorpsoverleg. Maar helaas kwamen de handen niet op elkaar en werd door het parochiebestuur besloten om het kerkgebouw in de huidige functie te behouden. En er volgde een intensieve onderhoudsbeurt onder aansturing van Jan. Hierdoor werd het wel mogelijk om in 2010 als zelfstandige parochie met de opgeknapte St. Jozefkerk nog uitgebreid het 75-jarig parochiejubileum te vieren, waar we als parochiegemeenschap nog met voldoening op terug kunnen kijken.

Naast het kerkgebouw is in zijn bestuursperiode ook het kerkhof in 2003 grondig gerenoveerd en voorzien van een urnenmuur. Met het oog op de toekomst is na het jubileum bij het kerkhof de St. Jozefkapel gerealiseerd. Helaas kon Jan wegens zijn ziekte niet aanwezig zijn bij de inzegening van de kapel op 15 september 2013. Een jaar later was de renovatie van de kerktoren een feit en was deze óók klaar voor de toekomst.

De afgelopen jaren is Jan door zijn behandelingen, die veel van zijn energie opeisten, wel eens afwezig geweest, maar hij bleef geïnteresseerd en betrokken en was er weer als het maar enigszins kon.

Voor ons als locatieraad wordt het wennen nu we na al die jaren definitief zonder Jan verder moeten; het voelt niet meer als zijnde compleet.

Met hem verliezen we een bekwaam bestuurder met hart voor onze parochiegemeenschap. We zullen zijn waardevolle inbreng, zijn inzet en zeker zijn kwinkslagen missen. Bovenal kijken we met trots terug op wat we samen met hem hebben bereikt: hiermee zijn onze herinneringen aan Jan blijvend.

Locatieraad Someren-Heide

VRIJWILLIGERSDAG ASTEN

De Vrijwilligers-bedankdag voor de vrijwilligers van de H. Maria- Presentatiekerk zou dit jaar plaatsvinden op zondag 11 oktober. Maar helaas zal deze dit jaar niet doorgaan, en u begrijpt, dat is niet vanwege de overvloedige sneeuwval 😊.

De vrijwilligers zijn inmiddels wel op verblijd met een kleine attentie. En, alsof het zo moet zijn: dit jaar zijn er in Asten géén jubilarissen !

TEGENSTELLINGEN

“ ‘t Is weer voorbij, die mooie zomer...”, zong Gerard Cox een aantal jaren geleden.

Het weer verandert van mooi zonnig naar regenachtig bewolkt, de temperatuur zakt van aangenaam naar onaangenaam. Volop tegenstellingen in het weer.

In het dagelijks leven zijn nog meer tegenstellingen: witte huidskleur-zwarte huidskleur, ziek-gezond, eenzaam-samen, maar ook vrijheid-leven met beperkingen.

Veel mensen hebben met dit laatste te maken: leven in beperking waar je eerst vrijheid was gewend. De coronaperikelen drukken bij veel mensen een stempel op het dagelijks leven. Waar zijn de spontane feestjes gebleven? Waar is de spontane knuffel, het handen schudden, de troostende hand op een schouder? Voor veel mensen geeft dit een gevoel van eenzaamheid.

Dat gevoel van eenzaamheid wordt alleen maar versterkt wanneer je in je omgeving,

ondanks alle beperkingen, toch samen ziet komen. Het lijkt dan alsof niemand aandacht voor je heeft. Het lijkt er soms op dat de huidige “corona-tijd” deze tegenstellingen versterkt. Je kunt hier natuurlijk op tegengestelde manieren op reageren: betrokken, of je angstvallig afzonderen.



Misschien dat we iets kunnen leren van de levenshouding van Jezus van Nazareth: hij had oog voor de zieken, aandacht voor de eenzamen en begrip voor mensen die het psychisch zwaar hadden.

Misschien is het goed om eens te denken aan of te lezen over de levenshouding van Jezus.

Misschien maakt u dan wel het verschil tussen eenzaam-samen en (mentaal) ziek-gezond.

Of zoals Jezus het omschreef: Alles wat je hebt gedaan voor de minsten van mij hebt heb je voor Mij gedaan.

Jack Swaanen PW

De Kinderpagina ~ voor wie jong van hart is

Serie "Exodus", deel 57



Eerst zien ???

Eindelijk, eindelijk waren de Israëlieten veilig.
Ze waren door de Rode Zee getrokken en stonden aan de overkant.
De Egyptenaren waren verdronken: al die ruiters,
al die wagenmenners, al die boogschutters - en al die paarden...
Sommige mensen denken dat de Farao ook verdronken is,
Maar daar zegt de Bijbel hier niets over.
Waarschijnlijk leefde hij nog, juist om die allemaal te zien.
Hij moest inzien hoe dom het is om je tegen God te verzetten...
Toch blijft het triest, al die ellende van de Egyptenaren.

Aan de overkant van de zee, veilig voor de Egyptenaren,
stond Mozes een lied te zingen voor God.
Een lied van dank, waarin hij nog eens vertelde wat er gebeurd was
en waarin hij steeds weer uitzong hoe machtig en groot God is.
Even later begon ook Mirjam, de zus van Aäron, zo'n lied te zingen,
en te dansen en te trommelen met de andere vrouwen daar.
Ongetwijfeld heeft daarna heel het Joodse volk mee staan zingen
en juichen voor God, dansend van vreugde om hun redding,
en spontaan dankgebeden uitgeroepen naar de hemel.
"Wie is aan U gelijk onder de goden, Heer ?", zongen ze.



In de tijd van Mozes had ieder volk zijn eigen goden.
Dat kwam doordat de mensen toen nog niet zo veel kennis hadden.
Wij weten waarom bijvoorbeeld de zon opkomt en ondergaat,
hoe regen ontstaat en waarom er seizoenen zijn.
Maar vroeger waren mensen bang voor die onbegrepen dingen,
en bovendien veel meer dan wij erg afhankelijk van de natuur.
Een paar maanden geen regen betekende meteen hongersnood.
Daarom hebben ze goden bedacht die al die dingen zouden regelen.
Vaak maakten ze daar beelden van, om hun goden te kunnen zien.
En die goden hielden ze tevreden met allerlei offers en rituelen.

Maar nu waren er die rare Israëlieten, met hun eigen God.
De God van alles en tegelijk niet de god van de zon of wat dan ook.
Hij was de enige God dit echt bestond.
Alleen begreep bijna niemand dat.
Stukje bij beetje probeerde God zich te laten zien aan de mensen.
Eerst aan de Israëlieten.
Zij hadden wonderen gezien, ook nu weer,
en ze herkenden steeds beter de macht van God daarachter.
Toen aan de Egyptenaren -
althans, dat heeft Hij heel vaak geprobeerd.
God wilde niets kwaads voor de Egyptenaren.
Ze hadden zelfs kunnen delen in Gods zegen over de Israëlieten.
“Wie Abraham (of zijn kinderen) zegent, die wordt gezegend !”,
zegt God in Genesis 12,3.
Maar ze konden het niet zien, hoeveel wonderen er ook gebeurden.
En ze wilden het ook niet eens proberen te zien.

Daarom liep het voor de Egyptenaren verkeerd af.
En daarom was die doortocht door de Rode Zee
enerzijds een wonderbaarlijke redding, anderzijds een ramp.

Dit gaat over **JOU** !!!



Jongerenrubriek

Ik en de rest van de wereld.

“Vuile egoïst”, hoorde ik onlangs iemand roepen toen twee mensen een meningsverschil hadden.

“Je moet echt niet denken dat je alléén bent op de wereld !”

Inderdaad. Je bent samen met 7 miljard anderen. 7 miljard mensen die samen een wereld maken. Maar vergeet niet: de wereld maakt ook jou !

Dagelijks word je overstelpt met allerlei informatie: nieuwberichten, push-up berichten, apps, mailtjes, fake-news, complottheorieën enzovoort.

Je vraagt je misschien af: wat is nou echt en wat is nou fake: wat is waarheid en wat is leugen?

Daar komt nog bij:

wat voor de één een leugen is, is voor de ander de ultieme waarheid.

Hoe sta jij in de wereld?

Wil je er zijn voor een ander, of gaat eigenbelang voor?

Is jouw geluk meer waard dan het geluk van een ander?

Heb ik geen aandacht meer voor anderen uit angst voor corona-besmetting?

Kan het me allemaal niets schelen en doe ik gewoon wat ik zelf wil?

Allemaal vragen waar eigenlijk niemand een antwoord op kan geven. Het antwoord is, denk ik, alleen maar te vinden in het voorbeeld van anderen: positief maar negatief !

Zomaar een rijtje van bekende wereldbewoners:
Hitler en Martin Luther King,
Pablo Escobar en Gandhi,
Trump en Obama, enzovoort.
Allerlei bekende mensen die voor veel mensen
een voorbeeld waren,
in zowel positieve als negatieve zin.

Wat is jouw plaats in de wereld?
Waar kies jij voor?

Jezus van Nazareth koos voor een klein
woordje:
naastenliefde.

Naastenliefde als middel om de wereld voor iedereen beter te maken.

Is naastenliefde moeilijk om te doen?

Ik zou zeggen: probeer het eens een keer, en kijk wat er gebeurt !

Liefde is...



*... samen door het
leven gaan.*

Jack Swaanen, pastoraal werker

Jack is bereikbaar via j.swaanen@rkfranciscus.nl .



Een rubriek over pelgrimeren



De volgende STAP STAP STAP STAP STAP STAP

In deze editie maakt onze pelgrim een mooi tochtje naar Wellerlooï...

Wonderen. Groot en klein.

Gebeuren er vandaag eigenlijk nog wonderen?

Eenzijds hangt het van je blik af. Op een bepaalde manier kun je het hele bestaan, de hele werkelijkheid als een wonder zien.

Echter, ik doel hier op andere wonderen. Dingen die plotseling, onverwacht uit de lucht lijken te vallen. Vandaag overkomt ons weer zo'n onverwacht klein wonder. Ik zeg weer, omdat het niet de eerste keer is. Misschien klinkt dat wat oneerbiedig, want wat is een groot wonder en wat is een klein wonder? Is iets wonderlijks op zichzelf al niet groots genoeg?

Het is een stralende dag vandaag. Bijna te warm. We wandelen vandaag door een prachtig gebied van Jachthut "Op den Hamer" naar het plaatsje Wellerlooï in het natuurgebied "De Maasduinen".

Eerst wandelen we een stuk langs de Maas, waar ze enorm aan het werk zijn. Grote zandverschuivingen voor de beheersing van het water in de Maas. Ze moeten bijdragen tot een betere hoogwaterveiligheid.

Tegen de middag bereiken we de kerk in Wellerlooï.



We komen via de kant van de begraafplaats. Als we naar boven klimmen zien we even verder dat er een begrafenis gaande is. We moeten er wel langs over het enige voetpad daar. Dat vinden we wel wat pijnlijk. We zijn er met onze sjofele wandelkleden helemaal niet op gekleed. Door de begrafenis is het wel druk rond de kerk.

We lopen zo snel mogelijk door.

Op het kerkplein zien we cafetaria “Het Centrum”. Het lijkt ons een prima plek om even te gaan zitten. Daar vandaan hebben we ook een uitzicht op de kerk. Bij de kerk zien we stap voor stap iedereen verdwijnen. De kerkdeur staat nog open. We zeggen tegen elkaar dat dit een mooie kans zou zijn om de kerk van binnen te bekijken. Aangezien we achter ons drankje zitten stappen we nog niet direct op.



Dan zien we de pastoor door de deur naar buiten komen. Hij maakt de deur schoon en doet hem op slot. Even later zien we een autootje langsrijden waarin hij zit. Oei, weg kans om de kerk van binnen te zien !

Na afloop besluiten we nog even langs het kapelletje bij de kerk te lopen. Je kunt er kaarsen opsteken. Even later zullen we horen dat dit kapelletje in deze coronatijd tamelijk veel gebruikt wordt.

In het kapelletje staat een beeld. We hebben het erover of dit Sint Antonius is. Als er even later een wit autootje aan komt rijden en er een vrouw uitstapt besluit ik het haar te vragen.

Is dit inderdaad Sint Antonius? Ja dus.

We raken even in gesprek en noemen de pech van de gesloten kerk. Ze zegt: “Daar kan ik wat aan doen!”, en doet de deur voor ons open. Ze is koster en acoliet. Wij krijgen gelegenheid de mooie gebrandschilderde ramen van deze kerk te bewonderen. Dat die zo ‘nieuw’ was had ik niet door. Later las ik dat, na het gebruik als uitkijkpost in de Tweede wereld-oorlog, de toenmalige kerk geheel werd verwoest. Begin jaren 50 werd een nieuwe Sint-Catharinakerk gebouwd, aan de Catharinastraat, naar een ontwerp van Pierre Weegels. Deze kerk werd op 19 december 1953 ingewijd en is tot op heden in gebruik.

We hebben enorm genoten van de mooie ramen. En van het leuke gesprek dat we zo plotseling hadden. De dag was prachtig, ook door de plotselinge, wonderlijke ontmoeting waarbij we onverwacht toch nog in de kerk konden kijken.

“*Si quaeris miracula*” - “*Als je om wonderen verzoekt*” - is een refrein van het zogeheten responsorie, waarnaar men wijst bij het feest van Antonius van Padua. Sint Antonius is trouwens bij uitstek de patroon van de verloren voorwerpen.

Wonderen, ze zijn de wereld niet uit. Soms vallen ze schijnbaar uit de lucht. Soms moet je er om vragen. Dat vragen moet je bij Antonius ook letterlijk doen.



Jong en oud “vragen en krijgen hun toebehoren en verloren zaken terug”:

“*Membra resque perditas, petunt et accipiunt uvenes et cani*”.

Wonderlijk en verrassend zijn de ons overkomen wonderlijke voorvallen wel. Voor ons: een mooi moment om op terug te kijken.

Arnold Spijker

SLEUTELVERHAAL



Wanneer iemand je een sleutel geeft, dan is dat een teken van vertrouwen. Buren vertrouwen elkaar zo de zorg over hun huis toe tijdens de vakantie. En een jongere krijgt het vertrouwen ouders, die hun zoon of dochter de autosleutels lenen voor een avondje stappen.

Ook in de Bijbel komen we regelmatig mensen tegen die met een sleutel in hun handen staan.

Ik denk aan Shebna, hofmaarschalk en overste van de Tempel. Hij beheerde de sleutels van de Tempel. Net zoals voor de inwoners van Jeruzalem, had men ook voor God een Huis gebouwd. De Tempel vertelde over het geloof in de levende God, die midden tussen mensen wil wonen. Een God met een voordeur, bij wie je aan kunt kloppen met al je noden, je vreugde en je vragen.

Het was de taak van Shebna, om de sleutel van de Tempel goed te gebruiken. Om de deur open te houden tussen God en zijn volk. Als het goed was, dan had hij zijn handen vol aan die taak. Want de mensen hadden grote zorgen in die tijd.

Machtige vijanden bedreigden de stad Jeruzalem, mensen waren bang voor wat er zou komen. Je mocht dan ook van de overste van de Tempel verwachten, dat hij een luisterend oor had of een bemoedigend woord.

Maar Shebna besteedde daar slechts weinig aandacht aan. Hij had het te druk met zijn eigen roem. In plaats van bij de deur van Gods Huis te staan, besteedde hij al zijn tijd aan het bouwen van een praalgraf voor zichzelf. Zodat de mensen na zijn dood zouden zeggen: "Kijk, daar ligt Shebna, een van de belangrijkste mannen die ooit geleefd hebben!"

Maar dan komt de profeet Jesaja om de sleutel van Shebna terug te vragen. God kan niet bouwen op mensen die zich opsluiten in hun eigen hoogmoed, maar Hij zoekt naar mensen die deuren openen, door hun geloof, hun trouw aan het volk, hun liefde voor de waarheid.

En wat denkt u van Petrus? Hij ontvangt symbolisch de sleutel van het Koninkrijk van Jezus. Ook hij krijgt tot taak om de deur open te houden tussen God en mens.





Je kunt je afvragen waarom Petrus dat wel gegund wordt en Shebna niet. Want ook Petrus zal fouten maken, zelfs meer dan eens. Hij zal Jezus verloochenen tot drie keer toe, en af en toe weet hij echt niet meer hoe het verder moet. Het ene moment is Petrus de rots om op te bouwen en even later is hij een struikelblok. Maar toch wordt hij een sleutelfiguur in het verhaal van Jezus. Want één ding, dat weet Petrus wel. Hij voelt aan dat er een levende God is, die midden onder mensen wil wonen. Een God bij Wie je kunt aankloppen met al je lief en leed. Zo heeft hij Jezus ervaren, die zijn deur openzette voor groot en klein, voor arm en rijk, voor rotsvaste gelovigen en aarzelende zoekers. Het is dat geloof waarop God kan bouwen. Petrus, en ook wij, hoeven niet volmaakt te zijn. Maar we moeten wel de deur openhouden tussen God en zijn mensen.

Zo ontvangt Petrus namens heel de kerk de sleutel van het Koninkrijk van Jezus. Die sleutel past op ons hart ! Dat zullen we merken wanneer we zoeken naar God; wanneer we stil worden om te bidden; om te luisteren naar zijn roepstem, die klinkt in het verlangen om goed te doen.

De sleutel die Jezus ons toevertrouwt, is de hartstocht waarmee we opkomen voor recht en eerlijkheid. Het is de sleutel die past op het hart van anderen, wanneer we tijd besteden aan een zieke, iemand troosten die verdrietig is, of geduld hebben met iemand die anders leeft en denkt dan wij.

De sleutel van het Koninkrijk van Jezus, dat is gastvrijheid, waardoor mensen zich thuis kunnen voelen in de kerk.

Het is de warmte die een parochie uitstraalt: de ruimte om met je vragen thuis te komen in een gemeenschap.

Het is de eenvoud, waardoor de een niet boven de ander staat.

Zo vertrouwde Jezus ooit de sleutel van zijn Koninkrijk toe aan Petrus.

Hij zegt tot hem en tot ieder van ons: Laat jij maar zien, dat Ik je leven heb geraakt. Maak met jouw leven maar duidelijk dat God midden tussen mensen woont. Vertel met jouw goedheid over zijn Goedheid, met jouw nabijheid over zijn Nabijheid.

Dan zul je zelf de sleutel worden die past op het hart van God en op het hart van vele mensen !

Laten we iedere keer als we de sleutel van onze fiets, auto of voordeur in onze handen hebben denken aan:

Wat kan ik doen voor mijn medemens?

Waar kan ik harten openen?

Waar kan ik meewerken aan de opbouw van een hartelijke en betrokken geloofsgemeenschap?!

Pastoor Pieter Scheepers



HIJ IS ER WEER . . . ***DE GERARDUS-KALENDER !***

Ook dit jaar is hij weer te koop, de Gerarduskalender. Leuk voor een verjaardag, gezellig in iedere keuken, op kantoor of op het nachtkastje. De kalender past in iedere schoen en onder iedere Kerstboom, en u steunt er ook nog een goed doel mee: het missiewerk van de paters Redemptoristen van Wittem.

Alleen kan het zijn dat vanwege Corona sommige verkopers op een andere manier werken, bijvoorbeeld: bestellen via de brievenbus, met gepast geld en een briefje met adres in een envelopje. **Probeer in elk geval gepast te betalen (met evt. afronding of gift), zodat de verkopers zo min mogelijk hoeven wisselen.**

De kalender kost € 7,95 . Dat is inclusief een gratis, dubbelzijdig bedrukt, kartonnen ophangschild, met aan de ene kant een mooie foto en aan de andere kant een kunstwerk. Hier kopen is voordeliger dan bestellen in Wittem !

De kalender is verkrijgbaar bij:

Patricia Willems	Wolfsplein 6	Asten	tel. 0493 – 696825
Marina Driessen	Den Akker 10	Heusden	tel. 0493 – 695653
Toos van Bussel	Den Plak 9	Heusden	tel. 0493 – 692082
Toon van de Ven	Kloosterstraat 4	Ommel	tel. 0493 – 695419
Maria van der Ven – Neervens	Offermansstraat 32	Lierop	tel. 0492 – 331418

Van harte aanbevolen !

TER SPRAKE.....ЭКАЯ 92 ЯЭТ

“Waartoe is de mens op aarde?” - De (iets) jongeren onder jullie zal dit zinnetje niets zeggen.

Maar de (iets) ouderen zullen het herkennen: één van de eerste vragen uit het missaal dat zij als kind uit hun hoofd hebben moeten leren.

“Waartoe is de mens op aarde? Om God te dienen en hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn”. Er bestaan kleine variaties op het antwoord.

Ik herken dit ene zinnetje van de generatie vóór mij.

Intussen is alles veranderd. Missaaltjes worden nauwelijks nog gebruikt. Geloofsvragen en -antwoorden worden niet meer uit het hoofd geleerd. De generatie die dat deed is aan het uitsterven.

De maatschappij staat op veel terreinen op zijn kop en de Kerk is er slecht aan toe. En dan hebben we ook nog met dat virus te kampen . . .

Wat moet een mens in een tijd als deze met een standaardzinnetje uit een oeroud boek?

Corona drijft alles op de spits. Thuiswerken, OK, maar we kregen er thuiskerken bij.

De H.Mis volgen in je luie stoel, met een kop koffie of thee erbij. Het heeft voordelen en nadelen, mooie kanten en risico's.

Maar het gaat erom dat het werkt, dat er iets van zo'n viering bij je binnen komt. Als je in je luie stoel beter open kunt staan voor Gods Woord en ontspanener kunt bidden is dat nog niet zo'n slecht idee.

God wil al 2000 jaar met zijn Kerk bereiken dat Hij ons allemaal kan bereiken. Dat probeerde Hij al vanaf de tijd van Adam en Eva. Hij wil contact met ons, samen met ons door het leven gaan. Op welke manier dan ook.



God wil ook samen met ons door DIT leven gaan. Dit jaar 2020, zwaar gehavend door Corona. We zijn allemaal op onze eigen manier door dat virus gepikt en gemazeld. Ouderen en mensen in verpleeghuizen moesten het maanden zonder bezoek doen. Gezinnen waren ontregeld door thuiswerken en thuis lesgeven. Bedrijven zijn omgevallen of nog steeds in gevaar. Een vakantie waarin zowat alles wat leuk is niet mocht of beperkt was. En je zal maar maanden thuis zitten te kwakkelen door dat rotvirus, terwijl het prachtig weer is. Op de IC liggen te vechten voor je leven, en nog maanden moeten revalideren als dat lukt. Het zorgpersoneel werkt zich een slag in de rondte. En toch zijn er ondanks al die moeite veel die het niet hebben gehaald.

Ja, die lockdown dit voorjaar was soms wel lekker rustig en de sociale bewustwording van deze tijd is mooi.

Maar wàt een jaar is dit !

En toch wil God er samen met ons doorheen.

‘Positief denken’, hoor je dan zeggen, ‘Kijken naar wat er WEL kan’. Dat is waar. We moeten er iets van zien te maken, dat is ook een principe in ons geloofsleven. Dankbaar zijn voor wat er wel goed, mooi, nuttig is.



Op zich heb je daar God niet perse bij nodig, maar het wordt wel makkelijker als je het samen met Hem doet.

Waar alles lijkt dood te lopen laat Hij je weer iets nieuws zien. Hij is de God van het leven, de God van de mogelijkheden. Maar toch . . . wat een jaar !

Als je gedachten op dit punt blijven steken kun je misschien iets aan dat zinnetje uit het oude missaal hebben. God wil dat je gelukkig bent, maar vooral dat je Hem dient. Ons leven gaat niet om onszelf. Zit je vast in negativiteit, blijf je daar dan niet op blind staren. Kijk van jezelf weg.

Kijk eens hoe jij in deze situatie God en je naasten kunt dienen, op jouw manier.

Dat geeft je nieuwe zin en een onverwacht geluksgevoel.

En er zullen dingen gebeuren waarin God ook jouzelf troost en bemoedigt. Dingen die mooi, leuk, treffend of iets te toevallig zijn.

Knipoogjes van God voor jou persoonlijk, omdat Hij met jou door dit leven wil gaan.

Ook in 2020 en daarna.

MISSIEZUSTERS KOSTBAAR BLOED

uit Aarle-Rixtel op bedevaart in Ommel



Op dinsdag 8 september, het feest van Maria Geboorte, mocht de bedevaartsplaats Ommel de missiezusters van het Kostbaar Bloed uit Aarle-Rixtel verwelkomen. Ondanks de coronacrisis, en met het in acht nemen van alle veiligheidsmaatregelen, wilden zij als klooster-gemeenschap graag op bedevaart komen. Het was

precies 135 jaar geleden dat hun congregatie in Zuid-Afrika werd gesticht door de Oostenrijkse trappist abt Franz Pfanner.

Abt Franz was een man van de daad en geloofde meer in de kracht van het voorbeeld dan in de kracht van het woord. Handen uit de mouwen! Daarom begon hij jonge vrouwen in Duitsland en Oostenrijk te werven om te gaan werken onder de Zulu-meisjes en -vrouwen in Zuid-Afrika. Vele jonge vrouwen gaven daaraan gehoor en de nieuwe congregatie ontwikkelde zich snel met als resultaat dat heden ten dage de zusters in ruim twintig landen werkzaam zijn. Om de zusters goed voor te bereiden op hun zware missiewerk werd er een vormingshuis in Duitsland opgericht.

Er waren echter veel moeilijkheden door de "Kulturkampf", de politiek van Bismarck tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Daarom verhuisden de zusters, volgens de wens van de stichter, in 1891 in eerste instantie naar Helden-Panningen in Limburg. Toen dit klooster te klein werd, werd in Aarle-Rixtel het nieuwe Missieklooster van





het Kostbaar Bloed gebouwd, dat tevens fungeert als moederhuis van de congregatie.

Momenteel wonen er een dertigtal oudere zusters met de Duitse, Nederlandse en Oostenrijkse nationaliteit. Velen hebben jarenlang gewerkt in de missie en zijn naar Nederland teruggekomen om te genieten van hun welverdiende rust. In hun voormalige kloosterboerderij is sinds enkele jaren herberg de 'Brabantse Kluis' (Kloosterdreef 8) gevestigd, waar u kunt genieten van een kopje koffie of een lekkere maaltijd.

Priesters uit de omgeving dragen dagelijks de heilige Mis op in de kloosterkapel, zowel in het Nederlands als in het Duits.

Zo ook kapelaan van Overbeek die, als zijn agenda het toelaat, er meestal op zaterdagmorgen de heilige Mis verzorgt.



VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE

Zaterdag: Alle weekeindvieringen komen tot nader order te vervallen !

18.00 uur Someren-Eind (D'n Einder)

17.30 uur Ommel: Rozenkransgebed

18.00 uur Ommel

19.00 uur Heusden: Eucharistieviering of Woord- en Communieviering

19.00 uur Eegelschoeve (Someren) – **tijdelijk vervallen ???**

Zondag: Alle weekeindvieringen komen tot nader order te vervallen !

9.00 uur Ommel: Rozenkransgebed

9.30 uur Ommel

9.30 uur Someren-Dorp

10.00 uur Lierop

10.15 uur Kapel Sluis XIII: Woord- en Communieviering

11.00 uur Asten

Maandag:

8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus

8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april

10.30 uur Eucharistieviering Zorgcentrum De Lisse – **tijdelijk vervallen**

18.30 uur Eucharistieviering Sonnehove

Dinsdag:

8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus

8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april

9.30 uur Eucharistieviering Kapel Missiezusters – **tijdelijk vervallen**

19.00 uur Ommel: Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament,
daarna Rozenkransgebed of andere litanie.

Woensdag:

8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus

8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september tm. April

9.30 uur Eucharistieviering Kapel Missiezusters

(Conventsmis door pastor Willem van de Vrande: welkom !)

Donderdag:

8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus

8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april

18.30 uur Eucharistieviering Kapel Missiezusters – **tijdelijk vervallen**

Vrijdag:

8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus

8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april

Liturgie en Corona:

In juni zijn overal de vieringen weer van start gegaan.

maar met ingang van 13 oktober komen alle weekeindvieringen te vervallen tot nader order. In de verzorgingshuizen zijn nog/weer géén vieringen.

Volg de kerkberichten in Het Peelbelang en 't Contact, de mededelingen in de kerk en de parochiewebsite voor de meest actuele informatie !



INFORMATIE H.FRANCISCUSPAROCHIE

Openingstijden secretariaat:

Maandag	9.30 – 12.30 uur
Dinsdag	9.30 – 12.30 uur
Woensdag	9.30 – 12.30 uur
Donderdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

De H.Franciscusparochie is gevestigd op Kerkstraat 2-4,
5721 GV Asten. Telefoon: 0493 - 691315

Website: www.rkfranciscus.nl
E-mail secretariaat: secretariaat@rkfranciscus.nl

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van pastores:

Pastoor P.Scheepers	0493 - 691315	Spoed: 06 - 12544325
<i>Telefonisch spreekuur</i>	<i>Donderdag</i>	<i>18.30 – 19.00 uur</i>
Kapelaan v. Overbeek	0493 - 691415	Spoed: 06 - 12192197
Pater Zwirs	0492 - 331215	

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig.

Verzoek om sacrament als doop / huwelijk / jubileum / ziekenzalving (zonder spoed):

Aanvragen via het secretariaat, tel. **691315** of secretariaat@rkfranciscus.nl

Openingstijden bibliotheek (Kerkstraat 4):

Zie de openingstijden van het secretariaat.

Verder ook na telefonische afspraak.

Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan ook telefonisch of per mail.

vooralsnog aan: secretariaat@rkfranciscus.nl

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel. Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten € 12,50 per intentie. Toevoeging van maximaal 4 namen bij een intentie is mogelijk voor een meerprijs van € 2,50 per naam.

Voor de **vermelding** van de misintenties, aanvullingen en eventuele wijzigingen verwijzen wij graag naar de parochieberichten in het Peelbelang.

Met vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat, telefoon 691315.

Financiën:

We houden ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans.

Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie te allen tijde overmaken op banknummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 Rabobank t.n.v. Franciscusparochie Asten.

H.MARIA-PRESENTATIEKERK, ASTEN

Wilhelminastraat 1-3

Spreekuur op de pastorie te Asten:

zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m zaterdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m zaterdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd 9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd 10.15 – 19.00 uur zomertijd

Kerkbijdrage Asten:

NL44 RABO 0163 6400 09 - t.n.v. Parochie H.Maria-Presentatie

H.ANTONIUS VAN PADUAKERK, HEUSDEN

Vorstermansplein 14

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur Woensdag 18.30 – 19.30 uur

Donderdag 11.00 – 12.00 uur

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Kerkbijdrage Heusden:

NL62 RABO 0103 6041 54 - t.n.v. Parochie H.Antonius

O.L.V. PRESENTATIEKERK, OMMEL

Marialaan 16

Spreekuur op de pastorie te Ommel:

in overleg met Kapelaan van Overbeek (tel. 0493 - 691415)

Openingstijden van de kerk met processiepark:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Kerkbijdrage Ommel:

NL23 RABO 0103 6064 08 - t.n.v. Parochie O.L.V. Presentatie



LAMBERTUSKERK, SOMEREN

Kerkstraat 16

Op de pastorie in Someren is géén spreekuur meer.

Dit loopt voortaan via Asten.

E-mail lambertus@rkfranciscus.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Openingstijden van de kerk: op weekdays 10.00 tot 12.00 uur,
op zondagen 14.00 tot 16.00 uur.

Kerkbijdrage Someren-Dorp:

NL72 RABO 0148 0059 18 - t.n.v. Parochie H. Lambertus, Someren

Kerkbijdrage Someren-Heide:

NL46 RABO 0148 1008 64 - t.n.v. Parochie H. Jozef, Someren

Kerkbijdrage Someren-Eind:

NL14 RABO 0148 0094 84 - t.n.v. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming

KERK H. NAAM JEZUS, LIEROP

Offermansstraat 3

Spreekuur op de pastorie in Lierop:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 –12.00 uur

Tel. 0492 – 331215

E-mail parochielierop@hetnet.nl

Intenties mogen in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld, of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.

Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Kerkbijdrage:

NL32 RABO 0128 8011 23 - t.n.v. Parochie H. Naam Jezus, Lierop