

ANGELUS



Veertigdagentijd 2021



GRATIS MEE TE NEMEN

COLOFON

Parochieblad Angelus is een parochieblad van de H. Franciscus-parochie Asten-Someren.

Het blad wordt 5 of 6 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, maar ook per E-mail verzonden.

Wilt u zich aan- of afmelden voor bezorging aan huis en/of verzending per E-mail? Stuur even een mailtje aan de redactie.

U kunt het parochieblad ook vinden op de parochiewebsite, achter in de kerk (zolang de voorraad strekt) en bij enkele verspreidingspunten in Asten, Heusden, Ommel en Someren.

De volgende editie verschijnt eind april, in de Paastijd.

Kopij aanleveren kan uiterlijk 12 april, per E-mail:

redactie.angelus.pbl@gmail.com .

Aanlevering vóór de kopijdatum wordt op prijs gesteld.

De redactie kan dan alvast met het blad aan de slag.

Van berichten en gegevens die na de vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Alleen kopij voorzien van afzender komt voor plaatsing in aanmerking.

Kopij graag als Word-bijlage bij uw mail aan de redactie voegen.

Foto's als losse bijlage of ingevoegd in een Word-document.

Schema's mogen in Excel worden aangeleverd.

Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren kan ook om een gesprek vragen.

Iedereen die berichten of gegevens aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus ook zelf zorg te dragen voor afstemming met eventuele andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen of eventuele te corrigeren.

Planning (wijzigingen voorbehouden):

	Kopijdatum	Uitgave
Paastijd	12 april	23 april
Zomer	14 juni	25 juni
Herfst	20 september	1 oktober
Advent	22 november	3 december

Jaargang 16 – uitgave 18 februari 2021

BESTE MENSEN,

Iemand zei me eens: “De dagen voor Kerst worden de donkere dagen genoemd, maar januari en februari kunnen er ook wat van”.

Daar zit inderdaad iets in.

Want, de feestdagen zijn dan voorbij, en vaak is het in Nederland koud en nat in deze maanden. Geen fijne tijd om naar uit te zien.

Bijna een soort tweede helft van de herfst.

En het afgelopen jaar is er in december ook nog een lock-down, en later zelfs een avondklok bovenop gekomen !

Er is veel gesloten: winkels, restaurants, pretparken, musea, enzovoort. En daarbij gingen we op 7 februari ook ineens over naar een echte winter. Sneeuw, vorst en een ijzige wind. Op zich wel mooi natuurlijk, maar deze plotselinge overgang van het weer legde het sociale en professionele leven nog meer aan banden.



Oh ja ... bijna vergeten.

CARNAVAL GAAT NIET DOOR !

“Gekker moet het niet worden”,
zou je denken.

Alles lijkt stil te staan.

Saaï. Niets te doen. Niets om naar uit te zien.

Maar dat is eigenlijk niet helemaal waar.

Kerkelijk gezien begint juist na Kerst een tijd van vooruit kijken.

Naar een volgend hoogtepunt.

Namelijk, Pasen.

Maar aan dit hoogtepunt gaat een tijd vooraf:

De Veertigdagentijd of wel Vastentijd.

De voorbereidingstijd op Pasen

Met 1 januari in het achterhoofd heb ik één belangrijk voornemen.
Mezelf niet weer laten overvallen door het besef dat het al Aswoensdag
is, zonder dat ik nagedacht heb over de komende Vastentijd.

Hoe ga ik deze tijd doorkomen?

Zijn er dingen die ik misschien moet laten: luxe, gewoontes, dingen
die me opslokken?

Hoe ga ik met mijn tijd om?

Het is goed om als christen voorbereid te zijn op de Vastentijd.

Het helpt me altijd om een soort Vasten-programmaatje te maken.

Heel simpel. Een papier met een vijftal voornemens.

Niets drastisch, maar praktische zaken die echt iets extra's van me
vragen op het gebied van bidden, aandacht voor anderen en de manier
hoe ik omga met 'de aardse zaken'.

Misschien iets minder voor mezelf – en iets meer voor God, de mensen
en de Kerk.

De slager vraagt wel eens: "Mag het iets meer zijn?".

Dat mag zeker.

Vooraf op hoogtepunten zoals Kerst en Pasen.

Maar in de Vastentijd misschien iets minder.

Goed om daar misschien eens over na te denken.

Een goede Veertigdagentijd toegewenst !

Hartelijke groeten,

Pastoor Steijaert



INSTALLATIE PASTOOR STEIJAERT

Inmiddels is pastoor Steijaert alweer zeven weken officieel werkzaam in onze parochie. De werkzaamheden op de pastorie in Asten zijn wat uitgelopen, zodat hij genoodzaakt was om de eerste tijd te 'kamperen' in de pastorie van Heusden. Maar de installatieviering, die gepland stond op zondag 7 februari, kon door de barre weersomstandigheden niet doorgaan. Een nieuwe datum voor de viering was bij het ter perse gaan van dit blad nog niet bekend.

Wat wel duidelijk is, is dat er maximaal 30 personen bij de viering aanwezig mogen zijn, en dit betreft vooral genodigden. Maar de viering zal worden opgenomen en op een later moment worden uitgezonden via SIRIS TV en op siris.nl .

Wilt u pastoor Steijaert alvast wat beter leren kennen?

Er staat een mooi interview met hem online op de site van SIRIS.

Bekijk het interview via:

<https://siris.nl/video/151441396/nieuwe-pastoor-sacha-steijaert>

of scan deze QR-code.



AFSCHEID PASTOOR PIETER SCHEEPERS



Het gieten van het klokje zal binnenkort bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts plaatsvinden.

Het is een exacte kopie van de Maria-klok die Jan di Smet van der Diesdunc in 1447 gegoten heeft en die in de toren van de H. Maria Presentatiekerk hangt.

Op donderdag 31 december 2020 was om 18.30 uur de laatste H. Mis die door pastoor Scheepers in de H. Maria Presentatiekerk werd voorgedaan.

Na vijf jaar pastoor te zijn geweest van onze H. Franciscusparochie Asten-Someren is pastoor Pieter Scheepers als pastoor in de parochie Damiaan de Veuster te Helmond benoemd.

Ondanks het klein aantal mensen dat hierbij aanwezig mocht zijn, vanwege corona, werd het een sfeervolle viering met zang door Trio Cantare.

Er werden mooie woorden gesproken, een speciaal afscheidslied gezongen en cadeaus aangeboden.

Namens de H. Franciscusparochie werd een klokje aangeboden - tenminste alvast het prototype hiervan.

We vinden het heel erg jammer dat pastoor Scheepers ons al zo snel ging verlaten en hadden gehoopt dat hij nog minstens vijftien jaar in onze parochiepastoor zou zijn gebleven, maar zijn erg blij dat we hem hebben mogen leren kennen.

We hebben hem leren kennen als een humorvolle inspirerende persoon. Een echt mensenmens !

Wij wensen pastoor Pieter Scheepers het allerbeste toe in zijn nieuwe parochie, maar bovenal een hele gelukkige tijd in zijn geboorteplaats Mierlo-Hout. Hartelijk bedankt, Pieter, voor de tijd dat je pastoor van onze H. Franciscusparochie was.

Graag willen we hierbij ook onze nieuwe pastoor Sacha Steijaert van harte welkom heten en veel inspiratie en een heel gelukkige tijd in onze H.Franciscusparochie Asten-Someren toewensen.

De installatieviering op zondag 7 februari heeft helaas vanwege de barre weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden en is op het laatste moment geannuleerd. Ongetwijfeld komt er een nieuwe gelegenheid waarop dit gaat gebeuren.



Met vriendelijke groet,

Jan Coolen

VERHUISBERICHT

We ontvingen gelukkig wel een adreswijziging van onze oud-pastoor Pieter Scheepers.

Hij woont nu op de pastorie in Mierlo-Hout.

Voor wie het leuk vindt om hem nog eens een kaartje te sturen of nog eens contact met hem op wil nemen, zijn gegevens zijn:

Postadres	Hoofdstraat 157 5706 AL Mierlo-Hout / Helmond
Telefoon	0492 - 522 930
Mobiel	06 - 555 98 440
E-mail	pieterscheepers@hetnet.nl

AANPASSING VIERINGEN EN PASTORALE VERDELING

Al enige jaren is er een bepaalde indeling van de vieringen en de pastorale contactpersonen. Maar ook zijn er veranderingen geweest. De Sint Jozef-kerken in Someren en Someren-Heide zijn aan de eredienst onttrokken, pastoor Scheepers is verhuisd, Jack Swaanen is diaken gewijd en er is een nieuwe pastoor.

Nog voor mijn komst in de parochie wist ik één ding zeker:

“Als pastoor wil ik op elke kerklocatie de Mis vieren”.

Natuurlijk kan dat niet overal evenveel, maar wel met regelmaat.

Bovendien is het fijn als parochiepriesters af en toe eens rouleren.

Maar ben ik er ook overtuigd dat mensen behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt. Iemand die ze kennen, die ze vertrouwen en die met hen de pieken en dalen van het leven meemaakt.

Dan moet je zoeken naar een mix waarin het vaste gezicht en het rouleren samengaan.

Maar waarin ook diaken Swaanen de kans krijgt om te assisteren.

Als pastorale team hebben we gekeken naar wat mogelijk is en zijn we tot een aantal aanpassingen gekomen in het vieringenrooster en de pastorale verantwoordelijkheden.

Vieringenrooster: vanaf 1 februari 2021

De tijden en plaatsen van de vieringen op zaterdag en zondag veranderen niet. De priesters rouleren alleen iets meer en op zaterdagavond zal er in Heusden nog maar eenmaal per maand een Woord- en Communieviering zijn. De andere zaterdagavonden is er een Eucharistieviering.

Bijvoorbeeld:

Pastoor Steijaert viert zeker eenmaal per maand de Eucharistie in Heusden, Lierop en Ommel.

Pater Zwirs viert eenmaal per maand de Eucharistie in Ommel,

en Kapelaan van Overbeek in Someren-Dorp en Asten.
Diaken Swaanen zal over een tijdje assisteren als diaken in de Eucharistie en preken verzorgen.
Vanaf april zorgen de reeds geplande Eerste Communie- en Vormselvieringen misschien nog voor wat verschuivingen.
Maar hierna wordt het nieuwe rooster leidend.

Verdeling pastorale aanspreekpunten:

vanaf 1e zondag van de Veertigdagentijd (21 februari)

Pater Zwirs	Lierop.
Kapelaan van Overbeek	Ommel, Someren-Eind, Someren-Heide en Heusden
Pastoor Steijaert:	Asten en Someren.

Deze priesters zijn de eerste aanspreekpunten voor pastorale zaken. Denk aan: uitvaarten, ziekenzalvingen, doopsels, huisbezoek, contact met vrijwilligers en eventueel contact met scholen, maatschappelijke instellingen en zorgcentra.

Dit zal even wennen zijn.

In Someren-Dorp is men bijvoorbeeld gewend dat kapelaan van Overbeek de uitvaarten verzorgde. Dit zal nu pastoor Steijaert zijn. En in Heusden verzorgde pastoor Scheepers de uitvaarten met een Eucharistie. Kapelaan van Overbeek zal dit nu doen.

Als pastoraal team hopen we op deze manier nabij te kunnen zijn en recht te doen aan ieder kerklocatie.

Als er vragen over zijn, aarzel niet om mij even aan te spreken.

Groeten,

Pastoor Steijaert



EVEN VOORSTELLEN . . .

Hallo allemaal,

Sinds 1 februari 2021 ben ik, als secretaris, toegetreden tot het kerkbestuur, en daarom wil ik mij graag even aan u voorstellen.

Ik ben Myriam van den Einden, al 25 jaar getrouwd met Frank. Wij hebben 2 volwassen zonen van 24 en 23 jaar.

Ik ben geen Astense van geboorte, maar woon er wel met heel veel plezier.

Ik werk bij Centerparcs 'De Vossemeren' in Lommel en in mijn vrije tijd ben ik vooral creatief bezig, en lees en wandel ik graag.



U vraagt zich misschien af waarom ik ervoor gekozen heb om in het kerkbestuur plaats te nemen. Dat is omdat ik het belangrijk vind dat de Kerk blijft leven in de gemeenschappen van Someren, Someren-Eind, Someren-Heide, Lierop, Ommel, Heusden en Asten. Daar wil ik mij graag voor inzetten, samen met alle andere vrijwilligers en natuurlijk met het pastoraal team. Daarnaast vind ik het fijn om maatschappelijk betrokken te zijn.

Met vriendelijke groeten,

Myriam van den Einden

EEN BÉÉTJE PASEN VIEREN . . .

De coronapandemie blijft voortduren, en daarom kunnen we dit jaar maar beperkt Pasen vieren. Maar dat is gelukkig al meer dan vorig jaar, toen er vrijwel niets mogelijk was !

De coronamaatregelen kent u intussen wel uit uw hoofd, maar er zijn wel enkele kleine toevoegingen.

De situatie is momenteel als volgt: (status 18 februari)

Er zijn vooralsnog maar 30 personen welkom per viering.
De verwachting is dat dat nog wel even zo blijft.

In de meeste gevallen dient u zich aan te melden voor de viering.

Asten:

Maandag tm, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur telefonisch reserveren bij het secretariaat, telefoon 0493-691315,

Heusden:

Donderdag + vrijdag 18.00-19.00 uur bij Wim van Bussel: 06-57114410.

Ommel:

Donderdag + vrijdag 14.00-16.00 uur bij Christa Haazen: 06-57278346.

Someren-Dorp:

Vrijdag 9.00-11.00 en 19.00-20.00 uur bij Patricia Kloppers: 06-49760202.

Someren-Eind:

Via Nelly van Houts, per mail, voordeur of telefoon: 0493-493100 of 06-17482545.

Sluis XIII:

Aanmelden aan de deur. Vol = vol !

Lierop:

Woensdag + vrijdag 10.00-12.00 uur op de pastorie of via 0492-331215.

U kunt zich maar voor één weekeind tegelijk aanmelden.

Zit een viering volgeboekt, dan wordt u met voorrang een plaats aangeboden voor de week daarop.

Was de viering al volgeboekt? Of bent u vergeten te reserveren?

Bent u niet fit, of vindt u het te riskant om naar de kerk te komen?

Elke zondag om 10.00 uur kunt u via NPO2 live een Eucharistieviering ergens in Nederland volgen.

Met ingang van 1 december is het dragen van **een mondkapje** verplicht in de publieke binnenruimte. Gebedshuizen zijn uitgezonderd van deze verplichting. De bisschoppenconferentie heeft er een 'dringend advies' van gemaakt. En de parochie heeft dat advies overgenomen, maar er wordt niet overal even streng op toegezien.

Hoofdzaak is dat iedereen altijd verstandig met elkaar om blijft gaan.

Zijn er mensen besmet met Covid-19 en zijn die via **bron- en contact-onderzoek** herleidbaar tot een bepaalde kerk, dan kan deze tijdelijk gesloten worden. Het is niet leuk, maar mocht u positief getest worden, neem dan wel uw verantwoordelijkheid en meld de kerk bij het onderzoek, in het belang van ons allen.

Wijwater is voorlopig niet in de kerken te vinden vanwege besmettingsgevaar. Maar u kunt contact opnemen met de priester van de betreffende locatie als u een flesje wijwater nodig hebt.

Uitvaarten en huwelijken kunnen met een beperkt aantal personen (maar hoeveel precies, dat wisselt nogal eens), in beperkte tijd en vorm doorgaan.

U kunt ook het afscheid op dit moment eenvoudig houden en later alsnog een 'normale' uitvaart- en herdenkingsviering houden.

Uitvaartcentra e.d. beschikken over technologie om vieringen te **filmen en online** uit te zenden. De parochie niet. Maar wie weet hoe je een uitvaart, huwelijk of doop in beperkt gezelschap kunt filmen om daarbij anderen elders live mee te laten kijken en daar wel over beschikt of het kan laten regelen krijgt daarvoor de ruimte.

Handen schudden bij de vredeswens doen we even niet. Maar een knikje, zwaai of iets dergelijks mag uiteraard wel. Daarmee kunt u zelfs nog méér mensen de vrede wensen dan door handen te schudden ! 😊

Verkoudheidsachtige klachten ? Blijf dan thuis en laat u testen !

***Let op, dit zijn de afspraken zoals ze gelden op 18 februari.
Volg de parochiewebsite en Het Peelbelang en 't Contact
voor wijzigingen in de coronamaatregelen,
voor de vieringen rond de Goede Week en Pasen
en voor aanwijzingen over het aanmelden voor de vieringen.***

KRUIS- WEG



Waar: kerk in Ommel

Wanneer: op de vrijdagen in de Veertigdagentijd, te weten:
19 - 26 februari, 5 -12 -19 - 26 maart en 2 april 2021

Tijdstip: 15.00 uur

EN HET KERKMUSEUM ???

In de tijd vóór Corona zijn we begonnen met de inrichting van een “Kerkmuseum”, boven, op de koorzolder van de kerk van Asten.

Het museum is nog in opbouw en nog niet helemaal klaar.

Er worden nog steeds religieuze artikelen aangeleverd.

Het is op termijn de bedoeling dat de VVV Asten rondleidingen in de kerk en op de koorzolder organiseert in groepsverband -
maar helaas, Corona . . .

Ook is het de bedoeling dat er, wanneer het klaar is, een officiële opening gaat plaatsvinden.

Maar wanneer? Corona . . .

Mocht u nog interessante kerkelijke spullen hebben die in het museum zouden kunnen passen, neem dan contact op met Jan Coolen.

OP WEG NAAR NIEUW LEVEN

Aswoensdag

De Veertigdagentijd is al begonnen. Door de coronapandemie kon het carnaval niet of alleen in zeer afgeslankte vorm worden gevierd. Voor velen in ons bisdom vormt dat een grote teleurstelling en een groot offer. Wij worden uitgenodigd om in de komende weken na te denken over het lijden, het sterven en de opstanding van Christus. Langs de weg van het kruis heeft Christus nieuw leven ontvangen.

Maar wij worden ook uitgedaagd na te denken over ons eigen leven. Bij het askruisje, dat op Aswoensdag in aangepaste vorm is uitgereikt, kunnen twee Schriftteksten worden uitgesproken: "Gedenk, mens dat je stof bent" of "Bekeer je en geloof het Evangelie".

Als mensen zijn wij breekbaar en kwetsbaar. Wij zijn maar stof. Maar tegelijk zijn wij ook mensen met een hoge roeping. Steeds weer worden we uitgenodigd om ons naar Jezus toe te keren en trouw zijn Evangelie zichtbaar te maken door op een vernieuwde wijze te gaan leven. De komende Veertigdagentijd is immers een tijd van bekering en levensvernieuwing.



Een tijd van verzoening ook. God keert zich in Christus tot ons; wij worden uitgenodigd ons tot Hem te keren. Wij zijn geroepen om onze relatie met God, met elkaar en onszelf opnieuw te verdiepen. Christus heeft ons in het Evangelie van Aswoensdag concrete aanwijzingen gegeven hoe wij dat in het vat kunnen gieten.

Overvloedige gerechtigheid

Het Evangelie van Aswoensdag vormt een deel van de Bergrede van Jezus. Als een nieuwe Mozes geeft hij in deze rede in zekere zin de grondwet van het Koninkrijk dat God wil realiseren. En dan gaat het om overvloedige gerechtigheid. Een gerechtigheid die groter moet zijn dan die van Schriftgeleerden en Farizeeën. Of zoals een theoloog wel eens gezegd heeft: het gaat om méér dan het gewone.

Die gerechtigheid wordt op drie-voudige wijze uitgewerkt. Het gaat om aalmoezen geven, om gebed en vasten.

Het goede doen

Het geven van aalmoezen kunnen wij actualiseren met woorden als naastenliefde, gerechtigheid en solidariteit. Israël denkt in termen van het verbond. God heeft met zijn geliefde volk Israël een verbond gesloten. En dat betekent dat er binnen het verbondsvolk gerechtigheid moet heersen. Dit bijbels pathos voor gerechtigheid heeft onze samenleving gestempeld. Maar tegelijkertijd is er levensgroot het gevaar van onverschilligheid. Paus Franciscus waarschuwt regelmatig tegen deze verleiding en vraagt ons om alert te zijn als het gaat om de zorgen en noden van onze naasten.

Worden wij echt geraakt door de ellende van de armen in onze wereld? Door de nood van miljoenen vluchtelingen? Door de zorgen van de daklozen, vaak vlakbij in onze omgeving? Door de eenzaamheid van niet weinig alleenstaanden?



Wij krijgen 40 dagen om ons bewust te worden dat wij geroepen zijn tot verbondenheid met de kleinen en kwetsbaren van deze wereld. In kracht van de Heilige Geest kunnen wij ons oefenen in solidariteit, waarbij de linkerhand niet hoeft te weten wat de rechterhand doet.

Mensen van gebed

Christus spreekt niet alleen over een 'horizontale' gerechtigheid ten opzichte van onze naasten. Maar ook over een 'verticale' gerechtigheid. Hij spreekt over het gebed. Jezus zelf is bij uitstek een bidder. Wij kunnen zeggen dat het gebed het leven van Christus heeft gedragen. Steeds weer lezen wij in het Nieuwe Testament dat Jezus tijd vrij maakt voor het gesprek met God die Hij zijn Vader noemt.

Hij bidt vaak in de vrije natuur, maar ook in de synagogen van het Joodse land, en bij gelegenheid van de feesten van Israël is Hij in de grote Tempel van Jeruzalem.



De komende Veertigdagen kunnen wij gebruiken om onze band met God biddend te verdiepen.

Matiging

Christus spreekt niet alleen over aalmoezen en gebed maar noemt nog een derde dimensie van de gerechtigheid: het vasten.

In de Bijbelse spiritualiteit is dat een belangrijk element.

In het Evangelie horen wij dat ook onze Heer perioden van vasten heeft gekend. In het recente verleden zijn heel veel vormen van vasten in snel tempo verdwenen. Tegelijk zie ik de laatste jaren bij steeds meer christenen, zowel Rooms-Katholiek als Protestant, het verlangen om deze Veertigdagentijd ook een echte vastentijd te laten zijn. Zij zoeken en vinden nieuwe vormen om het vasten inhoud te geven. Zo kunnen mensen zichzelf 'leegmaken', zodat er meer ruimte komt voor de

overdenking van de werkelijk belangrijke vragen van het bestaan. Wat is de zin van mijn leven? Waar ben ik mee bezig? Wat zijn de prioriteiten in mijn bestaan? Dien ik met al mijn slaven en sloven werkelijk de Heer en de ander. of draait alles rond mijn eigen dikke ik?

Op weg naar Pasen

Wij leven in bijzondere tijden. Koning Winter heeft toegeslagen met een flink pak sneeuw en stevige vorst in de nacht. Voor met name kinderen en schaatsers een reden tot plezier. Zo kunnen wij in een witte wereld de coronapandemie even op de achtergrond schuiven.

Maar helaas is de verwachting dat de crisis ons langer in de greep zal houden dan tot recent werd verwacht. Nieuwe varianten van het virus zorgen voor extra besmettingen en het vaccinatieprogramma heeft om verschillende redenen vertraging opgelopen. Het gevolg is dat de vrijheidsbeperkingen langer duren. De hoop op versoepelingen van de maatregelen is voorlopig vervlogen. En dat valt de meesten van ons steeds zwaarder.

Eenzame mensen voelen zich nog eenzamer.

En gezinnen met kinderen hebben vaak te maken met extra zorgen en onderlinge spanningen.

Juist nu worden wij opgeroepen om moed te houden. Maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Christenen leven met een wenkend perspectief.

**Niet een onzichtbaar virus regeert de wereld, maar onze God !
Hij is immers de Heer van de werkelijkheid.**

Onze relatie met Hem kan ons hopelijk veerkracht geven.

In deze tijd worden de dagen weer langer.

De lente komt nabij. Meer licht en minder duisternis in de natuur.

Laten wij hopen dat er spoedig ook meer licht mag komen in onze samenleving en ons eigen bestaan. Wij snakken allemaal naar meer vrijheid en een meer ontspannen leven.

In de komende weken, op weg naar het opstandingsfeest van Christus, kunnen wij onze band met God, met onze naasten en onszelf opnieuw verdiepen en versterken. Drievoudige gerechtigheid realiseren als uitdaging voor de komende Veertigdagentijd.

Ik wens u oprecht veel inspiratie en veerkracht. Ook om anderen bij te staan. Juist nu moeten wij allen die in somberheid dreigen weg te zinken, niet in de steek laten maar juist een hart onder de riem steken. Pasen betekent nieuw en ander leven voor Christus.

Het Paasfeest geeft hopelijk aan ieder van ons uitzicht op nieuw en bevrijd leven voor Gods aangezicht.

Mgr. Dr. Gerard de Korte



*Niet een onzichtbaar
virus regeert de
wereld,
maar onze God !*

10.000 KLAPPEN OP DE GROTE TROM tijdens drie dagen carnaval

**Een interview met een bevlogen,
zeer muzikale jubilaris.**

*'Mijn grootste genoegen is de
grote trom. Ik heb 14 jaar in dweil-
orkest RETTEKETET gespeeld.
Ik heb twee ambities:
kerkmuziek en carnavalsmuziek.
Enerzijds dus Carnaval
en anderzijds de Kerk.'*



Die twee ambities zie je ook terug in de activiteiten van Ben Spronk, waarmee ik vandaag een interview heb. Ben leeft voor de muziek. Hij heeft onder meer carnavalsliedjes geschreven, waarvan er een aantal op CD verscheen. Echter, hij componeerde ook de Mis "Missa Sancta Maria", die uitgevoerd werd bij de installatie van het hoogaltaar in de kerk in Asten.

Carnaval en de Vasten horen ook eigenlijk bij elkaar . . .

Jubileum

Ben zet zich al meer dan 50 jaar in als vrijwilliger binnen de kerk en de Astense gemeenschap.

'Muziek is mijn lust en mijn leven. Muziek houdt je op de been', zegt hij zelf.

Je merkt ook dat hij er nog steeds volop mee bezig is, als hij trots de opnamen van "de 10.000 klappen" laat horen: de opnamen van het dweilorkest tijdens Carnaval. Je merkt het eveneens als hij zijn eigen composities laat zien.

Hij heeft 20 muziekprogramma's liggen, die allemaal uitgevoerd kunnen worden. En hij componeert en arrangeert ook zelf.

Aan de muur van zijn studeerkamer hangt zijn leven, zoals Ben



zelf zegt. Je ziet er onder andere de eerste bouw van zijn huis en de foto's van Carnaval.

Aan de muur thuis hangt ook een certificaat voor 25 jaar inzet voor de Ziekenomroep.

En museum "Klok & Peel" mocht 13 jaar rekenen op Ben, met het organiseren van muziekavonden.

Hoe kwam je in Asten terecht?

Ben is Bosschenaar. Voor zijn werkzaamheden heeft hij kortere of langere tijd op verschillende plekken in Nederland gewoond, onder meer in Amsterdam.

Bij Ben en zijn vrouw leefde echter de wens weer in het zuiden te gaan wonen. Hij kon solliciteren op een buitendienstplek die vrij kwam en zo arriveerde hij in Geldrop.



Zijn vrouw en hij hebben daarvan-
daan om zich heen gekeken naar
een betere plek, en zo is uiteindelijk
de keus op Asten gevallen.

Hoe kwam je met muziek in aan- raking?

*'Ik kom uit een muzikaal gezin.
Mijn vader was organist in Den
Bosch, in de St. Jozefkerk.
Ook was mijn vader liefhebber van
Engelse dansorkesten.'*

Regelmatig ging Ben met zijn vader
mee als deze orgel ging spelen.
'Zoiets blijft toch aan je plakken',
zegt Ben.

*'Thuis hadden we ook een
'huisband'. Samen met mijn vijf
zussen vormden we een eigen
huisorkest'.*

'Ik wil hier aan de slag'

Toen Ben zich in Asten vestigde was
één van zijn acties naar de pastorie
gaan, waar hij zich heeft gemeld
met: *'Ik wil hier aan de slag. Wat
kunnen we doen?'*

Hieruit vloeide onder meer voort
de oprichting van een jongerenkoor,
"Jolitas" (**J**ongeren-**LIT**urgie **AS**-
ten, 1970). Het repeteerde weke-
lijks,
en eenmaal per maand zong het in

de kerk.

Het tweede jongerenkoor, dat eind jaren '90 werd opgericht, heette "Voglio Cantare": "Ik wil zingen".

Bij de oprichting van dit koor kwamen verschillende moeders met hun kinderen mee.

Dit resulteerde ter plekke direct in de oprichting van een dameskoor dat vandaag nog steeds actief is: "Vocal Surprise".

Ben is op verschillende plekken ook behulpzaam geweest als organist. Organist bij koren, en kerkorganist in Ommel, waar hij ieder weekend de dienst invulde. In deze coronatijd neemt SIRIS de diensten op en zendt ze uit.

Bekeringspunt

'De invloed van muziek op mijn leven was bepalend. Het bijwonen van een klassiek stuk, de 8e symfonie van Schubert - "Die Unvollendete" - was mijn bekering tot de klassieke muziek. Dit is een Symfonie in b-klein, D 759. Vanaf toen maakte klassieke muziek een onderdeel uit van mijn leven. Het was mijn bekeringspunt. Ik werd enorm geraakt door dit stuk'.



Welke mooie momenten zou je kunnen noemen?

'Een prachtige herinnering heb ik aan 20 september 1998. Geweldig. We hebben toen een ommegang in Asten georganiseerd waar 350 mensen aan deelnamen. Na de noven in Ommel ging het richting Asten. We hadden prachtig weer, een wonder op zich, na dagen regen. En een volle kerk. Prachtig. Het Eeuwfeest van de kerk, met een concert van het symfonieorkest van Philips en het Astens Gemengd Koor, is ook zo'n moment. Een mooi feest, magnifiek. Ik ben een jaar bezig geweest dat orkest hier te krijgen. Dat is me mede gelukt door mijn werk bij Polygram, waardoor ik ook contacten binnen Philips had.

Vandaag hebben we met z'n drieën nog een trio dat ieder weekend bij elkaar komt, ook in coronatijd.

Ik ben bezig met de voorbereiding van de 8e Gregoriaanse Mis, die we willen uitvoeren bij de installatie van de nieuwe pastoor.'

Wat heb jij met de Kerk?

'De kerk is mijn tweede huis. Ik voel me daar thuis. Ongetwijfeld speelt daar iets vanuit mijn jeugd in mee. Thuis hadden wij een katholieke sfeer. Die was ook voor de hand liggend, omdat mijn vader organist bij de parochie was en wij op die manier veel contacten met en binnen de Kerk hadden.'

'We moeten niet teveel somberen, vind ik. Er is zoveel moois te ontdekken. Er zijn zoveel raakpunten. Althans, zo ervaar ik het zeker met muziek. Vandaag kan ik nog steeds genieten van het orgelspelen. Ik denk wel dat je ook zelf een beetje op zoek moet gaan.'

Ben heeft een lange lijst van allerlei activiteiten binnen de Kerk. We pakken er nog twee uit:

Hij is lector in de kerk van Asten. *'Ik heb me als lector aangemeld, omdat dit een van de weinige liturgische activiteiten is die door leken gedaan kan worden.'*

Hij is waarnemend uitvaartkoster als de koster met vakantie is.

En zoals eerder gezegd, hij was 13 jaar als vrijwilliger verbonden aan het museum in Asten.

Daar organiseerde hij eveneens concerten en muziekavonden.

Heb jij nog ideeën of suggesties voor de kerk vandaag?

'Mij lijkt het heel mooi als er weer muziekavonden zouden komen, zoals we die in het verleden ook wel hadden. Dat waren meditatieve luisteravonden.'

Ben heeft twintig muziekprogramma's liggen. Ideeën genoeg.

Ik ben ervan overtuigd dat we nog veel muzikaals van Ben zullen horen.

Arnold Spijker



SLUIT GOD NIET OP IN DE KERK !

Een vreemde zin, zo op het eerste gezicht. "God opsluiten in een kerk?" God kan toch alles, die kun je toch niet opsluiten?

Daar heeft u helemaal gelijk in, maar toch sluiten we God vaak op in een kerk.

Ik merk het als ik in een vreemde stad ben. Wanneer je een kerk wilt bezoeken en een kaarsje wilt aansteken dan is de kerk vaak gesloten. De kerk gaat alleen open voor de zondagsviering. De rest van de week is de kerk gesloten. Dit heeft natuurlijk een reden: angst voor vernielingen en ongepast gedrag in het kerkgebouw. Allemaal heel begrijpelijk.

De vraag is dan: is God er dan maar alleen tijdens een H. Mis of is God ook buiten de kerk te vinden? Het antwoord op die vraag is een wedervraag.

Wil je God buiten de kerk vinden? Ervaar je God alleen in de kerk of ook in je dagelijkse leven?

Ik denk dat dat een moeilijke vraag is, want: wanneer ervaar ik God dan in mijn dagelijkse leven?

Is God dan overal, zoals ik vroeger op school leerde?

Waarom laat God dan al die ellende op de wereld toe?

Een kerk geeft het gevoel van saamhorigheid, samen geloven, samen Christen zijn.

Maar als je alleen bent: ben ik alleen en toch samen met God?

Wat geloof ik eigenlijk?

Wat is dat: Christen zijn in het dagelijkse leven?

Het zou een beetje hoogmoedig en arrogant zijn als ik zou zeggen dat ik het antwoord hierop weet.

Ik weet het niet en ik zal het waarschijnlijk ook nooit te weten komen.



Maar toch: misschien is het in de 40-dagen-tijd wel een idee om hier eens over na te denken of met iemand hierover in gesprek te gaan. Ik denk dat elke Christen wel eens nadenkt over die vragen. Het zijn levensvragen waar je niet direct een antwoord op kunt geven.

Als je ooit denkt dat je ergens een antwoord op kunt geven, dan gebeurt er weer iets waardoor je er weer heel anders tegenaan kijkt. Het blijft een zoektocht.

Een zoektocht naar antwoorden die nooit definitief zijn.

Antwoorden die steeds anders zijn als de vragen vanuit een ander perspectief worden gesteld.

Ik denk daarom dat God niet in de kerk opgesloten kan worden.

Zolang mensen nadenken, praten, en God in het dagelijks leven ervaren, is God ook buiten de kerk aanwezig, zelfs al zit de kerkdeur op slot.

Jack Swaanen, PD



Omdat geloven géén verzameling regeltjes is.

Een prachtig boekje met verrassende gedachten bij de lezingen van elke dag van de Veertigdagentijd.

Er liggen enkele exemplaren in de kerken van Asten en Ommel. De boekjes zijn ook te bestellen via dienstencentrum@kcv-net.nl of tel. 0492-554644 (kantooruren).

Richtprijs: € 4,80, te betalen aan de KCV (niet aan de parochie !)

MARIAOORD OMMEL

PARK VAN VREDE: WAAR STAAN WE?

Nadat in het najaar van 2015 op aangeven van Wim Loverbosch een projectgroep is gestart om het Mariaoord te restaureren zijn er door kapelaan van Overbeek, de locatieraad Ommel, de projectgroep, het bestuur van de Stichting en vele vrijwilligers honderden uren besteed aan de uitwerking van de ontwikkelde plannen. Vanuit het kerkbestuur hebben we financiële ondersteuning gekregen voor het deskundig laten uitwerken van het masterplan en voor de verplichte inspectie door Monumentenwacht.

De toekomst van Mariaoord Ommel als bedevaartsplaats, met de uitbreiding van het Park van Vrede, krijgt bij velen steeds meer lof. O.a. ook van bisschop Gerard de Korte! Ook pastoor Steijaert gaf bij zijn bezoek aan Ommel reeds aan dat het belangrijk is dat de bedevaartsplaats, welke al honderden jaren een regionale functie heeft, een goede toekomst verdient. Hij gaat er dan ook vanuit dat binnen de Franciscusparochie een bestendig beleidsplan wordt ontwikkeld met een visie voor de

toekomst. In samenwerking met de locatieraad Ommel en alle betrokkenen kan dan stap voor stap de inrichting van Mariaoord Ommel, Park van Vrede gerealiseerd worden, waarbij vooral de kerkelijke, maatschappelijke en culturele waarden behouden en uitgebouwd kunnen worden.

In 2019 was het 75 jaar geleden dat Ommel werd bevrijd van de bezetting door de Duitsers en dit jubileumjaar kreeg van de Dorpsraad Ommel extra aandacht. Velen zijn enthousiast over de plannen om Ommel als bedevaartsplaats voor de regio Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg een mooie doorstart te geven. De visie om het kerkdorp Ommel uit te breiden met een toekomstbestendig Park van Vrede is een welkome ondersteuning van vele eeuwen cultuur en traditie.



En hiermee zal de toekomst van Ommel ook van extra waarde blijven.

De werkgroep fondswerving heeft enthousiast getracht financiering te vinden, maar tot heden met onvoldoende resultaat. De provincie Brabant, die een “subsidiepot” heeft voor restauratie van rijksmonumenten, heeft in 2020 onze aanvraag niet gehonoreerd. Met de ervaring die we hebben, doen we dit jaar een nieuwe poging. Verder hadden we onze hoop gevestigd op het Mondriaan Fonds om een goede start te maken met de verdere uitwerking en invulling van de plannen in en rond het Park van Vrede: Op een vernieuwende wijze zou de aandacht van vooral jongeren gericht worden op de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en op de noodzaak van vrede en vrijheid.

Helaas liet het Mondriaan Fonds ons weten dat de plannen nog niet ver genoeg waren uitgewerkt. Net als bij de provincie waren ook hier te veel aanvragen ten opzichte van de beschikbare bedragen in de subsidiepot.

Een tweetal andere fondsen heeft toezeggingen van € 5000,- en € 10.000,- gedaan.



Verder hebben we met eigen acties, vooral rond de Meimaanden in 2018 en 2019 en door vele donaties van personen, ca. €25.000,- ontvangen.

Helaas heeft in 2020 corona ons beperkt wat betreft de organisatie, fondswerving, sponsoring en eigen activiteiten.

Wat gelukkig, dankzij medewerking van het parochiebestuur en inzet van vele uren vrijwilligerswerk, wèl door kon gaan, is het in orde maken van het achterstallig onderhoud van het groen in het park.

Daarom zeggen wij hartelijk dank aan al die vrijwilligers die zich ‘pro Deo’ hebben ingezet voor het onderhoud en behoud van ons mooie park.

Voor informatie, zie onze website : www.mariaoordommel.nl

Bestuur Stichting “Mariaoord Ommel, Park van Vrede”.

De Kinderpagina ~ voor wie jong van hart is

Serie "Exodus", deel 59



En toen ???

En toen was het spontane feest aan de oever van de zee voorbij.
De Israëlieten hadden nu lang genoeg stilgestaan bij het verleden.
En ze hadden Gods grote daden gezien, en Hem daarvoor gedankt.
En toen?

Toen verzamelden ze hun spullen en vertrokken van bij de zee.
In films zie je soms dat ze ook zoveel mogelijk wapens meenamen,
die van de dode Egyptenaren waren geweest.

Want die zouden ze later nog wel eens nodig kunnen hebben.

Dus nu . . . op naar de toekomst.

Op naar het Beloofde Land.

Op naar . . . de woestijn !

Ze hadden uit Egypte alles meegenomen wat ze konden dragen.

En zoveel mogelijk eten.

En vast ook wel wat water en wat wijn, in kruiken en in leren zakken.

Maar in de woestijn is het heet.

En droog. Kurkdroog.

En dan wil je drinken. Véél drinken.

En dan is het water zo op.

En toen?

Toen keken ze onderweg goed of struiken of planten zagen,
ze keken naar de rotsen, en zochten sporen van dieren of mensen.

Zo konden ze zien of er ergens een bron of oase was.

Maar niets en niemand wees op de aanwezigheid van water.

En toen?

Na drie dagen kwamen ze in een plaats die Mara heet.

Daar was water.

Maar dat water was bitter. Giftig dus - in elk geval voor mensen.

En toen???

Toen was de goede moed van het volk verdwenen.
Hun geloof in God was weggezakt en ze werden kwaad op Mozes.



En toen wist Mozes pas goed waar hij eigenlijk aan begonnen was.
Maar hij wist ook dat God zou helpen.

Dus ging hij bidden. Niet zachtjes, maar keihard hardop.
Hij riep, zodat iedereen het zou horen en zou blijven geloven.
En God wees Mozes een stuk hout aan dat daar ergens lag.
Hij gooide dat in het water, en toen trok het gif eruit.
Vraag niet hoe dat kan, maar het was Gods idee.
En het water werd zoet - dat wil zeggen, drinkbaar -,
en iedereen was meteen weer blij.

Maar dit was pas de eerste test voor de Israëlieten . . .

God maakte hun duidelijk:

“Als jullie luisteren naar mijn stem, en doen wat goed is in mijn ogen,
dan hoef ik jullie nooit iets ergs te laten overkomen,
zoals de afgelopen tijd bij de Egyptenaren is gebeurd”.

Mozes had op dat moment heel goed naar God geluisterd.

Er was een groot probleem - maar hij riep tot de Heer.

En als je roept tot de Heer, dan geeft Hij antwoord.

Dan zegt Hij je hoe je een probleem het beste op kunt lossen - of zo.

“Jullie moeten aandachtig naar mij luisteren”, zei God.

‘Luisteren’ in de zin van ‘echt proberen te horen en te begrijpen’,
maar ook ‘luisteren’ in de zin van ‘doen wat Hij zegt’.

Dus vooral NIET zoals de Farao deed, want daar kwam ellende van.

Als je naar God luistert, dan is Hij een Helper en Genezer voor je.

Dit gaat over **JOU** !!!



Jongerenrubriek

Luisteren

“Jaaaa, ik luister !”

“Jaaaa, ik hoor je wel !”

“Jaaaaa, je hoeft niet te schreeuwen...”

Je hebt ongetwijfeld deze zinnestjes wel eens gehoord: je zegt iets, maar je krijgt niet de indruk dat er ook daadwerkelijk geluisterd wordt. Horen en luisteren zijn twee verschillende dingen.

Horen is een biologisch verschijnsel.

Je hebt er ongetwijfeld op school over geleerd: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Tijdens de biologielessen is er van alles over verteld, en als je wilt weten hoe “horen” biologisch gezien in zijn werk gaat dan vind je op YouTube allerlei interessante filmpjes.

Horen doe je de hele dag door.

Elk geluid komt zo maar bij je binnen.

En dan.....

Dan begint het luisteren.

Het luisteren naar een ander, het luisteren naar de stem in jezelf, luisteren naar je eigen gedachten.

Luister je wel eens, of ben je de hele dag aan het horen?

Luister je naar muziek of hóór je alleen maar muziek?

Luister je naar een ander of hóór je alleen maar een ander?

Als je hierover nadenkt merk je dat je vaak aan het horen bent, en weinig aan het luisteren.

Als je met iemand praat en je merkt dat je gesprekspartner luistert ontstaat er een gesprek. Een gesprek wat dieper gaat dan het weer van vandaag en de laatste roddels.



Een echt gesprek geeft een gevoel van verbondenheid,
een gevoel van warmte, een gevoel van medeleven.

“Listen to your heart” is een van de vele songs die gaan over het
luisteren naar je hart.

Maar wat is dat is dat eigenlijk? Luisteren naar je hart?

Ben je dat zelf, is dat je gevoel of je intuïtie?

Of gaat het verder:

is het iets waar veel jongeren niet meer over durven te praten,
en het daarom “iets” noemen

terwijl ze het eigenlijk over zoiets als God hebben?

Misschien iets om te proberen:

luisteren naar je hart,

luisteren naar je intuïtie,

luisteren naar dat “iets”,

misschien luisteren naar “God” ????????



Jack Swaanen, permanent diaken
Jack is bereikbaar via j.swaanen@rkfranciscus.nl.



TER SPRAKE.....ЗКАЯ92 ЯЭТ

“Vierhonderddagentijd...” - Midden in de coronacrisis zijn we van de Kersttijd de Veertigdagentijd in gegleden. Stilletjes. De liturgie is nog steeds ernstig beperkt. Zelfs Carnaval is dit jaar afgelast. Dus nu zitten we in de Veertigdagentijd. Hoewel, het lijkt wel of we daar sinds de Veertigdagentijd van vorig jaar nauwelijks uit zijn geweest. Het voelt alsof het een Vierhonderd-dagentijd is geworden.

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. Maar bezinning is ons afgelopen jaar ook door de omstandigheden opgedrongen. Ontregeling door de coronaregels. Dreiging van faillissementen. Eenzaamheid. Frustratie over wat er niet mag en niet kan. De dreiging van een soms heel lang durende ziekte, van beademing op de IC, van eindeloze revalidatietrajecten en maar zien in hoeverre je nog herstelt. En de dreiging van de dood, die ineens

heel dichtbij is gekomen, ook voor jongere mensen. Waarbij de vraag in je opkomt wat kwaliteit van leven eigenlijk is.

Deze coronatijd is dreigend, want dat virus kent geen genade en treft goede en slechte mensen even hard. De Veertigdagentijd is ook dreigend. Je wordt met je neus op de zondigheid van de mensheid gedrukt - ja, zo heet dat nou eenmaal -, en op je eigen falen. En je voelt de druk van de naderende kruisiging van Jezus, als gevolg van die zondigheid. Maar dat op zich gezonde schuldbesef gaat altijd samen met het besef van Gods barmhartigheid en van zijn uitnodiging om om te keren en de nieuwe kansen aan te grijpen die God je wil geven. Want Jezus is verrezen !

Dat confronterende heeft de coronatijd dus met de Veertigdagentijd gemeen. Verborgene patronen in de maatschappij komen in het daglicht, verhoudingen komen op scherp te staan. Zorgpersoneel blijkt ineens heldhaftig te zijn. En we verzinnen de gekste dingen om elkaar nabij te kunnen zijn en door te kunnen gaan met leven. Maar toch.



Ik las in een krant over de frustratie van winkeliers. Hun winkels zijn al wekenlang gesloten. Een handige boekhandel verkocht dus agenda's en kalenders via een aardige supermarkt. Anders had hij alles weg kunnen gooien. Een mooi stukje solidariteit en out-of-the-box denken. Maar dat mocht dus niet van één of ander coronaregeltje !

Er stond ook iets in over kledingzaken. "We kunnen de wintercollectie niet meer verkopen. Die moeten we afschrijven".

Afschrijven? Hoezo?! Komt er eind 2021 geen winter meer, of zo? "Het zijn mode-artikelen, die kunnen we volgend jaar niet meer verkopen". Dit is toch te gek voor woorden ! Het schijnt dat overgebleven kleding al vóór corona door de snijmachine ging. Want volgend jaar hebben de mode-ontwerpers weer een nieuw kleurtje bedacht. En dat doen ze met opzet ! Maar als wij splinternieuwe kleding vernietigen omdat die volgend jaar een ander stikseltje of iets andere broekspijpen moet hebben, terwijl half Oost-Europa al blij zou zijn met een mantel uit 1950 - zijn we dan niet verkeerd bezig?!

En als we geen geld over hebben om de vogels te voeren die de



processierupsen voor ons opeten, spuiten we dan liever goedkoop gif over die rupsen, waar ook de vogels van dood gaan?! Hoe zou God hier nou over denken?!

Dat bedoel ik dus. Dit soort dingen komen nu versneld aan het licht. Dat is een goede zaak, want als we ons bewust worden van wat er speelt kunnen we omkeren. Misschien is dit wel wat God van ons vraagt in deze tijd. Veertig dagen zijn genoeg voor een nieuwe start. En vierhonderd dagen moeten genoeg zijn om concrete stappen te zetten. Toch?!



BELEVINGSKERK IN CORONATIJD

U zult het ook ervaren hebben: allerlei voornemens die u had voor 2020 konden vanwege de coronacrisis niet doorgaan en, wat wel kan in 2021 is nog maar afwachten. Om diezelfde reden moesten allerlei plannen die de Belevingskerk in Heusden had voor 2020 worden geschrapt.

En plannen had de werkgroep zeker, zoals:

- In maart een MOV viering met het Afrika-Engakoor uit Nistelrode,
- In april uitvoeringen van The Passion,
- In mei een lezing door pastoor Robert van Aken over het thema “Een missionaire parochie”,
- In juni een schilderijtentoonstelling over de onderwerpen “Corona- crisis” en “De grote Peelbrand”,
- Tevens in juni, de viering met koor en harmonie van het feest van de Heilige Antonius van Padua,
- In oktober een muziekshow van het Heusdense koor Nota Feliz ,
- Eveneens in oktober het project “Maria in Brabant”, met samenzang en diaprojecties,
- In december een Kerstconcert van het koor Amuze,
- en op 2e Kerstdag het Kerstconcert van de Heusdense verenigingen.

Al met al een hele lijst, en die lijst zou ongetwijfeld nog langer geweest zijn als de bekende belemmeringen er niet waren geweest.

Helaas moest door dit alles een dikke streep worden gezet.

Ook het plan voor het verplaatsen van het vaste altaar, waarvoor zich 11 vrijwilligers hadden aangemeld, kon niet doorgaan.

Niettemin staat de werkgroep Belevingskerk samen met de locatieraad en pastoor Steijaert in de startblokken om, zodra het weer mogelijk is, met volle energie te werken aan activiteiten die passen binnen de bedoelingen van de Belevingskerk, en die gericht zullen zijn op alle parochianen, van jong tot oud.

Wij hopen u op niet al te lange termijn over deze plannen te informeren.

OPROEP !

Tevens maken wij van de deze gelegenheid gebruik om een oproep te doen voor vrijwilligers die op zaterdagavond willen assisteren bij de Eucharistievieringen.

De assistentie bestaat o.a. uit het uitspreken van lezingen en gebeden, in overleg met de voorganger. Er is een schema voor vrijwilligers voor deze assistentie, maar om de vrijwilligers te ontlasten zou uitbreiding van deze groep zeer gewenst zijn.

Denkt u dat dit wellicht iets voor u zou kunnen zijn en wilt u daarover meer informatie, dan kunt u daarover contact opnemen met Wim van Bussel tel: 06-57114410.

Namens Werkgroep Belevingskerk

Ton Wijnen, tel: 06-13192346



100 jaar
HEUSDEN

100 JAAR GELEDEN . . .

H. ANTONIUS VAN PADUA-PAROCHIE IN HEUSDEN

Daarom is de Stichting “Heusden 100” begonnen aan de voorbereiding van een eeuwfeest ! In de regionale geschiedschrijving staat Heusden, samen met de dorpen Neerkant, Rips en Someren-Heide ingedeeld bij de jonge Peel-ontginningen. Van één kant natuurlijk terecht, want zonder Peel-ontginning was Heusden mogelijk nooit uitgegroeid tot een echt kerkdorp. Mede daarom worden de jaren 1919-20 en 1921 gemakshalve gezien als de geboortejaren van Heusden.



Eigenlijk is dat een belediging voor het dorp, want daarmee worden de Heusdense gehuchten en de mensen die daar eeuwenlang woonden, al te gemakkelijk ontkend. Het werkelijke ontstaan van Heusden ligt namelijk verborgen in een veel verder verleden.

Hoe oud Voorste Heusden, Middelste Heusden, Achterste Heusden en Behelp precies zijn is moeilijk te zeggen. Voor zover valt na te gaan werd de naam “Heusden” voor het eerst vastgelegd in 1464. Een document, gedateerd 10 april 1464, beschrijft de verkoop van een stuk beemdgrond, ofwel een stuk “beempt”, dat gelegen is “tot Hoesden”. In die tijd maakten de oudste delen van Heusden deel uit van het bezit van de Heren van Asten, die hun bezittingen aan de boeren verpachtten. De pachtgronden werden “hosden” of “hoesden” genoemd. Waarschijnlijk heeft Heusden zijn naam aan die verpachtingen te danken. Volgens deze theorie zou Heusden hebben bestaan uit “Voorste-, Middelste- en Achterste hosden”. (Bron: het boek “Te Heusden bij het moer”).

Tot zover de inkijk van de voorgeschiedenis van Heusden. Nu terug naar de voorbereiding van een eeuwfeest.

In de herfst van 1911 hing een belangrijk pamflet op de deur van Roomboterfabriek “De Hoop” te Heusden gespijkerd. Het was een oproep tot een vergadering in het café van Franske Meulendijks. Doel van de vergadering was te komen tot de oprichting van een eigen Parochie. De mensen van Heusden vonden het hoog tijd worden. Al vanaf 1905 had de kleine gemeenschap pogingen ondernomen om, als aanzet tot de stichting van een parochie, een eigen openbare school te krijgen. Openbaar, omdat zo’n school door de overheid zou worden betaald.



Maar de overheid - in dit geval de gemeente Asten - betaalde niets. Het gemeentebestuur kampte in de kern Asten al met grote onderwijsproblemen en zat niet te wachten op een Heusdense afscheiding.

Daarom besloten de Heusdenaren in 1911 tot een nieuwe strategie: een kerk bouwen en daarmee een eigen parochie stichten. Zo hoopten zij de steun te verwerven van de kerkelijke autoriteiten.

Het café bleek die avond veel te klein. Niettemin kwam de vergadering tot een positief besluit. Er kwam een werkcomité: Nardje Koppens, Naruske van Tilburg, Hannes van Heugten en Bert Sauve. Zij gingen in gesprek met toenmalig pastoor/deken van Asten, Th. Moussault. Maar ook die zag geen heil in het plan. De schulden op de in 1898 gebouwde kerk in Asten waren nog erg groot.

Waardoor deken Moussault het Heusdense deel van zijn kudde bemindde parochianen node zag vertrekken. Hij weigerde zijn medewerking en bewees daarmee de gemeente en passant (“impessant”) een grote dienst.

Het Heusdense comité liet zich niet afschepen en zocht een andere geestelijk adviseur. En die hield de Heusdenaren de oude volkswijsheid voor dat de aanhouder altijd wint.

Eind december 1911 werd het comité in Den Bosch door Mgr. van de Ven ontvangen. Zijn boodschap:

“Mijn zegen heb je, maar je moet het wel eens zien te worden met de Astense deken”.

De tegenwerkingen waren echter niet mis. En toch verloren de Heusdenaren de moed niet.



De plannen voor de bouw van een kerk werden verder uitgewerkt. En ondanks de aanhoudende strubbelingen kwam in 1916 eindelijk de toezegging dat de bisschop zijn medewerking verleende aan de plannen. Er had een wisseling plaats gevonden: Mgr. A. Diepen was gekomen.

Binnen niet al te lange tijd, zoals de bisschop gezegd had, maar het zou toch weer vier jaar in beslag nemen. Want eerst moesten de Heusdenaren via de oprichting van een coöperatie met winkel een startkapitaal verdienen voor de oprichting van de Antoniuschool in 1919, en er moest een bouwpastoor gevonden worden. Dit lukte, en daarmee bewezen ze dat hun parochieplannen niet te stuiten waren.

En uiteindelijk kwam de verlossende brief—27 november 1920— van de bisschop met de toestemming tot de oprichting van een nieuwe parochie.

In oktober 1920 werd de parochie opgericht en werd kapelaan J. Arnold tot bouwpastoor en voorzitter van het kerkbestuur benoemd. De comité-leden van het eerste uur werden benoemd tot de eerste Kerkmeesters.

Na veel geharrewar binnen de gemeenteraad kwam er uiteindelijk ook een Astense (gemeentelijke) subsidie van 35.000 gulden.

Op dinsdag 4 januari 1921 werd begonnen met de werkzaamheden.

De boeren zouden het grondwerk verrichten. Dit gebeurde met paard en kar. Hiervoor werd Heusden in 4 wijken verdeeld, wat een totaal van 61 karren opleverde. Daarna kwam het metselwerk. Hiermee begon men op maandag 7 maart.

Eerst werd de pastorie gebouwd, vanwege gebrek aan voldoende stenen.

Maandag 14 maart werd de beton voor de fundamenteën van de kerk gestort. Alles verliep voorspoedig en het was prachtig weer gedurende de gehele bouwtijd.

Ongelooflijk snel werd op woensdag 26 oktober 1921 de kerk en kerkhof door pastoor Arnold ingezegend.

De eerste Heilige Mis werd de dag erna, op 27 oktober, opgedragen.



100 jaar HEUSDEN

Het feit dat 100 jaar geleden de Heusdense kerk in gebruik genomen is, heeft als startpunt van een overleg gediend.



Een overleg waarvoor Heusdenaren zijn uitgenodigd en waarbij de mede-uitnodiger het Dorpsoverleg betrokken was. Uit dat overleg is het idee ontsproten om het eeuwfeest van de kerk breder te trekken. Samen werd tot de conclusie gekomen dat het verenigingsleven in Heusden op gang gekomen is omdat Heusden, 100 jaar geleden, als parochiesamenleving is gaan functioneren. De mening van het parochiebestuur van de Franciscusparochie is gevraagd: hoe staat de bestuursleden hierin? Zij konden prima leven met het idee een meer algemeen feest te organiseren. Men vond het daarnaast fijn dat daarin aandacht zou zijn voor het feit dat 100 jaar geleden de parochie is gesticht en de kerk is ingezegend.

Dit alles heeft ertoe geleid dat er een Stichting is opgericht, die het eeuwfeest gaat organiseren. Vanaf begin 2020 is de stichting gaan functioneren. Er zijn plannen gemaakt, waarbij de gedachte was zoveel mogelijk verenigingen in Heusden actief te betrekken en daarnaast te proberen om een aansprekend programma samen te stellen, zodat er voor elk-wat-wils zou zijn, gedurende heel het jaar 2021.

Met in oktober 2021 de volle aandacht voor het eeuwfeest van de parochie.

Covid 19, het corona virus, heeft echter zodanig roet in het eten gegooid dat de beslissing genomen moest worden om niet begin 2021 te beginnen met de voor die periode al geplande jubileumactiviteiten. De stichting houdt nu de vinger aan de pols en wacht met concrete activiteiten organiseren af tot groen licht van hogerhand.

Bij de volgende editie van Angelus hopen we wat concreter aan te kunnen geven hoe de planning van de festiviteiten verder gaat.

Stichting "100 jaar Heusden", Incl. Locatieraad



Vragen

*Ik vroeg God om kracht,
en God gaf mij moeilijkheden
om mij sterk te maken.*

*Ik vroeg om wijsheid,
en God gaf me problemen
om me te leren die op te lossen.*

*Ik vroeg om voorspoed,
en God gaf me hersens en spieren
om mee te werken.*

*Ik vroeg om moed,
en God gaf me gevaren
om te overwinnen.*

*Ik vroeg om liefde,
en God gaf me mensen met moeilijkheden
om te helpen.*

Ik kreeg niets waarom ik vroeg.

Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Pater Damiaan

(patroonheilige van de nieuwe parochie van pastoor Scheepers)

AFSCHEID ZUSTERS HUIZE WITVEN

Op vrijdag 22 februari heb ik namens de parochie afscheid mogen nemen van de zusters Augustinessen van de heilige Monica vanwege hun verhuizing. Zij waren de laatste bewoners van het kloosterbejaardenoord en verpleegtehuis 'huize Witven'.



Met hun verhuizing is er na zestig jaar een einde gekomen aan het kloosterleven aan de bosrand van Someren.

In de laatste jaren heb ik twee keer in de maand op zondag en ook iedere donderdag de heilige Mis in de kapel opgedragen voor de zusters en de bewoners van de verpleegafdelingen.

Het was voor mij persoonlijk iedere keer weer opnieuw een groot genoegen om dit te mogen doen.

De contacten met de zusters waren hartelijk en het gaf mij ook de mogelijkheid om regelmatig parochianen op de afdelingen te bezoeken.

De bewoners van de verpleegafdelingen zijn in de afgelopen maanden verhuisd naar andere zorginstellingen in de regio en de zusters hebben hun intrek genomen in een klooster in De Bilt.





Als parochie zullen wij de aanwezigheid van het religieuze leven in Someren moeten missen, maar wij kijken met dankbaarheid en met respect terug naar al het goede dat de religieuzen voor Someren en haar omgeving hebben gedaan en betekend.

Het nieuwe adres van de zusters is:
Zusters Augustinessen van de heilige Monica
Fraterhuis Sint Jozef
Schorteldoeksesteeg 1
3732 HS De Bilt.

Kapelaan Harold van Overbeek





Zonder dat wij het misschien beseffen, zijn er heden ten dage heel wat mensen die leven in stille armoede.

Zeker in de huidige coronatijd zijn er velen die een beroep moeten doen op de Voedselbank, omdat zij niet (meer) rond kunnen komen.

Hebt u levensmiddelen of toiletartikelen over, laat deze dan achter in de gele krat achterin de kerk van Ommel.

Vrijwilligers van de Voedselbank komen ze ophalen en dragen zorg voor een goede verdeling. De kerk is iedere dag geopend. Dank voor uw ondersteuning !

VASTENACTIE

steunt ons project

Vastenactie 2021

Jazeker, ook in dit tweede corona-jaar gaat de Vastenactie door.

Waarschijnlijk zullen er geen speciale activiteiten kunnen plaatsvinden.

Maar de nood van de mensen die bij de projecten betrokken zijn is er wel -, en vaak nog meer dan ooit. Informatie over de projecten die we dit jaar zullen ondersteunen vindt u in de Vastenactiefolder.

De folder en het collectezakje zitten in dit parochieblad, en ze liggen achterin de kerk.

Werkgroep M.O.V. en pastores van de Franciscusparochie

DECEMBER-ACTIE voor de minima

Als gevolg van een technisch foutje was in de vorige editie van ons blad de naam van Ben Spronk onder het stukje over de December-actie weggefallen.

Terwijl hij toch nota bene één van de oorspronkelijke initiatiefnemers van de 'Pakketten-actie' was, en deze actie vanwege zijn leeftijd vorig jaar voor het laatst (volledig) mee-georganiseerd heeft.

Achteraf gezien vond hij het niet zo erg dat dit fout was gegaan. Maar de redactie vindt van wel.

Daarom alsnog:

Ben, minstens zoveel als de andere initiatiefnemers, bedankt voor het starten van deze mooie actie !



VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE

Zaterdag:

18.00 uur Someren-Eind (D'n Einder)
17.30 uur Ommel: Rozenkransgebed
18.00 uur Ommel
19.00 uur Heusden: Eucharistieviering of Woord- en Communieviering
19.00 uur Eegelshoeve (Someren) – **tijdelijk vervallen**

Zondag:

9.00 uur Ommel: Rozenkransgebed
9.30 uur Ommel
9.30 uur Someren-Dorp
10.00 uur Lierop
10.15 uur Kapel Sluis XIII: Woord- en Communieviering – **tijdelijk vervallen**

11.00 uur Asten

Maandag:

8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
10.30 uur Eucharistieviering Zorgcentrum De Lisse – **tijdelijk vervallen**
18.30 uur Eucharistieviering Sonnehove

Dinsdag:

8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
9.30 uur Eucharistieviering Kapel Missiezusters – **tijdelijk vervallen**
19.00 uur Ommel: Aanbedding van het Allerheiligste Sacrament,
daarna Rozenkransgebed en/of andere litaniegebeden.

Woensdag:

8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september tm. April
9.30 uur Eucharistieviering Kapel Missiezusters
(Conventsmis door pastor Willem van de Vrande: welkom !)

Donderdag:

8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
18.30 uur Eucharistieviering Kapel Missiezusters – **tijdelijk vervallen**

Vrijdag:

8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus
8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april

Liturgie en Corona: Status 18-2-2021 !

Maximale groepsgrootte is momenteel 30 personen.

Voor gegevens over het aanmelden, zie elders in dit blad.

Wijzigingen voorbehouden en mondkapje op de meeste plaatsen verplicht.

Volg de kerkberichten in Het Peelbelang en 't Contact, de mededelingen

INFORMATIE H.FRANCISCUSPAROCHIE

Contactgegevens H.Franciscusparochie:

Adres	Kerkstraat 2-4, 5721 GV Asten.
Telefoon secretariaat	0493 - 691315
E-mail secretariaat	secretariaat@rkfranciscus.nl
Website	www.rkfranciscus.nl

Openingstijden secretariaat en bibliotheek:

Maandag	9.30 – 12.30 uur
Dinsdag	9.30 – 12.30 uur
Woensdag	9.30 – 12.30 uur
Donderdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

De bibliotheek is verder ook geopend na telefonische afspraak.

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van pastores.

Pastoor S. Steijaert 0493 - 691315, Spoed: 06 - 10333069

Telefonisch spreekuur: Hierover denkt de pastoor nog na.

Kapelaan v. Overbeek 0493 - 691415, Spoed: 06 - 12192197

Pater Zwirs 0492 - 331215

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Op woensdag is pastoor Scheepers (in principe) de hele dag voor de parochie afwezig.

Doop, huwelijk jubileum / ziekenzalving zonder spoed:

Aanvragen via het secretariaat,

tel. **691315** of secretariaat@rkfranciscus.nl

Misintenties:

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag.

Het kan ook telefonisch of per mail. via secretariaat@rkfranciscus.nl .

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel.

Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten: € 12,50 per intentie / naam.

Toevoeging van maximaal 4 namen bij een intentie is mogelijk voor een meerprijs van € 2,50 per naam.

Intenties die ruim van tevoren bekend zijn worden ook in Het Peelbelang en 't Contact vermeld.

Financiën:

We houden ieder jaar in januari of juni de Actie Kerkbalans.

Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie het hele jaar door overmaken op rekeningnummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 ten name van Franciscusparochie Asten.

Daarnaast heeft iedere locatie een eigen rekeningnummer:

Asten	NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. Parochie H. Maria-Presentatie, Asten
Heusden	NL62 RABO 0103 6041 54 t.n.v. Parochie H. Antonius, Heusden
Ommel	NL23 RABO 0103 6064 08 t.n.v. Parochie O.L.V. Presentatie, Ommel
Lierop	NL32 RABO 0128 8011 23 t.n.v. Parochie H. Naam Jezus, Lierop
Someren-Dorp	NL72 RABO 0148 0059 18 t.n.v. Parochie H. Lambertus, Someren-Dorp
Someren-Heide	NL46 RABO 0148 1008 64 Parochie H. Jozef, Someren-Heide
Someren-Eind	NL14 RABO 0148 0094 84 t.n.v. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming, Someren-Eind

INFORMATIE PER LOCATIE

Locatie Asten: H.Maria-Presentatiekerk

Wilhelminastraat 1-3 (kerk; pastorie + secretariaat Kerkstraat 2 + 4)

Spreekuur op de pastorie te Asten: tel. 0493 - 691315
zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m zaterdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd
	9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd
	10.15 – 19.00 uur zomertijd

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m zaterdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd
	9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd
	10.15 – 19.00 uur zomertijd

Locatie Heusden: H.Antonius van Paduakerk

Vorstermansplein 14

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag	11.00 – 12.00 uur
Woensdag	18.30 – 19.30 uur
Donderdag	11.00 – 12.00 uur

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Locatie Ommel: O.L.V. Praesentatiekerk

Marialaan 16

Spreekuur op de pastorie te Ommel: tel. 0493 - 691415
in overleg met Kapelaan van Overbeek.

Openingstijden van de kerk met processiepark:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Intenties: aanvragen en betalen via de intentie-envelop in de kerk,
of persoonlijk doorgeven en betalen bij de kapelaan.
Voor plaatsing in Het Peelbelang graag een week van te voren inleveren.

Locatie Someren-Dorp: Lambertuskerk

Kerkstraat 16 - (NB: ook voor Someren-Eind, - Heide en -Sluis XIII)

Op de pastorie in Someren is géén spreekuur meer.
E-mail: lambertus@rkfranciscus.nl

Intenties: in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.
Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Openingstijden van de kerk: op weekdays 10.00 tot 12.00 uur
op zondagen 14.00 tot 16.00 uur.

Locatie Lierop: Heilige Naam Jezus-kerk

Offermansstraat 3

Spreekuur op de pastorie in Lierop:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur
Tel. 0492 – 331215
E-mail: parochielierop@hetnet.nl

Intenties: in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld,
of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.
Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.



De Veertigdagentijd kan best taai zijn.

Deze coronatijd is dat zeker.

Maar laten we niet vergeten dat ook deze tijd GODS tijd is.

2020 en 2021 zijn geen “Anno Corona”

maar “Anno Domini”: jaren van de Heer.

Daarom mogen we ook deze dagen met vertrouwen beleven,

in het besef van Gods goedheid en Jezus’ vriendschap.

*We wensen u een inspirerende en bemoedigende Veertigdagentijd toe,
en straks een mooi Paasfeest !*

De redactie.