

# ANGELUS



**Paastijd 2021**

***GRATIS MEE TE NEMEN***

## COLOFON

Parochieblad Angelus is een parochieblad van de H. Franciscus-parochie Asten-Someren.

Het blad wordt 5 of 6 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, maar ook per E-mail verzonden.

**Wilt u zich aan- of afmelden voor bezorging aan huis en/of verzending per E-mail? Stuur even een mailtje aan de redactie.**

U kunt het parochieblad ook vinden op de parochiewebsite, achter in de kerk (zolang de voorraad strekt) en bij enkele verspreidingspunten in Asten, Heusden, Ommel en Someren.

**De volgende editie verschijnt eind juni, net voor de zomer.**

**Kopij aanleveren kan uiterlijk 14 juni, per E-mail:**

**[redactie.angelus.pbl@gmail.com](mailto:redactie.angelus.pbl@gmail.com) .**

**Aanlevering vóór de kopijdatum wordt op prijs gesteld.**

De redactie kan dan alvast met het blad aan de slag.

Van berichten en gegevens die na de vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Alleen kopij voorzien van afzender komt voor plaatsing in aanmerking.

Kopij graag als Word-bijlage bij uw mail aan de redactie voegen.

Foto's als losse bijlage of ingevoegd in een Word-document.

Schema's mogen in Excel worden aangeleverd.

Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren kan ook om een gesprek vragen.

Iedereen die berichten of gegevens aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus ook zelf zorg te dragen voor afstemming met eventuele andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen of te corrigeren.

### **Planning (wijzigingen voorbehouden):**

	<b>Kopijdatum</b>	<b>Uitgave</b>
Zomer	14 juni	25 juni
Herfst	20 september	1 oktober
Advent	22 november	3 december

**Jaargang 16 – uitgave 22 april 2021**

## ***BESTE MENSEN,***

Een tijd geleden las ik het boek 'in de schaduw van zijn vleugels'. Een verhaal over Gereon Goldmann, een Duitse dienstplichtige priesterstudent in de Tweede Wereldoorlog.

En een uitgesproken tegenstander van de nazi-ideologie.

Dit brengt hem tijdens zijn dienstitijd in gevaarlijke situaties.

Het boek vertelt zijn oorlogservaringen.

Vaak ontsnapt aan de dood, aan het front tot priester gewijd, brengt daar de H. Communie rond bij stervende Duitse en Geallieerde soldaten.

Hij wordt beschuldigd als oorlogsmisdadiger, leeft jaren in gevangenkampen, maar wordt vrijgesproken.

Na de oorlog gaat hij als missionaris naar het verwoeste Japan, sticht parochies, bouwt weeshuizen en wordt een soort beroemdheid.



Een indrukwekkend boek.

Het leest als een spannende roman maar is gewoon een boek over gebed.

Dit boek toont dat juist in moeilijke tijden het gebed de vlam van de hoop brandend houdt en kracht geeft.

Het is ook een boek over hoop en vertrouwen dat God juist in moeilijke situaties altijd aanwezig is.

Terugkijkend beseft Gereon dat juist zijn gebed (en dat van anderen) hem in kwetsbare tijden en situaties beschermd. Dat God hem als het ware beschermd met vleugels.

Dat gaf hem hoop en vertrouwen.

Het gaf hem een geloof in Pasen !

“Hij is geen God van doden, maar van levenden.”



Voor een christen begint alles vanuit het gebed, vanuit de levende relatie met God. Deze relatie draagt ons leven, ons denken en ons doen.

De ervaring van deze relatie geeft hoop en vertrouwen.

Wij hebben sinds maart 2020 in onzekere tijden geleefd.

Vorig jaar konden wij niet gezamenlijk Pasen vieren. Dit jaar in een wat afgeslankte vorm. Van vele parochianen heb ik gehoord dat dit zwaar viel.

Als katholieken leven we namelijk vanuit de Eucharistie en Pasen.

En juist dit geloof hebben we niet uitbundig kunnen vieren.

Dit alles kan eenvoudig moedeloosheid oproepen en vertwijfeling: “Wordt het nog wel wat?”

Maar het is juist in de vertwijfeling dat God toont dat Hij niet opgeeft. De Heer verrijst uit de doden, toont zich aan zijn leerlingen.

Hij bemoedigt, steunt, troost en schenkt zijn Geest.

De verschijningen van de Verrezen Jezus laten ons zeer duidelijk zien: God is trouw.

Zijn liefde is trouw. Door onzekerheid en vertwijfeling heen.

Dat is kenmerkend voor het Paasgeloof.

Gereon geloofde in Pasen.

Hij geloofde met hart en ziel in Gods blijvende aanwezigheid en werkzaamheid in alle facetten van zijn leven.

De basis hiervoor lag in zijn gebedsleven.

Ik gun een ieder dit geloof.

Om te leven vanuit het besef: “ik ben beschermd door zijn vleugels”.

Een zalig Pasen.

Hartelijke groeten,

**Pastoor Steijaert**

# **BEKIJK HET LEVEN OOK EENS VAN DE POSITIEVE KANT !**

Veel mensen zijn de corona beu ! Ruim een jaar leven wij nu al met allerlei maatregelen die onze bewegingsruimte beperken. Vooral voor ouderen en gehandicapten die aan huis gekluisterd waren, was het een zware tijd. Ondanks dat er zachtjes aan weer versoepelingen komen, zal het toch nog wel een tijdje duren alvorens alles weer 'normaal' kan functioneren.

Ook in de kerken binnen onze Franciscusparochie hebben wij in het afgelopen coronajaar met allerlei beperkingen en maatregelen van doen gehad. In de eerste maanden mochten er publiekelijk geen heilige Missen worden opgedragen, daarna waren



maximaal honderd personen toegestaan, om vervolgens weer terug te schalen naar dertig.

Omdat er vanwege de corona steeds veranderingen op de loer lagen en liggen, is de voorbereiding op de Meimaand in Ommel dit jaar een hele kluif geweest. In sommige zaken konden wij op voorhand duidelijke beslissingen nemen:

**De Grote Gildeprocessie op de derde zondag van mei gaat niet door omdat dit teveel mensen op de been brengt. Zo zal ook het Plechtig Lof op zondagmiddag komen te vervallen om meer mensen de mogelijkheid te bieden om bij Maria een kaarsje te ontsteken.**

Ondanks deze besluiten waren, - en zijn er nog steeds, - de nodige puzzelstukjes: dit kan wel, dat mag niet, en dat weten wij nog niet. Als je niet oppast, krijg je er een punthoofd van !  
Hoe ga je hiermee om?

Life  
isn't about  
waiting  
for the storm to pass,  
it's about  
learning  
to dance in the rain!



Ik ben nu ruim 19 jaar priester, en in de loop der jaren heb ik, met vallen en opstaan, geleerd om steeds op zoek te gaan naar de positieve kanten in het leven. Dat is voor mij een belangrijk leer-proces geweest, - en nog steeds, - om vooruit te komen in mijn pastorale werkzaamheden.

Hoe ik als mens in het leven sta: dat mag ik, met de hulp van Gods genade, voor een groot gedeelte zelf bepalen.

Wanneer ik teveel focus op negatieve dingen om mij heen, wordt mijn leven grauwer en zwaarmoediger.

Daar word ik niet gelukkig van, en mijn naaste ook niet.

Trouwens, Onze Lieve Heer heeft mij niet geschapen om ongelukkig te zijn !

Steeds probeer ik het 'positieve' in ogenschouw te nemen; probeer ik zaken van de positieve kant te bekijken.

Dat is niet een goedkope oplossing of dooddouner voor problemen, maar een hulp om positief vooruit te komen in het leven.



Dankbaar zijn  
brengt rust,  
vreugde  
en voorspoed...

Bij de voorbereiding op de Meimaand staat dit jaar voor mij centraal:

wat kan er wèl,  
ondanks de coronamaatregelen?

Dit jaar mogen wij, in tegenstelling tot vorig jaar en zij het met beperkingen, de Meimaand weer vieren.

Dit jaar mag ik wederom pelgrims uit alle windstreken verwelkomen bij Maria, Onze Lieve Vrouw van Ommel. Ook dit jaar zijn er weer vele vrijwilligers die zich willen inzetten om de bedevaart in goede banen te leiden, ondanks de nodige aanpassingen die dat vraagt.

Voor alle mogelijkheden en medewerking mag ik dankbaar zijn ! Dat is voor mij het positieve uitgangspunt om de Meimaand aan te vangen.

Want wat heb ik eraan om me blind te staren op dingen die niet mogen, of om me zorgen te maken over zaken waarop ik geen invloed heb? Het kost alleen maar onnodig veel negatieve energie en kopzorgen.

De Paastijd waarin wij ons bevinden, duurt nog voort tot en met Pinksteren en valt voor een groot gedeelte in de Meimaand. In deze Paastijd mogen wij ons blijven verwonderen over de verrijzenis van Jezus uit de doden:

dat door zijn opstanding lijden, kwaad en dood niet meer het laatste woord hebben.

Echter, de Paastijd is niet louter een tijd van verwondering. Nee, het Paasmysterie moet ook handen en voeten krijgen in ons dagelijks leven.

Het betekent concreet dat de Paastijd een 'leerschool' mag zijn om het negatieve in deze wereld te overstijgen; dat wij leren opstaan uit de neerslachtingheid, bezorgdheid en negativiteit die ons leven kan beheersen.

Met de hulp van Gods genade en naar het voorbeeld van Maria mogen wij leren om het leven van de positieve kant te bekijken !

***Kapelaan Harold van Overbeek***



# **EEN BÉÉTJE PINKSTEREN VIEREN . . .**

*De coronapandemie blijft voortduren.*

*Daarom konden we dit jaar maar beperkt Pasen vieren.*

*Maar dat was al meer dan vorig jaar, toen er vrijwel niets mogelijk was !*

*De coronamaatregelen kent u intussen wel uit uw hoofd,*

*maar er zijn wel enkele kleine toevoegingen.*

**De situatie is momenteel als volgt: (status 22 april 2021)**

Er zijn vooralsnog maar 30 personen welkom per viering.

De verwachting is dat dat nog wel even zo blijft.

**In de meeste gevallen dient u zich aan te melden voor de viering.**

**Asten:**

Maandag tm, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur telefonisch reserveren bij het secretariaat, telefoon 0493-691315,

**Heusden:**

Donderdag + vrijdag 18.00-19.00 uur bij Wim van Bussel: 06-57114410.

**Ommel:**

Donderdag + vrijdag 14.00-16.00 uur via **06-82255733 - NIEUW NUMMER !**  
**(In de Meimaand zijn er elke week méér en andere aanmeldtijden.)**

**Someren-Dorp:**

Vrijdag 9.00-11.00 en 19.00-20.00 uur bij Patricia Kloppers: 06-49760202.

**Someren-Eind:**

Via Nelly van Houts, per mail, voordeur of telefoon: 0493-493100  
of 06-17482545.

**Sluis XIII:**

Aanmelden aan de deur. Vol = vol !

**Lierop:**

Woensdag + vrijdag 10.00-12.00 uur op de pastorie of via 0492-331215.

U kunt zich maar voor één weekeind tegelijk aanmelden.

Zit een viering volgeboekt, dan wordt u met voorrang een plaats aangeboden voor de week daarop.

Kunt of wilt u, na reservering, alsnog niet naar de kerk komen?

Laat het even weten, dan kunnen we iemand anders een kans geven.

Was de viering al volgeboekt? Of bent u vergeten te reserveren?

Bent u niet fit, of vindt u het te riskant om naar de kerk te komen?

**Elke zondag om 10.00 uur kunt u via NPO2 live een Eucharistieviering ergens in Nederland volgen.**



Met ingang van 1 december is het dragen van **een mondkapje** verplicht in de publieke binnenruimte. Gebedshuizen zijn uitgezonderd van deze verplichting. De bisschoppenconferentie heeft er een 'dringend advies' van gemaakt. En de parochie heeft dat advies overgenomen, maar er wordt niet overal even streng op toegezien.

Hoofdzaak is dat iedereen altijd verstandig met elkaar om blijft gaan.

Zijn er meerdere besmettingen die via **bron- en contact-onderzoek** herleidbaar zijn tot een bepaalde kerk, dan kan deze tijdelijk gesloten worden en moeten andere aanwezigen mogelijk in quarantaine.

Het is niet leuk, maar mocht u positief getest worden, neem dan wel uw verantwoordelijkheid en meld de kerk bij het bron- en contactonderzoek, in het belang van ons allen.

**Wijwater** is voorlopig niet in de kerken te vinden vanwege besmettingsgevaar. Maar u kunt contact opnemen met de priester van de betreffende locatie als u een flesje wijwater nodig hebt.

**Uitvaarten en huwelijken** kunnen met een beperkt aantal personen (maar hoeveel precies, dat wisselt nogal eens), in beperkte tijd en vorm doorgaan.

U kunt ook het afscheid op dit moment eenvoudig houden en later alsnog een 'normale' uitvaart- en herdenkingsviering houden.

Uitvaartcentra beschikken over technologie om vieringen te **filmen en online** uit te zenden. De parochie niet. Maar wie weet hoe je een uitvaart, huwelijk of doop in beperkt gezelschap kunt filmen om daarbij anderen elders live mee te laten kijken en de technische kant daarvan kan regelen krijgt daarvoor de ruimte.

**Handen schudden** bij de vredeswens doen we even niet. Maar een knikje, zwaai of iets dergelijks mag uiteraard wel. Daarmee kunt u zelfs nog méér mensen de vrede wensen dan door handen te schudden ! 😊

**Verkoudheids-achtige klachten ? Blijf dan thuis en laat u testen !**

***Let op, dit zijn de afspraken zoals ze gelden op 22 april 2021.  
Volg de parochiewebsite en Het Peelbelang en 't Contact  
voor wijzigingen in de coronamaatregelen,  
voor de vieringen in de Meimaand in Ommel  
en voor aanwijzingen over het aanmelden voor de vieringen.***

# ***INSTALLATIE PASTOOR STEIJAERT***

Op zondag 7 februari 2021 was de installatie van pastoor Steijaert gepland. Maar plotselinge sneeuwval en vorst gooiden roet in het eten en de plechtigheid moest geannuleerd worden.

Ondertussen is er een nieuwe datum bekend.

Namelijk, **zondag 11 juli om 11:00 uur.**

Onze bisschop, Mgr. de Korte, zal pastoor Steijaert officieel tot pastoor van de heilige Franciscus-parochie installeren.

Hierbij zullen ook de andere leden van het pastorale team aanwezig zijn: kapelaan H. van Overbeek, pater J. Zwirs en diaken J. Swaanen.

Onder normale omstandigheden is dit een grote plechtigheid waarbij alle parochianen aanwezig kunnen zijn en ook vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties.

Op dit moment kan niemand inschatten welke Corona-maatregelen in juli van kracht zullen zijn.

Daarom gaat de parochie vooralsnog uit van de huidige beperkingen.

Dat betekent dat er maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn.

De parochie zal weer een gastenlijst samenstellen om een goede vertegenwoordiging te krijgen van de geloofsgemeenschappen van onze parochie en maatschappelijke organisaties.

Mochten er tegen deze tijd toch versoepelingen zijn ingevoerd, dan zal de parochie dit zeker nog bekend maken.

Wilt u pastoor Steijaert wat beter leren kennen?



Er staat een mooi interview met hem online op de site van SIRIS.

Bekijk het interview via:  
<https://siris.nl/video/151441396/nieuwe-pastoor-sacha-steijaert>  
of scan deze QR-code.



# Ontwikkelen

*Een kind geboren  
liggend in een kribbe  
in doeken gewikkeld  
ontwikkelde zich bij het leven...*

*Een man gestorven  
liggend in een crypte  
in doeken gewikkeld  
ontwikkelde zich bij de dood...*

*Wat restte  
waren de zwachtels.  
... Stille getuigen.*



Arnold de Boer, 10-04-2017.

# ***EN TOEN STOND DE TIJD STIL EN WAS HET DONKER !***

Zaterdagmiddag 13 maart  
om ongeveer 15.15 uur.

Een **FLITS**

en meteen daaropvolgend een  
**zware onweersklap !**

Onverwacht een ongekend harde  
donderslag betekende ook on-  
verwacht veel schade in onze kerk  
en pastorie.

Waar precies de inslag is geweest  
weten we niet, maar op meer  
plaatsen in ons dorp waren er  
problemen door stroomuitval en  
dergelijke.

Tot zaterdagavond 21.00 uur is de  
elektromonteur bezig geweest met  
het provisorisch herstellen van  
verlichting bij de pastorie en in de  
kerk. Zondagochtend hadden we  
bij de H. Mis wel weer verlichting,  
en het orgel was weer in werking.  
Maar géén microfoons, géén  
verwarming en géén klokken.'

Later bleek dat de versterker kapot  
was en diverse onderdelen van de  
verwarmingsinstallatie van de kerk.  
Ook diverse onderdelen van de  
installaties voor de aansturing van  
de klokken waren stuk.

De installatie voor de brandmelder  
in de toren is volledig vernieuwd  
want deze was ook niet meer te  
repareren.

De klap was zo hevig dat er zelfs  
op enkele plaatsen stopcontacten  
los van de muur gekomen zijn en  
elders in de ruimte lagen !

Ook de meterkast heeft nogal wat  
schade opgelopen.

Gelukkig heeft de bliksem-  
beveiliging ons voor veel ergere  
dingen behoed !

U zult begrijpen dat verschillende  
bedrijven dagen bezig zijn geweest  
om een en ander weer te herstel-  
len. Sommige zaken wachten nog  
op herstel.

Gelukkig is er alleen materiële  
schade, die weer gerepareerd of  
vervangen kan worden.

We zijn druk bezig om alles voor  
de verzekering te inventariseren en  
verwachten dat alles verzekerd is,  
behalve natuurlijk het eigen  
risico dat we hebben.

Na de forse hagelschade in 2016 nu weer deze schade, door een natuurverschijnsel . . .

Zo zie je maar weer dat de natuur zijn gang gaat en zich niet laat sturen door wetenschap en techniek.

Met vriendelijke groet,

**Jan Coolen**



---

## ***OPBRENGST M.O.V.-ACTIE***

**'40-dagen aandacht voor de ander.'**

Ondanks het feit dat het afgelopen jaar voor ons allen geen gemakkelijk jaar is geweest, hebben velen van u 'aandacht' aan de 'ander' geschonken. Door een gul gebaar heeft u in de Veertigdagentijd de M.O.V.-actie '40-dagen aandacht voor de ander' - met projecten in Zambia, Malawi, Nicaragua, Roemenië en op Lesbos - financieel ondersteund.

Projecten die door mensen uit de Franciscusparochie zelf werden aangedragen. Tot op dit moment is het prachtige bedrag van € 9681,92 opgehaald, waarvoor wij alle donateurs oprecht dank zeggen !

Wij zijn blij dat wij hiermee veel en goed werk in die gebieden kunnen ondersteunen, die aangewezen zijn op de goedheid van anderen.

***De werkgroep M.O.V.  
en pastores van de Franciscusparochie***



# De Kinderpagina ~ voor wie jong van hart is

Serie "Exodus", deel 60



## Hout in het water

De Israëlieten trokken dus door de woestijn en kwamen in Mara.  
Daar was water, maar dat water was bitter: giftig en ondrinkbaar.  
De Israëlieten werden boos op God en op Mozes,  
Maar Mozes gooide een stuk hout in het water, dat daar ergens lag.  
Toen werd het water zoet, dat wil zeggen, drinkbaar,  
En iedereen kreeg meteen weer nieuwe moed.  
Dat was het verhaal van de vorige keer.  
Een kort verhaal, en het is nu af. Of toch niet?  
Nee, er zit veel méér in.

Dit verhaal staat echt bol van de symbolen en de voorspellingen.

De plaatsnaam 'Mara' zelf betekent bijvoorbeeld al 'bitter'.

En het verhaal gaat over bitter, ondrinkbaar water,  
maar ook over een bittere, heel vervelende situatie.

En wat doet het volk als het daar bij het bittere water staat?

Het gaat 'morren'. Mopperen en vervelend doen, dus.

Het Nederlandse woord 'morren'

komt dus niet voor niets van het Hebreeuwse woord voor 'bitter'.

En water kan bitter zijn, maar een mens kan ook bitter worden  
als hij teveel bittere dingen heeft meegemaakt

en zich te weinig bewust is van Gods macht in die situatie.

Maar goed, Mozes gooide een stuk hout in het water.

En waar kennen we 'een stuk hout' van?

Van de staf van Mozes, waarmee hij wonderen heeft gedaan.

Maar Christenen denken bij het woord 'hout'

ook meteen aan het kruis.

Dat houten kruis waar Jezus eeuwen later aan werd vastgespijkerd.

Dat kruis waaraan hij stierf - al zou hij weer opstaan uit de dood.

Symbolisch lijkt het dus alsof Mozes een kruis in het water gooide.

Huh?!

Toch is dat nog niet zo gek,  
want zoals het hout het bittere water zoet maakte,  
zo werd het kruis eerst het teken van Jezus' dood  
maar al snel juist het teken van zijn verrijzenis.

En zijn verrijzenis is ook de belofte van ONZE verrijzenis, later,  
en van nieuwe hoop en nieuw leven in allerlei moeilijke situaties.  
Het stuk hout dat Mozes in het water gooide was dus  
een profetisch symbool van iets dat later zou gaan gebeuren.

Maar er is méér.

Dat stuk hout lag daar ergens  
bij het water in de buurt.

Het was ooit een deel van  
een boom,

die aan het water groeide.

Die boom kwam uit dat water  
voort.

Het water gaf hem leven,  
hij kon het drinken met zijn  
wortels.



Maar de boom was gestorven,  
en toen het hout van de boom in het water gegooid werd,  
werd het zoet, dat wil zeggen drinkbaar voor mensen.

Het water moest geschikt gemaakt worden om te drinken.

En de wijsheid van het Joodse volk moest geschikt gemaakt worden  
om aan alle volkeren uit te delen.

Jezus is uit het Joodse volk voortgekomen - denk aan die boom.

En hij vulde aan wat er nog aan het Joodse ontbrak.

Hij zuiverde het, en zorgde dat iedereen er voortaan bij kon.

Hij stierf om leven te geven.

Het verhaal van zijn dood en verrijzenis is goed nieuws  
voor iedereen.

En dat goede nieuws zit al in dit veel oudere verhaal verstopt.

Dit gaat over **JOU** !!!



Jongerenrubriek

## Wetenschap versus geloof

Onlangs had ik een heftige discussie met een leerling.  
Het ging over het feit dat God niet kon bestaan omdat je niet kunt bewijzen dat er een God bestaat.

Je kunt God niet zien, niet horen, oproepen, aantonen.  
Kortom, iets wat je op geen enkele manier kunt bewijzen kan niet bestaan. Harde wetenschap, bewijzen: wat je niet ziet is er niet.  
Dit is de wereld waarin velen leven.

Zo'n discussie mondt vaak uit in verharding van standpunten.

Je kunt je afvragen: hoe komt dan nou?

Willen we niet naar elkaar luisteren?

Willen we elkaars standpunten niet begrijpen?

De oorzaak ligt dieper, denk ik.

Wetenschap vraagt naar het hoe en het wat.

Je kunt onderzoeken hoe iets werkt, wat de basisprincipes zijn.

Bij de vraag naar God ligt het anders.

Je vraagt hierbij niet naar het hoe en het wat,  
maar je vraagt eigenlijk naar het waarom !

Je vraagt niet naar bewijsbare feiten,  
maar je vraagt naar de onderliggende laag:

Waarom zijn de dingen zoals ze zijn?

Waarom heb ik spirituele ervaringen?

Hoe ervaar ik God?





Gevoelservaringen kun je niet met wetenschap bewijzen. Gevoelens zijn persoonlijk en niet aan wetenschap onderhevig. Omdat je het enerzijds over het “hoe en wat” hebt en anderzijds over het “waarom” is zo’n discussie al bij voorbaat gedoemd te mislukken, omdat je het over twee verschillende zaken hebt. Wanneer lukt zo’n discussie wel? Heel simpel: vraag de wetenschapper eens naar zijn spirituele ervaringen en vertel van jouw ervaringen. Met een drankje en een hapje erbij krijg je de mooiste gesprekken. En je weet toch: een gesprek iets anders dan een discussie !

*Jack Swaanen, permanent diaken*  
Jack is bereikbaar via [j.swaanen@rkfranciscus.nl](mailto:j.swaanen@rkfranciscus.nl).





Een rubriek over pelgrimeren

# De volgende STAP STAP STAP STAP STAP STAP



Onze pelgrim is in Assisi aangekomen . . .

## De basiliek van San Francesco in Assisi



Wat een hectiek. Die hectiek valt bovenop ons.

Na een week van rust en natuur nu al die mensen, ongelooflijk.

Het is heel erg druk.

Ik vind dat deze hectiek haaks staat op pelgrimeren.

Franciscus zelf kan er niets aan doen natuurlijk,

die rust in z'n graf.

We bezoeken vandaag het graf van Franciscus.

Dat vind je in de onderste kerk.

De basiliek bestaat namelijk uit twee delen.

Een onderste en oudste deel en een bovenste deel.

Wat een monniken lopen er ook.

Het straatbeeld wordt er door gedomineerd.

Dymph zegt, zijn het soms studenten die zich verkleed hebben?

Het had wel wat van een toneelvoorstelling;

het leek een verkleedpartij, zoveel waren het er.

Dat beeld zijn wij hier in Nederland allang niet meer gewend.

Volgens mij komen die ook elders vandaan en zijn die hier ook op bezoek.

We vragen ons trouwens af of die monniken hun eigen pij moeten kopen.

We zien ze ook staan in een sandalenwinkel.

“St. Franciscus liep zelf op sandalen”, zeggen ze.







Naast de ingang van de Lagere Basiliek bevindt zich het “Statio Peregrinorum”. Je kunt daar een verklaring krijgen bij de lagere pauselijke basiliek van Assisi dat je de bedevaart hebt gedaan.

Je kunt een “Testimonium” (of de “Chartula Peregrini”) ophalen.

Wij doen dit niet, want we willen doorlopen naar Rome en zullen dáár ons Testimonium halen.

De basiliek van San Francesco, door Unesco erkend als werelderfgoed, werd gebouwd onder leiding van broeder Elia, vicaris-generaal en architect van de

orde, vanaf 1228 - slechts twee jaar na de dood van St. Franciscus. Assisi is de geboorteplaats van St. Franciscus, en tegenwoordig is het het spirituele bolwerk van het Franciscanisme: een universele plaats van vrede en verzoening.

In de lagere basiliek, onderdeel van een imposant complex dat aan de westkant van het historische centrum van Assisi staat, is dus, zoals we zojuist zagen, het graf bewaard gebleven.

De hoeksteen van dit bolwerk werd gelegd door paus Gregorius IX op 17 juli 1228. Volgens de overleveringen gaf Francesco (Franciscus) zelf, op het punt van overlijden, deze plek aan als de plaats voor zijn begrafenis.

De kathedraal van San Rufino moet je ook zeker niet overslaan.

Deze bevindt zich in het historische centrum van Assisi.

De kerk, gebouwd vanaf 1029, kreeg in 1036 de titel van kathedraal.

In 1140 werd ze herbouwd naar een ontwerp van Giovanni da Gubbio.

Paus Innocentius IV wijdde hem in 1253.

We wandelen verder nog wat door Assisi, en besluiten voor vandaag de drukte de drukte te laten. Morgen willen we langs de grot waar Franciscus mediteerde.

**Arnold Spijker**



# GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK

In mijn omgeving hoor ik vaak mensen verzuchten:

“Wat zal ik blij zijn als alles weer gewoon “gewoon” is !”.

Weer fijn onbeperkt kunnen genieten van de geneugten des levens. Gaan en staan waar je wilt zonder beperkende voorwaarden.

Zonder angst met grote groepen mensen bij elkaar kunnen komen zonder gevaar voor besmettingen.

U kent het wel:

terug naar het “oude” normaal.

Het nieuwe normaal werkt blijkbaar niet.

Mensen worden ongeduldig, prikkelbaar en soms wordt het lontje wel héééél erg kort.

Ik denk dat u zich in deze situatie wel kunt herkennen.

Het woord dat vaak gebezigd wordt is dan ook: “geduld”!

We moeten geduldig zijn en hopen op betere tijden, geduldig zijn en wachten totdat het overgrote deel van de bevolking is gevaccineerd, geduldig zijn om . . . Ons geduld wordt op de proef gesteld.

Het duurt nog wel even eer alle maatregelen zijn opgeheven.

Mensen worden steeds ongeduldiger. Het verlangen naar het “oude” normaal wordt steeds sterker.

U kent het oude spreekwoord wel: “Geduld is een schone zaak”.

Maar ook de boeken van de christenen (de Bijbel) hebben wat te zeggen over geduld.

Verschillende mensen in de Bijbel moeten lang wachten voordat zij een grote wens vervuld zien.

Hanna moet bijvoorbeeld lang wachten tot God haar gebed verhoort en ze een kind krijgt.

Het volk van Israël moet lang door de woestijn trekken voordat ze het beloofde land in mogen gaan.

Daarom worden de mensen ongeduldig.



In de ogen van God is dat geen goede eigenschap. Hij vraagt van ons om geduldig te wachten, zoals een boer die wacht op de oogst. Mensen worden aangespoord om hun geduld niet te verliezen.

Geduld is een teken van trouw en standvastigheid. Geduld is een kenmerk van wijsheid, volgens Spreuken 14:29. Maar het is ook een kenmerk van liefde: "De liefde is geduldig en vol goedheid."

Een ander gezegde: "Het is eerder gezegd dan gedaan".

Inderdaad, op papier klinkt het allemaal heel erg mooi maar om het in de praktijk te brengen is een heel ander verhaal.

We zijn allemaal mensen met onze eigen tekortkomingen en allemaal vaak vol ongeduld. Ongeduld is niet alleen iets van onze westerse wereld. Alle mensen in alle landen hebben last van dit verschijnsel en je vindt in alle culturen allerlei uitdrukkingen en gezegden over geduld.



De kern van al deze gezegden is steeds: draag de last van het wachten, uiteindelijk komt het allemaal goed.

Of zoals ze in het oude Perzië zeiden: "Geduld is een boom, waarvan de wortel bitter is, maar waarvan de vruchten erg zoet zijn."

Ik hoop van harte dat we over enkele weken met volle teugen van deze zoete vruchten kunnen gaan genieten.

Maar, zoals een telefoniste het zo treffend kan zeggen: "Graag een momentje geduld alstublieft....."



**Jack Swaanen,  
PD**





# TER SPRAKE.....ЗНАЯ92 ЯЭТ

““Nog een Zalig Pasen !” - Dit was dan het 2e Paasfeest in corona-tijd. Het 1e staat ons óók nog goed bij. Dat was dat Paasfeest waar niets kon vanwege de lockdown. Want al klagen we nu over de corona-maatregelen, vorig jaar rond deze tijd waren ze nog veel zwaarder. Alleen wisten we toen nog niet dat die pandemie lang zou gaan duren. Heel lang.

En de maatregelen dus ook.

Vorig jaar mochten we helemaal niet naar de kerk. Vergeleken met toen hadden we dit jaar geluk: er mochten steeds 30 mensen naar de kerk komen ! Er zijn weer lectoren, er zingt af en toe een cantor of klein ensemble. Daarmee zijn ook de liedjes uit die oude Randstad-bundel terug in de kerk - die nu weer best mooi blijken te zijn. Het voelt alsof de liturgie, naast de verrijzenis van Jezus, ook alvast een beetje haar eigen verrijzenis vierde. Een voorschot daarop, want de rest komt later.

Het voelt alsof de liturgie, naast de verrijzenis van Jezus, ook alvast een beetje haar eigen verrijzenis vierde. Een voorschot daarop, want de rest komt later.

Dat de sleur even uit de kerk is, dat is misschien zo gek nog niet. Je gaat ervan nadenken.



We hebben net Pasen gevierd: mooi ! Maar wat betekent dat? Jezus is verrezen.

Ja, en?

Dus is er echt leven na de dood ! Die geruststelling nemen we natuurlijk graag aan.

En, als vervolg op die gedachte: na elke tegenslag komt er een nieuwe kans. Elke moeilijke situatie kan een nieuw begin worden. Dat snapt een kind. En we hebben er steun aan in onze moeilijkheden. Al zijn Christenen hierin niet uniek.

Moest Jezus dan dood om ons deze dingen te laten zien? Om ze zelfs door middel van zijn eigen lichaam voor ons te bewijzen? Ook dat, ja. Maar Pasen brengt ook vergeving van onze zonden. De zonden van de hele mensheid hebben tot de moord op een onschuldige geleid.

Met de last van zo'n schuld zouden wij geen leven hebben . . .

Kan zoiets vergeven worden?

Ja, echt. Als die onschuldige alles in liefde verdraagt zonder iets terug te doen, en dus zelf de prijs ervoor betaalt. Als Gods kracht daarna ook nog de dood ombuigt tot verrijzenis, dan zijn zowel de dood als de zonde in Christus overwonnen.

En dat kun je dus allemaal meenemen in je persoonlijke Pasen.

Je zorgen over de toekomst.

Je angst voor de dood.

Je schuldgevoelens uit het verleden.

Situaties waar je mee zit.

Alles kun je meenemen naar Goede Vrijdag, en het daar achterlaten.

Om met Pasen een heel nieuw leven te mogen ontvangen.



Ik hoop dat dat jullie ook gelukt is. Dat jullie persoonlijk Pasen hebben gevierd in je eigen hart. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal.

Mij is het dit jaar min of meer overkomen. Zelfs als je bewust met je geloof bezig bent kun je in een sleur terecht komen. Maar dit jaar was het een voorrecht om bij de vieringen aanwezig te mogen zijn. Alles kwam daardoor nieuw binnen.

Ik kon ineens voluit in mijn geloof gaan staan en mijn schuldgevoelens en zorgen aan Jezus mee geven naar Golgotha. Daarna was het echt Paasfeest. Wat is het mooi als het nieuw wordt, en als je dingen die je eigenlijk al lang weet ineens goed weet toe te passen !

Zo zal ieder van jullie wel iets persoonlijks beleefd hebben.

En, zo niet, Jezus lééft: je kunt hem er ook nu nog om vragen.

Want het Paasfeest is geen historisch feit van lang geleden.

Goede Vrijdag was geen 'gewoon' geval van zinloos geweld.

Maar alleen wat je hart raakt is in staat om het te veranderen.

En als onze harten veranderen, verandert de Kerk, en mede via de Kerk verandert de wereld.

En wie wil dat nou niet?



# **100 JAAR GELEDEN . . .**

## **DE ZUSTERS VAN DE MARIASCHOOL IN HEUSDEN**

Wie in Heusden kent haar niet:  
De Mariaschool? En toch staat er  
“Antonius-school” op de gevel !

Als we het over “Heusden 100 jaar”  
hebben, kunnen we niet onvermeld  
laten dat zusters een belangrijke  
bijdrage hebben geleverd aan het  
welzijn van de Heusdense gemeen-  
-schap.

Vele Heusdenaren zullen nog een  
zuster voor de klas hebben gehad.  
Jarenlang zwaaiden de “Dochters  
van Onze Lieve Vrouw” er de scep-  
-ter, en woonden er elf ook in het  
gebouw. Maar de geschiedenis  
gaat verder  
terug. Begin 1940 nam het moeder-  
-huis van de “Dochters van Onze  
Lieve Vrouw” te Nijmegen het  
initiatief om in Asten-Heusden

opnieuw een klooster te stichten.  
De zusters hadden er al eerder  
gewoond, tussen 1909 en 1921.  
Mgr. Diepen gaf 21 juni van dat jaar  
toestemming tot het vestigen van  
een succursaal-huis in Asten-  
Heusden, voor het geven van lager  
onderwijs, naai-onderwijs en  
huishoud-onderwijs aan meisjes.  
Een succursaal-huis is een  
dependance of nevenvestiging.

“Roma permit fondatio” . . .

Vanwege de oorlog konden de  
zusters zich pas in augustus 1946  
vestigen.

Ze woonden tijdelijk in bij de heer  
Vorstermans, hoofd van de school,  
die een nieuw huis aan het bouwen  
was.





Dat duurde langer dan verwacht, en na een moeizaam samenwonen was zijn huis in 1947 klaar.

Toen pas konden de zusters beschikken over de schoolmeesterswoning met aanbouw: de Antonius-school, die in 1918-1919 door architect C. Vorstermans was gebouwd.

Ze richtten een kapel in en noemden het klooster "AVE MARIA".

“Alles was nog even schaars, vooral textiel en aardewerk.”

Aanpalend aan het klooster was de meisjesschool gevestigd, de Maria-school, waar de zusters les gaven.

Een belangrijk onderdeel van hun werk was ook het runnen van de bewaarschool.

“Wat banken en een bord erin, en de klas was klaar.”

In 1968 woonden er nog vijf zusters in Heusden. In oktober 1978, na 32 jaar vertrokken de laatste zusters weer uit Asten-Heusden om zich bij hun gemeenschappen in Nijmegen of bij een missiepost van de orde aan te sluiten.

Eén van de Dochters van Onze Lieve Vrouw was Miet Leenders, beter bekend als zuster Petronella.

“De bevolking is goed, maar lange tijd verwaarloosd.”

Zij was Heusdense van geboorte, en haar familie woont nog steeds in de Antoniusstraat. Zij heeft opgeschreven hoe zij vanaf begin 1940 tot 1950 die periode van de heropstart beleefd heeft en welke moeilijkheden er allemaal overwonnen zijn. Haar verslag staat op de parochie-website.

**Stichting "100 jaar Heusden",  
Incl. Locatieraad**



# **GEBED TEGEN CORONAVIRUS**

*God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst,  
 vertroosting in ziekte en lijden,  
 wees ons, uw volk, nabij en genadig  
 nu wij allen de gevolgen ondervinden van het coronavirus.*

*Wees een Beschermmer voor hen die dit virus hebben opgelopen:  
 wij bidden voor hen om hoop en genezing.  
 Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,  
 dat zij bij U geborgen mogen zijn.*

*Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg  
 en het openbaar bestuur,  
 dat zij uw Nabijheid en zegen mogen ervaren  
 in hun werk ten dienste van heel de samenleving.*

*Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is  
 voor ieder van ons  
 en dat Gij met ons zijt  
 nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.*

*Versterk ons geloof en onze hoop,  
 zodat wij ons altijd zonder aarzelen  
 overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.  
 Door Christus onze Heer.*

*Amen.*



## **VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE**

- Zaterdag:** **Beperkt aantal mensen - overal aanmelden !**  
18.00 uur Someren-Eind (D'n Einder)  
17.30 uur Ommel: Rozenkransgebed  
18.00 uur Ommel  
19.00 uur Heusden: Eucharistieviering of Woord- en Communie-  
viering
- Zondag:** **Beperkt aantal mensen - overal aanmelden !**  
9.00 uur Ommel: Rozenkransgebed  
9.30 uur Ommel  
9.30 uur Someren-Dorp  
10.00 uur Lierop  
11.00 uur Asten
- Maandag:**  
8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus  
8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
- Dinsdag:**  
8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus  
8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april  
19.00 uur Ommel: Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament,  
daarna Rozenkransgebed en/of andere litaniegebeden.
- Woensdag:**  
8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus  
8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september tm. april
- Donderdag:**  
8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus  
8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april
- Vrijdag:**  
8.00 uur Eucharistieviering Ommel, mei t/m. augustus  
8.30 uur Eucharistieviering Ommel, september t/m. april

**Liturgie en Corona: Status 22-4-2021 !**  
**Er zijn voorlopig géén vieringen in de verzorgingshuizen.**  
**Voor gegevens over het aanmelden, zie elders in dit blad.**



# **INFORMATIE H.FRANCISCUSPAROCHIE**

## **Contactgegevens H.Franciscusparochie:**

Adres	Kerkstraat 2-4, 5721 GV Asten.
Telefoon secretariaat	0493 - 691315
E-mail secretariaat	<a href="mailto:secretariaat@rkfranciscus.nl">secretariaat@rkfranciscus.nl</a>
Website	<a href="http://www.rkfranciscus.nl">www.rkfranciscus.nl</a>

## **Openingstijden secretariaat en bibliotheek:**

Maandag	9.30 – 12.30 uur
Dinsdag	9.30 – 12.30 uur
Woensdag	9.30 – 12.30 uur
Donderdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

De bibliotheek is verder ook geopend na telefonische afspraak.

## **Pastoraal team:**

U kunt een afspraak maken met één van pastores.

Pastoor S. Steijaert                      0493 - 691315, Spoed: 06 - 10333069

*Huisbezoek nodig?    Bel even met het secretariaat.*

*Afspraak maken?     De pastoor belt u dan terug.*

Kapelaan v. Overbeek                      0493 - 691415, Spoed: 06 - 12192197

Pater Zwirs                                      0492 - 331215

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

## **Doop, huwelijk jubileum / ziekenzalving zonder spoed:**

Aanvragen via het secretariaat,

tel. **691315** of [secretariaat@rkfranciscus.nl](mailto:secretariaat@rkfranciscus.nl)

**Misintenties:**

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag.

Het kan ook telefonisch of per mail. via [secretariaat@rkfranciscus.nl](mailto:secretariaat@rkfranciscus.nl) .

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel. Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten: € 12,50 per intentie / naam.

Toevoeging van maximaal 4 namen bij een intentie is mogelijk voor een meerprijs van € 2,50 per naam.

Intenties die ruim van tevoren bekend zijn worden ook in Het Peelbelang en 't Contact vermeld.

**Financiën:**

We houden ieder jaar in januari of juni de Actie Kerkbalans.

Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie het hele jaar door overmaken op rekeningnummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 ten name van Franciscusparochie Asten.

Daarnaast heeft iedere locatie een eigen rekeningnummer:

<b>Asten</b>	NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. Parochie H. Maria-Presentatie, Asten
<b>Heusden</b>	NL62 RABO 0103 6041 54 t.n.v. Parochie H. Antonius, Heusden
<b>Ommel</b>	NL23 RABO 0103 6064 08 t.n.v. Parochie O.L.V. Presentatie, Ommel
<b>Lierop</b>	NL32 RABO 0128 8011 23 t.n.v. Parochie H. Naam Jezus, Lierop
<b>Someren-Dorp</b>	NL72 RABO 0148 0059 18 t.n.v. Parochie H. Lambertus, Someren-Dorp
<b>Someren-Heide</b>	NL46 RABO 0148 1008 64 Parochie H. Jozef, Someren-Heide
<b>Someren-Eind</b>	NL14 RABO 0148 0094 84 t.n.v. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming, Someren-Eind

# **INFORMATIE PER LOCATIE**

## **Locatie Asten: H.Maria-Presentatiekerk**

**Wilhelminastraat 1-3 (kerk; pastorie + secretariaat Kerkstraat 2 + 4)**

**Spreekuur op de pastorie te Asten:** tel. 0493 - 691315  
zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

### **Openingstijden van de kerk:**

Maandag t/m zaterdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd
	9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd
	10.15 – 19.00 uur zomertijd

### **Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:**

Maandag t/m zaterdag	9.00 – 18.00 uur wintertijd
	9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag	10.15 – 18.00 uur wintertijd
	10.15 – 19.00 uur zomertijd

## **Locatie Heusden: H.Antonius van Paduakerk**

**Vorstermansplein 14**

**Spreekuur op de pastorie te Heusden:** tel. 0493 - 699769

Dinsdag	11.00 – 12.00 uur
Woensdag	18.30 – 19.30 uur
Donderdag	11.00 – 12.00 uur

**Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:**  
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

## Locatie Ommel: O.L.V. Praesentatiekerk

Marialaan 16

**Spreekuur op de pastorie te Ommel:** tel. 0493 - 691415  
in overleg met Kapelaan van Overbeek.

**Openingstijden van de kerk met processiepark:**  
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

**Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:**  
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

**Intenties:** aanvragen en betalen via de intentie-envelop in de kerk,  
of persoonlijk doorgeven en betalen bij de kapelaan.  
Voor plaatsing in Het Peelbelang graag een week van te voren inleveren.

## Locatie Someren-Dorp: Lambertuskerk

Kerkstraat 16 - (NB: ook voor Someren-Eind, - Heide en -Sluis XIII )

**Op de pastorie in Someren is géén spreekuur meer.**

E-mail: [lambertus@rkfranciscus.nl](mailto:lambertus@rkfranciscus.nl)

**Intenties:** in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.  
Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

**Openingstijden van de kerk:** op weekdays 10.00 tot 12.00 uur  
op zondagen 14.00 tot 16.00 uur.

## Locatie Lierop: Heilige Naam Jezus-kerk

Offermansstraat 3

**Spreekuur op de pastorie in Lierop:**

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Tel. 0492 – 331215

E-mail: [parochielierop@hetnet.nl](mailto:parochielierop@hetnet.nl)

**Intenties:** in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld,  
of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.  
Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.





***Bid om méér van de Heilige Geest  
in je eigen leven,  
in het leven van je naasten,  
in lastige situaties,  
in de politiek  
en in de Kerk.***

***Want als wij daarvoor openstaan  
kan God elke tijd gebruiken  
om mooie nieuwe dingen te doen.  
Zelfs de tijd van deze pandemie !***

