

# ANGELUS



Zomer 2021



***GRATIS MEE TE NEMEN***

# COLOFON

Parochieblad Angelus is een parochieblad van de H. Franciscus-parochie Asten-Someren.

Het blad wordt 5 of 6 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, maar ook per E-mail verzonden en op de website geplaatst.

**Wilt u zich aan- of afmelden voor bezorging aan huis en/of verzending per E-mail? Stuur even een mailtje aan de redactie.**

U kunt het parochieblad ook vinden op achter in de kerken (zolang de voorraad strekt) en bij enkele andere verspreidingspunten in Asten, Heusden, Ommel en Someren.

**De volgende editie verschijnt begin oktober.**

**Kopij aanleveren kan uiterlijk 20 september, per E-mail:**

**[redactie.angelus.pbl@gmail.com](mailto:redactie.angelus.pbl@gmail.com) .**

**Aanlevering vóór de kopijdatum wordt op prijs gesteld.**

De redactie kan dan alvast met het blad aan de slag.

Van berichten en gegevens die na de vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Alleen kopij voorzien van afzender komt voor plaatsing in aanmerking.

Kopij graag als Word-bijlage bij uw mail voegen.

Foto's aanleveren als losse bijlage of ingevoegd in een Word-document.

Schema's mogen eventueel in Excel worden aangeleverd.

Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren kan ook om een gesprek vragen.

Iedereen die berichten of gegevens aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus ook zelf zorg te dragen voor afstemming met eventuele andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen of te corrigeren.

**Planning (wijzigingen voorbehouden):**

	<b>Kopijdatum</b>	<b>Uitgave</b>
Herfst	20 september	8 oktober
Advent	22 november	10 december
Carnaval	24 januari	11 februari
Pasen	21 maart	8 april

**Jaargang 16 – uitgave 26 juni 2021**

## ***BESTE MENSEN,***

In mijn vorige parochie woonde ik in een pastorie met een afgeschermd stuk tuin, dat niet werd onderhouden. Het was bij mijn komst erg verwaarloosd. Na een tijdje ben ik zelf begonnen dit stuk tuin te fatsoeneren.

Tijdens het werk kreeg ik vaak bezoek van eenzelfde merel. Hij hield mij scherp in de gaten. Nou ja, niet mij, maar de omgewoelde grond vol wormen. En met de tuinsproeier in mijn handen, gaf ik hem soms even de volle laag. Een beetje plagen. Hij ontweek heel handig de straal, kijk me aan met een blik van “haha, leuk zeg ...”, maar ging weer naar zijn plaats. Wachtend op een kans om snel even de grond te controleren op wormen. Een levenslang ritme van zoeken naar eten. Deze merel had nooit vakantie.



Wij mensen gelukkig wel, en binnenkort is het weer zover. En dat is maar goed ook – zeker na een jaar dat voor iedereen op één of andere manier wel belastend is geweest.



Het is fijn om jezelf dan even los te scheuren uit het alledaagse ritme. Heerlijk bevrijdend !

Het hoeft allemaal even niet. Een paar weken niet meer op staan voor de baas, de klanten of wie dan ook. Eventjes helemaal niets.

Nou ja, niets?

De vorige bisschop van Den Bosch drukte mensen op het hart om de vakantie niet alleen te gebruiken om uit te blazen en te genieten, maar ook voor rust en verdieping. Verdieping van vriendschappen, relaties. Samen zijn en tijd besteden aan wat wezenlijk en blijvend is.

En rust voor het lichaam; ontspanning.



Deze verdieping en rust geldt ook voor ons geestelijk welzijn. Juist de vakantie is een moment om onszelf geestelijk 'op te peppen'.

Ons te laten voeden.

Als alle drukte wegvalt, kunnen we juist met de oren van ons hart goed luisteren naar wat wezenlijk is.

Naar datgene wat blijft.

Kerken en kapellen zijn bij uitstek de plaatsen om in stilte te luisteren naar Gods stem. Naar zijn kracht, hulp, troost en plan met ons leven.

In **Ommel** is de kerk overdag open en dagelijks vieren we de H. Mis.

Ook in **Heusden en Lierop** zijn de kerken open om even rustig 'op te peppen', met in het weekend een H. Mis.

Op zaterdagavond kan iedereen terecht in "De Einder" in **Someren-Eind** voor een H. Mis.

En iedere zondagochtend verzorgt de liturgiewerkgroep in buurthuis "De Smelen" in **Sluis XIII** een viering.

In **Asten** is de kerk dagelijks open voor gebed en bezoek. Sinds 1 juni vieren we hier ook op dinsdag en donderdag om 19.00 uur een H. Mis. En vanaf 7 juli starten we in **Someren** op woensdag en vrijdag met een vaste avondmis om 19:00 uur in de St.Lambertus-kerk.

Tevens willen we deze zomer in deze kerk de oude doopkapel ombouwen tot een Mariakapel/dagkapel. Hier kunt u overdag naar toe voor bezinning en gebed. U hoort er nog van !

Keuze genoeg om in de vakantie eens één van de onze kerken binnen te lopen en het gezelschap van Onze Lieve Heer op te zoeken. Want die is er altijd en Hij heeft ook iets te geven. Ik wens iedereen een hele goede, ontspannen en voedende vakantie toe.

Hartelijke groeten,

**Pastoor Steijaert**





# **INSTALLATIE PASTOOR STEIJAERT**

Op zondag 7 februari 2021 was de installatie van pastoor Steijaert gepland. Maar plotselinge sneeuwval en vorst gooiden roet in het eten en de plechtigheid moest geannuleerd worden.

Ondertussen is er een nieuwe datum bekend.

Namelijk, **zondag 11 juli om 11:00 uur.**

Onze bisschop, Mgr. de Korte, zal pastoor Steijaert officieel tot pastoor van de heilige Franciscus-parochie installeren.

Hierbij zullen ook de andere leden van het pastorale team aanwezig zijn: kapelaan H. van Overbeek, pater J. Zwirs en diaken J. Swaanen.

Onder normale omstandigheden is dit een grote plechtigheid waarbij alle parochianen aanwezig kunnen zijn en ook vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties.

Op dit moment kan niemand inschatten welke Corona-maatregelen in juli van kracht zullen zijn.

Daarom gaat de parochie vooralsnog uit van de huidige beperkingen.

Dat betekent dat er maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn.

De parochie zal weer een gastenlijst samenstellen om een goede vertegenwoordiging te krijgen van de geloofsgemeenschappen van onze parochie en maatschappelijke organisaties.

Mochten er tegen deze tijd toch versoepelingen zijn ingevoerd, dan zal de parochie dit zeker nog bekend maken.

Wilt u pastoor Steijaert wat beter leren kennen?



Er staat een mooi interview met hem online op de site van SIRIS.

Bekijk het interview via:  
<https://siris.nl/video/151441396/nieuwe-pastoor-sacha-steijaert>  
of scan deze QR-code.



# **DOORDEWEEKSE MISSEN IN SOMEREN EN ASTEN**

De Corona-pandemie heeft veel mensenlevens op de kop gezet. Ons kerkelijk leven heeft ook een grote klap gekregen. Gelukkig geeft de overheid nu aan dat er meer ruimte is voor activiteiten en ontmoeting. We moeten nog steeds voorzichtig zijn, maar er is weer ruimte om te kijken naar de toekomst.

Pastoor Steijaert wil graag in de kerken van Asten en Someren de mogelijkheid aanbieden om 's avonds de Eucharistie te vieren. In combinatie met de ochtendmissen in Ommel kunnen we als parochie ook door de week iedereen in de gelegenheid stellen om de H. Mis te vieren.



In Someren ontstond het idee om de voormalige doopkapel te gebruiken als een Mariakapel/dagkapel, die via een van de hoofd-ingangen toegankelijk is. Hierdoor kan iedereen overdag even de kapel in om te bidden of een kaarsje aan te steken.

Vrijwilligers hebben de kapel schoongemaakt en deze wordt binnenkort geschilderd.

Het Mariabeeld wordt in deze kapel geplaatst.

Het voormalige hek dat de kerk en de doopkapel scheidt wordt weer teruggeplaatst, zodat de kerk is afgeschermd.

Ook wordt er een klein altaar geplaatst met een aantal eenvoudige banken.

Zo hebben we in Someren een Mariakapel en een kapel om de H. Mis te vieren.



Vooruitlopend hierop starten we **in Someren vanaf 7 juli** al met de viering van **een avond-mis om 19.00 uur** in de kerk zelf.

Links van het priesterkoor is een tijdelijke opstelling gemaakt.

In Asten is de kerk al elke dag open.

Vanaf 1 juni wordt er in Asten ook door de week de H. Mis gevierd, en wel in de parochiekerk zelf.

## Dagen en tijden van de doordeweekse H.Missen:

Asten: dinsdag en donderdag om 19:00 uur.

Someren: woensdag en vrijdag om 19:00 uur (vanaf 7 juli)

Ommel: maandag tm. vrijdag om 8.00 uur (mei tm. augustus)  
of om 8.30 uur (september tm. april)

U hoeft zich voor deze Missen niet aan te melden.





# KERKHOF ASTEN

U zult ongetwijfeld gezien hebben dat er veel werkzaamheden plaatsvinden in verband met de sloop van, onder andere, het voormalige gemeenschapshuis de Klepel, de bibliotheek en ONIS.

Omdat ons parochiekerkhof pal achter deze gebouwen ligt hebben we hier als parochie natuurlijk ook mee te maken. Ondanks dat het bezoeken van het kerkhof via de ingang van het kerkhof, weliswaar provisorisch, mogelijk blijft is het af en toe opletten in verband met de werkzaamheden.



Er hangt op dit moment een (tijdelijke) afsluitbare rolpoort voor de ingang van het kerkhof, ter hoogte van de originele ingang van ons kerkhof.

De oorspronkelijke poort is tijdelijk elders ondergebracht, en het is de bedoeling dat deze, wanneer de nieuwbouw van het gemeenschapshuis voltooid is, weer als



ingang van ons kerkhof gebruikt gaat worden.

De nieuwe ingang zal een stukje opgeschoven worden richting absouteplaats. Ook tegen de muur van de absouteplaats wordt een nieuwe muur opgetrokken.

Aan deze linkerzijde van het bouwplan, waar o.a. de bibliotheek stond, komt geen bebouwing meer maar zijn parkeerplaatsen en een groenvoorziening gepland.

De werkzaamheden in verband met de nieuwbouw van het gemeenschapshuis zullen, naar verwachting, tot medio 2022 duren.

Omdat er, op dit moment, geen informatiebord meer hangt met daarop de openingstijden van het kerkhof wil ik deze graag hierbij vermelden.



## Het kerkhof is open:

van maandag tm. zaterdag van 9.00 uur tot 19.00 uur  
en op zondag van 10.15 uur tot 19.00 uur.

In de winterperiode is het kerkhof tot uiterlijk 18.00 uur open.

**Deze openingstijden gelden ook voor de kerk**, behalve op dinsdag en donderdag in verband met de doordeweekse Eucharistievieringen op die dagen om 19.00 uur.

Informatie kunt u ook vinden op de website van de parochie:

[www.rkfranciscus.nl](http://www.rkfranciscus.nl)



Met vriendelijke groet,

**Jan Coolen, Locatieraad H. Maria Presentatiekerk, Asten**

---

## **ACTIE KERKBALANS**

Zoals ieder jaar houden wij in deze periode weer onze Actie Kerkbalans.

Doel is om bijdragen te verwerven voor de instandhouding van onze parochie, voor het onderhoud van kerken en ander onroerend goed en het verlenen van pastorale zorg aan diverse doelgroepen.

Meer informatie hierover leest u in de bij dit blad gevoegde folder.

In de folder vindt u ook alle betalingsgegevens.

***Iedere bijdrage is welkom, van groot tot heel klein !***



# **DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS IN DE FRANCISCUSPAROCHIE !**

Het afgelopen jaar heeft nogal wat van ons gevraagd omtrent het reilen en zeilen binnen onze Franciscusparochie. Zowel pastores als vrijwilligers moesten rekening houden met allerlei coronamaatregelen.

De regels waren nodig om eenieders gezondheid te beschermen.

Dit vroeg dikwijls om aanpassingen, geduld en alertheid.

Dank aan alle vrijwilligers die in deze moeilijke periode hun steentje hebben willen bijdragen !

Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.

Door de coronamaatregelen was ook de Meimaand in Ommel geen gewone Meimaand.

Door het maximum van 50 bezoekers per heilige Mis moest er op voorhand veel geregeld worden. Er waren en zijn de aangegeven looproutes in de kerk, het telefonisch aanmelden om aanwezig te kunnen zijn bij de heilige Mis, bij binnenkomst in de kerk het aanwijzen van een zitplaats op anderhalve meter afstand, het onder begeleiding ter communie gaan, het desinfecteren van de handen en tussen de plechtigheden door het poetsen van de kerkbanken. Kortom, naast de 'gewone werkzaamheden' in de Meimaand kwamen er allerlei taken bij voor de vrijwilligers.

Hartelijk dank voor hun bereidwilligheid, inzet en ondersteuning in deze bijzondere Meimaand, die wij niet gauw zullen vergeten !

Ook was het heel begrijpelijk dat verschillende vrijwilligers afgelopen jaar hun ondersteunend werk niet durfden of konden doen vanwege het heersende coronavirus.

Omdat veel vrijwilligers tot de 'oudere leeftijdsklasse' behoren, was, is en blijft voorzichtigheid geboden.

Zo hoorde ik van verschillende vrijwilligers dat zij het ontzettend jammer vonden dat zij vanwege de risico's zich niet konden inzetten voor onze parochie of in de Meimaand in Ommel.

Een begrijpelijk gevoel, zeker als je sinds jaar en dag je verbonden voelt met de parochie.

Toch is het belangrijk dat, wat er ook gebeurt, ieders gezondheid voorop kan blijven staan. Iedereen gaat daar op zijn of haar manier mee om, en dat moet dan ook gerespecteerd worden.

Ondanks dat uw hulp dit jaar misschien minimaal is geweest: graag willen wij u dank zeggen voor uw verbondenheid met de parochie !

Immers: 'zich verbonden voelen' is, naast de Aktie Kerkbalans, één van de grondpijlers waarop een parochiegemeenschap wordt gebouwd en waardoor er wordt geïnvesteerd in elkaar en in de toekomst !

We hopen dat in de komende periode onze samenleving steeds meer kan 'normaliseren', zodat u uw vrijwilligerswerk weer met enthousiasme en voldoening kunt oppakken !

Namens het pastorale team en het kerkbestuur van de Franciscusparochie zeg ik u allen hartelijk dank!

***Kapelaan Harold van Overbeek, Ommel***



**Hartelijk  
bedankt**

# “KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER AFSTAND”

We zitten nog altijd in de coronapandemie.

Maar op dit moment lijkt het mee te vallen, en er is wat meer mogelijk.

**De situatie is momenteel als volgt:** *(status 26 juni 2021)*

Er is per kerk een maximaal aantal bezoekers per viering vastgesteld. Dit varieert, afhankelijk van de grootte van het gebouw.

Alle maatregelen die verband houden met het handhaven van de 1,5 meter afstand blijven van kracht: afgesloten kerkbanken, een beperkt aantal mensen per rij, dwingende looproutes, begeleide Communie.

Er wordt extra geventileerd en soms ook extra gepoetst.

**Vooraf aanmelden voor vieringen is niet meer nodig**, tenzij verwacht wordt dat het aantal bezoekers het maximale aantal dat in de betreffende kerk toegestaan is met behoud van de 1,5 meter zal overschrijden.

Dus ‘spontaan’ naar een viering naar keuze gaan is weer mogelijk, maar u dient zich wel bij de deur te melden bij een vrijwilliger.

En nu geldt overal: **vol = vol !**

In Ommel dient de buitenkerk bij goed weer als extra ruimte.

Voor speciale, **drukke vieringen** waarvoor misschien WEL gereserveerd moet worden herhalen we hier toch nog maar de aanmeldgegevens:

## **Asten:**

Maandag tm, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur bij het secretariaat, telefoon 0493-691315,

## **Heusden:**

Donderdag + vrijdag 18.00-19.00 uur bij Wim van Bussel: 06-57114410.

## **Ommel:**

Donderdag + vrijdag 14.00-16.00 uur via 06-82255733.

## **Someren-Dorp:**

Vrijdag 9.00-11.00 en 19.00-20.00 uur bij Patricia Kloppers: 06-49760202.

## **Someren-Eind:**

Via Nelly van Houts, per mail, voordeur of telefoon: 0493-493100 of 06-17482545.

## **Sluis XIII:**

Aanmelden aan de deur. Vol = vol !

## **Lierop:**

Woensdag + vrijdag 10.00-12.00 uur op de pastorie of via 0492-331215.



## **De mondkapjesplicht in onze kerken is vervallen.**

Maar draag gerust een mondkapje als u zich daar prettiger bij voelt. Het desinfecteren van de handen wordt nog steeds op prijs gesteld.

**De koren mogen weer zingen**, in groepen tot 12 personen, maar wel met handhaving van de 1,5 meter onderlinge afstand. Verder mogen helaas alleen de priester en de cantoren zingen, de kerkbezoekers nog niet.

Voor **uitvaarten en huwelijken** gelden dezelfde normen voor het aantal bezoekers als voor reguliere vieringen.

Toegang tot een uitvaart of huwelijk zal worden geregeld via de familie en uitvaartondernemers door middel van uitnodigingen.

**Wijwater** is voorlopig niet in de kerken te vinden vanwege besmettingsgevaar. Maar u kunt contact opnemen met de priester van de betreffende locatie als u een flesje wijwater nodig hebt.

**Handen schudden** bij de vredeswens doen we even niet.

Maar een knikje, zwaai of iets dergelijks mag uiteraard wel.

Daarmee kunt u zelfs nog méér mensen de vrede wensen dan door handen te schudden ! 😊

**Verkoudheids-achtige klachten ? Blijf dan thuis en laat u testen !**

***Let op, dit zijn de afspraken zoals ze gelden op 26 juni 2021.***

***Volg de parochiewebsite, Het Peelbelang en 't Contact voor wijzigingen in de coronamaatregelen en voor aanwijzingen over het eventuele aanmelden voor speciale, drukke vieringen.***

***Nogmaals:  
aanmelding voor de normale vieringen is niet meer nodig !***

# **INZEGENING MARIAKAPEL SOMEREN-EIND**

Nadat de inzegening van de Mariakapel, op de begraafplaats van Someren-Eind, vorig jaar vanwege Corona geen doorgang kon vinden, is er een nieuwe datum vastgelegd

Mgr. de Korte zal op zaterdag 25 september om 18.00 uur een H. Mis opdragen in De Einder, waarna de inzegening van de kapel zal plaatsvinden.

Hopelijk zijn de versoepelingen van de coronamaatregelen dan dusdanig doorgevoerd dat we met een groot aantal mensen hierbij aanwezig kunnen zijn !

Hoe één en ander zal verlopen wordt te zijner tijd via de media bekend gemaakt.

Overigens is de kapel al open.

Openingstijden zijn in de zomermaanden van 9.00 uur tot 20.00 uur, in de winter wordt er om 17.00 uur gesloten.

***Locatieraad Someren-Eind.***



## VACCINATIES IN DE KERK

Op maandagmiddag 19 juli zullen in onze kerk de laatste vaccinaties van de reeks vaccinaties voor mensen van 60 t/m 64 jaar toegediend worden.

Hiermee komt een einde aan een reeks van de eerste en de tweede vaccinaties voor deze leeftijdsgroep met het Astra-Zeneca vaccin. Op 26 februari, 1 maart, 17 mei, 21 mei en dus op 19 juli heeft onze parochie en in het bijzonder onze H. Maria Presentatiekerk graag haar medewerking verleend om na de vraag van de Astense huisartsen het (ruime) kerkgebouw ter beschikking te stellen om op een veilige en praktische manier het vaccinatieprogramma uit te kunnen voeren.



De pastoor, de locatieraad en het bestuur hoefden er niet lang over na te denken om op de vraag van de huisartsen een positief antwoord te geven en om hier alle medewerking aan te verlenen. Het was voor ons een vanzelfsprekendheid om als kerk en parochie de verbinding met de maatschappij te maken, om op deze manier onze verbondenheid in deze moeilijke tijd te tonen. Prachtig dat we als kerk, als parochie, hieraan ons steentje hebben mogen bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Jan Coolen

Locatieraad H. Maria Presentatiekerk, Asten

# 100 JAAR HEUSDEN: DE EMIGRANTEN

Gedurende de afgelopen maanden hebben de activiteiten rond onze Stichting, op enkele digitale vergaderingen na, nagenoeg stil gelegen.

De vooruitzichten omtrent de versoepelingen van de Coronaregels nemen steeds serieuzere vormen aan, gelukkig.

We komen 6 juli aanstaande weer fysiek bij elkaar.

**In de tussentijd is wel beslist dat er op 24 oktober 2021 groots gevierd zal worden dat de Heusdense kerk 100 jaar geleden in gebruik genomen is !** Momenteel staat die datum vast. Het dagprogramma moet echter nog gemaakt worden.

Verder wordt vanaf 6 juli ook weer gewerkt aan het uitwerken van de diverse activiteiten in het kader van “Heusden 100 jaar”.

Maar we kijken hier nog even terug op iets wat van belang was voor de ontwikkeling van Heusden.

## Heusdense emigranten

Een grote invloed op de ontwikkeling van Heusden heeft in de jaren '50 plaats gevonden.

Vele toenmalige Heusdense gezinnen en/of Heusdenaren zijn toen geëmigreerd. Naar Canada, Australië, en Nieuw Zeeland.

Dat is de reden dat enkele Heusdenaren een Facebook-pagina opgezet hebben om weer in contact te komen met families die toen geëmigreerd zijn.

Die Facebook-pagina heeft de nodige respons gekregen ! Er zijn vele emigrantenfamilies die gereageerd hebben.



*100 jaar*  
**HEUSDEN**



Mogelijk zijn er lezers van dit artikeltje die het leuk vinden om eens te kijken op die Facebook-pagina.

Vandaar hieronder de link, en hiernaast de QR-code, die naar die pagina verwijst.

[https://www.facebook.com/Heuze-mn-dörpke-104424194676449/?modal=admin\\_todo\\_tour](https://www.facebook.com/Heuze-mn-dörpke-104424194676449/?modal=admin_todo_tour)



Groet,

**Martien Waals,  
Stichting “100 jaar Heusden”,  
Incl. Locatieraad**

*Op deze foto:*

*Familie Driek van Kessel & Drika Verhoeven woonde in Heusden aan de Gevlochtsebaan.*

*Ze vertrokken op 13 februari 1951 met vijf kinderen per SS. Volendam naar Ontario in Canada.*

© Facebook Heuze m'n dorpk



# GEDULD IS EEN SCHONE DEUGD !

“Geduld is een schone deugd !”, zegt het spreekwoord.

Mijn antwoord daarop is vaak: “Ja, geduld is een schone zaak, maar het moet niet te lang gaan duren !”.

Zoals voor zoveel mensen is ook voor mij geduld een lastige zaak. Zeker als ik haast heb, wordt mijn geduld vaak op de proef gesteld: in het verkeer, in mijn werkzaamheden, in het wachten op een antwoord.

Kortom, er zijn legio voorbeelden te noemen waar ‘geduld bewaren’ eerder een opdracht is dan een vanzelfsprekendheid.

Eenzijds zit ongeduld vaak in het aard van het beestje. Anderzijds is dat natuurlijk geen vergoelijking voor iemands gedrag. “Geduld is een schone deugd”, maar onze huidige, vaak jachtige samenleving maakt het ons er niet gemakkelijker op om steeds het geduld te blijven bewaren.



Ook Maria heeft in haar leven veel geduld moeten hebben.

De belofte van de engel Gabriël was prachtig, maar het duurde wel even alvorens de belofte in vervulling zou gaan.

Maria moest geduld hebben totdat Jozef het nieuws van haar zwangerschap had verwerkt.

Zij moest geduld hebben toen zij met Jozef en Jezus in Egypte woonde omdat koning Herodes het kind naar het leven stond.

Pas na de dood van Herodes kon het gezin veilig terugkeren naar Nazareth.

Maria moest geduld hebben toen zij en Jozef drie dagen lang naar hun vermiste zoon Jezus zochten, en Hem tenslotte terugvonden in de Tempel in Jeruzalem.

Maria moest ontzettend veel geduld hebben gehad alvorens Jezus uiteindelijk begon aan zijn Messiaanse opdracht.

Maria moest geduld hebben totdat zij mocht ervaren dat haar Zoon Jezus werkelijk verrezen was uit de doden.





En nu heeft Maria tot aan het einde der tijden geduld met ons en luistert zij geduldig naar onze gebeden wanneer wij onze toevlucht nemen tot haar.

Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat Maria geduldiger was en is dan wij.

Geduld veronderstelt immers wachten, en wachten is voor niemand prettig.

Zeker als wij niet weten waarop wij wachten en als wij vermoeden dat wat ons te wachten staat, niet aangenaam is.

Wij willen vaak dat de dingen vooruitgaan.

Wij springen graag meteen naar het laatste hoofdstuk van het boek des levens om te weten wat daar op ons ligt te wachten.

Maar dat kunnen wij niet.

Wij moeten God de gelegenheid geven om alles op zijn tijd aan ons te openbaren.

Wij moeten erop vertrouwen dat God bij ons is en dat ons op een dag alles duidelijk zal worden.

Daarom is misschien nog wel het meest verstandige dat wij samen met Maria ons geduld tot een deugd willen maken.

***Kapelaan Harold van Overbeek***



# DRIEËNDEERTIG JAAR IN DE RIMBOE



Leven zonder elektrisch licht, zonder stromend water en zonder telefoon. Dat was drieëndertig jaar lang het leven van Pater Zwirs in de rimboe van Borneo. De rivier was zijn badkamer. Vandaag spreken we met Pater Zwirs in Lierop. We staan in Lierop voor een monumentaal pand. De pastorie. De pastorie werd in 1798 in opdracht van de Abdij van Postel gebouwd. Op 3 juli 1966 werd Pater Jan Zwirs door Mgr. J. Bluysen tot priester gewijd. In 1967 vertrok hij als missionaris van de Heilige Familie naar Borneo.

Borneo is een van de vele eilanden van Indonesië, gelegen op de evenaar en met een doorsnede van bijna 1000 km. Er waren weinig wegen. De meeste dorpjes in het binnenland lagen langs een rivier zo ongeveer 10 km van elkaar af. Hij ging bijna overal heen met de prauw. Contact met andere missionarissen had hij daardoor zelden. Hij probeerde de dorpen in zijn parochie iedere maand te bezoeken en daar dan één of twee nachten te blijven. Hij sliep dan bij mensen thuis in hun hutje.

In 2000 kwam hij terug naar Nederland en werd hij pastoor in het Brabantse Lierop. In de gang van de pastorie zien we allerlei foto's uit zijn tijd in de 'bush-bush' van Indonesië.

## Hoe werd u priester en missionaris?

"In mijn jonge jaren las ik missieblaadjes en hoorde op school sterke verhalen van missionarissen die avontuurlijke reizen door de rimboe maakten. In het seminarie hingen foto's van paters die in de missie werkten en werden wel eens missiefilms vertoond.





Zodoende voelde ik me aangetrokken tot zo'n leven. Dat noemde men toen roeping, en mijn ouders stemden daarmee in.

Het laatste jaar voor mijn wijding leerde ik Indonesisch. Verder volgde ik allerlei cursussen, zoals over tropische ziekten."

### **Was u de eerste pastor daar?**

Nee, al in 1907 vertrekken drie Capucijnen die werkzaam waren in Pontianak (de hoofdstad van West Borneo) naar Samarinda (de hoofdstad van Oost Borneo). Vervolgens varen ze via de Mahakam-rivier het binnenland in en komen 500 km stroomopwaarts aan in het dorpje Laham. In feite begint daar de katholieke missie op Oost Borneo. Zij openden al snel een schoolje en een internaat. Korte tijd later kwamen de Franciscanessen van

Veghel de paters assisteren. Dat was het begin van het katholieke onderwijs en de gezondheidszorg op Oost Borneo. In 1926 namen de missionarissen van de Heilige Familie de zorg voor Zuid- en Oost Borneo over van de Capucijnen.

Laham was mijn eerste standplaats, maar ik was dus zeker niet de eerste missionaris in dat gebied. Ik kwam op Borneo bekenden tegen. Enkele paters die een paar jaar boven mij op het seminarie hadden gezeten, waren al werkzaam in het binnenland. Toen ik daar in 1967 aankwam, werkten we met ruim dertig Nederlands paters en broeders in het bisdom Samarinda!"

Pater Zwirs verzorgde als missionaris tal van taken. Hij noemt zichzelf een soort manusje van alles.

Eigenlijk deed hij alles wat zich voordeed. Hij repareerde motoren, gaf Engelse les en speelde voor dokter. Er stond een kast vol medicijnen in zijn huis. Talloze mensen kwamen voor medische zorg bij hem.





### **Wat vindt u het mooiste daar?**

“Zeker vijftig jaar geleden leefde je daar in omstandigheden die totaal anders waren dan je in Nederland gewoon was geweest, heel dicht bij de natuur. En je kon de mensen helpen op allerlei gebied.

Door in zulke eenvoudige omstandigheden te leven leer je te relativeren. Wat is belangrijk? Waar maak je je druk over? Hier in Nederland moet er zoveel. Je moet gelukkig zijn. Je mag niet down zijn. Daar ervaar je minder stress. Heel veel dingen zijn betrekkelijk. Als je maar een beetje aardig bent voor elkaar !”

### **Hoe liep dat parochiale werk daar?**

Ik had de zorg voor vijftien dorpen. De eerste tien jaar was ik vijftientwintig dagen van de maand met een bootje op tocht van het ene dorp naar het andere. De dagen dat ik in een dorp verbleef, was er een Eucharistieviering en werden kinderen gedoopt.

In de geest van het Tweede Vaticaanse Concilie hebben we ons ervoor ingezet dat er in ieder dorp een ‘locatieraad’ werd gevormd, die er voor zorgde dat het katholieke leven doorging, ook als de pastoor elders was. Op den duur gingen de mensen zelf iedere zondag bij elkaar komen. Daarvoor hebben we allerlei boekjes gemaakt en cursussen gegeven, zodat die leken-leiders goed toegerust waren om hun taken te vervullen.

Ook schreef ik boeken voor het godsdienstonderwijs. Met letterlijk “knip-en plakwerk” zette ik de boeken in elkaar en stuurde ze, om te vermenigvuldigen, naar het bisdom.

### **Hoe kijkt u terug op uw werk daar?**

“Ik kijk met voldoening terug op een mooi leven.

Verschillende mensen uit mijn geboortedorp, die bij mij op bezoek kwamen op Borneo, waren jaloers op me. ‘Wat jij hier kan doen en voor de mensen betekent, dat is prachtig. Je wordt zeer gewaardeerd’, merkten zij op.”

### **Hoe kijkt u naar de Kerk, nu?**

“In de Christelijke traditie zitten zoveel mooie dingen en wordt zo’n waardevolle boodschap doorgegeven. Die mogen niet verloren gaan. Maar hoe verwoord je ze? Hoe kun je ze in deze tijd op een aansprekelijke manier overbrengen?

Ook nu is er een geestelijke honger. Kijk maar eens hoeveel coaches en mentors er tegenwoordig zijn. Dat wijst ergens op een geestelijke leegte.

Het verhaal van Jezus van Nazareth inspireert mij.

Het verhaal is een spiegel voor me. Zit ik op de goede weg? Leef ik vanuit de kernwaarden van de Bijbel: rechtvaardigheid, menslievendheid, aandacht en zorg, vergeving, vertrouwen, vrede?”.

### **Bent u nog wel eens terug geweest?**

“In 2007 en 2015 ben ik gedurende een maand terug geweest. Dat was hartverwarmend. Ik heb veel oude bekenden teruggezien. Schoolkinderen uit mijn eerste jaren waren onderhand opa en oma geworden.

Er is heel veel veranderd in de afgelopen vijftig jaar. Toen ik daar in 1967 kwam, leefde men nog een beetje zoals in het stenen tijdperk. Nu zijn er wegen, elektriciteit en mobieltjes.

Waren we in 1967 met 32 Nederlandse missionarissen werkzaam in het bisdom Samarinda, nu zijn daar meer dan 50 Indonesische priesters en 60 zusters werkzaam.







Een mooie gedachte bij de afsluiting van een leven in de 'bush-bush' “.

### **Wat is uw mooiste herinnering?**

Bij mijn afscheid van Borneo in juni 2000 kwam er een meisje naar me toe. Ze gaf me een heel klein belletje en zei: 'Pastoor, straks ben je ver weg, maar je mag me niet vergeten. Elke keer als je dit belletje hoort, moet je aan mij denken.'

In Lierop laat ik tijdens de voorbereiding op de eerste communie dit belletje aan de kinderen zien, en vertel de kinderen dat we op eenzelfde manier aan Jezus kunnen denken als we de communie ontvangen.

Ik heb ook prachtige dingen gezien in de natuur. Zo had ik eens bij het vallen van de avond mijn prauw afgemeerd aan de oever van een rivier. Vlakbij was een grote familie neusapen aan het spelen in een hoge boom. Een andere keer zag ik vliegende honden in honderdtallen opvliegen toen ik met mijn ronkende buitenboordmotor langs gevaren kwam. Zo zag ik ook een leguaan die stilletjes achter een rotsblok zat te wachten op langs zwemmende vissen. En tweemaal ben ik getuige mogen zijn van een volledige zonsverduistering. Indrukwekkend allemaal.”

***Arnold Spijker***





**1**

**GEZOCHT!**

**2**

## **BEZORGERS**

Dit parochieblad wordt op meerdere manieren door heel de parochie verspreid. In Asten en Heusden wordt het blad ook aan huis bezorgd bij mensen die zich daarvoor hebben aangemeld.

Maar af en toe komt het voor dat er een bezorger stopt. Zo is er afgelopen maand iemand gestopt die de straten Heesakkerweg en Waardjesweg onder haar hoede had.

Dus zoeken we op korte termijn naar minstens 1 nieuwe bezorger, die bereid is om de verspreiding van de bladen in enkele straten of een klein wijkje te verzorgen.

Bezorging vindt ongeveer 6 maal per jaar plaats. Het moment komt meestal niet heel erg nauw en valt ongeveer 3 weken na de voorin in het blad vermelde kopijdatum.

U krijgt het benodigde aantal bladen thuis bezorgd en ontvangt een lijst met adressen waar deze bezorgd moeten worden.

Voorwaarde is dat u te voet of per fiets redelijk mobiel bent.

## **DISTRIBUTEUR**

Maar we hebben nog een andere vacature. Onze distributeur is vanwege persoonlijke omstandigheden genoodzaakt om met zijn werkzaamheden te stoppen. De distributeur brengt de pakketjes bladen naar de bezorgers in Asten en Heusden.

Op de drukkerij staat een groot pakket met het totaal aantal bladen voor de bezorgers. De distributeur telt deze uit en brengt ze weg.

Voorwaarde voor dit werk is dus dat u goed mobiel bent op de fiets of over een auto beschikt. En dat u ongeveer 6 keer per jaar enkele uren de tijd hebt om de bladen uit te tellen en weg te brengen naar de bezorgers. U ontvangt daarvoor een lijst met namen, adressen en aantallen.

### **Wie helpt ons vooruit?**

**Lijkt bezorgen of distribueren u leuk werk of hebt u nog vragen, stuur dan even een mailtje: [redactie.angelus.pbl@gmail.com](mailto:redactie.angelus.pbl@gmail.com)**

**Of bel 0493-696825  
(laat evt. een bericht achter).**

# ST. JOZEFKERK

## SOMEREN-HEIDE 1961-2021



Met de verkoop op 10 juni 2021 van de St. Jozefkerk aan Lameij Onroerend Goed BV te Weert is de herbestemming van dit toch wel beeldbepalende gebouw in de kern van Someren-Heide een feit geworden.

In onze parochie-gemeenschap is deze St.Jozefkerk gedurende 60 jaren het thuis geweest van de parochianen in Someren-Heide. Samen met de St.Jozefschool is het één van de kenmerkende gebouwen in de kern van Someren-Heide. Relatief gezien een pas jonge dorpsgemeenschap, die komend jaar haar 100-jarig bestaan zal vieren.

Op verzoek van de bewoners van Someren-Heide heeft de congregatie van het H. Hart meegewerkt aan de oprichting van de Parochie

H.Jozef in 1935 met de aanstelling van pastoor Graat. Deze kreeg als bouwpastoor de taak om een noodkerk te realiseren.

Zijn opvolger, pastoor Bos, heeft zich na zijn aanstelling in 1949 ruim 10 jaar ingezet om de financiering rond te krijgen voor de realisatie van een nieuwe stenen kerk, de huidige St.Jozefkerk, als opvolger van de dan al sinds 1936 in gebruik zijnde houten noodkerk.

Met middelen uit het eigen Bouwfonds, leningen van de Congregatie van het H. Hart en het Bisdome en een subsidie van de gemeente werden de kosten gedekt voor de bouw en installatie van de kerk en pastorie.

Deze stenen kerk is een ontwerp van de architect Geenen uit Eindhoven, en is gebouwd door aannemingsbedrijf Frans van Bree uit Someren. De "eerste steen", die herkenbaar in het gebouw is aangebracht, is op 24 januari 1960 gelegd door pastoor Bos.

Vooraf zijn vele karren grond door de parochianen aangevoerd om de bouwplaats, die naast de noodkerk lag, op een goed niveau te krijgen.

Het gebouw is qua bouwstijl typerend voor de in de jaren zestig gerealiseerde kerken. Strakke lijnen, ruim opgezet gezien de groei van de Katholieke Kerk in die tijd, nauwelijks isolerende voorzieningen.

Een bijzonder kunstwerk in de St. Jozefkerk is het enorme, prachtige glas-in-lood-raam, vervaardigd door glazenier Jon Martens, met een uitbeelding van de Ark van Noach.



Op 21 maart 1961 werd de nieuwe kerk geconsacreerd door bisschop Bekkers.

De inwoners van Someren-Heide waren trots op hun nieuwe kerk: veel inzet, mankracht en/of financiële middelen zijn door hen geleverd. Op dat moment was de kerk compleet, maar wenselijk was om het Harmonium te vervangen voor een pijporgel, en uitbreiding van de luidklokken.

Door parochianen werd een orgel-fonds opgericht ("De Orgelman") voor het vergaren van de benodigde financiële middelen. In december 1964 kon het orgel worden geplaatst door de Fa. van Pelt uit Alkmaar, en in 1966 was het plaatsen van 3 luidklokken in de toren ook een feit.

Na de benoeming van pastoor van Vlerken in 1967 werd, mede door de "vernieuwing in de Kerk", het hoofdaltaar naar voren geplaatst zodat de priester voortaan met het gezicht naar de parochianen gericht in de viering kon voorgaan, en werd er een geluidsinstallatie aangelegd. Een zijaltaar werd op de voormalige plaats van het hoofdaltaar geplaatst met daarop het tabernakel.



In de 57 jaar dat in deze St.Jozefkerk vieringen zijn gehouden, zijn er meerdere pastores en paters geweest die als voorganger de vieringen hebben ingevuld: Pastoor N. Bos, Pastoor M. Hendrickx, Pastoor L. van Vlerken, Pastoor A. Bellemakers, Pater J. Wijnen (interim), Pastoor H. Somers, Pastoor J. Heeffe, Pater Xavier Ariokasamy en als laatste Kapelaan Harold van Overbeek. Laatst genoemde is ook voorgegaan in de afscheidsviering op 23 september 2018.

Bij veel inwoners van Someren-Heide heeft deze parochiekerk op essentiële momenten een rol in hun leven gespeeld; hetzij bij een doop, bij de Eerste Communie of Vormselviering, bij een huwelijk of bij het afscheid van een dierbaar familielid, vriend of buurtgenoot. Dit zie je ook terug in de parochie-

boeken: in die 57 jaren zijn in deze kerk 1136 kinderen gedoopt, 381 echtparen in het huwelijk getreden en is van 413 parochianen afscheid genomen.

In deze kerk hebben we drie parochiefeesten mogen vieren: op 10 september 1961 (het uitgestelde van 1960) 25-jarig jubileum, op 27 oktober 1985 het 50-jarig jubileum en op 24 oktober 2010 het 75-jarig jubileum. Bij het laatste jubileumfeest waren we ons als parochie er al van bewust dat er een fusie in het verschiet lag en dat dit het laatste jubileum als zelfstandige parochie zou zijn.

Het besluit om op afzienbare tijd de St.Jozefkerk voor kerkelijke vieringen te beëindigen was onderdeel van de fusie in 2015.

Helaas werd dit realiteit en heeft op 23 september 2018 de afscheidsviering plaats gevonden in onze eigen mooie St.Jozefkerk.

De St. Jozefkerk met haar kerktoren: een gebouw dat onderdeel uitmaakt van ons gezamenlijk verleden, als parochianen en inwoners van Someren-Heide.





Voor ons is de St.Jozefkerk een gebouw dat symbool staat voor je dorp, je thuis.

Mede daarom is het heel waardevol dat bij de herbestemming de contouren van dit voor Someren-Heide toch unieke gebouw uit de 60-jaren periode hopelijk behouden blijven.

Zo blijft het ook in haar nieuwe functie een beeldbepalende plek in Someren-Heide.

Zoals Wim Sonneveld het thuisgevoel zo mooi verwoordde in zijn lied 'Het Dorp':

“Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard . . . Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben . . .“

### ***Locatieraad Someren-Heide***



# GRAVEN IN EEN BIJBELBOEK

— VOOR AL WIE JONG VAN HART IS



Serie "Exodus", deel 61

## God is geen Farao

Zo. De dorst was gelest. Ook in Mara. Zelfs in Mara.  
In Mara, waar het water niet te drinken was -  
tot God Mozes opdroeg om er een stuk hout in te gooien  
en hij dat in geloof deed en het water drinkbaar werd.  
Iedereen kon drinken. Alle mensen en alle dieren.  
Maar daarmee waren ze nog niet klaar, daar in Mara.

Het staat er eigenlijk best vreemd.

"In Mara stelde God hen op de proef".

Op de proef stellen, dat is een soort praktijk-examen.

Een praktijk-examen over iets dat te maken heeft met het leven zelf.

Je geduld kan beproefd worden als je moet wachten.

Je vriendschap kan beproefd worden als iemand vervelend doet.

Je moed kan beproefd worden als je ergens bang voor bent.

En je vertrouwen op God kan beproefd worden als het tegenzit.

Vertrouw jij dat God een oplossing geeft, als er iets mis gaat?

Zo stelde God zijn volk dus op de proef bij Mara.

Hoezo dat? Ze hadden toch al genoeg meegemaakt?

En nu zijn ze toch vrij? Vrij van de ellende van Egypte?

Jawel. Ze waren weg uit Egypte.

Maar er zat als het ware nog veel van Egypte in hun hart.

Ze waren slaven geweest, onder een gemene Farao.

Ze waren onderdrukt en hadden jarenlang veel te klagen gehad.

En nu was er geen Farao meer.

Nu was God er, om hen te redden,

en er waren Mozes en Aäron om hen te leiden in Zijn Naam.

Zouden ze God nu dan echt vertrouwen?  
Echt? Niet alleen in gedachten, en niet alleen op veilige afstand?  
In de praktijk van het dagelijkse leven???

Nou . . . Wat deden ze toen het water bitter bleek te zijn?

Mopperen en klagen !

Weg was het vertrouwen !

Natuurlijk had God dat wel verwacht.

Maar Hij wilde dat de mensen  
zich daar ook zelf van bewust  
werden.

En dat ze beseften dat er nog  
een lange weg te gaan was.

Niet alleen een weg om te  
lopen, maar ook een weg om te  
veranderen.

En vooral:

dat ze die weg samen met hun God mochten gaan.

Maar daarom gaf God hun in Mara ook regels om naar te leven.  
Regels als hulp om dicht bij God te blijven.

Hopelijk zouden zij niet zo eigenwijs zijn als de Egyptenaren . . .

Dat zou hun heel wat narigheid besparen !

In dit stukje in de Bijbel staat niet precies wat die regels waren.

Luisteren naar God en doen wat Hij zegt, zoals Mozes,  
dat werkt in elk geval altijd.

Alleen, regels . . . die doen denken aan een koning of zo.

Aan een Farao.

Nu is God dus de Koning van Zijn volk geworden.

Maar Hij is niet zo'n gemene koning als de Farao.

Hij is goed, en Hij zorgt voor zijn volk.

En Gods regels zijn er niet om mensen te onderdrukken.

Ze zijn er juist om iedereen van binnen vrij te maken  
en om ons te helpen dicht bij God te blijven.

Ja, de Israëlieten hadden nog veel te leren.

Maar wij misschien ook wel.



# Dit gaat over <sup>\*</sup>JOU !!!



Jongerenrubriek

## “Waar heb jij je verstand zitten?”

Ik hoor het mijn moeder nog zeggen als ik weer eens iets stoms had uitgehaald.

Misschien moeilijk voor te stellen, maar net zoals ik, en ook jouw ouders, zijn wij ook zo oud geweest als jij nu bent, en hebben ook wij minder verstandige dingen gedaan.

Ik denk niet dat het nodig is om hier een opsomming van te geven, want als je goed luistert dan hoor je op een feestje die verhalen vanzelf, als het over vroeger gaat.

De stomme dingen men ooit gedaan heeft worden dan breed uitgemeten en er wordt meestal smakelijk om gelachen.



“Van fouten moet je leren !” zeggen ze wel eens.

“Waar heb jij je gevoel zitten?”

Oei . .

Als dat tegen iemand wordt gezegd, dan is het goed mis.

Je hebt dan niet iets stoms gedaan, maar je hebt op iemand gereageerd, wat erg kwetsend was.

Je hebt er iets uitgeflapt wat misschien niet de bedoeling was, maar wat die ander toch op een vervelende manier heeft geraakt.





Gevoel en verstand:

twee verschillende werelden, die toch met elkaar moeten samenwerken.

Misschien herken je dit:

Het verstand zegt dat er geen God is, omdat . . . (vul maar in),  
terwijl je gevoel zegt dat er iets meer moet zijn, want . . . (vul maar in).

Hoe ga je hier mee om?

Luister je alleen naar je verstand of alleen naar je gevoel?

Stop je je gevoel van een Godservaring weg,  
of denk je er over na met je verstand?

Durf je te voelen en je gevoel te ervaren?

Ik ken een stil en veilig plekje waar je hierover kunt nadenken:  
Wilhelminastraat 3 in Asten.

Ik heb gehoord dat je er gewoon binnen kunt lopen . . .

*Jack Swaanen, permanent diaken*  
*Jack is bereikbaar via [j.swaanen@rkfranciscus.nl](mailto:j.swaanen@rkfranciscus.nl).*



# TER SPRAKE.....ЗНАЯ92 ЯЭТ

“Ben jij er klaar voor?” - Hèhè.  
Het lijkt erop dat we het ergste van die pandemie achter de rug hebben. Als er geen mutaties van het virus ontstaan die niet gedekt worden door de huidige vaccins. Als er geen heel nieuw virus komt overwaaien. Als de restschade van degenen die corona hebben gehad niet te groot is. Het gaat de goede kant uit. Maar of dat zo blijft, dat weten we niet. Zijn we klaar voor een volgende ronde?

Waren we er klaar voor, eind 2019? De zorg? De medicijnfabrikanten? De overheid? Dit was een test. Wat hebben we geleerd? Kunnen we een pandemie voortaan beter aan? En hoe gaan wij dat doen, als Kerk?

Hopelijk duurt het nog lang voordat er weer een pandemie komt. Maar het zal best nog eens gebeuren. We kunnen er maar beter klaar voor zijn. Die verantwoordelijkheid heeft God ons gegeven.



En jij? Hoe weerbaar ben jij? Leef je gezond? Wie kan je helpen, als je langdurig zorg nodig hebt? Wie moet er in geval van nood gewaarschuwd worden? En wie doet wat, als je wilsonbekwaam of dood bent? Heb je misschien vóór die tijd nog iets goed te maken met iemand? Je kunt een ziekenhuiskoffertje klaarzetten voor noodgevallen. Dat scheelt een hoop gedoe. Je kunt er maar beter klaar voor zijn, ook zonder corona.

Zoals alle rampen was de pandemie ook aanleiding voor complottheorieën. Sommige best realistisch, andere wat minder. Aanhangers en ontkenners schreeuwen tegen elkaar in. Wat is waarheid? Geen idee. Alleen God weet dat.

Maar het is goed om je verstand te gebruiken en je ogen open te houden. Je moet niet paranoïde worden, maar ook niet naïef doen - al weet je amper waar je klaar voor zou moeten zijn... Want we leven niet in een paradijs vol volmaakte mensen.



Onder Christenen hoor je ook over 'het einde der tijden' spreken, en over de wederkomst van Christus. Jezus heeft gezegd dat hij ooit terug zou komen zoals hij wegging met Hemelvaart. Is dat al binnenkort? Hij kwam destijds niet om te oordelen, maar om te redden. Nu zeggen sommige mensen: straks brengt hij eerst degenen in veiligheid die hem al toebehoren. Anderen krijgen een kans om hun leven te beteren - in een tijd die moeilijker zal zijn dan de onze. Bijbels gezien schijnt er bewijs voor dit alles te zijn. Gebeurtenissen in deze tijd, ook de pandemie, lijken het te bevestigen. En hedendaagse profeten ontvangen openbaringen. Zou dit dan echt waar zijn??? Wie weet. Ze hebben wel vaker wat geroepen. Niemand kan bewijzen

dat het klopt - of dat het niet klopt. En zelfs Jezus weet niet wanneer de tijd daar is. Alleen God weet dat. Het is in elk geval wel slim om dicht bij God en Jezus te blijven - juist omdat we niets zeker weten. Om in je hart klaar te zijn voor wat dan ook.

En heel praktisch: deze tijd is ons door God gegeven om er iets moois van te maken. Om elkaar goed te doen, maar ook om dankbaar van alles te genieten. We hebben anderhalf jaar lang een tandje bijgezet om elkaar vooruit te helpen. En om zelf overeind te blijven en de mooie dingen van het leven te blijven zien. Nu is het zomer. En we mogen weer best veel ! Hoog tijd om te doen wat we het meest gemist hebben. Wat zou je het liefste, en het eerste, willen doen? God jaagt je heus niet op. Hij gunt je wat ontspanning ! Ben jij daar klaar voor? Vast wel !



# COMMUNIE EN VORMSEL IN CORONATIJD

Hè hè, het zit er bijna op.

“Waar heeft die man het over?”,  
hoor ik u denken . . .

U zult het niet geloven,  
maar binnenkort zijn de laatste  
Communie- en Vormselvieringen,  
en dan hebben we alle vieringen  
gehad.

Het klinkt alsof het een hels karwei  
is geweest.

Maar . . . dat is het in zekere zin  
ook geweest !

Het begon al gauw na de eerste  
coronameldingen.

Nederland ging in een intelligente  
lock-down, en kerkelijke vieringen  
werden opgeschort.

Groepen mochten niet meer bij  
elkaar komen, scholen moesten  
digitaal lesgeven enzovoort. U kent  
ongetwijfeld alle maatregelen om  
het coronavirus te beteugelen.

Waar veel mensen niet bij stil  
stonden is het feit dat dit ook grote  
gevolgen had voor alle Communie-  
en Vormselvoorbereidingen.

Normaal gesproken kon je dit in  
groepen doen en dan toewerken  
naar de viering.

Deze keer was het héééél anders.

Het eerste probleem was dat er  
geen vieringen gehouden konden  
worden.

Dit betekende dat alle Communie-  
en Vormselvieringen een jaar  
werden opgeschoven.

Dat had weer tot gevolg dat we  
dit jaar een dubbel aantal voor-  
bereidingen en een dubbel aantal  
vieringen hadden !

Op zich is dat natuurlijk geen heel  
erg groot probleem.

Maar . . . we moesten werken met  
een beperkte groepsgrootte.







Dit had tot gevolg dat de voorbereidingen uitgesmeerd moesten worden over verschillende subgroepen.

Daar kwam nog bij dat deze voorbereidingen niet alleen gedaan moesten worden voor de kinderen van 2020, maar ook van 2021.

Het tweede probleem was dat ook de vieringen gesplitst moesten worden, omdat er aanvankelijk maar 30 personen bij een viering aanwezig mochten zijn.

Dit betekende dat slechts 7 communicanten of vormelingen tegelijk hun Eerste Communie of Vormsel konden vieren.

Dat was voor de betrokkenen niet fijn.



De kerk voelde best wel leeg, en feest vieren doe je nou eenmaal het liefste samen met veel mensen.

U kunt zich voorstellen dat je voor een groep van 30 kinderen dan 4 vieringen moet organiseren !

En in onze parochie hebben we 7 locaties. Dus u kunt wel nagaan dat het een hele organisatie is om dit alles op elkaar af te stemmen.

Gelukkig is het allemaal gelukt. Binnenkort zijn de laatste Communie- en Vormselvieringen. Ik wil daarom alle werkgroepen heel hartelijk danken voor alle inzet, en tijd en organisatietalent om deze "monsterklus" tot een goed einde te brengen.

In totaal waren er 18 Eerste Communievieringen en 6 Vormselvieringen. En een evenredige hoeveelheid aan voorbereidingsgroepjes en voorbereidingsactiviteiten en oefensessies . . .

Heel hartelijk dank !

**Jack Swaanen, PD**



# VIERINGEN IN DE GEHELE FRANCISCUSPAROCHIE

**Zaterdag:**

18.00 uur  
17.30 uur  
18.00 uur  
19.00 uur

**Beperkt aantal mensen: registratie ter plekke, VOL = VOL !**

Someren-Eind Eucharistieviering (D'n Einder)  
Ommel Rozenkransgebed  
Ommel Eucharistieviering  
Heusden Eucharistieviering  
of Woord- en Communieviering

**Zondag:**

9.00 uur  
9.30 uur  
9.30 uur  
10.00 uur  
10.15 uur  
11.00 uur

**Beperkt aantal mensen: registratie ter plekke, VOL = VOL !**

Ommel Rozenkransgebed  
Ommel Eucharistieviering  
Someren-Dorp Eucharistieviering  
Lierop Eucharistieviering  
Sluis XIII Woord- en Communieviering, in 'De Smelen'  
Asten Eucharistieviering

**Maandag:**

8.00 uur  
8.30 uur

Ommel Eucharistieviering, mei - augustus  
Ommel Eucharistieviering, september - april

**Dinsdag:**

8.00 uur  
8.30 uur  
19.00 uur  
19.00 uur

Ommel Eucharistieviering, mei - augustus  
Ommel Eucharistieviering, september - april  
Asten Eucharistieviering  
Ommel Aanbedding van het Allerheiligste Sacrament,  
vanaf 19.30 uur Rozenkransgebed of andere litaniegebeden

**Woensdag:**

8.00 uur  
8.30 uur  
19.00 uur

Ommel Eucharistieviering, mei - augustus  
Ommel Eucharistieviering, september - april  
Someren-Dorp Eucharistieviering (momenteel in de kerk,  
te zijner tijd in de dagkapel - vanaf 7 juli)

**Donderdag:**

8.00 uur  
8.30 uur  
19.00 uur

Ommel Eucharistieviering, mei - augustus  
Ommel Eucharistieviering, september - april  
Asten Eucharistieviering

**Vrijdag:**

8.00 uur  
8.30 uur  
19.00 uur

Ommel Eucharistieviering, mei - augustus  
Ommel Eucharistieviering, september - april  
Someren-Dorp Eucharistieviering (momenteel in de kerk,  
te zijner tijd in de dagkapel - vanaf 7 juli)

**Liturgie en Corona: Status 26-6-2021 !**

**Zie elders in dit blad voor de actuele Corona-maatregelen.**

**Volg de kerkberichten in Het Peelbelang en 't Contact, de mededelingen  
in de kerk en de parochiewebsite voor de meest actuele informatie !**

# **INFORMATIE H.FRANCISCUSPAROCHIE**

## **Contactgegevens H.Franciscusparochie:**

Adres	Kerkstraat 2-4, 5721 GV Asten.
Telefoon secretariaat	0493 - 691315
E-mail secretariaat	<a href="mailto:secretariaat@rkfranciscus.nl">secretariaat@rkfranciscus.nl</a>
Website	<a href="http://www.rkfranciscus.nl">www.rkfranciscus.nl</a>

## **Openingstijden secretariaat en bibliotheek:**

Maandag	9.30 – 12.30 uur
Dinsdag	9.30 – 12.30 uur
Woensdag	9.30 – 12.30 uur
Donderdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

De bibliotheek is verder ook geopend na telefonische afspraak.

## **Pastoraal team:**

U kunt een afspraak maken met één van pastores.

Pastoor S. Steijaert	0493 - 691315, Spoed: 06 - 10333069
Kapelaan v. Overbeek	0493 - 691415, Spoed: 06 - 12192197
Pater Zwirs	0492 - 331215

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

## **Doop, huwelijk jubileum / ziekenzalving zonder spoed:**

Aanvragen via het secretariaat,

tel. **691315** of [secretariaat@rkfranciscus.nl](mailto:secretariaat@rkfranciscus.nl)

**Misintenties:**

Opgeven van intenties kan via de enveloppen die achter in de kerk liggen, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag.

Het kan ook telefonisch of per mail. via [secretariaat@rkfranciscus.nl](mailto:secretariaat@rkfranciscus.nl) .

De envelop kunt u afgeven op de pastorie in Asten / Heusden / Ommel. Binnenlopen op het secretariaat of bellen kan ook.

Kosten: € 12,50 per intentie / naam.

Toevoeging van maximaal 4 namen bij een intentie is mogelijk voor een meerprijs van € 2,50 per naam.

Intenties die ruim van tevoren bekend zijn worden ook in Het Peelbelang en 't Contact vermeld.

**Financiën:**

We houden ieder jaar in januari of juni de Actie Kerkbalans.

Maar u kunt uw gezinsbijdrage voor onze parochie het hele jaar door overmaken op rekeningnummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 ten name van Franciscusparochie Asten.

Daarnaast heeft iedere locatie een eigen rekeningnummer:

<b>Asten</b>	NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. Parochie H. Maria-Presentatie, Asten
<b>Heusden</b>	NL62 RABO 0103 6041 54 t.n.v. Parochie H. Antonius, Heusden
<b>Ommel</b>	NL23 RABO 0103 6064 08 t.n.v. Parochie O.L.V. Presentatie, Ommel
<b>Lierop</b>	NL32 RABO 0128 8011 23 t.n.v. Parochie H. Naam Jezus, Lierop
<b>Someren-Dorp</b>	NL72 RABO 0148 0059 18 t.n.v. Parochie H. Lambertus, Someren-Dorp
<b>Someren-Heide</b>	NL46 RABO 0148 1008 64 Parochie H. Jozef, Someren-Heide
<b>Someren-Eind</b>	NL14 RABO 0148 0094 84 t.n.v. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming, Someren-Eind



# **INFORMATIE PER LOCATIE**

## **Locatie Asten: H.Maria-Presentatiekerk**

**Wilhelminastraat 1-3 (kerk; pastorie + secretariaat Kerkstraat 2 + 4)**

**Spreekuur op de pastorie te Asten:** tel. 0493 - 691315

zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

### **Openingstijden van de kerk:**

Maandag t/m zaterdag 9.00 – 18.00 uur wintertijd

9.00 – 19.00 uur zomertijd

(Dinsdag en donderdag is de kerk open tot na de doordeweekse H.Mis.)

Zondag 10.15 – 18.00 uur wintertijd

10.15 – 19.00 uur zomertijd

### **Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:**

Maandag t/m zaterdag 9.00 – 18.00 uur wintertijd

9.00 – 19.00 uur zomertijd

Zondag 10.15 – 18.00 uur wintertijd

10.15 – 19.00 uur zomertijd

## **Locatie Heusden: H.Antonius van Paduakerk**

**Vorstermansplein 14**

**Spreekuur op de pastorie te Heusden:** tel. 0493 - 699769

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur

Woensdag 18.30 – 19.30 uur

Donderdag 11.00 – 12.00 uur

### **Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:**

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

## Locatie Ommel: O.L.V. Praesentatiekerk

Marialaan 16

**Spreekuur op de pastorie te Ommel:** tel. 0493 - 691415  
in overleg met Kapelaan van Overbeek.

**Openingstijden van de kerk met processiepark:**  
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

**Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:**  
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

**Intenties:** aanvragen en betalen via de intentie-envelop in de kerk,  
of persoonlijk doorgeven en betalen bij de kapelaan.  
Voor plaatsing in Het Peelbelang graag een week van te voren inleveren.

## Locatie Lierop: Heilige Naam Jezus-kerk

Offermansstraat 3

**Spreekuur op de pastorie in Lierop:**  
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur  
Tel. 0492 – 331215  
E-mail: [parochielierop@hetnet.nl](mailto:parochielierop@hetnet.nl)

**Intenties:** in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld,  
of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.  
Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

## Locatie Someren-Dorp: Lambertuskerk

Kerkstraat 16

**Op de pastorie in Someren is géén spreekuur meer.**  
E-mail: [lambertus@rkfranciscus.nl](mailto:lambertus@rkfranciscus.nl)

**Intenties:** in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld.  
Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

**Openingstijden van de kerk:** op weekdays 10.00 tot 12.00 uur  
op zondagen 14.00 tot 16.00 uur.

## **Locatie Someren-Eind: Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.**

Someren-Eind heeft géén eigen pastorie, secretariaat of kerk meer.  
**Algemeen telefoonnummer: 06 - 17482545**

Iedere zaterdag om 18.00 uur H. Mis in gemeenschapshuis De Einder,  
Einderplein 1, ingang Lambertusstraat.

Intenties: in de brievenbus van Haspelstraat 21, Someren-Eind,  
of telefonisch op bovenstaand nummer.

Voor plaatsing in 't Contact a.u.b. een week van te voren inleveren.

Openingstijden kerkhof Lambertusstraat + Mariakapel:

Zomertijd 9.00 uur tot 20.00 uur.

Wintertijd 9.00 uur tot 17.00 uur.

## **Locatie Someren-Heide: St.Jozef.**

Someren-Heide heeft géén eigen pastorie, secretariaat, kerk  
of vieringen meer.

Het opgeven van intenties vanuit Someren-Heide loopt via een andere  
kerk in een locatie naar keuze, waar deze intenties gelezen worden.

Openingstijden begraafplaats St.Jozef + St.Jozefkapel, Herdersveld 2:  
elke dag van 9.00 tot 19.00 uur.

## **Locatie Sluis XIII: St. Lambertuskapel.**

Officieel valt Sluis III onder Someren-Eind, maar het is ook een  
zelfstandig buurtschap en een aparte locatie van onze parochie.

De locatie is gevestigd in **Buurthuis "De Smelen"**,  
Landbouwstraat 5, 5712 SM Someren-eind (Sluis XIII).

**De kapel vindt u aan Brugstraat 1.**

Vieringen zijn soms in de kapel maar vaak in "De Smelen".

Intenties opgeven bij mevr. M. Vestjens, Vaardijk 35, tel. 0495-663363.

Voor plaatsing in 't Contact minimaal een week van te voren opgeven.

# *Via interna*

*De weg is er al,  
ingebed  
in jou, in mij,*

*en*

*zonder getal,  
woord of wet  
staat het je vrij*

*de weg in te slaan,  
'online' te gaan,  
op ieder moment,  
waar je ook bent.*

*De weg ligt ingebed.  
Noem het je 'innernet'.*

*Log in  
en ga 'in gebed'  
met jezelf.*

**Arnold de Boer**