

ANGELUS



Herfst 2021



~~1,5 meter~~

GRATIS MEE TE NEMEN

COLOFON

Parochieblad Angelus is een parochieblad van de H. Franciscus-parochie Asten-Someren.

Het blad wordt 5 of 6 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, maar ook per E-mail verzonden en op de website geplaatst.

Wilt u zich aan- of afmelden voor bezorging aan huis en/of verzending per E-mail? Stuur even een mailtje aan de redactie.

U kunt het parochieblad ook vinden op achter in de kerken (zolang de voorraad strekt) en bij enkele andere verspreidingspunten in Asten, Heusden, Ommel en Someren.

De volgende editie verschijnt half december.

Kopij aanleveren kan uiterlijk 22 november, per E-mail:

redactie.angelus.pbl@gmail.com .

Aanlevering vóór de kopijdatum wordt op prijs gesteld.

De redactie kan dan alvast met het blad aan de slag.

Van berichten en gegevens die na de vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Alleen kopij voorzien van afzender komt voor plaatsing in aanmerking.

Kopij graag als Word-bijlage bij uw mail voegen.

Foto's aanleveren als losse bijlage of ingevoegd in een Word-document.

Schema's mogen eventueel in Excel worden aangeleverd.

Wie niet graag schrijft maar toch een bijdrage wil leveren kan ook om een gesprek vragen.

Iedereen die berichten of gegevens aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus ook zelf zorg te dragen voor afstemming met eventuele andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen of te corrigeren.

Planning (wijzigingen voorbehouden):

	Kopijdatum	Uitgave
Advent	22 november	10 december
Carnaval	24 januari	11 februari
Pasen	21 maart	8 april

Jaargang 16 – uitgave 6 oktober 2021

1

GEVONDEN !

2

BEZORGERS

In de vorige editie van dit parochieblad deden we een oproep voor nieuwe bezorgers voor locatie Asten. we hadden 1, 2 vacatures, en hoewel het bezorgen niet heel veel werk is is het wel fijn als we dat werk kunnen verdelen.

Welnu, we hebben veel reacties gekregen op onze oproep. De vacatures zijn ingevuld en we hebben zelfs een reservelijst van bezorgers voor vacatures die op een later moment zullen ontstaan. Hartelijk dank allemaal !

DISTRIBUTEUR

In de vorige editie van dit parochieblad deden we ook een oproep voor een nieuwe distributeur. De distributeur brengt de pakketjes bladen naar de bezorgers in Asten en Heusden. En we hebben er eentje gevonden - en zelfs nog een reserve !

Dit alles bewijst hoezeer het blad door de parochianen gewaardeerd en gedragen wordt, in elk geval alvast in Asten. Nogmaals hartelijk dank !

De redactie.

ENQUÊTE PAROCHIEBLAD

In deze editie van het parochieblad zit een enquêteformulier. De parochie doet momenteel onderzoek naar het gebruik van diverse communicatiemiddelen,

te beginnen met de inhoud en functie van het parochieblad.

We doen ons best om een representatief, evenwichtig en interessant blad te maken, waarin voor iedereen iets te vinden is.

Voor alle leeftijden, alle locaties en alle soorten parochianen.

Deze maand kan iedereen zijn mening geven over het blad, en eventuele wensen of ideeën kenbaar maken.

Oók mensen die buiten onze parochie wonen of het blad online lezen.

De formulieren kunnen in elke kerklocatie worden ingeleverd of via de parochiewebsite worden ingevuld.

We zijn benieuwd naar uw reacties !

De redactie.

EINDELIJK GEÏNSTALLEERD !



In juli hebben we in de heilige Maria Presentatie-kerk mogen vieren dat Mgr. de Korte mij installeerde tot pastoor van de heilige Franciscus-parochie. Aanvankelijk was dit voor begin februari gepland. Toen waren 'de weergoden' ons niet gunstig gezind. Misschien herinnert u zich nog het weekend met een enorme sneeuwval. Zondag 11 juli was het omgedraaid. Alle regen die nodig was voor planten en dieren viel mooi op zaterdagavond, en de zondag was het heerlijk weer.

Vrijwilligers, leden van het pastorale team en het parochiebestuur zijn voor en achter de schermen bezig geweest om van de installatie een heugelijke gebeurtenis te maken. En dat is ze gelukt !!! Helaas konden we vanwege de geldende Corona-maatregelen niet alle deuren open gooien en er een echt parochiefeest van maken.

Ik mag terugkijken op een hele mooie en persoonlijke viering waarin onze bisschop inspirerende woorden sprak. Aansluitend hebben de gildes van onze parochie voor de kerk een vaandelgroet gebracht.



Mijn familie was hier echt van onder de indruk. De Zeeuwse katholieken kennen het begrip 'Gildes' niet echt.

Dankzij het goede weer konden we na de Mis samenkomen in de pastorietaal. Hier waren tafels neergezet zodat we elkaar binnen de kaders van de Corona-maatregelen toch konden ontmoeten en iets eten en drinken. Heel fijn om ontspannen bij elkaar te zijn.

Het was een hele mooie dag en ik ben er iedereen dankbaar voor die heeft meegewerkt aan de tot standkoming ervan. Maar ook wil ik al die mensen bedanken die er niet bij konden zijn en een kaartje hebben gestuurd of voor mij hebben gebeden.

BEDANKT!

Pastoor Steijaert

Wilt u de installatieviering terugkijken?

Dat kan via de website van SIRIS:

<https://siris.nl/nieuws/artikel/installatie-pastoor-steijaert-in-h.-maria-presentatiekerk2021>

of scan deze QR-code.

Foto's: SIRIS.



KERKELIJK LEVEN . . .

Niet meer op 1,5 meter afstand !

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve-meter-afstands-regel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.



Op de parochiewebsite kunt u hier uitgebreid over lezen.

<https://www.rkfranciscus.nl/?p=news&id=2959&t=Einde+anderhalve+meterregel+per+25+september>

Samengevat betekent dit het volgende:

(status 25-9-2021)

Alle banken en zitplaatsen zijn weer beschikbaar.

Maar het is wel goed om wat rekening met elkaar te blijven houden bij het kiezen van een zitplaats en het lopen door de kerk, en om terughoudend te zijn met lijfelijk contact.

Handen schudden bij de vredeswens doen we dus nog even niet.

Maar een knikje, zwaai of iets dergelijks mag uiteraard wel.

Daarmee kunt u zelfs nog méér mensen de vrede wensen dan door handen te schudden ! 😊

We vragen géén coronatoegangsbewijs.

U hoeft dus géén corona-app of QR-code mee ten nemen naar de kerk.

Vooraf aanmelden was al niet meer nodig.

En mondkapjes zijn al lang niet meer verplicht.

Maar draag gerust een mondkapje als u zich daar prettiger bij voelt.

Het desinfecteren van de handen wordt nog steeds op prijs gesteld.

De H. Communie mag weer met de hand worden uitgereikt, maar de tong-communie is nog niet toegestaan.

Het hoestscherm bij de Communie blijft, of er moet een gelaatscherm worden gebruikt door degene die de Communie uitreikt.

De koren mochten al enige tijd weer zingen.
Nu mag dat in de normale samenstelling,
in een wat ruimere opstelling.
En . . . de mensen in de kerk mogen weer
meezingen !!!



De wijwaterbakjes blijven nog even leeg.
Maar als u wijwater nodig hebt kunt u hier
altijd om vragen bij de betreffende pastor of koster.
In Ommel kunt u zelf wijwater tappen in de Mariakapel.

Er kan nog niet met collectemandjes worden rondgegaan,
en er kunnen nog geen collecte-mandjes worden doorgegeven.
Maar u weet inmiddels de weg.

Wat nog wel van toepassing is:

Blijf thuis als u corona-gerelateerde klachten hebt en laat u testen,
of wacht tot de klachten 24 uur weg zijn !
En houd er rekening mee dat het in de kerkruijnte wat kouder kan zijn
dan normaal, omdat er ook tijdens de vieringen geventileerd wordt.

Dankbaarheid

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het
samen vieren en zingen.
Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er
tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest.
De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte
welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun
naasten blijven betrachten. Al met al zijn dit grote versoepelingen, die
het kerkelijk leven aangenamer maken !

Let op, dit zijn de afspraken zoals ze gelden op 25 september 2021.

***Volg de parochiewebsite, Het Peelbelang en 't Contact
voor wijzigingen in de coronamaatregelen
en eventuele aanwijzingen voor speciale activiteiten en vieringen.***

HET KERKMUSEUM IS OPEN !

Wie zaterdag 11 september toevallig even in de kerk van Asten was, trof daar statafels en andere ongebruikelijke materialen in het portaal en achteraan in de kerk aan.

Vorbereidingen . . . Want eindelijk: het Kerkmuseum, boven in de kerk van Asten, is officieel geopend. De werkzaamheden daarvoor waren al twee jaar geleden begonnen.

Beneden in het portaal van de kerk werd een groot vierkant bord onthuld door inrichtster Els Haazen en burgemeester Anke van Extel samen.



Het bord is vooral een fotocollage van wat er boven te zien is, en geeft een aardig beeld van het kerkelijke leven in vroeger tijden.

Uiteraard was pastoor Steijaert gastheer namens de RK Franciscusparochie, en Jan Coolen namens de locatieraad van Asten.

Maar ook oud-pastoor Pieter Scheepers liet van zich horen.



Hij mocht het lint doorknippen waarmee de tentoonstelling officieel werd geopend, en besteed nieuwsgierig als eerste de hoge wenteltrap.

De opening vond plaats voor een klein gezelschap van genodigden en zonder al teveel publiciteit; één keer raden waarom.

Het Kerkmuseum is op bijzondere dagen (zoals Open Monumentendag) geopend voor publiek, Daarnaast organiseert de VVV ook rondleidingen in de kerk en in het museum: iedere eerste zaterdag van de maand om 13.30 uur. Kosten 4,50 euro, aanmelden bij de VVV.

Voor meer informatie hierover kijkt op de op nieuwe VVV-website www.landvandepeel.nl , of neemt u contact op via 0493-692999 of winkel@vvv-asten.nl .



GEZOCHT: OUDE PAROCHIEBLADEN !

Onlangs heeft Heemkundekring De Vonder contact met ons gezocht over de aanleg van een digitaal archief.

De Heemkundekring is al een tijdje bezig met het inscannen en centraal opslaan van alle mogelijke oude nieuwsbladen uit onze omgeving.

Momenteel is de vereniging ook met de parochiebladen bezig.

En dat is goed nieuws, omdat de parochie zelf daar nog niet eens aan toe is gekomen - terwijl sommige pastoors enige tijd geleden heel veel papieren archiefmateriaal hebben laten vernietigen . . .

Nu is onder andere dit parochieblad Angelus aan de beurt.

De vereniging heeft al een deel van de oude uitgaven van iemand ontvangen, en de redactie zal binnenkort nog een aantal andere jaargangen aanleveren - op papier of als Word-/PDF-bestand.

Maar vóór ons zijn er andere redacties werkzaam geweest en hebben anderen het blad opgemaakt.

Zodat zelfs ons eigen archief hiaten vertoont.

**Daarom doen we hierbij een oproep aan u.
Hebt u thuis nog oude parochiebladen liggen?**



We zoeken vooral:

- **Uitgaves van Angelus uit het jaar 2014 en 2015.**
Deze series hebben we namelijk niet compleet.
- **Uitgaves van het Parochieblad van de voormalige H.Maria-
Presentate-parochie in Asten van 1995 of eerder.**
(Wie heeft de allereerste nog???)
- **Alle uitgaves van de parochiebladen van de voormalige
H.Jozefparochie in Asten en de H.Antoniusparochie in Heusden
van 2004 of eerder.**
- **Alle uitgaves van het parochieblad en eventuele nieuwsbrieven,
Meimaandfolders of andere publicaties van de voormalige
parochie O.L.V. Presentatie in Ommel.**

In hoeverre de bladen van Someren en Lierop al gearchiveerd zijn weten we niet, dat laten we aan de Heemkundekring over.

Hebt u de hierboven vermelde papieren uitgaves nog thuis liggen, doe ze dan vooral niet weg maar neem even contact met ons op via redactie.angelus.pbl@gmail.com .

Wij komen uw materialen graag bij u afhalen, of u gooit ze bij de redactie in de brievenbus. Wij bezorgen ze dan bij de Heemkundekring, zodat ze ingescand kunnen worden.

Wilt u uw materialen na het scannen graag weer terug?

Geen probleem. Als u dat aangeeft zorgen wij dat u ze terug krijgt.

Bij twijfel: niet weggooien, maar eerst even vragen of het iets voor het archief is !



INZEGENING MARIAKAPEL SOMEREN-EIND

Afgelopen zaterdag, 25 september, is onze nieuwe Mariakapel ingezegend door bisschop Mgr. Gerard de Korte.

Dat vond plaats in aansluiting op onze vaste zaterdagavondmis van 18.00 uur, waarin de bisschop samen met kapelaan van Overbeek, pater Frans Wijnen (geboren en getogen in Someren-Eind) en diaken Jack Swaanen voorgingen.



De behoefte aan een Mariakapel ontstond toen in 2012-2013 onze eigen kerk aan gemeente Someren werd overgedragen en vervolgens werd gesloopt ten behoeve van een nieuw gemeenschapshuis, De Einder. Hoewel we in principe het recht hadden om zonder een vergoeding verschuldigd te zijn onze Missen in De Einder te doen,

verviel daarmee wel de mogelijkheid voor onze parochianen om buiten de Mistijden het Maria-altaar op te zoeken en een kaarsje op te steken.



Dat bleek een gemis. Dat gaf ons reden om de mogelijkheid te onderzoeken om een Mariakapel te bouwen. De keuze van een locatie, het ontwerp en de bouw van de kapel hebben langer geduurd dan we hadden gehoopt en verwacht. Maar uiteindelijk werd de bouw in september vorig jaar afgerond, dit mede dankzij de ideeën en de inspanningen van onze vrijwilligers.



De inzegening hadden we voor vorig jaar september gepland. Alle voorbereidingen waren getroffen, maar helaas noodzaakte corona ons kort voor de plechtigheid tot afgelasten, met uitstel tot afgelopen zaterdag tot gevolg.

Wij als locatieraad van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind zijn erg trots dat we onze Mariakapel hebben kunnen realiseren en dat we onze parochianen daarmee in staat hebben kunnen stellen om in deze kapel te kunnen bidden, eventueel ondersteuning van Maria te vragen dan wel haar een blijk van dankbaarheid te geven en een kaarsje op te steken. We hebben het afgelopen jaar kunnen constateren dat daaraan beduidend meer behoefte bestaat dan je zou verwachten.

We hopen dat u, als u al dan niet toevallig in de buurt bent, een bezoekje brengt aan onze Mariakapel (gelegen vooraan op de begraafplaats aan de Lambertstraat in Someren-Eind). U bent van harte welkom.

***Namens de Locatieraad
van OLV Tenhemelopneming Someren-Eind,
Ricus Looijmans.***



UIT HET VOLLE LEVEN: EEN BELEVENIS IN BORNEO

Mijn buurman was boos, heel erg boos.

Als hoofd van de kampong was hij een paar dagen naar de hoofdplaats van het district geweest om een cursus te volgen

Bij thuiskomst hoorde hij dat tijdens zijn afwezigheid een Maleise handelaar de nacht had doorgebracht in zijn hut.

In zijn boosheid raasde en tierde hij tegen zijn vrouw:

“Hoe heb je dit kunnen doen?”

Onder één dak de nacht doorbrengen met een vreemde vent !

Zo maak je me te schande !”.

En tegen de rond zijn hut verzamelde dorpelingen riep hij met gebalde vuist:

“Die handelaar, dat kost hem zijn kop !”

Het bleef rumoerig in en rond de hut van buurman.

Pas diep in de nacht werd het stil.

Enige tijd later hoorde ik bij buurman de deur piepend open gaan.

Daar stond hij voor zijn hut, in het licht van de volle maan, met in zijn hand een groot, blinkend koppensnellerszwaard.

“Dat kost hem zijn kop !”, schreeuwde hij nogmaals.



Overal in de kampong gingen luiken en deuren open.
Toen buurman langs de hut van zijn zwager kwam, brulde hij nog luider:
“Dat kost die smeerlap zijn kop ! ! !.”

Buurman was een klein manneke, zijn zwager een grote, sterke kerel.
De zwager kwam naar buiten, rende buurman achterna,
pakte hem vast en riep: “Niet doen ! Niet doen !”.

Maar al probeerde zijn zwager hem tegen te houden,
langzaam kwam buurman toch vooruit.

Eindelijk waren ze bij de hut, waarin de handelaar zich verborgen had.

Maar ondertussen was de handelaar stilletjes door de achterdeur naar
buiten geglipt, naar de rivier geslopen en weggevaren in zijn prauw.

Toen buurman de hut binnenstapte en hoorde dat de handelaar
gevlucht was, kon hij geheel naar waarheid zeggen:

“Als mijn zwager me niet had tegengehouden, was ik op tijd geweest
en had die schurk nooit kunnen ontkomen.”

In de loop van zijn leven is buurman deze uitspraak blijven herhalen.
Op die manier leed hij geen gezichtsverlies . . .

Pater Jan Zwirs.



100 JAAR HEUSDEN

Over de geschiedenis van Heusden is in vorige edities van ANGELUS het nodige geschreven. Verder hebt u ook regelmatig berichten kunnen lezen dat, vanwege Corona-perikelen, niet op een voortvarende manier gewerkt kon worden aan een feestprogramma in deze.

Heel voorzichtig aan hopen we dat de stichting 'HEUSDEN 100 jaar' binnenkort toch aan programma-onderdelen kan gaan werken.

Zondag 24 oktober a.s. is het eerste programma-onderdeel gepland. De voorbereidingen hiertoe zijn in gang. Op die dag staat de parochiekerk H. Antonius van Padua en daarmee de Heusdense gemeenschap volop in de belangstelling.

Zoals eerder al geschreven, zegende pastoor Arnold op 26 oktober 1921 de nieuwe Heusdense kerk in.

Op 27 oktober 1921 werd de eerste H. Mis opgedragen.

Nu willen we op 24 oktober 2021 officieel herdenken dat het 100 jaar geleden is dat de Heusdense parochie, H. Antonius van Padua, startte. Natuurlijk is hiervoor onze Eerwaarde bisschop Gerard de Korte uitgenodigd, welke ook zijn medewerking heeft toegezegd.

Om **11.00 uur** is er een Eucharistieviering gepland waarin hij zal voorgaan. We hopen dat het dan mogelijk is om, binnen de Corona-maatregelen, met veel Heusdenaren in de kerk aanwezig te kunnen zijn.

Aansluitend aan die plechtige viering is er in de pastorietaan gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te buurten. Ook zal er gezorgd worden voor; soep, een broodje, koffie en een drankje. Kortom, niemand hoeft naar huis om te gaan eten.



100 jaar
HEUSDEN

In de loop van de middag verwachten we ook diverse muzikale intermezzo's. Verder zal er in en rond de kerk een expositie zijn met foto's, filmpjes en ander geschiedenis-materiaal in het kader van de parochie.

Het parochiebestuur en de locatieraad nodigen Heusdenaren uit om hierbij aanwezig te zijn.

Over de veranderingen in de H. Antonius van Paduakerk te Heusden zal Ton Wijnen iets schrijven.

In het priesterkoor zijn, in overleg met het parochiebestuur, enkele veranderingen doorgevoerd. Dit biedt ons wat meer gelegenheid om meerdere activiteiten in onze kerk te kunnen houden.

Groet,

Martien Waals,
Stichting "100 jaar Heusden",



En wat zeg
je dan ... ???

Heusden,
Hartelijk gefeliciteerd !

OOR/SPRONG, POLYFONIE EN DANS IN DE HEUSDENSE BELEVINGSKERK

Van zaterdag 16 oktober tot en met vrijdag 23 oktober staat de Heusdense Belevingskerk van de Franciscusparochie in het teken van dans en muziek,

Op initiatief van de scholen van Asten en Someren zullen de gezelschappen 'Capella Pratensis', 'Dansgezelschap De Stilte' en harpist Remy van Kesteren van maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober in de kerk een voorstelling geven voor 720 leerlingen van de leerlinggroepen 5 & 6. Daarnaast is er op zaterdag 16 oktober een openbare voorstelling voor overige belangstellenden.

Voorafgaande aan de voorstellingen in Heusden wordt van 4 t/m 9 oktober een vergelijkbare uitvoering gegeven in de St Jan de Doper-Basiliek in Waalwijk.

Onder de naam 'Oor/sprong' zullen deze gezelschappen op hun eigen wijze met zang en dans kleur geven aan twee liederen van de componist Pierre de la Reu en een lied van Dufay. De uitvoering speelt in op de verscheidenheid in onze wereld door een veelheid aan stemmen die samen een geheel vormen.

De zang wordt verzorgd door 4 zangers van 'Capella Pratensis', een vocaal ensemble dat onder artistieke leiding van Stratton Bull de liederen zal uitvoeren met polyfonische zang. Polyfonie is een compositie-stijl waarin de componist meerdere overwegend zelfstandige melodische lijnen combineert.



Dansgezelschap 'De Stille' is een internationaal opererend gezelschap dat exclusief voor kinderen werkt.



Het gezelschap onder de artistieke leiding van Jack Timmermans wil met hun 5 dansers de verbeelding van de kinderen prikkelen, de speelse leerdrift stimuleren en hun artistieke vermogens aanjagen.

Dit alles wordt ondersteund door harpist Remy van Kesteren, die wereldwijd gezien wordt als een toptalent. Vanaf zijn concertdebuut op zestienjarige leeftijd verzorgt hij wereldwijd concerten, o.a. bij de doopplechtigheid van prinses Amalia en in de Carnegie Hall in New York.

De locatieraad van Heusden is trots dat voor deze unieke voorstellingen gekozen is voor hun kerk. Het past ook prima in de dit jaar 100-jarige kerk waarvoor op 24 oktober een groot parochiefeest zal worden georganiseerd,

Voor de openbare voorstelling van 16 oktober, waarvoor nog niet zeker is hoeveel bezoekers daarbij aanwezig mogen zijn, zal nog nader bekend gemaakt worden hoe hiervoor gereserveerd kan worden.

Ton Wijnen, Belevingskerk Heusden



VERANDERINGEN IN DE H.ANTONIUS VAN PADUAKERK IN HEUSDEN

Een lang gekoesterde wens van de Heusdense verenigingen die activiteiten in onze kerk organiseren is met instemming van het parochiebestuur inmiddels gerealiseerd..

Het podium aan de achterzijde van het priesterkoor is verwijderd en op die plaats staat nu het vaste altaar met het tabernakel, dat met hulp van een aantal deskundige vrijwilligers is verplaatst.

Vooraan op het priesterkoor staat nu het altaar uit de kerk van Someren-Heide, dat, indien dit wenselijk is, kan worden verplaatst.

Deze aanpassing geeft meer mogelijkheden voor het organiseren van bepaalde activiteiten in het kader van de Belevingskerk. Nu het langzaam weer mogelijk is om meer voor publiek toegankelijke activiteiten te organiseren zal de Werkgroep Belevingskerk in overleg en met medewerking van pastoor Steijaart werken aan een gevarieerd aanbod van aansprekende activiteiten.



Hemelse munitie



Arnold de Boer,
10-11-2016.

*De kogel was door de kerk
en liet een gat achter
waardoor er zonlicht viel
op de hemelwachter.*

*Het was Petrus, de rots
uit steen gehouwen
stil en sereen
de handen gevouwen.*

*De stralen van de zon
bespeelden zijn haren
en zijn verlichte gezicht
leek warmte te baren.*

En warempel...

*Petrus roerde zijn mond
en glimlachte genegen
dankbaar, zo leek
voor die zonnezegen.*

*Ik zag het gebeuren
kon het amper geloven .
Die kogel, bedacht ik ,
kwam vast van boven...*

GRAVEN IN EEN BIJBELBOEK



— VOOR AL WIE JONG VAN HART IS

Serie "Exodus", deel 62

Leren vertrouwen

Nadat iedereen gedronken had trokken de Israëlieten weg uit Mara.
Op naar de volgende oase.

Gelukkig was dat een goede en een hele grote:

Elim, waar maar liefst 12 bronnen waren - en 70 palmbomen.

12 en 70 zijn Bijbelse symbolen:

12 voor alle stammen van Israël, en 70 voor "precies voldoende".

Precies voldoende voor iedereen.

Want God voorziet: Hij zorgt voor zijn mensen.

En vanuit Elim ging de reis weer verder. Door de woestijn.

En het eten dat ze uit Egypte hadden meegenomen raakte op.

En ja hoor, daar gaan we weer . . .

Het volk begon te mopperen en te klagen tegen Mozes en Aäron.

"We hadden nog beter in Egypte kunnen sterven,

toen God daar al die plagen liet komen !

We zaten daar toch eigenlijk goed, met genoeg eten en drinken?

Wat doen we hier in de woestijn?

Het is jullie schuld dat we straks dood gaan in deze ellende !".



Wat een uitspraak is dat eigenlijk !

De mensen waren boos op Mozes en Aäron,
dat is duidelijk.

Maar ze hadden totaal geen ook meer voor God.
Hij zou het volgens hen niet goed gedaan
hebben.

Stel je voor,

God was juist met iets geweldigs bezig !

Zou Hij dan halverwege zijn volk gewoon laten vallen?
Zou Hij niet voor hen kunnen en willen zorgen?
Zou Hij niet weten wat ze nodig hadden?
Maar echt op God vertrouwen is moeilijk.
Zelfs als je al ik weet niet hoeveel wonderen meegemaakt hebt.

Mozes zal wel op het punt gestaan hebben
om God om raad te vragen.

En God? Het lijkt wel of Hij niet eens kwaad was !

Blijkbaar begreep Hij dat de Israëlieten het moeilijk hadden.

Mensen in nood zien niet altijd precies wat Hij aan het doen is.

Daarom begrijpt Hij het ook wel als WIJ soms onredelijk zijn
op momenten waarop we het moeilijk hebben.

Al zou Hij liever hebben dat we sterk blijven staan in ons geloof.

En nu kwam Hij Mozes al tegemoet voordat die tot Hem riep.

God beloofde dat Hij het volk te eten zou geven,
door een nieuw wonder, dat ze nog nooit hadden gezien.

Eten genoeg voor elke dag.

En op de zesde dag van de week - onze vrijdag - een dubbele portie,
genoeg voor de zesde dag en voor de zevende dag

- de Sabbat, onze zaterdag: die is zoiets als de Joodse zondag.

Precies genoeg voor elke dag.

Niet minder,
maar ook niet meer.

Zo wilde God de Israëlieten
laten oefenen in het
vertrouwen !

Maar ja, of wij nou zoveel
sterker zijn???



Dit gaat over **JOU** !!!



Jongerenrubriek

Godsbewijs

Ik sprak laatst iemand die al een paar jaar natuurkunde studeerde. Tijdens de colleges had hij geleerd om elke natuurkundige formule te bewijzen.

Hij zegt dan ook altijd: “Iets is pas echt waar als je het kunt bewijzen!”. Hij keek hierbij een beetje triomfantelijk uit zijn ogen.

Ik was even stil na die opmerking.

Hij had natuurlijk wel een punt:

Als je iets niet kunt bewijzen dan is er een kans dat het niet waar is. In een rechtbank wordt je (gelukkig) ook pas veroordeeld als jouw schuld is bewezen.

Toen vroeg ik aan hem:

“Kun je bewijzen dat ik soms slechte gedachten heb?”.

Toen was hij even stil, want hij kon natuurlijk met geen mogelijkheid bewijzen wat voor soort gedachten ik heb . . .

Natuurverschijnselen zijn andere dingen dan persoonlijke gedachten, gevoelens en ervaringen.

Gedachten, gevoelens en ervaringen zijn persoonlijke ervaringen.

Persoonlijke ervaringen zijn nou eenmaal niet te bewijzen.

Je kunt die gevoelens alleen met elkaar delen.

Je kunt niet zeggen:

“Geluk bestaat niet, omdat ik niet kan bewijzen dat jij je gelukkig voelt”.

**Wij leven bij
wat we geloven,
niet bij wat
we zien.**


Visje

WWW.VISJE-POSTERS.NL



Maar hoe zit het dan met God?
Bestaat God alleen maar als er een
onomstotelijk bewijs voor Zijn
bestaan is geleverd?

Mag je zeggen:

“God bestaat niet
omdat er geen bewijs voor is”?

Ik denk dat je God niet hoeft te
bewijzen.

Ervaringen, gevoelens, verwondering
geven jou het idee dat er méér moet
zijn dat alleen de verschijnselen
die je kunt bewijzen.

Gods-ervaringen stijgen uit boven het alledaagse:
het zijn jouw ervaringen, die geen bewijs nodig hebben.

Al pratende merkten we dat we elkaar aanvulden.
De natuurkundestudent vroeg naar het hoe van de wereld
waarin hij leefde,
terwijl ik vroeg naar het waarom van diezelfde wereld.
Het hoe en het waarom horen bij elkaar
en zijn allebei een aspect van jouw werkelijkheid.

*Jack Swaanen,
permanent diaken
Jack is bereikbaar via
j.swaanen@rkfranciscus.nl.*



MONNIKENWERK . . . !



Dat is wat Ton van Schalen, met vele andere vrijwilligers, verricht in Lierop.

Honderden onderdelen bevat zo'n kandelaar, die helemaal uit elkaar gaat. Ook vandaag heb je mensen die monnikenwerk verrichten. In Lierop kun je hiervan de

prachtige resultaten bekijken.

Al het blinkende koperwerk in de 'Kerk van de Heilige Naam Jezus': koperen kandelaars, kroonluchters en altaren, alles wordt onder handen genomen.

Vandaag heb ik een interview met Ton van Schalen. We spreken af buiten de kerk. Als ik daar aankom staan pater Zwirs en Patrica er, maar Ton nog niet. De pater doet alwéér een beroep op Ton. Ton is zijn steun en toeverlaat. Ton is thuis een moertje aan het zoeken, want de pastoor wil met de fiets naar een verjaardag. Dat is zo'n 150 km, en dan moet zo'n reflector natuurlijk wel goed vast zitten.

Ton doet nogal veel vrijwilligerswerk in de kerk. De pastoor vroeg hem jaren geleden of hij een avondje vrijwilligerswerk in de kerk wilde doen. Inmiddels is hij nog maar een avond in de maand thuis. Zo nam Ton ook het koperwerk in de kerk onder z'n hoede.

Als ik de kerk inloop vallen de schitterende blinkende lampen me op. Ton vertelt dat deze eerst allemaal pikzwart waren.

Nu blinken ze als goud.

De lampen waren van oorsprong gaslampen. Later zijn door de gasleidingen elektriciteitsdraden getrokken. Het onderste deel van die leidingen hebben ze altijd wel kunnen poetsen, echter, het bovenste deel was gewoon veel te hoog.





Hoe zijn jullie op het idee gekomen met dit koperwerk aan de gang te gaan?

Deze kerk staat op de Rijksmonumentenlijst. De Monumentenwacht komt dan van tijd tot tijd langs. Ton heeft toen bij hen ook gevraagd naar iemand die iets van het interieur afwist. Deze vrouw maakte wat opmerkingen over het koper. Door al het poetsen van het koper, met Brasso, bleef dat deels in de fijne structuren van het koper zitten. Dat werd hard en ging dan oxideren. Op een gegeven moment zag je het koper bijna niet meer. . . . Dat moest anders, vond Ton.

Tot 2013 poetste een groep dames jaarlijks al het koperwerk - met Brasso. Na een lezing hebben de dames geprobeerd de groene aanslag eruit te krijgen met satéprikkers en wattenstaafjes. Ze gingen aan de gang om een aantal kandelaars echt schoon en weer blinkend

te krijgen, maar dat is pas echt monnikenwerk en werkte ook niet goed genoeg.

Ton heeft daarna een stukje van het altaar afgeschroefd en is hiermee gaan experimenteren.

Op een gegeven moment kwam hij op het idee van een ultrasoon bad, daarin bleek het na wat proeven helemaal schoon te worden.

Zo gingen ze daarmee verder aan de slag. "We halen alles uit elkaar, ook de kandelaars die uit wel 200 delen bestaan."

Na zo'n ultrasoon bad is het koper dof en moet je het weer glanzend zien te krijgen.

Ook het in elkaar zetten vroeg nogal wat zorg. Je kreeg vingerafdrukken door het zout in je vingers, dat oxideert, en dus moest je met handschoentjes aan de gang.





Daarna polijsten ze het koper met machines in een loods bij de kerk. De schijven waarmee je polijst maken zo'n 10.000 omwentelingen per minuut. Je moet oppassen dat dunne materialen niet mee worden getrokken, omdat die er anders verwrongen uitkomen. De pasta reageert weer op de blanke lak. Het bleek dat er dan weer ontvet moest worden.

Bij het polijsten ontstaat er heel veel stof. Alles zit van onder tot boven onder het stof. Als je bezig bent adem je ook al dat stof weer in. Daarom hebben ze een kap ontwikkelt met achteraan een luchtfilter, zodat je zonder problemen polijsten kan.

Het is een proces van heel veel ontdekken. Ik denk dat Ton met z'n groep terecht trots mag zijn op dit eindresultaat, waar ze inmiddels al jaren mee bezig zijn.

Na het polijsten laten ze bij een autospuiterij alles voorzien van een glanzende, blanke laklaag en kan het er naar verwachting jaren en jaren tegen.

Ton heeft door z'n beroep inzicht in materialen. Hij heeft vroeger een bronggieterij gehad !

Misschien is een deel van z'n betrokkenheid wel aan z'n geboorteplek te danken: hij werd tegenover de kerk geboren. In feite is hij daarvoor met de kerk vergroeid en er op z'n minst mee opgegroeid.

Vroeger speelde de kerk een grotere rol in de samenleving. Zeker in een dorp als Lierop. Hij kwam er regelmatig en kende de kerk van onder tot boven.





Ton is trots op z'n dorp. Hij zegt: "Het is een fijn dorp. Als je mensen benadert, dan helpen ze je. Ons dorp kent ook een stichting: 'Vrienden van de Koepelkerk'. De Koepelkerk is een beeldbepalend gebouw in ons Lierop."

Heb je nog hobby's, Ton?

"Muziek maken is een andere hobby van me. Ik speel accordeon. Met de Kerst spelen we met vier accordeons en twee zangers Kerstliedjes. Dit is een soort mini-concertje waar heel wat mensen op afkomen. Af en toe speel ik ook wel eens op een bruiloft."

Wat vind je het mooie aan dit opknappenwerk?

"Je ziet het steeds mooier worden. Het gevoel dat je iets prachtigs kan laten zien. Het feit dat je weet dat er eigenlijk geen echte kosten aan verbonden zijn. Mensen helpen belangeloos mee."

"We hebben ook de glas-in-loodramen aangepakt. Die zijn er helemaal uit geweest en al het loodwerk is vervangen. En de stoelen op het priesterkoor zijn opnieuw bekleed." (*'Door mijn vrouw, Nel', voegde Ton aan dat laatste toe. Welnu, ere wie ere toekomt! - Redactie*)

We zijn ook nog met de begraafplaats bezig geweest. De buxushaagjes zijn daar door kinderkopjes vervangen. Tal van vrijwilligers zetten zich dan in. We hebben een metselaar, een timmerman, noem maar op."

Er liggen nog méér plannen.

Ton geeft daarom nog wel een boodschap mee:

"Houd er maar rekening mee dat ik je kan bellen of een appje stuur."

Arnold Spijker



TER SPRAKE.....ЗКАЯ92 ЯЭТ

“Snap je dat nou ?!” - Hij was goed verontwaardigd, een man die ik jaren geleden in de kerk ontmoette. “Snap je nou hoe ze dat kunnen doen? Ze hebben het hartstikke druk, ze zouden zoveel mensen kunnen helpen, en wat doen ze? BIDDEN !”. Hij was niet de eerste verontwaardigde man ter wereld. Maar wel over zo’n origineel onderwerp dat ik het nooit meer vergeten ben.

Waar maakte hij zich dan zo kwaad om? Om Moeder Theresa van Calcutta. De moeder-overste in India, die met haar zusters daklozen en melaatsen opving en verzorgde. In een land met een slechte gezondheidszorg, een meedogenloos kastensysteem en miljoenen arme mensen.



En wat had Moeder Theresa gedaan, dat die man zich er zo over opwond? Er was een zuster naar haar toe gekomen met de mededeling dat er zoveel zieken waren dat de zusters echt niet nog meer zorgwerk aan konden. Waarop Moeder Theresa antwoordde: “Dan houden we voortaan een extra uur aanbidding”. Terwijl ze zoveel hadden kunnen doen gingen ze nog meer bidden dan normaal. Reden om kwaad te worden? Als je niet verder kijkt . . .

Jezus zei ooit: “Armen zullen jullie altijd bij je hebben”. Aan hen kunnen we altijd goeddoen, dat is nooit klaar. Dus heeft het ook geen zin om dóór te hollen tot je erbij neervalt. Dat leidt alleen maar tot fouten en irritaties, met een burn-out toe. Zodat er nog minder goeds gedaan kan worden. Ook die zusters konden geen 24 uur per dag doorwerken. Meer druk vraagt om meer bewust ingeplande rust.

Dus hoor je overal: neem tijd voor jezelf, en voor ontspanning. Doe dingen waar je energie van krijgt. Zoals in de vakantie. Of in een lockdown. De lockdowns gaven sommige mensen rust - maar anderen juist het tegengestelde.



Als je het vaak druk hebt moet je ontspanning inplannen, maar ook bezinning. Anders ontdek je misschien later dat je wel jarenlang keihard hebt gerend, maar in een verkeerde richting.

Creatief bezig zijn kan je dingen laten zien over jezelf. Maar een moment van gebed des te meer. Even uitrusten in Gods Aanwezigheid. God kan dan dingen in je aanraken, verhelderen of genezen en je ideeën geven waar zelf niet op zou zijn gekomen. God reageert op allerlei manieren op ons gebed. Ook buiten ons eigen zicht. Altijd !

Dus juist als je vaak druk bezig bent: neem elke dag tijd voor gebed. Ga naar de H.Mis, lees je Bijbel, ga bij het tabernakel zitten of thuis in een rustig hoekje, probeer eens de Vespers mee te bidden

met de kloosters. Draai religieuze muziek, zeg God stilletjes dank in je bed voor het slapen gaan, lees het Zonnelied van Franciscus hardop terwijl je door het bos loopt. Het maakt niet uit hoe je het doet, maar doe iets.

Als je daarna weer aan de slag gaat zul je je anders voelen. God helpt wie Hem vraagt om hulp, dus je werk zal daarna ook beter gaan. En je krijgt een hechtere band met God. Ook Jezus vindt het fijn als mensen bij hem komen en iets van hun tijd aan hem 'verspillen'. Hij is blij met wat je doet, maar vooral met de gave van je hart. Voel je dat aan? Dan word jij dáár weer blij van. En wie wil dat nou niet?

35e 'MIDDAG VAN BEMOEDIGING'

vanuit Ommel:

Dinsdag 12 oktober om 14.00 uur digitaal via T.V.-SIRIS

Hoewel de coronamaatregelen in de afgelopen weken zijn versoepeld, vinden wij het als werkgroep op dit moment nog niet verantwoord om de 'Middag van Bemoediging' in Ommel fysiek te laten plaatsvinden.

Het gaat gelukkig de goede kant op in onze samenleving, maar het coronavirus is nog niet verdwenen.

Daarom is voorzichtigheid geboden en willen wij ook geen enkel risico nemen. Daarom hebben wij besloten om dit jaar wederom de viering uit te zenden **via TV-Siris en ook via www.siris.nl** .

Ook na 12 oktober is de 'Middag van Bemoediging' nog steeds te bekijken via de website van SIRIS.

Het thema van de 35e viering zal zijn: 'Maria, geef ons goede moed', en vanaf dinsdag 12 oktober liggen de bekende Mariaprentjes achterin de kerk van Ommel.

Ook is het mogelijk om op afspraak in de maanden oktober en november 2021 in kleine groepen onder begeleiding de kerk van Ommel te bezoeken voor een korte gebedsdienst bij het genadebeeld van Maria, welke kapelaan van Overbeek graag verzorgt. Daarbij ontvangen de gasten een 'speciale zegen ter bemoediging' en het Mariaprentje. Indien u als groep aan Maria in Ommel een bezoek wilt brengen, kunt u een afspraak maken met kapelaan Harold van Overbeek (ommel@rkfranciscus.nl of 0493-691415).

Wij denken u op deze manier goede alternatieven te bieden voor deze steeds zeer goed bezochte jaarlijkse viering.

Tenslotte:

Wij gaan ervan uit dat we volgend jaar, op **dinsdag 11 oktober 2022**, weer een traditionele 36e "Middag van bemoediging" voor u allen mogen organiseren.

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep 'Middag van bemoediging'

***Kapelaan Harold van Overbeek en
Pieternel van Horssen, voorzitter.***

VRIJWILLIGERSDAG ASTEN

Gelukkig, de vrijwilligersdag van locatie Asten kon dit jaar weer normaal doorgang vinden ! We citeren enkele uitspraken uit het welkomstwoord dat Jan Coolen namens de locatieraad uitsprak tijdens het etentje na de H.Mis waarin de jubilarissen werden gehuldigd.

“Het is alweer twee jaar geleden dat we samen, als vrijwilligers van de H. Maria Presentatiekerk, bij elkaar waren toen nog in gemeenschaps-huis De Klepel. Hier tussenin zit een erg moeilijk jaar in alle opzichten waar iedereen mee te maken heeft gehad . . .

Een schrijnend voorbeeld en een persoonlijk verhaal gaat over het overlijden van één van onze trouwe vrijwilligers, Jan van Dijk (uitvaart-acoliet). Jan en ook zijn vrouw Ans werden vorig jaar erg ziek door Corona en Jan kwam vrij snel daarna te overlijden. Alsof dat al niet verdrietig genoeg was kwam niet veel later ook zijn vrouw Ans te overlijden . . . We konden geen afscheid nemen, niet persoonlijk en ook niet in de kerk, samen met alle mensen die Jan en Ans gekend hebben . . .

Vandaag is het weer gelukkig een heel andere dag . . . want we mogen weer samenzijn en dichtbij elkaar. Dat zorgt letterlijk en figuurlijk voor meer verbinding met elkaar. We willen jullie, als vrijwilligers van de H. Maria Presentatiekerk, graag van harte bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid . . .

Ik heb het al eens vaker gezegd dat jullie als lid van de verschillende werkgroepen de basis van de kerkgemeenschap vormen en doordat iedereen zijn of haar steentje of steen bijdraagt kunnen we dit ook zo in stand houden . . .

Hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze kerk op allerlei gebied !”

Jan Coolen

En dit zijn onze jubilarissen van 2021 ! (foto's: Els Haasen)

12 ½ jaar:

Louis Mennen:

Bezorging parochieblad

Antoon Sauv , niet aanwezig:

Onderhoud kerkhof

Johanny Adriaans- Cuijpers:

Mariakoor en lector



25 jaar:

Piet Kuijpers:

Avondwakegroep, Mariakoor, Trio Cantaere, Redactie en distributie parochieblad, locatieraad

Rikie Kuijpers:

Divers: o.a. gastvrouw, lector, Kerstpakkettenactie december - en héél veel liefde en zorg voor oude mensen in onze kerk die niet goed ter been zijn.



40 jaar:

Bert Lemmens

Acoliet, koster van dienst, Interieurverzorger kerk

Hans van Dijk

Drukkerij, collectant

Maud Cuppens-Thijssen

Jozefkoor, lector, gastvrouw, locatieraad

Toon van der Pol

Uitvaartacoliet, onderhoud Angelusrotonde, onderhoud koperwerk kerk



50 jaar:

Ben Spronk

Jongerenkoor, bestuur, organist, lector,
Trio Cantaere. Kerstpakkettenactie

(Zie het parochieblad van februari 2021 voor de levensloop van Ben !)



Verder danken we Mia Hurkmans, die van haar vrijwilligerspensioen gaat genieten, voor het jarenlang trouw bezorgen van het parochieblad en voor haar inzet als gastvrouw op het secretariaat.



ZORGEN VOOR EEN ANDER... DAT DOE JE TOCH GEWOON?!

Je kent dat wel. Het begint met een klein boodschapje meenemen als je toch naar de winkel gaat. En dan kom je wat vaker langs omdat er altijd wel iets is waar je vader, moeder, vriend, kennis of buurman hulp bij kan gebruiken. Geleidelijk sluipt het erin dat je elke dag wel ergens voor zorgt, of iets regelt. Telefoontjes, papierwerk, koken, wat dan ook.

Als dit herkenbaar is voor jou, en jij zorgt ook (onbetaald) voor een ander, dan ben jij mantelzorger.

Vaak wordt dat met vanzelfsprekendheid gedaan: dat doe je toch gewoon!

Maar naast het zorgen moet er ook veel geregeld worden en krijg je als mantelzorger te maken met een complex stelsel aan wetten, regels en een veelheid aan instanties. Om hier de weg in te vinden is niet altijd eenvoudig en kan erg belastend zijn.

Toevallig sprak ik er laatst nog over met een oude (letterlijk:) bekende. Ze zei:

"Het belangrijkste vind ik dat mijn kinderen niet opdraaien voor alle zorg voor mij, maar dat ik dat zelf op tijd regel.

Ik wil ze niet belasten met hun oude moeder in huis of dagelijks verplicht op bezoek komen.

Mantelzorg:
Je doet het met liefde



Juus/krachévanbetevings.nl

Het lijkt me enig als de kinderen langskomen omdat ze dat gewoon leuk vinden, en niet omdat het een moeete is. En verder mogen zij gewoon hun eigen leven leiden."

Ouderen die denken dat hun kinderen alles regelen en elke dag de boodschappen brengen, komen soms bedrogen uit. Zij hebben hun eigen leven, met werk en gezin, en wonen soms ver weg. Mede door Corona is bij veel mensen dat besef wel harder doorgedrongen.

Gelukkig zijn er nog altijd heel veel mensen die zorgen voor een ander in deze participatiesamenleving heel 'gewoon' vinden.

Erkenning van de mantelzorg

Ik vroeg alleen maar
"hoe gaat het met jou"!



Dat heeft
nog nooit iemand
aan me gevraagd!

Mantelzorg kan dankbaar werk zijn
- en zwaar tegelijk.

Het roept vaak vragen op als:
hoe is het om mantelzorg te
zijn?

Welke gevoelens komen erbij
kijken?

Hoe werk je het best samen met
zorgverleners?

En wat mag je van die ander ver-
wachten?

WANNEER HEB JIJ HULP NODIG BIJ HET ZORGEN VOOR IEMAND?

Als je het gevoel hebt dat je leven
niet meer in balans is. Bijvoorbeeld
doordat je werk eronder lijdt. Of
doordat je een moeizame relatie
hebt met degene voor wie je zorgt.
Of dat het je zoveel energie kost,
dat je niet aan jezelf of je gezin
toekomst. Of misschien vind je het
lastig om als mantelzorg samen
te werken met professionals.

Zelf ben ik jarenlang mantelzorg
geweest (en nu nog steeds).

Een ingesleten gewoon-
te om te helpen, wat uit-
groeide tot een vast on-
derdeel en patroon in
mijn leven.

En omdat ik daarnaast
ook nog altijd een fullti-
me job had, merkte ik
dat de behoefte om het
voor iedereen "goed" te
willen doen

(de hulp-behoevende, je

werk-gever, je familie etc.) echt het
uiterste van me kon vragen.

Een enorme constante worsteling
om alle ballen omhoog te houden.
En ik weet dat veel
anderen dat ook zo ervaren.

Om die reden ben ik mantelzorgers
èn de zorgvragers zelf gaan helpen
met uitzoekwerk en regeltaken op
het gebied van zorg, wonen,
welzijn, financiën en de combinatie
werk-mantelzorg. Met als doel om
overbelasting en stress te voor-
komen of verminderen.

Want betere informatie, kortduren-
de ondersteuning en praktische
oplossingen helpen mantelzorgers
om langer te kunnen blijven
zorgen.



Wie eens wil praten met een mantelzorgcoach of ook praktische hulp nodig heeft bij het zorgen, mag mij gerust eens een bericht sturen via info@mantelzorgmetbeleid.nl .

Je kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op www.mantelzorgmetbeleid.nl .

**Goed zorgen voor een ander lukt beter
als je ook goed kunt zorgen voor jezelf !**

Gerrie de Haart, Asten



Er hangt een mantel
om mijn schouders.
Een mantel der liefde
voor mijn ouders.

De mantel zit vol
met goede zorgen.
Maar ook met angst
voor de dag van morgen.

Soms is de mantel te zwaar
voor mij alleen.
Ik ben dan zo moe
maar kan nergens heen.

Op dat soort dagen
zit ik mij af te vragen:
Is er iemand die voor mij
de mantel even zou willen dragen?

Tekst: Hanny Otten - facebook.com/gewoonhanny
Meer gedichten: dementie.nl/gedichten

HIJ IS ER WEER: DE GERARDUS-KALENDER !

Ook dit jaar is hij weer te koop, de Gerarduskalender.
Leuk voor een verjaardag, gezellig in de keuken, op kantoor, op het nachtkastje.
De kalender past in iedere schoen en onder iedere Kerstboom,
en u steunt er ook nog een goed doel mee:
het missiewerk van de paters Redemptoristen van Wittem.

De kalender kost € 8,50 .

Dat is inclusief een mooi, dubbelzijdig bedrukt, kartonnen ophangschild.

Lokaal kopen is voordeliger dan bestellen in Wittem, want zonder portokosten !

De kalender is verkrijgbaar bij:

Patricia Willems	Wolfsplein 6	Asten	tel. 0493 – 696825
Marina Driessen	Den Akker 10	Heusden	tel. 0493 – 695653
Toos van Bussel	Den Plak 9	Heusden	tel. 0493 – 692082
Maria vd Ven–Neervens	Offermansstr.32	Lierop	tel. 0492 – 331418

BESTELSERVICE

Opbellen of langskomen bij de verkopers kan, maar die zijn niet altijd thuis.

Voor Asten en Ommel is er bieden daarom ook een bestelservice !

- Neem een envelop.
- Schrijf daarop uw naam adres en telefoonnummer.
- Schrijf daaronder 'GERARDUSKALENDER'
en het bestel-adres naar keuze:
 - * voor Ommel: Pastorie, Marialaan 20
 - * voor Asten: Wolfsplein 6
- Doe GEPAST geld in de envelop (€ 8,50 per stuk)
en plak hem goed dicht.
Let op, de bestelservice geeft géén wisselgeld.
Afronden naar boven als donatie
mag uiteraard wel ;-)
- Doe de envelop op het bestel-adres in de
brievenbus.

De verkoper zorgt dan dat u binnen een week
de bestelde kalender(s) thuis in de brievenbus krijgt.

Van harte aanbevolen !



EFFE IETS HEEL ANDERS

Leest u weleens een spannend verhaal?

En houdt u wel van een stukje fantasy?

Dan is dit boek misschien wel iets voor u !

Een volk uit de Steentijd is door hun god Ro'eh naar het grottenstelsel in Onderaarde geleid, waar het nu woont.

Maar de vrede van het volk wordt bedreigd door een vijand van buiten . . .

Wat moeten de mensen doen om aan deze bedreiging het hoofd te bieden?

En hoe kan het eigenlijk dat hun Ro'eh dit zomaar laat gebeuren?

Waarom lijkt het alsof hij er nauwelijks iets over zegt en er niets tegen doet?

De hoofdpersoon van het verhaal moet zich een weg zoeken om een plaats te vinden tussen deze mensen, die heel verschillend reageren op de situatie.

Maar ook antwoorden zoeken op de vragen die steeds vaker worden gesteld.

Voor wie van een spannend verhaal houdt is dit een heel spannend verhaal.

Maar wie oren heeft om te horen zal er ook dingen uit onze eigen geloofsgeschiedenis en ons eigen geloofsleven in herkennen.

“Ro'eh” betekent trouwens ‘Herder’, in het Hebreeuws . . .

Dit is Deel 1 van de serie.

Deel 2, “Bij de Sawags”,
is inmiddels ook al verschenen.

Verkrijgbaar bij bol.com,
www.mijnbestseller.nl
en in diverse boekhandels.

Geschikt voor 12 tot 99 jaar.



VIERINGEN IN ONZE FRANCISCUSPAROCHIE

Zaterdag:

18.00 uur	Someren-Eind	Eucharistieviering (De Einder)
17.30 uur	Ommel	Rozenkransgebed
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
19.00 uur	Heusden	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering

Zondag:

9.00 uur	Ommel	Rozenkransgebed
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
9.30 uur	Someren-Dorp	Eucharistieviering
10.00 uur	Lierop	Eucharistieviering
10.15 uur	Sluis XIII	Woord- en Communieviering, in 'De Smelen'
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering

Maandag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april

Dinsdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
19.00 uur	Asten	Eucharistieviering
19.00 uur	Ommel vanaf 19.30 uur	Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, Rozenkransgebed of andere litaniegebeden

Woensdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
19.00 uur	Someren-Dorp	Eucharistieviering (momenteel in de kerk, te zijner tijd in de dagkapel)

Donderdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
19.00 uur	Asten	Eucharistieviering

Vrijdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
19.00 uur	Someren-Dorp	Eucharistieviering (momenteel in de kerk, te zijner tijd in de dagkapel)

Liturgie en Corona: Status 25-9-2021 !

Alle zitplaatsen zijn beschikbaar zonder maximum aantal mensen in de kerk en aanmelden is niet meer nodig.

Volg de kerkberichten in Het Peelbelang en 't Contact, de mededelingen in de kerk en de parochiewebsite voor de meest actuele informatie en voor de invulling van de vieringen !

INFORMATIE H.FRANCISCUSPAROCHIE

Contactgegevens H.Franciscusparochie:

Adres	Kerkstraat 2-4, 5721 GV Asten.
Telefoon secretariaat	0493 - 691315
E-mail secretariaat	secretariaat@rkfranciscus.nl
Website	www.rkfranciscus.nl

Openingstijden secretariaat en bibliotheek:

Woensdag	9.30 – 12.30 uur
Donderdag	9.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

De bibliotheek is verder ook geopend na telefonische afspraak.

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van pastores.

Pastoor Sacha Steijaert	0493 - 691315, Spoed: 06 - 10333069 pastoorsteijaert@rkfranciscus.nl
Kapelaan Harold van Overbeek	0493 - 691415, Spoed: 06 - 12192197 harold.van.overbeek@hetnet.nl
Pater Jan Zwirs	0492 - 331215 janzwirs@hetnet.nl
Jack Swaanen, permanent diaken	06 - 54955942 jackswaanen@rkfranciscus.nl

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Doop, huwelijk jubileum / ziekenzalving zonder spoed:

Aanvragen via het secretariaat,
tel. **691315** of secretariaat@rkfranciscus.nl

MIS-INTENTIES IN ONZE FRANCISCUSPAROCHIE

Veel mensen horen graag de namen van hun overleden dierbaren. En het is goed dat we in de parochie ook aan hen blijven denken en hun namen blijven noemen. Hiervoor kunt u een misintentie opgeven voor een Eucharistieviering.

Het offer van Christus dat in de Eucharistie tegenwoordig wordt gesteld wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft zijn leven ook voor die mens gegeven. De priester kan in stilte voor een bepaalde intentie celebreren, maar het is een goede gewoonte de intenties af te lezen. U kunt mis-intenties opgeven voor een zondags-Mis, maar ook voor een door-de-weekse H.Mis.

Mis-intenties doorgeven

Opgeven van intenties kan via een envelop, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan per locatie soms telefonisch of per E-mail. Vermeld s.v.p. ook uw eigen naam en telefoonnummer voor evt. overleg. Elke locatie heeft zijn eigen envelop. Aanleveren gaat per locatie als volgt:

- Asten: Envelop op de pastorie
E-mail: secretariaathmp@rkfranciscus.nl
Telefonisch: 0493 - 691315
- Heusden: Envelop op de pastorie
E-mail: h.antonius@hetnet.nl
- Lierop: Envelop op de pastorie
E-mail: pastorielierop@hetnet.nl
- Ommel: Envelop op de pastorie
E-mail: harold.van.overbeek@hetnet.nl
- Someren-Dorp: Envelop op Kerkstraat 16 (rechter zij-ingang kerk)
E-mail: secretariaat@rkfranciscus.nl
Telefonisch: 0493 - 691315

- Someren-Eind: Envelop op de pastorie of op Haspelstraat 21
- Someren-Heide: Hier zijn geen vieringen meer.
Opgeven van intenties kan op de wijze van de
gekozen andere kerklocatie.
- Sluis XIII: Envelop op de pastorie of op Haspelstraat 21
of mevr. M. Vestjens, Vaartdijk 35,
tel. 0495-663363. in Someren-Eind

Stipendium / kosten en vermelding

Een intentie kost € 12,50 per viering per naam - op ALLE locaties.
Toevoeging van maximaal 4 namen bij een intentie is mogelijk,
voor een meerprijs van € 2,50 per viering per naam.

Gebruikt u een envelop voor het opgeven van de intentie,
doe daar dan altijd GEPAST geld in en plak hem goed dicht.

Intenties die ruim van tevoren bekend zijn worden ook bij de parochie-
berichten in Het Peelbelang en 't Contact vermeld.



Voor vragen of nader overleg, bel het secretariaat: 0493 - 691315 .

GEZINSBIJDRAGE EN KERKBALANS

We houden ieder jaar in januari of juni de Actie Kerkbalans, de jaarlijkse werving van fondsen voor onze parochiegemeenschap. Maar u kunt uw Gezinsbijdrage voor onze parochie het hele jaar door overmaken op rekeningnummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 ten name van Franciscusparochie Asten.

Daarnaast heeft iedere locatie een eigen rekeningnummer:

Asten	NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. Parochie H. Maria-Presentatie, Asten
Heusden	NL62 RABO 0103 6041 54 t.n.v. Parochie H. Antonius, Heusden
Ommel	NL23 RABO 0103 6064 08 t.n.v. Parochie O.L.V. Presentatie, Ommel
Lierop	NL32 RABO 0128 8011 23 t.n.v. Parochie H. Naam Jezus, Lierop
Someren-Dorp	NL72 RABO 0148 0059 18 t.n.v. Parochie H. Lambertus, Someren-Dorp
Someren-Heide	NL46 RABO 0148 1008 64 Parochie H. Jozef, Someren-Heide
Someren-Eind	NL14 RABO 0148 0094 84 t.n.v. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming, Someren-Eind

Het is ook mogelijk om de parochie te machtigen om een vast bedrag per termijn (maand, jaar, kwartaal) over te maken.

Daarvoor kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Telefonisch via 0493 - 691315

of per mail: secretariaat@rkfranciscus.nl .

INFORMATIE PER LOCATIE

Locatie Asten: H.Maria-Presentatiekerk

Wilhelminastraat 1-3 (kerk; pastorie + secretariaat Kerkstraat 2 + 4)

Spreekuur op de pastorie te Asten: tel. 0493 - 691315

zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m zaterdag 9.00 – 18.00 uur wintertijd

9.00 – 19.00 uur zomertijd

(Dinsdag en donderdag is de kerk open tot na de doordeweekse H.Mis.)

Zondag 10.15 – 18.00 uur wintertijd

10.15 – 19.00 uur zomertijd

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m zaterdag 9.00 – 18.00 uur wintertijd

9.00 – 19.00 uur zomertijd

Zondag 10.15 – 18.00 uur wintertijd

10.15 – 19.00 uur zomertijd

Locatie Heusden: H.Antonius van Paduakerk

Vorstermansplein 14

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769

Dinsdag 10.30 – 11.30 uur

Intenties kunnen aangeleverd worden via een envelop met naam, datum en gepast geld in de brievenbus, of per mail via h.antonius@hetnet.nl .

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Locatie Ommel: O.L.V. Praesentatiekerk

Marialaan 16

Spreekuur op de pastorie te Ommel: tel. 0493 - 691415
in overleg met Kapelaan van Overbeek.

Openingstijden van de kerk met processiepark:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Intenties: aanvragen en betalen via de intentie-envelop in de kerk,
of persoonlijk doorgeven en betalen bij de kapelaan.
Voor plaatsing in Het Peelbelang graag een week van te voren inleveren.

Locatie Lierop: Heilige Naam Jezus-kerk

Offermansstraat 3

Spreekuur op de pastorie in Lierop:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur
Tel. 0492 – 331215
E-mail: parochielierop@hetnet.nl

Intenties: in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld,
of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.
Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Locatie Someren-Dorp: Lambertuskerk

Kerkstraat 16

E-mail: lambertus@rkfranciscus.nl

Intenties: in de brievenbus bij de zij-ingang van de kerk, aan de rech-
terkant (Kerkstraat 16), met het benodigde geld.
Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Openingstijden van de kerk:

Die zijn er momenteel niet.

Maar hierover kunt u in de volgende editie méér lezen !

Locatie Someren-Eind: Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.

Someren-Eind heeft géén eigen pastorie, secretariaat of kerk meer.
Algemeen telefoonnummer: 06 - 17482545

Iedere zaterdag om 18.00 uur H. Mis in gemeenschapshuis De Einder, Einderplein 1, ingang Lambertusstraat.

De Lambertuskapel van Someren-Eind bevindt zich aan Brugstraat 1. En de Mariakapel vooraan op het kerkhof aan de Lambertstraat.

Intenties: in de brievenbus van Haspelstraat 21, Someren-Eind, of telefonisch op bovenstaand nummer.

Voor plaatsing in 't Contact a.u.b. een week van te voren inleveren.

Openingstijden kerkhof Lambertusstraat + Mariakapel:

Zomertijd 9.00 uur tot 20.00 uur.

Wintertijd 9.00 uur tot 17.00 uur.

Locatie Someren-Heide: St.Jozef.

Someren-Heide heeft géén eigen pastorie, secretariaat, kerk of vieringen meer.

Het opgeven van intenties vanuit Someren-Heide loopt via een andere kerk in een locatie naar keuze, waar deze intenties gelezen worden.

Openingstijden begraafplaats St.Jozef + St.Jozefkapel, Herdersveld 2: elke dag van 9.00 tot 19.00 uur.

Locatie Sluis XIII: St. Lambertuskapel.

Sluis XIII is een zelfstandig buurtschap en ook een locatie van onze parochie.

De locatie is gevestigd in **Buurthuis "De Smelen"**, Landbouwstraat 5, Someren-Eind.

Op dat adres vindt u ook de Lambertuskapel van Sluis XIII.

De vieringen zijn elke zondag in "De Smelen".

Intenties opgeven bij mevr. M. Vestjens, Vaardijk 35, tel. 0495-663363.

Voor plaatsing in 't Contact minimaal een week van te voren opgeven.