

ANGELUS



Kerstmis 2021



1,5 METER AFSTAND HOUDEN AUB



GRATIS MEE TE NEMEN

COLOFON

Parochieblad Angelus is een parochieblad van de H. Franciscus-parochie Asten-Someren.

Het blad wordt 5/6 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, en is ook op de website te lezen.

Wilt u zich aan- of afmelden voor bezorging aan huis?

Stuur even een mailtje aan de redactie.

U kunt het parochieblad ook vinden op achter in de kerken (zolang de voorraad strekt) en bij enkele andere verspreidingspunten in Asten, Heusden, Ommel, Lierop en Someren.

De volgende editie verschijnt half februari.

Kopij aanleveren kan uiterlijk 24 januari, per E-mail:

redactie.angelus.pbl@gmail.com .

Aanlevering vóór de kopijdatum wordt op prijs gesteld.

De redactie kan dan alvast met het blad aan de slag.

Van berichten en gegevens die na de vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Alleen kopij voorzien van afzender komt voor plaatsing in aanmerking.

Te plaatsen kopij **als Word-bijlage** bij uw mail voegen.

Foto's aanleveren als losse bijlage of in een Word-document.

Veel foto's? Gebruik WeTransfer.

Iedereen die berichten of gegevens aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus ook zelf zorg te dragen voor afstemming met eventuele andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen of te corrigeren.

Redactieleden: Patricia Willems en
Luuk van den Einden,

in samenwerking met de pastoor en de communicatie-commissie.

Planning (wijzigingen voorbehouden):

	Kopijdatum	Uitgave
Carnaval	24 januari	11 februari
Pasen	21 maart	8 april
Zomer	30 mei	10 juni

Jaargang 16 – uitgave 8 december 2021

VOORWOORD

Veel respect heb ik voor de hoofdredactie van ons parochieblad. Reden? Zij moeten mij altijd achter de voddens zitten om stukjes te schrijven. En met geduld en liefde: “Beste pastoor, zou u toch nog eens willen denken aan ...”.

Het is geen onwil van mezelf. Maar ons parochieblad, en vele andere parochiebladen, verschijnen op momenten waar ik eigenlijk nog naar toe moet groeien als ik het stukje schrijf. Concreet: we zitten nu in de eerste week van de Adventstijd en ik moet een stukje schrijven voor de editie van het parochieblad van Kerstmis. En het is juist de Adventstijd die mij helpt om het ‘Kerstgevoel’ te krijgen. Ik ben net bezig met het toegroeien naar Kerstmis en dan moet ik al een voorwoord schrijven. Maar afspraak is afspraak: daar moet ook de pastoor zich aan houden.

De Adventstijd bereidt ons voor. In de Adventstijd staat het woord ‘Belofte’ centraal. En bij Kerstmis het woord ‘Vervulling’. Waar je in de Advent naar toe leeft, dat gebeurt met Kerstmis. ‘Belofte’ en ‘Vervulling’, twee woorden met een centrale rol in het christelijk leven. En twee woorden die in onze tijd ook centraal staan – zonder dat iemand hierbij stil staat. We worden maatschappelijk uitgedaagd door de Coronapandemie. Wie gelooft nog in een tijd van ‘onbezorgd de dingen doen’ die we altijd deden? Dan is het soms moeilijk om vertrouwen te hebben, te behouden en ook (uit) te leven.





Ons vertrouwen wordt al bijna twee jaar op de proef gesteld. Toch vieren we binnenkort het 'feest van vertrouwen': Kerstmis. Gods Zoon wordt geboren.

Waarom? Om het leven te delen met ons tot het uiterste toe.

Wie kan er bij de kribbe staan en knielen?

Knielen voor het ongeloofelijke wonder dat God mens wordt?

Daar is een groot vertrouwen voor nodig.

Vertrouwen dat God datgene geeft wat wij nodig hebben.

Begin december kondigden de Nederlandse bisschoppen maatregelen aan die begrijpelijk zijn: na 17:00 uur geen vieringen. Heftig !

Gevolg? Geen vieringen op Kerstavond. Juist het moment waar veel mensen op hadden gehoopt om dit te vieren. Inclusief ikzelf.

Misschien wordt het nog teruggedraaid. Maar nu (4-12-21) is het een teleurstelling. Kerstavond heeft gewoon iets heel bijzonders en ik weet uit ervaring dat velen deze avond als een moment van troost en hoop zien.

In mijn gedachten staat nog een gesprek geprent met een vrouw in mijn eerste parochie. Ik ontmoette haar na de Nachtmis en ze zei me:

“Dank u wel voor de mooie Mis. Het heeft me echt heel veel gedaan.

Ziet u, mijn zoon is militair en zit nu in Afghanistan. Ik weet niet waar ik het moet zoeken en dacht bij mezelf: “Ik ga naar de Nachtmis.

Misschien vind ik daar iets wat ik thuis niet vind”.

Toen zei ze: “En ik heb het gevonden. Een traan. Een troost.

Maar ook vertrouwen. Dank u wel”.

Zelfs op momenten van radeloosheid, in donkere tijden, op onzekere momenten, is de geboorte van Gods zoon een 'booster' (jawel: het woord van december) van vertrouwen voor ons.

Laten wij als katholieken niet bij de pakken neerzitten. Wij slopen geen binnensteden, wij gaan niet vechten, maar we dragen wat we moeten dragen en kijken vol verwachting uit naar wat in het verschiet ligt. Het goede wat God belooft. Wij zijn Gods kinderen en kijken reikhalzend uit naar de geboorte van HET Kind.

Laten we bij de kribbe staan – waar dan ook – en zeggen:

“Ja, ik heb er vertrouwen in.

U maakt Uw belofte waar.

Bij U schijnt er licht in de duisternis.

U laat ons nooit in de steek omdat U van ons houdt.

Dat heeft U toen laten zien,
en dat laat U nog steeds zien”.

Ik heb er vertrouwen in !!!

Een heel zalig Kerstmis toegewenst.

Pastoor Steijaert





AVONTUUR , ADVENTURE, ADVENT !

Zomaar drie woorden die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben. Hoewel . . . Al deze drie woorden komen van het Latijnse ‘advenire’, wat zoveel betekent als “aankomst” of “(iets) bereiken”.

In deze zin hebben deze drie woorden natuurlijk alles met elkaar te maken. Met een avontuur of het Engelse ‘adventure’ ga je iets ondernemen waarmee je iets hoopt te bereiken. Het woord ‘Advent’ kennen we in de betekenis van: we bereiken Kerstmis over 4 weken.

De reis naar Kerstmis is net alsof je op vakantie gaat: je onderneemt een reis en hoopt veilig op de eindbestemming aan te komen.

Om veilig aan te komen op je eindbestemming zorg je ervoor dat je goed voorbereid op reis gaat. Voor onderweg neem je een heleboel zaken mee: niet alleen nuttige dingen maar ook dingen die een symbolische betekenis voor je hebben.

Zo is het ook met de Adventskrans die je op diverse plaatsen ziet.

De meest bekende Adventskrans is de groene krans met de vier rode kaarsen en het rode lint: symbolen van leven en liefde, hoop op licht.

Elke zondag van de Advent wordt er telkens één rode kaars meer aangestoken. Het symboliseert de toename van het licht, het overwinnen van de duisternis, het groeien van de hoop en de verwachting van de komst van de Messias. Vlak voor Kerstmis branden dan vier kaarsen.

Op Kerstdag zelf kan men de kerstkaars ontsteken. Dat is een witte (grote) kaars die men midden in de krans plaatst. Wit is het symbool voor de zuiverheid van Christus, de puurheid van een kind.

Rond de krans wordt een rood lint gewikkeld. De rode kleur is de kleur van het leven. Ze verwijst naar de kleur van het bloed, en ook van de liefde en de hartstocht. Ook rijpe vruchten en bessen zijn vaak rood. Daarom is rood ook een feestkleur, want feesten wijzen op de overvloed van leven(svruchten) en vreugde. Rood verwijst verder naar warmte, het vuur en de zon. De rode kleur van de eeuwige levensstroom wordt gesymboliseerd door het aanbrengen van een rood lint dat om de krans heen wordt gewikkeld.

Een Adventskrans kan ook een "lichtkrans" zijn. Die Adventskrans wordt opgebouwd van donker naar licht. Jezus is het Licht van Kerstmis. Op de eerste Adventszondag wordt een donkere kaars aangestoken, bijvoorbeeld diepblauw. Dan volgen kaarsen met een lichtere kleur: bijvoorbeeld groen, dan oranje en geel, of variaties van donkerblauw naar lichtblauw. De mogelijkheid is ook van klein naar groot enzovoort.

Symboliek: het geeft mensen houvast en een saamhorigheidsgevoel.

Samen in deze donkere tijd elkaar wat licht en warmte schenken.

Samen wachten op de geboorte van dat kleine Kind.

Samen proberen de boodschap van dat kleine Kind uit te dragen:

een wereld vol barmhartigheid, tederheid, genade, liefde, ontferming.

Jack Swaanen PD



EVEN VOORSTELLEN . . .

Eén van de vragen die bovenkwamen in antwoord op onze enquête van afgelopen herfst was: “Wie zitten er in de redactie?”

Een zeer terechte vraag, waarop we u graag antwoord geven.

Dus, even voorstellen !

Er zijn heel wat mensen die op hun eigen manier een bijdrage leveren aan het parochieblad. Onlangs is daar een nieuwe vrijwilliger bijgekomen: Luuk uit Asten gaat als redactielid meewerken aan de invulling van het parochieblad.

“Ik ben Luuk van den Einden, 25 jaar en ik kom uit Asten. In juni ben ik afgestudeerd als journalist en sindsdien werk ik voor Katholiek Nieuwsblad (www.kn.nl). Ik ben gevraagd om als vrijwilliger mee te werken aan het parochieblad. Daar heb ik veel zin in, want ik vind het blad een belangrijke middel waarmee kerkgangers uit heel de parochie op de hoogte blijven van wat er in de gemeenschap gebeurt. Maar ook kan het blad zeker bijdragen aan de geloofsbeleving in onze parochie. Als u tips of ideeën hebt, mag u me altijd aanspreken !”

Hartelijke groet, Luuk

“En ik ben Patricia Willems. Veel mensen ten oosten van het kanaal kennen mij al lang. Al in 1994 ben ik bij de redactie van toen nog het parochieblad van de ‘grote kerk’ van Asten terecht gekomen als typiste. Want in die tijd had de PC net zijn intrede gedaan bij de redactie. Ik begon wat stukjes te schrijven en heb gedurende meerdere periodes als redacteur voor het blad gewerkt. Ik heb de opleiding voor pastoraal assistent doorlopen in Den Bosch: dat is een intensieve basisvorming voor vrijwilligers. Daarnaast heb ik op allerlei plaatsen wat van het geloof meegekregen, van charismatische conferenties tot de Vereniging voor Latijnse Liturgie en van Bijbelgroep tot de Benedictinessen in Tegelen. Redactiewerk is mooi en uitdagend, en het blad wordt blijkbaar goed gewaardeerd. Ik ben daarom blij dat we de komende tijd samen aan de slag mogen om het blad nog beter te maken.”

Patricia

EERSTE INDRUKKEN VAN DE PAROCHIEBLAD-ENQUÊTE

In oktober en begin november hebben we een enquête uitgezet om in kaart te brengen wat de mensen in onze parochie vinden van het parochieblad.

We zijn erg tevreden over de grote respons die we ontvangen hebben en danken iedereen die de enquête, op papier of online, heeft ingevuld graag hartelijk voor hun bijdrage !

Tegen de honderd mensen hebben de vragenlijst ingevuld, en daardoor zijn we heel wat wijzer geworden. De resultaten worden nog verwerkt, maar we kunnen wel al wat eerste indrukken met u delen.

Zo zijn we erachter gekomen dat de primaire reden waarom mensen het blad lezen is om op de hoogte te blijven van wat er zich binnen de parochie afspeelt.

Ook is er een grote groep die veel geloofsverdieping uit het blad haalt. We vonden het heel fijn om te lezen dat veel mensen grote waardering voor het blad hebben.

Nòg belangrijker zijn de tips en verbeterpunten die jullie ons meegaven. We willen dat de hele parochie zich in het parochieblad kan herkennen en daarvoor hebben jullie ons goede ideeën aan de hand gedaan.

Waaronder een nieuwe naam, omdat 'Angelus' nog voortkomt uit de oude Angelusparochie, en meer bijdragen vanuit de verschillende kerkdorpen.

Daar kunt u bij helpen !

Heeft u bijvoorbeeld een suggestie voor een nieuwe naam voor het parochieblad?

Of wilt u bijdragen vanuit uw kerkdorp?

We horen graag van u via redactie.angelus.pbl@gmail.com .

U kunt trouwens nog steeds enquêteformulieren inleveren.

We zijn benieuwd naar uw reacties !

De redactie.

HOE MOET ONS BLAD HETEN ???

Zoals u inmiddels wel in de gaten hebt zijn we op dit moment bezig met een 'remake' van ons parochieblad. Het moet een moderner blad worden, interessant voor parochianen uit al onze parochielocaties. En we willen het blad ook een nieuwe naam geven. "Angelus" is immers de naam van het blad van de voormalige parochie Asten.

Daarom doen we hierbij een beroep op u allen.

Weet u een mooie naam voor ons parochie-brede parochieblad?

Geef die dan aan ons door via redactie.angelus.pbl@gmail.com .

Niet handig op de computer?

Een briefje afgeven bij het centrale secretariaat mag ook.



Let bij het bedenken van de naam wel op het volgende:
De naam moet iets met Christelijk geloof / Kerk-zijn te maken hebben, en bij voorkeur iets te maken hebben met onze eigen streek en/of verwijzen naar onze acht parochielocaties. En natuurlijk moet de naam niet al in gebruik zijn voor een ander blad (zo is bijvoorbeeld "De Brug" al het blad van de Protestantse Gemeente Asten-Someren). We hopen op vele originele reacties !

De redactie.

HELAAS . . . HET IS WEER ZOVER !

Zoals u weet zijn de coronamaatregelen in Nederland ook in de kerk weer aangescherpt . . .

De anderhalve-meter-regel is terug. En er zijn weer banken afgesloten.

De mondkapjes zijn terug, ook in de kerk, behalve als u op uw plaats zit en behalve tijdens de Communie-gang.

Handen desinfecteren blijft voorlopig nog wel even.

Handen schudden doen we niet, maar zwaaien, een knikje, buiging of "V"-teken mag altijd. Dat kan ook een mooie alternatieve Vredeswens zijn - ook buiten de reikwijdte van onze armen !

Er wordt overal extra geventileerd, ook tijdens de vieringen. Houd er dus rekening mee dat het in de kerk misschien kouder is dan u gewend bent.

U hoeft u meestal NIET aan te melden voor de vieringen.

We vragen GEEN coronatoegangsbewijs.

U hoeft dus géén corona-app of QR-code mee te nemen naar de kerk.

De wijwaterbakjes blijven leeg. Maar vraag gerust om wijwater als u wilt.

Alle avondvieringen zijn tot nader order vervroegd of vervallen.

De zaterdagavondmissen van Ommel, Heusden en Someren-Eind en de doordeweekse vieringen in Asten en Someren zijn **om 16.00 uur**.

Alle Nachtmissen op Kerstavond gaan niet door, ook de vieringen voor de kinderen niet ! Voor de vieringen op 1e en 2e Kerstdag dient u zich waarschijnlijk weer aan te melden. Ook de avondmis in Ommel op Oudejaarsdag is vervallen. En de koren zingen voorlopig weer even niet.

Wat altijd van toepassing is:

Hebt u corona-gerelateerde klachten, blijf dan thuis en doe op z'n minst een zelftest, maar laat u bij voorkeur testen bij de GGD, of wacht met komen tot de klachten 24 uur helemaal weg zijn !

Let op, dit zijn de afspraken zoals ze gelden op 8 december 2021.

Volg de parochiewebsite, Het Peelbelang en 't Contact voor wijzigingen in de coronamaatregelen en aanwijzingen voor de aanmelding bij speciale vieringen.

GEBED TEGEN CORONAVIRUS

*God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
 vertroosting in ziekte en lijden,
 wees ons, uw volk, nabij en genadig
 nu wij allen de gevolgen ondervinden van het coronavirus.*

*Wees een Beschermmer voor hen die dit virus hebben opgelopen:
 wij bidden voor hen om hoop en genezing.
 Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
 dat zij bij U geborgen mogen zijn.*

*Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg
 en het openbaar bestuur,
 dat zij uw Nabijheid en zegen mogen ervaren
 in hun werk ten dienste van heel de samenleving.*

*Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is
 voor ieder van ons
 en dat Gij met ons zijt
 nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.*

*Versterk ons geloof en onze hoop,
 zodat wij ons altijd zonder aarzelen
 overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
 Door Christus onze Heer.
 Amen.*



INZEGENING MARIAKAPEL SINT LAMBERTUSKERK SOMEREN

Op zondag 28 november werd na de H. Mis van 09.30 uur de nieuwe Mariakapel in de Sint Lambertuskerk ingezegend.

Aanvankelijk was gepland om de inzegening wat meer luister bij te zetten, in combinatie met de vrijwilligersdag.

Maar vanwege de Coronapandemie is besloten om de inzegening sober te houden, binnen de kaders die er zijn om in de kerk samen te komen.

Er was een korte plechtigheid waarbij mensen op gepaste afstand van elkaar toch mee konden bidden. Pastoor Steijaert sprak het zegengebed uit (slechts op dat moment zonder mondkapje), en daarna is gezamenlijk een gebed tot Maria gebeden; speciaal voor hen die ziek zijn en voor allen die hun leed en vreugde in deze kapel aan Maria willen toevertrouwen.

De kapel is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur en is toegankelijk via de linker-buitendeur van de kerk.

Iedereen is welkom om de kapel te bezoeken en een tijdje rust te nemen of even te bidden !



AFSCHEID VAN PATER JAN ZWIRS

Op zondag 14 november volgde er aan het einde van de Eucharistieviering in Lierop een belangrijke mededeling van pater Zwirs.

Hij maakte bekend dat hij het na jaren leven en werken in de Peel tijd vond om afscheid te nemen.

Hieronder staan de woorden die hij in Lierop heeft uitgesproken aan het einde van de Mis.

Beste parochianen,

Volgende week is het 21 jaar geleden dat ik voor de eerste keer voorging in een viering in onze koepelkerk. Daarna zijn er veel vieringen gevolgd, feestelijke en droeve, druk bezochte en wat stillere. Er waren ook prachtige concerten, passies en herdertjesmissen. En het was telkens goed samen te zijn in deze wondermooie kerk.

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd. 21 Jaar geleden was Lierop nog een zelfstandige parochie en was er in ieder dorp en elke kerk nog een eigen pastoor, zoals pastoor Saes, Smit, Somers, Verhees en Van Steen. Zij zijn onder-tussen allemaal gestorven, en de paters van Asten zijn verhuisd naar Teteringen.



Foto's: Rob Fritsen / SIRIS

Sinds vijf jaar is Lierop een onderdeel van de Franciscusparochie, die nu bediend wordt door pastoor Steijaert, kapelaan van Overbeek, diaken Swaanen en een oude missiepater.

Ja, lieve mensen, een **oude** missiepater. Zo ga ik me steeds meer voelen. De jaren gaan tellen, en ik heb nooit het idee gehad tot mijn 100ste 'herder van Lierop' te blijven. Misschien voelt u het al aankomen.

Ik heb inderdaad plannen om Lierop te verlaten, en dat zal ik doen met pijn in het hart, want het waren mooie jaren in uw midden, met fantastische feesten, zoals bij mijn 40- en 50-jarig priester-jubileum, met de actie 'Lierop geeft om Borneo', met de Kerstshows, verre fietstochten en nog veel andere festiviteiten.

Na 33 jaar in de binnenlanden van Borneo te hebben gewerkt en na 21 Lieropse jaren wil ik het wat rustiger aan gaan doen. Daarom ben ik van plan binnenkort te verhuizen naar Teteringen, en wel in de eerste week van januari 2022, nadat we nog éénmaal de Advent hebben gevierd, Kerstmis en Oud en Nieuw.

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Met weemoed in mijn hart ga ik vertrekken.



Pater Jan Zwirs.

Dankbaar

Pater Zwirs heeft 21 jaren lang lief en leed gedeeld met de inwoners van Lierop en ook daarbuiten. Hij deed dit op een hem kenmerkende wijze. De parochie is pater Zwirs heel erg dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan, en vooral ook hoe hij dit heeft gedaan. Pater Zwirs heeft ervoor gekozen om op **zondag 2 januari 2022 om 10.00 uur** voor de laatste maal de Eucharistie vieren in de parochie. In januari zal hij verhuizen en bij zijn medebroeders gaan wonen in Teteringen (bij Breda). Op dit moment wordt nagedacht over een gepast moment om afscheid te nemen. Het één en ander hangt natuurlijk af van welke mogelijkheden hiervoor zijn binnen de geldende Coronamaatregelen. Hierover houdt de parochie u op de hoogte.

DOORSTART BEZOEK GROEP ASTEN

**Eenzaamheid, Verdriet of behoefte aan een Gesprek?
Je kunt ons om zo'n gesprek vragen !**

Mensen kunnen door een moeilijke situatie in hun leven behoefte hebben om daar met iemand over te praten.

Vandaag spreek ik met Jacqueline van Lier, coördinator van de parochiële bezoekgroep in Asten.



Voor wie zijn deze gesprekken?

“Voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Bijvoorbeeld voor iemand die ziek is.

Voor iemand die graag bezoek wil.

Voor iemand die rouwt of zich eenzaam voelt.

Voor een alleenstaande.

Dus echt niet alleen voor oude of zieke mensen !”

Wie doet dat?

“We vormen met zes mensen in onze parochie in Asten een bezoekersgroep voor parochianen die daar behoefte aan hebben.”

Wat doen we?

“We vormen nu met zes mensen een “verwerkingsgroep”.

We bezoeken mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen.

Of we bezoeken mensen die zich alleen voelen of te maken hebben met andere vormen van verdriet of ellende.”

Waarom doen we dit?

“We willen er vanuit ons geloof voor de medemens zijn, iets voor onze medemens betekenen.

We willen er zijn vanuit ons Christen-zijn, dat vind ik heel belangrijk”, zegt Jacqueline.

“We willen dienstbaar zijn. We willen mensen een luisterend oor bieden. Ook al kunnen mensen op meerdere manieren hulp vinden, we denken dat het belangrijk is dat dit ook vanuit ons geloofsperspectief kan”.

Hoe doen we dit?

“We bezoeken de mensen thuis.

We maken een praatje, maar wel luisteren vooral heel veel.

En we steunen en bemoedigen mensen waar we dat kunnen.

Wil je ook zo'n bezoek? Schroom niet om contact op te nemen !”

Hoe kunnen mensen jullie bereiken?

“Mensen kunnen bellen of de flyer die in de kerk ligt invullen.”

Er is tegenwoordig meer keuzeaanbod voor mensen met problemen. Bij de bezoekersgroep gebeurt het echter vanuit het geloof, vanuit de Kerk, vanuit de parochie.

“Als bezoekersgroep komen we eens in de drie maanden bij elkaar. We evalueren wat er speelt en wat de eventuele problemen zijn.”

We hopen dat, zodra het kan, de koffieochtenden ook weer herstarten.



Behoete aan een luisterend oor?

**Bel naar de coördinatrice van de groep:
Jacqueline 06 - 23845025**

of Pastoor Steijaert: 0493 691315

JUBILARISSEN JOZEF-PAULUSKOOR

Het Jozef-Pauluskoor uit Someren-Heide en Someren-Noord heeft zondag 21 november 2021 op feestelijke wijze 9 jubilarissen gehuldigd. Gelukkig kon dat, met inachtneming van de voorschriften, dit jaar doorgaan. Nadat het koor de liederen van de H.Mis in de O.L.V. Presentatiekerk in Ommel had gezongen, werden de jubilarissen gevraagd op het priesterkoor plaats te nemen. Het was druk in de kerk, met veel familieleden van de jubilarissen.

Kapelaan van Overbeek huldigde hen, ieder afzonderlijk, en feliciteerde hen met de onderscheidingen en overhandigde de versierselen en een oorkonde. De versierselen werden door een familielid opgespeld of omgehangen.

Omdat onze organist al veel onderscheidingen met de bijbehorende speldjes in de loop der jaren dat hij orgel speelt (72 jaar !) heeft gekregen, hadden we voor hem als alternatief . . . een straatnaambordje voor buiten aan de muur of in zijn tuin ! Heel leuk !

Voor elke jubilaris was er een toespraak op rijm, en de overgebleven koorleden zongen voor ieder afzonderlijk een coupletje. Na de huldiging kregen alle jubilarissen ook nog een boeket bloemen aangeboden. Na alle plechtigheden was er koffie met cake, achter in de kerk.



De jubilarissen waren: Bram Floris (55 jaar koorlid), Ton Weekers, Anneke van Houts, Thea Kuepers en Riek van Houts (40 jaar koorlid), Ad Bergmans (25 jaar organist), Drina van Dillen (25 jaar koorlid), Mia Loverbosch en Truus van Mierlo (12 ½ jaar koorlid).

Een hele prestatie voor hen allemaal !

TOON JANSEN IN OMMEL GEHULDIGD



Op zaterdag 27 november 2021 ontving vrijwilliger Toon Jansen uit handen van kapelaan van Overbeek het Mariaschildje van Onze Lieve Vrouw van Ommel. Deze belangrijke onderscheiding ontving hij vanwege zijn vele verdiensten voor de kerkgemeenschap in Ommel. Toon is 50 jaar lid van het Gemengd Koor Sint Cecilia in Ommel; het koor waarmee hij zich als enthousiaste zanger sterk verbonden voelt. Daarnaast vervult hij nog vele andere taken als vrijwilliger in Ommel. Toon is coördinator van de groengroep, draagt mede zorg voor het onderhoud van het kerkhof, de pastoretuin en het processiepark. In de zomerperiode maait hij elke week het gras op het kerkhof en in de pastoretuin. Ook helpt hij mee met de opbouw van de Kerststal en staat altijd klaar als er klusjes moeten gebeuren in de kerk of op de pastorie. De Meimaand draagt Toon een warm hart toe als verkeersregelaar, collectant en het bijhouden van de kaarsenbakken. Bij de Grote Gildeprocessie loopt Toon voorop als 'de suisse', om zo de processie in goede banen te leiden.

Kortom, een vrijwilliger waarop je kunt bouwen !
Een vrijwilliger die goud waard is !

Koninkrijk

*Er stond een herder bij de kribbe,
met zijn schaapjes op het droge.
Hij had zich een kameel gekocht,
en een titel - een hele hoge.*

*Een kroon tooide zijn bol,
en gekleed in rode zijde
leek hij wel een koning,
keizer of . . . gewijde !*

*Twee dienaren hielpen hem
met het dragen van zijn spullen:
goud, wierook en mirre,
en nog lekker veel te smullen.*

*Maar deze hovaardige herder,
geslaagd in het zakenleven
viel verlegen op zijn knieën,
en begon geroerd te beven.*



*In de ogen van dit kribbekind
zag hij zijn eigen kinderjaren.
Verdriet en pijn welden omhoog
als een verlossend baren.*

*Het verloren kind in hem
werd opnieuw geboren,
zonder kroon en zijden mantel,
maar toch uitverkoren.*

*'Een koninkrijk zit van binnen',
besepte hij bewogen,
'en juist dit verdwaalde schaap
heb ik nu op het droge'.*

*Met al zijn goud, wierook en mirre
gaf hij blijk van zijn grote ere.
En 'de koning te rijk'
vertrok hij . . . in herderskleren !*

Arnold de Boer, 15-12-2015



GRAVEN IN EEN BIJBELBOEK



— VOOR AL WIE JONG VAN HART IS

Serie "Exodus", deel 63

Wat is dat nou weer?

Het was Mozes gelukt om het boze volk te kalmeren.
Ga er maar aan staan, om een heel volk te leiden.
Je doet het nooit goed en er is altijd wel wat aan de hand.
De mensen hadden honger, maar God had Mozes laten weten
dat Hij voor voldoende eten zou zorgen.
Midden in de woestijn? Hoe dan?
Dat was voor Mozes ook een raadsel.
En toch was er nog iets dat belangrijker was.
Namelijk hun relatie met God op zichzelf.

"Ho eens even !", had Mozes geroepen,
"Wie zijn Aäron en ik nou helemaal?! Toch ook maar mensen?
Het is GOD die dit allemaal begonnen is,
en Hij gaat met ons verder.
Jullie zijn dus eigenlijk vooral boos op GOD.
En toch zal Hij jullie hier en nu zijn heerlijkheid tonen !"

Toen verscheen 'de heerlijkheid van God' in een wolkkolom.
Met licht? Met bliksem? Met een rode gloed? Wij weten dat niet.
Maar de Israëlieten moesten het wel eerst goedmaken met God,
voordat ze verder konden met hun reis.
Of liever gezegd, voordat hun eten zou komen !
Want ze waren vooral op zoek naar het goede dat God zou geven.
Ze beseften niet dat ze ook moesten groeien in respect voor God.
Hoe is dat trouwens bij ons?
Wij hebben vaak ook eerst een verlanglijstje voor God,
als we bidden,
voordat we denken aan dank-je-wel, of aan eerbied, of aan liefde !

Het is allemaal wel heel begrijpelijk.

Want je zal maar zo'n reis maken en je eten is op . . .

Wat Mozes hun eigenlijk probeerde duidelijk te maken, was dat God er echt bij was, dat hij met hen mee trok.

Dat Hij voedsel zou geven was daar het teken en het gevolg van.

Hoe? Geen idee.

Maar eerst mochten ze bemoedigd worden: "God is ECHT bij ons".

Sinds die dag vonden ze elke ochtend een soort korreltjes.

Heel de grond lag er vol mee.

"Raap dat spul maar bij elkaar", beval Mozes.

Huh?! Wat was dat?! Geen mens die het wist.

Daarom noemden ze het "Manna":

"Màh-náh", dat betekent: "Wat is dat nou?".

Ook wij weten nog steeds niet wat het was. *)

En 's avonds kwamen er kwakkels aangevlogen.

Kwakkels. Hè?!

Vogels? Kwartels, dan? Sprinkhanen? Wij weten het niet.

Maar de Israëlieten noemden die kwakkels geen "Manna-2", dus die zullen het wel geweten hebben !

In elk geval hadden ze nu brood en vlees (of insecten?) om te eten.

Zo zorgde God elke dag opnieuw voor zijn mensen.

Maar zo liet Hij vooral zien dat Hij bij hen was.

Dat is iets wat ook wij allemaal nooit genoeg kunnen beseffen.

Want hoe belangrijk voedsel voor onderweg ook is,

Hij Die de weg weet en Die die weg stap voor stap voor je uitstippelt is belangrijker.

Juist omdat je nooit weet wat er op je weg gaat komen.



***) P.S.: DIT zal het in elk geval niet geweest zijn !**

Dit gaat over **JOU** !!!



Jongerenrubriek

Verwachting

‘Verwachting’ is een woord dat nogal vaak wordt gebruikt.

Misschien ken je iemand die “in verwachting” is.

Soms verwacht je ergens helemaal niets van, en misschien verwacht je morgen een pakketje, of met Kerstmis verwacht je misschien wel sneeuw.

Verwachten is spannend. Je wacht op iets wat komen gaat.

Je kunt iets fins verwachten, maar ook iets onplezierigs.

In de kerk verwachten we ook iemand. Gedurende de 4 weken voor Kerstmis wachten we op de geboorte van het Jezus.

De kerststal in de kerk wordt weer neergezet. Jozef en Maria, de herders en alles wat erbij hoort is dan weer te bewonderen.

Behalve het kindje in de kribbe. Pas met Kerstmis wordt het kindje Jezus in de kribbe gelegd. Het wachten is dan afgelopen en we kunnen het Kerstfeest gaan vieren.



Met de geboorte van Jezus begint eigenlijk weer een nieuwe tijd van wachten. Wachten op een wereld die Jezus voor ogen had. Eigenlijk is dat wachten geen wachten. Eigenlijk is dat wachten iets “doen”. Doen waar Jezus het over had: elkaar helpen, hulp aan God (durven) vragen, nadenken over de boodschap van Jezus. Het wachten is eigenlijk meer een opdracht, want wachten is niet passief, maar actief !

Jezus vraagt niet dat je passief wacht totdat alles beter wordt. Als iedereen wacht op een betere wereld gebeurt er niet veel, denk ik. Door een gezamenlijke inzet kan de boodschap van dat kind in de kribbe pas werkelijkheid worden.

Misschien verwacht Jezus wel van jou om mee te bouwen aan een betere wereld !



*Jack Swaanen,
permanent diaken
Jack is bereikbaar via
j.swaanen@rkfranciscus.nl.*



TER SPRAKE.....ЗКАЯ92 ЯЭТ

“Pfoe-wie !” - Een groep mensen staat druk en opgewonden te praten. Af en toe klinkt er gehuil, af en toe een boze uitroep. Er is van alles aan de hand. En iedereen wil het op een andere manier oplossen. Het praten wordt schelden. Wie zal hier ooit orde, redding en hoop kunnen brengen?

Dan maakt één man zich los van de groep. Hij zwijgt. Hij huilt zelfs niet. Niet meer. Want dat heeft hij al vaak genoeg gedaan.

Hij loopt weg van de groep, die nu stilvalt, en nadert een altaar dat in een aparte ruimte staat opgesteld.

Daar bidt hij tot God en brengt er een offer. Opdat God genadig wil zijn voor dit zootje. Want iedereen wil wel, maar ja . . .

En als er iemand is die rust kan brengen, die wijsheid kan geven, die een nieuwe wereldorde kan bouwen die niet door mensen is bedacht, dan is het God.

Wat een oase !

In de Tempel in Jeruzalem naderden priesters duizenden malen tot zo'n altaar. In de Tempel, de plaats waar het verbond van God met de met rituelen werd bekrachtigd - voor de Joden uiterst heilig.



Maar de Grieken hadden Jeruzalem ingenomen en de Tempel verontreinigd door beelden van heidense goden te plaatsen en varkens te slachten op het altaar. Voor Joden de diepst mogelijke ontheiliging ! Tot zij hun stad konden heroveren. Toen moest alles gereinigd, hersteld en opnieuw aan God gewijd worden.

Maar er was nog maar één kruikje olie om de grote Menora, de 7-armige kandelaar met olielampjes, te laten branden. En het zou te lang duren om nieuwe te maken. Toen gebeurde er een wonder: God zorgde dat de lamp, door dat éne kruikje olie, een volle week bleef branden - tot de nieuwe olie klaar was.

Dat vieren Joden ook nu nog met Chanoeka, het Tempelwijdingsfeest, eind november - begin december. Elke dag wordt er een extra kaars aangestoken op de menora thuis, die 9 kaarsen in plaats van 7 heeft. Want 8 staat in de Bijbel voor vernieuwing, en de 9e kaars is degene die die vernieuwing brengt. Het licht neemt toe, juist als de duisternis van de wintermaanden toeneemt. Elke dag een kaars méér. Doet dat je ergens aan denken?

Wij steken in de Advent elke week een kaars méér aan op de Adventskrans. Vlak voor Kerstmis branden alle vier de kaarsen. En met Kerstmis branden er acht. Religieuze culturen beïnvloeden elkaar ! Maar de Chanoeka-kandelaar heeft dus 9 kaarsen. Eén is de 'dienaar', die als eerste aangestoken wordt en waarmee de andere aangestoken worden. En waar hebben wij dan onze 9e kaars verstopt?

Die staat nog wel gewoon ergens in de kerk, hoor . . . Alleen branden wij die niet met Kerstmis, maar met Pasen. Die kaars staat voor de ware Hogepriester . . .

In onze wereld gebeurt van alles. Problemen stapelen zich sneller op dan ze opgelost worden. Veel is op dit moment gewoon een zootje. Hoe mooi is het dan om onze priesters bezig te zien, die namens ons allen alles bij God brengen ! En hoe fijn is het dat je je soms even los kunt maken van die knetterende, lawaaiige, opgefokte maatschappij, om in alle rust God om raad te vragen? Als jij de lamp van Gods Aanwezigheid in ons midden brandend wilt houden, dan geeft Hij je daarvoor de olie. Een ware oase in heftige tijden.

Een rubriek over pelgrimeren

De volgende STAP STAP STAP STAP STAP STAP



Deze keer: onze pelgrim loopt het “Christoffelpad” !

Christoffel helpt ons bij onze pelgrimage... Ook deze pelgrims-wandeling in Nederland helpt de Heilige Christoffel ons.

Ik weet het nog heel goed dat vóór onze eerste pelgrims-wandeling (in Duitsland) de naam “Christoffel” me niets zei. Gek dat zoiets dan toch een rol kan gaan spelen.

Nu heb ik het gevoel dat je als pelgrim sowieso wel tot een bepaalde categorie ‘aparte mensen’ gaat horen. Mensen die in wonderen gaan geloven en mensen die wonderen meemaken.

Ook deze pelgrimswandeling maakten we die mee. Dat blijkt dus ook in Nederland te kunnen.



Ik vind het interessante aan pelgrimeren dat je er een thema aan kunt verbinden. Dat thema werd toen, en is nu, “Christoffel”.

Ik herinner me nog goed dat al die mensen bij ons vertrek naar Duitsland afscheid van ons namen.

Vrienden van ons, die ons vroegen of we er bezwaar tegen hebben als ze ons een medaille voor aan de rugzak meegeven. Nee, natuurlijk hebben we daar geen bezwaar tegen. Deze medaille blijkt van Sint Christoffel te zijn. Aan de andere kant van de medaille staat in het Frans een tekst om een priester te waarschuwen in het geval dat

Het was om die reden dat onze vrienden deze medaille met schroom aan ons gaven. Want tja, wil jij wel wat met een priester te maken hebben? Wij vonden dat geen probleem.

Zo levert een eigen pelgrimsreis ook reactie bij anderen op. Een medaille, nieuwsgierige vragen, ongeloof dat je zoveel kilometers loopt, noem maar op.

Ik hoorde dat Sint Christoffel de beschermheilige voor reizigers is.



Dat is op dat moment dus nieuw voor me, maar de pelgrimage staat nu onder zijn bescherming.

Het thema “Christoffel” komen wij op ons eerste pelgrimswandeling ‘toevallig’ vaker tegen. Tijdens onze tocht ontmoeten wij ook de Duitser Christoff. Met hem hadden we persoonlijke en intieme gesprekken. Een man die tot rust probeerde te komen na z’n scheiding en zo aan de pelgrimstocht begon.

Binnenkomend in Trier troffen wij een groot beeld van St. Christoffel. Dat vind ik het mooie van een thema. Je kijkt anders, en dingen gaan opvallen.

Er zijn natuurlijk ook vele pelgrimage-mogelijkheden in Nederland. Maar voor onze Nederlandse pelgrimage

kiezen we vandaag opnieuw voor Christoffel.

Het Christoffelpad in Nederland is een van de vele pelgrimsroutes in Nederland. Over enkele andere lees je hier:

- <https://pelgrimsdingen.nl/informatie/pelgrimsroutes-in-nederland/>

- Het “Jabikspaad” van 150 km, van de St.Jacobiparochie in Friesland naar Hasselt in Overijssel

- Het Brabantse “Kloosterpad”:
<https://brabantskloosterleven.nl/ons-kloosterpad/>

- Of wat zou je zeggen van “De Camini” in Limburg?

Voor ons nu echter het Christoffelpad, tussen Hasselt (Overijssel) en Vollenhove, en weer terug.





Routekaart

Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar indien mogelijk loop ik ook graag met een kaart op zak. Soms gebruik ik zo'n ding niet, maar vind ik het toch prettig om hem te hebben. Je hebt die kaart op deze wandeling niet echt nodig. De route vind ik heel erg goed aangegeven. Alleen in de plaatsen is het, zoals trouwens altijd, opletten.

Daarnaast kun je op internet ook een gpx-file downloaden. Daarmee alleen al kun je zo'n wandeling lopen. Maar goed, voor mij desondanks ook een kaart, die wij bij onze accommodatie kochten. Ook is de routekaart - met stempelkaart - bij het TIP te koop. Het TIP is één van de stempelposten.

Gedurende de sluiting van het TIP zijn de kaarten ook per mail te bestellen via info@tiphasselt.nl.

Op en langs de route:

Buslijn 71 stopt op veel plekken langs de route en brengt je snel van en naar je overnachtingsadres !

De busverbindingen kun je onderweg en op je locatie goed nagaan op de website: <http://9292.nl>
Wij hebben er een plezierig gebruik van gemaakt en het maakte het ons mogelijk onze pelgrims-wandeling op onze eigen manier in te delen.

Meer informatie over het wandelnetwerk vind je op www.ontdekdeijsseldelta.nl/wandelen.

Vollenhove

Onze thuisbasis is tijdens deze tocht Zwartsluis. Na een heerlijk kopje koffie met appelgebak nemen we bus 71 richting Vollenhove.

Tijdens de busreis miezert het. Niet direct uitnodigend om een pelgrims-wandeling te beginnen. Door de grijze wolken lijkt het wat mistig. Ik heb zo het gevoel dat mist en mysterie een beetje bij elkaar horen. Mist doet mij aan mist(erie) denken... Net als je in de mist ook niet alles ziet, is dit in het leven ook zo. Je probeert zaken te zien, maar die worden dan versluierd door de mist. Door de mist verdwijnt er plotseling van alles, en daarna komen er plotseling dingen te voorschijn.



Wij zijn heel blij als we in Vollenhove aankomen terwijl de grijze regensluier wegtrekt en alleen een mist in de verte overblijft. Het is feest geweest in Vollenhove. Alles is versierd. We zijn erg nieuwsgierig en vragen een bewoner wat hier te doen was. Dat blijkt een bloemencorso te zijn. Wat een gezellige indruk maakt dat. Zo'n stadje lijkt er wel meer van in waarde te stijgen.

Op het vervolg van onze tocht kruisen we een brug waar aan de andere zijde Flevoland ligt. Hoe dicht dat ook voor wandelaars bij elkaar ligt, gaat er door me heen. Mijn moeder is in de omgeving van Vollenhove geboren. Zo bezoek ik ook haar geboortegrond. Zelf heb ik onder meer jaren in Flevoland gewoond. Dat voelt nu wel heel dicht bij elkaar.

Op de terugweg naar onze accommodatie kiezen we een route waarbij we ons steeds over de schapenhekken moeten worstelen. Het is een pad begroeid met bramen waar we ons verder doorheen ploeteren richting onze accommodatie. We zijn blij als we op onze plek van bestemming zijn.

Richting Genemuiden

Vandaag is het een zonnige dag en gaan we richting Genemuiden. Vandaar naar Hasselt en weer terug naar Zwartsluis.

Eerst wandelen we een wat saai stuk richting het pontje. Dat pontje vaart regelmatig heen en weer. Wachten hoef je er nauwelijks. Aan de overzijde lopen we op een dijk bij Genemuiden. We lopen dan langs weinig aantrekkelijke industriële gebouwen, die voor een deel oud en vervallen zijn. We zien het lossen van het zand en allerlei andere lossingsactiviteiten daar bij die industrie. Je ervaart er een heel leven op zich, waar wij althans heel weinig vanaf weten. Mensen die op boten leven en dit soort producten aan de industrie bezorgen en dergelijke.



De pelgrimstocht vind ik ook wel afzien, omdat een deel van de route over deze niet zo interessante lange dijk voert.

Daarmee kun je misschien ook wel zeggen dat het een echte pelgrimstocht wordt, omdat pelgrimeren ook altijd wel afzien is.

Wat we wel erg mooi vinden is het wijdse uitzicht. Het zicht op het vele water met al z'n watervogels.

Zo kan je als je geluk hebt de zeearend zien. Terwijl we op de dijk lopen horen we plotseling een krachtig slaand geluid. Wat een magnifieke gewaarwording. Het blijkt de vleugelslag van langsvliegende zwanen te zijn. Wat een fenomenale kracht moet hier achter zitten.

In deze regio wordt de zondagsrust nog gevierd. Zo lezen we op een bord daar: 'Dagelijks verse eieren. Niet op zondag.'

Landgoed "Oldenhof"

Van Zwartsluis naar Vollenhove. Vandaag wandelen we via een ander traject naar Vollenhove. Door dit traject te nemen hebben we aan het eind het hele pad gehad.

Overrompelend stil en een gevoelsmatige stap terug in de tijd, zo voelt het wanneer we Landgoed "Oldenhof" oplopen. Het landgoed stamt al uit 1635. Van latere datum zijn het omringende parkbos en twee boerenhofsteden, die een vanzelfsprekend geheel vormen met het statige gebouw en de gracht. Het terras bij dit landgoed ligt er met de kippen op het terras om ons heen vredig en rustig bij.



Je kunt je zo voorstellen dat je een flink stuk terug in de tijd bent. De plek heeft een bijna mystieke uitstraling. Binnen kun je nog tal van oudere elementen zien. De bediening is dan weer modern, wij nemen koffie en een broodje. Daarna moeten we helaas weer afscheid nemen en gaan we verder richting Vollenhove.

De Bus

Op de terugweg willen we niet opnieuw een stuk langs de dijk wandelen en besluiten we het laatste stukje terug de bus naar Zwartsluis te nemen.

Wat gaat dat allemaal makkelijk tegenwoordig. We tikken 9292 in de browser en kunnen direct zien hoe laat de volgende bus verwacht wordt. Dat wordt wachten, want die komt pas over 45 minuten. Dat is wel balen. We hoopten op een snellere verbinding.

Maar wat gebeurt er als we tien minuten later bij de bushalte zijn? We kijken nog eens hoeveel tijd we nog hebben en dan blijkt de bus, door vertragingen, over enkele minuten te komen. Wat wonderlijk. Zwaait daar Christoffel niet lachend naar ons?



Voor ons een zinvolle afsluiting van een pelgrimswandeling in Nederland. Eén van de vele die je maken kan.

Arnold Spijker

PS: het water zijn we overigens wel gewoon via de brug en via het pontje overgestoken, hoor . . .

VRIJWILLIGERSDAG ASTEN

Gelukkig, de vrijwilligersdag van locatie Asten kon dit jaar weer normaal doorgang vinden ! We citeren enkele uitspraken uit het welkomstwoord dat Jan Coolen namens de locatieraad uitsprak tijdens het etentje na de H.Mis waarin de jubilarissen werden gehuldigd.

“Het is alweer twee jaar geleden dat we samen, als vrijwilligers van de H. Maria Presentatiekerk, bij elkaar waren toen nog in gemeenschaps-huis De Klepel. Hier tussenin zit een erg moeilijk jaar in alle opzichten waar iedereen mee te maken heeft gehad . . .

Een schrijnend voorbeeld en een persoonlijk verhaal gaat over het overlijden van één van onze trouwe vrijwilligers, Jan van Dijk (uitvaart-acoliet). Jan en ook zijn vrouw Ans werden vorig jaar erg ziek door Corona en Jan kwam vrij snel daarna te overlijden. Alsof dat al niet verdrietig genoeg was kwam niet veel later ook zijn vrouw Ans te overlijden . . . We konden geen afscheid nemen, niet persoonlijk en ook niet in de kerk, samen met alle mensen die Jan en Ans gekend hebben . . .

Vandaag is het weer gelukkig een heel andere dag . . . want we mogen weer samenzijn en dichtbij elkaar. Dat zorgt letterlijk en figuurlijk voor meer verbinding met elkaar. We willen jullie, als vrijwilligers van de H. Maria Presentatiekerk, graag van harte bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid . . .

Ik heb het al eens vaker gezegd dat jullie als lid van de verschillende werkgroepen de basis van de kerkgemeenschap vormen en doordat iedereen zijn of haar steentje of steen bijdraagt kunnen we dit ook zo in stand houden . . .

Hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze kerk op allerlei gebied !”

Jan Coolen

IN MEMORIAM RIKIE KUIJPERS

De negentiende editie heeft ze niet meer mee mogen maken: de Kerstpakketten-actie.

In 2002 gingen we zegels plakken voor een boodschappenpakket van de supermarkt. Al spoedig waren het 2 volle spaarkaarten, dus brachten we een kaart naar de pastorie, in de veronderstelling dat onze pastoor daar wel iemand blij mee kon maken. Het begin van een langlopend evenement: Astense mensen voor de minima ter plaatse.

In 2007 sloot Rikie aan bij de vrijwillige werkgroep van de parochie, en ze bleef tot en met vorig jaar: ze werd het gezicht van de actie ! Vorm en inhoud bleven hetzelfde, maar medewerkers kwamen nu van het Gilde, de Gemeente en het Maatschappelijk Werk, nu Onis Welzijn; PLUS supermarkt was de plek waar het gebeurde. In de kraam in de supermarkt was Rikie de vaste waarde van de actie, niet voor 2 uur, maar voor de volle periode van 2 dagen ! Onverstoorbaar met aanstekelijk enthousiasme bracht ze de actie-producten aan de man en de vrouw, met dank voor het meedoen.

Het grote succes van de actie is in belangrijke mate haar verdienste, zoals ze dienstbaar was op meerdere plaatsen voor meerdere mensen; we zullen haar node missen,



VORMSEL IN HEUSDEN - 2022

Ook dit schooljaar kunnen leerlingen van groep 7 en groep 8 die in Heusden wonen deelnemen aan het Vormsel.

Op woensdag 17 november was in het zijzaaltje van de H. Antonius van Padua kerk een informatieavond.

Heeft u deze gemist, en wil uw zoon of dochter volgend jaar graag het Vormsel ontvangen?

Stuur dan een e-mail naar de vormselwerkgroep in Heusden

(h.antonius@hetnet.nl) ovv vormsel Heusden, dan nemen we contact met u op. **Aanmelden kan tot 31 december.**

Vormsel-werkgroep Heusden

DECEMBER-ACTIE KERSTPAKKETTEN

Een welgemeend “Hartelijk dank” aan het winkelend publiek, dat zo royaal heeft bijgedragen aan het slagen van de Decemberactie. Niet alleen het winkelend publiek heeft de actie doen slagen, maar ook alle betrokkenen die de actie mede hebben georganiseerd.

Dankzij de hulp van alle werknemers en vrijwilligers van Supermarkt PLUS, het St.Joris-Gilde, de Franciscusparochie en Onis hebben we veel pakketten kunnen geven aan de wat minder bedeelden uit Asten. Het was hartverwarmend om te zien hoe fijn men het vond om een goed gevuld pakket in ontvangst te mogen nemen ! Het is voor de organisatie een stimulans om de Decemberactie ook volgend jaar weer voort te zetten.

***Nogmaals, namens de gehele werkgroep:
Hartelijk Dank !***

Jack Swaanen en Ben Spronk



HIJ IS ER WEER: DE GERARDUS-KALENDER !

Ook dit jaar is hij weer te koop, de Gerarduskalender.
Leuk voor een verjaardag, gezellig in de keuken, op kantoor, op het nachtkastje.
De kalender past in iedere schoen en onder iedere Kerstboom,
en u steunt er ook nog een goed doel mee:
het missiewerk van de paters Redemptoristen van Wittem.

De kalender kost € 8,50 .

Dat is inclusief een mooi, dubbelzijdig bedrukt, kartonnen ophangschild.
Lokaal kopen is voordeliger dan bestellen in Wittem, want zonder portokosten !

De kalender is verkrijgbaar bij:

Patricia Willems	Wolfsplein 6	Asten	tel. 0493 – 696825
Marina Driessen	Den Akker 10	Heusden	tel. 0493 – 695653
Toos van Bussel	Den Plak 9	Heusden	tel. 0493 – 692082
Maria vd Ven–Neervens	Offermansstr.32	Lierop	tel. 0492 – 331418

BESTELSERVICE

Opbellen of langskomen bij de verkopers kan, maar die zijn niet altijd thuis.

Voor Asten en Ommel is er bieden daarom ook een bestelservice !

- Neem een envelop.
- Schrijf daarop uw naam adres en telefoonnummer.
- Schrijf daaronder 'GERARDUSKALENDER'
en het bestel-adres naar keuze:
 - * voor Ommel: Pastorie, Marialaan 20
 - * voor Asten: Wolfsplein 6
- Doe GEPAST geld in de envelop (€ 8,50 per stuk)
en plak hem goed dicht.
Let op, de bestelservice geeft géén wisselgeld.
Afronden naar boven als donatie
mag uiteraard wel ;-)
- Doe de envelop op het bestel-adres in de
brievenbus.

De verkoper zorgt dan dat u binnen een week
de bestelde kalender(s) thuis in de brievenbus krijgt.

Van harte aanbevolen !



EEN GEBEDSVERZOEK

Kent u dit charmante kerkje? Bent u er misschien wel eens geweest op vakantie? Of hebt u het misschien een paar maanden geleden op TV gezien? Dat laatste kan in elk geval heel goed, want het is de Pius X-kerk van het plaatsje Todoque op La Palma. Dat was het in elk geval tot voor kort, want inmiddels is hij verwoest door de lava van de vulkaanuitbarsting daar vlakbij. Net als de rest van het dorp en een groot deel van de omgeving.



Vóór die vulkaanuitbarsting zei de naam “Todoque” de meesten van u waarschijnlijk niets. Maar ter vergelijking: het was een klein dorpje zoals onze kleine parochiekernen, met bushaltes, bezienswaardigheden en een SPAR-supermarkt. En? Wordt het al wat persoonlijker? Ook zonder dat het vliegverkeer door deze vulkaanuitbarsting stilligt?

Om het nog wat extra persoonlijk te maken vertellen we het verhaal even naar onze eigen omgeving. Stel dat die vulkaan in De Groote Peel lag. Dan had het bericht op het journaal ongeveer als volgt kunnen luiden:

“Bij de uitbarsting van de vulkaan GrootePeel is veel lava vrijgekomen. Deze lava heeft vrijwel meteen het gehele dorp Heusden weggevaagd en trekt inmiddels een spoor van vernieling door de kern van Asten. Naar verwachting zal de lavastroom daarna richting Ommel stromen en vervolgens tot stilstand komen in het dal van het riviertje de Aa. In dat geval moet rekening worden gehouden met ernstige wateroverlast ten oosten van het verwoeste gebied. Duizenden woningen en bedrijven en vele hectaren landbouwgrond zijn reeds door de lava verwoest.”

Tevens is een groot deel van de gemeenten Someren en Deurne bedekt met een dikke laag vulkanische as. Het is volgens deskundigen niet in te schatten hoelang de vulkaanuitbarsting nog zal voortduren.”

Persoonlijk genoeg zo?

En o ja, de nieuwe coronavarianten krijgen ze er daar ook nog bij. Maar daar heeft de hele wereld mee te kampen.

Toch hoor je af en toe een knap staaltje optimisme ofwel ‘omdenken’ vanaf La Palma:

“De gestolde lava houdt een belofte in zich, want die is zeer vruchtbaar”.

“Door al die lava en as wordt de bodem van het eiland opgehoogd en de kust versterkt, waardoor het eiland niet verslonden wordt door de verwachte zeespiegelstijging”. Ieder nadeel heeft zijn voordeel . . . Knap !

En wat denkt u hiervan: “Voor degenen die begraven liggen op een door lava bedolven kerkhof zullen er in elk geval geen problemen meer zijn met verlopen grafrechten . . .”. Galgenhumor, ja.

Maar wat ik wil zeggen: als het goed is zal de Spaanse overheid wel zorgen voor alle denkbare hulp aan de getroffenen. Maar het is verre van leuk om je huis, bedrijf en vertrouwde omgeving te verliezen door wat voor ramp dan ook, en om je kerk te zien instorten. Terwijl Kerstmis intussen voor de deur staat.



Laten wij dus de inwoners van de getroffen gebieden op La Palma meedragen in ons gebed. Laten we bidden dat God hun ondanks alles een plek wil geven waar ze geborgen zijn, deze dagen, en dat Hij ieder van hen toch iets wil laten ervaren van de Advent en van de troost en de vrede van het Hoogfeest van Kerstmis !

VIERINGEN IN ONZE FRANCISCUSPAROCHIE

Zaterdag:

18.00 uur	Someren-Eind	Eucharistieviering (De Einder) - tijdelijk 16.00 uur
17.30 uur	Ommel	Rozenkransgebed - tijdelijk vervallen
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering - tijdelijk 16.00 uur
19.00 uur	Heusden	Eucharistieviering - tijdelijk 16.00 uur of Woord- en Communieviering

Zondag:

9.00 uur	Ommel	Rozenkransgebed
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
9.30 uur	Someren-Dorp	Eucharistieviering
10.00 uur	Lierop	Eucharistieviering
10.15 uur	Sluis XIII	Woord- en Communieviering, in 'De Smelen'
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering

Maandag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april

Dinsdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
19.00 uur	Asten	Eucharistieviering - tijdelijk 16.00 uur
19.00 uur	Ommel	Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, tijdelijk vervallen vanaf 19.30 uur Rozenkransgebed of andere litaniegebeden

Woensdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
19.00 uur	Someren-Dorp	Eucharistieviering (dagkapel) - tijdelijk 16.00 uur

Donderdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
19.00 uur	Asten	Eucharistieviering - tijdelijk 16.00 uur

Vrijdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
19.00 uur	Someren-Dorp	Eucharistieviering (dagkapel) - tijdelijk 16.00 uur

**Liturgie en Corona: Status 7-12-2021 , dus wijzigingen voorbehouden !
Zie ook bladzijde 11 van dit parochieblad.**

**Volg de kerkberichten in Het Peelbelang en 't Contact, de mededelingen
in de kerk en de parochiewebsite voor de meest actuele informatie
en voor de invulling van de vieringen !**

INFORMATIE H.FRANCISCUSPAROCHIE

Contactgegevens H.Franciscusparochie:

Adres	Kerkstraat 2-4, 5721 GV Asten.
Telefoon secretariaat	0493 - 691315
E-mail secretariaat	secretariaat@rkfranciscus.nl
Website	www.rkfranciscus.nl

Openingstijden secretariaat en bibliotheek:

Maandag	10.00 – 12.30 uur
Donderdag	10.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

De bibliotheek is verder ook geopend na telefonische afspraak.

Pastoraal team:

Pastoor Sacha Steijaert	0493 - 691315, Spoed: 06 - 10333069 pastoorsteijaert@rkfranciscus.nl
-------------------------	---

Kapelaan	0493 - 691415, Spoed: 06 - 12192197
----------	-------------------------------------

Pater Jan Zwirs	0492 - 331215
-----------------	---------------

Jack Swaanen, permanent diaken	06 - 54955942 jackswaanen@rkfranciscus.nl
-----------------------------------	---

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.
Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Doop, huwelijk jubileum / ziekenzalving zonder spoed:

Aanvragen via het secretariaat,
tel. **691315** of secretariaat@rkfranciscus.nl

MIS-INTENTIES IN ONZE FRANCISCUSPAROCHIE

Veel mensen horen graag de namen van hun overleden dierbaren. En het is goed dat we in de parochie ook aan hen blijven denken en hun namen blijven noemen. Hiervoor kunt u een misintentie opgeven voor een Eucharistieviering.

Het offer van Christus dat in de Eucharistie tegenwoordig wordt gesteld wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft zijn leven ook voor die mens gegeven. De priester kan in stilte voor een bepaalde intentie celebreren, maar het is een goede gewoonte de intenties af te lezen. U kunt mis-intenties opgeven voor een zondags-Mis, maar ook voor een door-de-weekse H.Mis.

Mis-intenties doorgeven

Opgeven van intenties kan via een envelop, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan per locatie soms telefonisch of per E-mail. Vermeld s.v.p. ook uw eigen naam en telefoonnummer voor evt. overleg. Elke locatie heeft zijn eigen envelop.

Aanleveren gaat per locatie als volgt:

- | | |
|---------------|--|
| Asten: | Envelop op de pastorie
E-mail: secretariaathmp@rkfranciscus.nl
Telefonisch: 0493 - 691315 |
| Heusden: | Envelop op de pastorie
E-mail: h.antonius@hetnet.nl |
| Lierop: | Envelop op de pastorie
E-mail: pastorielierop@hetnet.nl |
| Ommel: | Envelop op de pastorie
E-mail: harold.van.overbeek@hetnet.nl |
| Someren-Dorp: | Envelop op Kerkstraat 16 (rechter zij-ingang kerk) |

- Someren-Eind: Envelop op Haspelstraat 21
- Someren-Heide: Hier zijn geen vieringen meer.
Opgeven van intenties kan op de wijze van de
gekozen andere kerklocatie.
- Sluis XIII: Envelop bij mevr. M. Vestjens, Vaartdijk 35,
tel. 0495-663363. in Someren-Eind

Stipendium / Kosten en vermelding

Een intentie kost € 12,50 per viering per naam - op ALLE locaties.
Toevoeging van maximaal 4 namen bij een intentie is mogelijk,
voor een meerprijs van € 2,50 per viering per naam.

Gebruikt u een envelop voor het opgeven van de intentie,
doe daar dan altijd GEPAST geld in en plak hem goed dicht.

Intenties die ruim van tevoren bekend zijn worden ook bij de parochie-
berichten in Het Peelbelang en 't Contact vermeld.

Voor vragen of nader overleg, bel het secretariaat: 0493 - 691315 .



GEZINSBIJDRAGE EN KERKBALANS

We houden ieder jaar in januari of juni de Actie Kerkbalans, de jaarlijkse werving van fondsen voor onze parochiegemeenschap. Maar u kunt uw Gezinsbijdrage voor onze parochie het hele jaar door overmaken op rekeningnummer:
NL44 RABO 0163 6400 09 ten name van Franciscusparochie Asten.

Daarnaast heeft iedere locatie een eigen rekeningnummer:

Asten	NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. Parochie H. Maria-Presentatie, Asten
Heusden	NL62 RABO 0103 6041 54 t.n.v. Parochie H. Antonius, Heusden
Ommel	NL23 RABO 0103 6064 08 t.n.v. Parochie O.L.V. Presentatie, Ommel
Lierop	NL32 RABO 0128 8011 23 t.n.v. Parochie H. Naam Jezus, Lierop
Someren-Dorp	NL72 RABO 0148 0059 18 t.n.v. Parochie H. Lambertus, Someren-Dorp
Someren-Heide	NL46 RABO 0148 1008 64 Parochie H. Jozef, Someren-Heide
Someren-Eind	NL14 RABO 0148 0094 84 t.n.v. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming, Someren-Eind

Het is ook mogelijk om de parochie te machtigen om een vast bedrag per termijn (maand, jaar, kwartaal) over te maken.

Daarvoor kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Telefonisch via 0493 - 691315
of per mail: secretariaat@rkfranciscus.nl.

INFORMATIE PER LOCATIE

Locatie Asten: H.Maria-Presentatiekerk

Wilhelminastraat 1-3 (kerk; pastorie + secretariaat Kerkstraat 2 + 4)

Spreekuur op de pastorie te Asten: tel. 0493 - 691315
zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m zaterdag 9.00 – 18.00 uur wintertijd
9.00 – 19.00 uur zomertijd
(Dinsdag en donderdag is de kerk open tot na de doordeweekse H.Mis.)
Zondag 10.15 – 18.00 uur wintertijd
10.15 – 19.00 uur zomertijd

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m zaterdag 9.00 – 18.00 uur wintertijd
9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag 10.15 – 18.00 uur wintertijd
10.15 – 19.00 uur zomertijd

Locatie Heusden: H.Antonius van Paduakerk

Vorstermansplein 14

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769
Dinsdag 10.30 – 11.30 uur

Intenties kunnen aangeleverd worden via een envelop met naam, datum en gepast geld in de brievenbus, of per mail via h.antonius@hetnet.nl .

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Locatie Ommel: O.L.V. Praesentatiekerk

Marialaan 16

Spreekuur op de pastorie te Ommel: tel. 0493 - 691415
in overleg met Kapelaan van Overbeek.

Openingstijden van de kerk met processiepark:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Intenties: aanvragen en betalen via de intentie-envelop in de kerk,
of persoonlijk doorgeven en betalen bij de kapelaan.
Voor plaatsing in Het Peelbelang graag een week van te voren inleveren.

Locatie Lierop: Kerk van de Heilige Naam Jezus

Offermansstraat 3

Spreekuur op de pastorie in Lierop:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur
Tel. 0492 – 331215
E-mail: parochielierop@hetnet.nl

Intenties: in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld,
of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.
Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Locatie Someren-Dorp: Lambertuskerk

Kerkstraat 16

E-mail: lambertus@rkfranciscus.nl

Intenties: in de brievenbus bij de zij-ingang van de kerk, aan de rech-
terkant (Kerkstraat 16), met het benodigde geld.
Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Openingstijden van de kerk:
De nieuwe kapel aan de linkerzijde van de kerk
is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur !

Locatie Someren-Eind: Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.

Someren-Eind heeft géén eigen pastorie, secretariaat of kerk meer.
Algemeen telefoonnummer van deze locatie is: 06 - 17482545 .

Iedere zaterdag om 18.00 uur H. Mis in gemeenschapshuis De Einder,
Einderplein 1, ingang Lambertusstraat.

De Lambertuskapel van Someren-Eind bevindt zich aan Brugstraat 1.
En de Mariakapel vooraan op het kerkhof aan de Lambertstraat.

Intenties: in de brievenbus van Haspelstraat 21, Someren-Eind,
of telefonisch op bovenstaand nummer.

Voor plaatsing in 't Contact a.u.b. een week van te voren inleveren.

Openingstijden kerkhof Lambertusstraat + Mariakapel:

Zomertijd 9.00 uur tot 20.00 uur.

Wintertijd 9.00 uur tot 17.00 uur.

Locatie Someren-Heide: St.Jozef.

Someren-Heide heeft géén eigen pastorie, secretariaat, kerk
of vieringen meer.

Algemeen telefoonnummer van deze locatie is: 06 - 38901372 .

Het opgeven van intenties vanuit Someren-Heide loopt via een andere
kerk in een locatie naar keuze, waar deze intenties gelezen worden.

Openingstijden begraafplaats St.Jozef + St.Jozefkapel, Herdersveld 2:
elke dag van 9.00 tot 19.00 uur.

Locatie Sluis XIII: St. Lambertuskapel.

Sluis XIII is een zelfstandig buurtschap en ook een locatie van onze
parochie.

De locatie is gevestigd in **Buurthuis "De Smelen"**,
Landbouwstraat 5, Someren-Eind.

Op dat adres vindt u ook de Lambertuskapel van Sluis XIII.

De vieringen zijn elke zondag in "De Smelen".

Intenties opgeven bij mevr. M. Vestjens, Vaardijk 35, tel. 0495-663363.
Voor plaatsing in 't Contact minimaal een week van te voren opgeven.

Advent en Kerstmis: Hoop in woelige tijden . . .



*We wensen u een gezegend en
gezellig Kerstfeest toe,
en een GEZOND nieuw jaar !*