

ANGELUS



Veertigdagentijd 2022



GRATIS MEE TE NEMEN

COLOFON

Parochieblad Angelus is een parochieblad van de H. Franciscus-parochie Asten-Someren.

Het blad wordt 5/6 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij mensen die zich hiervoor opgegeven hebben, en is ook op de website te lezen.

Wilt u zich aan- of afmelden voor bezorging aan huis?

Stuur even een mailtje aan de redactie.

U kunt het parochieblad ook vinden op achter in de kerken (zolang de voorraad strekt) en bij enkele andere verspreidingspunten in Asten, Heusden, Ommel, Lierop en Someren.

De volgende editie verschijnt eind april.

Kopij aanleveren kan uiterlijk 11 april, per E-mail:

redactie.angelus.pbl@gmail.com .

Aanlevering vóór de kopijdatum wordt op prijs gesteld.

De redactie kan dan alvast met het blad aan de slag.

Van berichten en gegevens die na de vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Alleen kopij voorzien van afzender komt voor plaatsing in aanmerking.

Te plaatsen kopij **als Word-bijlage** bij uw mail voegen.

Foto's aanleveren als losse bijlage of in een Word-document.

Veel foto's? Gebruik WeTransfer.

Iedereen die berichten of gegevens aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus ook zelf zorg te dragen voor afstemming met eventuele andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen of te corrigeren.

Redactieleden: Patricia Willems en
Luuk van den Einden,

in samenwerking met de pastoor en de communicatie-commissie.

Planning (aangepast !):

	Kopijdatum	Uitgave
Pasen	11 april	29 april
Zomer	13 juni	1 juli
September	Volgt: dit zal dan een totaal ander blad zijn !	

Jaargang 16 – uitgave 16-2-2022

VOORWOORD

Mijn jongere broer is ZZP'er in de wegenbouw, tuinonderhoud en sierbestratingen. Hij en mijn schoonzus hebben naast het huis een grote schuur met flink wat licht en ook zwaar gereedschap en materieel. Zijn oudste kind, mijn neefje Jesse van 3 jaar, doet niets liever dan achter papa aanlopen, meehelpen en rondstruinen in de schuur. Zijn lievelingsgereedschappen zijn . . . de verticuteermachines. Hij krijgt als 3-jarige het woord niet uitgesproken ("pacutumeermachien"), maar het is zijn lieveling.

Voor zijn verjaardag wilde hij . . . een verticuteermachine. Maar gelukkig bleek afgelopen januari een rugzak van de populaire speelgoed-serie CARS toch een aanvaardbaar alternatief.



Verticuteren.

Voordat ik naar de priesteropleiding ging, heb ik dit vaak gedaan in mijn eigen tuin.

Ik dacht wel eens bij mezelf: "er blijft niets van het gazon over".

Getekend door de verticuteermessen . . .

Maar uiteindelijk wordt het gazon juist mooier, groener en meer dekkend.

Doordat al het overtollige weg is, ontstaat er ruimte voor het gras om te ademen en te groeien.

Terwijl ik dit schrijf (half februari) ziet het er naar uit dat we in de samenleving ook meer ruimte krijgen voor adem en groei.

De Corona-maatregelen worden afgebouwd.

Juist in de weken voor Carnaval.

Ik kan me voorstellen dat velen op het vinkentouw zitten, klaar voor de start om alsnog van alles te organiseren. Ik hoop het ook van harte.

Kan me voorstellen dat er naar toe geleefd wordt.

Carnaval roept ook weer de gedachte van de Veertigdagentijd op.

Die komt er óók aan.

Eigenlijk zijn deze 40 dagen vanuit ons geloof gezien een beetje een verticuteer-tijd. Althans, zo kun je er mee omgaan.

Een tijd van geestelijke bezinning op zaken in ons leven die misschien te veel ruimte innemen en ons belemmeren om te groeien als kinderen van God.

Een bewust doorlopen Veertigdagentijd verandert mensen.

Ik ben er zeker niet perfect in, maar ik merk iedere keer weer dat ik met Pasen een ander mens ben dan bij het begin van de Veertigdagentijd.





De liturgie van de Kerk, de teksten, de gebeden zijn heel mooi en kunnen bij een oprechte beleving echt insnijden in ons denken en leven, en ruimte maken voor een innigere verbondenheid met God.

Ik raad parochianen aan om de tijd te nemen voor de zondagse Eucharistie. En niet op televisie of streaming. Maar in de kerk, samen met anderen, luisteren, bidden en zingen.

En we kunnen zelf ook echt iets doen.

Vorig jaar deed ik u het voorstel om een klein vasten-programmaatje te maken. Gewoon een papier met een aantal voornemens.

Niets drastisch, maar enkele praktische zaken die echt iets van u vragen op het gebied van bidden/kerkbezoek, aandacht voor anderen en de gehechtheid aan 'de aardse zaken'.

Misschien iets minder voor mezelf, iets meer voor God, de mensen en de Kerk.

Goed om daar misschien eens over na te denken - en het te doen.

Dat ruimt op, geeft ruimte voor leven en ruimte voor God.

Een beetje als een 'pacutumeer-machien'.

Een gezegende Veertigdagentijd toegewenst,

Pastoor Steijaert

UPDATE OVER HET PAROCHIEBLAD

Achter de schermen zijn we druk bezig met de vernieuwing van het parochieblad. Daar komt heel wat bij kijken, want er zijn een hoop vragen die we moeten beantwoorden:

Hoe moet het blad vormgegeven worden?

Wat zetten we er in de toekomst wel in,
en welk nieuws is meer op z'n plaats op de website?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het parochieblad de lezers – u dus – aanspreekt en prikkelt?

Daarbij zijn de resultaten van de enquête, die we eind vorig jaar in heel de parochie gehouden hebben, van grote waarde. We zijn erg tevreden over de grote respons die de vragenlijst opleverde. Hoe meer mensen hun stem laten horen, des te beter kunnen we inschatten hoe het parochieblad er straks uit moet gaan zien.

Om u een idee te geven van waar we momenteel staan in het proces: we zijn nu bezig met bepalen hoe het blad er in de toekomst uit moet komen te zien.

Denk daarbij aan meer ruimte voor foto's en een ander formaat.





Daarnaast zijn we aan het kijken naar wat er in het blad komt te staan.

We hebben een parochieblad voor ogen dat de hele parochie aanspreekt: die wens kwam ook naar voren in de enquête.

Dat betekent bijvoorbeeld dat er meer aandacht moet zijn voor locaties binnen onze parochie die nu een beetje onder de radar blijven, maar ook een duidelijker beeld van waar verschillende groepen binnen de parochie mee bezig zijn.

Als we een parochieblad voor heel de parochie willen maken, is het belangrijk dat heel de parochie daaraan bijdraagt.

We willen mensen aansporen om zelf met berichten te komen, om zelf de pen ter hand te nemen – zeker mensen uit de verschillende kerkdorpen zelf.

Zo voorkomen we blinde vlekken en maken we een parochieblad dat bijdraagt aan wij-gevoel in onze Franciscusparochie.

Luuk van den Einden

EVEN STILSTAAN



**“Jan, ’t is Vastenavond,
Ik kom niet thuis voor ’t avond,
’t Avond in de maneschijn,
Als vader en moeder naar bed toe zijn.
’k Heb geen geld om brood te kopen.
Daarom moet ik met de rommelpot lopen.
Rommelpotterij, rommelpotterij,
Geef me ene cent, dan ga ik voorbij !”**

Dit is een liedje dat ik vroeger zong als we met wat vriendjes de deuren langs gingen met de foekepot.

Ik had toen nog geen enkel idee wat dat nou was: Vastenavond.

In Limburg kennen ze dit ook en heet daar Vastelaovend(j).

Het is de laatste dag van de Carnaval,

en dat betekent dat hierna de Vastenperiode gaat beginnen.

Op woensdag een Askruisje halen,

en dat is dan het begin van de

40-dagen-periode als voorbereiding op het hoogfeest van Pasen.

De katholieke vastenperiode begint op

Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór

Pasen om 12.00 uur 's middags.

Dat zijn 46 dagen.

De zondagen tellen niet mee als vasten-
dagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen
over, vandaar de 'Veertigdagentijd'.

Het getal 40 verwijst onder meer naar het
aantal dagen dat Jezus volgens drie
evangelisten in de woestijn verbleef en het
aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte
onderweg waren naar het Beloofde Land.



Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen . . .
Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan.

Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:

- een betere omgang met jezelf;
- een betere omgang met medemensen;
- een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
- een betere omgang met God.

Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen, in hun combinatie, een goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.



Misschien heeft u al wel eens meegedaan aan de vastenperiode. Je hoort steeds meer dat mensen er bewust voor kiezen om gedurende 40 dagen bewust bezig te zijn met

Inderdaad (puntjes).

De vraag die meteen naar boven komt is dan: moet je gelovig zijn om te vasten?

Ik denk het niet.

Vasten is een methode om even stil te staan in deze jachtige wereld. Stil staan bij jezelf, stilstaan bij een ander, stilstaan bij de wereld om je heen.

Stilstaan bij



Misschien kom je wel tot het inzicht dat er naast jezelf, de ander, de wereld en het milieu er nog “iets” moet zijn.
“Iets” wat veel mensen geen GOD meer durven noemen.
Misschien dat de vastenperiode een manier kan zijn om dat “iets” weer GOD te durven noemen.
En als je dat “iets” weer GOD durft te noemen, is dat misschien ook een manier om opnieuw kennis te maken met GOD.
GOD weer toe laten in jouw leven, beseffen dat er een GOD is die van je houdt met al je beperkingen.
Ervaren dat je na de vasten opnieuw met je “gewone” leven kunt beginnen, maar wel met het besef dat je niet meer alleen bent, maar dat er “iets” is die altijd bij je is en er altijd voor je zal zijn.
Durft u het aan?

Jack Swaanen PD



**Fier als ridders voor den koning
als soldaten in 't geweer,
staan wij dienaars voor Gods woning
edelknapen voor den Heer.**

**En met reine hart en handen
Christus tot der dood gewijd,
brengen wij Hem offerande
onze blijde dienstbaarheid.**

**Hem de adem onzer longen,
ons zijn altijddurend feest,
Hem de lofspraak aller tongen,
Hem de glorie van zijn geest.
Zachter juk kan niemand dragen,
schoner taak werd nooit verricht.**

**Christus Jezus, Christus heerser
in ons hart en in ons hoofd,
blijft ons serviam geschreven
dat ons niemand meer beroofd.**

15 april 2015, Piet van Eijk

OH JEE . . . VERANDERINGEN !

Niemand kan zeggen dat onze parochie op korte tijd niet een paar flinke veranderingen voor de kiezen heeft gekregen.

In januari 2021 een nieuwe pastoor.

In november kwam het nieuws dat pater Zwirs begin januari 2022 onze streek na 21 jaar zou verlaten.

En 9 januari werd bekend dat kapelaan van Overbeek een nieuwe benoeming elders zal krijgen per 1 juli 2022.

Dat is nogal wat en het roept begrijpelijkerwijs allerlei vragen op. Onder andere: "Hoe moet het nu verder met onze parochie?"

Als eerste is het goed om te realiseren dat het vertrek van pater Zwirs en kapelaan van Overbeek los staan van elkaar.

Pater Zwirs overwoog al langere tijd om te gaan.

En kapelaan van Overbeek is al tien jaar in onze parochie. Het is niet vreemd dat een priester met 20 jaar ervaring na tien jaar een andere benoeming krijgt van de bisschop. Het ongelukkige zit hem erin dat het besluit van pater Zwirs en de nieuwe benoeming van de kapelaan zo kort op elkaar volgen.

Met vertrouwen zie ik uit naar de toekomst.



BANG VOOR VERANDERING

**IK WORD PAS BANG
ALS ER
NIKS VERANDERT**

Postbus 1046
5801 BA Asten
www.lomsje.nl

Loesje

Ik vertrouw erop dat het bisdom over een tijdje een andere priester voorstelt die ons pastoraal team komt versterken.

Wel is het zo dat er geen twee nieuwe priesters komen.

Uiteindelijk zal het pastorale team bestaan uit diaken Swaanen, een kapelaan en ikzelf.

Dat vraagt van ons om goed te kijken naar de dingen die we doen en waar we accenten willen leggen.

Ook moeten we goed kijken naar de toekomst. Wat denken we dat er nodig is in de toekomst, om katholiek leven in onze streek te waarborgen?

In Lierop merken de mensen het vertrek van pater Zwirs natuurlijk heel goed. Hun vaste dorpspriester is weg. Iemand die tussen de mensen stond en met mensen meeleefde.

We moeten samen zoeken met

de locatieraad in Lierop naar wat mogelijk is.

Ook gaat de parochie samen met de locatieraad kijken naar een aantal opties voor een goede bestemming voor de pastorie. Het zal niet zo zijn dat de pastorie er maar een beetje bijstaat.

Voor de mensen in Ommel zal het vanaf juli natuurlijk wel even wennen zijn.

Als de kapelaan na 10 jaar weggaat, zal dat in Ommel (maar ook in andere dorpen) wel een gat slaan.

Ikzelf zal vaker in Ommel aanwezig in de toekomst. En met de nieuwe kapelaan en de Ommelse geloofsgemeenschap heb ik er vertrouwen in dat we een weg vinden om gezamenlijk de toekomst in te gaan.

Veranderingen komen vaak ongewenst en soms als een verrassing.

Ze horen bij het leven. Ook in parochies. Maar als we het hoofd koel houden, de tijd nemen en realistisch kijken naar wat kan en nodig is, kunnen we gewoon met vertrouwen voortgaan.

Pastoor Steijaert

AANKONDIGING

Per 1 juli 2022 verlaat kapelaan Harold van Overbeek de Franciscus-parochie. Het onderstaande bericht heeft de kapelaan voorgelezen en voor laten lezen in de kerken, op zondag 9 januari 2022:

Beste mensen,

De bisschop van Den Bosch, Monseigneur de Korte, heeft mij reeds enige tijd geleden benaderd met de vraag om een nieuwe benoeming te aanvaarden per 1 juli 2022. Deze vraag kwam geheel onverwacht en riep meteen ook vragen en dubbele gevoelens bij me op.

Na een weloverwogen tijd van bezinning heb ik met deze nieuwe benoeming ingestemd, wetende dat de concrete nieuwe benoeming nog in voorbereiding is en onderdeel is van een groter geheel aan benoemingen.

Daarom kan de invulling van mijn nieuwe benoeming nog niet bekend gemaakt worden.

Op mijn eigen verzoek heb ik het bisdom gevraagd om te mogen vertellen dat ik de Franciscusparochie ga verlaten per 1 juli 2022. Ik hecht er immers grote waarde aan om open en transparant te kunnen zijn naar de mensen toe met wie ik samenwerk.

De afgelopen 10 jaar heb ik met veel plezier mogen werken op de verschillende kerklocaties binnen de heilige Franciscusparochie. Op een bijzondere wijze heb ik zorg mogen dragen voor de bedevaart van Onze Lieve Vrouw van Ommel, de plek waar ik me ook thuis voel. Ik heb met veel mensen mogen samenwerken; mensen die mij dierbaar zijn geworden en waar ik dan ook node afscheid van zal moeten nemen.



Toch ben ik me er altijd terdege van bewust geweest dat ik als priester in naam van de bisschop 'gezonden' ben, en dat dit óók kan inhouden dat ik 'in zijn naam' een nieuwe benoeming kan ontvangen.

Ik ben blij om te mogen meedelen dat er voor onze mooie Franciscusparochie een nieuwe kapelaan benoemd gaat worden, want het pastoraat moet ná mij gewoon kunnen doorgaan.

Ik ben blij dat mij in de komende maanden ook de tijd geboden wordt om al mijn pastorale en bestuurlijke taken zorgvuldig te kunnen overdragen.

Ik bid dat in de komende maanden Maria, Onze Lieve Vrouw van Ommel, mij speciaal wil helpen om een goede overgang voor te bereiden tot het welzijn van onze Franciscusparochie en dat ze me af en toe wil troosten in de moeilijke momenten van 'loslaten' en 'afscheid nemen'.

Kapelaan Harold van Overbeek

WIJZIGING TIJDSTIP ZATERDAGSE H.MIS OMMEL

Met ingang van **12 maart** is het tijdstip van de zaterdagavond-Mis in Ommel vervroegd van 18.00 uur naar **17.00 uur**.

Als gevolg van het vertrek van pater Zwirs moet er momenteel op zaterdag altijd een priester in 2 vieringen vlak achter elkaar voorgaan, om 18.00 en 19.00 uur, en dat is niet haalbaar - althans niet op een prettige manier.



HOE MOET ONS BLAD HETEN ???

LAATSTE OPROEP !

Wie bedenkt er een mooie naam voor ons nieuwe parochieblad?

We zoeken een naam die:

- iets met Christelijk geloof / Kerk-zijn te maken heeft, en/of
- iets te maken heeft met onze eigen regio en volkscultuur, en/of
- verwijst naar onze acht parochie-locaties of naar de naam van onze parochie, Franciscus van Assisi.

Natuurlijk moet de naam niet al in gebruik zijn voor een ander blad; zo is bijvoorbeeld "De Brug" al het blad van de Protestantse Gemeente Asten-Someren.



We hebben al diverse leuke reacties gehad !

Inzenden kan alleen deze maand nog,
via redactie.angelus.pbl@gmail.com .

Niet handig op de computer?

Een briefje afgeven bij het centrale secretariaat mag ook.

De redactie.

CORONAMAATREGELLEN — IN DIT BLAD VOOR DE LAATSTE KEER !

Al twee jaar plaatsen we in elke editie van dit parochieblad een overzicht van de op dat moment geldende coronamaatregelen en de gevolgen daarvan voor onze parochiegemeenschap.

Maar die maatregelen veranderen nogal eens, zodat de gegevens in het blad vaak alweer (deels) verouderd zijn als het blad net verschenen is.

Op de website van de parochie wordt de situatie over het algemeen vrij snel en nauwkeurig weergegeven.

Daarom volstaan we hiervoor vanaf nu met een verwijzing naar de parochie-website.

Ook via de mededelingen in de kerken en via de lokale kranten zult u steeds snel op de hoogte worden gehouden van de actuele situatie.

Eén en ander gebeurt meestal wel enige tijd nadat er veranderingen zijn aangekondigd in een persconferentie, want eerst moet een interreligieus en daarna een katholiek overlegorgaan ons adviseren over de consequenties van het nieuwe beleid voor de kerken.

Om het u makkelijk te maken vindt u hieronder een QR-code die naar de juiste plaats op de site verwijst.

We hopen natuurlijk - net zoals de rest van de wereld - dat we spoedig bekend mogen maken dat alle maatregelen definitief van de baan zijn omdat de pandemie is afgelopen.

Maar voorlopig - vooruit, nog één keer dan - hoeft er in elk geval NIET meer voor kerkdiensten gereserveerd te worden !

Alleen voor drukke uitvaarten e.d. kunnen speciale afspraken gelden. En de avondvieringen zijn weer allemaal op hun normale tijd.



www.rkfranciscus.nl

***Volg de parochiewebsite, Het Peelbelang en 't Contact
voor wijzigingen in de coronamaatregelen
of in de toepassing daarvan in specifieke situaties.***

DIRIGENT GEZOCHT !

Het Lambertus-Kerkkoor uit Someren zoekt een nieuwe dirigent.

Iets over de historie van het koor. Het koor is begonnen als een dameskoor. Het Dameskerkkoor van de Lambertusparochie te Someren-Dorp is opgericht op 1 januari 1967. De initiatiefnemer tot de oprichting van het koor was destijds pastoor Deveer, die hiervoor de medewerking kreeg van een twintigtal dames. Het geheel stond onder leiding van dirigent Gerard Bennenbroek, met Huub van der Weerden als organist.

De dirigent van het eerste uur, Gerard Bennenbroek, werd in 1974 opgevolgd door Piet Maas. En op 1 april 1986 heeft Huub van der Weerden vanwege zijn hoge leeftijd de muzikale begeleiding overgedragen aan Jo Jongeneel. Piet maakte de 25 jaar vol en droeg het stokje toen over aan Trudy Gijsen.



Trudy is maar korte tijd dirigente geweest van het koor. Haar plotselinge overlijden maakte een wel zéér abrupt einde aan een goede samenwerking. Sinds 2000 was Harrie Swinkels de dirigent van het Dameskerkkoor. Bij verhindering van Harrie was Toon Oomen altijd bereid hem te vervangen. Karel Velings is Harrie Swinkels vanaf september 2009 tijdelijk opgevolgd als dirigent, en in februari 2010 officieel.

Op het orgel volgde Jo Jongeneel Huub van der Weerden op, en sinds 2004 is Jan van der Peet de vaste begeleider van het koor.

Het koor verzorgt nog steeds de uitvaarten en twee keer per maand een weekendviering. Het verzorgen van een huwelijks- of jubileummis komt helaas niet zo vaak meer voor.

Tijdens de kerkelijke feestdagen werd vaak met mannenkerkkoor “Bonum Tenete” een viering opgeluisterd. Deze samenwerking werd door beide partijen als zeer prettig ervaren.

Op donderdag 7 maart 2019 heeft het bestuur van het Dameskerkkoor overleg gehad met het oud-bestuur van Mannenkerkkoor “Bonum Tenete”, en op 13 maart hielden we de eerste gezamenlijke repetitie als gemengd koor.

Bonum Tenete was een mannenkerkkoor, niet gebonden aan kerk of parochie, opgericht op 31 oktober 1979. Het koor heeft helaas moeten stoppen i.v.m. ziekte van de dirigent, en heeft op 20 januari 2019 voor het laatst de H.Mis gezongen in de Lambertuskerk.



Op 4 april was in De Ruchte de oprichtingsvergadering van het nieuwe Gemengde Kerkkoor, en op zaterdag 20 april 2019 zongen we met 20 dames en 14 heren traditioneel de Paaswake in de Lambertuskerk.

Met Karel Velings voor het koor, Jan van der Peet aan het kleine orgeltje en Jannie van Leeuwen-Soethout aan het grote Smits-orgel zongen we o.a. de Mis van Gounod en verschillende Paasgezangen. Het was ons eerste optreden als gemengd koor, wat na afloop een applaus van de kerkgangers waard was.

Zondag 8 maart 2020 zongen we in de Lambertuskerk de laatste H.Mis voor het begin van de coronapandemie. Hierna volgde een lange tijd van stilte.



Donderdag 17 juni 2021 hebben we gerepeteerd met een klein groepje en op zondag 27 juni 2021 hebben we voor het eerst weer met een klein groepje de H.Mis gezongen.

Zondag 31 oktober 2021 zongen we de Allerheiligen/Allerzielen-viering om 9.30 uur in de Lambertuskerk, weer voor het laatst met het gehele koor.

Woensdag 10 november 2021 hebben we besloten om niet meer te repeteren en te zingen vanwege de oplopende corona-besmettingen.

De coronapandemie heeft voor ons koor weinig goeds gebracht.

We hebben lange tijd niet kunnen repeteren, en ook het begeleiden van de H.Mis mocht niet.

En . . . op 21 december 2021 heeft Karel Velings aangegeven te stoppen als dirigent van wat inmiddels het Lambertus Kerkkoor heet.



Vacature voor dirigent Lambertus Kerkkoor te Someren-Dorp

Het Lambertus Kerkkoor uit Someren is op zoek naar een nieuwe dirigent.

Het koor assisteert tijdens zondagen en feesten in de Sint Lambertuskerk in Someren.

Momenteel bestaat het koor uit 30 personen, waarvan 18 dames en 12 heren.

Het koor repeteert eenmaal per week.

Naast de liefde voor muziek staat ook gezelligheid hoog in het vaandel.

Geïnteresseerden kunnen informatie inwinnen bij de secretaris van het koor, de heer Chris Verberne:

chrisverberne@upcmail.nl

0493-494361.



Baden

De schepping baadt in God

zoals

een foetus in zijn moeder.

God is de voeder

van al wat bestaat.

Zo ook

baadt de mens in God,

zij het, wat verloren,

nog ongeborn,

angstig voor wat komen gaat . . .

TER SPRAKE.....ЗКАЯ92 ЯЭТ

“JA-HAA ! Dat verhaal KEN ik al !” - Soms hoor je familieverhalen die je al heel vaak gehoord hebt. Verhalen van heel lang geleden. Je wilt ze blijven horen, steeds weer genieten, lachen, griezelen. Al zal een enkeling reageren zoals hierboven.

In de kerk hebben we een boek vol verhalen, dat al duizenden jaren geleden geschreven is. We lezen daar elke dag uit voor. Steeds komen dezelfde verhalen terug. Vaak weet je al precies wat er zal gaan gebeuren, als een kind dat voor de 100e keer dat ene sprookje hoort. Soms ken je zelfs hele stukken uit je hoofd. Maar is daarmee alles dan gezegd? De Bijbel is een levend boek, het levende Woord van God. In een Bijbelverhaal zit altijd méér dan je er op dit moment in ziet. Méér dan je er altijd in hoorde. Want mensen zijn verschillend, en iedereen leest en hoort een verhaal vanuit zijn eigen achtergrond. Als je met een groepje over een Bijbelverhaal praat komen daar heel verschillende inzichten, interpretaties en toepassingen uit.

Het licht van Gods Woord wordt in allerlei kleuren weerkaatst. Dat is erg mooi om mee te maken, ik kan het iedereen aanraden. Zo'n Bijbelgroepje kan een ware bron van wijsheid en zingeving zijn.

Zelf verander je natuurlijk ook in de loop der tijd. Je kijkt nu met een andere blik naar een verhaal dan jaren geleden. En je voelt anders bij een verhaal, omdat je de ene keer misschien blij maar de andere keer juist verdrietig of boos bent. De Heilige Geest wekt Gods Woord voor jou tot leven. Soms door dingen te blijven herhalen, en soms door volkomen nieuwe, verrassende dingen te laten zien waar je al jaren overheen gelezen hebt. Wat een Bron van leven ! Wat een rijkdom ligt er in die Bijbel !





Wat ook verrassend kan werken is: heel goed op de details letten. Dat vraagt wel enige achtergrondkennis. Je kent het verhaal wel waarin de 12-jarige Jezus stiekem achterblijft in de Tempel (Lc.2,40-52). Een leuk verhaal voor kinderen, want Jezus in dit verhaal eigenlijk hartstikke stout ! Maar nee, hij had net zijn Bar Mitzva gedaan. Hij was volwassen voor de Joodse Wet en hij begon meteen nadrukkelijk zijn eigen, volwassen keuzes te maken. Al had hij dat wel even aan zijn ouders mogen vragen.

Zo wandelt er ook al een paar jaar een meute Israëlieten door dit parochieblad. Een bekend verhaal, dat ook al talloze malen is verfilmd. Je kunt het makkelijk op een paar A4-tjes vertellen. Maar er zitten veel mooie inzichten en diepere betekenissen in verborgen. Alleen zie je die

pas als je inzoomt op de details. Niet voor niets is het een ware Joodse specialiteit om (vooral met Pesach) eindeloos over elk aspect van het verhaal door te filosoferen. Overdreven? Misschien. Maar het is schatgraven, en het zorgt ervoor dat iedereen het verhaal van binnen en van buiten kent en het persoonlijk beleeft. En dat het liefst in gezinsverband. Daar kunnen wij nog wat van leren. Soms moet je wat dieper graven. Graven in een Bijbelboek. En je moet er dan niet gek van opkijken als er ineens water in je put blijkt te staan. Water uit een Bron die jou verkwikt en nieuw leven geeft. En van dat soort verhalen staat de Bijbel uiteraard bol . . . Mooi om mee te nemen door de Veertigdagentijd, op je weg naar Pasen.

Dit gaat over **JOU** !!!



Jongerenrubriek

Leven na de dood

“Of je Christen, Zen-Boeddhist bent,

Islamiet of Jood:

Er is leven, er is leven

na de dood.

Rij dus rustig door oranje

en geef extra gas bij rood.

Er is leven, er is leven

na de dood !”

Een erg bekend nummer van Freek de Jonge.

Het lijkt een spottend lied, maar vergis je niet in de dubbele bodem.

Freek de Jonge is een zoon van een dominee,

en is dus nogal christelijk opgevoed.

Hij zingt dat het niet erg is om dood te gaan, want hij is ervan overtuigd dat er leven is na de dood.

Zo zingt hij:

“Volgens m'n vader in de hemel is het alle dagen feest”.

Ook hoef je blijkbaar niet bang te zijn voor de dood:

“Heb je je doodsangst overwonnen,

wordt het alle dagen feest”.

Het wordt door allerlei andere teksten een keileuk liedje.

Maar de basisgedachte is in wezen erg christelijk.





Jezus leerde het ons al:

De dood is niet het einde.

De liefde is sterker dan de dood.

Met Pasen vieren we dat Jezus de dood heeft overwonnen.

Het is het antwoord op de vraag die al sinds mensenheugenis wordt gesteld: Wat is er na de dood?

Mensen kunnen niet accepteren dat de dood het einde is.

Het is een oergevoel dat er meer moet zijn dan alleen het aardse leven.

Maar durf je hierover te praten?

Durf je dat oergevoel te ervaren?

Durf je een eerste stap te zetten in jouw persoonlijke speurtocht naar het Leven na de Dood???

Zou een Paasviering bezoeken misschien een eerste stap kunnen zijn?

Jack Swaanen,

permanent diaken

Jack is bereikbaar via

j.swaanen@rkfranciscus.nl



GRAVEN IN EEN BIJBELBOEK



— VOOR AL WIE JONG VAN HART IS

Serie “Exodus”, deel 64

Tenminste houdbaar tot . . . Hè?!

De Israëlieten kregen elke dag voldoende te eten, in de woestijn. God zorgde dat er elke dag letterlijk eten uit de lucht kwam vallen. Wat het was? Geen idee. Maar het was er elke dag.

Elke dag? Nee !

Ze moesten zes dagen in de week Manna verzamelen, steeds voor één dag, maar op de zesde dag een dubbele portie.

Want op de zevende dag, de Sabbat, kwam er niets.

Dat was namelijk een officiële rustdag.

Want God had de hele wereld in zes dagen geschapen.

En de zevende rustte Hij, zo staat het er in het scheppingsverhaal.

Alsof God dan moe zou zijn geweest van al dat werk . . .

Nee, het was anders: Hij hield zich vooral even rustig om te kijken hoe alles zich verder zou ontwikkelen.

Letterlijk vertaald staat er iets als: “Hij liet alles zijn ding doen”.

Dus rustten de Israëlieten op de zevende dag ook uit, om even afstand te nemen van het dagelijkse werk.

Op de zesde dag moest iedereen Manna voor twee dagen rapen.

Dat bleef dan ook allemaal goed tot de volgende dag.

Op de zevende dag kwam er niets.

Er was niets te rapen, dus niemand hoefde dat raapwerk te doen.

Maar als iemand op een andere dag extra manna verzamelde, dan was dat de volgende dag bedorven en zat het vol wormen !



In onze tijd staat op al het eten dat je koopt een houdbaarheidsdatum. “Tenminste Houdbaar Tot”: de “THT-datum”, noem je dat.

Wat zou er nou voor THT-datum op een pot Manna moeten staan? De datum van diezelfde dag, of die van 1 dag na het oprapen? Het was toch elke dag hetzelfde spul?

Als je iets vreemds ziet in de Bijbel zit er altijd iets anders achter. Iets diepers.

Dat Manna was ‘brood uit de hemel’ voor het volk: koeken of pap om te eten, brood om lichamelijk van te leven. Voor ons is Jezus het Brood uit de hemel.

Dat Brood geeft je leven, maar dan van binnen, in je hart. Bijvoorbeeld als je in de kerk de Communie ontvangt - dat kleine ronde stukje brood.

Of als je naar een Bijbelverhaal luistert of in de Bijbel leest - want Gods woorden en die van Jezus geven je licht en kracht.

Of als je nadenkt over het geloof of het leven, of aan het bidden bent - en als je dan het idee hebt dat God, of Jezus, je iets wil laten zien.

Dat is allemaal als het ware ‘geestelijk brood’.

Het helpt je verder.

Soms kun je voelen dat er op zo’n moment iets gebeurt.

Het is goed om daar dan even bij stil te staan . . .

want even later ben je dat gevoel of idee alweer kwijt.

Zo’n ervaring is vaak maar een momentje houdbaar !

Maar soms kun je hem opnieuw beleven door een tijdje stil te zijn.

Door opnieuw wat na te denken, wat te bidden of te lezen.

En dat lijkt dan weer op de Sabbat - en op het Manna voor die dag !

Het mooiste is nog dat God dit Levende Brood altijd blijft geven.

Anders gezegd: Jezus is houdbaar tot in eeuwigheid.

En wij ook, als we samen met Hem door het leven willen gaan.



WERKZAAMHEDEN IN DE LAMBERTUSKERK - DEEL 1

Aan mij de vraag om eens iets te vertellen over de werkzaamheden binnen de Lambertuskerk . . .

Ik zal eerst beginnen om me voor te stellen: ik ben Johan Smits en als vrijwilliger in verschillende hoedanigheden betrokken bij deze kerk. En dat is ook de reden dat onze huidige Pastoor bij mij op bezoek kwam om eens te praten over het reilen en zeilen binnen deze gemeenschap.

Zo kwamen we ook op het onderwerp kerkgebouw, hier had en heb ik wat ideeën over, om het gebouw breder inzetbaar te maken.

Eén van die dingen was het weer terug brengen van de Mariakapel.

Dit wordt meteen ook het eerste project, waarover ik ga vertellen.



Maar eerst even een terugblik. In de periode van Pastoor Verhees is de ruimte waar voorheen de Doopkapel was omgeturnd tot een Mariakapel, die van buitenaf bereikbaar was. Helaas zijn hiervan geen foto's beschikbaar, en helaas is door baldadigheid en brandstichting deze kapel weer gesloten.

Met wat aanpassingen is het een kapel gebleven waar ook gebedsdiensten werden gehouden - en alleen toegankelijk via de kerk. Het Mariabeeld dat ook geruime tijd op het Maria-altaar heeft gestaan kreeg nu een plek achter in de kerk, naast een Biechtstoel: zie foto. De ruimte werd na de verkoop van de pastorie een opslag-ruimte. Want ook de spullen uit dit gebouw dienden ergens onder gebracht te worden . . .

Terug naar het heden.

Nadat we alle ruimtes eens bekeken hadden en wat opruimwerkzaamheden hadden verricht, kon ook begonnen worden met het leegruimen van deze ruimte en kregen de diverse spullen een andere locatie.



Na een grondige poetsbeurt en het verwijderen van de plaat die de doorgang versperde was het ook tijd om de oude poort, die voorheen in de Doopkapel en later nog even in de Mariakapel had gestaan als barrière tussen kapel en kerk, terug te halen. Dit om te zorgen dat men via de Doopkapel niet in de kerk kon komen. Deze poort vonden we in de toren en brachten we - met de daar hangende lier - weer op de begane grond. We dienden wat aanpassingen aan de poort te maken, zodat we hem terug konden plaatsen. Daarbij hebben we ook de draairichting veranderd.

De inrichting kon beginnen, en dit alles kon met materialen die we rechts en links uit de kerk haalden of hergebruikten. Zo stonden er nog een kerkbank, kandelaars, 2 vaandels afkomstig uit de St.Jozefkerk van Someren-Heide en een altaar en het Mariabeeld van De Pauluskerk ! En nu zult u denken: waar is het Mariabeeld van de Lambertuskerk dan gebleven???

Dan kan ik alleen maar zeggen dat er Maria's verschijnen, maar blijkbaar ook verdwijnen . . .

Het was een hele klus, maar met dank aan Ton Sparidans, Frits Bernards, Jos Haerkens en mijn vader, die nog het laswerk heeft gedaan aan de poort, met de financiële bijdrage van 2 gulle gevers en medewerking van een schildersbedrijf uit Someren heeft de kerk weer een mooie ruimte, waarvan we nu al kunnen zeggen dat er goed gebruik van wordt gemaakt om een kaarsje te branden in deze roerige tijden.

Mocht u foto's hebben van de voormalige Doopkapel en of de Mariakapel van de Lambertuskerk, zoals die was ten tijde van Pastoor Verhees, stuurt u deze dan door naar de redactie van dit parochieblad !

Volgende keer deel 2 van de werkzaamheden binnen de Lambertuskerk.

Groet,

Johan Smits



DANK JE WEL, LEO ! ! !

Eind vorige maand heeft Leo van Bussel uit Asten een koninklijke onderscheiding ontvangen uit erkentelijkheid voor zijn tomeloze inzet voor onze parochie, voor de paters SCJ en op vele andere plaatsen. En dat gedurende maar liefst 50 jaar !

U vindt een mooie reportage op Siris:

[Website van Siris](#)



Foto: Rob Fritsen, Siris

VAN MOSTERDZAADJE TOT KERSTACTIE:

19 Jaar Kerstpakketten voor de Minima

Het begon ergens in 2002. De EDAH in Asten startte een zegelactie voor een boodschappenpakket.

De eerste kaart was snel gespaard, en een tweede kaart ging richting pastorie; daar zou men wel weg weten, via de kennis van de minima in de parochie.

Diaken Bennenbroek pikte het idee op, en zo werd een wervingsactie ontwikkeld bij de EDAH, die leidde tot een snelle schaalvergroting - met dank aan Arno van de Boomen.

En toen ging het snel ! Een wervingsactie binnen de werkgroepen van de parochie resulteerde in een plakploeg die wekelijks aan de slag ging in de "mooikamer" van de pastorie.

Truus Verspeek was een van de enthousiastelingen in die tijd, samen met vele anderen

Via een kleine stortvloed van publicaties, o.a. in het Bisdomblad, kon de actie zich groot ontwikkelen, en uitgroeien tot een volume dat zelfs voor Asten bovenmatig was.

De werkgroep wist daar wel raad mee, want in de regio vielen de vele pakketten wel te verdelen.

En de verdeling in Asten? Maatschappelijk Werk kwam in beeld, en enige andere betrokken instanties.

Mensen van het eerste uur: Harrie de Mulder, Ellen Poos, Marjo Rutten, Hanne van den Hoven en Susanne Bos.



En de Gemeente sprak een woordje mee,
o.a. via Monique Franssen.

Toen werd EDAH . . . PLUS !

De manager, in de persoon van Mathieu
Rijsemus, kwam met een formule die tot op
de dag van vandaag nog steeds gehanteerd

wordt, met wisselend succes: boodschappen doen in de PLUS en een
deel daarvan afstaan aan de actie. Erik Gorissen is nu de manager.

Inmiddels had het Sint Joris Gilde zich gemeld als uitvoerder van de
actie: personeel genoeg ! Een volijverige Huib Barmantlo was enige
jaren het aanspreekpunt van het Gilde, en met veel enthousiasme een
dankbare speler.

Na zijn overlijden in 2016 heeft Ad van Lierop zijn taak spontaan op
zich genomen en de voortgang van de actie gewaarborgd.

Nog steeds zijn er parochiemensen betrokken bij de actie, zoals al
vele jaren, en zeker te noemen: Rikie Kuijpers; zij is onlangs van ons
heen gegaan; een verlies voor de actie.

Omdat het ook dit jaar weer Kerstmis zal worden en er zeker ook weer
'minima' zullen zijn, zal de Decemberactie ook tegen die tijd weer van
start gaan. Vermeld mag worden dat er in de afgelopen 19 jaar voor
zo'n slordige 60.000 euro aan boodschappenwaarde is uitgedeeld:
door mensen voor mensen !

Ondergetekende heeft zijn inzet inmiddels overgedragen aan diaken
Jack Swaanen, die in zijn hoedanigheid de juiste man op de juiste
plaats is. Hem wordt veel succes gewenst en hij rekt op u !

Ben Spronk

***Ben, dank je wel voor je jarenlange inzet. Zonder jouw inbreng en
enthousiasme was de actie nooit zo'n groot succes geworden !***



VIERINGEN IN ONZE FRANCISCUSPAROCHIE

Zaterdag:

18.00 uur	Someren-Eind	Eucharistieviering in 'De Einder'
17.30 uur	Ommel	Rozenkransgebed
18.00 uur	Ommel	Eucharistieviering
		Vanaf 12 maart is de viering om 17.00 uur !
19.00 uur	Heusden	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering

Zondag:

9.00 uur	Ommel	Rozenkransgebed
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
9.30 uur	Someren-Dorp	Eucharistieviering
10.15 uur	Sluis XIII	Woord- en Communieviering, in 'De Smelen'
11.00 uur	Lierop	Eucharistieviering - let op: tijdstip gewijzigd !
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering

Maandag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april

Dinsdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
19.00 uur	Asten	Eucharistieviering
19.00 uur	Ommel	Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament; vanaf 19.30 uur vaak Rozenkransgebed of andere litaniegebeden

Woensdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
18.30 uur	Someren-Dorp	Rozenhoedje
19.00 uur	Someren-Dorp	Eucharistieviering (dagkapel)

Donderdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
18.30 uur	Asten	Rozenhoedje
19.00 uur	Asten	Eucharistieviering

Vrijdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
19.00 uur	Someren-Dorp	Eucharistieviering (dagkapel)

Liturgie en Corona: zie ook bladzijde 17 van dit blad.
Volg de kerkberichten in Het Peelbelang en 't Contact,
de mededelingen in de kerk en de parochiewebsite
voor de meest actuele informatie
en voor de invulling van de vieringen !



INFORMATIE H.FRANCISCUSPAROCHIE

Contactgegevens H.Franciscusparochie:

Adres	Kerkstraat 2-4, 5721 GV Asten.
Telefoon secretariaat	0493 - 691315
E-mail secretariaat	secretariaat@rkfranciscus.nl
Website	www.rkfranciscus.nl



Openingstijden secretariaat en bibliotheek:

Maandag	10.00 – 12.30 uur
Donderdag	10.30 – 12.30 uur 19.00 – 20.00 uur

De bibliotheek is verder ook geopend na telefonische afspraak.

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van pastores.

Pastoor Sacha Steijaert	0493 - 691315, Spoed: 06 - 10333069 pastoorsteijaert@rkfranciscus.nl
Kapelaan Harold van Overbeek	0493 - 691415, Spoed: 06 - 12192197 harold.van.overbeek@hetnet.nl
Pater Jan Zwirs	0492 - 331215 janzwirs@hetnet.nl
Jack Swaanen, permanent diaken	06 - 54955942 jackswaanen@rkfranciscus.nl

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.
Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Doop, huwelijk jubileum / ziekenzalving zonder spoed:

Aanvragen via het secretariaat,
tel. **691315** of secretariaat@rkfranciscus.nl

MIS-INTENTIES IN ONZE FRANCISCUSPAROCHIE

Veel mensen horen graag de namen van hun overleden dierbaren. En het is goed dat we in de parochie ook aan hen blijven denken en hun namen blijven noemen. Hiervoor kunt u een misintentie opgeven voor een Eucharistieviering.

Het offer van Christus dat in de Eucharistie tegenwoordig wordt gesteld wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft zijn leven ook voor die mens gegeven. De priester kan in stilte voor een bepaalde intentie celebreren, maar het is een goede gewoonte de intenties af te lezen. U kunt mis-intenties opgeven voor een zondags-Mis, maar ook voor een door-de-weekse H.Mis.

Mis-intenties doorgeven

Opgeven van intenties kan via een envelop, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan per locatie soms telefonisch of per E-mail. Vermeld s.v.p. ook uw eigen naam en telefoonnummer voor evt. overleg. Elke locatie heeft zijn eigen envelop.

Aanleveren gaat per locatie als volgt:

- | | |
|---------------|--|
| Asten: | Envelop op de pastorie
E-mail: secretariaathmp@rkfranciscus.nl
Telefonisch: 0493 - 691315 |
| Heusden: | Envelop op de pastorie
E-mail: h.antonius@hetnet.nl |
| Lierop: | Envelop op de pastorie
E-mail: pastorielierop@hetnet.nl |
| Ommel: | Envelop op de pastorie
E-mail: harold.van.overbeek@hetnet.nl |
| Someren-Dorp: | Envelop op Kerkstraat 16 (rechter zij-ingang kerk) |

- Someren-Eind: Envelop op Haspelstraat 21
- Someren-Heide: Hier zijn geen vieringen meer.
Opgeven van intenties kan op de wijze van de
gekozen andere kerklocatie.
- Sluis XIII: Envelop bij mevr. M. Vestjens, Vaartdijk 35,
tel. 0495-663363. in Someren-Eind

Stipendium / Kosten en vermelding

Een intentie kost € 12,50 per viering per naam - op ALLE locaties.
Toevoeging van maximaal 4 namen bij een intentie is mogelijk,
voor een meerprijs van € 2,50 per viering per naam.

Gebruikt u een envelop voor het opgeven van de intentie,
doe daar dan altijd GEPAST geld in en plak hem goed dicht.

Intenties die ruim van tevoren bekend zijn worden ook bij de parochie-
berichten in Het Peelbelang en 't Contact vermeld.

Voor vragen of nader overleg, bel het secretariaat: 0493 - 691315 .



GEZINSBIJDRAGE EN KERKBALANS

We houden ieder jaar in januari of juni de Actie Kerkbalans, de jaarlijkse werving van fondsen voor onze parochiegemeenschap. Maar u kunt uw Gezinsbijdrage voor onze parochie het hele jaar door overmaken op rekeningnummer:

NL44 RABO 0163 6400 09 ten name van Franciscusparochie Asten.

Daarnaast heeft iedere locatie een eigen rekeningnummer:

Asten	NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. Parochie H. Maria-Presentatie, Asten
Heusden	NL62 RABO 0103 6041 54 t.n.v. Parochie H. Antonius, Heusden
Ommel	NL23 RABO 0103 6064 08 t.n.v. Parochie O.L.V. Presentatie, Ommel
Lierop	NL32 RABO 0128 8011 23 t.n.v. Parochie H. Naam Jezus, Lierop
Someren-Dorp	NL72 RABO 0148 0059 18 t.n.v. Parochie H. Lambertus, Someren-Dorp
Someren-Heide	NL46 RABO 0148 1008 64 Parochie H. Jozef, Someren-Heide
Someren-Eind	NL14 RABO 0148 0094 84 t.n.v. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming, Someren-Eind

Het is ook mogelijk om de parochie te machtigen om een vast bedrag per termijn (maand, jaar, kwartaal) over te maken.

Daarvoor kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Telefonisch via 0493 - 691315

of per mail: secretariaat@rkfranciscus.nl.

INFORMATIE PER LOCATIE

Locatie Asten: H.Maria-Presentatiekerk

Wilhelminastraat 1-3 (kerk; pastorie + secretariaat Kerkstraat 2 + 4)

Spreekuur op de pastorie te Asten: tel. 0493 - 691315
zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m zaterdag 9.00 – 18.00 uur wintertijd
9.00 – 19.00 uur zomertijd
(Dinsdag en donderdag is de kerk open tot na de doordeweekse H.Mis.)
Zondag 10.15 – 18.00 uur wintertijd
10.15 – 19.00 uur zomertijd

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m zaterdag 9.00 – 18.00 uur wintertijd
9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag 10.15 – 18.00 uur wintertijd
10.15 – 19.00 uur zomertijd

Locatie Heusden: H.Antonius van Paduakerk

Vorstermansplein 14

Spreekuur op de pastorie te Heusden: tel. 0493 - 699769
Dinsdag 10.30 – 11.30 uur

Intenties kunnen aangeleverd worden via een envelop met naam, datum en gepast geld in de brievenbus, of per mail via h.antonius@hetnet.nl .

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Locatie Ommel: O.L.V. Praesentatiekerk

Marialaan 16

Spreekuur op de pastorie te Ommel: tel. 0493 - 691415
in overleg met Kapelaan van Overbeek.

Openingstijden van de kerk met processiepark:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Intenties: aanvragen en betalen via de intentie-envelop in de kerk,
of persoonlijk doorgeven en betalen bij de kapelaan.
Voor plaatsing in Het Peelbelang graag een week van te voren inleveren.

Locatie Lierop: Kerk van de Heilige Naam Jezus

Offermansstraat 3

Tel. tel. 0492 - 331215
E-mail: parochielierop@hetnet.nl

Intenties: in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld,
of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.
Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Locatie Someren-Dorp: Lambertuskerk

Kerkstraat 16

E-mail: lambertus@rkfranciscus.nl

Intenties: in de brievenbus bij de zij-ingang van de kerk, aan de rechter-
kant (Kerkstraat 16), met het benodigde geld.
Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Openingstijden van de kerk:

De nieuwe kapel aan de linkerzijde van de kerk
is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur !

Locatie Someren-Eind: Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.

Someren-Eind heeft géén eigen pastorie, secretariaat of kerk meer.
Algemeen telefoonnummer van deze locatie is: 06 - 17482545 .

Iedere zaterdag om 18.00 uur H. Mis in gemeenschapshuis De Einder,
Einderplein 1, ingang Lambertusstraat.

De Lambertuskapel van Someren-Eind bevindt zich aan Brugstraat 1.
En de Mariakapel vooraan op het kerkhof aan de Lambertstraat.

Intenties: in de brievenbus van Haspelstraat 21, Someren-Eind,
of telefonisch op bovenstaand nummer.

Voor plaatsing in 't Contact a.u.b. een week van te voren inleveren.

Openingstijden kerkhof Lambertusstraat + Mariakapel:

Zomertijd 9.00 uur tot 20.00 uur.

Wintertijd 9.00 uur tot 17.00 uur.

Locatie Someren-Heide: St.Jozef.

Someren-Heide heeft géén eigen pastorie, secretariaat, kerk
of vieringen meer.

Algemeen telefoonnummer van deze locatie is: 06 - 38901372 .

Het opgeven van intenties vanuit Someren-Heide loopt via een andere
kerk in een locatie naar keuze, waar deze intenties gelezen worden.

Openingstijden begraafplaats St.Jozef + St.Jozefkapel, Herdersveld 2:
elke dag van 9.00 tot 19.00 uur.

Locatie Sluis XIII: St. Lambertuskapel.

Sluis XIII is een zelfstandig buurtschap en ook een locatie van onze
parochie.

De locatie is gevestigd in **Buurthuis "De Smelen"**,
Landbouwstraat 5, Someren-Eind.

Op dat adres vindt u ook de Lambertuskapel van Sluis XIII.

De vieringen zijn elke zondag in "De Smelen".

Intenties opgeven bij mevr. M. Vestjens, Vaardijk 35, tel. 0495-663363.

Voor plaatsing in 't Contact minimaal een week van te voren opgeven.