

ANGELUS



Paastijd 2022



GRATIS MEE TE NEMEN

COLOFON

Parochieblad Angelus is een parochieblad van de H. Franciscus-parochie Asten-Someren.

Het blad wordt in Asten en Heusden 6 keer per jaar gratis aan huis bezorgd bij mensen die zich hiervoor aangemeld hebben, en is ook op de website te lezen.

Wilt u zich aan- of afmelden voor bezorging aan huis?

Stuur even een mailtje aan de redactie.

NB: dit betreft vooralsnog alleen de locaties Asten en Heusden.

U kunt het parochieblad echter ook vinden op achter in de kerken en bij enkele andere verspreidingspunten in Asten, Heusden, Ommel, Lierop en Someren (zolang de voorraad strekt).

De volgende editie verschijnt eind juni.

Kopij aanleveren kan uiterlijk 13 juni,

per E-mail: redactie.angelus.pbl@gmail.com .

Aanlevering vóór de kopijdatum wordt op prijs gesteld.

De redactie kan dan alvast met het blad aan de slag.

Van berichten en gegevens die na de vermelde deadline worden aangeleverd kunnen wij geen plaatsing garanderen.

Typ uw kopij in een **als Word-bijlage** en voeg deze bij uw mail.

Foto's aanleveren kan als losse bijlage of in datzelfde Word-document.

Veel foto's? Gebruik dan WeTransfer voor de aanlevering.

Alleen kopij voorzien van afzender komt voor plaatsing in aanmerking. Iedereen die berichten of gegevens aanlevert voor Angelus is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid daarvan, en dient dus ook zelf zorg te dragen voor afstemming met eventuele andere betrokkenen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, aan te vullen of te corrigeren.

Redactieleden: Patricia Willems en
Luuk van den Einden,

in samenwerking met de pastoor en de communicatie-commissie.

Planning:	Kopijdatum	Uitgave
Zomer	13 juni	1 juli
September en verder		Volgt.

Jaargang 16 – uitgave 28-4-2022

VOORWOORD



Te midden van negatieve berichten over oorlog, economische zorgen en klimaatverandering werd ik eind maart verrast door mooie berichten. Over iets positiefs en eenvoudigs. Meerdere mensen uitten hun verwondering over een weldaad aan schoonheid in de pastorietuin . . . De Magnolia-boom die in bloei stond. Iemand zei tegen me: “Als ik dan door de Kerkstraat rijd, en ik zie de boom, dan wordt ik gewoon vrolijk. Daar kan ik een hele tijd op teren”. Ik ervaar precies hetzelfde.

Het is toch wel bijzonder dat zoiets eenvoudigs, dat bovendien van korte duur is, mensen weet te raken. Ik denk dat hier meerdere redenen voor zijn. Ten eerste is deze bloeiende boom gewoon mooi op zichzelf. Maar ook laat deze boom in een korte tijd en in alle intensiteit zien waar iedereen na een donkere winterperiode naar uit ziet. Lente: warm, licht, fris en nieuw. En dat allemaal samengevat gedurende, laten we zeggen, een week aan bloeiperiode.

Zelf zie ik wel een vergelijking tussen de bloeiperiode van de Magnolia en de viering van Pasen. De Paastijd op zich duurt 50 dagen, maar de echte intensiteit van Pasen vieren we slechts een week: van Eerste Paasdag tot en met Beloken Pasen.

Na de Veertigdagentijd en de Goede Week hunker ik echt om de Verrijzenis van Jezus te vieren: warm, licht, fris en nieuw.

En een week lang ben ik door de gebeden en liturgie van de Kerk echt een beetje in een roes, een soort bloeiperiode. Ik word daar echt blij van en kan daar een hele tijd op teren. Net zoals die persoon die de Magnolia vanuit de Kerkstraat in bloei zag.

Na een week wordt een bloeiende Magnolia minder mooi. Zo verdwijnt na de 1e Paasweek ook een beetje de glans van de Paastijd. Maar dat ervaar ik eigenlijk niet zo als een groot probleem. Je hoeft niet altijd te bloeien, te pieken. Ook niet in het geestelijk leven. Maar het is wel van groot belang dat er een besef van Pasen blijft bestaan in het alledaagse leven.

Pasen is de kern van ons christelijke geloof.

De apostel Paulus zegt ergens:

“Als Christus niet is verrezen, dan is ons geloof zonder inhoud”.

En dat klopt. Het is een scharnierpunt van ons geloof.

Want in zijn Zoon Jezus Christus heeft God zich helemaal gegeven.

Gewoon uit liefde voor ons. Tot de dood toe. En door Hem te doen opstaan uit die dood heeft Hij een andere weg geopend voor ons.

Ooit, elders na ons aardse leven. Maar ook nu al, als nieuwe mensen die zich door Hem laten omvormen.

Om door Hem in bloei te worden gezet en steeds mooier te worden.

Of Pasen nu een week duurt, 50 dagen of 100 dagen . . .

Dat maakt eigenlijk niet uit. We moeten ons als christenen voortdurend bewust zijn dat we mogen leven vanuit het Paasgeloof. Pasen mag ons blijvend doen beseffen dat we bemind zijn door God. Gewild, bemind en verlost. Dus de moeite waard. Het zou eigenlijk verankerd moeten zijn in ons hart. Iets om naar uit te kijken en te verdiepen.

En misschien om daardoor als een bloeiende Magnolia een tijdje heel intensief te bloeien als een getuigenis van het licht, de frisheid, de warmte en nieuwheid die Gods liefde brengt.



Ik wens iedereen
een heel Zalig Pasen toe.

Pastoor Steijaert

INGANG KERKHOF ASTEN

Per dinsdag 19 april is er een tijdelijke nieuwe route voor voetgangers en fietsers om de ingang van het kerkhof te kunnen bereiken !

Deze route begint in de Kerkstraat **via de zijde Moussaultpark**.

Dan achterlangs het columbarium en de absouteplaats, totdat de poort van het kerkhof bereikt wordt.

Het beginpunt en de route worden met pijlen aangegeven.

Dit alles i.v.m. de veiligheid van bezoekers van het kerkhof, vanwege de bouwwerkzaamheden van het nieuwe gemeenschapshuis.

Voor een rouwstoet naar het kerkhof, na een uitvaart, wordt een uitzondering gemaakt, en hiermee wordt door de bouwbedrijven rekening gehouden. Dit gaat dan, zoals altijd, via de oorspronkelijke weg.

Ook als er werkzaamheden op het kerkhof plaats moeten vinden zal dit via de normale toegangsweg plaatsvinden.

Het is uiteraard een tijdelijke situatie, en we hopen op uw begrip hiervoor !

Met vriendelijke groet,

Jan Coolen, namens locatieraad Asten.



KAPELAAN VAN OVERBEEK

Zaterdagavond 9 april heeft kapelaan Harold van Overbeek tijdens de avondmis in Ommel bekendgemaakt wat de bestemming van zijn nieuwe benoeming is. Onze bisschop, Mgr. Gerard de Korte, heeft onze kapelaan per 1 juli benoemd tot pastoor van de parochie “Wonderbare Moeder” in Drunen.

Deze parochie is geen onbekende plaats voor kapelaan Van Overbeek. Van 2002 tot en met 2011 was hij in diezelfde parochie woonachtig en werkzaam als kapelaan.

De parochie “Wonderbare Moeder” bestaat uit meerdere dorpen aan de noordzijde van ons bisdom – tussen Den Bosch en Waalwijk in. Er zijn twee kerken in deze parochie, te weten in de dorpen Elshout en Drunen. Elshout is bovendien ook een Maria-bedeplaatsplaats.



www.wonderbaremoeder.nl



Wij wensen kapelaan Van Overbeek heel veel goeds toe en alle zegen als pastoor in zijn nieuwe parochie.

Parochiebestuur en pastoraal team van de H.Franciscus-parochie

AFSCHEID KAPELAAN

Zoals bij de meesten van u bekend zal zijn gaat kapelaan van Overbeek de Franciscus-parochie verlaten omdat hij per 1 juli 2022 door de bisschop benoemd is tot pastoor in de parochie Wonderbare Moeder in Drunen.

Daarom wordt door het kerkbestuur en de gezamenlijke locatieraden aan hem een afscheidsfeest aangeboden op **zondag 26 juni 2022**.

De dagindeling is als volgt:

10.00 uur H.Mis in de kerk van O.L.V. Praesentatie te Ommel, met medewerking van het Gemengd koor St. Cecilia en Muziekvereniging Sancta Maria.

Let op, afwijkend tijdstip !

11.30 uur Afscheidsreceptie in de tent achter de kerk in Ommel, waar iedereen kort in de gelegenheid wordt gesteld om persoonlijk afscheid van de kapelaan te nemen.

15.00 uur Vrijwilligers-dankjewel-middag voor Ommelse vrijwilligers.

Hopelijk kunnen we er allemaal samen een mooie dag voor de kapelaan van maken.

Namens het kerkbestuur van de Franciscus-parochie en de gezamenlijke locatieraden,

Bertus Berkers.



RESTAURATIE MONUMENTEN OMMEL

in volle gang bij start Meimaand

Als duizenden pelgrims in de Meimaand weer de gang naar Maria in Ommel maken, zullen ze opkijken als ze door het Processiepark lopen. Niet alleen is daar al grondig opknappwerk aan al het groen verricht, inmiddels zijn ook de restauratiewerkzaamheden van de monumenten in het park begonnen.

Medewerkers van 'Zandenbouw', de aannemer uit Aarle-Rixtel die gespecialiseerd is in dit soort restauratiewerk, zetten zich met de grootste zorgvuldigheid in om de kapellen, staties, Calvarieberg (kruis, berg en offerblok) en Mariagrot te herstellen. De tijd en het weer hebben hun eroderende werk gedaan, maar het wordt allemaal opgeknapt.

In de zomer zal dat karwei afgerond zijn. Deels wordt het ter plekke uitgevoerd, maar sommige onderdelen worden voorzichtig van hun plek gehaald om in het werkatelier van de aannemer, en in één geval ook in dat van een beeldhouwer, onder handen genomen te worden.



Mariaoord Ommel
PARK VAN VREDE





Maar rond het Processiepark Mariaoord gebeurt momenteel nog meer, zoals bezoekers met eigen ogen zullen zien.

Op twee bouwboarden kunnen ze terugvinden wat er allemaal in het park gaat komen en specifiek ook wat het onderdeel “Park van Vrede” en “openluchtpodium” behelst.

Een aparte werkgroep van vrijwilligers uit diverse disciplines, ook van buiten Ommel, is een plan aan het uitwerken voor een permanente invulling van het Vredespark, met herdenkingsplekken, virtuele tentoonstellingen en een programma van activiteiten gericht op vrede en herdenken. De groep streeft ernaar een plan op te leveren dat ook financieel haalbaar is. Mogelijk dat er komende winter al activiteiten in het park zullen zijn.

Naast de restauratie van staties, kapellen, Mariagrot en calvarieberg wordt ook het groen van het Rijksmonument verder verfraaid. Dat begint vanaf september. In het hele Processiepark komen er half-verharde paden, die de toegankelijkheid voor iedereen vergroten. Uiteindelijk moet dat werk in april 2023 klaar zijn, zodat het geheel volgens plan in de volgende Meimaand feestelijk heropend kan worden.

Alles valt na te lezen op onze nieuwe site: <https://mariaoordommel.nl>

HALLO BESTE MENSEN !

Hier een berichtje vanuit kapel Sluis 13.

Niet iedereen weet van het bestaan van een kapel op Sluis 13 . . .
Waarschijnlijk omdat we een kleine buurtschap zijn en op het meest zuidelijke puntje van Someren zitten. Wel is men er vaak langs gereden wanneer men richting Someren-Weert ging, en vice versa.

De kapel heeft een lang bestaan, want de eerste Eucharistieviering werd op 30 april 1950 gehouden ! In 1948 was men, vanwege ontginningsplannen in De Peel, begonnen aan de bouw van een 3-klassig schooltje. Op de bovenverdieping werd een dik jaar later een kapel gerealiseerd en de eerste dienst was dus op 30 april 1950.

Verschillende geestelijken hebben in de daaropvolgende jaren de diensten verzorgd. Nadat pater Geert Janssen - uit Weert - op een gegeven moment niet meer capabel was om Sluis 13 aan te doen, zijn pater Emiel Testelmans en pater Rein van Langen vanuit het klooster in Asten afwisselend om de 2 weken de vieringen voorgegaan. In de overige weken hielden wij Woord- en Communievieringen. Toen echter de gezondheid van pater Testelmans minder werd en hij niet meer kon komen, konden wij samen met pater van Langen de kapel draaiende houden door



de Woord- en Communie-diensten verder te intensiveren.

Tijdens de allerlaatste Eucharistieviering, 6 januari 2019, hebben wij toen afscheid moeten nemen van pater van Langen, die naar zijn medebroeders vertrok die reeds in Teteringen woonden.

Sindsdien houden onze vrijwilligers nog steeds wekelijks om 10.15 uur een Woord- en Communieviering. Na afloop is er altijd een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie.

Niet alleen mensen van Sluis 13 bezoeken onze kapel. Men komt ook uit Someren, Someren-eind, Nederweert en Ospel.

Iedereen is van harte welkom om zonder schroom binnen te stappen. De deur staat wijd voor u open !

**Kapel Sluis 13 bevindt zich in buurthuis "De Smelen":
Landbouwstraat 5 in Someren
eind, op de grens van Brabant
en Limburg.**

IN MEMORIAM

Wellicht herinnert zich u hem nog. Pater Emiel Testelmans.

Het gezellige Belgische 'paterke' dat voor jaren terug in de kapel van Sluis 13 samen met pater Rein van Langen vanuit het klooster in Asten de Eucharistievieringen voorging.

De pater die altijd een mopje tapte tijdens de vieringen, en er zelf steeds het meeste plezier aan beleefde. Deze pater is niet meer. Hij is, 4 weken voor zijn 93ste verjaardag, in Teteringen overleden.

Zijn gezondheid was al jaren zwak. Zijn broze lichaam kon het uiteindelijk niet meer aan en de pater is op 22 februari vredig ingeslapen. Hij heeft een rijk en vol leven gehad en hij heeft zich ontzettend ingezet voor de medemens. Op 1 maart zijn 3 leden van onze werkgroep naar de uitvaartplechtigheid in Teteringen geweest en hebben hem ook naar zijn laatste rustplaats in Breda mogen begeleiden. We denken met veel plezier terug aan die goedlachse pater en bedanken hem dat hij ons wilde bijstaan. Dat hij moge rusten in vrede bij zijn Vader in de hemel.



- Toos Maas namens de locatieraad kapel Sluis 13 -

MARIA, KONINGIN VAN DE VREDE



Toen Jezus wist dat het moment van lijden en dood was aangebroken, wilde Hij zijn leerlingen een blijvend geschenk nalaten, zodat ze niet verweesd zouden achterblijven:

“Vrede laat Ik u na, mijn vrede geef Ik u.
Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik u.”

(Johannes 14, 27)

Wat betekent ‘vrede’ in deze context?

Jezus zegt het zelf: het is een andere vrede dan de wereld te bieden heeft. Louter de afwezigheid van ‘actieve vijandigheid’ zorgt niet voor echte vrede. Onder een dergelijke situatie kan een enorme spanning schuilgaan. Kijk maar naar de broze wapenstilstanden op diverse plekken in de wereld.

Verschillende jaren leek het vrij rustig te zijn in Oost-Oekraïne nadat in 2014 pro-Russische separatisten, met steun van het Russische leger, de oblasten Donetsk en Loegansk in handen hadden gekregen. Maar was er in die jaren sprake van èchte vrede? Er waren regelmatig schermutelingen over en weer.

Echter, in februari van dit jaar barstte de strijd in alle hevigheid los doordat president Poetin Oekraïne binnenviel. Hij was ervan overtuigd dat er ‘genocide’ plaatsvond onder de Russische bevolking in de Donbas.

En wanneer er geen onlusten zijn op de Tempelberg in Jeruzalem tussen Joden en Palestijnen, is er dan sprake van vrede tussen de beide bevolkingsgroepen?

Vrede betekent ook niet dat mensen het altijd met elkaar eens zijn. Zet twee mensen bij elkaar en je krijgt geheid te maken met momenten van spanningen en frustraties.



Dus, wat bedoelt Jezus met 'vrede'?

En waarom wordt Maria vaak de 'Koningin van de Vrede' genoemd?

Vrede roept eigenschappen op als eenstemmigheid, goede wil, stilte, rust, sereniteit, ontspanning, tevredenheid.



Het is een oase voor de ziel, een toestand waarin we de fundamentele harmonie van de schepping gewaar worden.

Het is waar we naar verlangen, het is waarvoor we geschapen zijn.

Maria wordt de 'Koningin van de Vrede' genoemd omdat zij, meer dan welke mens ook, de ideale schepping van God benadert. Onaangetast door de neiging tot zonde tijdens haar leven op aarde, is Maria nu op een bijzondere manier met God verenigd in de hemel. In tegenstelling tot ons mensen is zij de harmonie en de sereniteit zelf.

Natuurlijk kende Maria momenten van pijn, frustratie, angst en verdriet. Zij zou niet menselijk zijn geweest als dat niet zo was.

Maar Gods liefde tilde Maria boven haar pijn en verdriet uit.

Als wij verstrikt dreigen te raken in de maalstroom van het leven, mogen wij beseffen dat Maria 'in vrede kon leven' omdat zij Gods Zoon Jezus, de Vredevorst, ter wereld bracht. Zij wist, - en weet, - dat Hij het laatste Woord zal hebben; dat uiteindelijk alles ten goede zal worden gekeerd. Met datzelfde geloof en vertrouwen mogen ook wij leven in 'Gods vrede' hier op aarde.

Het thema dat de Meimaand in Ommel dit jaar heeft meegekregen, is: 'Onze Lieve Vrouw van Ommel, herstel Gods Vrede in de wereld!'.

Speciaal willen wij bidden voor èchte vrede: veraf en dichtbij.

De ware vrede is slechts te bereiken, daar waar wij Gods Vrede toelaten in ons hart !

Kapelaan Harold van Overbeek

100 JAAR SOMEREN-HEIDE



Honderd jaar geleden werd er in het buitengebied van Someren door de gemeente een plak hei en woeste grond vrijgegeven om te worden ontgonnen, zodat dat land voor de landbouw geschikt gemaakt kon worden.

Vanuit het hele land kwamen er mensen op af, vooral veel uit Limburg en Gelderland, en ook mensen van de werkverschaffing werden aan het werk gezet: waterlozingen werden er gegraven in de natte heidegronden, zodat vele stukken land vrij van water kwamen. De werkloosheid en de armoede was schrikbarend hoog.



Vanaf eind 1920 tot eind 1935 zag men dagelijks rijen mensen met de fiets de hei intrekken. Alles moest met de schop gedaan worden, machines kende men toen nog niet.

In totaal werden er 159 nieuwe boerderijen gebouwd, meestal bewoond door jonge gezinnen, met veel jonge kinderen, dus moest er ook een school komen. Er kwam een noodschool in 1932 met in twee lokalen, een zevenklassige school met 56 leerlingen. In 1939 brandde de houten school af, en daarna werd er een vijfklassige stenen school gebouwd.



Ook kwam er behoefte aan een eigen kerk. Het zou een houten kerk worden, die in 1968 afgebroken is.



In september 1935 ontving pater H. Graat SCJ (priester van het H. Hart van Jezus) van zijn provinciaal overste het schrijven, dat hij was voorgedragen als pastoor van de nieuw te stichten parochie te Someren-Heide, met de weinig aanmoedigende boodschap:

“Armoë troef,

’t zal een Bethlehem worden”.

Vandaar maar de naam “St.Jozef”.

Een maand later, in oktober 1935, kondigde de bisschop in een schrijven af, voorgelezen in de Somerense kerken, dat de parochie was gesticht en de pastoor benoemd.

Na zijn benoeming probeerde pastoor Graat financiële middelen bij elkaar te sprokkelen.

Dank zij een grote gift van de congregatie en een bijdrage van het bisdom kon de kerk gefinancierd worden. Kosten f 5.788,- , voor een noodkerk en pastorie aan de Kerkendijk.

Afgelopen maand is uitvoerig aandacht besteed aan de viering van zo’n 100 jaar Someren-Heide.

Het was een vol programma, met voor elk wat wils.

En leuk om te weten”: er is ook een jubileumboom geplant, een Kaukasische Vleugelnootboom, en daar zal op een later moment een bordje bij worden onthuld.

El van de Vorst

1922 - 2022

100 JAAR
DE HEI

GROTE SCHOONMAAK

U kent misschien nog wel de beelden van jaren terug. Huisvrouwen volop in de weer met de grote schoonmaak. Het hele huis werd omgekeerd en alles werd tot in de puntjes gepoetst en schoon gemaakt. Dit ritueel vond/vindt altijd plaats in het voorjaar.

Na de lange donkere winter worden de dagen langer, en je krijgt dan het gevoel om weer van alles aan te pakken, schoon schip te maken en te zorgen dat alles weer spic en span wordt.

Niet alleen in het huis wordt alles schoongemaakt, maar ook rondom het huis. Nieuwe planten worden gekocht, er wordt gezaaid in de moestuin en ook in de dierenwereld zien we allerlei lieve kleine baby-diertjes.



Maar . . . hoe zit het nou met onszelf?

Doen we zelf ook aan een lichamelijke schoonmaak?

Als ik zo om heen de verhalen beluister dan zijn er toch nogal wat mensen bezig met een lichamelijke schoonmaak.



Voor sommigen is de vastenperiode achter de rug, terwijl anderen proberen de corona-kilo's kwijt te raken. De meeste mensen denken alweer aan de vakantie en dan wil men er toch weer op zijn best uitzien aan het strand of bij het zwembad.

Maar . . . hoe zit het dan met de spirituele schoonmaak?
Gaan we hier net zo mee om als met het materiële en het lichamelijke?
Of is dit een gebied waarmee we niet meer vertrouwd zijn?

Spirituele schoonmaak:

Wat is blijven liggen binnen mijn sociale contacten,
of wat moet ik daarin herstellen?

Wat is er blijven liggen binnen mijn relatie?

Maar zeker ook:

Wat is er blijven liggen binnen mijn geloofsleven?

Is de spiritualiteit van mijn geloof er nog wel?

Hoe is mijn balans tussen mijn geloof en de materiële wereld?

Leeft mijn spirituele kant nog wel,

of moet die uit de winterslaap gehaald worden?

Zomaar wat vragen waarop niet direct een antwoord is te geven.

Misschien tijd voor een spirituele schoonmaak?

Jack Swaanen PD



TER SPRAKE.....ЗКАЯ92 ЯЭТ

“Wat dunkt u . . . ?” - Soms kom je een zin tegen in de Bijbel die je hart raakt. Die je wakker schudt. Of die je de haren te berge doet rijzen - zoals voor mij, in dit geval.

“Wat dunkt u? Zou Hij niet naar het feest komen?” (Joh. 11,56b).

Het is de laatste regel van het Evangelie van de zaterdag voor Palmzondag. Van de zaterdagsviering dus, niet van de zaterdagavondviering van die zondag.

Een regel waarbij je de dreiging van Goede Vrijdag voelt naderen, zodat de spanning meteen te snijden is en bijna tastbaar in de lucht hangt.

“Zou Hij niet naar het feest komen?” Vast wel . . .

De tekst wordt nog zelden gelezen, bij gebrek aan doordeweekse zaterdagsmissen. Maar als ik je een tip mag geven, lees hem voortaan zelf, die zaterdag.

Een andere passage die me altijd weer aanspreekt is het verhaal van de apostelen die na Pasen gaan vissen maar niets vangen. Na al die heftige indrukken zijn ze terug in Galilea, maar hebben daar dan weer de 'gewone' tegenslagen van het vissersleven. En dan staat

Jezus ineens op het strand, met een vuurtje met brood en vis erop (Joh. 21,1-14). “Kom, ontbijten !”. Even weer gewoon. Even wat gewone menselijke zorg - maar dan van Jezus zelf. Alles is goed. Ontroerend ! Een verademing !

Als jij nou ook zo'n tekst of passage tegenkomt, noteer hem dan, en verzamel die teksten. Of nog beter, doe er iets mee. Hang ze boven je bed. Maak een tekening. Schrijf er een gedicht of persoonlijk gebed over. Herlees ze en zorg dat je ze regelmatig terug haalt. Waarom? Omdat dat je houvast geeft.

We leven in een krankzinnige tijd. We dachten dat we na de coronatoestanden in een rustigere periode waren gekomen, maar belandden ineens in een oorlogstijd.





We dachten dat de tijd van de agressieve dictators in onze omgeving achter ons lag. Niet, dus. Intussen is de politiek de weg kwijt, kraakt de economie in zijn voegen, heeft de natuur te lijden onder onze kortzichtigheid en raakt de maatschappij ontwricht door al die vluchtelingenstromen en door de problemen in de zorg en in het onderwijs. Corona kan zo weer opleven of nieuwe varianten ontwikkelen. En dan heb ik het nog niet over de 'normale' problemen die we in ons eigen leven tegenkomen.

Houdt dit nog een keer op?!

Of dat ONS ooit gaat lukken is twijfelachtig. Maar zeker is dat het samen met God en geleid door de Heilige Geest beter gaat.

In elk geval is het fijn om een stel geestelijke reddingsboeien paraat te hebben voor als je op het meer in een storm terecht komt, zoals de apostelen in een ander verhaal.

Bijbelteksten die je geraakt hebben, inzichten die je hebt opgedaan, mooie ervaringen die je in je geloof had. Die vormen een spiritueel fotoalbum, waaruit je troost en kracht kunt putten. Houd het dicht in je buurt, zodat je het snel kunt pakken.

Want als er iemand is die weet hoe het verder moet met deze gestoorde wereld, dan is het God.

Hij kan jou helpen en leiden door de moeilijkheden in je eigen leven, en Hij kan heel de mensheid helpen. Zo gaan er momenteel zelfs geruchten dat er Bijbelse wonderen plaatsvinden in de strijd in Oekraïne . . .

Ook uit de oorlogen van de moderne staat Israël zijn dergelijke getuigenissen bekend. En waarom niet?

Mensen blijven hetzelfde, inclusief die neiging tot oorlog. Maar God blijft óók altijd hetzelfde, en dus is er hoop. Hoop voor de wereld, hoop voor Oekraïne, en hoop voor jou.



WAT EEN VERADEMING !



“Je weet wel wanneer je binnenkomt, maar nooit wanneer je weggaat”, zegt Mieke.

Vandaag hebben we een gesprek in Someren met Cees Verhagen, de man van Mieke. Cees is een actief man. Hij schildert, hij schrijft, hij zingt en nog veel meer. Cees is schrijver van zo'n twaalf boeken. Vandaag hebben we het specifiek over zijn boek: ‘Ode aan de St. Lambertuskerk’.

We zitten in de tuinkamer, met uitzicht op de tuin. “Hier in deze tuinkamer gebeurt alles”, zegt Cees. Ook het schrijven van dit boek. “Hoe vul je die coronatijd nou in?”, vroeg Cees zich af. Hij koos ervoor alle info te verzamelen die hij heeft over de St. Lambertuskerk en daar een boek over te schrijven.

“Alles wat geschiedenis betreft vind ik leuk”, zegt Cees. “De plek waar je woont interesseert me meer dan gemiddeld.

Daarom ben ik hier ook bij de Heemkundekring. ‘Heem’ = ‘huis’, geschiedenis van thuis.”

Waarom schrijf je überhaupt over een kerk, Cees?

“Als je de geschiedenis van een kerk kent, ken je de geschiedenis van een dorp. Someren is een bijzonder dorp. Ook de kerk is in die zin bijzonder, omdat die kerk in de loop van de geschiedenis continu is verplaatst. Hierdoor heeft Someren geen centrum. De oorzaak van die verplaatsing begint met de Tachtigjarige Oorlog. De oude kruiskerk van destijds ging toen over in protestantse handen. Die hebben met



ongeveer dertig leden de kerk zo'n tweehonderd jaar gebruikt, tot aan de Franse tijd.

In de Franse tijd konden de katholieken hun kerk weer terug krijgen. Echter, door de verarming van de Kerk wilden ze dat niet.

Toen hebben ze een 'Waterstaatskerk' gekregen."

Zo zitten we in dit gesprek midden in de geschiedenis, waarvoor Cees een bijzondere belangstelling heeft.



"In meerdere boeken die ik schreef kwam ik de kerk tegen", zegt hij. "De Kerk heeft heel lang een centrale plek in de samenleving hier gehad, en had heel erg veel invloed, tot ongeveer 1960. Gaandeweg is die invloed steeds meer afgebrokkeld."

Over het schrijven van sommige boeken deed hij wel tien jaar. Cees houdt van onderzoek. Hij vindt het zoeken zelfs leuker dan het schrijven.



"Met het uitzoeken wordt ook mijn nieuwsgierigheid gestild", vertelt hij. Zijn boeken geeft hij altijd in eigen beheer uit. Volgens hem het beste, omdat de boeken over lokale onderwerpen gaan. Mensen kopen die boeken. Ze houden van nostalgie. Alles wat ze zich kunnen herinneren en in de geschiedenis van het menselijk geheugen zit, interesseert ze.

Hij layout zijn boeken zelf. "Dat vind ik mooi werk", zegt Cees. Hij maakt en zoekt er foto's bij en hij gaat er mee naar de drukker, en daarna hoopt hij dan maar dat het verkocht wordt.

Voor het corrigeren van zijn boeken mag hij rekenen op z'n vrouw.

Waarom ben je eigenlijk gaan schrijven?

"Ik raakte hier in Someren in gesprek met degene die ik als de dorps historicus zag.

Ik zei hem: schrijf het op. Je bent

net een wandelende bibliotheek. Het zou heel jammer zijn als dat verloren ging. Helaas gebeurde het zo . . . Ik dacht bij mezelf: dat gaat mij niet gebeuren. Als ik diep in mijn hart kijk wil ik eigenlijk ook herinnerd worden. Het liefst goed, natuurlijk. Dat de mensen denken: dat was zo'n kwaai niet.”

Wat maakt St. Lambertuskerk zo bijzonder?

“De St. Lambertuskerk is ‘mijn kerk’, en dan is hij speciaal. Daar moeten ze ook van afblijven. Lambertus heeft heel veel kerken gesticht. Langs de Maas. In Brabant vanaf Venlo. Zo'n beetje elk dorp heeft een Lambertuskerk. Daar kun je uit opmaken dat het vervoer in die tijd per boot makkelijker was. Ooit heb ik 75 Lambertuskerken gefotografeerd !



Lambertus heeft vanaf het jaar 800 een grote rol in deze streek gespeeld. Het boek begint dan ook rond die tijd.”

Wat beweegt jou als je de kerk bezoekt?

“De rust. Dat heb ik ook als ik op vakantie een kerk bezoek. Mits die niet te toeristisch is dan, want dan is alle rust ver te zoeken. Die rust zoek ik ook in de natuur.

Ik kwam ook wel eens in kloosters, waar ik ook voor de rust heen ging.

De St. Lambertuskerk heeft de prettige eigenschap dat hij eenvoudig is. Strakke lijnen. Het is een neo-romaanse kerk. Dat wil zeggen eenvoudig.

De kerk heeft ook goede muziek. We hebben hier enkele goede koren.

Ikzelf vind het fantastisch om hier te zingen. Ik zing al vanaf dat ik kind ben. Al vanaf mijn zesde jaar. Dat klinkt prachtig hier. Er is ook een mooi orgel.”

Interessant is dat hetzelfde architectenbureau de St. Lambertuskerk in Someren en de Heilige Maria-Presentatiekerk in Asten ontwierp ! Dat terwijl de kerk in Asten een neogotische stijl heeft !

Heb je nog meer plannen?

“Zolang ik leef blijf ik schrijven natuurlijk. Ik ben bezig met twee verhalen over de heemkunde. Eén ervan gaat over de oude dorpsarts hier. En een verhaal over Lambert de Vries, een architect.”

Helaas is het boek over de St. Lambertuskerk al uitverkocht. Cees heeft nog wel enkele andere boeken die nog verkrijgbaar zijn.



Zo onder meer: “Zummerse zusters” en “Jan Kwint”. Er zijn twee dingen die we volgens Cees ook zeker moeten bekijken: de koepelkerk in Waalwijk en het gemeentehuis. Daar zitten handbewerkte stenen in. “Je moet ook gaan kijken wat ze van de St.Petruskerk in Vught hebben gemaakt”, zegt hij. In de Lambertuskerk moet je rustig gaan zitten. En genieten van ruimtelijkheid en licht. Eindelijk rust als je daar zit. Heerlijk. Allicht iets om te proberen?



Arnold Spijker

Dit gaat over **JOU** !!!



Jongerenrubriek

Voorjaarskriebels

De dagen worden langer en de temperatuur begint lekker op te lopen. De natuur ontwaakt uit de winterslaap, en misschien jij ook wel na twee jaar corona-beperkingen.

Je krijgt weer zin om van alles te gaan ondernemen.

Tijd voor iets nieuws: nieuwe wegen gaan verkennen, plannen maken voor een vakantie.



In de huidige tijd is er een overvloed aan keuzemogelijkheden.

Toch zijn het vaak de oude vertrouwde mogelijkheden:

je hobby weer eens oppakken,

weer wat meer buiten gaan sporten,

meer sociale contacten met je vrienden.

Misschien is er wel een voorjaarskriebel die zegt: "Ik wil nou eens ècht wat anders".

"Ik ga me voor de verandering eens met feestdagen bezig houden !"

"Altijd fijn", zul je denken: voor een feestje is iedereen wel in.

Toch bedoel ik het een beetje anders.

Ik heb het over de feestdagen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Het zijn vrije feestdagen waarop van alles wordt georganiseerd.

Zou het een tip zijn om eens te onderzoeken

waarom je die feestdagen eigenlijk krijgt?

Zou het een tip zijn om de aloude verhalen

die bij de feestdagen horen eens te lezen?

Zou het een tip zijn om die feestdagen eens

te vieren zoals ze van oorsprong bedoeld zijn?

Misschien dat die voorjaarskriebel wel langer duurt dan je had gedacht !



Jack Swaanen,
permanent diaken

j.swaanen@rkfranciscus.nl



Zeg rups . . .

*Zeg rups, jij vlinder in opleiding,
wat is de verleiding groot !
Je eet je bijkans dood.*

*Wil je vergeten, onderdrukken?
Zou het je lukken
een nieuwe weg in te slaan
en aan de lijn te gaan,
je lijf te offeren tot hoger doel?
Rupslijf, voel !*

*Spin je een verblijf
met lijn uit eigen lijf.
Spin het strak om je heen,
opdat er geen
buiten binnenkomt,
en alles verstomt
tot een diep stilzwijgen.*

*Dan zul je, als het vermag,
op zekere dag
boven jezelf uitstijgen,
gevleugeld en wel . . .*



Arnold de Boer, 12-04-2022.

GRAVEN IN EEN BIJBELBOEK



— VOOR AL WIE JONG VAN HART IS

Serie “Exodus”, deel 65

Doet er nog eens iemand wat?!

Op den duur worden zelfs vervelende of spannende dingen gewoon.
Zelfs die lange reis door de woestijn - op hoop van zegen.

Op hoop van GODS zegen, dat dan weer wel.

Juist als je zelf bijna niets kunt doen om een situatie te veranderen
ben je helemaal van God afhankelijk, van wat HIJ geeft en doet.

Ook in die woestijn, waar bijna geen groen is,
waar geen winkels zijn en waar maar hier en daar water te vinden is.
Maar nogmaals, alles went.

Zelfs een oorlog: daar gaat het eerst het hele journaal over,
met zelfs extra uitzendingen en langere uitzendingen,
maar na een paar weken zie je er nog maar een klein stukje over.
Omdat alles went.

En dat is maar goed ook, anders zou het leven te zwaar worden.

Wat voor Mozes wende, was dat het volk vaak mopperde en klaagde.
Maar na die moeilijkheden kwam er een nieuwe moeilijkheid . . .

Die moeilijkheid heette “Amalek”, ofwel “de Amalekieten”.

Zo heette een bepaald volk dat aan de rand van de woestijn woonde,
vlakbij de route die de Israëlieten volgden.

Misschien waren de Amalekieten bang voor de Israëlieten,
dat die hun land zouden bezetten of zo.

Of misschien wilden ze ‘gewoon’ maar wat plunderen en moorden,
als een grote bende rovers in de woestijn.

Zoiets was in die tijd heel gewoon, de mensen waren eraan gewend.

En nu vielen de Amalekieten de Israëlieten aan.

Het volk had dit waarschijnlijk niet verwacht,

Maar misschien wist Mozes wel dat dit eraan zat te komen,
want die had in Egypte een goede opleiding gehad.

Gelukkig hadden de Israëlieten de wapens van de dode Egyptenaren meegenomen, nadat die door de zee waren overspoeld.

Dus ze konden zich verdedigen.

Maar dit was voor hen wel pas de allereerste keer . . .

Mozes had Jozua, een vriend, de leiding over het gevecht gegeven.

Jozua riep telkens naar de soldaten wat ze moesten doen in de strijd.

Mozes ging met Aäron en nog een man op een rotspiek vlakbij staan.

Hij had zijn staf in zijn hand.

Dat was fijn: het was de staf waarmee hij ook de zee gespleten had.

Het was eigenlijk een beetje GODS staf.

Terwijl de soldaten beneden aan het vechten waren, hield Mozes zijn handen, met staf en al, omhoog.

Omhoog geheven handen zijn een gebaar om te bidden en te zegenen.

En . . . de Israëlieten wonnen !

Tot Mozes' armen moe werden

en hij de staf moest laten zakken.

Toen werden de Israëlieten teruggedreven.

Uiteindelijk heeft hij daar uren zo gestaan en gezeten terwijl Aäron

en die andere man zijn armen en staf omhoog hielden !



Zo wonnen de Israëlieten uiteindelijk de strijd tegen Amelek.

Maar wie had daarin nou wat gedaan?

De soldaten hadden gevochten.

Mozes had gebeden, gezegend, in geloof zijn staf omhoog gehouden.

Maar twee anderen hadden hem daarbij geholpen.

Daarop was het God die de overwinning gaf.

Toch zou Hij dat waarschijnlijk niet gedaan hebben

als Mozes en zijn helpers niet doorgezet hadden

en als Jozua en de soldaten niet moedig en slim gestreden hadden.

Zo deed iedereen wat - Mozes, God, de helpers en de soldaten - opdat het goed zou komen.

En zo werkt dat nu nog steeds.

WERKZAAMHEDEN IN DE LAMBERTUSKERK - DEEL 2

Het is weer even geleden, maar in-tussen hebben we niet stil gezeten. Daarom nu deel 2 van de werkzaamheden in de Lambertuskerk. In de achter liggende periode zijn er binnen de kerk wat opbouw- en wat opruim-werkzaamheden geweest, zoals: rond Kerst staat er een Kerststal, en ook deze diende eerst van zolder gehaald te worden en weer opgeruimd.

Omdat we toch op deze zolder bezig waren hebben we ook deze zolder weer mooi opgeruimd en ontdaan van allerlei oude bouwsels en materialen. De Kerstalgroep, onder leiding van koster Frits heeft hiervoor weer flink de handen uit de mouwen gestoken.

Wellicht is het u opgevallen dat het koper weer wat meer glimt dan voorheen? Sinds oktober 2021 hebben we ook een koper-poets- groepje, met Willy Canters en Jacqueline Voermans. Deze hebben ondertussen al het koper-werk voor de tweede maal in handen gehad. En het resultaat mag er zijn ! En denkt u: "Dat is ook iets voor mij !", laat van u horen, want hoe meer zielen hoe meer vreugde, ook met koper poetsen !

Naast alle opruim-werkzaamheden zijn we ook druk doende met plannen maken.





Zo zal de entreeruimte van de kerk, een soort ontvangst- en vergaderruimte worden voor kleinere groepen. En we zijn aan het kijken of we in de kerk een ruimte kunnen creëren voor grotere groepen zoals zangkoren om te repeteren of voor een bijeenkomst met vrijwilligers etc.. Want ook voor de kerk zijn de energieprijzen gestegen . . .

En ja, de Maria-kapel is een succes, en word door velen bezocht, en er wordt zelfs voor verse bloemen gezorgd.

Maar we krijgen ook te horen: “Is de kapel voor de minder mobiele mensen niet bereikbaar???”.

Ook dáár gaan we mee aan de slag, dus nog werk genoeg !

We houden u op de hoogte, en mocht u mee willen denken of willen doen, neem dan contact op met mij, Johan Smits van de locatieraad Lambertuskerk.



DE FILM “RISEN”

Op woensdagavond 6 april heb ik de filmavond in het gemeentecentrum van de protestante gemeente in Someren bezocht. Op deze avond, die super georganiseerd was door diaken Jack Swaanen en dominee Bernadette van Litsenburg en bezocht werd door ongeveer 40 mensen, begonnen we met een broodmaaltijd, gevolgd door het kijken naar de film “Risen” (2016). Een indrukwekkende film, die een frisse kijk geeft op het verhaal van de kruisiging en opstanding van Jezus, zonder afbreuk te doen aan het verhaal dat bijna iedereen wel kent.



De film volgt het verhaal gezien vanuit het perspectief van de Romein Clavius. Heel mooi om te zien dat de hoofdrolspeler Clavius steeds meer begint te twifelen aan alles wat hij geloofde en door heel goed bij zichzelf te blijven uiteindelijk vol verwondering en bewondering, de goedheid van Yeshua = Jezus, gaat begrijpen en volgen.

Iedereen was er stil van . . .



Als afsluiting van deze mooie avond hebben we in de kerk samen het lied “Ga met God en Hij zal met je zijn” gezongen, ondersteund door orgelspel van Jannie van Leeuwen-Soethout.

Mijn grote dank gaat uit naar dominee Bernadette en diaken Jack, die ons allemaal een mooie en gastvrije avond bezorgden, op weg naar Pasen 2022 !

Marij van Horssen, 10 april 2022

GEZOCHT: PAROCHIEBLADEN EN DEKENALE BLADEN !

Heemkundekring De Vonder heeft al een groot aantal parochiebladen ingescand en gearchiveerd.

Maar dat archief is niet compleet . . .

Daarom doen we hierbij een oproep aan u.

Hebt u thuis nog oude parochiebladen liggen?

Of hebt u nog parochieblad-bestanden op uw PC staan?

We zoeken vooral:

- Parochiebladen "**Angelus**" uit het jaar **2014 en 2015**.
- Parochiebladen van de **voormalige H.Maria-Presentatie-parochie** in Asten van **1995 of eerder**.
- Parochiebladen van de voormalige **H.Jozefparochie in Asten** en **H.Antoniusparochie in Heusden**, van 2004 of eerder.
- Parochiebladen en nieuwsbrieven van de voormalige parochie **O.L.V. Presentatie in Ommel** van 2006 of eerder.

Maar ook:

!!!

Alle papieren edities of computerbestanden van "Levende Kerk".

Dit was het kwartaalblad op A4-formaat, dat jarenlang door het Pastoraal Centrum van het dekenaat Asten werd uitgegeven.

In hoeverre de bladen van Someren en Lierop al gearchiveerd zijn weten we niet, dat laten we aan de Heemkundekring over.

Hebt u de hierboven vermelde papieren uitgaves nog thuis liggen, of hebt u nog bestanden op uw computer staan, doe ze dan niet weg maar neem contact op via redactie.angelus.pbl@gmail.com .

Wij komen uw materialen graag bij u afhalen en bezorgen ze bij de Heemkundekring, zodat ze ingescand kunnen worden. We brengen ze ook weer bij u terug.

Bij twijfel: niet weggooien, maar eerst even vragen of het iets voor het archief is !





SECRETARIAAT PAROCHIELOCATIE H.ANTONIUS VAN PADUA HEUSDEN

Het secretariaat in Heusden is onlangs verhuisd naar de sacristie in de kerk, bereikbaar via de deur links van het altaar.

De openingstijden zijn iedere **dinsdag van 10.30 uur tot 11.30 uur**.

U kunt dan terecht voor het opgeven van misintenties, doopbewijs en andere vragen. Ook voor een praatje of een kop koffie bent u welkom.

Misintenties kunnen ook aangeleverd worden door een enveloppe met naam te deponeren in de brievenbus van de kerk: Vorstermansplein 14.

Wij zijn niet via telefoon of E-mail te bereiken.

U kunt via de website www.rkfranciscus.nl of het mailadres secretariaat@rkfranciscus.nl alle gegevens vinden over de Franciscusparochie.

Locatieraad en vrijwilligers parochiesecretariaat

VIERINGEN IN ONZE FRANCISCUSPAROCHIE

Zaterdag:

16.30 uur	Ommel	Rozenkransgebed
17.00 uur	Ommel	Eucharistieviering - <i>let op: tijdstip gewijzigd !</i>
18.00 uur	Someren-Eind	Eucharistieviering in 'De Einder'
19.00 uur	Heusden	Eucharistieviering of Woord- en Communieviering

Zondag:

9.00 uur	Ommel	Rozenkransgebed
9.30 uur	Ommel	Eucharistieviering
9.30 uur	Someren-Dorp	Eucharistieviering
10.15 uur	Sluis XIII	Woord- en Communieviering, in 'De Smelen'
11.00 uur	Lierop	Eucharistieviering - <i>let op: tijdstip gewijzigd !</i>
11.00 uur	Asten	Eucharistieviering

Maandag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april

Dinsdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
19.00 uur	Asten	Eucharistieviering
19.00 uur	Ommel	Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament; vanaf 19.30 uur vaak Rozenkransgebed of andere litaniegebeden

Woensdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
18.30 uur	Someren-Dorp	Rozenhoedje
19.00 uur	Someren-Dorp	Eucharistieviering (dagkapel)

Donderdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
18.30 uur	Asten	Rozenhoedje
19.00 uur	Asten	Eucharistieviering

Vrijdag:

8.00 uur	Ommel	Eucharistieviering, mei - augustus
8.30 uur	Ommel	Eucharistieviering, september - april
19.00 uur	Someren-Dorp	Eucharistieviering (dagkapel)

Volg de parochiewebsite, de kerkberichten in Het Peelbelang en 't Contact, en de mededelingen in de kerk en voor de meest actuele informatie en voor de invulling van de vieringen !

De vieringen in de Meimaand in Ommel vindt u in de Meimaand-folder.

Deze is tevens bijgevoegd als middenpagina van dit blad.



INFORMATIE H.FRANCISCUSPAROCHIE

Contactgegevens H.Franciscusparochie:

Adres Kerkstraat 2-4, 5721 GV Asten.

Telefoon secretariaat 0493 - 691315

E-mail secretariaat secretariaat@rkfranciscus.nl

Website www.rkfranciscus.nl



Openingstijden secretariaat en bibliotheek:

Maandag 10.00 – 12.30 uur

Donderdag 10.30 – 12.30 uur

19.00 – 20.00 uur

De bibliotheek is verder ook geopend na telefonische afspraak.

Pastoraal team:

U kunt een afspraak maken met één van pastores.

Pastoor Sacha Steijaert 0493 - 691315, Spoed: 06 - 10333069

pastoorsteijaert@rkfranciscus.nl

Kapelaan 0493 - 691415, Spoed: 06 - 12192197

Harold van Overbeek harold.van.overbeek@hetnet.nl

Jack Swaanen, 06 - 54955942

permanent diaken jackswaanen@rkfranciscus.nl

Spoedgevallen zijn: overlijden en dringende ziekenzalving.

Voor alle andere zaken die niet spoedeisend zijn, graag contact opnemen met het parochie-secretariaat tijdens openingsuren.

Doop / huwelijk / jubileum, of ziekenzalving zonder spoed:

Aanvragen via het secretariaat,

tel. **691315** of secretariaat@rkfranciscus.nl

MIS-INTENTIES IN ONZE FRANCISCUSPAROCHIE

Veel mensen horen graag de namen van hun overleden dierbaren. En het is goed dat we in de parochie ook aan hen blijven denken en hun namen blijven noemen. Hiervoor kunt u een misintentie opgeven voor een Eucharistieviering.

Het offer van Christus dat in de Eucharistie tegenwoordig wordt gesteld wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft zijn leven ook voor die mens gegeven. De priester kan in stilte voor een bepaalde intentie celebreren, maar het is een goede gewoonte de intenties af te lezen. U kunt mis-intenties opgeven voor een zondags-Mis, maar ook voor een door-de-weekse H.Mis.

Mis-intenties doorgeven

Opgeven van intenties kan via een envelop, onder vermelding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie verschuldigde bedrag. Het kan per locatie soms telefonisch of per E-mail. Vermeld s.v.p. ook uw eigen naam en telefoonnummer voor evt. overleg. Elke locatie heeft zijn eigen envelop.

Aanleveren gaat per locatie als volgt:

- Asten: Envelop op de pastorie
E-mail: secretariaathmp@rkfranciscus.nl
Telefonisch: 0493 - 691315
- Heusden: Opgeven op het spreekuur in de kerk van Heusden
of envelop in de brievenbus van de kerk
op Vorstermansplein 14.
- Lierop: Envelop op de pastorie
E-mail: pastorielierop@hetnet.nl
- Ommel: Envelop op de pastorie
E-mail: harold.van.overbeek@hetnet.nl

- Someren-Dorp: Envelop op Kerkstraat 16 (rechter zij-ingang kerk)
Someren-Eind: Envelop op Haspelstraat 21
Someren-Heide: Hier zijn geen vieringen meer.
Opgeven van intenties kan op de wijze van de gekozen andere kerklocatie.
Sluis XIII: Envelop bij mevr. M. Vestjens, Vaartdijk 35, tel. 0495-663363. in Someren-Eind

Stipendium / Kosten en vermelding

Een intentie kost € 12,50 per viering per naam - op ALLE locaties. Toevoeging van maximaal 4 namen bij een intentie is mogelijk, voor een meerprijs van € 2,50 per viering per naam.

Gebruikt u een envelop voor het opgeven van de intentie, doe daar dan altijd GEPAST geld in en plak hem goed dicht.

Intenties die ruim van tevoren bekend zijn worden ook bij de parochieberichten in Het Peelbelang en 't Contact vermeld.

Voor vragen of nader overleg, bel het secretariaat: 0493 - 691315 .



GEZINSBIJDRAGE EN KERKBALANS

We houden ieder jaar in januari of juni de Actie Kerkbalans, de jaarlijkse werving van fondsen voor onze parochiegemeenschap. Maar u kunt uw Gezinsbijdrage voor onze parochie het hele jaar door overmaken op rekeningnummer:
NL44 RABO 0163 6400 09 ten name van Franciscusparochie Asten.

Daarnaast heeft iedere locatie een eigen rekeningnummer:

Asten	NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. Parochie H. Maria-Presentatie, Asten
Heusden	NL62 RABO 0103 6041 54 t.n.v. Parochie H. Antonius, Heusden
Ommel	NL23 RABO 0103 6064 08 t.n.v. Parochie O.L.V. Presentatie, Ommel
Lierop	NL32 RABO 0128 8011 23 t.n.v. Parochie H. Naam Jezus, Lierop
Someren-Dorp	NL72 RABO 0148 0059 18 t.n.v. Parochie H. Lambertus, Someren-Dorp
Someren-Heide	NL46 RABO 0148 1008 64 Parochie H. Jozef, Someren-Heide
Someren-Eind	NL14 RABO 0148 0094 84 t.n.v. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming, Someren-Eind

Het is ook mogelijk om de parochie te machtigen om een vast bedrag per termijn (maand, jaar, kwartaal) over te maken.

Daarvoor kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Telefonisch via 0493 - 691315
of per mail: secretariaat@rkfranciscus.nl.

INFORMATIE PER LOCATIE

Locatie Asten: H.Maria-Presentatiekerk

Wilhelminastraat 1-3 (kerk; pastorie + secretariaat Kerkstraat 2 + 4)

Spreekuur op de pastorie te Asten: tel. 0493 - 691315
zie openingstijden secretariaat RK Franciscusparochie hiervoor.

Openingstijden van de kerk:

Maandag t/m zaterdag 9.00 – 18.00 uur wintertijd
9.00 – 19.00 uur zomertijd
(Dinsdag en donderdag is de kerk open tot na de doordeweekse H.Mis.)
Zondag 10.15 – 18.00 uur wintertijd
10.15 – 19.00 uur zomertijd

Openingstijden kerkhof ingang Kerkstraat:

Maandag t/m zaterdag 9.00 – 18.00 uur wintertijd
9.00 – 19.00 uur zomertijd
Zondag 10.15 – 18.00 uur wintertijd
10.15 – 19.00 uur zomertijd

Locatie Heusden: H.Antonius van Paduakerk

Vorstermansplein 14

**Spreekuur in de sacristie,
bereikbaar via de kerk, door de deur links van het altaar:**

Dinsdag 10.30 – 11.30 uur

Heusden heeft géén eigen secretariaat meer.

Intenties kunnen op het spreekuur worden opgegeven
of aangeleverd worden via een envelop met naam, datum en gepast
geld, in de brievenbus van de kerk.

Openingstijden kerkhof / Botanische tuin:

elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Locatie Ommel: O.L.V. Praesentatiekerk

Marialaan 16

Spreekuur op de pastorie te Ommel: tel. 0493 - 691415
in overleg met Kapelaan van Overbeek.

Openingstijden van de kerk met processiepark:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Openingstijden kerkhof ingang Hogeweg:
elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Intenties: aanvragen en betalen via de intentie-envelop in de kerk,
of persoonlijk doorgeven en betalen bij de kapelaan.
Voor plaatsing in Het Peelbelang graag een week van te voren inleveren.

Locatie Lierop: Kerk van de Heilige Naam Jezus

Offermansstraat 3

Tel. tel. 0492 - 331215
E-mail: parochielierop@hetnet.nl

Intenties: in de brievenbus van de pastorie met het benodigde geld,
of afgeven tijdens de openingstijden van het secretariaat.
Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Locatie Someren-Dorp: Lambertuskerk

Kerkstraat 16

E-mail: lambertus@rkfranciscus.nl

Intenties: in de brievenbus bij de zij-ingang van de kerk, aan de rechter-
kant (Kerkstraat 16), met het benodigde geld.
Voor plaatsing in 't Contact graag een week van te voren inleveren.

Openingstijden van de kerk:
De nieuwe kapel aan de linkerzijde van de kerk
is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur !

Locatie Someren-Eind: Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.

Someren-Eind heeft géén eigen pastorie, secretariaat of kerk meer.
Algemeen telefoonnummer van deze locatie is: 06 - 17482545 .

Iedere zaterdag om 18.00 uur H. Mis in gemeenschapshuis De Einder,
Einderplein 1, ingang Lambertusstraat.

De Lambertuskapel van Someren-Eind bevindt zich aan Brugstraat 1.
En de Mariakapel vooraan op het kerkhof aan de Lambertstraat.

Intenties: in de brievenbus van Haspelstraat 21, Someren-Eind,
of telefonisch op bovenstaand nummer.

Voor plaatsing in 't Contact a.u.b. een week van te voren inleveren.

Openingstijden kerkhof Lambertusstraat + Mariakapel:

Zomertijd 9.00 uur tot 20.00 uur.

Wintertijd 9.00 uur tot 17.00 uur.

Locatie Someren-Heide: St.Jozef.

Someren-Heide heeft géén eigen pastorie, secretariaat, kerk
of vieringen meer.

Algemeen telefoonnummer van deze locatie is: 06 - 38901372 .

Het opgeven van intenties vanuit Someren-Heide loopt via een andere
kerk in een locatie naar keuze, waar deze intenties gelezen worden.

Openingstijden begraafplaats St.Jozef + St.Jozefkapel, Herdersveld 2:
elke dag van 9.00 tot 19.00 uur.

Locatie Sluis XIII: St. Lambertuskapel.

Sluis XIII is een zelfstandig buurtschap en ook een locatie van onze
parochie.

De locatie is gevestigd in **Buurthuis "De Smelen"**,
Landbouwstraat 5, Someren-Eind.

Op dat adres vindt u ook de Lambertuskapel van Sluis XIII.

De vieringen zijn elke zondag in "De Smelen".

Intenties opgeven bij mevr. M. Vestjens, Vaardijk 35, tel. 0495-663363.