



# FRANCISCUS

samen Kerk | samen sterk

Om mee  
te nemen!

P. 6 - 7

Stefan Schevers:  
'Ik kijk  
vanuit hoop'

oktober 2022

P. 4  
Someren-Eind hoeft  
de Mis niet te missen

P. 5  
Het bestuur stelt  
zich voor

P. 8  
De KBO op bedevaart  
naar Ommel

P. 11  
Ter sprake:  
Gezien worden



# Nieuwe stijl

Pastoor Sacha Steijaert



Voor u ligt de eerste versie van het parochieblad 'nieuwe stijl'. Vorig jaar heeft de redactie een vragenronde gehouden onder de lezers. Er was een grote respons van de lezers met veel goede opbouwende opmerkingen en ideeën over de naam en de inhoud van het blad. Parochianen gaven terecht aan dat de oude naam *Angelus* niet de lading dekte voor de hele parochie. Lezers konden nieuwe namen aandragen. De naam met de sterkste papieren was toch wel *Franciscus*. Een en dezelfde naam voor parochie en blad. Dit maakt duidelijk: het blad is er voor de hele parochie.

Het blad verschijnt in kleur met foto's. Aantrekkelijk om te lezen. Ook wilden lezers meer artikelen over geloofsverdieping, activiteiten en verhalen over en door parochianen. Deze wens gaat niet goed samen met de gewoonte om veel vaste informatie op te nemen zoals vieringen, openingstijden, telefoonnummers, enzovoort. Daarom heeft de redactie besloten om per jaar 5-6 maal een **parochieblad** uit te geven en eenmaal een **parochiegids** met vaste informatie. De gids is te vergelijken met de jaarlijkse gemeentegids.

## Frisse moed

Onze parochie is relatief kort één. Het kost tijd om besef en gevoel van eenheid te laten groeien en vrucht te laten dragen. Samen vormen we de Kerk,

het Lichaam van Christus. Om beter te begrijpen wie wij zijn voor God en elkaar, maar ook om meer te groeien in gemeenschap vanuit Christus, is het van belang dat christenen zich laten vormen. Om te leren, om gevormd te worden. Door elkaar maar vooral door Jezus Christus zelf. Het zal een accent voor de komende jaren zijn.

Graag biedt het pastorale team een programma aan voor het werkjaar september '22-juli '23. Hier komen de benodigde *gemeenschapsopbouw* en *vorming* samen. Het programma vindt u in de parochiegids en op onze website. In deze editie van *Franciscus* brengen we graag de filmavonden *Sycamore* onder de aandacht. Van harte aanbevolen.

Toen de inhoud van deze editie *Franciscus* al werd geschreven, kwam er bericht vanuit het bisdom: "per 1 oktober komt er een nieuwe priester voor de hele parochie". Goed nieuws en een uitgelezen kans om in deze eerste editie de nieuwe priester meteen aan u voor te stellen. Wij zijn heel blij met zijn komst.

We beginnen dit nieuwe werkjaar 2022-2023 met frisse moed en vertrouwen in een sterkere toekomst voor onze heilige Franciscusparochie. Veel leesplezier toegewenst!

Alle goeds en Gods zegen,  
Pastoor Steijaert

## COLOFON

NR 1 | OKTOBER 2022

FRANCISCUS is het parochieblad van de Franciscusparochie Asten-Someren.

Nieuws en kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk 18 november aanleveren bij de redactie per mail. De redactie behoudt zich het recht om artikelen te bewerken of niet te plaatsen.

Omslag:

Stefan Schevers, de nieuwe parochiepriester.

Foto: Wim Koopman

Redactie:

Patricia Willems

Arnold Spijker

Luuk van den Einden

Contact:

[parochieblad@rkfranciscus.nl](mailto:parochieblad@rkfranciscus.nl)

## Werk aan de Lambertuskerk

### Johan Smits

Er is weer onderhoud aan de Lambertuskerk geweest. Dat gebeurde dit keer hoog en droog: we moesten omhoog om het droog te houden, want door het stormachtige weer was er wat schade op het dak en lag er blad in de goten. In zo'n geval dien je dan een hoogwerker te laten komen voor de werkzaamheden.



Daarnaast is er weer een bijzondere afbeelding van Maria in de kerk terechtgekomen. Het betreft een wandkleed gemaakt door Pieter Wiegiersma (1920-2009), dat in de Pauluskerk heeft gehangen. We gaan nog op zoek naar een mooie plaats en achtergrondinfo over dit wandkleed. Wellicht kent u iemand die meer weet? Ook zou de locatieraad graag een foto krijgen om te zien waar het kleed vroeger hing.



Foto: Siris

## Pater Zwirs schenkt scootmobiel

Op initiatief van pater Jan Zwirs heeft het Missiehuis in Teteringen een scootmobiel gedoneerd aan dorpscoöperatie Lierop Leeft. De scootmobiel kan op uitleenbasis gebruikt worden door inwoners van Lierop. Op 8 augustus is het voertuig opgehaald door Anita en Frits Hurkmans.

## Contactloos betalen in Ommel

Sinds augustus is het in de kerk in Ommel mogelijk om contactloos te betalen. Naast de Mariatroun staat een betaalzuil die het mogelijk maakt om met een bankpas te betalen. Het principe is ongeveer gelijk aan het contactloos betalen in de winkel. Zo kunnen bezoekers ook een kaarsje aansteken als ze geen kleingeld op zak hebben, of een gift doen aan de parochie.

## St. Antoniuskoor 100 jaar

Het St. Antoniuskoor uit Heusden bestond op 1 september honderd jaar. Daar is uitgebreid bij stilgestaan. Zes jubilarissen zijn met een bloemetje gehuldigd. Het koor vierde een 12,5-jarig lidmaatschap, drie 25-jarige en twee 40-jarige lidmaatschappen.

## 't Lievenhuis ingezegend

Op 19 augustus is 't Lievenhuis in Asten officieel in gebruik genomen. Dit appartementencomplex staat op de plaats waar voorheen het verpleegtehuis Bartholomeus stond. Vroeger zorgden de Zusters van Liefde voor dit huis.

Ter herinnering aan die achtergrond is in het gebouw een Mariaplaquette aangebracht. Diaken Jack Swaanen heeft de plaquette diezelfde dag gezegend.

Zie de site voor meer en uitgebreidere berichten:  
[www.rkfranciscus.nl](http://www.rkfranciscus.nl)



# Someren-Eind hoeft de Mis toch niet te missen

*Luuk van den Einden*

**Even dreigde Someren-Eind voorgoed zonder vaste eucharistieviering te blijven. Toch is het gelukt om een maandelijkse Mis te behouden.**

Op kerkelijk gebied kent Someren-Eind een geschiedenis van verliezen – en weer terugkrijgen. In 2013 werd de O.L.V. Tenhemelopnemingskerk gesloopt. Een jaar later kreeg de parochie een ruimte in gemeenschapshuis De Einder. De afspraak was dat de parochie iedere zaterdagavond in de grote zaal de Mis mocht vieren; een andere ruimte diende als sacristie.

Eerder dit jaar moest het pastorale team het aantal Missen inperken vanwege het vertrek van kapelaan van Overbeek en pater Zwirs. Aangezien zij driekwart van de vieringen in Someren-Eind verzorgden, moest het dorp opnieuw inleveren.

## Groot probleem

In de eerste instantie zouden alle Missen in De Einder vervallen. Maar dan zou er een groot probleem ontstaan. Volgens de afspraken met de gemeente moet er minstens twaalf keer per jaar een viering in het gemeenschapshuis plaatsvinden. Gebeurt dat niet, dan moet de parochie de ruimte opgeven.

Om dat te voorkomen, sprak pastoor Steijaert met de parochianen in Someren-Eind af om eens per maand een doordeweekse viering in De Einder te houden. Daarmee wordt het minimumaantal precies gehaald en hoeft de parochie het gemeenschapshuis niet te verlaten.

## Behoeft

“We waren heel blij met dit voorstel van de pastoor”, vertelt Nelly van Houts-Koppen, lid van de locatieraad Someren-Eind. “Nu kunnen bijvoorbeeld uitvaarten gehouden worden in de eigen omgeving. Ook



*Foto: Nelly van Houts-Koppen*

speciale gelegenheden als de Eerste Heilige Communie en de Mis met het gilde kunnen blijven doorgaan.” Volgens Nelly is er in het dorp een grote behoefte aan Missen in de eigen omgeving, met name onder de oudere kerkgangers. “Ze wonen dicht bij het gemeenschapshuis en komen met hun rollator of scootmobiel naar de Mis. Naar de kerk in Someren of Asten gaan is voor hen vaak lastiger, daarom is het fijn dat er nog iets is.”

“Dit is ook goed voor het geloofsleven in het dorp”

## Houvast

In september is de eerste maandelijkse Eucharistieviering in De Einder gehouden. Die vindt telkens op de eerste maandag van de maand plaats om negen uur 's ochtends. De ruimte die voorheen als sacristie gebruikt werd, is omgetoverd tot vaste kerkruimte met plaats voor vijftien tot twintig personen.

“Ik persoonlijk ben tevreden met de oplossing en ik denk dat mijn collega's van de locatieraad dat ook zijn”, zegt Nelly. “Het biedt houvast dat het in de eigen gemeenschap blijft. Dat is ook goed voor het geloofsleven in het dorp.”

# Het bestuur stelt zich voor

Myriam van den Einden-Geerts

**Veel parochianen weten niet wie er in het kerkbestuur zitten en wat het kerkbestuur precies doet. In deze eerste rubriek vertellen we globaal wat het kerkbestuur doet en wie er in zitten. In volgende edities houden we u op de hoogte over zaken die in de parochie spelen.**

Pastoor Steijaert is de **voorzitter** van het kerkbestuur. Hij houdt het grote geheel in de gaten en neemt samen met de andere bestuursleden beslissingen die de hele parochie aangaan.

Samen met de vicevoorzitter en de secretaris vormt hij het dagelijks bestuur. Zij zullen, indien nodig, snel reageren als er dringende zaken zijn, die daarna meteen naar de andere bestuursleden en zo nodig naar de locatieraden gecommuniceerd worden.

De **vicevoorzitter** houdt zich bezig met de algemene zaken. Onze huidige vicevoorzitter, Sandra de Vreede, heeft onder andere ook de portefeuille **personeel en vrijwilligers** in haar pakket.

De **secretaris** stelt in samenspraak met de pastoor en de vicevoorzitter de agenda op, notuleert tijdens de vergadering en verwerkt deze notulen. De post is ook een van de taken. Het secretariaat van de parochie is, in tegenstelling tot wat veel parochianen denken, geen taak van secretaris Myriam van den Einden.

Er gaat erg veel geld om in een parochie. Frans Raijmakers, onze huidige **penningmeester**, gaat hierbij vooral over het grote geheel. De beheerders van de bankpassen per locatie leggen verantwoording aan

hem af.

Voor de kerken en andere **gebouwen** van de parochie zit Wesley Duis in het bestuur. Hij heeft kennis van gebouwen en alles wat er mee te maken heeft. Ook zaken als de verwarming, orgels en banken vallen onder zijn hoede.

De beheerders van de **parochiebegraafplaatsen** worden in het bestuur vertegenwoordigd door Wilma van den Boomen. Zij is enkele maanden terug toegetreten omdat het kerkbestuur het belangrijk vindt dat alles omtrent de kerkhoven goed geregeld wordt.

Dan is er nog een portefeuille die helaas momenteel door niemand beheerd wordt. Het gaat om **communicatie en PR**. Daarvoor hebben we iemand nodig die communicatief sterk is en weet hoe hij of zij om moet gaan met, soms lastige, vragen die gesteld worden door onder andere journalisten.

Zoals u ziet is het leiden van een parochie niet iets wat je “*effe tussen de soep en de erpel*” doet. Er wordt tijdens de vergaderingen goed nagedacht, flink gediscussieerd en van alle kanten bekeken wat het beste is voor de hele parochie. Daarbij moeten wij ook altijd in het achterhoofd houden of het in lijn is met het bisdom. Soms moeten we onze beslissingen daarop aanpassen.

Hopelijk bent u nu iets meer op de hoogte van wie er in het bestuur zitten en wat die mensen doen.

## Communie en Vormsel

De scholen zijn weer begonnen. Dat betekent dat ook dat het pastoraal team is begonnen met de voorbereidingen van de 1e H. Communie en het H. Vormsel. De exacte data van de vieringen en voorbereidingen zijn nog niet

bekend, maar we zijn volop bezig om in alle locaties de data zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De kinderen die de Communie en het Vormsel ontvangen, worden hier natuurlijk goed op voorbereid. Data en tijden kunt u te zijner tijd vinden op de website.

Via school ontvangt u binnenkort een mail over de manier van aanmelden. Op de website van de parochie kunt u deze info natuurlijk ook vinden. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met diaken Jack Swaanen: [j.swaanen@rkfranciscus.nl](mailto:j.swaanen@rkfranciscus.nl)  
06 54955942



A photograph of a man with short, light brown hair and a mustache, wearing a light blue long-sleeved shirt. He is holding a white cup to his lips with his right hand and looking off to the side with a thoughtful expression. The background is a plain, light-colored wall.

## Eindelijk een nieuwe priester: 'Als Kerk moeten we aanwezig zijn'

*Tekst: Arnold Spijker | Foto's: Patricia Willems*

**Sinds 1 oktober is onze parochie met Stefan Schevers een priester rijker. Hij kijkt ernaar uit om zijn talenten voor de gemeenschap in te zetten: "Samen moeten we de parochie dragen."**

Vorig jaar werd Stefan Schevers uitgezonden naar de Heilige Willibrordusparochie te Eersel. Echter, daar speelden de gevolgen van een auto-ongeval en wat corona-naweeën op, waardoor hij noodgedwongen een herstelperiode moest inbouwen. Nu komt hij vanuit Eersel bij ons. Stefan Schevers zal nu het pastorale team van de Franciscusparochie komen versterken. Zijn woonplaats wordt Ommel, maar de bisschop heeft hem voor heel de parochie aangesteld. Stapsgewijs zal hij ingezet worden.

Pastoor Steijaert en Stefan Schevers zijn geen onbekenden voor elkaar. Van 2016 tot 2018 hebben zij samengewerkt in de parochie Heilige Franciscus in Kerkdriel, in de Bommelerwaard.





### **Stefan Schevers in het kort:**

Geboren: 28 november 1975 in Esch

Afgestudeerd (theoloog/geestelijk verzorger): 2007

Diakenwijding: 8 november 2008

Priesterwijding: 6 juni 2009

2009-2011 H. Christoffelparochie Dreumel

2012-2018 H. Franciscusparochie Bommelerwaard

2018-2021 H. Willibrordusparochie Gemert-Bakel

2021-2022 H. Willibrordusparochie Eersel

### **Wat verwacht u van uw eerste tijd in onze parochie?**

“In de eerste plaats mensen en hun behoeften leren kennen. Ik wil daarbij helpen door stapsgewijs op zoek te gaan naar gemeenschappelijke waarden. Als Brabander houd ik van contacten. Probeer de talenten van mensen te herkennen, om zo een gemeenschap op te bouwen waar mensen een plaats innemen vanuit hun authentieke zelf. Ik wil er voor het geheel zijn. Ik hoop mensen aan de parochie te kunnen binden. Samen moeten we de parochie dragen.”

### **Wat zijn uw eigen talenten?**

“Inlevingsvermogen en verbondenheid. Ik wil graag een aanspreekpunt zijn voor mensen. Ik vind het belangrijk voldoening te vinden in dat wat bij je past, en ervaren dat die talenten ook verbonden kunnen zijn met de Kerk.”

### **Waarom bent u priester geworden?**

“Dat ‘waarom’ fluctueert. Roeping is ook liefde voor de Kerk, zoals emeritus-bisschop Hurkmans mij ooit meegaf. Ik heb ontdekt dat ik een intuïtie ontvangen heb om anderen te leiden naar het geheim van God. Dat is genade. Ik probeer dat uit te stralen. Ook heb ik ontdekt dat ik graag mensen help, bijvoorbeeld om zichzelf weer te hervinden.

Ik vind het belangrijk dat voor een mens geldt: ‘je bent wie je bent’. Ik ben opgegroeid in een familie met boerenwortels. Boeren kunnen vaak eenvoudig gelukkig zijn op de plek waar ze zijn. Voor de boer geldt dat je kunt zijn ‘wat je doet’. Dat is ‘authenticiteit’: zijn wie je bent. Als priester kan ik daar op een geïnspireerde wijze een bijdrage aan leveren.”

### **Wat is uw connectie met de heilige Franciscus, de patroon van onze parochie?**

“Ik heb weleens een film gezien over Franciscus die als soldaat in gevangenschap zat. Hij beseftte: ik moet een wending maken in mijn leven. Als je leeft in de geest van Franciscus, ga je voor een andere stijl. Zo is het belangrijk om eerst armoede te aanvaarden en te beseffen dat je eigenlijk al rijk bent. Die ontdekking vind ik religieus. Dat gaat om de bewustwording waar we dankbaar voor kunnen worden.”

### **Wat heeft de Kerk nodig, denkt u?**

“Authenticiteit. Als Kerk moeten we aanwezig zijn. We moeten elkaar leren waarderen: ons aanvallende oordeel over mensen opschorten en leren delen in Gods blik op mensen. We worden uitgenodigd ons leven te zien als een antwoord op Zijn blik. Laat ons proberen te leven met een geduldige blik van hoop, ons realiseren dat opbouw keuzes vraagt. Laten we leven en denken vanuit het hart en samen verdieping zoeken. We moeten als Kerk de mogelijkheden zien. Ik kijk vanuit hoop. Daarbij gaat het ook om moed. We moeten de overtuiging hebben dat er een gemeenschap kan groeien over dorpsgrenzen heen.”



*Stefan Schevers werkte twee jaar samen met pastoor Steijaert in de Bommelerwaard.  
Foto: Wim Koopman*

## Parochieavonden en *Sycamore*

Pastoor Steijaert

Deze zomer zijn we gestart met parochieavonden. Iedere eerste dinsdag van de maand is er een activiteit waar ontmoeting en leren centraal staan. Dit werkjaar bekijken we de filmreeks *Sycamore*. Korte filmpjes over wezenlijke onderdelen van ons geloof. Bijvoorbeeld: ‘wie is Jezus Christus?’ en ‘op zoek naar geluk?’. Tussendoor pauzeren we voor vragen: waar ging het over en wat betekent dat voor mij? Sinds de start zijn er vijf avonden met een hoge opkomst geweest.

“Het fijne van zo’n avond is dat er jongeren en ouderen aanwezig zijn. In alle respect kun je dingen met elkaar delen, als je dit wilt. Niks moet. En daarbij is ’t ook gewoon een gezellige avond.”  
(Tiny Claessens, Someren)

Deze avonden nodigen mensen uit om in alle vrijheid te spreken over hun geloof. Als katholieken zijn we dat niet altijd gewend, terwijl het vaak toch diep zit.

“Het geloof kun je beleven als een gave of talent. Dat onderschatten we wel eens. We denken meer dan dat we uitspreken.”  
(Jacqueline van Lier, Asten)

Ook de combinatie van samen leren en ontmoeten doet mensen veel. Het verdiept het eigen geloofslven en laat beseffen dat we een geloofsgemeenschap vormen die onze woonplaatsen overstijgt.

“Deze avonden zijn een stimulans om met meer aandacht aan ons geloof te werken. Om ons te bezinnen op wat God met ons voorheeft en hoe we Hem kunnen vinden. Het is fijn ons op deze manier verbonden te voelen met de andere parochianen. Via hen hoorden we God spreken.”  
(Joep en Els Coppens, Vlierden)

Met de filmreeks *Sycamore* biedt onze parochie een mooie gelegenheid voor geloofsverdieping en voor parochianen uit diverse dorpen om elkaar te ontmoeten. Iedereen is welkom. In de parochiegids 2022-2023 en op de website staat het hele *Sycamore*-programma weergegeven. Tevens hangen in alle kerken informatieposters.

Dit jaar zijn er nog meer activiteiten die uitnodigen tot verdieping en verbinding met elkaar en God. Deze staan ook in de parochiegids 2022-2023.

## Met vertrouwen en hoop verder gaan

Arnold Spijker

**De KBO-kringen van Someren, Asten en Deurne gingen op Maria Tenhemelopneming op bedevaart naar Ommel.**

Er valt plotseling een stilte in de volle kerk. Pastor Kalb is er niet. Hoe kunnen we nu beginnen? In het leven gaat het soms anders dan we denken. Misschien helpt het als

we alvast een Marialied zingen? Het koor uit Heusden kiest een eerste lied.

Een zucht van opluchting: gelukkig, daar is de pastor. Hij had autopech. Iets verlaat kan de viering alsnog beginnen.

Achter het altaar hangen talrijke vlaggen. De Bedevaartkring Asten/Deurne/Someren organiseert deze bedevaartsmis al vele jaren. Een traditie die niet is weg te denken. Deze bedevaart geeft velen bemoediging en de kracht voor in het dagelijks leven.

Tijdens deze viering wordt een be-



devaartskars gewijd. Deze wordt in de kerk bij het altaar gezet. De kaars wordt op verzoek aangestoken. De brandende kaars biedt troost, hoop en vertrouwen.



# Lieropse kerken en kapellen

*Heemkundekring De Vonder - Johan Smits*



*De oude kerk van Lierop. Uit het archief van de heemkundekring.*

Het recht om een pastoor te benoemen, wordt het patronaatsrecht genoemd. In de middeleeuwen was de bisschop niet de enige die dit patronaatsrecht had. Het patronaat van de kerk (of de kapel, dat is niet bekend) van Lierop berustte beurtelings bij twee edellieden. In 1155 verleende Gerard de Werd dat recht met de helft van de bijbehorende belasting aan de abdij van Floreffe (België). Willem van Stakenborgh, heer van Asten en Lierop, deed in 1306 afstand van zijn recht aan Renier, provisor van Postel (een abdij die onder die van Floreffe viel). Vanaf toen werd het godshuis afhankelijk van Floreffe.

In 1682 ging het patronaat over naar de abdij van Postel. In 1360 scheidde de parochies van Asten en Lierop; het gezamenlijke patronaat bleef bestaan tot in de zeventiende eeuw. Postel behartigde de herderlijke zorg over Lierop tot 1938. Toen stierf de laatste pastoor, Michael van Elswijck uit Boxmeer.

## Oude tekening

In de oude pastorie hing nog een tekening uit 1739 van de oude kerk, die tussen de Florastraat en de Van Dongenstraat stond. Een oude muur is het enige wat

er nog van over is gebleven. Deze kerk werd gesloopt in 1898 na de bouw van de huidige koepelkerk.

## Kerken en kapellen

Over de stichting van de eerste kerk van Lierop zijn geen gegevens bekend. Dat moet voor of omtrent 1155 hebben plaats gevonden. Deze kerk was gewijd aan de H. Zaligmaker. Ook wordt later Sint Willibrordus als patroonheilige genoemd. De nu nog bestaande gilden O. L. Vrouwe der Zeven Weeën en St. Antonius komen voort uit de oorspronkelijke verering aldaar.

Verder is er een vermelding van een kapel in Hersel, toegewijd aan de H. Nicolaus. Die had twee altaren gewijd aan de H. Maagd Maria. Deze kapel was vanaf 1648 in gereformeerde handen. Na 1672, toen katholieken hun geloof niet meer openbaar mochten uitoefenen, weken Lieropse katholieken uit naar een schuurkerk in Achterbroek.

De bouw van de huidige kerk werd gestart in het najaar van 1890 naar een ontwerp van architect Karl Weber uit Roermond.

*Informatie uit het boek Lierop 825 jaar.*

# Sacramentje halen

*Diaken Jack Swaanen*



Toen ik ruim veertig jaar geleden in het onderwijs begon had je op elke basisschool (toen nog lagere school) een speciale juffrouw of meester. Deze juf of meester moest goed kunnen zingen, goed kunnen organiseren, een voorbeeldig persoon zijn en regelmatig naar de kerk gaan. U zult zich misschien afvragen waarom dat dat zo'n speciaal iemand moest zijn.

Deze leerkracht was namelijk de "Eerste Communiejuf of -meester" van de tweede klas, nu groep 4. In vroeger tijden was het de gewoonte dat alle kinderen uit de eerste of tweede klas hun Eerste Heilige Communie deden. De voorbereiding werd dan gedaan door die speciale juf of meester. Toen ik zelf in het basisonderwijs werkte, zag je de scheuren ontstaan in deze traditie. Er waren kinderen in de klas die hun "kmunnie" niet deden. Vaak werd er dan schande over gesproken, maar naarmate de jaren verstreken werd het een steeds normaler fenomeen.

## Gelovig opvoeden is niets anders dan God een plaats geven in het dagelijks leven

De voorbereiding van de communie werd later ook niet meer gedaan op school: die taak werd overgenomen door de communiewerkgroepen. Deze werkgroepen hebben zich volop ingezet om de kinderen voor te bereiden op het sacrament van de Eucharistie, zoals de Eerste Heilige Communie ook wel wordt genoemd.

### **Gelovig opvoeden**

Ouders kiezen er in de huidige tijd zelf voor om hun kind de Communie te laten doen. Het vanzelfsprekende is er niet meer. Het is een weloverwogen keuze om hun kinderen gelovig op te voeden.

In onze huidige tijd klinkt dit een beetje zwaar: "je

kind gelovig opvoeden". Voor veel mensen klinkt dit alsof je dan elk weekend in de kerk moet zitten en voor het eten en slapen gaan "Onze-Lieven-Heer van het kruis moet bidden". U begrijpt wel dat het natuurlijk niet zo zwaar is. Gelovig opvoeden is eigenlijk niets anders dan God en Jezus een plaats geven in het dagelijks leven.

Om een kind gelovig op te voeden moet je natuurlijk wel weten wat Jezus ons te vertellen had. De meeste mensen kennen wel de verhalen zoals het kerstverhaal en het lijdensverhaal. Beloken Pasen, Pinksteren en Hemelvaart worden al wat moeilijker. Als we het gaan hebben over "zonde en vergeving", "de Heilige Geest" en "God ervaren in je leven" dan wordt het voor sommigen wel heel erg ingewikkeld.

### **Betrokkenheid**

Je kind gelovig opvoeden betekent ook: zelf gelovig zijn, zelf willen leren over het geloof, maar ook je geloof ervaren in het dagelijks leven. Met het bovenstaande in het achterhoofd is de Eerste Heilige Communie meer dan alleen "een sacramentje" halen in de kerk. Het is samen met je kind ontdekken wat geloven nou eigenlijk betekent. Het betekent ook dat je je als ouder betrokken toont bij de voorbereiding. Misschien nog wel belangrijker dan de betrokkenheid: kennis over het geloof!

De parochie biedt u daarom het komende jaar tal van mogelijkheden om op een laagdrempelige manier opnieuw kennis te maken met ons aloude geloof. Door middel van gespreksavonden, informatieavonden en parochieavonden gaan we met elkaar in gesprek en ervaren we weer de (meer)waarde van ons geloof in deze moderne, turbulente tijd.

U bent hierbij van harte welkom!



## Gezien worden

Patricia Willems

Het kan zomaar gebeuren: sta je met de auto in Stiphout, heeft de accu er geen zin meer in. Dus even de wegenwacht bellen. Via vier, vijf telefoonmenu's kwam ik op de site terecht, en toen was het zo gepiept. Daarop volgde elke vijftien minuten een sms'je. "Het is op dit moment erg druk", "We doen ons best om u te helpen", "We zijn ons ervan bewust dat u nog steeds wacht".

Zeer correct, maar ook psychologisch doordacht. Je hoeft niet boos te worden en wéér te bellen. Het werkte verzachtend. Ik wist: ja, ze zien me nog steeds!

### Zonnestralen

Gezien worden is iets waardevols. Iedereen wil gezien worden. Mensen willen bijdragen aan de samenleving. Ze willen dat hun belangen serieus genomen worden. Protesterende boeren willen gezien (en gehoord) worden. Natuurbeschermers ook. Pubers willen erkend worden. Zorgafnemers willen als mens gezien worden en niet als cliëntnummer. Het is belangrijk om anderen echt te zien. Meer van binnen.

Denk maar aan de mensen die bij de zorgcentra buiten, in de hal of voor het raam, alleen maar wat zitten te kijken. Verwachten ze bezoek? Of misschien juist niet? Als je naar hen zwaait, zwaaien ze terug. Misschien is dat, afgezien van de zorg zelf, hun enige menselijke contact op zo'n dag.

Zelf was ik onder de indruk van een ontmoeting met een oud vrouwtje dat met een heel boos gezicht rondliep. Tot we even een praatje met elkaar maakten.

Haar gezicht klaarde op, zoals zonnestralen tevoorschijn komen na een donderbui. Een lieve, vrolijke lach verscheen. Het aardige mens was de weg kwijt.

Zo blijft er ook veel verborgen achter het oppervlakkige praatje: "Hoe gaat het?" – "Goed hoor." Een vriend vroeg toen ooit eens aan mij: "En hoe gaat het nou *echt* met je?" Zien en luisteren gaan zo in elkaar over.



Foto: Victoria Borodnova/Pexels

### Wegenwacht

En daar zijn we nou net voor geschapen. We zijn gemaakt en bedoeld als beeld van God. Ook als geen mens je ziet, mag je weten dat God alles wat er in je omgaat tot in detail volgt. Zelfs dingen waar jij je nog niet eens van bewust bent. Als jij dat dan weer ziet, is dat troostrijk en bemoedigend.

Maar het is evenzogoed eenzaam als er naast God niet ook mensen dicht bij je staan. Je mag anderen

daar om vragen, al zal geen mens ooit alles kunnen begrijpen wat je denkt en voelt. Alles begrijpen kan alleen God. Maar alle beetjes helpen: we mogen zien en luisteren in Zijn Naam. Je helpt de ander ermee vooruit, als een geestelijke wegenwacht.

Ook als geen mens je ziet, mag je weten dat God alles wat er in je omgaat tot in detail volgt





# Frank + Francy

Tekst: Patricia Willems | Illustraties: Susanna Hüsstege

## Is er méér?

**WHAM!** De deur van de kamer vliegt open en Frank rent naar binnen.

Voor zijn voeten komt een voetbal de kamer binnen stuiten.

Over de bank heen, tegen de tafel, en tegen papa's kopje.

**RINKELDEKINKEL!**

Gelukkig heeft papa zijn koffie al op.

"Frank", roept papa, "Niet met die bal in huis!"

"Maar ik wil prof worden en ik ken een hele goeie truc", protesteert Frank.

"Die mag je laten zien", antwoordt papa, "buiten op het veldje."

Hij raapt het kopje van de grond,

en de bal onder zijn stoel vandaan, en neemt hem mee naar de gang.

Daar staat de kast van de kinderen.

Maar als hij de deur opendoet, ontstaat er een lawine.

Vooral van spullen van Francy.

Want Frank is meestal alleen met zijn voetbal bezig.

Rugzakjes, stuiterballen, skates, barbies, spring-elastieken, stoepkrijt...

Het is een enorme troep in de gang.

"Francy", roept papa, "Kom je rommel hier eens opruimen!"

Francy stommelt de trap af.

"En je hebt ook twee paar skates", zegt papa.

"Zullen we die oude maar weg doen? Je hebt toch al zoveel speelgoed."

"Wegdoen?!" protesteert Francy.

"Echt niet! En mag ik een rugzakje met paarden?"

Alle meisjes uit mijn klas hebben een rugzakje met paarden."

Papa denkt na.

"Wij moeten eens praten. Kom maar even allebei op de bank zitten."

En hij pakt een boek.

"Leuk!" denken Frank en Francy, "Voorlezen! Of foto's kijken!"

Maar dit boek kennen ze niet. Het is een kinderbijbel.

"Kijk", zegt papa. "Jullie denken nu aan beroemd worden, en aan spullen.

Maar er is méér. Er is een God, die woont in de hemel.

Hij laat ons zien wat echt belangrijk is.

Als je rijk of beroemd bent, ben je nog geen goed mens.

Daarover gaan de verhalen in dit boek."

Frank slaat een paar bladzijden van de kinderbijbel om.

Maar hij kent de verhalen niet en snapt er niets van.

Francy kijkt stilletjes voor zich uit. Een God in de hemel? Ze loopt naar het raam en kijkt naar de lucht.

"Papa, waar is die God dan?" vraagt ze.

"Kom maar", zegt papa, "dan gaan we samen een verhaal lezen."

