



# FRANCISCUS

samen Kerk | samen sterk

Om mee  
te nemen!



Op weg naar Bethlehem  
Advent en Kerstmis 2023

december 2023

P. 4  
Rooster  
kerstactiviteiten

P. 6-7  
Twee jongeren over  
hun doopsel

P. 8  
FlitsToer  
Heusden

P. 9  
Een kerstgroet  
uit Brazilië

# Verrast

*Pastoor Sacha Steijaert*



Soms kun je ineens verrast worden. Vorig jaar meldde zich een jonge vrouw van 21 jaar bij mij die graag katholiek wilde worden. Een paar maanden later was het alweer raak. Wederom een jonge dame, maar nu van 17 jaar, vroeg mij of ze gedoopt mocht worden. Allebei hadden ze hun eigen redenen om dit aan mij te vragen. Logisch, want ieder mens is anders. Maar één ding hadden ze gemeen. Ze waren op een of andere manier aangeraakt door God en die legde in hun hart het verlangen om bij zijn Kerk, de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, te horen. Een concreet verlangen om opgenomen te worden in deze gemeenschap. Heel bijzonder. U kunt in deze editie van het parochieblad kennismaken met deze jonge vrouwen en hun bijzonder verhaal: Isis en Eline. Ze vertellen over hun motivaties en hun weg naar het doopsel. Isis is al gedoopt en Eline wordt op Eerste Kerstdag gedoopt.

Een concreet verlangen vanuit het hart. Ons katholieke geloof is ook heel concreet en speelt als het goed is een rol in het dagelijks leven. Dat kan ook niet anders, omdat de basis van ons christelijke geloof de Menswording van Gods Zoon is. In Jezus komt God heel dichtbij. Hij wordt heel concreet aanwezig in onze wereld en in onze levens. We mogen binnenkort weer Kerstmis vieren. Helemaal terug naar de essentie van ons geloof. Een almachtige God die zichzelf heel klein maakt en onder ons komt. Uit pure liefde en bekommernis. En dat vieren we samen met heel

veel christenen ter wereld.

We vieren hetzelfde, maar overal zorgen lokale culturen en gewoontes toch weer voor andere accenten en belevingen. Pater André Heijligers, die afgelopen jaar zijn 35-jarig priesterjubiläum vierde in de kerk van Ommel, schrijft over de viering van Kerstmis in Brazilië, het land waar hij al lang leeft en werkt als priester. En in deze editie vindt u ook een artikel over een ander priesterjubiläum. Dat van pastoor Jan Bakker, die afgelopen jaar 70 jaar priester was. Een grote mijlpaal en een leven van dienstwerk aan mens en Kerk.

Met Kerstmis zijn er in alle kerken van onze parochie natuurlijk de eucharistievieringen op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag. Maar ook zijn er in de dagen voorafgaand aan Kerstmis een aantal gebedsvieringen speciaal voor de leden van de Astense Gehandicaptenvereniging en de bewoners van De Lisse en Sonnehove. Tevens zijn er in december ook weer diverse kerstconcerten in kerken in onze parochie. En op Eerste Kerstdag zal diaken Swaanen 's middags weer het kerstverhaal voorlezen bij de kerststal in de kerk van Asten. U vindt het overzicht van dit alles verderop in deze editie.

Ik wens u alvast een heel Zalig Kerstmis.

Groeten en Gods zegen,  
Pastoor Steijaert

## COLOFON

JAARGANG 2 - NR 2 | DECEMBER 2023

FRANCISCUS is het parochieblad van de Franciscusparochie Asten-Someren.

Nieuws en kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk 12 januari aanleveren bij de redactie per mail. De redactie behoudt zich het recht om artikelen te bewerken of niet te plaatsen.

Omslag:

Padre German Andres Clavijo - Cathopic

Redactie:

Luuk van den Einden

Arnold Spijker

Patricia Willems

Pastor Stefan Schevers

Contact:

[parochieblad@rkfranciscus.nl](mailto:parochieblad@rkfranciscus.nl)

## Priester Cees Rombauts overleden

Op 21 oktober is priester Cees Rombauts overleden, voormalig kapelaan van Someren. Hij is 85 jaar geworden.

Pastoor Rombauts was als kapelaan van 1967 tot 1979 verbonden aan de Lambertusparochie in Someren. In die hoedanigheid was hij erg betrokken bij Someren en haar inwoners. Hij heeft zich veel ingezet voor het jongerenwerk en voor maatschappelijke activiteiten in het dorp. Velen herinneren zijn gedreven inzet en enthousiasme. In januari 1979 verliet hij Someren omdat hij werd benoemd tot pastoor van de parochie H. Servatius te Erp.

## Priester Frits Lingg overleden

Op 20 november is priester Frits Lingg in Eindhoven overleden.

De zeereerwaarde heer Lingg is geboren in Ommel op 21 mei 1931 en tot priester van het bisdom van 's-Hertogenbosch gewijd op 15 juni 1957.

Zijn eerste benoeming was als kapelaan van de toenmalige parochie Heilige Naam van Jezus te Lierop van 1957 – 1959, waarna hij werkzaam was als kapelaan in Uden.

Per 19 juli 1968 werd hij benoemd tot rector van het ziekenhuis. Deze functie bleef hij vervullen tot zijn emeritaat op 1 mei 1991. De uitvaart van priester Lingg vond op 25 november plaats in de kerk van Ommel.



Foto: Rob Fritsen/Siris

## Groenprijs voor Ommelse vrijwilligers

Op donderdag 26 oktober kende de vereniging Groei en Bloei Asten/Someren de Groenprijs 2023 toe aan een groep parochievrijwilligers in Ommel. Deze mensen onderhouden de groenvoorziening van bedevaartsoord Mariaoord Ommel. In het bijzonder heeft deze groep zich ingezet voor het onderhoud van het processiepark dat in 2023 geheel is gerenoveerd.

De Groenprijs wordt toegekend aan personen of organisaties, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten.

De parochie feliciteert de onderhoudsgroep van harte met de ontvangen prijs!



Jan Bakker. Foto: Siris

## Jan Bakker 70 jaar priester

Afgelopen zomer heeft pastoor Jan Bakker (96 jaar) een imposante mijlpaal bereikt. Op 3 augustus was het 70 jaar geleden dat hij tot priester is gewijd. Als jongen op de lagere school wist pastoor Bakker al dat hij priester wilde worden.

Ingetreden bij de congregatie van de Oblaten werd hij in 1953 priester van het bisdom. Na diverse benoelingen is hij 25 jaar lang pastoor en deken geweest in Soerendonk.

Hierna is hij teruggegaan naar zijn geboortedorp Asten en uiteindelijk verhuisd naar zorgcentrum De Lisse. Daar heeft pastoor Bakker tot een paar jaar geleden zich nog ingezet als pastor en verzorgde hij dagelijks de Eucharistie. Pastoor Bakker woont nog steeds in De Lisse.

Zie de site voor meer en uitgebreidere berichten:  
[www.rkfranciscus.nl](http://www.rkfranciscus.nl)

# ROOSTER KERSTACTIVITEITEN

Wanneer?	Hoe laat?	Waar?	Wat?
Za 16/12	15:00	Someren	Kerstconcert De Nachtegaal & Somerens Dameskoor
Zo 17/12	15:00	Asten	Kerstconcert Puur Sangh
Ma 18/12	19:00	Zaal Jan van Hoek	Gebedsviering Astense Gehandicaptenvereniging   koor: Vur Mekar
Di 19/12	16:00	De Lisse	Gebedsviering   koor: samenzang
Vr 22/12	14:30	Lambertuskerk	Gebedsviering Sonnehove   koor: De Nagalm
Za 23/12	20:00	Asten	Kerstconcert Jong Nederland Astens
Zo 24/12	11:00	Asten	Eucharistieviering   koor: samenzang
Zo 24/12	18:00	Someren	Kinderkerstviering   koor: Quintessens
Zo 24/12	18:00	Asten	Kinderkerstviering   koor: Jong Nederland Astens
Zo 24/12	18:30	Heusden	Kinderkerstviering
Zo 24/12	19:00	Ommel	Nachtmis   koor: Sancta Maria Ommel
Zo 24/12	20:00	Lierop	Nachtmis   koor: A Capella
Zo 24/12	21:00	Someren	Nachtmis   koor: Lambertuskoor
Zo 24/12	22:00	Asten	Nachtmis   koor: Franciscuskoor
Ma 25/12	9:30	Someren	Eucharistieviering   koor: Jozef Pauluskoor
Ma 25/12	9:30	Heusden	Eucharistieviering   koor: Antoniuskoor
Ma 25/12	10:15	Sluis XIII	Gebedsviering
Ma 25/12	11:00	Asten	Eucharistieviering, doop Eline Bernards koor: Franciscuskoor
Ma 25/12	11:00	Ommel	Eucharistieviering   koor: Ceciliakoor
Ma 25/12	14:00	Asten	Voorlezen kerstverhaal bij de kerststal in de kerk
Di 26/12	9:30	Someren	Eucharistieviering   koor: De Nachtegaal
Di 26/12	11:00	Asten	Eucharistieviering   koor: Astens Mannenkoor
Di 26/12	11:00	Lierop	Eucharistieviering   koor: A Capella

# Graven en grafrechten - hoe zit het ook alweer?

Wilma van den Boomen

**Op acht begraafplaatsen in de parochie vonden en vinden dierbare overledenen hun laatste rustplaats. Parochiemedewerkers krijgt regelmatig vragen over de regels rond grafrechten en ruiming. Het bestuur geeft graag uitleg.**

De Franciscusparochie beheert acht begraafplaatsen. In elk kerkdorp bevindt zich één begraafplaats. Someren is de uitzondering daarop; daar zijn twee begraafplaatsen in gebruik, waarbij uitsluitend op de begraafplaats bij de Lambertuskerk nog bijzettingen plaatsvinden. Elke locatie heeft een eigen begraafplaatsbeheerder die het aanspreekpunt is voor de uitvaartorganisaties en de nabestaanden.

De contactgegevens van de begraafplaatsbeheerder staan per locatie vermeld op de website van de parochie en op de informatieborden die zich bevinden bij of op de begraafplaats.

Naast graven voor volwassenen worden ook kindergraven en urnengraven uitgegeven. Voor het plaatsen van urnen beschikken alle begraafplaatsen, behalve die in Lierop, over een columbarium, oftewel een urnenmuur. Lierop, Asten en Dellerhof in Someren beschikken over velden met urnengraven of -kelders waarin urnen geplaatst kunnen worden. Ook is er de mogelijkheid om een urn uit te laten strooien op het strooiveld op de begraafplaats Dellerhof in Someren en op strooivelden bij de begraafplaatsen in Asten en Heusden.

## Meer crematies

De landelijke tendens waarbij de voorkeur wordt gegeven aan een crematie boven een begrafenis zien we ook in onze parochie terug. Een toename van de vraag naar plekken voor urnen zien we niet: nabestaanden gaan hier heel verschillend mee om. Naast de toename van crematies liggen er in de nabijheid van onze parochie enkele natuurbegraafplaatsen die in de belangstelling zijn gekomen als laatste afscheidsp

voor een overledene.

De laatste jaren is er vooral sprake van bijzettingen in bestaande graven. De uitgifte van nieuwe graven is afgenomen. Bij de uitgifte van een graf of bij een bijzetting gelden de grafrechten voor minimaal twintig jaar. Aan het eind van deze periode ontvangt de geregistreerde rechthebbende het bericht dat de grafrechten voor verlenging in aanmerking komen. Met de betaling van het tarief blijft het graf voor de afgesproken termijn in stand en gaat dus een nieuwe periode van grafrechten in.

## Verlenging

Jaarlijks komt op het informatiebord bij de begraafplaats een overzichtslijst met daarop de graven (voorzien van namen van de overledenen) waarvan de grafrechten verlopen. Na de betaling van de grafrechten wordt de overzichtslijst enkele malen in het jaar aangepast, waarna uiteindelijk alleen de graven blijven staan die aan het einde van de periode voor ruiming in aanmerking komen.

Zo worden naast de rechthebbende ook andere nabestaanden op de hoogte gesteld van aflopende grafrechten bij het graf van een familielid. Naast de melding op het informatiebord wordt een markering geplaatst bij de graven waarvan de verlenging van de grafrechten is uitgebleven.

Is grafrechtenverlenging uitgebleven, dan zal het graf worden geruimd. Momenteel is een langere tussenperiode aangehouden voordat over wordt gegaan tot ruiming. Dat geeft nabestaanden de ruimte om als nog verlenging te overwegen.

Meer info? Scan de QR-code:





## Eindelijk thuis

### Waarom twee jongeren kiezen voor de doop

*Tekst: Arnold Spijker | Beeld: Patricia Willems*

**De parochie is twee jonge gelovigen rijker: Isis Dominicus (links op de foto) is afgelopen Pasen gedoopt en Eline Bernards wordt met Kerstmis gedoopt. Ze vertellen over deze keuze en over wat het geloof hun biedt: “Door mijn doop is er een soort last van mijn schouders gevallen.”**

## **Hoe kwamen jullie als jongeren in aanraking met het geloof?**

“Door mijn oma”, zegt Isis. “Met mijn ouders bezochten we regelmatig de kerk waar opa en oma naartoe gingen. Na het overlijden van oma gingen we niet meer naar deze kerk. De zondag begon na verloop van tijd leeg te voelen, ik begon wat te missen zonder kerk. Omdat ik niet gedoopt was, voelde ik me ook niet verbonden met de kerk, alsof ik er niet bij hoorde.

Toen mijn andere oma overleed, ervaarde ik daar een voorteken van. Tijdens een etentje voelde het alsof ik naar oma toe moest. Mijn oma blies juist haar laatste adem uit toen ik daar kwam.”

Isis voelde deze situatie als een voorteken dat ze iets met het geloof moest doen. Ze wilde meer van het geloof weten. Dat leidde tot een traject van bijbelstudie en filmpjes bij de pastoor.

Eline kwam met het geloof in aanraking door een vriend. Ze was nog nooit naar de kerk geweest. Haar vriend, die protestant is, vertelde haar dat God van haar hield.

“Ik had achteraf gezien een verkeerd beeld van God”, zegt ze. “Ik had een beeld van een veroordelende God. Een God die keek wat je verkeerd doet. Door gesprekken met mijn vriend ervaarde ik dat God Liefde is. Die liefde had ik nodig, die miste ik eigenlijk in mijn leven. Dat gevoel van liefde van God maakte mijn leven compleet.”

Dat Eline naar de katholieke kerk ging, kwam door haar opa en oma. Haar opa was koster in de kerk in Someren, hierdoor voelde het voor haar wat uitnodigender om naar een katholieke kerk te gaan. Ze heeft toen aan hen gevraagd of ze mee naar de kerk mocht.

## **Wat sprak je zo in het geloof aan?**

Isis: “Dat je iets hebt om je aan vast te houden. Ik heb het gevoel dat God mij beschermt. Ik hoef niet bang meer te zijn. Door mijn doop is er een soort last van mijn schouders gevallen. Door de doop voelt het alsof ik erbij mag horen. Het is een soort welkom voor me.”

Eline: “In mijn leven heb ik niet veel van het geloof meegereggen. Op mijn school ging bijna niemand naar de kerk. Tijdens heel mijn jeugd heb ik verder niets van het geloof gehoord. Ik wist niet eens dat er nog jongeren van mijn leeftijd geloofden en naar de kerk gingen. Mijn ouders kenden de kerk wel, maar hadden er geen goede herinneringen aan. Vroeger moest je naar de kerk, vertelden ze me. Mijn ouders dachten dat mijn belangstelling voor geloof en kerk een fase was. Ze vroegen me: waarom ga je niet lekker een avondje stappen? Ik heb geen woorden om het uit te leggen. Ik heb van augustus tot april bijna wekelijks, een-op-een, twee uur bijbelstudie gehad met pastoor Steijaert, pastor Schevers en diaken Swaanen.”

## **Wat verwacht je van de doop?**

Eline: “Ik hoop dat mijn communicatielijntje met God er wat korter door wordt. Ik hoop meer te begrijpen en te ervaren wat de Heilige Geest wil zeggen.”

Isis: “Je bent er weken mee bezig. Ik was vooraf zo zenuwachtig. Door de doop heb ik mijn rust gevonden.”

## **Wat betekent geloof voor je?**

Isis: “Geloof betekent houvast voor me. Geloof is iets om op terug te vallen. Geloof ervaar ik als thuiskomen, het biedt me heel veel warmte en liefde. Ik voel me dan gelukkig en veilig. We zingen hetzelfde lied in de kerk. Er is rust. Het is een samen één zijn; samen sterk zijn. Ik heb het gevoel dat je dit nodig hebt.”

Eline: “Het geloof geeft mij het gevoel dat alles goed komt. Dat je goed genoeg bent. Goed genoeg betekent voor mij dat het niet uitmaakt wat mensen over je zeggen. Wat mensen over je zeggen is niet hetzelfde als wat God over je zegt. We zijn heel trots op ons geloof. Nu ga ik op een terras met een vriendin zitten en samen over God praten. Dat is heel apart, dat zou ik een jaar geleden nooit gedacht of gedaan hebben. Het geloof en de doop geven ons het gevoel eindelijk thuis te zijn.”

# De FlitsToer brengt het verleden van Heusden tot leven

Martien Waals



## In het kader van het honderd jaar Heusden kunnen mensen met de FlitsToer in het verleden van het dorp duiken.

In het verlengde van het honderdjarige bestaan van de Heusdense Antoniuskerk – kort gezegd Heusden100 – heeft Jennemieke Snijders samen met enkele mensen die haar geholpen hebben de FlitsToer bedacht. Dat is een soort virtuele kennismaking met historische momenten uit het Heusdens verleden van de afgelopen honderd jaar.

De FlitsToer is voor jong en oud. Kinderen ontdekken het dorpse leven van vroegere leeftijdsgenoten. Wat deden kinderen in Heusden? Hoe was het op school? Van welke verenigingen waren ze lid? Volwassenen (her)belevan dingen uit de geschiedenis van het Peeldorp. Hoe zag het alledaagse leven in Heusden eruit? Wat is er veranderd? Zijn er ook dingen hetzelfde gebleven?

Je kunt de flitstoer op eigen houtje doen. Dat kan op alle dagen en het is gratis. In de kom van Heusden kun je een deel van de Toer te voet doen. In het buitengebied kun je natuurlijk ook wandelen, maar aangezien dat dan wel een lange tocht wordt, is de fiets toch wel raadzaam. Print vanuit de website de flitskaart uit of neem hem digitaal mee op de smartphone of tablet.

Wil je meedoen, dan heb je een smartphone of tablet nodig met de mogelijkheid om QR-codes te scannen. Vrijwel elke smartphone en tablet heeft tegenwoordig die optie. Het startpunt is bij de Poort der Tijd, rechts naast de kerk, oftewel op het pad naast de kerk richting het kerkhof.

Veel plezier voor alle mensen die de flitstoer een leuke uitdaging vinden!

Meer informatie? Kijk op [www.flitstoer.nl](http://www.flitstoer.nl)



## Een kerstgroet uit Brazilië

*Pater André Heijligers*

**Oorspronkelijk komt hij uit onze parochie, maar André Heijligers woont en werkt inmiddels al jaren als priester in Brazilië. Vanuit dat land brengt hij een kerstgroet over aan onze parochie.**

Ik groet alle goede mensen in de Franciscusparochie. De kersttijd komt er weer aan. Hier in Brazilië is het nog steeds wennen dat het zo heet kan zijn eind december. Alles is groen. In verschillende shoppingcentra is kerstversiering aangebracht, met iets wits dat op sneeuw moet lijken. De kerstman is meer aanwezig dan het kindje Jezus. In de kerken zijn mooie kerststallen te zien. Ook de straten hebben kerstversiering, vaak met mooie verlichtingen. Over de adventstijd wordt in vele wijken gemediteerd en gezongen. Verschillende gezinnen bidden met de burens een noven om zich voor te bereiden op het Kerstfeest. Veel mensen verzamelen etenswaren, die ze uitdelen aan de arme families die in hun wijk wonen.

In alle parochies is de mogelijkheid om te biechten. Vijf tot tien priesters gaan naar dezelfde parochie en de mensen kunnen die avond persoonlijk biechten. Ik persoonlijk ontvang bijna elke dag mensen die willen biechten. De mensen komen voor of na de Mis om te biechten. Vaak bellen de mensen of ze op een ander tijdstip kunnen biechten. Een persoonlijk gesprek over het leven dat verlichting geeft en nieuwe moed om het leven te beteren.

Er is ook een grote actie van kinderen die van gips een kindje Jezus maken en dat huis aan huis aanbieden om te verkopen. Onderdak geven aan Jezus, eigenlijk. Het geldt dat ze daarmee verdienen, is voor arme gezinnen. Hier is geen vrije Tweede Kerstdag. 26 december is een gewone werkdag. De nachtmis is tussen 20 uur en 22 uur. De mensen zijn bang om laat op straat te zijn. Toch is de solidariteit merkbaar aanwezig voor en tijdens de kersttijd.



Bij dezen wens ik allen een zalig Kerstfeest. Een persoonlijke ontmoeting met Jezus die de verbondenheid met God en de mensen tastbaar maakt. Nieuwe hoop op een betere wereld zonder oorlog en minder egoïsme. Jezus openbaart dat God een liefdevolle Vader is die iedereen oneindig veel bemint. De liefde die we krijgen, stelt ons in staat om gratis de medemens lief te hebben. Zo wordt het kerstgebeuren concreet. Het licht overwint de duisternis.

Met een brandende kaars in de hand vernieuwen we ons geloof tijdens Kerstmis. We openen ons voor een nieuwe motivatie voor ons leven: vrede op aarde zoals in de hemel.

# Niets blijft zoals het is...

*Diaken Jack Swaanen*



Sinterklaas is terug naar Spanje, lichtjes worden ontstoken en stap voor stap gaan we op weg naar het kindje in de stal. U ziet en merkt het om u heen: “Niets blijft zoals het is...” Laat deze uitspraak maar even op u inwerken, want ik wil met u een beetje nadenken over de dans van verwachting, verandering en de magie van de komende tijd tot Kerstmis.

We hebben pas geleden het nieuwe kerkelijk jaar ingeluid, een tijd die ons uitnodigt om niet alleen naar het verleden te kijken, maar ook naar de toekomst. Advent is als het startschot voor een race van hoop, een race waarin we wachten op het nieuwe kindje Jezus, dat als een belofte schittert aan de horizon.

## Veranderingen

En terwijl we ons in deze hoopvolle tijd bevinden, moet je eens om je heen kijken: in Nederland zijn er veranderingen, niet alleen in de Kerk, maar ook in het politieke landschap. Een kleurrijk landschap dat ons herinnert aan de verscheidenheid van onze samenleving. Terwijl we wachten op een nieuwe regering, hopen we ook op een toekomst die doordrenkt is van vrede, rechtvaardigheid en menselijkheid.

## “Advent is het startschot voor een race van hoop”

Advent is meer dan een kalender die de dagen aftelt tot Kerst. Het is een tijd van actieve hoop, een tijd waarin we niet alleen politieke verandering verwachten, maar ook uitkijken naar de komst van het kerstkind. Het is een tijd om na te denken over wat we eigenlijk verwachten en hoe we zelf kunnen bijdragen aan een positieve draai in ons leven en onze gemeenschap.

Het parallel tussen het politieke landschap en de Advent is opmerkelijk. Beide zijn gericht op de toekomst. Terwijl we wachten op een nieuwe regering die het roer overneemt, wachten we ook op het kerstkind, dat ons de weg wijst naar een betere toekomst. In deze mix van verwachtingen is het cruciaal om te overdenken welke mindset we aannemen en hoe we kunnen bijdragen aan de veranderingen waarop we hopen.

## Gaven en talenten

Onze eigen rol in deze veranderende wereld is hierbij essentieel. Net zoals de wijzen uit het oosten hun geschenken aanboden, worden ook wij uitgenodigd om onze unieke gaven en talenten in te zetten voor het welzijn van anderen. Hoe kunnen we, om het maar eens mooi te zeggen, geïnspireerd door de liefde van het kerstkind, elkaar liefhebben en ondersteunen in tijden van nood?

Alles is altijd in beweging en niets blijft altijd hetzelfde. Wanneer we ons hiervan echt bewust zijn, dan kunnen we het kerstkind met open hart ontvangen. Dan kunnen we spelen met de veranderingen om ons heen, wetende dat te midden van dit alles de liefde van het kerstkind voor mensen van goede wil altijd aanwezig is en dat dat altijd zo zal blijven.

Jezus nodigt ons uit om in de Advent niet alleen te wachten of te verwachten, maar om actief na te denken over hoe we samen positieve veranderingen teweeg kunnen brengen. Misschien dat de magie van het kindje in de kribbe je kan inspireren op jouw reis van verwachting, hoop en verandering.

Een betoverende adventstijd toegewenst!

# Maranatha!

Patricia Willems

Alweer heel wat jaren geleden deed ik mee met een workshop ‘christelijke meditatie’ in de studentkerk in Tilburg. Het was een aarzelende christelijke reactie op het aanbod aan oosterse meditatietechnieken van die tijd. Veel oosterlingen mediteren door mantra’s te zingen, maar wij kennen het ‘Jezus-gebed’, het ‘innerlijk gebed’ van de Karmel en de herhaalde, rustige liederen uit Taizé.

## ‘Hij komt’

Voor jongeren lijkt het exotische vaak interessanter, vol welluidende woorden in een vreemde taal. Maar ook in de kerk hoor je interessante woorden met mooie klanken. In de workshop ging het over ‘maranatha’. Dat is Aramees en betekent ‘Onze Heer, hij komt’ of ‘hij zal komen’: ‘Maran-Atha’. Die betekenis werd je geacht steeds in je hoofd en vooral in je hart te houden. Toen werd ons een ritme aangereikt en begonnen we te zingen. Maar de meeste deelnemers waren gewend klanken in zichzelf te laten resoneren. Dus daar trilde het meest langgerekte, meest nasale “Mèèèh-rèèèh-nèèèh-thèèèèèhh” door de ruimte dat ooit op aarde is gehoord! De dames van de leiding vielen verbaasd stil, en ik lag zowat dubbel van het lachen. Gelukkig ging het vooral om de inhoud en om wat het biddend zingen van dat woord in je hart bewerkte.

Maranatha is een woord dat past bij de tijd van begin november tot Kerstmis. Die heeft een speciale sfeer. De herfst vordert, de feestdagen naderen. Het kerkelijke Oud-en-Nieuw, van Christus Koning naar de eerste Advent, voert geestelijk de spanning op. De dagen daartussen voelen als een soort niemandsland.

Het is een week om even afstand te nemen en rustig over het leven na te denken. We gaan over van de ene verwachting naar de andere: van de hoop op de komst van Christus als Koning, Rechter en stichter

van een rijk van vrede naar het opnieuw beleven van zijn nederige komst als kind in een wereld vol geweld. Ontzag voor het naderende oordeel maakt plaats voor troost en vertedering.

## Roep om leven

Beide verwachtingen vallen onder de noemer “Maranatha, hij komt!”. En beide zijn ze nodig, want ook al spreekt het verhaal over dat kindje iedereen makkelijk aan, de halve wereld roept in wanhoop en frustratie om gerechtigheid en leven. “Maranatha!” in Oekraïne. “Maranatha!” voor Joden en Palestijnen. “Maranatha!” in landen met dictaturen en oorlogen die het journaal niet meer halen. “Maranatha!” voor de beschadigde schepping en “Maranatha!” voor alle mensen van goede wil. Maar ook “Maranatha!” voor alle rotsituaties in jouw eigen leven

en in het leven van je vrienden en familie. Zeg maar steeds “Maranatha, kom, Heer Jezus!” over alles wat moeilijk is. Hij zal niet alles zomaar in één keer oplossen, maar komt in alles wel graag naast je staan. Het is een geloofsbelijdenis, een proclamatie en een gebed in één woord.

MARANATHA



μαρὰν ἄθᾶ

מָרְנָן אֲתָא  
מֵיָא אֲתָא



μαράνα θά

מָרְנָא תָא  
מֵיָא אֲתָא





# Frank + Francy

Tekst: Patricia Willems | Illustraties: Susanna Hüsstege

## Ratten in de kerk?

Het is druk in de kerk, want het is bijna Kerstmis.

Frank en Francy zitten met papa en mama in een bank.

Het koor zingt een lied, maar zij kunnen het niet verstaan. Frank frutselt aan zijn boekje, Francy zit te draaien.

“Francy, zit eens stil”, fluistert papa.

Het lied met de moeilijke woorden gaat verder.

“Papa”, fluistert Frank iets te hard, “zitten er hier ratten?”

“Ratten?!” fluistert mama, óók iets te hard, van verbazing.

“Ja, dat lied gaat over ratten!” gaat Frank verder.

Het duurt wel een minuut voordat mama hem begrijpt.

“Even wachten, Frank”, zegt ze, ‘ik leg het je straks wel uit’.

Maar ineens springt Francy overeind. “Mama, kijk, dat grote ronde ding vooraan!”

En de viering duurt nog zeker een half uur...

Onderweg naar huis leggen mama en papa alles uit. Die ‘ratten’ zijn geen ratten, het is ‘Rorate’.

Dat is een Latijns woord uit een oud lied voor in de Advent. De Advent, dat is de tijd voor Kerstmis.

En het ‘grote ronde ding vooraan’ is een Adventskrans. Er staan vier kaarsen op. Elke week mag er één extra branden.

Dat vinden de kinderen schitterend.

Eenmaal thuis rennen ze meteen naar boven. “Mama, papa, wij gaan óók een Adventskrans maken!”

Ze pakken gekleurd papier voor de krans, en een paar wc-rolletjes voor kaarsen. En nog een paar wc-rolletjes.

En nog een paar...

Anderhalf uur later staan ze bovenaan de trap te roepen. “Mama, papa, kom eens kijken naar onze krans!”

De krans die ze gemaakt hebben ligt op de grond. Er staan kaarsen op met vlammetjes van papier. Maar de krans is bijna net zo groot als de kamer. En hij heeft veel kaarsen. Héél veel.

Frank staat te springen van plezier.

“Wij vinden de tijd voor Kerstmis altijd heel fijn”, zegt hij.

“Daarom hebben we een krans gemaakt met 52 kaarsen. Eén voor elke zondag van het jaar!”

