



PASSION

HEUSDEN
2020

Antoniuskerk
9-10-11 april
21.00 uur

Kaartverkoop
passionheusden.nl
25 februari

PASSION HEUSDEN

Het Paasverhaal in een muzikale omlijsting

De prachtige kerk van Heusden vormt alweer voor de 6e keer het decor voor het meeslepende en telkens weer inspirerende verhaal over het lijden en sterven van Jezus van Nazareth.

Dit jaar wordt u in het verhaal meegenomen door een outcast, een melaatse. Een man die door iedereen werd gemeden en alleen op zichzelf terug kon vallen.

Deze melaatse, deze door iedereen verstoten man, werd door Jezus wèl geaccepteerd. Jezus durfde deze man aan te raken. Jezus liet zien dat hij deze man aanvaardde zoals hij was: een mens met al zijn tekortkomingen.

In de ogen van Jezus was deze

uitgestotene net zo waardevol als een rijkard, een priester of wie dan ook. De melaatse smeekte Jezus om gereinigd te worden. Jezus raakte de man aan en zijn zwerende huid en stinkende wonden verdwenen als sneeuw voor de zon.

De melaatse man was gereinigd en kon weer deel uitmaken van de maatschappij. Vol verwondering keken de omstanders naar deze gereinigde man. Jezus gaf hem de opdracht aan niemand te vertellen wat er was gebeurd en zich te laten zien aan de priesters.

Terwijl de gereinigde melaatse man op weg gaat vertelt hij over Jezus, over de gebeurtenissen rondom hem en over het onvermijdelijk einde aan het kruis.

Jezus

Maria

Maria Magdalena

Engel

Judas

Pilatus

Petrus

Verteller

Koor en orkest

Regie

Ruud Rooyackers

Gerry Stultiens

Britte van Lleshout-Kessels

Mariëlle Kivits

Bart van Bussel

Leo van Bussel

Thijs van Moorsel

Jack Swaanen

'Incantare' en 'Nas orkestar' o.l.v. Rusmin Madesko

Jolande van den Boomen

U bent van harte welkom



Muziekvereniging